

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 augustus 2009

Kerkdiensten voor : 16 augustus 2009

10.00 uur Ds. J. Pronk

Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk
Intochtslied: Psalm 111: 1 en 2

Eerste collecte is bestemd voor *Kerk in Actie-Zending*
Tweede collecte is bestemd voor *de beide kerken*

17:00 uur ds. J. Pronk

Intochtslied: Psalm 111: 1 en 2

Eerste collecte voor:
Kerk in Actie-Zending

Tweede collecte voor:
de Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag	16 augustus	Jesaja 45: 8-13
Maandag	17 augustus	Jesaja 45:14-19
Dinsdag	18 augustus	Jesaja 45:20-25
Woensdag	19 augustus	Jesaja 46:1-13
Donderdag	20 augustus	2 Koningen 4:38-44
Vrijdag	21 augustus	Marcus 8: 1-13
Zaterdag	22 augustus	Marcus 8:14-26

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we de laatste gezamenlijke dienst van de zomerdienstregeling. Ditmaal in de Hervormde Kerk. We luisteren dan naar Marcus 5: 21 – 43: het dochttertje van Jaïrus.

In de middagdienst gaan we verder met 1 Koningen 12: waar we horen dat het rijk Israël uiteenvalt:
ds J. Pronk

Huwelijksinzegening

Op 7 augustus 2009 is het huwelijk van Jacob René de Weijze en Neeltje de Groot kerkelijk bevestigd en ingezegend in de Hervormde Kerk te Marken.

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam.

Looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

Kerkdienst Novawhere

Ja, ik had het een tijdje geleden afgesproken, dat ik zaterdag jl een collega zou vervangen, die andere besog had. Maar ik had het niet in mijn agenda gezet en ik was het dan ook helemaal vergeten. De kerkdienst in Novawhere. Kom ik vrijdagmiddag thuis en zit ik nog wat na te genieten van de trouwdienst (mooi gespeeld Piet en Nienke), gaat de telefoon. Of ik eraan gedacht heb, dat ik zaterdagochtend in Purmerend verwacht wordt. Nou, daar had ik dus niet aan gedacht, maar bedankt voor het telefoontje en morgen ben ik present. Even kijken op de computer, ja daar staat klaar en duidelijk: 8 augustus verpleeghuis Novawhere en mijn naam. Maar er staat ook bij: dienst van Schrift en Tafel. Wij zeggen gewoon Avondmaalsdienst. Ook dat is natuurlijk geen bezwaar. Je hebt ook vaak katholieken in de dienst, en voor die mensen is het geen echte kerkdienst als er geen eucharistie gevierd wordt. Prima allemaal.

Nou is het zo, dat er een groepje vrijwilligers is die de dingen voor zo'n kerkdienst regelt. Stoelen klaarzetten, de piano erbij halen en de mensen van de afdeling halen en later weer terugbrengen. Maar voor de andere dingen moet de dominee zorgen.

Dat werd een beetje kort dag. Waar haal ik op vrijdagavond nog een pianist vandaan? Ik heb de "vaste" pianisten gebeld. Nou, die zaten op de Veluwe of ergens in de Friese Wouden. Wat dan? Een telefoontje naar Piet Boneveld en het was geregeld: Piet gaat met me mee. Een preek: gelukkig zit de preek van woensdag in Swaensborch nog in de computer. Brood en wijn: wit brood hebben we nog en bessensap in de supermarkt gekocht. En blaadjes om te zingen? Gelukkig heeft Jan Uithuisje nog een flinke voorraad blaadjes met liederen voor me gedraaid, dus die kon ik mooi gebruiken. Alles geregeld! En op zaterdag naar Novawhere.

Een kleine gemeente is daar verzameld. Een stuk of tien mensen en de vrijwilligers. En we hebben kerk gehouden. De meeste mensen vielen al gauw in slaap, maar dat hindert niet. Ze zitten niet voor niks in Novawhere. En bij het Avondmaal ging ik rond met het brood, dat ik in de wijn doopte en aan de mensen in de hand of in de mond gaf. En we hebben geluisterd naar die oude woorden: Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Mooiere woorden zijn er toch niet. En vrede daalde neer in onze harten. En je beseft, wat een voorrecht het is, dat we mogen geloven, dat God ons vasthoudt, ook als wij Hem niet meer kunnen vasthouden.

ds J. Pronk

Voorbede

1. Breng veel mensen in beweging Heer, die op zoek gaan naar wie U bent.
2. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
3. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
4. Doe ons beseffen dat alles wat ons is toevertrouwd, geleend goed is.
5. Vernieuw ons denken, zodat we iets begrijpen van Uw plan met ons.
6. Heer, wees bij de vervolgte Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
7. Voor Uw Woord dat we dit niet verdraaien en recht mogen verstaan.

Ria Kaars

De Zending

Het was een aardige mevrouw, bij wie ik regelmatig op huisbezoek kwam. Het waren altijd aardige gesprekken, die we samen hadden. Gesprekken over het leven, gesprekken over het geloof. Nee, met de kerk had ze niet zoveel. Vroeger toen ze het moeilijk had, had de kerk ook niet naar haar omgekeken. Maar nu ze, ver weg uit haar oude omgeving, een aanleunwoning had kunnen krijgen, en nu de kerk weer bij haar voor de deur stond, wilde ze best wel praten. En zo ging ik deze dame, die nu al lang overleden is, regelmatig bezoeken. En soms kreeg ik wat mee. Ik moest zelf maar weten, waar het het hardste nodig was, zei ze dan. Als het maar niet voor de zending is. Als het maar niet voor de zending is. Ik probeerde zo goed en zo kwaad als het ging, daarover nog een gesprekje aan te gaan. Maar nee, die kant wilde ze niet op. Zending was arrogant, vond ze. Hoe halen mensen het in hun bolle hoofd om tegen een ander te gaan zeggen, hoe hij geloven moet? Nee, iedereen moest maar zalig worden op zijn eigen manier. Daar moet een ander zich niet tegen aan bemoeien.

Die mevrouw is al lang dood, maar haar opmerkingen zijn wel bij me blijven hangen. Is zending arrogant? Is zending hoogmoedig? Kan iedereen op zijn eigen manier zalig worden?

Tegenwoordig is nauw aan de Zending gekoppeld het Werelddiaconaat. Nou, dat is dat de christenen proberen te helpen met geld en goederen, waar arme mensen in de problemen zitten. Daar kan geen zinnig mens iets op tegen hebben, lijkt me. Waar mensen honger hebben, daar moet je ze te eten geven. Zo simpel is dat.

Maar zending is toch nog even wat meer. Want bij zending gaat het niet om het lijf, hoe belangrijk dat ook is, maar bij zending gaat het om het hart, om de ziel van de ander. Zending is aan de ander vertellen van God en van de Here Jezus, en dat Jezus ook de goede vriend van de ander wil zijn. Je kunt dat allemaal nog verder invullen, maar uiteindelijk gaat het toch hierom, dat Jezus ook de goede vriend van de ander wil zijn. En dat er alleen heil te vinden is bij deze Jezus. Als je nu zelf Jezus als je grote vriend ervaart en als dat je leven en, naar je hoopt, ook je sterven inhoud geeft, dan kan het toch niet arrogant of hoogmoedig zijn om de ander te wijzen op de Here Jezus? De vreugde en de geborgenheid die je in je vriendschap bij Jezus ervaart, is er toch om te delen met anderen? Als je dat niet doet, als je het geloof voor je zelf houdt, is dat - dan niet egoïstisch?

Iedereen moet maar zalig worden op zijn eigen manier. Ja, het was in de zeventiende eeuw de keurvorst van Pruisen, Frederik de Tweede, die deze woorden heeft gesproken. Waarom heeft deze koning dat gezegd? Na de Reformatie kreeg je verschillende groepen in het protestantisme. Er kwamen lutheranen, calvinisten en nog wat andere lijnen. De grote vijand toen was de Rooms – Katholieke Kerk. Maar onderling waren die Protestanten het ook niet eens over sommige punten. In Pruisen had je calvinisten en lutheranen. En die calvinistische dominees maakten er een sport van om op zondag op de kansel de lutheranen uit te schelden, en omgekeerd natuurlijk. Die keurvorst Frederik vond dat maar niks. En hij stelde een verklaring op, die alle dominees moesten ondertekenen, dat ze elkaar niet meer op de kansel uitzouden schelden. Want of je nou luthers of calvinistisch bent, ieder moet maar zalig worden op zijn eigen manier.

Het vreemde is dat de woorden van Frederik de Tweede uit hun context gehaald worden en we willen ze ook toepassen op onze omgang met mensen die niet christelijk zijn. En dat is niet de bedoeling van de keurvorst.

Kijk, bij Lutheranen en Calvinisten had je verschillen op secundaire punten, maar in de kern vonden die twee elkaar. De kern van het geloof voor beiden was Jezus Christus. Daarin vonden ze elkaar. En over bijzaken kun je verschillend denken.

Als wij nu over zending spreken, dan gaat het er niet om, dat wij andere christenen proberen te overtuigen, maar dat wij Jezus Christus verkondigen als Heiland der wereld. Ieder moet maar zalig worden op zijn eigen manier, gaat hier niet op. Want er is er maar Eén door wie wij zalig kunnen worden, en dat is Jezus Christus. Zondag houden we op Marken weer een collecte voor de Zending. En ik kan alleen maar zeggen: gemeente, besef uw verantwoordelijkheid. Geef goed, geef gul!

ds J. Pronk

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
Afd. A 2 kamer 2: hr K. de Jong, Buurt 3 nr 13

Collecte zondag 9 augustus Patmoskerk

De Eerste collecte bestemd voor Artsen zonder Grenzen	€ 213,71
De tweede collecte bestemd voor de beide kerken	€ 205,25

Collecten Hervormde Kerk zondag 9 augustus 2009 Middagdienst

De eerste collecte bestemd voor de Diakonie	€ 90,90
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 92,20

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze kleindochter op 26 juli 2009

Jiska Nema

Nely & Cees Zwiets

Dochter van:

Irene & Martin Schmalz
Pfarrer-Becking Strasse 11
46397 Bocholt
Duitsland

Bij deze wil ik, mede namens de familie, iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, bezoeken, aandacht en de troostvolle woorden die mijn lieve vrouw Neeltje tijdens haar ziekbed mocht ontvangen. Dit heeft Neeltje en ook mij erg goed gedaan.

Ook de grote belangstelling tijdens de begrafenis is mij en de familie tot grote steun geweest. Het doet een mens goed om te ervaren dat er zoveel mensen met je meeleven.

Als ik naar de regenboog kijk dan voel ik mij dicht bij Neeltje, omdat de regenboog symbool staat voor de verbinding tussen hemel en aarde.

Dirk van Altena en familie

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.

Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.

Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.

Te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie

Lieve vrienden,
Lieve vrienden,

Nog niet zo heel lang geleden viel de laatste nieuwsbrief bij u in de bus of kwam via de computer uw huis binnen en werd u weer helemaal bijgepraat over alles wat hier gebeurde. Althans, dat denken we dan. Maar ondertussen gaat het leven verder en voor je het weet loop je toch weer een eindje op de gebeurtenissen achter. Dat willen we niet, maar ondanks alle moderne communicatiemiddelen gebeurt het.

Weer even bijpraten dus.

Wintervakantie

De wintervakantie is hier begonnen en het is -voor Boliviaanse begrippen- koud. Op het kindershuis lopen ze dan ook met dikke truien en broeken aan en sokken in de schoenen. Een enkeling heeft zelfs een muts op en wanten aan. Overdreven? Misschien wel een beetje, maar voor de mensen hier is 10 graden echt koud. Alle poriën van je huid staan open en de kou gaat gepaard met grote vochtigheid, die dan pijnlijk doordringt in je huid en je lichaam. Geen verwarming in de huizen, die bovendien natuurlijk een steens zijn. Dat is tevens een reden om de schoolkinderen vervroegd met wintervakantie te sturen. En dat was even jammer...WANT DE BUS WAS AANGEKOMEN!! En daar hadden ze nu zo naar verlangd



om mee naar school te kunnen. Na bijna 4 maanden dagelijks minimaal 5 kilometer te hebben gelopen, kun je je dat wel voorstellen. Maar evengoed werd de bus met GEJUICH binnengehaald!

Lieve mensen,

Al ruim vijftien jaar werken wij hier met plezier en dankbaarheid voor ons gemeenschappelijk doel: opvang en verzorging van kinderen die in ernstige mate verstoken zijn van liefde en de meest basale zorg. Regelmatig zijn wij in Nederland om fondsen te werven en wij worden daarbij fantastisch ondersteund door velen van u. Heel veel wegen blijken naar Santa Cruz te leiden. We zoeken al langer naar een manier waarop alle activiteiten meer op elkaar worden afgestemd en het overleg wordt gecoördineerd. Helaas is dat alleen en hiervandaan, niet mogelijk.

Hier in Bolivia is de politieke, de economische (bankcrisis) maar ook technische (telefoon, internet) situatie namelijk veel minder stabiel dan in West-Europa. Na veel denk- en praatwerk hebben wij besloten in Nederland de Stichting Misión Timoteo op te richten, die voortaan de voor Misión Timoteo bestemde gelden zal beheren, de PR gaat verzorgen en de coördinatie van plannen en ideeën zal stroomlijnen. Statutair is de stichting gevestigd in Bodegraven en wordt deze bestuurd door mensen die ons volledig vertrouwen genieten, onder leiding van Ben Oldenburg. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers die zich bezig (blijven) houden met de zo belangrijke onderdelen als Padrinos (financiële adoptie), de nieuwsbrief en de website. Het huidige bank- en gironummer blijft gehandhaafd. Binnenkort vindt u meer informatie over de stichting op de website.

Wij hopen van harte dat de kwaliteit van de hulpverlening door minder tijdsbeslag en afleiding voor ons, hierdoor verbetert. Wij vertrouwen op Gods zegen op deze nieuw ingeslagen weg.

Met hartelijke groet,
Therese en Dick Alténa.

Bezoekers

Doordat de kinderen thuis zijn is er meer gelegenheid om diverse activiteiten met hen te doen. En daarom was het zo leuk, dat er juist op dat moment verschillende bezoekers kwamen om enkele weken mee te draaien.

Janique van Iwaarden en haar man Bas Hamelink, kwamen een kijkje nemen en hier en daar een helpende hand uitsteken. Ook Rachel, de Canadese, die al verschillende malen is geweest als vrijwilligster, kwam met 2 van haar leerlingen. Zij is lerares Spaans in de USA en maakt al haar leerlingen enthousiast voor Misión Timoteo, die dan vervolgens hiernaartoe willen komen voor langere tijd. Helaas gaat dat momenteel niet, wegens het ontbreken van een Amerikaanse ambassadeur. Daarom had ze nu maar besloten met 2 leerlingen te komen voor enkele weken. Is iets makkelijker.

En verder kregen we bezoek van Herben en Willeke uit Ede, die de helpende hand uitstaken op huize Bet-el.

Ze hebben de eetzaal van een nieuw verfje voorzien, waardoor die er weer spik en span uitziet. We laten hen nu zelf hieronder aan het woord.

Ook kwamen er leerlingen van een avondschool onder leiding van hun leraar. Behalve dat ze vele goede gaven meebrachten voor de jongens op Bet-el hebben ze zich ook met hen in sport en spel gestort.

De jongens van Bet-el

De jongens spelen ook regelmatig competitiewedstrijden met teams uit de omliggende dorpen, hetgeen hun sociale gedrag zeer positief beïnvloedt.

Overigens is sport en spel niet het enige wat de jongens op Bet-el doen. Ze hebben diverse therapeutische bezigheden zoals het verwerken van organisch huisvuil in mest, het bewerken van een moestuin en b.v. vis excursies. Ze fabriceren hun eigen hengel, vangen de vissen met andere visresten en maken vervolgens van de gevangen vis een heerlijk maal voor de hele club.

EVEN VOORSTELLEN...

Lieve vrienden,

Wij zijn Herben en Willeke en hebben de afgelopen tijd mee mogen kijken en draaien in het geweldige werk van Dick en Therese in Portachuelo.

Een ontzettend mooie plek, waar tieners een thuis krijgen, waar ze opgroeien en opbloeien en bovenal waar God aanwezig is en levens van kinderen verandert! We zijn onder de indruk geraakt van hoe kinderen, die zo'n hard leven achter de rug hebben, door de liefde van God veranderen en echt een nieuwe start hebben mogen maken. Een paar weken geleden hebben elf jongens zich laten dopen. Geweldig!

Wij zijn zelf bezig met een oriëntatiejaar. We willen ontdekken wat Gods plan voor ons leven is en op welke plek Hij ons wil hebben. De afgelopen 9 maanden hebben we 3 projecten bezocht. In Suriname hebben we 3 maanden les gegeven in de Amazone en in Brazilië meegewerkt in een leefgemeenschap waar straattieners opgroeien in gezinshuizen en nu zijn we hier voor een aantal weken.



We genieten ervan een tijdje met Dick en Therese op te trekken en ervaringen te horen van oude rotten in het vak! Het helpt ons om een nog completer beeld te krijgen van zendingswerk.

Over 2 weken gaan we naar huis en laten we alle ervaringen eens rustig bezinken. We bidden dat God ons de komende tijd zal laten hoe en waar Hij ons wil gebruiken in Zijn Koninkrijk.

We wensen Dick en Therese Gods volle Zegen toe in hun leven met elkaar en met God en voor hun werk in Bolivia.

Groet, Willeke en Herben.

Nieuwsbrief juli 2009

Ook krijgen ze onderwijs in een andere taal door een van de begeleiders. En hebben ook Herben en Willeke verschillende keren Engelse en Nederlandse les gegeven. Verder is een van de jongens erg goed in schaken en is daarmee 3e geworden van de regio.

En dan helpen ze regelmatig mee met het melken van de koeien op de boerderij. We zijn enorm dankbaar dat het met de boerderij ook de goede kant op gaat. Regelmatig kan er nu melk gebracht worden naar de melkfabriek.

Altijd genoeg

Enkele weken geleden is er ook een groep vrouwen uit de kerk naar Portachuelo op bezoek geweest, hebben heerlijk gekookt voor de jongens en hen verder voorzien van wat school materiaal en diverse winterkleden. Net op tijd voor de winter. We zijn zo dankbaar dat God altijd weer op tijd voorziet. Hij is een getrouwe Vader. Hoewel we vaak in nood zitten en geld tekort komen, mogen we toch steeds weer ervaren, dat er altijd genoeg te eten is voor de kinderen en het personeel. Soms moeten we wachten met het betalen van de salarissen, maar tot nu toe heeft altijd iedereen ontvangen waar hij recht op heeft.

Kinderdagverblijf

Ook op het kinderdagverblijf is het vaak een drukte van jewelste. Want ook de ouders raken steeds meer geïnteresseerd in het doen en laten van hun kinderen op Manitos a la Obra (zo heet het) en door de cursussen, die ze ontvangen veranderd er ook in hun gezinnen heel wat. Zo krijgen de ouders bijvoorbeeld een cursus over: persoonlijkheid, over het huwelijk, over de gezinsstructuur en het functioneren van het gezin; de school en de maatschappij.

Wanneer de cursussen beëindigd zijn ontvangen de ouders allemaal hun diploma voor de behaalde resultaten. De opkomst hiervoor is behoorlijk groot en zo heeft Misión Timoteo op diverse manieren een uitstraling in de maatschappij in dit gedeelte van de metropool Santa Cruz. Handen en voeten geven aan het evangelie is voor deze mensen, de liefde van Christus ervaren in de praktijk.

De reis naar Mozambique

Bij de voorbereidingen op de reis naar Mozambique werd Dick sterk bepaald bij Jesaja 57: 15, 18 en 19.

*15 Dit zegt hij die hoog is en verheven,
die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam:
In hoogheid en heiligheid zal ik tronen
met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn,
opdat de onaanzienlijke geest herleeft,
opdat het verslagen hart tot leven komt.*

*18-19 Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal ik hen genezen, hen leiden
en hun barmhartigheid bewijzen.
Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.*



Deze verzen spreken over de troost en het opheffen en genezen door de Heer, de Almachtige, van de nederige en de verbrokene en verbrijzelden van hart.. En dat is juist hetgeen Dick heeft mogen doen in de 10 dagen durende reis naar Mozambique en Zuid-Afrika. Hij trof een verbroken en verbrijzeld volk aan, dat enorm heeft geleden door oorlogen en Aids. Kerken die voor meer dan de helft gevuld waren met weduwen en wezen, voorgangers, die hele gezinnen waren kwijtgeraakt, enz.



Dick heeft troost en bemoediging mogen brengen en geestelijk de broeders en leiders kunnen versterken en bijspijkeren. En er zijn diverse ideeën ontsproten om ook hier op praktische wijze Gods liefde aan het volk te laten zien. Maar dit zal in samenwerking met anderen verder worden uitgewerkt.

Ook onze kerk hier in Bolivia is erg geïnteresseerd in de voortgang van deze nieuwe ontwikkeling. Dick heeft kunnen gaan dankzij een grote gift die speciaal voor dit doel was geschonken in de USA. Want uiteraard willen wij deze tak van onze bediening niet op Misión Timoteo Bolivia laten drukken.

Bidden en danken

Er is veel werk te doen in het Koninkrijk van God. Wij willen echter Hem niet voor de voeten lopen en alleen daar zijn, waar Hij ons gebruiken kan. Dit is echt een punt van gebed voor ons persoonlijk.

Natuurlijk zijn er ook nog enkele gebedspunten voor het werk hier in Bolivia. O.a.

- Goede begeleiders voor de kinderen in de beide tehuizen.
- Wijsheid in het prepareren van deze mensen voor het werk met de kinderen.
- Voldoende geld om allen te voeden en het personeel een waardig salaris te betalen. Dit is werkelijk een punt dat voortdurend onze aandacht en gebed vraagt.

MAAR... we hebben ook veel om voor te danken:

- Het nieuwe dak en de verdere renovatie van de 1e unit van Redil. Hij staat weer klaar voor nieuwe bewoners.
- De nieuwe bus van Bet-el!
- De interesse die kerken en scholen nu tonen voor onze kinderen.
- Alle vrijwilligers, die met woord en daad geregeld komen helpen.
- Voor u allen, die ons zo trouw terzijde staat in alle opzichten!!!

Werkverlof

Wij zijn van 30 augustus t/m 1 november op werkverlof in Nederland en komen graag naar u toe voor een spreekbeurt of presentatie.

Afspraken hiervoor kunt u maken met Ben Oldenburg, 0172613602 of e-mail; ben.oldenburg@ziggo.nl

Hiermee nemen we voor het moment afscheid van u. Maar we wensen u allen een hele fijne vakantie en laten we vooral niet vergeten ook in die tijd voor elkaar en Gods werk op de bres te staan!

Tot ziens in Nederland! Gods zegen!

Hartelijke groeten van Misión Timoteo en Dick en Therese

Colofon

Stichting Misión Timoteo (Nederland)

Zwanebloem 39

2411 MP Bodegraven

e-mail info@misiontimoteo.nl

internet www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Ben Oldenburg

tel 0172 613 602

Penningmeester: Hermien Landman

e-mail penningmeester@misiontimoteo.nl

Misión Timoteo

Dick & Therese Altena

Casilla 3110

Santa Cruz, Bolivia

tel/fax +591 3 346 34 73

e-mail info@misiontimoteo.nl

internet www.misiontimoteo.nl

Padrinos

Elise Schenk

Trompstraat 16

2411 VN Bodegraven

tel 0172 645918

e-mail padrinos@misiontimoteo.nl

Nieuwsbrief

Scholeksterstraat 23

4332 CD Middelburg

tel 0118 634733

e-mail nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Giften

Kindertehuis Timoteo

Zierikzee

Bankrekeningnr. 35.11.84.384

Girorekeningnr. 22.97.83