

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer: 34

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 augustus.

Kerkdiensten voor : Zondag 30 augustus 2009

10.00uur: Ds. E.J.Bergman te Katwijk.

Intochtslied: Psalm 72: 1 en 2

17.00uur: Ds. J.W. van de Kamp te
Beverwijk.
Voorbereiding Heilig Avondmaal.

Intochtslied: Psalm 72: 1 en 2

Eerste collecte: de Diaconie.

Tweede collecte: de Hervormde Gemeente.

10.00uur: Dr. W.Gugler.

Tekst: Psalm 23

Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis.

Kindernevendienst: Danielle Springer en
Trijntje Jacoba Boes.

Collecte is bestemd voor de Diaconie.

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal
Verzorgd door het Bouwfonds.

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	30 augustus	Jesaja	49: 1-7
Maandag	31 augustus	Jesaja	49: 8 - 13
Dinsdag	1 september	Jesaja	49: 14 - 23
Woensdag	2 september	Jesaja	49: 24 - 50:3
Donderdag	3 september	2 Koningen	5: 1 - 8
Vrijdag	4 september	2 Koningen	5: 9 - 19a
Zaterdag	5 september	2 Koningen	5: 19b - 27

Wat mij bezielt...

Onlangs zat ik in de bus en werd onvrijwillig getuige van een gesprek over geloofsvragen. Direct achter mij zat een jongen van ongeveer 25 jaar met een kennis te praten. Eigenlijk was het niet eens gesprek. Het was eerder een monoloog, want die andere jongen had helemaal geen vragen gesteld en kreeg (ongevraagd) heel wat aan informatie over zich heen. Zoals ik uit zijn woorden kon opmaken, groeide deze jongeman op in de Rooms Katholieke geloofstraditie op – maar brak op gegeven moment ermee. Zijn betoog was dan ook een soort afrekening met al de dwalingen van deze kerk die hij dacht te hebben ontmaskerd. Hij was de zelfgekozen leider van een nieuwe kruistocht tegen Rome en al de gruwelijke heidense praktijken. Telkens weer probeerde hij te onderbouwen waarom deze kerk onder de toorn van God moest staan. En zo nu en dan liet hij merken dat eigenlijk alle andere kerken niet voldeden aan de hoge en heilige norm van Gods Woord. De kerken – zo beweerde hij – zijn helaas het product van keizer Constantijn die om 325 n.Chr. over de bestaande heidense religies een christelijke saus heeft gegoten.

Ik vroeg me af waar deze jongeman zijn informatie vandaan haalde voor zijn stellige beweringen. Hoewel, dit (negatieve) beeld van de kerk wordt tegenwoordig overal in de media rondgestrooid. Op gegeven moment had ik de behoefde deze jongeman een vraag voor te leggen – ik heb het niet gedaan om allerlei redenen. Ten eerste had ik mijn eindbestemming bijna bereikt, dus voor een gesprek was er te weinig tijd. En ten tweede wilde ik niet zomaar inbreken in een ‘gesprek’ van een ander. Ik wou hem vragen of er ook iets in zijn geloof was waar hij blij mee was. Iets waar hij trots op was. Kortom: wat positief is. Want tot nu toe hoorde ik alleen maar waar hij op *tegen* was. Ik hoorde alleen maar wat hij niet (meer) geloofde, maar niet wat hij wel geloofde. Waar hij voor stond.

Ik denk daarmee raak je een groot probleem van de kerk en van veel gelovigen. Hoe staan wij bij anderen (niet-meer-gelovigen) bekend? Als degenen die er ergens *tegen* zijn? Tegen abortus, tegen vloeken, tegen euthanasie, tegen andere kerken, tegen niet bidden voor het eten? Mijn vraag is dan wel: hoe kunnen de anderen te horen krijgen waar ik wel voor sta, wat mij bezielt en mijn leven rijk maak, wat het meest waardevolle is in mijn leven? Wat ik onder geen omstandigheden zou willen inruilen? Waar ik – in de meest positieve zin van het woord – van *bezeten* ben. Wie is mijn Heer? Van wie ben ik? Voor wie ben ik en voor wie leef ik? Waar zou ik reclame voor willen maken en willen dat de ander ook mag delen in datgene wat ik heb?

Misschien is het hoge tijd voor de kerk (voor ons dus) om te werken aan ons imago. Maar ja... het begint ermee dat ik me zelf de vraag moet beantwoorden wat mij bezielt. Misschien ga ik daar een keer over nadenken, want ik heb nu wat druk. Mijn bus gaat zo. Misschien een andere keer.

Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Op zondag 30 augustus willen wij in de verkondiging luisteren naar de troostvolle woorden van *Psalm 23*. Door de eeuwen heen hebben mensen steeds weer uit deze bekende psalm kracht en bemoediging geput. Er ligt een enorme geestelijke rijkdom in deze psalm verborgen. Wees welkom!

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondag hopen in de Hervormde Kerk weer twee gastpredikanten voor te gaan.

In de morgendienst komt ds Bergman uit Katwijk.

En in de middagdienst ds van de Kamp uit Beverwijk. Dan zal ook de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal gehouden worden.

ds J. Pronk

Huwelijksinzegening

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Klaas Jan van Altena en Linda Enting kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben aangevraagd tegen donderdag 3 september om 13.30 uur in de kerk van Schokland. Adres: De Rede 133, 8254 KB Dronten. Voor het bruidspaar wordt de christelijke voorbede van de gemeente verzocht.

Doopaangifte

Op maandag 31 augustus van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst in de Hervormde Kerk gehouden worden op zondag 13 september in de morgendienst.

Afscheid

Op zondag 30 augustus hoopt ds M. Elbers afscheid te nemen als predikant van de Protestantse Gemeente te Ransdorp-Holysloot en Durgerdam. Vijfeneenhalf jaar is zij daar predikant geweest. Ook bij ons op Marken is zij een enkele keer voorgegaan. Ds Elbers krijgt de bevoegdheid van een emeritus-predikant.

De reden van haar vertrek ligt in de persoonlijke sfeer. Het bleek toch te moeilijk te zijn om de zorg voor de gemeente en voor haar gezin te combineren. Het gezin gaat de pastorie van Holysloot verlaten. In Holysloot is hun dochtertje Trui geboren. Zij gaan nu wonen in Amsterdam-Zuid, waar haar man predikant is van de Protestantse Thomaskerk.

Ds Elbers heeft zich ook ingezet voor de landelijke kerk. Zo was zij enige jaren de afgevaardigde van onze classis Edam-Zaandam naar de synode van onze kerk.

Voor Ransdorp-Holysloot en Durgerdam komt er nog meer verandering. De bestaande combinatie van deze drie gemeenten, wordt ontbonden; en Durgerdam gaat zelfstandig verder als gemeente zonder predikant. In de nieuwe kerkorde van de PKN is dat mogelijk. Daar in Durgerdam is inmiddels een kerkelijk werker benoemd, ds P. Lootsma.

Maar voor Ransdorp-Holysloot gaat nu een nieuwe parttime predikant gezocht worden. In de vacaturetijd is ds Ekker van Broek de consulent.

Wij wensen ds Elbers en haar man en dochter Gods zegen toe voor de toekomst en vertrouwen, dat - als de tijd daar is - zij weer dienstdoend predikant van onze kerk mag worden.

ds J. Pronk

Voorbede

1. Vernieuw ons denken, zodat we iets begrijpen van Uw plan met ons.
2. Heer, wees bij de vervolgde Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
3. Voor Uw Woord dat we dit niet verdraaien en recht mogen verstaan.
4. Wees alle gehuwden nabij, dat ze elkaar mogen beminnen en elkaar tot hulp zijn.
5. Voor de voetbaltrainers dat ze oog hebben voor de pupillen, zodat die lol houden in het spel.
6. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
7. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.

Ria Kaars

KERKENDAG 2009

Op zondag 4 oktober 2009 zal er weer een "Kerkendag" worden gehouden met als thema: "Bouwen aan de toekomst". Behalve de kerkdiensten waaraan lokale muziekgroepen hun medewerking verlenen, zal er de gehele dag een gevarieerd programma voor jong en oud worden aangeboden waarover u nog nader wordt geïnformeerd.

Ook kunt u weer deelnemen aan een gezamenlijke lunch, waarvoor u zich dient op te geven middels onderstaand strookje.

Graag ontvangen wij het ingevulde strookje *uiterlijk 19 september 2009* retour.

U kunt het inleveren bij de leden van de werkgroep die bestaat uit: Trijn Boes-Boes, Pietertje Boes-Boes, Agnes Sterkenburg-Kes, Pieter Boes, Cees Zeeman, Anton van Altena en Aaltje Zeeman.

Werkgroep "Kerkendag 2009"

Invulstrookje Kerkendag 2009

Ik wil/wij willen graag deelnemen aan de gezamenlijke lunch, welke wordt georganiseerd in het kader van de Kerkendag 2009, te houden op zondag 4 oktober 2009.

Naam:

Adres:

Ik zal/wij zullen aanwezig zijn met persoon/personen.

Collecten Hervormde Kerk.

Zondag 23 augustus.

Eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeente. Euro 163,10.

Tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente. Euro 221,85

Collecte Patmoskerk 23 augustus.

Kerk Euro 247,-.

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk.

September: Piet Boes en Freek Visser.

De Ziekenboeg.

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
Afd. A 2 kamer 1: hr K. de Jong, buurt 3 nr 13

A.M.C. ziekenhuis,
Afd. H 6^o etage Noord, Neurologie
Janny Moenis - Kaars
Kamer 241.
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam.

De Zoon van visser Kwakman van Freek de Jonge.

Het gaat over een Volendammer jongetje, dat over het IJsselmeer staat uit te kijken, of het schip van zijn vader al gauw terug komt. Want overmorgen is het kerstfeest en dan moet Pa zingen in de kerk.

In het kleine vissersdorpje,
aan de oude lange Kaa,
wacht de zoon van visser Kwakman
op de terugkeer van zijn pa.
Hij kijkt halsreikend naar de einder
van het grote IJsselmeer
en gelijk een sneeuwvlok op een molshoop
daalt de winteravond neer.

Maar het is nu al half negen
en er is nog geen mast te zien.
Terwijl de knaap zit te vertrouwen,
wordt het ongemerkt halftien.
Buiten wordt het almaar kouder.
Ja, zijn neus bevriest zowat.
Dan schiet hem opeens te binnen,
als ik eens tot Jezus bad.

Dit wordt de vissersknaap te machtig.
Hij rent naar huis, naar moeder toe,
onkundig om een woord te zeggen.
"Wees maar gerust", troost hem zijn moe.
En eindelijk, na een mok anijsmelk
komt de knaap weer wat bij stem.
Struiklend over zijn tong zegt hij:
"..k zag de ster van Bethlehem!"

Laat ons, kindren, hieruit leren
te vertrouwen op die Ster.
Want daarin zie je steeds de Vader,
ook al is Hij nog zo ver.

Overmorgen is het Kerstmis
en pa moet zingen in het koor.
"Wat zit je daar te kleumen, Klaasje?"
klinkt plots de stem van de pastoor.
"Ik wacht op vader, die is vissen.
Met Kerstmis is hij altijd thuis"
"Dan moet jij maar op God vertrouwen",
zegt de pastoor en slaat een kruis.

Devoot vouwt hij de verkleumde knuisjes
en vraagt: "Heer Jezus, is mijn vader ver-
dronken of nog aan het vissen?"
Dan opeens ziet hij een ster.
"Kijk in die ster, dat is een spiegel",
klinkt een onbekende stem.
Hij kijkt omhoog en ziet zijn vader
vóór op het schip, die zwaait naar hem.

En in die ster zag ik ons vader
zwaaiend op de voorplecht staan.
Ja, dat zag ik, ik weet nu zeker.
Die komt overmorgen aan.
Moeder brengt de knaap naar boven
en legt hem koestrend op één oor
en inderdaad ontbreekt Kerstavond
Kwakman niet in het mannenkoor.

De oude waterzak - Paulo Coelho pau·loe kwel·joe
(Braziliaanse schrijver)

Een oude legende uit India vertelt over een man die iedere dag vanuit zijn dorp vertrok om water te halen. Aan weerszijden van zijn lichaam torste hij de waterzakken, verbonden door een lange stok op zijn schouders.

De ene waterzak was ouder en zal vol met kleine barstjes. Iedere keer als de man terug in het dorp kwam was de helft van de inhoud uit de oude waterzak verdwenen. Gedurende 2 lange jaren had de man de tocht van en naar het dorp gemaakt. De jonge waterzak was erg trots want er was geen water verspild, hij had zijn werk goed gedaan. De oude waterzak daarentegen schaamde zich zeer diep, hij kon maar voor de helft zijn taak goed uitvoeren ofschoon hij wist dat de barstjes een oorzaak waren van vele jaren werk.

Duidelijk diep beschaamd besloot de oude waterzak de waterdrager aan te spreken terwijl hij de zakken aan het vullen was.
Ik wil mij verontschuldigen, omdat tengevolge mijn leeftijd, u maar met de helft van mijn inhoud weer thuis komt waardoor u maar de helft van uw gezin te drinken kunt geven.

De man lachte en zei:

Als we weer op pad gaan om water te halen kijk dan eens goed naar het pad.

De oude waterzak deed wat de man hem had gezegd en zag de vele bloemen en planten die langs de kant van de weg groeiden.

Zie je hoeveel mooier de natuur is aan jouw kant van de weg. Ik wist namelijk dat je barsten en scheurtjes vertoonde maar ik bedacht mij dat ik daar voordeel van had. Ik zaaide ook groenten en zaaide bloemen en jij zorgde altijd voor water. Ik heb tientallen rozen kunnen plukken om daar mijn huis mee op te vrolijken; mijn kinderen hadden iedere dag sla en wortels en uien te eten. Als jij niet zo was zoals je bent had ik dit nooit kunnen doen.

Aagje Bootsman

Bron: EO/Een Goede Zondag