

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer: 35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 september.

Kerkdiensten voor : Zondag 6 september 2009

10.00uur: Ds. J.Pronk.

Viering Heilig Avondmaal.

Intochtslied: Gezang 1: 1 en 2

09.45uur Crèche in gebouw Hoog
(Neeltje Alice en Diana.)

17.00uur: Ds. P.A.Pronk.

Dankzegging H.Avonddmaal.

Intochtslied: Gezang 1: 1 en 2

Eerste collecte: de Diaconie.

Tweede collecte: de Hervormde Gemeente.

10.00uur: Dr. W.Gugler.

Viering Heilig Avondmaal

Tekst: Psalm 100.

Crèche: Gonda en Amber Zeeman.

Kindernevendienst: Simone Schipper en
Marianne Zwiers.

Collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	6	september
Maandag	7	september
Dinsdag	8	september
Woensdag	9	september
Donderdag	10	september
Vrijdag	11	september
Zaterdag	12	september

Psalm	74: 1 - 12
Psalm	74: 13 - 23
2Koningen	6: 1 - 7
2Koningen	8: 8 - 23
2 Koningen	6: 24 - 7:2
2 Koningen	7: 3 - 20
2Koningen	8: 1 - 6

Matteüs 10:34: “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard “

Onlangs belandde ik in een discussie over de ontkerkelijking van ons land en de gevolgen daarvan voor de kerk in het algemeen en onze gemeente in het bijzonder. Dit alles aangewakkerd door de onlangs gepubliceerde resultaten van opinieonderzoek uitgevoerd in opdracht van het CBS waaruit bleek dat opnieuw een groter deel van Nederland niet aan regelmatig kerkbezoek doet, wel gelooft maar daarvoor de kerk niet nodig heeft of helemaal het christendom c.q. de kerk de rug heeft toegekeerd.

Van verschillende zijden werd in deze discussie geopperd dat de economische crisis wel eens voor meer toeloop naar de kerken zou kunnen zorgen. De mensen met name bij ons in het rijke Westen, hebben in de afgelopen decennia steeds meer het idee ontwikkeld dat zij uitstekend zonder God zouden kunnen functioneren. Alleen een crisis zou dit gevoel kunnen wegnemen en hen wijzen op hun afhankelijkheid van iets groter dan slechts de menselijke maat en het duidelijke falen daarvan. Mensen zouden zich in hun nood voor het eerst en opnieuw wenden tot God en Zijn Kerk. Op die manier zou God zijn Kerk te hulp schieten en weder oprichten zoals Hij de afgelopen 20 eeuwen steeds gedaan heeft. Een van de aanwezigen vond zelfs de huidige crisis een te licht middel en meende dat alleen een oorlog de mensen weer naar de Kerk terug zou brengen. Ik moet u zeggen ik schrok daarvan hoewel ik de motivatie achter dit standpunt kon volgen.

Ik hoop echter van ganser harte dat de wereld de afgelopen 20 eeuwen en met name de laatste, twintigste eeuw afdoende oorlog en geweld gezien heeft dat zij begrijpt dat er toch andere manieren moeten zijn om weer terug op het spoor met God en Zijn kerk te komen. Zou het niet fantastisch wezen als het Evangelie in ons rijke westen terug gebracht wordt door zendelingen uit Afrika en Zuid-Amerika, delen van de wereld waar wij overigens wel vaak het Evangelie met het zwaard gebracht hebben En dat wij en de 80% van de Nederlandse bevolking die niet gelooft in de boodschap van Bijbel en Evangelie, bekeerd zal worden door mensen uit zgn. “ontwikkelingslanden” die niks te maken hebben met de arrogantie en zelfgenoegzaamheid die wij ons eigen hebben gemaakt. Dat zij met hun “kinderlijke” en eenvoudige manier van geloven kunnen voorkomen dat wij een crisis en misschien wel het zwaard nodig hebben om onze kerken vol te krijgen en zo de vrede te bewaren.

Anton van Altena

Voorbede

1. Voor Uw Woord dat we dit niet verdraaien en recht mogen verstaan.
2. Wees alle gehuwden nabij, dat ze elkaar mogen beminnen en elkaar tot hulp zijn.
3. Voor de voetbaltrainers dat ze oog hebben voor de pupillen, zodat die lol houden in het spel.
4. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
5. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
6. Heilige Geest maak ons onrustig als er nog één zonde in ons leven is, die we niet hebben beleden.
7. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, toon Uw aanwezigheid.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten:

3.

Op zondag 6 september willen wij weer Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Afgelopen zondag stonden wij stil bij het psalmwoord *De Heer is mijn Herder* (Ps. 23). Deze belijdenis van David munt in Psalm 100 uit tot de uitroep: *Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt*. Stond in Psalm 23 de verhouding van de gelovige met de Heer centraal, in Psalm 100 gaat het om de *gemeenschap van gelovigen*. Als 'zijn volk, de schapen die Hij weidt', mogen wij plaats nemen aan tafel. Allen van harte welkom!

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen we in de Hervormde Kerk het Heilig Avondmaal te vieren. Dat velen mogen komen om bij de tekenen van brood en wijn de dood des Heren te gedenken, ons ten goede. In de verkondiging luisteren wij naar Romeinen 14: 8: wij zijn altijd van de Heer. Als er gemeenteleden zijn, die door ziekte of andere omstandigheden het Heilig Avondmaal graag thuis willen vieren, dan kunnen zij contact opnemen met de leden van de kerkenraad. Dan kan de predikant en een diaken bij u thuis komen voor een eenvoudige Avondmaalsviering. In de middagdienst houden wij de dankzegging voor het Heilig Avondmaal en dan hoopt Pieter Ariaan in de dienst voor te gaan.

ds J. Pronk

Belijdeniscatechisatie

Ik wil op woensdag 7 oktober weer beginnen met een groep ter voorbereiding van het doen van belijdenis. Het is nog een eindje weg, maar het is goed om er nu al rekening mee te houden. Mochten er mensen zijn die op woensdagavond beslist niet kunnen, dan kunnen ze met mij contact opnemen en dan gaan we een andere avond vinden, die wel geschikt is.

ds J. Pronk

Ontmoeting in de Marker Kerk

Ja, deze zomer hebben heel wat vreemdelingen in de Hervormde Kerk bezocht. Natuurlijk zijn daar al die toeristen, die op doordeweekse dagen de kerk willen bekijken. Maar ook op zondag zijn er vreemdelingen, die de kerkdienst bijwonen. En soms vraag ik, waar ze vandaan komen. Nou, dat blijkt overal vandaan te zijn, uit Rusland, de Oekraïne, Roemenie, Frankrijk, Amerika, Noorwegen en ga zo maar door. Meestal begrijpen deze mensen niets van de Nederlandse taal. En toch blijven ze de hele kerkdienst zitten. Dat vind ik knap. En we hopen dat ze zegen hebben ervaren. Bij de laatste Zomeravondzang kwam er, toen we al begonnen waren, nog een echtpaar met drie kinderen binnen. En bij het koffiedrinken heb ik een praatje met ze gemaakt. Het bleken mensen uit Amsterdam te zijn. Hij werkte bij het Heil des Volks in Amsterdam en hij was verbonden aan de Shelter, dat is een christelijke jeugdherberg in de Barndesteeg op de Wallen van Amsterdam. De Shelter ken ik nog van vroeger. Dus dat was leuk om ervaringen uit te wisselen. Maar die man vertelde, dat hij ook verbonden was aan een nieuw project van het Heil des Volks, dat deze zomer van start is gegaan. Het project CHAP. Daar had ik nog nooit van gehoord. CHAP: de letters staan voor Christelijke Hulp Aan Prostitueebezoekers. Want het blijkt, dat veel mensen die bij prostituees komen, te kampen hebben met sexverslaving. Nou, iedereen die een beetje wat afweet van verslavingsproblematiek, weet hoe vervelend en gevaarlijk verslavingen zijn. En hoe moeilijk het is om er vanaf te komen, als je verslaafd bent. Dat de kerk het opneemt voor de hoeren en de tollenaars van de Wallen, de meisjes achter de ramen en de mannen van de theaters, dat wist ik. Maar dat de kerk ook omziet naar de mannen die bij de meisjes komen, dat was nieuw voor me. Het is eigenlijk niet zo vreemd. Want Christus is toch gekomen voor alle mensen, voor meisjes die zitten en mannen die lopen. Mode God ook dit Chapwerk zegenen en mensen weer een nieuwe start geven.

Ds J. Pronk

4.

Heilig Avondmaal 6 september.

Het zal u niet ontgaan zijn dat Nederland in de ban is van de Mexicaanse griep. A.s. zondag is er in de beide kerken Heilig Avondmaal. Gebruikelijk is dan dat wij als gemeente drinken uit dezelfde beker. Om redenen van hygiëne en veiligheid is door beide kerkenraden besloten om dit keer met het Heilig Avondmaal gebruik te maken van kleine plastic glaasjes. Dit betekent niet dat het Avondmaal geheel anders zal verlopen, het Avondmaal zal in de gebruikelijke vorm plaatsvinden, het enige wat anders is, is dat de wijn in bekertjes zal worden uitgedeeld.

Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u zich wenden tot een van de leden van de kerkenraad.

Namens de beide kerkenraden,

Pieter Pereboom
Jolanda Zeeman

Collecten Hervormde Kerk.

Zondag 30 augustus.

Eerste collecte bestemd voor de Diaconie.	Euro 166,60
Tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente.	Euro 186,60

Collecte Patmoskerk 30 augustus.

Diaconie Euro 178,35

De Ziekenboeg.

Waterlandziekenhuis Postbus 250 1440 AG Purmerend
Afd. C 2 kamer 13: mw G. Moenis - Boes Zuiderzeeweg 56
Afd. A 2 kamer 5 : mw J. Schipper – Roos Zorgcentrum de Meermin, Edam
Afd. B 2 kamer 22: hr C. Janssen, Meester Visserstraat 12

Transitorium, Waterlandziekenhuis Postbus 250 1440 AG Purmerend
Kamer 313: mw C. de Groot – Kes Zuiderzeeweg 26
Kamer 321: mw I. Zeeman – Zeeman, Kets 39

Verpleeghuis Novawhere, Prof mr P. J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend
Kamer 310 hr K. de Jong, Buurt 3 nr 13
Kamer 315 mw E. Stoker – de Waart, Hoogkamplaan 10

A.M.C. ziekenhuis Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Janny Moenis – Kaars Afd. H 6^e etage Noord, Neurologie Kamer 241

Bezinningsweekend 2009

Zoals jullie, waarschijnlijk, wel weten gaan we ieder jaar weekend naar Friesland.

We zijn dan gericht op God en het geloof in Hem en op het samenzijn.

We hebben in zo'n weekend 4 samenkomsten, vrijdagavond, zaterdagmorgen, zaterdagavond en zondagmorgen.

In deze bijeenkomsten bespreken we een onderwerp dat uitermate boeiend en inspirerend uitgewerkt is door dominee Gugler.

We kunnen dan vragen stellen en opmerkingen maken als ons iets niet duidelijk is.

Het is niet alleen luisteren maar het wordt ook visueel aan ons getoond met kernwoorden en stellingen.

We zijn natuurlijk niet alleen met het onderwerp bezig. Ook het samenzijn en samendoen is heel belangrijk.

We verzorgen, met z'n allen, de maaltijden en het koffiedrinken en hebben tijd genoeg om met elkaar te praten.

Bij mooi weer gaan we met z'n allen een wandeling maken.

Wil je er nog meer over lezen kijk dan op; www.protestantsmarken.nl en dan bezinningsweekend 2008.

Wil je dit een keer meemaken, dan kun je je opgeven bij:

Trijntje en Jan schipper

Kerkbuurt 176

Tel: 601675

E-mail: janentrijntjekl@hetnet.nl

Graag opgeven voor 15 september met naam en telefoonnummer.

De kosten zijn ca. 80 euro per persoon.

Het weekend is op: 13, 14 en 15 november 2009

Aarzel niet te lang, we hebben nu nog een paar plaatsen over.

Hartelijke groet,

Trijntje en Jan

Het vergaan van de "Copernicus".

10 oktober is het 83 jaar geleden dat de "Copernicus" VL 46 op de Doggersbank verging. Marken en Vlaardingen waren in diepe rouw. Mijn grootvader Cornelis Visser kwam hierbij om. Slechts de drie jongens werden gered door de "Columbus" VL 47 waar mijn vader Jan Visser op aangemonsterd had. Mijn vader was hier zwijgzaam over. Een jaar geleden zocht ik in het museum van Marken documentatie over deze ramp maar vond niets. Mijn dochter Thea en ik gingen vervolgens op zoek in Vlaardingen en vonden alles wat we nodig hadden om een compleet beeld van de gebeurtenissen te krijgen. Krantenberichten, getuigenverklaringen van de drie overlevenden o.a. Dirk de Waard uit Marken, commentaren van Vlaardingers w.o. de NH predikant, de Raad voor de Scheepvaart enz. Wat aanvankelijk bedoeld was als een informatie voor mijn kinderen, kleinkinderen en voor mijzelf kreeg de omvang van een boekje waar we toen na aanmoediging door een bevriende uitgever toe besloten.

De selectie van alles wat we vonden was een hele toer maar het boekje is nu klaar.

Een vormgever is bezig om foto's en kopieën van documenten zo duidelijk mogelijk bij de tekst te voegen waarna het naar de drukker kan en in oktober gereed moet zijn.

Dit boekje wil ik graag tegen kostprijs beschikbaar stellen aan alle belangstellenden van mijn geboorte-eiland. Wat deze eenmalige druk gaat kosten weet ik nog niet. Dat wordt ook bepaald door de oplage. Kostendekkend zal het niet worden maar ik zorg ervoor dat het u niet meer dan € 7.50 kost. Om enige indruk te krijgen van de oplage verzoek ik mij te berichten als u belangstelling heeft. Mijn adres is:

Cor Visser, Lijzijde 21, 1316VG Almere.

Tel.036-5339283

-Of per mail naar: bettyencorvisser@hetnet.nl

Op donderdag 17 september is de opening van het nieuwe seizoen van de GGG (Gemeente Groei Groep).

We hebben dan een open avond en willen graag nieuwe mensen verwelkomen.

Er zijn nu twee groepen, die om de week samen komen bij 1 van de deelnemers thuis.

De ene groep komt op woensdag en de andere op donderdag bij elkaar.

We bespreken dan een onderwerp, wat we van te voren kunnen doorlezen. Voor de onderwerpen hebben we boekjes met vragen, aanwijzingen en uitleggingen. Het is niet de bedoeling dat het een Bijbelstudie wordt.

We proberen met elkaar Gods woord beter te begrijpen, zodat we dit in het dagelijks leven kunnen toepassen.

Nieuwe mensen zullen we met open armen ontvangen zodat er nieuwe meningen en inzichten in de groepen komen.

Voel je hier wat voor; kom dan op donderdag 17 september om 20.00 uur naar de Patmoskerk.

De koffie zal dan klaar staan.

De GGG groepen

AREOPAGUS, centrum voor Kerk, cultuur en samenleving in Waterland

Za 5 sept/ zo 6 sept 11.00 – 16.00 uur kerk Zuiderwoude: Jeltje Hoogenkamp exposeert
 Zo 6 sept 11.30 uur kerk Zuiderwoude: Koffieconcert Marker Mannenkoor
 Di 8 sept 20.00 uur Lutherse Kerk M'dam: De grote zakkenvullersavond
 Wo 9 sept 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Schepel over de Calvijn-reis
 Za 12sept/zo 13 sept 11.00 – 16.00 uur kerk Zuiderwoude: Jeltje Hoogenkamp exposeert
 Zo 13 sept 12.00 – 18.00 uur Zuiderwoude: Pianodorp Zuiderwoude
 Ma 14 sept 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Galgriet, strop of kans
 Do 17 sept 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: de wondere wereld van de Shakers
 Ma 21 sept 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Fontaine over: het gedroomde museum
 Di 22 sept 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Chaim Levano speelt klankteksten van Schwitters
 Di 29 sept 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Gré Honingh – Pauw over het familiebedrijf
 Za 3 okt 10.00 – 16.00 uur kerk Zuiderwoude: Notenleesdag met Wim Dijkstra

Zo 6 sept 11.30 uur kerk Zuiderwoude: Koffieconcert Marker Mannenkoor

“ Songs of the Sea and the Soul “

In de serie koffieconcerten is de eerste zondag van september voor het Marker Mannenkoor. Het unieke geluid van 25 tot 30 mannen vult de ruimte en het is alsof ouderwetsse grondzeeën over Waterland slaan. “ The Soul “ is goed vertegenwoordigd met emotionele liederen van vertrouwen en verdriet ontstaan in een vaak zwaar leven. En altijd is daar “ The Sea “. Toen Marken nog een eiland was, de vissers nog konden werken, de kapiteins van Amsterdam Markers waren en later de binnenvaart onderdeel van het eilandleven uitmaakte. Jan van Altena en zijn mannen laten het horen: Songs of the Sea and the Soul.

De kerk is 11.15 uur open voor koffie. Of u niet eerder op de deur wilt bonken: er is daarvoor een radio-opname. Het concert begint om 11.30 uur. Gratis erin, maar pas eruit als u iets in de bus gedaan hebt.

Areopagus Reizen

2009: 21 – 25 september: Calvijn achterna

2010: 31 mei – 9 juni: Istanbul – Troje – Klein Azië

2010: 15 – 19 september: Leningrad

2011: begin mei: Zesdaagse Berlijn, met Wim Dijkstra kijken en horen naar de orgels in de DDR

2011: september: Het oude en nieuwe Amerika

6 – 8 oktober 2009

Last minute Museumreis

Nog enkele plaatsen vrij voor een interessante museumreis (voorbereidende avond met Frans Fontaine op 21 september) langs de Jeroen Bosch Experience in Den Bosch (met vaartocht en vrije tijd), het Insel Hombroich-museum (in de buurt van Düsseldorf) en het Bonnefantenmuseum in Maastricht (ook vrije tijd daar). Verblijf in het Walramhotel in Valkenburg, heerlijk Limburgs eten en alles inbegrepen (behalve de lunch). Kleine reisgroep. Voor de snelle beslisser: 295 euro. Opgeven bij Gerda Weverink: gweverink@xs4all.nl

De Reünie

Deze zomer heb ik een reünie gehad van mijn oude vriendenclub uit mijn studententijd. We hadden elkaar in geen dertig jaar gezien, dus het werd tijd om weer eens bij te praten. In Leiden, de stad waar we studeerden. In onze studententijd hadden we best wel veel contact met elkaar. Maar daarna was ieder zijns weegs gegaan. En het contact was al gauw minder geworden.

We waren met ons zessen in Leiden. We deden verschillende studies. Maar we waren alle zes lid van SSR, de protestantse studentenvereniging. Dus onze achtergrond was hetzelfde.

Drie van de zes waren er niet bij. Sjors, de jongen met de vlotte babbel, was na twee scheidingen ten onder gegaan aan de drank en had zich voor de trein geworpen. Hein, de domineeszoon uit Arnhem, had indisch recht gestudeerd, was in Suriname terechtgekomen, en had zich daar niet kunnen handhaven. Hij had zijn toevlucht gezocht in de drugs en was aan lager wal geraakt.

En Bernard, goeie degelijke Bernard, die net als ik theologie studeerde. Zijn eerste preken heeft hij bij ons in de Marker kerk gehouden. Hij was dominee geworden ergens in Zeeland, trouwde met de wijkverpleegster, maar toen hij 32 jaar was, is hij aan kanker overleden.

We gedachten hen alle drie met eerbied.

We zijn nog met ons drieën over. Maarten, Peter en ik. Hoe is het ons gegaan?

Maarten is professor geworden aan de universiteit. Dat was vroeger al te voorzien. Hij was een briljant student. Afkomstig uit een degelijk gereformeerd nest. Maar hij heeft bedankt voor de kerk. Niet dat hij niet gelooft, zegt hij, maar de kerk doet hem niks meer.

Ja, zegt Maarten, jullie weten dat ik een vriend heb, of ik moet zeggen een partner. Nou, het was al moeilijk om het thuis te vertellen, maar zo goed en zo kwaad als het ging hebben ze ons geaccepteerd. Maar in de kerk was het moeilijker. Mijn vriend is van huis uit katholiek, maar hij heeft al jong gebroken met zijn kerk. Hij ging wel mee naar mijn kerk. Toen daar bekend werd, dat ik homo was, hebben ze erover gesproken in de kerkenraad, of ik wel aan het Avondmaal mocht gaan. Het mocht uiteindelijk wel, maar mijn vriend mocht niet meekomen. Nou kijk, zei Maarten, op deze manier wil ik niet de Heer dienen. Ze tolereerden me, maar ze accepteerden me niet. Vandaar dat ik bedankte voor de kerk. Mijn God is anders. En dan te bedenken, dat we vorig jaar gevierd hebben, dat mijn vriend en ik dertig jaar bij elkaar zijn. Terwijl mijn twee zussen allebei al jaren gescheiden zijn.

Peter. Peter heeft het ook goed gedaan en hij is opgeklommen tot rechter in een grote stad. Peter was vrijgemaakt-gereformeerd. Net als zijn vrouw. Artikel 31 zeiden we vroeger, een klein kerkgenootschap, een beetje strenger dan gewone gereformeerden. En trots liet hij de foto's zien van al zijn kleinkinderen. Peter was de vrijgemaakte kerk trouw gebleven en is daar al jarenlang ouderling. Als ze een keer geen dominee hebben kunnen vinden voor de kerkdienst, is het Peter die de kerkdienst leidt. En de preek haalt hij niet uit een boekje, maar die maakt hijzelf. Vindt hij heerlijk. Maar ook daar zorgen over kerkverlating en een vermindering van kerkbezoek, vooral 's middags.

En toen was het mijn beurt om te vertellen. Nou ja, het gewone verhaal over Marken. En ondertussen kwamen de vragen van mijn vrienden. Hoe is het om zolang met dezelfde mensen op te trekken?

Je zult ook wel je tijden van twijfel hebben, kun je dan toch gewoon preken? Denk je echt, dat God nog een bedoeling heeft met de kerk in Nederland? Zijn bij jullie homo's geaccepteerd in de kerk? Het waren best wel indringende vragen, die mijn vrienden me stelden. Maar zo gingen we altijd met elkaar om. Het was ook geen probleem, want de vriendschap was de basis van ons contact.

Tenslotte nog twee opmerkingen van mijn vrienden. Maarten, de professor, zei: Joh, Jan, jij moet een gelukkig mens zijn, dat je zolang met dezelfde mensen hebt kunnen optrekken. Mijn studenten komen een semester bij me, ze schrijven een scriptie, en ik zie ze nooit meer. Dat gaat al jaren zo. Wat goed van die Marker mensen, dat ze het zolang met jou hebben uitgehouden. En omgekeerd.

En Peter, de vrijgemaakte rechter, vond, dat ik maar een bevoorrecht mens was. Dat ik twee keer op een zondag mocht preken. En dat ik tijd kreeg van mijn gemeente om die twee preken voor te bereiden. Want, zei Peter, het is toch het beste wat een mens kan doen: bezig zijn met het ene nodige. En als je dat dan ook nog mag vertellen aan de mensen, beter is er toch niet?

Toen we naar de trein gingen, hebben we geen volgende datum afgesproken. We zullen wel zien, zei Maarten. Ik hoop, dat we in ieder geval elkaar boven zullen zien, zei de vrijgemaakte Peter. Dan hebben we tijd genoeg om weer bij te praten.

Orgelbespeling van 26 augustus jl.

Graag willen we Piet Boneveld, Dirk Kes, Jan Pereboom en Gerard Schilder bedanken voor de prachtige stukken die ze op het orgel in de Hervormde kerk hebben gespeeld. Jullie hebben alle aanwezigen een mooie avond bezorgd.

Ook Pietertje en Lijs weer bedankt voor de lekkere koffie waarvan we in de pauze konden genieten. Jullie blijven op de achtergrond maar jullie werk verdient veel waardering.

De aanwezigen worden bedankt voor hun komst. Het was fijn om met elkaar naar het orgelspel te luisteren.

We hopen volgend jaar weer een orgelbespeling te houden. Misschien zijn er nog meer gegadigden die dan mee willen doen. Ga alvast oefenen

Hartelijke groet van de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente te Marken

Hoera, een meisje!

Fenna

Diana

Geboren 20 augustus om 14.45 uur

Dochter van Michael en Diana Visser
en zusje van Stijn.

Zeilstraat 34 1156 CL Marken 0299 - 417308

Roos

24 - 8 - 2009

Onze dochter is geboren !
Ze weegt 2900 gram en is 48 cm lang.

Wij rusten van 13.00 – 15.00 uur,
Wil je langs komen bel dan even!

Dirk de Groot en Liesbeth Brouwer
Engelandlaan 360
2034 NM Haarlem
Tel. 023 – 5409329

Op Sions berg sticht
God zijn Heilige stede.
Hij houdt daar open hof.

Psalm 87: 1

Verdrietig zijn wij omdat van ons is heengegaan tot haar Heer en Heiland,
onze zuster, schoonzuster en peet

PIETERTJE PEREBOOM Kd.

Ze is thuis, we zullen haar missen.
Peet is 86 jaar geworden.

Klaas en Eefje
Klaas Elbert en Karen
Evalina en René
Lucia en Martin

*Rutger
Mathilde
Sebastian
Tobias*

Marken, 1 september 2009
Westerstraat 8
1156 AB MARKEN

De rouwdienst wordt op zaterdag 5 september 2009 om 14.00 uur gehouden
in de Patmoskerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk.