

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 september 2009

Kerkdiensten voor : Zondag 13 september 2009

<p>10.00 uur: ds. J. Pronk Bediening Heilige Doop</p> <p>Intochtslied: Gez. 3: 1 en 2</p> <p>9.45 uur: Crèche in gebouw Hoog Marcella en Christina</p> <p>17.00 uur: ds. P.A. Pronk</p> <p>Intochtslied: Gez. 3: 1 en 2</p> <p>Eerste collecte voor: Het Bouwfonds</p> <p>Tweede collecte voor: De Hervormde gemeente.</p>	<p>10.00 uur: dr. W. Gugler Bevestiging nieuwe ambtsdragers</p> <p>Tekst: Handelingen 6: 1-7 Schoollied: Gez. 3: 1</p> <p>Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman</p> <p>Crèche: Trijntje Uithuisje en Sandra de Jong Kaarsen/Schoollied: Bryan de Leeuw</p> <p>Collecte voor: de Kerk</p>
--	---

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	13	september	Psalm	116
Maandag	14	september	2 Koningen	8: 7-15
Dinsdag	15	september	2 Koningen	8: 16-29
Woensdag	16	september	2 Koningen	9: 1-13
Donderdag	17	september	2 Koningen	9: 14-29
Vrijdag	18	september	2 Koningen	9: 30-37
Zaterdag	19	september	Leviticus	23: 23-25

Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan blijft elke jota en tittel in de wet van kracht. Mattheüs 5 : 18

Het jaar 2009 is het jaar van Charles Darwin. Zijn leer en denken blijkt nog steeds veel ophef onder christenen te geven. Wat blijkt het moeilijk te geloven wat er staat in de bijbel. *Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en aarde gemaakt en op de zevende dag ruste Hij.* Het schijnt dat er van alles niet klopt als je gewoon leest wat er staat. *Het was avond geweest en het werd morgen. De eerste dag.* Kunnen we niet beter de dingen die we niet begrijpen laten rusten? Het is toch onmogelijk te begrijpen hoe je sterren in de lucht plaatst. Ziet het er niet schitterend uit! Maak je de Schepper niet erg klein als zijn gedachten in onze gedachten moet passen?

2009 is ook het jaar van Johannes Calvijn. Bij het lezen van zijn verhaal werd ik bedroefd. Wie kennis vermeedert, vermeedert smart. Met het zoeken naar de waarheid is deze rechtsgeleerde op de stoel van de grote rechter gaan zitten. Michael Servet, een arts uit zijn tijd, had moeite met het de manier van spreken over de drie-enigheid. Wat Michael Servet zei paste niet in het straatje van Calvijn. En net als de Schriftgeleerden uit de tijd van Jezus, bracht Calvijn de kwestie bij de wereldse rechter. Michael Servet werd als straf levend verbrand. Wat een drama. Stond er in de Bijbel van Calvijn niet: *Gij zult niet dood slaan?* Ging Johannes Calvijn hier niet voorbij aan het oordeel en de liefde Gods? Johannes, je naam betekend: God is verzoenend.

Als laatste kom ik uit bij componist Franz Joseph Haydn. Hij stierf in 1809 het jaar waarin Charles Darwin geboren werd. Mijn stukje kan ik afsluiten met een vrolijke noot. Haydn zei van zichzelf "aangezien God mij een opgewekt hart heeft geschonken zal Hij mij wel willen vergeven dat ik Hem dien in blijmoedigheid." Bijna zeventig jaar oud schreef hij het muziekstuk "de Schepping", God biddend om kracht, Hem op waardige wijze te kunnen loven. Als een bemoediging op de tijd die volgde, werd zijn gebed verhoord. Het slotkoor luidt:

Looft de Heer, alle schepselen!
Dankt Hem voor al Zijn werken!
Laat tot eer van Zijn naam overal lofzangen weerklinken!
De roem des Heren, die blijft in eeuwigheid. Amen!

Ria Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Voor de voetbaltrainers dat ze oog hebben voor de pupillen, zodat die lol houden in het spel.
2. Voor de kinderen die naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
3. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
4. Heilige Geest maak ons onrustig als er nog één zonde in ons leven is, die we niet hebben beleden.
5. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, toon Uw aanwezigheid.
6. Voor de zondagsschool en kindernevendienst, Heer zegen al dit werk.
7. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met uw woorden van waarheid en liefde.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen we in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop te bedienen aan Lisa de Groot. We luisteren dan naar Marcus 10: 13 – 16: over wat kinderen ons kunnen leren.

In de middagdienst hoopt Pieter Ariaan voor te gaan.

Ds J. Pronk

Huwelijksinzegening

Op 3 september 2009 is het huwelijk van Klaas Jan van Altena en Linda Entink kerkelijk bevestigd en ingezegend in de kerk van Schokland.

De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

Hij siert zijn hemel niet om niet
met sterren, maar opdat gij ziet
hoe vol van orde, schoon en stil
Hij heel zijn schepping hebben wil.

Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 31 augustus 2009 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Haarlem br Dirk de Groot jr, Minnehof 15.

Per 1 september 2009 zijn overgekomen uit de Protestantse Gemeente te Edam br Adriaan Jacob Pronk en zr Mariska Pronk – Dorland en hun kinderen Larissa Willeke Pronk en Stijn Jan Hendrik Pronk, Westerstraat 24.

Doopaangifte

Op zaterdag 12 september van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. De doopdienst zal gehouden worden in de gezamenlijke dienst op zondag 4 oktober in de Hervormde Kerk.

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10,00 voor de Hervormde Diaconie en 1 x € 30,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Kerkdienst Jaap van Praaghuis

Op donderdag 17 september om half drie mag ik weer voorgaan in de kerkdienst in het Jaap van Praaghuis in Purmerend. Het Jaap van Praaghuis is een van de verzorgingshuizen van Purmerend, waar soms ook Marker mensen opgenomen worden. Het is gelegen tegenover het verpleeghuis Novawhere.

Hoewel het Jaap van Praaghuis nog maar gedeeltelijk bewoond wordt in verband met de komende renovatie, vertrouwen we dat er nog genoeg mensen zijn om samen de kerkdienst te vieren en onze God de lof toe te zingen.

ds J. Pronk

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 13 september zullen er weer kerkenraadsleden in hun ambt worden bevestigd. Zo zijn wij blij en dankbaar dat zich drie gemeenteleden bereid hebben verklaard een bijzondere verantwoordelijkheid voor de gemeente te willen dragen. Als ouderling werden door de kerkenraad beroepen: *Wim Schul* (Zuiderzeeweg) en *Erwin van Altena* (Buurterstraat); en als diaken: *Richard Sterkenburg* (Kets).

In de verkondiging overdenken wij Handelingen 6:1-7. Met name het woord van de apostelen in vers 4 is richtingwijzend voor een ieder die om het geestelijke welzijn van de gemeente geeft: "...maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord". Allen van harte welkom.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Collecte Hervormde Kerk

Zondag: 6 september 2009

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie: € 368,55

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde gemeente: € 133,25

Collecte Patmos Kerk

Zondag: 6 september 2009

Diaconie: € 81,87

Kerk: € 153,95

Kerkelijke Stand Patmos Kerk

Ingekomen: Agnes S. Kes, IJsselmeerweg 80

Vertrokken: Willemijn Sluys, Kets 21

Overleden: Pietertje Pereboom, oud 86 jaar, Westerstraat 8

K. Zeeman

Ziekenboek

J. Stoker, Nooderwerfstraat 13
Revalidatiecentrum Amsterdam
Kamer: 214A
Overtoom 283
1054 HW Amsterdam

In memoriam

Op 6 september 2009 is overleden zr Jannetje Schipper – Roos, zorgcentrum de Meermin, Edam.

Nooit kan 't geloof teveel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Verkoop WERELDWINKEL door Ronoylion

Komend weekend staat in de hal van de Patmoskerk weer een stand van de Wereldwinkel, verzorgd door stichting Ronoylion.

Er zijn 3 verkooptijden:

* zaterdagmiddag 12 september van 14.00 tot 17.00 uur

* zondag 13 september na de kerkdienst

* maandagavond 14 september van 19.00 tot 20.00 uur

Alle Max-Havelaar-producten zoals thee, koffie, honing, snoepwaren, wijn e.d. zijn weer aanwezig.

Ook *cadeaupakketjes* zijn verkrijgbaar of kunt u samenstellen met produkten die u zelf uitkiest.

Verder is er een mooie collectie tafelkleden en batiklappen aanwezig in diverse soorten en maten.

En een sieradetafel met een grote variëteit aan sets, losse kettingen, armbanden, oorbellen, kindersieraden e.d.

Ook origineel handgemaakt houtwerk en blauw porselein: er is een uitgebreide keus!

Een deel van de *wenskaarten* die wij verkopen, komt van *gehandicapte jongeren* op de Filippijnen tussen de 15 en 25 jaar. Door een operatie + revalidatie kan hun levenskwaliteit sterk verbeterd worden, maar omdat zij uit hele arme gezinnen komen, is er geen kans op herstel. Onder leiding van een groep geestelijken vervaardigen zij allerlei spullen: ze schilderen, bakken brood, werken in een naaiatelier, bewerken hout, hebben een viskwekerijtje e.d. Maar ook maakt een deel van de jongeren geborduurde kaarten. Door de verkoop van alle produkten en dus ook van de kaarten, sparen deze jonge gehandicapten zelf hun operatie en revalidatie bij elkaar.

Alle producten uit de Wereldwinkel komen verder van kleine producenten uit de Derde Wereld die met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. De producten worden thuis gemaakt of in groepsverband in werkplaatsjes en in fabriekjes. Alle producenten hebben een eerlijke prijs gekregen voor hun arbeid en werken onder menswaardige omstandigheden. Dat zijn immers twee van de belangrijkste criteria waarop de Wereldwinkels hun producten selecteren. Door de afzet via de Wereldwinkel kunnen deze producenten een eigen inkomen verwerven en een zelfstandig bestaan opbouwen. Zo worden *scholing, medische zorg en goede voeding* voor veel mensen bereikbaar.

We sparen de winst van het Wereldwinkeltje dit jaar voor de bijdrage aan het opzetten van een proefboerderij voor arme boeren. Op deze proefboerderij leren de boeren hun achterlopende landbouwtechnieken te verbeteren en de kwaliteit van zorg voor kleinvee te verhogen. Door deze training wil men zowel de opbrengst van de oogst als de uitbreiding van het aantal stuks kleinvee verhogen en daarmee dan een verbetering van het inkomen van de arme boeren bewerken

Fotoborden van verschillende projecten die we in de afgelopen periode gesteund hebben, staan in de hal.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor "Marken helpt Roemenie" heeft dit jaar euro 967,55 opgebracht. Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Het is een prachtig bedrag, waarvoor weer veel kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden. Kort na de collecteweek gingen al weer 200 zakken en dozen die kant op. Ze werden vervoerd en ter plekke verspreid door Leviu Ficut, één van de mensen waarmee "Marken helpt Roemenie" veel contacten heeft. Deze Roemeense Leviu Ficut is predikant en garagehouder. Garagehouder omdat hij de kost moet verdienen en predikant omdat hij de Heer en Zijn gemeenschap wil dienen. Dat predikantschap doet hij onbezoldigd naast het werk als garagehouder. Hij weet door zijn betrokkenheid bij de mensen heel goed waar de noden van de mensen zitten en dus ook wie wel en geen hulp behoeft.

Zo is een deel van bovengenoemde spullen terecht gekomen bij 3 weeskinderen, die opgevoed worden door hun grootouders. Die konden hun kleinkinderen bij gebrek aan goede kleding niet meer naar school sturen. En in de gemeente Hateg, waar Leviu Ficut zelf werkzaam is, ging een deel naar drie wezen van 9, 11 en 14 jaar die eerst hun vader en twee jaar later hun moeder verloren. Leviu Ficut verspreidt zo binnen zijn gemeente Hateg nog het nodige onder de groep mensen waarvan hij weet dat ze er grote behoefte aan hebben. Het resterende van alle 200 dozen en zakken gaat naar predikanten in Moldavië die het aldaar onder behoeftigen verspreiden.

Een deel van de collecte wordt al voor dit vervoer naar Moldavië gebruikt.

Daarom namens de stichting "Marken helpt Roemenie" nogmaals hartelijk dank voor uw gift!!
Eef Visser

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Op zaterdag 10 oktober a.s. hopen we met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs te komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood.

Zoals gebruikelijk gaat het om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En de brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

We hopen dat iedereen die ons helpen wil met ophalen deze datum alvast in de agenda noteert.

Behalve mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!

Voorals mensen die langs de deuren spullen ophalen zouden we er graag nog meer bij hebben.

Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, hoe sneller de klus is geklaard.

En het is nog gezellig ook!

Daarom hopen wij: tot 10 oktober.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Therese en Dick (Mision Timoteo) komen naar Marken!

Al meer dan 15 jaar doet Mision Timoteo zendingswerk in het Boliviaanse Santa Cruz en Portachuelo. De missie van deze stichting luidt: "ontferming over de kinderen die in de marge van de samenleving leven".

Namens deze stichting zetten de Nederlandse zendingen Therese en Dick Altena zich in voor de opvang van gevangenskinderen, verslaafde straatkinderen, tienermoeders, alleenstaande moeders en het opzetten van een kindertehuis, een kinderdagverblijf en een werkboerderij.

Binnenkort komen Therese en Dick naar Nederland. Graag bedanken zij ons voor onze financiële steun en willen zij ons over het werk in Bolivia vertellen. Daarom zullen zij op **woensdagavond 23 september a.s. om 20.00 uur** een presentatie verzorgen in de Patmoskerk. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

Tot de 23ste!

De Zendings- en Evangelisatiecommissie

Christelijke Vrouwengroep Marken

Het vergaderseizoen gaat weer beginnen en onze eerste lezingavond is op dinsdag 22 september. Ds. Wielsma vertelt ons dan hoe de Anglicaanse Kerk in Engeland is ontstaan. Omdat hij elk jaar met zijn vrouw in Engeland op vakantie gaat kan hij ons dia's van mooie kerken laten zien.

De agenda voor de komende maanden is:

20 oktober mevr. IJsendijk-Beekman is heel vaak te gast geweest bij een Japans gezin en houdt daarover een dia-lezing.

17 november dhr. H.J. Souer uit Landsmeer zou een lezing houden, maar hij heeft een hartoperatie gehad, dus dit gaat niet door en zoeken wij vervanging.

15 december Kerstviering

Nieuwe leden zijn welkom en mogen eerst vrijblijvend een avond bijwonen.

We hopen jullie allemaal weer te zien op 22 september in de hal van de Patmoskerk.

Aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stooker

8.



De vakanties zijn weer voorbij.
En vanaf 18 september zijn wij weer van de partij.

Pak je agenda of kalender er maar even bij,
want hier komen de kiendata 2009/2010 op een rij.

- 18 september 2009
- 09 oktober 2009
- 13 november 2009
- 11 december 2009



- 08 januari 2010
- 05 februari 2010
- 05 maart 2010

We gaan om 20.00 uur in 'Gebouw Hoog' beginnen.
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Tot de 18^e september



De Kiencommissie:
Jan Piet, Lijs, Aaltje, Lijsje, Charlotte en Willy

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.*

Psalm 4: vers 3 berijmd

*Zover wij konden zijn wij met je meegegaan,
de laatste fase moest je alleen doorstaan.
Mem, bessie, je was een schat voor ons allen,
jou te moeten missen zal ons zwaar vallen.*

Na een arbeidzaam leven vol liefde en toewijding voor allen die haar omringden, is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve zorgzame mem, schoonmoeder, bessie en ouwe bessie

Jannetje Roos Kd.

* 22 december 1929

† 6 september 2009

sinds 1 januari 1998 weduwe van Pieter Schipper Jzn.

Marken: Neeltje en Cor
*Ria, Ronald, Naomi en Dewi
Petra, Dirk, Sigrid en Kirsten*

Volendam: Trijntje en Kees †
*Kees en Leonie
Peter
Gerda en Rob*

Edam: Grietje en Loek
*Dennis en Melanie
Nicole en Kees*

Volendam: Jeannette en Thoom
*Anja en Henry
Jenny en Cornel
Kim*

Beverwijk: Clazina en André
*Samantha †
Priscilla
Michelle
Ilona*

Mem ligt opgebaard in haar kamer (nr 202) in De Meermin, Paulus Pieterstraat 1 te Edam, waar gelegenheid is tot afscheid nemen op woensdagavond tussen 19.00 uur en 20.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 11 september 2009 om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Dorpshuis Het Trefpunt.

Correspondentieadres:
C.P. Visser, Minneweg 20, 1156 CA Marken

Komt tot Mij,
 allen, die vermoeid en belast zijn
 en Ik zal u rust geven.
 Matth. 11:28

Na een kortstondig ziekbed is op zondag 6 september 2009 overleden onze
 schoonzuster

JANNETJE ROOS
 weduwe van Pieter Schipper

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

T. Schipper-Visser
 E. Schipper



Het leven van alle dag gaat voort
 Zoals het ook behoort
 Geluk, verdriet, wie kent het niet
 Dat is het dagelijkse lied

Zij heeft haar leven geleefd
 En het op haar manier gedaan
Peet Jannetje is van ons heengegaan.

Wij wensen Neeltje, Trijntje, Grietje, Jeannette, Clazina en hun gezinnen veel sterkte
 toe.

Neven en nichten Schipper

Vele herinneringen, we tellen ze een voor een. Ze houden ons op de been.
 Mooie momenten, keer op keer. Maar met jou samen komen die er niet meer.
 Tranen van verdriet, gaan en komen. Nu Bap jou heeft meegenomen.
 Voor altijd zullen jullie nu samen zijn, zonder zorgen en pijn.
 Dag lieve Bessie, hier een laatste groet, helaas maar het moet.....

Ria en Ronald	Kim
Petra en Dirk	Dennis en Melanie
Kees en Leonie	Nicole en Kees
Peter	Samantha †
Gerda en Rob	Priscilla
Anja en Henny	Michelle
Jenny en Cornel	Iiona

De tijd met jou samen was kort, maar zo bijzonder!
 Dat jij er nog was toen wij werden geboren...
 Het heeft zo moeten zijn.
 Jij zal altijd bij ons horen.
 Veel liefs,

Naomi & Dewi

Sigrid & Kirsten

De Heer heeft vol liefde Zijn armen geopend
En heeft je geroepen: kind , nu is het tijd.
Voor wat je gelovend, volhardend en hopen
Zo graag wilde ontvangen: de kroon na de strijd.
Kom binnen, je plaats is bereid en Ik wacht,
Nu mag je ontwaken uit 't zwart van de nacht.

Wij zijn verdrietig omdat wij definitief afscheid hebben moeten nemen van onze
nicht en vriendin

Jannetje Schipper – Roos

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken
van het verlies van moeder, schoonmoeder en bessie.

Geertje Zeeman – van Altena
Jaap en Eefje Schipper
Klaas Pieter Schipper

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, cadeaus en geld die wij
mochten ontvangen na de geboorte van onze dochter Eva.

Willem en Wendy Plug-van Altena.

Wij willen alle mensen die ons verrasten met kaarten en spontane reacties na de geboorte van
onze kleindochter Eva, van harte bedanken.

Simon en Ali van Altena.