

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer: 37

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 september 2009

Kerkdiensten voor : Zondag 20 september 2009

10.00 uur: Dr W. Gugler.
Gezamenlijke Jeugddienst in de Patmos Kerk

Thema: Uitstekend leven met God

Crèche: Edith Visser en Lisenka Zeeman.

Collecte is bestemd voor het Christelijk
Jeugdwerk Marken

Deurcollecte is bestemd voor de beide kerken

17.00uur: Ds J.W. van de Kamp te Beverwijk

Intochtslied: Psalm 150 : 1 en 2

Eerste collecte: de Diakonie

Tweede collecte: de Hervormde Gemeente.

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	20 september	Marcus	9 : 30 - 41
Maandag	21 september	Marcus	9 : 42 - 50
Dinsdag	22 september	2 Koningen	10 : 1 - 14
Woensdag	23 september	2 Koningen	10 : 15 - 27
Donderdag	24 september	2 Koningen	10 : 28 - 36
Vrijdag	25 september	2 Koningen	11 : 1 - 16
Zaterdag	26 september	2 Koningen	11 : 17 - 12 : 4

Overdenking : Mattheüs 6:16-18 Het vasten. En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zelf uw hoofd als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij het vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Ik vind het jammer dat het vasten geen onderdeel meer uitmaakt van onze christelijke traditie. Naar mijn beleving zou het vasten de gemeenschapszin onder de christenen intensiveren en ons allen sterken in ons geloof in de Levende God. Je lichaam reinigen en je ziel openstellen tot woning voor God's Geest. Heel bewust hiermee bezig zijn, als een periodieke bezinning tot eer van God en heil van je ziel. Dit klinkt wellicht wat 'gedwongen' maar ik denk dat wij dat in ons jachtige leven nodig hebben. Want vanuit onszelf komen we vaak niet toe aan de korte of lange(re) periode van bezinning en verdieping van ons geloof in God. We willen natuurlijk wel, maar 'kunnen' niet. Geen tijd... Gelukkig heeft onze liefhebbende God wel altijd tijd voor ons, zelfs indien wij ons blijven voorthaasten door dit leven. Het vasten is in de basis iets persoonlijks tussen ons en God. Het gaat er niet om te 'showen' voor je omgeving dat je vast. Om je beter voor te doen dan een ander. Nee, het is bedoeld om je persoonlijke relatie met onze Here te versterken. Daarnaast geeft het een versterkend effect in de christelijke gemeenschapszin.

Moslims hebben dit goed begrepen, al gaat het hier veelal om de show richting de buitenwacht en is het verder meer een familiegebeuren. Met name in de westerse wereld heeft het deelnemen van moslims aan de ramadan meer te maken met het versterken van de familieband en de afkomst dan met het geloof. Ik heb hierover de afgelopen weken uitgebreid mogen praten met praktiserende moslims en met niet gelovige mensen uit moslimlanden, die wel allen aan de ramadan zeiden mee te doen, zij het om verschillende redenen. Ook in moslimlanden blijken de moskeën leeg te lopen. In veel gevallen komen (een handvol) ouderen wel geregeld in de moskee, maar jongeren alleen op hoogtijdagen (familietraditie). En dat ondanks dat men dagelijks zo'n keer of 5 wordt geconfronteerd met gebedsoproepen vanuit de talrijke moskeën. (Stel je eens voor dat wij als christenen zo vaak de klokken zouden laten luiden voor gebedsoproepen ...) Wat wel een groot verschil is tussen de mensen uit het Oosten en die uit het Westen, is het gegeven dat indien er kritiek komt uit het Westen richting het Oosten, onze oosterse medemens als een blok samenklit met een ongelofelijk fanatisme. Omgekeerd is dat niet zo, waarschijnlijk omdat onze westerse samenleving veel meer individueel gericht is. Het zijn beide geen goede eigenschappen en dat zorgt geregeld voor een hoop narigheid.

Maar goed, er is in dit opzicht weinig veranderd sinds Mattheüs. Ook toen werden de joden al gewaarschuwd de zuiverheid in het oog te houden en het vasten in de relatie met God niet te gebruiken voor eigen gewin.

We zijn dit jaar via de media en ook via onze kerkbode geregeld geïnformeerd over de onderdrukking en vervolging van christenen in Azië en Noord-Afrika. Onze broeders en zusters hebben het in die gebieden vanwege bepaalde moslimstromingen heel erg moeilijk. Laten we voor hen bidden dat zij vol mogen houden en dat ze behouden mogen blijven. In veel gevallen is sprake van direct levensgevaar omwille van het christelijk geloof! Onvoorstelbaar dat je zo moet leven met je gezin. Daarnaast hoor je ook hoopvolle berichten. Want met name in China groeit de christengemeenschap ondanks alle vervolgingen en bedreigingen. Onze God laat het werk van zijn handen zichtbaar niet varen, maar houdt de zijnen vast. Laten ook wij ons daar aan vasthouden.

Bij de kerkdiensten

Op zondag 20 september is er weer een jeugddienst in de Patmoskerk. Zoals intussen gebruikelijk, is er ook voor de dienst koffiedrinken en speelt de gospelband een aantal liederen. Om ca. 10.15 uur beginnen we dan met de kerkdienst die het thema heeft:

“Uitstekend - leven met God”. Het gaat om de zoektocht naar de bijzondere waarde van mijn leven. Wat maakt het leven echt *uitstekend* en welke rol speelt hierin God?

Allen van harte welkom!

Het zal waarschijnlijk niet al te vaak gebeuren dat er drie begrafeningen achter elkaar plaats vinden. Juist in een week waar de macht van de (soms onverwachte) dood zo nadrukkelijk voelbaar is, wordt ik telkens weer herinnerd aan de woorden van Jezus: “*Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?*” Wat een troost ligt in deze woorden.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we een gezamenlijke jeugddienst in de Patmoskerk.
In de middagdienst in de Hervormde Kerk hoopt ds van de Kamp voor te gaan.

ds J. Pronk

Bediening Heilige Doop

Op 13 september 2009 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan:

Lisa, dochter van Pieter de Groot en Anita Uithuisje.

geboren: 18 mei 2009; dooptekst: Johannes 10: 11

Herder, neem uw schaapje aan.

Hoofd, maak het een van uw leden.

Wees zijn weg, wijs het zijn baan.

Vredevorst, wees Gij zijn vrede.

Wijnstok, laat dit rankje bloeien,

dat er eens veel vruchten groeien.

Voorbede

1. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
2. Heilige Geest maak ons onrustig als er nog één zonde in ons leven is, die we niet hebben beleden.
3. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, toon Uw aanwezigheid.
4. Voor de zondagsschool en kindernevendienst, Heer zegen al dit werk.
5. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met uw woorden van waarheid en liefde.
6. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

Kerkdienst Swaensborch

Op woensdag 23 september om drie uur mag ik weer voorgaan in zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Het is altijd weer fijn om daar met de ouderen uit de regio te luisteren naar het evangelie en om samen de lofzang te zingen. Het is een gewone (korte) kerkdienst. En dus is deze dienst voor iedereen toegankelijk.

Ik hoor weleens mensen zeggen: Ik zou best wel eens naar Swaensborch willen gaan en daar een kijkje nemen. Maar ik heb daar niemand zitten, bij wie ik op bezoek kan gaan. Dus dan komje daar niet zomaar.

Nou, dit is dan je kans. Je kunt vrij het gebouw in en uit lopen en je pikt nog een kerkdienstje mee. Nooit weg, toch?

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10,00 voor de Hervormde Diakonie en 1 x € 10,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Adreswijziging

Mw E. Boes van Kerkbuurt 28 naar Kerkbuurt 41.

Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 8 september 2009 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Monnickendam zr Nicole Zwieters, Havenbuurt 19.

Per 8 september 2009 zijn overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Amsterdam (IJburg) zr Hillegonda P.R. van der Stoel – Moolhuizen en zr Carmen I.I. van der Stoel, IJsselmeerweg 94.

Per 8 september 2009 zijn overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Purmerend zr Neeltje Zeeman en zr Charissa Schipper, IJsselmeerweg 8.

Per 12 september 2009 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Amstelveen br Wesley Zeeman, Meester Visserstraat 8

Collecte Hervormde Gemeente:

Zondag 13 september:

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds	€ 145,38
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 189,40

Collecte Patmoskerk:

Zondag 13 september:

Kerk	€ 196,55
------	----------

Kerkelijk stand Patmos Kerk

Overleden op 11 september: J. Moenis-Kaars, oud 63 jaar, Gouwzeestraat 8

Overleden op 12 september: G. Moenis-Boes, oud 63 jaar, Zuiderzeeweg 56

Overleden op 13 september: Jp. Springer, oud 82 jaar, Buurt IV-7



Samen

*Kijk daar een metselaar,
hij bouwt een huis van steen,
alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.*

*Een voor een, steen voor steen,
muren, deuren en ramen,
een voor een, steen voor steen,
niet alleen maar samen,
vormen zij een huis.*

*De Heer bouwt ook Zijn huis,
daar zijn wij de stenen van,
ieder heeft z'n plekje in het huis,
tot God er wonen kan.*

Het programma voor de Kerkendag op 4 oktober 2009 ziet er als volgt uit:

- ontvangst met koffie, thee of limonade in de Hervormde kerk;
- kerkdienst in de Hervormde kerk met het optreden van de band Road To Nowhere,
- tijdens de kerkdienst wordt er ook een kindje gedoopt;
- er is zowel creche als zondagschool tijdens de kerkdienst;
- koffie, thee of limonade met cake na de kerkdienst met gelegenheid om na te praten over de dienst;
- quiz onder leiding van Pieter Ariaan Pronk in de Hervormde kerk;
- lunch in de Patmoskerk waarvoor u zich dient op te geven middels het strookje;
- oudhollandse spelletjes en voor de kinderen allerlei activiteiten;
- koffie, thee of limonade;
- kerkdienst in de Gereformeerde kerk met het optreden van de band Charlies Gospel Train;
- er is zowel creche als kindernevendienst tijdens de kerkdienst;
- koffie, thee of limonade.

De aanvangstijden worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

*Zoals uit het programma blijkt, treden er twee spetterende bands op, namelijk:
Road To Nowhere en Charlies Gospel Train.*

Wij wijzen erop dat er ook voor de kinderen een buitengewoon aantrekkelijk programma wordt verzorgd.

U mag deze dag niet missen, en lever op tijd (uiterlijk 19 september) het strookje in zodat we weten hoeveel personen er aan de lunch deelnemen.

*U kunt het strookje inleveren bij de leden van de werkgroep die bestaat uit:
Trijn Boes-Boes, Pietertje Boes-Boes, Agnes Sterkenburg-Kes, Pieter Boes, Cees Zeeman,
Anton van Altena en Aaltje Zeeman.*

Elly Schouten-Blok en Aaltje Schipper-Zondervan hebben te kennen gegeven dat zij hun taken voor de Zangdienstcommissie wensen te beëindigen.

Tevens heeft Elly Schouten-Blok aangegeven dat ze haar taken als Kraambezoek en de Vesperdiensten eveneens wenst te beëindigen.

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente willen wij Elly Schouten-Blok en Aaltje Schipper-Zondervan oprecht bedanken voor de grote toewijding waarmee ze deze taken hebben volbracht.

Scriba Aaltje Zeeman

Therese en Dick (Mision Timoteo) komen naar Marken!

Al meer dan 15 jaar doet Mision Timoteo zendingswerk in het Boliviaanse Santa Cruz en Portachuelo. De missie van deze stichting luidt: "ontferming over de kinderen die in de marge van de samenleving leven".

Namens deze stichting zetten de Nederlandse zendelingen Therese en Dick Altena zich in voor de opvang van gevangenskinderen, verslaafde straatkinderen, tienermoeders, alleenstaande moeders en het opzetten van een kindertehuis, een kinderdagverblijf en een werkboerderij.

Binnenkort komen Therese en Dick naar Nederland. Graag bedanken zij ons voor onze financiële steun en willen zij ons over het werk in Bolivia vertellen. Daarom zullen zij op **woensdagavond 23 september a.s. om 20.00 uur** een presentatie verzorgen in de Patmoskerk. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

Tot de 23ste!

De Zendings- en Evangelisatiecommissie

Invulstrookje voor deelname aan de lunch op Kerkendag 2009

Ik wil/ wij willen graag deelnemen aan de gezamenlijke lunch welke wordt georganiseerd in het kader van de Kerkendag 2009, te houden op zondag 4 oktober 2009.

Naam:

Adres:

Ik zal/ wij zullen aanwezig zijn met personen.

*"In Uw hand beveel ik mijn geest,
Gij verlost mij, Here, getrouwe God".*

Psalm 31:6

Verdrietig delen wij u mede dat rustig en vredig is ingeslapen mijn
lieve vrouw, onze moeder en schoonmoeder

Janny Moenis-Kaars Cd.

* 27-08-1946

† 11-09-2009

Pieter
Nathanja en Erwin
Daniël en Marloes

Gouwzeestraat 8, 1156 CC Marken

De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 16 september a.s.
om 14.00 uur in de Patmoskerk te Marken. Aansluitend vindt de begrafenis
plaats op de Algemene Begraafplaats van Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de Patmoskerk.

Zie, de Bewaarder van Israël
 sluimert noch slaapt
 De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen
 van nu tot in eeuwigheid.

Psalm 121

Verdrietig zijn wij omdat van ons is heengegaan tot haar Heer en Verlosser onze zuster en tante

Janny Moenis - Kaars

Ze is als een moeder geweest voor Gerdien en Janny. Wij wensen Pieter en de kinderen Gods nabijheid toe.

Piet en Ria Kaars
 Gerdien en Cor Teerhuis
Pieter, Thomas
 Janny en Siem Stapel
Amélie, Ruben

Psalm 73 : 10

Wien heb ik in den hemel, Heer,
 Behalve U, mijn troost en eer?
 Wat kan op aarde mij bekoren?
 Alleen bij U wil ik behoren.
 Al zou mijn vlees en hart vergaan,
 toch zal ik, God, voor U bestaan,
 wien ik mijn leven toevertrouw,
 Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Bedroefd ben ik, nu van ons is heengegaan tot haar Heer en Heiland
 mijn lieve schoondochter

Janny Moenis-Kaars

Pieter, Nathanja, Erwin en Daniël
 Gods troost en genade in de tijden die komen.

Je moeder en bessie M. Moenis-Kes

Na een lange tijd van ziekte, maar ook van redelijk herstel, is nu op
vrijdag 11 september overleden onze schoonzus

Janny Kaars

Wij wensen Pieter, Nathanja, Erwin en Daniël veel sterkte toe.

Marken: Kees en Grietje †
Neeltje Jacoba
Jacob en Karin
Paulien
Elbert en Aaltje
Monnickendam: Janny † en Juriaan

Wie Jezus kent als Herder,
weet steeds en overal:
Hij steunt me als ik wankel,
Hij draag me als ik val.

Verdrietig en met veel goede herinneringen moeten wij na een ernstige ziekte
afscheid nemen van ons gymlid

Janny Kaars

Wij wensen Pieter en de kinderen veel sterkte voor nu en in de toekomst.

De Ouderen Gym

“Onze God is een reddende God.
Bij God, de Heer, is bevrijding uit de dood”.

Psalm 68: 21

Alhoewel je door je ziekte niet meer alles kon, ging je moedig verder.
Biddend en vertrouwend op God wist je je nog staande te houden.
Tot de dag kwam dat God vond dat jij,

Janny Moenis-Kaars

,dit aardse leven moest verlaten.

Wij bidden om kracht voor Pieter, Nathanja, Erwin, Daniel, Marloes
en verdere familie om dit grote verlies te kunnen dragen.

Aaltje Zeeman en Jan Veerman

't Laatste beetje is nu op.
Veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie 't aangaat is 't niet erg,
die heeft genoeg geleden.
Wel voor hen die zij achterlaat.
Lieve Janny, “Rust in vrede”.

Toch nog plotseling is overleden onze buurvrouw.

Wij wensen Piet en de kinderen veel sterkte toe.

Jan en Loppie
Arie en Neeltje
Dirk en Lijsje
Jan en Trijntje
Harry en Mariska

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed,
 Als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
 De lege plek, het doet zo'n pijn,
 Maar in gedachten zal zij altijd bij jullie zijn.

Toch nog plotseling is de moeder van onze vriendin overleden.

Janny Moenis-Kaars

Wij wensen Nathanja en haar familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Marcella en Jaap
 Natasja en Jeroen
 Ingrid en Martin
 Saskia en Eric
 Angela
 en kinderen

Diep bedroefd zijn wij over het overlijden van onze vriendin

Janny Moenis - Kaars

Dankbaar zijn wij over de vele jaren , dat we lief en leed
 met elkaar hebben mogen delen.

Veel sterkte wensen wij Pieter en de kinderen , om dit verlies
 te verwerken.

Wim en Luitje Schul

Samen reisden zij vaak naar mooie landen
 al werd het Janny de laatste jaren niet makkelijk gemaakt.
 Maar nu is zij aan haar laatste reis begonnen
 zij is niet alleen, een Trouwe Reizenoot gaat met haar mee.

In die wetenschap wensen wij ons bestuurslid Pieter Moenis
 en de kinderen veel sterkte toe met het verlies van vrouw en
 moeder *Janny Kaars*

Christelijk Gemengd Koor Marcantat

*De sterveling - zijn dagen zijn als het gras
Als een bloem des velds, zo bloeit hij;
Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer,
En haar plaats kent haar niet meer.*

Psalm 103 : 15, 16

Grietje is dood

* 21 juni 1946

† 12 september 2009

Cees
Christiaan
Marie
Minou

Marken, 12 september 2009

Correspondentieadres: Familie C.K. Moenis, Zuiderzeeweg 56, 1156 BW Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 18 september 2009
om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Marken.

De begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de hal van de Gereformeerde Kerk.

Mijn tijden zijn in Uw hand

Bedroefd ben ik door het plotseling overlijden van mijn lieve schoondochter

Grietje Moenis-Boes

Kees Klaas, Christiaan, Marie en Minoe
Gods troost en genade voor nu en in de tijden die komen.

Je moeder en bessie M. Moenis-Kes

Na een kort ziekbed is op zaterdag 12 september plotseling overleden onze schoonzus

Grietje Boes

Wij wensen Kees, Chris, Marie en Minoe veel sterkte toe.

Marken: Pieter en Janny †
Neeltje Jacoba
Jacob en Karin
Paulien
Elbert en Aaltje
Monnickendam: Janny † en Juriaan

Lieve Griet,

We hadden nog zoveel musicals samen met je willen zien.....
We zullen je gezelligheid missen.

Eefje en Trijntje

Lieve Grietje

Het is moeilijk te aanvaarden,
dat je er niet meer bent.
Nog zoveel te doen,
nog zoveel te geven.
Nog lang niet klaar
met het leven van 't leven.
Vaak gaf jij aan ons jouw tijd,
zonder daarvoor iets terug te vragen.
Altijd was jij hartelijk en warm,
en nam je het leven zoals het kwam.

Blij, want we hebben jou gekend.
Bedroefd, nu je er niet meer bent.

Dirk & Kitty

Jolande & Jack
Sylvie

Marianne & Erik
Anneke en Joost

Jaap & Adinda
Dennis, Jade en Amande

Als je in je levenstijd
warmte om je hebt verspreid,
als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd,
als je hielp waar je het kon
aan wat licht en aan wat zon,
als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd.

Na een kortstondige ziekte is van ons weggenomen onze lieve nicht

Grietje Moenis - Boes

Wij wensen Cees-Klaas, Christiaan, Marie en Minou veel sterkte toe.

Grietje en Klaas
Loppie en Sijmen
Eefje en Jaap
Klaas en Marie
Grietje en Bert
Neeltje
Dirk en Marja
Dirk en Lia
Grietje en Pieter
Trijntje en Harm
Clasina
Denis

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder
 En geen mens kan zonder water en zonder brood
 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde
 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Heel verdrietig moeten we plotseling afscheid nemen van "juf Grietje".
 Voor heel veel kinderen heeft Grietje veel betekend tijdens de peuterschooljaren.
 Een altijd lieve en geduldige juf die de kinderen veel geleerd heeft.
 Dankbaar voor alles wat ze gedaan heeft, verdrietig haar te moeten missen.

Veel sterkte voor de familie.

Ouders en kinderen uit haar peuterschooltijd.

Tot onze grote verbijstering is zaterdagavond onze juf Grietje van de
 peuterschool overleden.

Wij, die toen bij haar in de klas zaten, waren in de zonnewijzer en op andere
 locaties op Marken.

Allemaal waren we stil en verdrietig om het treurige bericht dat we toen te horen
 kregen.

Lieve juf Grietje, rust zacht.

Haar kinderen van toen van de peuterschool

Je strijd is gestreden
 Je ogen vallen dicht
 Voor ons blijft in herinnering
 je vriendelijke gezicht.

Wij zijn verdrietig omdat wij afscheid hebben moeten nemen van onze buurvrouw

Grietje Moenis- Boes

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit plotseling verlies.

De burens

Grietje,

September 2009

Zo zien we je nog fietsen,
 En zo is het voorbij...
 We zijn sprakeloos.....

Wij wensen Cees, Christiaan, Marie & Rik, Minou heel veel sterkte.

Angela, Anita, Brenda, Diana, Daniella, Jacqueline, Melanie, Mirjam, Natascha
 Nathalie, Nicolette, Patricia, Ramona, Sylvia, Trijntje-Regina, Willy en Frida

Zijn laatste reis

*Ik weet niet hoe het zal zijn in die dagen
wanneer ik sloop ga voor de laatste reis.
Zal dan mijn schip de laatste storm verdragen
en landen aan Gods eeuwig paradijs?
Neem mij, Heer God, het roer dan maar uit handen
en laat me zingend op het voorschip staan.
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden
maar veilig in Uw haven binnengaan!*

Bedroefd en verdrietig om de grote leegte die hij achter laat, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons omringde, delen wij u mede dat na een kortstondige ziekte van ons is weggenomen mijn lieve ta en lieve bap van Dylan

Jaap Springer Pzn.

sinds 27 maart 1998 weduwnaar van Trijntje Schouten Jd.

* 17 septemer 1926

† 13 september 2009

Aaltje Jacoba Boneveld-Springer
Dylan

Correspondentieadres: Buurterstraat 35, 1156 AP Marken

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 17 september 2009 vanaf 13.00 uur
in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken.

De rouwdienst begint om 14.00 uur in de Patmoskerk. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Geen bezoek aan huis.

Gezang 214 : 4

Met Hem ben ik in vrede;
 Hij noemt mij met zijn naam.
 Ik ben een van zijn leden,
 waar Hij ging kan ik gaan.
 Daar leidt Hij zelve mij,
 waar ik ben, daar is Hij.
 't Zij wereld, dood of hel,
 Hij is mijn metgezel.

Na een korte ziekte is van ons weggenomen onze broer, zwager en oom

Jaap Springer

Wij wensen Aaltje en Dylan heel veel kracht en sterkte!

Fam. Springer en
 neven en nichten

Niemand weet wat leven is,
 alleen dat het gegeven is.
 En van dit geheimenis,
 God het begin en het einde is.

Onverwacht is van ons heengegaan onze lieve

Ome Jaap

We wensen Coba en Dylan veel sterkte toe

Neeltje
 Dirk en Marja
 Grietje en Pieter
 Clasina
 en kinderen

De mensen van voorbij,
 zij blijven met ons leven.
 De mensen van voorbij,
 zij zijn met ons verweven
 in liefde, in verhalen,
 die wij zo graag herhalen.
 De mensen van voorbij
 zijn in het licht, zijn vrij.

Heel verdrietig en geschokt zijn wij door het zo onverwacht snel heengaan van

Jaap Springer

Dankbaar zijn wij voor de levenslange vriendschap, de trouw en toewijding die wij door alle jaren heen in hem ervaren mochten.

Wij wensen Aaltje, Dylan en verdere familie alle sterkte in deze verdrietige tijd.

Klaas Visser, Maritje Appel
 en kinderen

Buurman Jaap,

Nooit meer het geluid van je klompen,
 Nooit meer een gietertje water uit de sloot halen,
 Nooit meer een vriendelijk woord.....

Rust zacht.....

Wij wensen de familie alle kracht en sterkte toe bij dit verlies.

De Buren van Buurt 3

Veilig in Jezus armen
 Veilig aan Jezus hart
 Daar is zijn teer erbarmen
 Daar rust mijn ziel van smart

RUST ZACHT OME JAAP

Wij wensen Aaltje en Dylan heel veel sterkte voor de komende tijd

Manita
 Peter en Jannetje
 Jaco

*Intens gelukkig en dankbaar zijn wij met
de geboorte van onze dochter en zusje*

Elisa Julia Rebecca

*Zij is geboren op 5 september 2009
om 11:58 uur en weegt 3460 gram.*

*Haar trotse ouders, broer en zus zijn:
Albert, Gera, Niels en Anne van Veen
De Duikjes 1, 1156 AR Marken
☎ 0299-601724*

*Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons even weten.
Gera en Elisa rusten van 13:00 tot 15:00 uur
en na 21:30 uur.*

Ons kleine schoppertje,
speelt niet langer verstoppertje.
Met z'n drieën zijn we heel erg blij,
want we hebben er een kanjer bij!

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en broertje

JAYDEN LEVI

Geboren op 10 september 2009 om 12:02 uur
met een gewicht van 3890 gram.

Trotse papa, mama en broer zijn:
WIJNAND ZEEMAN, LEONA DE WAART EN KENNETH
Buurt 2 nr 7
1156 BB Marken
tel: 0299-601697



JAYDEN

7-8-9 was voor ons een geweldige dag.
De vele kaarten, attenties en komst van velen, hebben deze dag voor ons onvergetelijk gemaakt.
Allemaal hartelijk dank!

Jacob René en Neeltje de Weijze

Tot ons verdriet is overleden onze trouwe medewerkster van het kijkhuisje.

Jannetje Schipper-Roos

Wij bedanken Jannetje voor haar jarenlange inzet en wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Direktie en medewerkers van Cafe-Restaurant De Visscher, Marken

NEDERLAND ZINGT IN HET CONCERTGEBOUW

Bijzondere TV-opname voor Kerstsamenzang uitzending op TV.

Donderdag 8 oktober, 19.30 uur. Het Grootkoor met 1000 stemmen in een vierstemmig Gemengd koorbezetting.

Samenzang met met Grootorkest en diverse solisten.

Reserveren – via www.eo.nl/nederlandzingt of 0900-3002130 (€ 0.25/min)

Toegangsprijs: € 35,00. Voor E.O.-leden € 22,50 p.p. (excl. € 2,50 reserveringskosten)

I.v.m. de TV opname graag om 19.15 uur aanwezig zijn in de grote zaal van het concertgebouw.

Nadere informatie is te vinden op www.grootkoor.nl, o.a. wat er allemaal die avond te zien en te horen is, maar ook wat het "Grootkoor" is.

*Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.*

Wij zullen onze lieve, hartelijke buurman

JAAP SPRINGER

op Frankrijk erg missen en wij wensen Aaltje Jacoba en Dylan veel sterkte toe met het verlies van hun vader en bap.

De burens:

Nelie en Klaas, Rosalien en Isabel
Sandra en Jaap, Tessa en Sem
Neeltje en Marten, Pouwel
Gonda en Pieter, Amber en Paula
Rianne en Otto, Suzan, Muus en Geerte
Catharina en Pieter

Het volgende is een versje van Oetze Verschoor.

Het vertelt van een oude man, die uitkijkt over het IJsselmeer en moeite heeft met de gedachte, dat hier misschien de Markerwaard zal komen.

Het heet: Mijn IJsselmeer.

Er is iets dat hem zorgen baart.

Hij zou het voor geen goud willen ruilen.

Zijn water wordt straks Markerwaard

en hij voelt dat hij bijna moet huilen.

Met een traan op zijn oude gezicht

kijkt hij machteloos over zijn zee

Met een blik op een botter gericht

vaart hij dan in gedachten weer mee.

Mijn IJsselmeer, mijn Zuiderzee van weleer.

Mijn IJsselmeer, vaak ben je rustig, dan ga je te keer.

Mijn IJsselmeer, je gaf veel en soms nam je meer.

Mijn IJsselmeer, straks gaat er geen schip, maar verkeer.

Hij ziet weer zijn vader aan het roer.

Hij weet nog hoe hard het kon waaien

en steeds stond zijn jongere broer

met moeder hem uit te zwaaien.

Al was dan de vangst ook wat slecht,

dan dacht ie: misschien lukt het morgen.

Van de zee werd geen kwaad woord gezegd.

Op het water vergat hij zijn zorgen.

Mijn IJsselmeer, mijn Zuiderzee van weleer,

Mijn IJsselmeer, vaak ben je rustig, dan ga je te keer.

Mijn IJsselmeer, je gaf veel en soms nam je meer.

Mijn IJsselmeer, straks gaat er geen schip, maar verkeer.

Hij staart in een waas voor zich uit

en hij zit met zijn handen gevouwen.

Kent op zee iedre golf, elk geluid.

Hij is van die plas veel gaan houwen.

Dan bidt hij heel zacht: Lieve Heer,

laat dit stukkie toch alstublieft blijven.

Er zijn polders genoeg in dit meer.

Mag er ook nog een zeilscheepie drijven.

Mijn IJsselmeer, mijn Zuiderzee van weleer.

Mijn IJsselmeer, vaak ben je rustig, dan ga je te keer.

Mijn IJsselmeer, je gaf veel en soms nam je meer.

Mijn IJsselmeer, straks gaat er geen schip, maar verkeer.