

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer: 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 september 2009

Kerkdiensten voor : Zondag 27 september 2009

10.00 uur: Ds J. Pronk

Gezinsdienst met de Zondagsschool

Eerste collecte: het Project van de
Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

Derde collecte: de Zondagsschool

09.45 uur: Crèche in Gebouw Hoog
(Eeftje en Ilse)

17.00 uur: Ds P.A. Pronk

Intochtslied: Gezang 14 : 1 en 2

Eerste collecte: het Project van de
Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur: Dr W. Gugler.

Tekst: Efeziërs 1:1-14

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en
Marieke Schipper

Collecte is bestemd voor de Kerk

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	27 september	2 Koningen	12 : 5 - 22
Maandag	28 september	Leviticus	23 : 26 - 32
Dinsdag	29 september	2 Koningen	13 : 1 - 9
Woensdag	30 september	2 Koningen	13 : 10 - 21
Donderdag	1 oktober	Deuteronomium	4 : 44 - 5 : 10
Vrijdag	2 oktober	Deuteronomium	5 : 11 - 21
Zaterdag	3 oktober	Leviticus	23 : 33 - 44

Meditatie.

“HEER onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.”

De bekende aanhef van psalm 8, die dan verder gaat met “zie ik de hemel, het werk van uw vingers.... Wat is de sterveling dat u naar hem omziet?”

En daar begint de verwondering. Die mens, die bijna god is, ontdekt en doorvorst stap voor stap allerlei geheimen uit de schepping. Daarin bereikt hij een kennisniveau waar haast geen grens aan is. De omvang van de kosmos en wat daarin gebeurt doet je beseffen hoe nietig de aarde is. De schepping in haar fysieke omvang en kennisdomeinen is zo overweldigend veel groter dan de stofpluis die aarde heet en waar kleine sterfelijke mensen op rondlopen.

Tegen dat perspectief ga je je afvragen in welke kneuterigheden de godsdienst of religie van die mensen is blijven steken. God moet bij ons eerst de menselijke maat krijgen als persoon, om aanspreekbaar en toegankelijk te worden; passend in een theologisch systeem van leerstellingen. Dan hebben we er weer grip op en ontlent er troost en geborgenheid uit. Juist in tijden van vertwijfeling en rouw. Mij best. Maar welke bewegingen van voortschrijdend inzicht zitten daarin en laten we toe? Hoe groot of klein wordt Christus gehouden? Ik zit bijvoorbeeld wel eens met kromme tenen als er orthodoxe leerregels doorgegeven worden in het slotgebed.

Je moet je gaan afvragen of we met ons geloof in de schepper wel in gelijke mate meebewegen met wat we als mensheid aan inzicht krijgen over de schepping. En wie ons daarin moeten voorgaan en met welke durf. Daar ontstaat volgens mij een spanningsveld (danwel cultuurkloof) van verschil in ontwikkeling tussen wetenschap en techniek enerzijds en godsbesef en religie anderzijds.

Een tijdje geleden las ik een boekje van een hooggeleerde natuurkundige met de titel “Waarom ik blijf”. Met “blijf” bedoelt hij: binnen de geloofskaders van de traditionele kerkgemeenschap. In het hoofdstuk “Een leek in theologenland” kijkt de professor verbaasd om zich heen en probeert te ontdekken wat de vaak stellige uitspraken van prominente theologen te maken hebben met de wetenschap zoals hij die kent. Hij legt uit hoe hij met dit spanningsveld omgaat. Ook door soms maar eenvoudig stug vol te houden; domweg trouw te blijven. Trouw geeft rust. Op de lange duur lost dat volgens mij die spanning niet op, maar je kunt weer even voort.

De dichter van psalm 8 moet die spanning 3000 jaar geleden al gevoeld hebben; en later in psalm 19 opnieuw vanuit dezelfde verwondering. Zijn visie is, dat hij de schepper of de schepping niet verkleint, maar de mens opwaardeert: “U hebt hem bijna god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie”.

Daarmee maakt hij van dat stofpluisje dat aarde heet, het centrum van het heelal. Die hoge status verplicht ons op te staan uit de gevestigde stellingen en de Eeuwige te leren kennen naar de mate waarin wij ook Zijn werken onderzoeken. Zodat wij ooit zullen “kennen” zoals wij “gekend” zijn en dat te gaan ervaren als een opdracht. Daarbij zullen de woorden van de psalmdichter alleen maar aan kracht toenemen:

“HEER onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.”

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we in de Hervormde Kerk de gezinsdienst met de kinderen van de Zondagsschool. Het is altijd weer een feest om met de kinderen een bijbels verhaal door te nemen. Ze komen soms met zulke leuke gedachtengangen., dat door een enkele opmerking van een kind een bijbels verhaal in een heel nieuw daglicht komt te staan. En dat is toch alleen maar mooi, dat de bijbel opnieuw tot ons gaat spreken.

Ik wil hier ook mijn waardering uitspreken voor de meesters en de juffrouwen van de zondagsschool, die het winterseizoen elke zondag een bijbelverhaal aan de kinderen vertellen en komen tot een passende verwerking van het verhaal.

Ik weet dat in veel kerkelijke gemeenten de zondagsschool een noodlijdend bestaan heeft of opgeheven is. Niet alzo op Marken. Bij ons bloeit de zondagsschool. En als ik vertel, hoeveel kinderen de zondagsschool elke zondag bezoeken, dan wordt het mij warm om het hart. En dat is vooral te danken aan de juffrouwen en de meesters van de zondagsschool, die met groot enthousiasme zich telkens weer inzetten voor dit werk.

In september beginnen we de zondagsschool altijd met een gezinsdienst in de kerk en op Palmzondag sluiten we met een kerkdienst de zondagsschool weer af. Het is fijn, als alle kinderen dan met hun ouders en grootouders aanwezig zijn. De ouders krijgen dan gelijk een beetje een indruk hoe de verhalen op de zondagsschool verteld worden.

En natuurlijk is heel de gemeente welkom, want wij dragen allemaal de zondagsschool een warm hart toe.

In de middagdienst hoopt Pieter Ariaan voor te gaan.

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 voor de Hervormde Diaconie en 1 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Het Project van de Waterlandse Gemeenten.

In 2009 vragen wij uw hulp voor de kinderen in de sloppenwijken van Belo Horizonte in Brazilië. In plaats van een leven met drugs en criminaliteit willen we meehelpen om ze een huis, school, bijbelles, sport, kortom een normaal leven te bieden. Voor meer informatie zie www.heartforbrazil.com

Een aantal jaren geleden wilden we als Waterlandse kerken de diaconiecollecte voor het werelddiaconaat meer profiel geven. Want de wereld is zo groot. Als we ons nou eens een jaar lang op een bepaald project ergens in de wereld concentreren, dan zal dat zeker de opbrengst van de collecte verhogen, en kan er dus meer hulp gegeven worden. Ieder jaar wordt een ander project gekozen. Dit jaar is het dus kinderwerk in Brazilië.

Hoe komen we aan zo'n project. Bij toerbeurt mogen de diaconiën dat bepalen. De laatste keer dat onze diaconie mocht kiezen, hebben we gecollecteerd voor Ronoylion, het opbouwwerk op de Philippijnen. Dat jaar is het project ingebracht door Zuiderwoude. Een meisje uit Zuiderwoude heeft een zomer gewerkt in een kinderkuis in Brazilië. En zij was zo enthousiast voor dat werk, dat zij haar diaconie ertoe gebracht heeft om voor dit kinderkuis te kiezen als jaarproject. En wij doen natuurlijk vrolijk mee.

Het kinderkuis wordt geleid door een meisje uit Aalsmeer en haar Braziliaanse man. In een stadswijk waar drank en drugs en criminaliteit heersen, proberen zij een teken van hoop te zijn en kinderen op te vangen en te helpen een "normaal" mens te worden. De collecte in de Hervormde Kerk is bestemd voor dit werk. Dus geef goed, geef gul.

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 27 september willen wij in de verkondiging nadenken over Efeziërs 1:1-14. Het gaat om de vraag welke zegeningen wij door het geloof in Jezus Christus hebben ontvangen en hoe kan ik er 'zeker' van zijn dat ik deel heb aan deze zegeningen?

Catechisatie:

Zoals afgelopen jaar zal de catechisatie voor de 12-14jarigen weer door mij worden gegeven. We komen dinsdag 29 september om 19.00 uur bij elkaar in de pastorie (Hoogkamplaan 1a) om op een leuke manier over het geloof te praten.

Ook de gezamenlijke catechisatie voor de 15-17 jarigen wordt (tot kerst) door mij verzorgd.

Wij beginnen op dinsdag 29 september om 20.15 uur in de pastorie.

Iedereen van harte welkom. Graag tot dan!

Belijdeniscatechisatie:

Wie zich graag meer wil verdiepen in kwesties van het geloof en leven, is van harte uitgenodigd voor belijdeniscatechisatie. Op woensdag 7 oktober is er een kennismakingsavond in de pastorie (20.15 uur). Ook al ben je (nog) niet van plan om belijdenis te doen, kan zo'n catechisatie zeer waardevol zijn om je eigen mening te gaan vormen. Je bent van harte welkom – ongeacht je leeftijd. Voor verdere info's en/of opgave kun je mij bellen (603255) of mailen (w.g@filternet.nl).

Met een hartelijke groet,

Ds. Werner Gugler

Voorbede

1. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, toon Uw aanwezigheid.
2. Voor de zondagsschool en kindernevendienst, Heer zegen al dit werk.
3. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met uw woorden van waarheid en liefde.
4. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
6. Zegen het werk van Mision Timoteo.
7. Voor de regering van ons land, dat ze Uw wijsheid mogen ontvangen om ons land in rechte wegen te leiden.

Ria Kaars

ZONDAGSSCHOOL

De vakanties zijn weer voorbij, het verenigingsleven is weer begonnen en in dit rijtje mag de zondagsschool zeker niet ontbreken. Daarom willen wij het zondagsschoolseizoen weer openen door het houden van een gezinsdienst op **zondag 27 september a.s. om 10.00 uur in de Hervormde Kerk**. Wij, de leiding, hebben er weer zin in en zouden het leuk vinden jullie te zien in de gezinsdienst.

Ds. Pronk zal de dienst leiden en na de dienst zal er een deurcollecte gehouden worden t.b.v. het zondagsschoolwerk.

Aaltje-Lilian-Hilda-Margreet-Cornelis-Robert Dick-Barbara-Lijs-Maritje

De Bushalte

Ik had mensen bezocht in het ziekenhuis in Purmerend, en ik zat te wachten op de bus naar Volendam, naar het verpleeghuis daar. Ik had net de bus gemist, dus ik moest een half uur wachten. Nou was dat geen ramp, het was best aardig weer, maar wat doe je dan in zo'n half uur, dat je moet wachten op de bus? Voorlopig zou de bus niet komen, dus het had geen zin om op de uitkijk te staan. Ik dacht: weet je wat? Ik ga hier lekker zitten. En ik heb mijn bijbeltje altijd bij mij en voor zondag moesten er toch weer twee preken gemaakt worden. Ik ga gewoon in de bijbel zitten lezen en kijken, of ik nog wat inspiratie op doe.

Nou, het boeide me nogal, dus ik zat daar bij die bushalte heel aandachtig in de bijbel te lezen.

Na een minuut of tien, denk ik, hoor ik opeens een stem. Ik schrok helemaal, ik was zo verdiept in de bijbel: ik dacht: wat krijgen we nou?

Ik keek op en zag daar iemand staan. Nee, het was geen engel of zo, maar het was een gewone jongen van een jaar of achttien.

Hij zei: meneer, mag ik u wat vragen?

Ik zei: ja natuurlijk, vraag maar wat je wilt.

Nou, zei die jongen, ik sta hier al een minuut of vijf, en u zit daar maar in dat boekje te lezen, zonder dat u in de gaten hebt, dat ik hier ben komen staan. Is dat boekje dan zo spannend?

Ik was een beetje perplex eerst, maar toen dacht ik: die jongen vraagt erom, dan kan hij het krijgen ook.

Ik zei: joh, dit is het meest spannende boek van de hele wereld.

Die jongen moest er even over nadenken en toen begon hij een beetje te lachen en hij zei: Waarom dan wel meneer, waarom is uw boekje zo spannend?

Ik zei tegen hem: dit boekje gaat over jouw leven en over mijn leven en het gaat over het leven van alle mensen op de hele wereld.

Nou nou, meneer, zei die jongen, dat is nogal wat.

Ik zei: ja, zo is het. Weet je, zei ik tegen de jongen: dit boekje spreekt over donkere wegen, en je snapt wel dat daar niet een straat zonder straatverlichting mee wordt bedoeld. Een donkere weg is een moeilijke weg. Want er kan van alles op die weg gebeuren. Je kunt tegen iemand opbotsen, je kunt in een kuil vallen, zodat je er niet meer uit kunt komen; bij een donkere weg kun je ook gauw van de weg afraken en dan kom je in de zachte berm terecht of in de sloot ernaast.

En nou worden in dit boekje allemaal verhalen verteld, met de bedoeling dat we een beetje licht krijgen op onze levensweg. Dit boekje is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.

Die jongen had er kennelijk plezier in om met zo'n rare oude man, als ik in zijn ogen natuurlijk was, te praten. En hij probeerde me een beetje uit te dagen.

Meneer, zei hij, kunt u nou in één zinnetje zeggen, wat dat licht dan is, dat op dat donkere pad schijnt?

Ik zei: nou, dat wil ik wel proberen. In dit boekje staat, dat Jezus heeft gezegd: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, zal nooit in de duisternis leven.

Meneer, u bent zeker gelovig, vroeg de jongen.

Ik zei: ja, gelukkig wel, joh. Gelukkig geloof ik in Jezus. En jij?

Ja, zei die jongen, ik weet het eigenlijk niet zo. Maar ik vind het wel leuk dat u gelooft. Want dat kom je niet vaak meer tegen, mensen die geloven.

Weet u, meneer, zei die jongen. Vroeger, toen ik kind was, toen gingen we nog wel naar de kerk toe, met het hele gezin. Mijn vader en moeder, mijn broertjes en zusjes. We gingen niet zo veel naar de kerk. Maar met kerstfeest gingen we wel naar de kerk: de kerstnacht. Maar de laatste tijd doen we dat ook al niet meer. Ik weet niet waarom en van mijn kameraden gaat er ook niemand naar de kerk toe. Ik denk eigenlijk niet, dat ze geloven. We hebben het er eigenlijk nooit over. En als ze erover praten, dan spotten ze ermee. Dat vind ik raar. Want je moet iedereen toch in zijn waarde laten. Iedereen moet toch zelf weten, of hij gelooft of niet. Weet u wie wel geloofde? Dat was mijn oma. Nou, toen mijn oma begraven is, toen ben ik voor het laatst in de kerk geweest. Maar verder ken ik eigenlijk niemand, die gelooft of naar de kerk toegaat.

Ik zei: Joh, hield je veel van je oma?

Ja, zei die jongen en hij kreeg tranen in zijn ogen, ja, het was een lieve oma en ze vertelde ons ook wel verhalen van de bijbel en van de Here Jezus, waar u het over had.

Ik zei: joh, als het geloof en de bijbel en de Here Jezus genoeg licht was voor jouw oma om een lieve oma te zijn, dan is het geloof en de bijbel toch ook goed genoeg voor jou.

Daar zal ik over nadenken, meneer. O, daar komt mijn bus. Dag meneer. De bus stopte, de jongen stapte in en ik heb die jongen nooit meer gezien.

Collecte Hervormde Gemeente:

Zondag 20 september in de Middagdienst:

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 100,30
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 113,--

Collecte Patmoskerk:

Zondag 20 september:

Christelijk Jeugdwerk Marken	€ 222,07
Beide Kerken	€ 175,85
Kindertehuis Timoteo (19-6 – 15-9)	€ 487,39

Hierbij wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht hebben, in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Ook namens mijn vrouw heel hartelijk dank.

C. Janssen
Mr. Visserstraat 12

De collecte gehouden voor het Nationale Fonds ter Bestrijding van Spierziekten

Het "Princes Beatrix Fonds"

Heeft het mooie bedrag opgebracht € 887,76

Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens het P.B.F.,
G. Taanman-Boes



Samen

*Kijk daar een metselaar,
hij bouwt een huis van steen,
alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.
Een voor een, steen voor steen,
muren, deuren en ramen,
een voor een, steen voor steen,
niet alleen maar samen,
vormen zij een huis.
De Heer bouwt ook Zijn huis,
daar zijn wij de stenen van,
ieder heeft z'n plekje in het huis,
tot God er wonen kan.*

Het programma voor de Kerkendag op 4 oktober 2009 ziet er als volgt uit:

- ontvangst met koffie, thee of limonade in de Hervormde kerk;
- kerkdienst in de Hervormde kerk met het optreden van de band Road To Nowhere,
- tijdens de kerkdienst wordt er ook een kindje gedoopt;
- er is zowel creche als zondagschool tijdens de kerkdienst;
- koffie, thee of limonade met cake na de kerkdienst met gelegenheid om na te praten over de dienst;
- quiz onder leiding van Pieter Ariaan Pronk in de Hervormde kerk;
- lunch in de Patmoskerk waarvoor u zich dient op te geven middels het strookje;
- oudhollandse spelletjes en voor de kinderen allerlei activiteiten;
- koffie, thee of limonade;
- kerkdienst in de Gereformeerde kerk met het optreden van de band Charlies Gospel Train;
- er is zowel creche als kindernevendienst tijdens de kerkdienst;
- koffie, thee of limonade.

De aanvangstijden worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

*Zoals uit het programma blijkt, treden er twee spetterende bands op, namelijk:
Road To Nowhere en Charlies Gospel Train.*

Wij wijzen erop dat er ook voor de kinderen een buitengewoon aantrekkelijk programma wordt verzorgd.

U mag deze dag niet missen.

Wilt u deelnemen aan de lunch dan kunt u het strookje nog voor 27 september inleveren, zodat we weten hoeveel personen er aan de lunch deelnemen.

*U kunt het strookje inleveren bij de leden van de werkgroep die bestaat uit:
Trijn Boes-Boes, Pietertje Boes-Boes, Agnes Sterkenburg-Kes, Pieter Boes, Cees Zeeman,
Anton van Altena en Aaltje Zeeman.*

Invulstrookje voor deelname aan de lunch op Kerkendag 2009

Ik wil/ wij willen graag deelnemen aan de gezamenlijke lunch welke wordt georganiseerd in het kader van de Kerkendag 2009, te houden op zondag 4 oktober 2009.

Naam:

Adres:

Ik zal/ wij zullen aanwezig zijn met personen.

€ 2.113,65 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Marken heeft € 2.113,65 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

De KWF-afdeling Marken dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte. Een bijzonder woord van dank voor alle collectanten, de mensen die weer bereid zijn geweest een poster in hun raam te hangen en de jeugd van de Zonnewijzer hun bijdrage.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doen zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden.

Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 38.000 mensen aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig.

Voor meer informatie zie www.kwfkankerbestrijding.nl.

Met vriendelijke groet,
G. de Waart-Zeeman

DE CLUB GAAT WEER BEGINNEN...

Vanaf maandag 5 oktober a.s. beginnen de clubs weer. Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2010.

De kosten bedragen € 2,00 per maand.

De clubavonden zijn ongewijzigd:

De waterhoenen, starten op maandagavond 5 oktober.

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Iedere maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00.- 20.30 in de Patmoskerk.

De meisjesclub, start op woensdagavond 7 oktober.

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Iedere woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 – 20.30 in Gebouw Hoog.

Vorig jaar was het animo van de meisjesclub zo hoog, dat we besloten hebben om deze club te splitsen in de groepen 4-5-6 en groepen 7-8. Of dat dit jaar weer zo gaat hangt af van het aantal meiden. We verwachten alle meiden gewoon op woensdag 7 oktober in Gebouw Hoog. Die avond kijken we hoe we het dit jaar gaan doen.

Clubkamp:

Dit jaar sluiten we het clubseizoen weer af met een clubkamp.

We gaan op kamp in het weekend van 9 april t/m 11 april 2010.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte welkom maandag 5 oktober of woensdag 7 oktober!!

Christelijk Jeugdwerk Marken

Reünie voor "oud" kerkenraadsleden

We zijn voornemens om op zaterdag 31 oktober 2009 een reünie te houden voor degenen die ooit lid zijn geweest van de kerkenraad van de Hervormde gemeente. Ook de huidige kerkenraad is welkom. Binnenkort krijgt iedereen die lid van de kerkenraad is geweest een persoonlijke uitnodiging voor deze reünie.

Hartelijke groet van de activiteitencommissie van de Hervormde gemeente.

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.
 Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.
 Postabonnement 55 euro per jaar.
 Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.
 Te gebruiken door buitenabonnees.
 De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.
 Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.
 Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur
 te zijn aangeleverd bij:
 A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)
 Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie

Toch nog vrij plotseling is overleden onze medewerkster

Grietje Moenis-Boes

Wij hebben haar leren kennen als een enthousiast en plichtsgetrouw
 medewerkster waar we altijd een beroep op konden doen.

Wij wensen haar man en kinderen veel sterkte met dit verlies.

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt
 Bestuur en medewerk(st)ers

Tot ons grote verdriet zijn ons twee zeer gewaardeerde vrijwilligers
 ontvallen. Janny Moenis-Kaars overleed op 11 september en Grietje
 Moenis-Boes overleed op 12 september.

Beiden waren trouwe vrijwilligers waar wij altijd een beroep op
 konden doen. Hun inzet zullen wij node missen. Wij wensen beide
 families veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens alle vrijwilligers van de Vereniging Historisch Eiland Marken