

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer: 39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 oktober 2009

KERKENDAG 2009 : Zondag 4 oktober 2009

Het thema
van
deze dag:



*Kijk daar een metselaar,
hij bouwt een huis van steen,
alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.
Een voor een, steen voor steen,
muren, deuren en ramen,
een voor een, steen voor steen,
niet alleen maar samen,
vormen zij een huis.
De Heer bouwt ook Zijn huis,
daar zijn wij de stenen van,
ieder heeft z'n plekje in het huis,
tot God er wonen kan.*

Het programma voor deze dag is als volgt:

- 10.00 Ontvangst in de Hervormde kerk met koffie, thee en limonade
10.15 **Kerkdienst, Bediening Heilige Doop** in de Hervormde kerk, ds. J. Pronk
m.m.v. de band Road To Nowhere
(tijdens de dienst is er creche en Zondagschool voor de kinderen in gebouw Hoogh)
11.30 Gelegenheid om na te praten over de kerkdienst
(onder genot van koffie, thee en limonade met cake)
12.00 Quiz in de Hervormde kerk en activiteiten voor de kinderen
13.00 **Gezamenlijke lunch in de Patmoskerk**
14.00 Oudhollandse spelletjes en voor de kinderen allerlei activiteiten
(wii spelletjes aanwezig)
15.30 Koffie, thee en limonade
16.00 **Kerkdienst in de Patmoskerk**, ds. W. Gugler
m.m.v. de band Charlies Gospel Train
(tijdens de dienst is er creche en kindernevendienst voor de kinderen)
17.00 Gelegenheid om na te praten over de Kerkendag 2009
(wederom met koffie, thee en limonade)

*Tijdens de ochtenddienst is: de eerste kollekte voor Stichting Ronoylion
de tweede kollekte voor de beide kerken*

*Tijdens de middagdienst is: de kollekte voor Stichting Ronoylion
en bij de uitgang een kollekte ter bestrijding van de onkosten van deze kerkendag*

**DE BEIDE DIENSTEN ZIJN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK DUS OOK ALS U
NIET DEELNEEMT AAN DE REST VAN HET PROGRAMMA**

Ik bied U mijn hart aan, o Heer, bereidwillig en oprecht. (Calvijn)

Deze spreuk staat op het persoonlijke zegel van Calvijn. Hij stelt zich geheel in dienst van God en wil Hem alle eer geven.

Vijfhonderd jaar geleden werd Calvijn geboren in Noord-Frankrijk. Zijn grootvader is aanvankelijk kuiper en botenverhuurder, maar klimt op tot notaris van de bisschop in Noyon. Zodoende kan Calvijn's vader zijn drie zonen laten studeren. Zij worden opgeleid tot priester. Dan raakt zijn vader in conflict met de kerk en besluit dat zijn zoon Johannes advocaat moet worden. Tijdens zijn rechtenstudie gaat Calvijn zich ook bezighouden met de nieuwe religieuze ideeën, vooral die van Maarten Luther.

De eeuw waarin Calvijn opgroeit is heel roerig. Er worden oorlogen gevoerd, de pest heerst, de kindersterfte is schrikbarend hoog, er is hongersnood en er zijn veel natuurrampen. De dood is steeds dichtbij. De bevolking leeft met enorme angst voor de dood en het oordeel van God: Hemel of hel. De katholieke kerk – in die tijd de enige kerk - heeft daar geen antwoord op. De onvrede over de misstanden in de kerk groeit. Maar, er breekt een nieuwe tijd aan. Een tijd van veranderingen, met uitvindingen en ontdekkingsreizen.

Luther keert zich tegen de handel in aflaten. Door bijbelstudie komt hij tot de ontdekking dat een mens niet gered wordt door goede werken maar alleen door geloof en dat dankzij de genade van God. Zijn 95 stellingen worden beschouwd als het begin van de reformatie, de vernieuwing van de kerk die de bijbel als uitgangspunt neemt.

Zwingli geeft vorm aan de reformatie in Zurich en Calvijn later in Geneve.

Calvijn is, behalve theoloog en predikant, ook jurist, humanist, docent en auteur. Zijn bekendste werk is de 'Institutie van de Christelijke religie' dat in 1559 verschijnt. Het is een samenvatting van de bijbelse leer. Voor Calvijn is de eer van God en het heil van de mens belangrijk.

Door de uitvinding van de boekdrukkunst worden de werken van Calvijn over heel Europa verspreid. Veel Nederlandse studenten gaan in Geneve bij Calvijn studeren en krijgen later invloedrijke posities in Nederland. Met deze predikers houdt Calvijn nauw contact. Hoewel hij zelf nooit in Nederland geweest, is zijn invloed in ons land groot.

Volgens Calvijn gaat het genieten van de goede dingen van het leven heel goed samen met een christelijke levenswijze. God heeft de mensen de schoonheid van de natuur en de kunst, maar ook ontspanning en rust gegeven. Ook lekker eten en het drinken van wijn – liefst met vrienden – is op zich niet verkeerd. Het zou van ondankbaarheid getuigen om dat links te laten liggen, maar het is verwerpelijk als het tot wellust, verslaving en vechtpartijen leidt of als het veel geld kost. Dat geld kan beter aan de armen worden besteed.

Calvijn draagt altijd een zwarte toga net als de hoogleraren. Daarmee laat hij zien dat hij onderwijs en wetenschap heel belangrijk vindt. Zwarte kleding heeft dus niets te maken met 'Calvinistische soberheid'.

Calvijn vindt dat de kerkgangers zelf moeten zingen en ook in hun eigen taal. Hij kiest voor een berijming van de Psalmen omdat deze heel dicht bij God's woord staan. In 1566 is de Nederlandse vertaling van Datheen klaar. Alle 150 Psalmen zijn berijmd en op muziek gezet. Omdat niet alle mensen kunnen lezen en schrijven stelt Calvijn een voorzanger aan. De voorzanger zingt de eerste regel en de gemeente zingt hem na. Muzikale begeleiding vindt Calvijn te veel afleiden van de tekst. Ook moedigt hij de mensen aan om, behalve tijdens de kerkdiensten, thuis, op straat en onder het werk te zingen. De psalmen worden heel populair.

Calvijn is zijn leven lang onderweg geweest. Door de vervolgingen kan hij niet terug naar Frankrijk. 'Wij zijn altijd onderweg' is een uitspraak van hem, gelovigen zijn op deze aarde op doorreis zodat zij zich in hoop en liefde richten op een beter leven.

Neeltje van Altena Boneveld, ouderling.

Bij de kerkdiensten

Zondag is het Kerkendag op Marken. Een gevarieerd programma staat ons te wachten. In de morgendienst in de Hervormde Kerk willen we de Heilige Doop bedienen aan Tristan Roos en we luisteren dan naar Mattheüs 7: 24-27: een wijs man bouwt zijn huis op de rots.

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 25,00 voor de Hervormde Gemeente en € 25,00 voor de Zondagsschool. Hartelijk dank

De dinsdagavondcatechisatie van de Hervormde Gemeente

Nu de maand oktober weer is begonnen, begint ook de dinsdagavondcatechisatie weer. Op de catechisatie spreken we met elkaar over ons leven, over ons geloof en over de kerk; en hoe die drie op elkaar betrokken zijn. Het is niet zo, dat we altijd even ernstig zijn, want er wordt best wel veel gelachen op de catechisatie. En dat kan ook, want het geloof is een blijde zaak.

De laatste jaren zien we, dat steeds minder kinderen naar de catechisatie komen. Dat vind ik jammer. Want vaak is de catechisatie nog het enige regelmatige contact met de kerk voor de mensen van 12 – 18 jaar. En daarom wil ik de ouders herinneren aan de belofte, die ze bij de doop van hun kind hebben gegeven. Dat ze hun kind zullen laten onderwijzen in de leer van Jezus Christus. Een beetje aandrang van de ouders kan geen kwaad.

Natuurlijk weet ik ook wel, dat de jongelui van tegenwoordig zich niet meer zo laten sturen. En daarom proberen we de catechisatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

De tijd, dat ik meer dan honderd catechisanten had op de dinsdagavond en die verdeelde over vijf groepen, is voorbij. We doen het nu kleinschaliger. Voor deze winter zijn de kinderen in twee groepen verdeeld. De kinderen van 12, 13 en 14 jaar vormen de ene groep, en de kinderen van vijftien jaar en ouder de andere groep.

De kinderen van 12, 13 en 14 jaar komen op dinsdagavond om zeven uur in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16.

De catechisatie voor de vijftienplussers is gezamenlijk met de gereformeerde kinderen en wordt gegeven op dinsdagavond om 20.15 uur in de Gereformeerde Pastorie, Hoogkamplaan 1. En na de Kerst komen ze dan naar de Hervormde Pastorie.

Ik hoop, dat veel kinderen naar de catechisatie zullen komen en dat we met elkaar een prettige tijd zullen hebben.

ds J. Pronk

Belijdeniscatechisatie van de Hervormde Gemeente

Op woensdag 7 en vrijdag 9 oktober wil ik weer beginnen met de belijdeniscatechisatie.

Op de belijdeniscatechisatie praten we met elkaar over geloof en kerk en ons eigen leven. En voor wie dat wil is er de gelegenheid om volgend jaar Pasen belijdenis te doen in een kerkdienst in de kerk. Het is de bedoeling, dat we een keer in de veertien dagen bij elkaar komen van 's avonds acht tot ongeveer half tien.

Waarom woensdag en vrijdag? Nou, wat mij betreft kan iedere avond. Maar ik moet ergens beginnen. De woensdagavond blijkt wel een avond te zijn, waarop veel mensen kunnen komen. Maar er zijn steeds meer mensen, die door de week weg zijn en op vrijdag weer naar huis komen. Nou, deze mensen krijgen nu ook de gelegenheid om naar de belijdeniscatechisatie te komen. En mocht de tijd een probleem zijn, dan beginnen we toch later.

Voorlopig houd ik het erop: belijdeniscatechisatie op woensdag 7 en vrijdag 9 oktober om acht uur in de Hervormde Pastorie. Iedereen is hartelijk welkom.

ds J. Pronk

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	27 september	2 Koningen	12: 5-22
Maandag	28 september	Leviticus	23: 26-32
Dinsdag	29 september	2 Koningen	13: 1-9
Woensdag	30 september	2 Koningen	13: 10-21
Donderdag	1 oktober	Deutoronomium	4: 44- 5: 10
Vrijdag	2 oktober	Deutoronomium	5: 11-21
Zaterdag	3 oktober	Leviticus	23: 33-44

Voorbede

1. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met uw woorden van waarheid en liefde.
2. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Zegen het werk van Mision Timoteo.
5. Voor de regering van ons land, dat ze Uw wijsheid mogen ontvangen om ons land in rechte wegen te leiden.
6. Doe ons verlangen Uw stem te verstaan.
7. Leer ons dat wanneer wij Uw woord delen met anderen, dit vermenigvuldigen wordt.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 4 oktober is er weer een gezamenlijke kerkendag. In de ochtenddienst gaat ds. Pronk voor in de Hervormde kerk. In de middagdienst zal ik dan in Patmoskerk voorgaan en n.a.v. Efez. 2:19-22 preken over het thema "Bouwen aan de toekomst".

Catechisatie:

Zoals afgelopen jaar zal de catechisatie voor de 12-14jarigen weer door mij worden gegeven. We komen dinsdag 6 oktober om 19.00 uur bij elkaar in de pastorie (Hoogkamplaan 1a) om op een leuke manier over het geloof te praten. Ook de gezamenlijke catechisatie voor de 15-17 jarigen wordt (tot kerst) door mij verzorgd. Wij beginnen op dinsdag 6 september om 20.15 uur in de pastorie. Iedereen van harte welkom. Graag tot dan!

Belijdeniscatechisatie:

Wie zich graag meer wil verdiepen in kwesties van het geloof en leven, is van harte uitgenodigd voor belijdeniscatechisatie. Op woensdag 7 oktober is er een kennismakingsavond in de pastorie (20.15 uur). Ook al ben je (nog) niet van plan om belijdenis te doen, kan zo'n catechisatie zeer waardevol zijn om je eigen mening te gaan vormen. Je bent van harte welkom – ongeacht je leeftijd. Voor verdere info's en/of opgave kun je mij bellen (603255) of mailen (w.g@filtnet.nl).

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Kraambezoek

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente laten wij u weten dat Grietje van Altena-Boes en Mariska Pronk-Dorland samen het kraambezoek gaan doen.

Wij zijn verheugd dat Grietje en Mariska deze mooie en vreugdevolle taak in onze gemeente voortzetten. Wij wensen hen een goede tijd toe met hun bezoeken.

Hartelijke groet
Scriba Aaltje Zeeman

Collecte Hervormde Gemeente:

Zondag 27 september 2009-09-28

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeenten € 188,59
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde gemeente € 170,70

Collecte Patmoskerk:

Zondag 27 september 2009

Kerk € 315,20

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Oktober: Jaap Boes en Pieter Moenis

AREOPAGUS – KERK EN CULTUUR IN WATERLAND

Za 3 oktober 10.00 – 16.00 uur kerk Zuiderwoude: Notenleesdag met Wim Dijkstra
Zo 4 oktober 11.30 uur kerk Zuiderwoude: Koffieconcert met Zigeunerorkest
Ma 5 oktober 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Groot over genealogie in Waterland
Di 6 oktober 19.30 uur kerk Uitdam: Film: The diving Bell and the Butterfly
Di 6 - do 8 oktober: Museum en Stedenreis: Jeroen Bosch – Hombroich – Bonnefanten
Zo 11 oktober 14.00 uur: Culturele wandeling in Ipendam
Ma 12 oktober Lutherse kerk M'dam: Blokker vertelt over zijn voettocht naar Rome
Zo 18 oktober 14.00 uur Hof van Marken: Wandelmiddag op Marken met Peter Faber
Zo 18 oktober 15.00 uur de Bolder M'dam: Taxidia speelt griekse muziek
Ma 19 oktober 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Pastoor Henk Bak vertelt over zijn leven
Do 22 oktober 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Wiersinga over Bonheoffer
Di 27 oktober 20.00 uur Lutherse Kerk M'dam: Kan de gemeente Waterland beter presteren?
Za 31 oktober 14.00 – 17.00 uur Broekerkerk: Cantorijnenmiddag met Christiaan Winter
Za 31 oktober 20.00 uur Lutherse kerk M'dam: Peter Faber, van voorstelling naar voorstelling

September 2010: Reis naar Sint Petersburg.

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven"Sherpa", Zandheувelweg 4, 3744 MN Baarn, afd Troefke: hr S. Kes,Prinses Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes"Reygersdaal", Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Berg 9 : hr K. de WitVerpleeghuis "Gouwzee", Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. de Dijk : hr. S. Peereboom; mw. E. Zeeman – de Groot; mw. L. Zeeman – Roos

Zorgcentrum "Sint Nicolaashof", St Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Kamer 306 : mw. G. Zeeman – van Altena

Chr. Leefgemeenschap "Groot Schuylenburg", De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zeevangstraat 2, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser,Baanakker 15, 1446 GX Purmerend: hr. Brian SchipperOranjefontein 35, 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. KaarsZorgcentrum "Swaensborch", Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 101 : mw. S. Zeeman – Zeeman

Kamer 223 : mw J.W.Veltman - Tromp

Kamer 110 : mw. A. Taanman – Zeeman

Kamer 229 : mw L. Zeeman – de Waart

Kamer 118 : mw G. Dorland – Boes

Kamer 302 : hr en mw E. Commandeur – de Groc

Kamer 121 : mw. N. Zeeman – Boneveld

Kamer 304 : hr J. Appel

Kamer 122 : mw. L. Teerhuis – Visser

Kamer 309 : mw J. Kes - Pereboom

Kamer 124 : hr. K Springer

Kamer 316 : hr K. Kaars

Kamer 128 : mw. H. Schul – Breekveldt

Kamer 318 : mw T. Visser – van Altena

Kamer 134 : hr K. de Jong

Kamer 323 : hr J. Boneveld

Kamer 202 : hr. en mw. J. van Altena – de Groot

Kamer 328 : hr en mw K. Visser – van Altena

Kamer 203 : hr. A. Zondervan

Kamer 335 : mw S. de Waart - Boes

Kamer 209 : hr. C. Commandeur

Kamer 336 : mw N. de Waart - Teerhuis

Kamer 211 : mw. L. Visser – de Groot

Zorgcentrum "de Meermin", Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 201 : mw P. Springer – Kes

Kamer 212 : mw J. Booneveld - Zondervan

Verpleeghuis "de Die", Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam

Afd Zwaluw kamer 3958: mw. N. Uithuisje – Commandeur

Transitorium, Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend

Kamer 313: mw C. de Groot – Kes, Zuiderzeeweg 26; Kamer 321: mw L. Zeeman – Zeeman, Kets 39

Revalidatiecentrum Amsterdam, Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam

Kamer 214 A: hr J. Stoker, Noorderwerfstraat 13

Verpleeghuis Novawhere, prof mr P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Kamer 310: hr K. de Jong, Buurt 3 nr 13; Kamer 315: mw E. Stoker – de Waart, Hoogkamplaan 10

Verpleeghuis Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd. Eikenhof 2: mw. M. Slot – de Waart

MEDEDELINGEN ZONDAGSSCHOOL

Zondag 4 oktober

Op deze zondag is het zondagsschooluurtje onder de ochtenddienst. De kinderen gaan met de ouders naar de kerkdienst. Op een bepaalde tijdstip onder de dienst gaan de kinderen met de leiding van de zondagsschool naar Gebouw Hoog. Daar wordt een verhaal verteld en na afloop van de kerkdienst kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij Gebouw Hoog.

Zondag 11 oktober

Is er geen zondagsschool in verband met de schooldienst

Vanaf zondag 18 oktober, willen wij dan weer ons wekelijks zondagsschool-uurtje houden van 12.15 - 13.15 uur.

Wie kunnen/willen/mogen er zoal naar de zondagsschool komen ?

Heel eenvoudig iedereen die daar zin in heeft, er wordt alleen onderscheid gemaakt in leeftijd.

De kinderen van 4 t/m 7 jaar gaan naar Gebouw Hoog. Voor de 4- jarigen geldt, dat ze voor 1 oktober 2009 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig , dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2010).

En de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

Wat gaan we doen ?

Iedere week wordt er een bijbelverhaal verteld, bij de 4- tot 7 jarige aan de hand van een diaverhaal. We zingen het lied van de week en andere christelijke liederen, we maken een tekening of een werkje van het vertelde verhaal.

Bij de oudere kinderen wordt er ook een verhaal verteld maar door middel van een rollenspel, quiz of een dvd met een bijbels verhaal.

Wij, de leiding, vinden het altijd reuzegezellig en zouden het ook leuk vinden als er dit jaar weer veel nieuwe jongens en meisjes bij zouden komen. Kom jij ook ?

Hartelijke groeten, leiders en leidsters.

DE CLUB GAAT WEER BEGINNEN...

Vanaf maandag 5 oktober a.s. beginnen de clubs weer. Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2010.

De kosten bedragen € 2,00 per maand.

De clubavonden zijn ongewijzigd:

De waterhoenen, starten op maandagavond 5 oktober.

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Iedere maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00.- 20.30 in de Patmoskerk.

De meisjesclub, start op woensdagavond 7 oktober.

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Iedere woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 – 20.30 in Gebouw Hoog.

Vorig jaar was het animo van de meisjesclub zo hoog, dat we besloten hebben om deze club te splitsen in de groepen 4-5-6 en groepen 7-8. Of dat dit jaar weer zo gaat hangt af van het aantal meiden. We verwachten alle meiden gewoon op woensdag 7 oktober in Gebouw Hoog. Die avond kijken we hoe we het dit jaar gaan doen.

Clubkamp:

Dit jaar sluiten we het clubseizoen weer af met een clubkamp.

We gaan op kamp in het weekend van 9 april t/m 11 april 2010.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte welkom maandag 5 oktober of woensdag 7 oktober!!

Christelijk Jeugdwerk Marken

Beste mensen,

Hartelijk bedankt voor jullie belangstelling en de vele attenties die ik mocht ontvangen bij mijn verblijf voor een knie operatie in en na thuis komst uit het ziekenhuis.

Nogmaals dank.

Jaap Zondervan KB 159.

Bij deze wil ik, ook namens mijn kinderen , familie, burenvrienden en bekenden bedanken voor de vele kaarten, bezoeken en andere attenties die ik heb gekregen. Zowel in het ziekenhuis als bij mijn thuiskomst.
Hartelijk bedankt.

Mw.A.de Waart-Dorland

Alkerstraat 0