

# Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 41

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 17 oktober 2009

**Kerkdiensten voor : zondag 18 oktober 2009**

10.00 uur Ds. J. Pronk <i>De Zingende Kerk</i>	10.00 uur Drs. J. Greven <i>Schoollied: Psalm 24: 1</i>
17.00 uur Ds. J. Pronk <i>Intochtslied: Psalm 24: 1 en 2</i>	Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis
Eerste collecte voor: <i>de Diaconie</i>	Kindernevendienst: Esther Kaars en Tanja de Jong
Tweede collecte voor: <i>de Hervormde Gemeente</i>	Kaarsen/Schoollied: Linsey Zeeman
	Collecte is voor: <i>de Diaconie</i>

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	18 oktober	Deuteronomium 8: 7-20
Maandag	19 oktober	Deuteronomium 9: 1-6
Dinsdag	20 oktober	Deuteronomium 9: 7-24
Woensdag	21 oktober	Deuteronomium 9: 25-29
Donderdag	22 oktober	Deuteronomium 10: 1-11
Vrijdag	23 oktober	Psalm 119: 137-144
Zaterdag	24 oktober	Deuteronomium 10: 12-22

OVERDENKING

*U bid ik aan, O macht der liefde, die zich in Jezus openbaart,  
O, licht, dat 't helsche duister kliefde, en blij de hope bracht aan 'd aard!  
Ik wil die liefde steeds gedenken, wil U mijn liefde wederschenken*

*Hoe teer blijft Gij uw kind genegen, Hoe zeer ook dorst naar U mijn ziel;  
Zoolang dwaalde ik op duistre wegen, tot op mijn pad Uw lichtschijn viel  
Toen werd 'k in Uwen geest herboren, werd ik tot Uwen dienst verkoren.*

*O Jezus, moge-uw naam mij immer, In 't diepst der ziel geschreven zijn,  
En geev ' mijn schuld'ge lauwheid nimmer Uw liefd'rijk harte wederpijn.  
In woord, in werk, in heel mijn wezen zij steeds Uw heil'ge naam geprezen.*

Als ik bovenstaand lied hoor, moet ik altijd aan mijn moeder denken!

Vanaf mijn vroege kinderjaren kan ik me herinneren dat zij dit vaak zong of neuriede...

Zij is al weer een paar jaar weg, ik mis haar nog steeds maar het verdriet heeft plaats gemaakt voor vele fijne herinneringen, waarvan dit lied er een is...

Het lied zegt me nu ook zoveel meer omdat het voor mij iets is van herkenning, maar ook van herinneringen aan mijn jeugd en aan mijn moeder als een gelovige en getuigende vrouw.

Als moeder van een groot gezin had ze het niet altijd zo makkelijk, maakte ook het een en ander met de kinderen mee, maar zag toch kans om te zingen ofwel te neuriën, en dan het liefst een psalm of gezang!

Ze had altijd haar best gedaan om ons, kinderen, bij de Heer te brengen, zoals dat heet; als kind begrijp je nog niet de noodzaak ervan om te pas en te onpas de bijbel overal bij te halen; maar nu, nu ik zelf een gezin heb, nu begrijp ik haar steeds beter, je wilt immers voor je kinderen altijd het beste, dus waarom dan niet ook het koninkrijk der hemelen?

Ik ben dan ook dankbaar dat ik het geloof als basis van thuis wel heb meegekregen, de basis waaruit je verder mag leven en je persoonlijk geloof verder kan ontplooien.

Maar je blijft je als ouder wel altijd afvragen of je het goed doet, of je wel al het goede voor je kind hebt gezocht, maar soms ook in je achterhoofd: wat zal mijn moeder hiervan gedacht of gevonden hebben?

(Het is trouwens ook opmerkelijk dat pas na het overlijden van je vader of moeder, je dingen van hem of haar in jezelf gaat herkennen, althans, dat merk je zelf niet direct maar je omgeving wel, en daar kun je dan wel of niet je voordeel mee doen!)

Het lied hierboven is voor mij ook een troost, een thuiskomen, een feest der herkenning en een bewijs dat het geloof in onze God en Vader niet alleen iets was van vroeger, maar nog steeds leeft en actueel is!

Het is ook eigenlijk een gebed om de troost en liefde van Christus te mogen ontvangen ondanks het geregeld afdwalen. Ik kan me zo voorstellen dat mijn moeder dit lied ook vaak zong om kracht en troost te ontvangen in moeilijke tijden, die ze moest doormaken.

Want het is ook weer een bron, om uit te leven, uit voor te leven en mee voort te leven!

Het is een groot voorrecht om gelovige ouders te hebben (gehad) maar het is ook een genade als dit geloof bij de kinderen mag blijven voort leven en dat die kinderen het ook weer mogen doorgeven en voor leven. Dat is immers de mooiste erfenis die je mee kan krijgen!

Anneke Commandeur-Kroes

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen we in de Hervormde Kerk nadenken over Marcus 6: 1 – 6: Jezus en zijn broers en zusters. En we maken er een Zingende Kerk van.

In de middagdienst horen we naar 1 Koningen 17: 7 – 16: de profeet Elia en het kruikje van Zarfat.

ds J. Pronk

Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 6 oktober 2009 zijn overgekomen uit de Hervormde Gemeente te Leerdam br Willem Terlouw en zr Jeanine Wilhelmina Catharina Terlouw – Vis en hun kinderen Anouk en Tim Dirk, IJsselmeerweg 94.

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 en 1 x € 50,00 voor de Hervormde Diaconie en 1 x € 10,00, 1 x € 20,00 en 1 x € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Kerkdienst Molentocht

Op zaterdag 24 oktober om kwart over tien hoop ik voor te gaan in de kerkdienst in verpleeghuis Molentocht in Purmerend. Het is een dienst van woord en tafel, zoals dat tegenwoordig heet. Wij zeggen nog gewoon een Avondmaalsdienst.

Het is altijd weer een belevenis om zulke diensten te mogen meemaken. En het is ook heel bijzonder om dan met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ik ken de meeste bewoners niet, ik weet niet bij welke kerk ze horen, ik weet ook niet of ze wel bij een kerk horen. Maar wie ik wel ken, dat is de Gastheer aan Tafel, en dat is Christus de Heer. Hij heeft zijn leven gegeven voor alle mensen, voor zieken en gezonden. Voor mensen die alles nog precies weten en voor mensen die het allemaal niet meer zo weten.

In een gezangvers staat de regel: Christus deelt al zijn gaven uit. Zo is het ook met het Heilig Avondmaal. Wij mensen hoeven niet te beoordelen wie wel of niet aan het Avondmaal aan kan gaan. Gelukkig niet. Want dan zou het woord van Jezus op ons van toepassing kunnen zijn: “Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?”

Het enige wat wij horen te doen als trouwe volgelingen van de Heer, is de gaven van Christus uitdelen aan de mensen. Zo dat ergens gebeurt, dan is het wel in de vieringen in de verpleegtehuizen. En daarom is het zo fijn om daar Avondmaal te vieren.

Ik ben ook blij, dat het Marker Mannenkoor met me meegaat. Want de gemeenteleden of de kerkgangers ( net hoe je ze wilt noemen ) in de verpleegtehuizen zijn vaak niet meer in staat om te zingen, een enkeling uitgezonderd. En met de zang van het mannenkoor krijgt de dienst toch een beetje ander karakter. En laat ik eerlijk zijn: het Marker Mannenkoor is erg populair bij de vrijwilligers, die de mensen bij de kerkdienst van hun afdeling halen en na afloop weer terugbrengen. Enne, ik ben zelf ook blij dat het Mannenkoor meegaat, Dan kan ik mooi meerijden.

Uiteraard is het zo, dat deze kerkdienst, zoals alle kerkdiensten, openbaar is. Wie het een keer wil meemaken, of wie samen met een bewoner naar de kerkdienst wil gaan, is hartelijk welkom.

Zaterdag 24 oktober om kwart over tien in de Molentocht in Purmerend.

ds J. Pronk

### Voorbede

1. Voor de regering van ons land, dat ze Uw wijsheid mogen ontvangen om ons land in rechte wegen te leiden.
2. Doe ons verlangen Uw stem te verstaan.
3. Leer ons dat wanneer wij Uw woord delen met anderen, dit vermenigvuldigen wordt.
4. Wees met uw volk Israël dat ze hun toevlucht zoeken bij U en niet vertrouwen op wapens en de kracht van militaire wijsheid.
5. Werk in onze harten, zodat we één kunnen zijn in U.
6. Leer ons geduld te hebben met onze naaste, zoals U met ons en de wereld.
7. Wees met de catechisanten, dat ze vreugde mogen vinden in uw beloften en trouw.

Ria Kaars

---

### Gemeentebijeenkomst in beide kerken op 26 oktober 2009

Bij deze nodigen wij u namens de kerkenraden van beide kerken uit voor een *gemeentebijeenkomst op maandag 26 oktober a.s. om 20.00 uur.*

*Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst gelijktijdig plaatsvindt in zowel de Patmoskerk als de Hervormde kerk.*

Het doel van deze bijeenkomst is *“het kennen en horen”* van de gemeente aangaande de *Intentieverklaring over “Samen op weg”* zoals opgesteld in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 23 april 2009. Deze Intentieverklaring is reeds gepubliceerd in het kerkblad van 23 mei 2009.

De scriba's van beide kerken.

---

### Collecte Patmoskerk

Zondag 11 oktober 2009  
Kerk

€ 205,-

### Collecten Hervormde Kerk

Zondag 11 oktober 2009  
De eerste collecte bestemd voor het project  
van de Waterlandse gemeenten  
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente

€ 350,63

€ 363,68

---

### Kerkelijke stand Patmoskerk

Overleden op 5 oktober : Zr. T. Visser-van Altena, Swaensborch kamer 318. Oud 88 jaar.

K. Zeeman

## Van de Hervormde Kerkenraad

Omdat er in januari 2010 enige vacatures in de kerkenraad te verwachten zijn, worden de lidmaten der gemeente opgeroepen om namen te noemen van mensen, die zij geschikt achten tot het vervullen van een ambt in de kerkenraad.

De aanbevelingen dienen ondertekend te zijn.

De aanbevelingen kunnen tot zaterdag 24 oktober bezorgd worden bij de scriba van de kerkenraad zr A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2.

Met nadruk willen wij erop wijzen, dat alle lidmaten geroepen kunnen worden tot het vervullen van een ambt in de kerkenraad.

Van de nieuwe ambtsdragers wordt regelmatige kerkgang verwacht.

Wij hopen, dat ieder die gevraagd wordt een ambt in de kerkenraad te vervullen, dit ernstig zal overwegen, opdat het werk van de kerk voortgang kan vinden.

De scriba van de Hervormde Kerkenraad

---

## De Zingende Kerk

De Zingende Kerk – op Marken is het een begrip geworden. Een kerkdienst waarin veel gezongen wordt. Hoe is het ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld?

Het was in het jaar 1984, dat mijn vrouw en ik een weekje op vakantie waren ergens in Engeland. En op zondag gingen we naar de kerk. Zondagochtend in de dorpskerk van het dorp waar we logeerden. Een echte anglicaanse kerkdienst, mooi in zijn soort. En zondagmiddag reden we wat rond in de omgeving en opeens zagen we in een dorp allemaal mensen naar de kerk gaan. Voor ons was dat een reden om te stoppen en mee te gaan. Eens kijken hoe ze daar in Engeland de middagdienst houden. Het was een zangdienst, geen preek, alleen zingen en een verbindende tekst van de dominee. Het leuke vond ik, dat de dominee steeds vertelde dat dit of dat lied opgegeven was door dit of dat gemeentelid. En we hebben zeer enthousiast gezongen.

Ik heb er toen wat over nagedacht, of en hoe we dit in Marken konden realiseren. En we hebben het geprobeerd. De gemeenteleden mochten liederen opgeven en die liederen zouden we dan zingen. En een preek? Ja, als calvinisten vonden we dat een preek er toch wel bij hoorde.

Het was een eenvoudige oproep in het kerkblad, dat mensen liederen konden opgeven. Eerst was de oogst magertjes. Weinig liederen werden opgegeven. De mensen keken eerst de kat uit de boom. Maar al gauw was de schroom overwonnen en werden steeds meer liederen opgegeven. Sommigen brachten trouw elke keer een lied naar de pastorie, maar anderen deden dat één keer per jaar en gaven me dan een lijst van veertig, vijftig liederen. En de mensen kwamen graag zingen. We hielden de Zingende kerk eerst alleen in middagdiensten, maar toen bleek dat die middagdiensten beter bezocht werden dan de gewone ochtenddiensten, zijn we maar om en om gaan doen. En nu houden we de Zingende Kerk eigenlijk alleen maar 's ochtends.

De liederen die opgegeven werden, waren vaak liederen uit oude bundels, die niet meer in het Liedboek staan. Op zichzelf mooi, maar het kreeg toch een wat ouderwets karakter allemaal. Daarom voegde ik er zelf meestal een paar liederen aan toe van meer eigentijdse dichters.

Het opgeven van de liederen werd steeds minder, en nu bepaal ik eigenlijk altijd zelf welke liederen we zullen zingen. Maar als iemand nog wel eens een suggestie doet, dan wordt dat wel gehonoreerd.

Vijfentwintig jaar bestaat nu de Zingende Kerk op Marken. Een jubileum dus. Maar “we doen er niks aan”. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door met zingen. Natuurlijk, want dat is toch onze opdracht, dat we de lofzang gaande zullen houden.

ds J. Pronk

## **Unie-Collecte: Help ze op school!!!!**

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 72 miljoen kinderen in de basisschool leeftijd niet naar school. Armoede, oorlog, handicap, discriminatie of aids maken dat onmogelijk.

De Unie helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school, zonder onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging.

### **Ontwikkeling begint bij onderwijs**

Onderwijs is de basis voor structurele en blijvende ontwikkeling.

Onderwijs maakt kinderen weerbaar en geeft ze vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Tegelijk dragen geschoolde kinderen bij aan de ontwikkeling van hun land.

### **Wereldwijd meer dan 150 projecten**

De Unie steunt wereldwijd meer dan 150 projecten en onderwijsprogramma's waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal staat in landen als: Ethiopië, Malawi, Oeganda, Kenia, India en Peru.

Zoals de bouwen van extra scholen, meer lesmaterialen, het geven van goed onderwijs aan duizenden kinderen, opleiden van docenten, meer betrekken van ouders bij de school en jongeren een vak leren.

De Unie betreft nu al jaarlijks 350.000 leerlingen in Nederland bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties, zoals operatie schoenendoos die dit jaar alweer 15 jaar bestaat!!

### **- Hulp bij Christelijk karakter**

Ook in Nederland zet de Unie zich in voor christelijk onderwijs. De Unie helpt scholen hun christelijk karakter waar te maken in de praktijk. Zo kunnen leerlingen vanuit Bijbels perspectief ervaren en leren wat betrokkenheid betekent.

### **Investeer in de toekomst van kinderen**

In één van de Millenniumdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, is de afspraak vastgelegd dat in 2015 alle kinderen naar school gaan. De Unie wil bijdragen aan het behalen van dit doel. Bijdragen aan onderwijs is investeren in de toekomst van kinderen.

De Unie hoopt ook dat wat klein, onbelangrijk, onaanzienlijk en arm is, de richting aangeeft tot een wereld waarin niet langer het recht van de sterkste, de grootste de rijkste en de eerste geldt. Laat het dus een waardevolle toekomst zijn waarin het goede nieuws uit de bijbel mee zal klinken.

De Rietlanden school helpt mee.

Daarom komen wij vrijwillig bij u langs in de week van 26 t/m 31 oktober 2009.

Chr. Basisschool "de Rietlanden"

TER HERINNERING 55 PLUSSERS

De gezellige avond van 22 oktober 2009 met Kees Visser als imitator van Kees Tet wordt gehouden in de hal van de Patmoskerk.

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.

Graag tot ziens.

### De ondergang van de Copernicus VL 46.

Op zaterdag 17 oktober zal het verschijnen van een boekje plaats vinden in het Marker Museum. Om 14.00 uur zal het eerste exemplaar worden uitgereikt.

Velen hebben al op eerdere berichten gereageerd met een bestelling van één of meer exemplaren. Boekjes zullen dan ter beschikking zijn. Het boekje is samengesteld uit verslagen, commentaren, getuigenverklaringen en sfeerberichten met enige verbindende tekst van Cor Visser, de samensteller van het boekje. Hij is de kleinzoon van één der omgekomenen, Cornelis Visser Dzn en hij is de zoon van Jan Visser die op de Columbus VL 47 als jongste voer en getuige was van de ondergang van het schip met zijn vader. Het ontbreken van documentatie over de ramp in 1926 die Marken trof was voor Cor Visser aanleiding voor een uitgebreid onderzoek waarvan het boekje een bondige weerslag is. Ooggetuigen zijn er niet meer en mensen die de verhalen uit de eerste hand hebben zijn spaarzaam en hoogbejaard. Dit stuk Marker geschiedenis mag niet onder het stof van de vergetelheid komen. Met de feestdagen in het vooruitzicht is dit misschien een aardige tip als cadeau. U wordt allen vriendelijk uitgenodigd op 17 oktober in het Museum aanwezig te zijn.

#### Collecte voor verstandelijk gehandicapten.

De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van: 691,18 euro.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

Collectanten bedankt voor jullie toegewijde inzet.

S.Springer-Kes

#### Christelijke Vrouwengroep Marken

Onze volgende lezingavond is op dinsdag 20 oktober. Mevr. IJsendijk-Beekman uit Amsterdam houdt dan een dia-lezing met als onderwerp: "Het gezinsleven in Japan" Zij heeft vijf maal haar vakantie doorgebracht bij een Japans gezin. Daar heeft ze veel indrukken opgedaan over het leven en de gewoontes in Japan. Ook was ze bij het traditionele huwelijk van de beide dochters, met mooie kostuums en bijzondere rituelen.

Nieuwe leden en gasten zijn altijd welkom..

We hopen jullie allemaal weer te zien op 20 oktober in de hal van de Patmoskerk.

Aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur.

L.Verkaide-Stooker

Vrouwenochtend dinsdag 3 November

Spreekster; Mieke van der Wolf

Thema ; Hoe kijk ik naar mezelf

Zoals klei in de hand van de pottenbakker.

9.00 uur ;ontvangst met koffie of thee.

Programma; 9.15uur t/m 11.15 uur ;Kinderoppas aanwezig

Opstandingskerk; GraafWillemlaan 1

[www.kerkpleinmonnickendam.nl](http://www.kerkpleinmonnickendam.nl)

info;020-4033423

Wij nemen het Evangelie als uitgangspunt

# Lijnenspel

8.

2. De laatste zin van de Bijbel:



De letters in de vakken moeten in goede volgorde komen te staan. De lijnen geven steeds aan welke volgorde je kiezen moet. De beginletters in elk vak zijn omcirkeld. Volg de lijn van letter naar letter, dan ontstaat er een zin. Schrijf de letters op en vorm de zinnen.

1. Een uitspraak van Jezus:



**D**

---



---



---

3. Een spreuk:



**L**

---



---



---

**U**

---



---



---