

# Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 46

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 21 november 2009

**Kerkdiensten voor: zondag 22 november 2009**

10.00 uur *ds. P. Dubbelman te Heemskerk*  
Intochtslied: Gezang 70: 1 en 2

10.00 uur *ds. W. Gugler*  
*Viering Heilig Avondmaal*

17.00 uur *ds. W.H.B. ten Voorde te Almere*  
Intochtslied: Gezang 70: 1 en 2

Crèche: Edith Visser en Lisenka Zeeman

Kindernevendienst: Simone Schipper en  
Marianne Zwiers

Eerste collecte: het Project van de  
Waterlandse Gemeenten  
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

Collecte is bestemd voor de kerk

## Dagelijkse schriftlezingen

zondag	22 november	Psalm 149
maandag	23 november	Marcus 12:28-34
dinsdag	24 november	Marcus 12:35-13:2
woensdag	25 november	Marcus 13:3-13
donderdag	26 november	Marcus 13:14-27
vrijdag	27 november	Marcus 13:28-37
zaterdag	28 november	2 Timoteüs 3:10-17

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.

De woorden van Jezus die hier door de evangelist Mattheus worden opgetekend zijn overbekend.

Ze hebben op mij altijd een overweldigende indruk gemaakt. Ze zijn als het ware een uitwerking, een verdieping van de Thora, de woorden die Mozes meekreeg toen hij met het volk Israël via de woestijn op weg was naar het beloofde land.

In de vorige vertaling wordt gesproken over "Zaligsprekingen", dat woord zalig is in de nieuwe vertaling veranderd in "Gelukkig".

Door z'n andere gevoelswaarde sluit het woord gelukkig misschien beter aan bij onze belevingswereld. Hoe het ook zij, de boodschap van deze woorden die doorgaans de "Bergrede" wordt genoemd liegen er niet om.

Bij een eerste lezing kom je gemakkelijk tot de conclusie: "Het klinkt goed, maar is dit wel realistisch?". Zijn we in staat om op deze wijze ons leven in te richten? Willen wij in deze sfeer en op deze manier verder leven? Kunnen wij in de wereld van vandaag ons leven een zodanige wending geven dat er iets van wat hier gezegd wordt in ons doen en laten werkelijkheid wordt?

Een vraag die ik mij al dikwijls gesteld heb.

Ik denk dat ik daarom ook zo met dit bijbelgedeelte bezig ben.

Het komt vaak zo dubbel op je af. Het klinkt allemaal soms zo onwerkelijk.

Kijk om je heen en zie hoe de wereld er uit ziet.

En aan de andere kant kan je intens verlangen naar een wereld met de mentaliteit van de bergrede.

Mijn gedachten gaan nu weer even terug naar het volk Israël dat onder Mozes door de woestijn trekt op weg naar het beloofde land. En daar midden in die woestijn, midden in die verlatenheid, nog maar net ontkomen aan de verschrikkingen in Egypte, mogen ze even pauzeren, even tot zichzelf komen. En dan wordt hen de Thora aangereikt.

God wil daarmee aangeven dat ze in het beloofde land alleen maar gelukkig kunnen zijn, als ze zich de inhoud van de Thora eigen zullen maken, hun leven daarnaar zullen richten. Israël, als je nooit meer in een Egyptische situatie terecht wilt komen, richt je dan naar deze woorden.

Het is hen niet gelukt, ondanks de verschillende profeten die opdracht kregen om zich in te zetten, teneinde Israël op het juiste spoor te zetten.

Telkens opnieuw stuurde God profeten naar zijn volk. Tevergeefs.

Zou het dan toch niet realistisch zijn te denken dat er volgens de Thora geleefd kan worden?

De geschiedenis gaat verder, en nu zijn we weer aangekomen waar ik deze meditatie begon.

We zijn aangekomen in Galilea aan de voeten van Jezus, waar hij Israël leerde wat de profeten voor hem ook al hadden gedaan.

De aloude woorden klinken hier opnieuw: "Gelukkig is de mens die!!!"

De boodschap in Mattheus 5 t/m 7 is één lange oproep om ons leven een andere richting te geven, in te richten naar de regels van de Thora.

Jezus noemt ze de regels van het "Koninkrijk van God", van zijn Koninkrijk, de regels van het beloofde land. Hij wil de aloude woorden van de Thora in vervulling doen gaan.

Aanvankelijk werd de boodschap door de leerlingen van Jezus heel enthousiast verkondigd.

De boodschap van het komende Koninkrijk.

Veel mensen die het horen zijn enthousiast en geven door wat ze gehoord hebben.

Het aantal volgelingen van Jezus groeit gestaag, heeft inmiddels alle uithoeken van de wereld wel zo ongeveer bereikt. Maar is de boodschap ook verstaan, begrepen?  
Jezus zelf waarschuwt er al voor.

Niet een ieder die zegt Here, zal het Koninkrijk binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader.

De reacties van Israël op de Thora lijken zich te herhalen.

Hoeveel oorlogen zijn er in het verleden niet ontstaan met de religie (ook de christelijke religie) als inzet.

En hoe is het vandaag, zien we in onze wereld tekenen van het Koninkrijk? Laten we eens om ons heen kijken, ziet u tekenen van het komende Koninkrijk, van het beloofde land?

En ook vandaag zijn er profeten die ons de weg willen wijzen, die ons bekend willen maken met de aloude woorden, die Mozes daar in de woestijn ontving en die daar in Galilea door Jezus opnieuw onder de aandacht werden gebracht, werden uitgediept.

Woorden die heel belangrijk zijn om te leven in het beloofde land, niet alleen heel belangrijk, zeg maar gerust noodzakelijk.

Gelukkig zijn in het beloofde land is aan die voorwaarde gebonden.

Ik moet nu even aan een andere boodschap van Jezus denken, hij gaf die aan ons door in Jeruzalem vlak voor zijn lijden.

U vindt die woorden in het evangelie van Johannes hoofdstuk 12: 24.

Waarachtig ik verzeker u: "Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht".

De komende weken worden in de christelijke kerk de adventsweken genoemd.

Zij houden zich dan speciaal bezig met de komst met de geboorte van Jezus.

Misschien zou het een goede zaak zijn om ons niet alleen met zijn komst, maar vooral ook met zijn boodschap bezig te houden.

Op weg naar het Beloofde land.

Op weg naar Zijn Koninkrijk.

Gerrit Visser.

### Voorbede

1. Geef ons visie voor een wereld verloren in schuld.
2. Vervul ons met uw liefde, zodat we elke kloof tussen ons en onze naaste kunnen opheffen.
3. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij u mogen zoeken. Genees hen Heer!
4. Voor uw volk Israël, dat ze in ons Christenen hun naaste mogen zien.
5. Voor de jongeren, dat ze hun plaats in de gemeente mogen vinden.
6. Heer bescherm onze Koningin en haar gezin. Dat ze niet ontmoedigd wordt door hen die ons koninklijk huis geen plaats gunnen.
7. Voor allen die drempelwachters zijn voor Uw huis. Dat de vreze des Here hen mag vullen met wijsheid.

Ria Kaars

### De Ziekenboeg

Zorgcentrum Swaensborch, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam  
Kamer 001: mw E. Stoker – de Waart, Hoogkamplaan 10

### Bij de kerkdiensten

Zondag hopen in de Hervormde Kerk twee gastpredikanten voor te gaan.

In de ochtenddienst ds Dubbelman uit Heemskerk.

En in de middagdienst ds ten Voorde uit Almere, die in Nieuw Venneep en Katwijk aan Zee predikant is geweest.

ds J. Pronk

---

### Giften

Op huisbezoek ontvangen € 10,00 voor de Hervormde Diaconie en € 10,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

---

### Adreswijziging

Hr J. Schipper van Buurterstraat 14 naar Zorgcentrum Swaensborch, Swaensborch 11, kamer 234, 1141VZ Monnickendam.

Mw V.I. Zeeman van Zeilstraat 10 naar Rozenwerf 13.

---

### Het Project van de Waterlandse Gemeenten.

Het afgelopen jaar was het Project van de Waterlandse Gemeenten het kindertehuis in Brazilië. Een Nederlandse vrouw en haar Braziliaanse man hebben daar in een krottenwijk een tehuis geopend voor zwerfkinderen, kinderen die geen vast adres meer hebben, omdat allebei hun ouders zijn gestorven en niemand zich om hen bekommert. In heel Waterland hebben de kerken geld opgehaald om dat kindertehuis te verbeteren, zodat het voor de kinderen en de verzorgers een beetje gerieflijker wordt om in te wonen.

De diakonieën in Waterland hebben nu dit project afgesloten.

Het project voor het komende jaar is een school in Gambia. Mevrouw Nel Bus uit Enkhuizen kwam in contact met mensen daar, ze zag hoe moeilijk de toestand daar is, en zij probeert nu enige verbetering daarin aan te brengen. En wij mogen meehelpen door te geven in de collecte en door voor hen te bidden.

Gambia

Bij de uiterste westpunt van Afrika, direct aan de Atlantische Oceaan, ligt Gambia. Het is het kleinste land op het vasteland van Afrika, niet meer dan een brede strook land aan weerszijden van de Gambiarivier, een van de grootste en best bevaarbare rivieren in West-Afrika.

Het grenst volledig aan Senegal (behalve dan aan de westkust, aan de Atlantische Oceaan), het wordt eigenlijk door Senegal omringd.

Gambia telt ongeveer 1.5 miljoen inwoners en is daarmee een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. Meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 21 jaar. De gezondheidszorg is een stuk minder dan in Nederland. Per 12.000 inwoners is er maar één arts. Dat is vooral jammer, omdat ook in Gambia veel mensen te kampen hebben met ziekten als aids en malaria.

Gambia kent een geschiedenis van slavenhandel en armoede. Dit is nog steeds te zien en de armoede is nog steeds groot. De levensstandaard is zeer laag, de economie leunt voor een groot deel op de landbouw (vnl pinda's). Er is corruptie, aids en malaria en de Sahel rukt op.

Wij collecteren voor een school voor de kinderen van Gambia. Geef goed, geef gul!!!

*Leeg is haar plaats  
maar mooi zijn de herinneringen*

Hiermee willen wij u hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling en medeleven, tijdens de rouwdienst en in de vorm van kaarten, na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, Bessie en "ouwe" Bessie

### Trijntje Visser-van Altena

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van verzorgingshuis Swaensborch voor de jarenlange goede zorgen.

De kinderen

---

De **Uniecollecte 2009** heeft het mooie bedrag van € 759.23 opgebracht. Namens de Rietlandenschool worden alle gulle gevers heel hartelijk bedankt. Hierbij ook de collectanten bedankt voor hun tijd en inzet.

Chr. Basisschool "De Rietlanden"

---

#### Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.  
Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.  
Postabonnement 55 euro per jaar.  
Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.  
Te gebruiken door buitenabonnees.  
De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.  
Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.  
Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:  
A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)  
Website: [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

De redactie

**Openstelling Ned. Herv. Kerk**

De 'donkere dagen voor kerst' zijn begonnen en het touristenseizoen zit er weer op. Onze kerk is doordeweeks niet meer open. Gedurende de maanden april t/m september hebben onze trouwe *zitters* het weer mogelijk gemaakt dat toeristen en anderen de kerk overdag konden bezoeken. De bezoekers waren heel enthousiast over de kerk en de gehouden foto-expositie en kregen van de *zitters* in alle (gebaren)talen uitleg over het hoe en waarom. De tevredenheid van de bezoekers uitte zich ook dit jaar in de opbrengst van de vreemdelingenbussen, want die brachten het mooie bedrag op van € 3.485,00 ! Het College van Kerkrentmeesters is alle *zitters* dan ook zeer erkentelijk en dankt ze bij deze bijzonder hartelijk voor hun inspanningen. We hopen dat jullie het nog lang vol mogen houden en veel plezier mogen beleven aan het begeleiden van de bezoekers. Graag doen wij volgend seizoen weer een beroep op jullie. Indien er nog personen zijn die ook willen meewerken aan de openstelling van onze kerk, dan zijn die van harte welkom. Geef je op bij kerkrentmeester Piet Boes, tel. 601743 of bij een van de andere kerkenraadsleden.

**Solidariteitskas**

Onze Commissie van Bijstand der Kerkrentmeesters is al ver gevorderd met het innen van de kwitanties ten behoeve van de Solidariteitskas. Mocht u de kwitanties nog niet voldaan hebben, wilt u dan svp het geld even klaarleggen ? Dan komen de broeders niet voor niets bij u aan de deur. Dank u voor de medewerking.

Met broederlijke groeten,

College van Kerkrentmeesters  
Ned.Herv.Kerk te Marken

**Collecten Hervormde Kerk****Zondag 15 november: gezamenlijke jeugddienst**

De eerste collecte bestemd voor Oudezijds 100	€ 123,65
De tweede collecte bestemd voor beide kerken	€ 105,20
De derde collecte bestemd voor jeugdwerk Marken	€ 151,55

**Zondag 15 november middagdienst**

De eerste collecte bestemd voor Oudezijds 100	€ 78,70
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 74,70

**Najaarsconcert in Patmoskerk**

Zondagavond 22 november geven het Marker Mannenkoor en het Marker Brass Ensemble een gezamenlijk concert in de Patmoskerk.

Aanvang: 20.00 uur

De toegang is gratis, er is wel een collecte bij de uitgang.

Iedereen is welkom

De besturen

7

Vrijdag 20 november a.s.

## KIENEN

In de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

College van Kerkrentmeesters

---

### OEFENEN LIEDJES KINDERKERSTFEEST

Voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar hebben we weer een aantal mooie liedjes uitgekozen en wekelijks willen we die weer samen gaan instuderen.

Daarom doen we via deze kerkbode een oproep aan alle kinderen van 4 t/m 11 jaar die mee doen met de kerstviering om te komen oefenen op zondag 22 november, tijdens het zondagschooluurtje, aanvang 12:15 uur.

De 4 t/m 7 jarigen in Gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen in de Kerk.  
We hopen dat er veel kinderen zullen komen om de liedjes oefenen.

De resterende data van liedjes oefenen zijn : zondag 29 november, 6, 13 en de generale repetitie op zondag 20 december 2009 in de Hervormde Kerk.

Het Kinderkerstfeestcomité

---

P. Bootsman – Pereboom Buurt 3 no 12 is opgenomen in het Transitorium in het Waterlandziekenhuis  
Kamer C 311 Unit 1  
Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend

---

J. Schipper is per 12-11-2009 verhuisd van Buurterstraat 14 naar Evean Swaensborch  
Adres: Swaensborch 11  
Kamer 234  
1141 VZ Monnickendam  
Tel: 0299-313428

22 november 2009 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

## OECUMENISCHE KERKDIENST

VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 22 november 2009, aanvang 14.30 uur einde ± 15.45 uur  
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorgangers:

Pastor Jan Duin en Pastor Christa de Wit

muzikale medewerking door:

RK Lief en Leedkoor o.l.v. Jos Eckes

thema:

'Groei en Bloei - Oogsten'

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie  
of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?

Bel dan voor woensdag 18 november met Annemarie van Geemen,  
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002

De volgende dienst wordt gehouden op 24 januari 2010