

# Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 47

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 28 november 2009

## Kerkdiensten voor: zondag 29 november 2009

10.00 uur *ds. P A. Pronk*  
*Eerste Adventszondag*  
Intochtslied: Gezang 120: 1 en 2

17.00 uur *ds. J. Pronk*  
Intochtslied: Gezang 120: 1 en 2

Eerste collecte: Kerk in Actie,  
Missionair Werk  
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds. W. Gugler*  
*Eerste Advent*

Tekst: 2 Samuel 7: 1 – 16

Schoollied: Gezang 28: 1

Crèche: Anja van Altena en  
Mireille van Veen

Kindernevendienst: Jannetje Boes en  
Nelly Zeeman

Kaarsen/Schoollied: Katinka van Dijk

Advent - Kaars: Elvis Visser  
Advent - Gedicht: Jennifer Visser  
Kerst - Project: Brian de Leeuw

Collecte is bestemd voor de Diaconie

17.00 uur *Adventvesper*

Collecte is bestemd voor de Diaconie

**Overdenking: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”. (Galaten 5: 22-23a).**

De vrucht van de Geest is het karakter van Jezus Christus. Maar waarom noemt men deze eigenschappen de vrucht van de Geest? Wat is het belangrijkste van een vruchtenboom? De vrucht, dat is het eindprodukt dat is het doel. Zo is het ook met ons leven. God wil dat wij tot het doel komen waarvoor Hij ons gemaakt heeft. Hij wil dat we vrucht dragen. En een heel belangrijk doel van God voor ons leven is dat het karakter van Jezus Christus, de vrucht van de Geest, steeds meer in ons tot uiting komt. En die vrucht gaat groeien door het werk van de Heilige Geest, die in ons woont.

We proberen vaak uit onszelf vrucht te dragen door heel hard ons best te doen om vriendelijk, liefdevol en zachtmoedig te zijn. Maar we kunnen het niet uit onszelf bereiken, alleen door dicht bij Jezus te blijven en een hechte relatie met Hem te hebben. De vrucht van de Geest is dus niet iets wat wijzelf doen of veranderen, maar het is Jezus die ons verandert, door dicht bij Hem te zijn. Als we dicht bij Jezus zijn, dan zal ons hart gaan veranderen. De Heilige Geest gaat ons dan van binnenuit veranderen. We zullen merken dat we zachtmoediger en vriendelijker worden, dat we meer liefde voor de mensen om ons heen hebben en dat we meer vrede in ons hart hebben.

Je kunt profetische gaven hebben en een heel groot geloof waar je geweldige dingen mee kunt doen, maar als je geen liefde hebt dan betekent het allemaal niets. We ontvangen niet allemaal dezelfde gaven van God, maar we kunnen wel allemaal de vrucht van de Geest ontvangen.

Zo kan ik uit de praktijk ook zeggen dat ik mijzelf ertoe voelde gedreven om te gaan werken in een Hospice (sterfhuis). Uit mijzelf was ik nooit tot zoiets in staat geweest. Hetzelfde geldt voor het ouderling zijn. Soms voelt het zo dat de Heilige Geest met je aan de loop gaat.

Het gebeurt mij weleens, als ik om half zeven 's morgens vertrek om naar het hospice te gaan, dat ik mij afvraag waar ben ik aan begonnen wat zal ik vandaag toch weer aantreffen? Kan ik het wel, ben ik er wel geschikt voor? Als ik er eenmaal ben en zoveel kan betekenen voor de doodzieke mensen dan ben ik zo dankbaar dat ik dat werk mag doen.

Laatst ontmoette ik een zoon van een doodzieke moeder, die ik net had verzorgd voordat hij kwam. Gaf de plantjes nog wat water in zijn aanwezigheid. Later op de gang was hij aan het worstelen met het koffiezetapparaat. Ik wist hoe dat werkte dus gaf aan, laat mij eens kijken waarop hij vroeg: kun jij meer dan plantjes water geven? Ja was mijn antwoord, gelukkig wel anders zag het er niet zo best voor mij uit. Zijn antwoord was toen: “grapje”.

Even later kwam ik weer de kamer binnen om zijn moeder iets te drinken te geven. Bij binnenkomst hoorde ik hem tegen familieleden zeggen, nou het is hier een christelijk gedoe en alle vrijwilligers komen uit Staphorst. Ja zei ik, dat klopt dat we hier alleen mogen werken als we een band hebben met God. Anders zou het ook niet lukken, want dit werk is veel te zwaar om het zonder de hulp van God te doen. Overigens komen de meeste vrijwilligers uit Amsterdam en ik uit Marken. Deze jongeman dacht de wijsheid in pacht te hebben maar zal nog veel moeten leren.

Soms lijkt het dat deze wereld steeds killer en donkerder wordt. Daarom hopen we en bidden we dat de vrucht van de Geest in ons gezien zal worden. Dat mensen Jezus in ons gaan zien en nieuwsgierig gaan worden naar Jezus. Dan zijn we een getuigenis, omdat de mensen Jezus door ons heen zien.

*Ouderling Aaltje Zeeman*

**Dagelijkse schriftlezingen**

zondag	29 november	2 Timoteüs 4:1-8
maandag	30 november	2 Timoteüs 4:9-22
dinsdag	1 december	Rechters 13:1-7
woensdag	2 december	Rechters 13:8-25
donderdag	3 december	Rechters 14:1-9
vrijdag	4 december	Rechters 14:10-20
zaterdag	5 december	Rechters 15:1-8

**Voorbede**

1. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij u mogen zoeken. Genees hen Heer!
2. Voor uw volk Israël, dat ze in ons Christenen hun naaste mogen zien.
3. Voor de jongeren, dat ze hun plaats in de gemeente mogen vinden.
4. Heer bescherm onze Koningin en haar gezin. Dat ze niet ontmoedigd wordt door hen die ons koninklijk huis geen plaats gunnen.
5. Voor allen die drempelwachters zijn voor Uw huis. Dat de vreze des Here hen mag vullen met wijsheid.
6. Wees met hen die in de gevangenis zitten. Dat ze mogen ontdekken dat Uw genade duizend maal groter is dan hun zonde.
7. Zegen het werk van het Heil des Volks. Dat ze geen andere weg in slaan nu de subsidiekraan dicht gaat.

Ria Kaars

**Collecten Hervormde Kerk**Zondag 22 november:

De eerste collecte bestemd voor het Project van de Waterlandse gemeente € 146,05  
 De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 113,70

**Collecten Patmoskerk**Zondag 22 november:

Heilig Avondmaal € 110,10  
 Kerk € 215,00  
 Kienen € 364,20

**NAJAARSZENDINGSCOLLECTE 2009**

De najaarszendingscollecte met als thema "Doorbreek de stilte", heeft € 1460,66 opgebracht. Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

**De hervormde zendingscommissie.**

**Bij de kerkdiensten:**

In de Adventstijd willen we in de verkondiging nadenken over “Sporen tot Christus”. De komst van Jezus werd talloze keren in het Oude Testament aangekondigd. Hoe vaak sprak Jezus juist hierover dat de Schrift over Hem spreekt (Joh. 5:39). Op zondag 29 november willen we daarom een belangrijke wegwijzer nader belichten, namelijk 2 Sam. 7:1-16.

**Adventsvesper:**

Ook dit jaar zullen er weer vier Adventsvespers in de Patmoskerk zijn. Een aantal gemeenteleden zullen n.a.v. Lucas 1 het thema “Doodlopende wegen en een nieuw begin” uitwerken. Het is een diepzinnig en bemoedigend geheim van God dat Hij een nieuw begin kan schenken waar – naar de mens gesproken – alleen dood lopende wegen zijn. Het Licht schijnt in de duisternis, het Leven breekt door, dankzij Christus. Daar mogen we verlangend naar uitzien.

Namens de liturgiecommissie heet ik u allen van harte welkom.

**Bijbelgespreksavond:**

Donderdag 3 december (20.00 uur) is er een bijbelgespreksavond in de Pastorie (Hoogkamplaan 1a) waar we o.a. over Lucas 9:57-62 willen praten. Met name het woord van Jezus in vers 60 “Laat de doden hun doden begraven” klinkt behoorlijk pittig en uitdagend. “Hoe moet je zo’n uitspraak begrijpen?” – vroeg ooit iemand. Nou, mocht u hierover meer willen weten en/of mee willen praten, bent u van harte welkom. Of we met elkaar uit komen, weet ik niet. Maar we maken er in elk geval een gezellige avond van.

**Alpha-Cursus 2010:**

Op Marken zijn velen in de tussentijd bekend geworden met de Alpha cursus. Heel wat Alpha cursussen zijn er al geweest. In het voorjaar zullen wij als kerkelijk Waterland een cursus aanbieden en dan wel in Monnickendam met deelnemers uit de verschillende gemeenten.

*Wanneer en waar?*

De cursus start met een openingsavond op dinsdag 12 januari 2010 om 20.00 uur. Vervolgens is de cursus elke dinsdag vanaf 19 januari 2010 om 18.30 uur en bestaat uit 9 dinsdagavonden en één weekend ( 12, 13 en 14 februari ). We starten met een gezamenlijke maaltijd. De locatie wordt naar verwachting het mooie en rustige Weeshuis te Monnickendam.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeannette de Waart (0299-652018) of per mail:

Jeannette.dewaart@kerkpleinmonnickendam.nl.

Heeft u nog vragen, kunt u mij altijd hierop aanspreken (0299 – 603255). Voor verdere informatie kunt u ook terecht op de website [www.Kerkpleinmonnickendam.nl](http://www.Kerkpleinmonnickendam.nl).

Met een hartelijke groet,  
Ds. Wérner Gugler

### Bij de kerkdiensten

Zondag is het de eerste zondag van de Advent.

In de morgendienst in de Hervormde Kerk hoopt Pieter Ariaan voor te gaan.

In de middagdienst horen we naar Lucas 1: 5 – 25: over Zacharias en Elisabeth en de verhoring van het gebed.

ds J. Pronk

---

### Gift

Op huisbezoek ontvangen € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

---

### Hoe groen is mijn eiland....

Het is werkelijk een plezier om door Marken te lopen en te fietsen. Op de meest vreemde plekken kom je van die groene plekken tegen. Een groene poster voor het raam. De poster die ons oproept: Mis Kerst niet.

In de buurt, in Monnickendam en in Broek en zoveel andere plaatsen gaan ze binnenkort ook hangen. In heel Waterland en daarbuiten worden zo de mensen opgeroepen om het feest van Kerst niet te missen. Want dan vieren we het feest van de geboorte van Jezus Christus onze Heer. En iedereen is welkom!

Het is soms best even zoeken naar die posters. Want je komt ze tegen bij het raam van het onderhuis, of bij het raam van de dakkapel; je vindt ze naast de voordeur, maar ook naast de achterdeur. Kortom, het is een hele sport om de poster te vinden.

Sommige gemeenten gaan zover om een posterpolitie in te stellen. Dan gaan mensen controleren om te zien of iedereen die een poster heeft aangepakt, hem ook werkelijk heeft opgehangen. Want wie pakt, die hangt! Zover gaan wij niet.

Maar natuurlijk kunnen mensen er een sport van maken, om te kijken waar de posters al hangen. En je kunt er zelf vragen bij bedenken. Bijvoorbeeld:

1. Hangen er meer posters op Moskou dan op Frankrijk?
2. Is de Westzij groener dan de Oostzij?
3. Wint het Akkertje het van de Akkerstraat?
4. Gaan De Vrolijke Buurt en het Kerkland nog steeds gelijk op?
5. Het is jaren geleden dat u op de Moeniswerf geweest bent. Dit is uw kans. Als de mensen daar vriendelijk vragen wat u komt doen, dan kunt u rustig antwoorden: Ik kom posters zoeken.

En ondertussen zijn wij bereid, om aan iedereen die vraagt wat die posters allemaal te betekenen hebben, te vertellen van het Kerstfeest en van de geboorte van de Here Jezus.

ds J. Pronk

---

Het zijn de herders die als eersten horen,  
dat er een nieuwe koning is geboren.  
Verbazend komt de Heiland aan het licht  
in duisternis.

Hoe donker was het leven van de herders.  
Waren het geen verachtelijke zwervers,  
gesmaad, gehaat, verlaten leefden zij  
in eenzaamheid.

Behoedzaam waken zij over hun schapen,  
zoekend naar voedsel, noemend hen bij name,  
en met hun kudde hopen zij op God,  
wiens Zoon eens komt.

Een herder is de Heer die wordt geboren,  
nu blijken arme herders uitverkoren.  
De hemel opent zich boven hun hoofd,  
God zij geloofd.

Mem

Een vrouw woont in een steeg, waar geen tourist te vinden is. Ze heeft een groene poster opgehangen: Mis Kerst Niet. Het is een vrouw van een jaar of zestig.

Komt haar dochter langs. Die ziet die poster hangen. Ze stapt naar binnen.

Ze zegt: Mem, wat heb je nou?

Wat bedoel je?

Nou, die poster die daar hangt.

Ja, die heb ik in de kerk gekregen: Mis Kerst Niet.

Maar mem, geloof jij dan?

Wat zullen we nou krijgen, ik zit toch elke zondag in de kerk.

O, ik dacht altijd, dat je naar de kerk toeging, omdat je bang was, dat anders peet en ome er wat van zouden zeggen.

Ach kind, dat stadium heb ik allang achter de rug. Ik ga nou naar de kerk, omdat ik in Jezus geloof.

Goed, er wordt koffie gedronken. En de dochter gaat naar haar eigen huis.

's Avonds bij het eten zegt de dochter tegen haar man: Kom ik bij me moeder en heeft ze zo'n poster ophangen.

Een poster? Wat is dat?, zegt de man.

Nou, zo'n groen ding voor de ramen en met witte letters staat erop: Mis Kerst Niet. Dat is zeker dat je met Kerst naar de kerk moet komen.

Nou, zegt die man, we zijn heel wat jaren niet geweest.

Nee, jij wou nooit, zegt de dochter.

Nou, dat ik toen niet wou, wil toch niet zeggen, dat ik nooit wil.

Wil je dan nou wel?

Nou, waarom niet?

Als jij wil, dan wil ik ook wel.

En zo gaan deze twee met Kerst naar de kerk.

Maar ze zitten met een probleem. Ze hebben een zoontje van drie jaar. Een lief jongetje, Jantje heet ie natuurlijk.

Wat doen we dan met Jantje? Naar de crèche? Nee, dat is nog te vreemd voor ze. Naar mem? Kan mem oppassen?

Ja, maar op kerstochtend gaat mem natuurlijk vertellen van de Here Jezus.

En dan moet Jantje er wel wat vanaf weten.

Ze hebben nog een kinderbijbel, van huis uit meegekregen, zo één met van die mooie platen.

En 's avonds moet Jantje eraan geloven. Hij krijgt een spoedcursus over het Kerstfeest. Jantje vindt vooral die platen zo mooi. En hij heeft al gauw ontdekt, dat er niet alleen voor Kerst mooie platen in dat boek staan, maar dat er ook andere mooie platen zijn. En Jantje wil weten, welk verhaal daar nou bij hoort.

En zo gebeurt het, dat in het huis van Jantje elke avond voor het slapen gaan in de kinderbijbel gelezen wordt.

En hoe ging het met Kerst?

Het jonge stel ging naar de kerk. Nou, het viel niet tegen, een beetje onwennig. Maar goed, één keer moet de eerste keer zijn.

En mem? Mem is thuis gebleven en heeft op Jantje gepast. Natuurlijk heeft ze het kerstverhaal aan haar kleinkind voorgelezen. En Jantje wist al van de Here Jezus en de herders.

Na de kerk gingen de dochter en haar man koffie drinken bij mem.

Nou, zei de moeder, ik heb nou zo'n heerlijke Kerst.

Ja, zei de dochter, maar nou ben jij niet naar de kerk geweest.

Nee, zei de moeder, maar er komen nog zoveel zondagen. Laten we dit afspreken: als jullie naar de kerk toe willen en jullie zitten met Jantje, dan kom je hem hier brengen, dan pas ik op.

Nou, dat lijkt me een goed idee, zei de man van de dochter.

Wat de moeder niet vertelde, dat was dit. Toen Jantje onder kerktijd in de kinderbijbel aan het bladeren was, heeft de moeder een schietgebedje gedaan.

Here Jezus, dank u wel, voor het Kerstfeest. Dank u wel voor die groene poster in mijn raam. Wat mij betreft, had u hem vorig jaar al mogen geven. AMEN

## Kerstproject: De hemel gaat open

Dit jaar gaan we in de kindernevendienst tijdens de adventsperiode aan het werk met het kersproject: "de hemel gaat open".

In het kerstproject van dit jaar zien we hoe de hemel open gaat en Gods werk zichtbaar wordt. We zien het begin van ons bestaan. Prachtig en heel, in verbondenheid met God. Het leven bedoeld als een eerbetoon aan Hem die het gemaakt heeft. We luisteren naar verhalen die laten zien dat, ondanks alles dat de mens doet, God zijn schepping nooit loslaat. Zijn leiding blijft door alles heen zichtbaar. Hij grijpt in, bemoedigt ons en leert ons op Hem te vertrouwen. Zijn werk gaat door; wij mogen alles van Hem verwachten. Zo zien we uit naar de komst van Gods Zoon, die herstel brengt tussen hemel en aarde. Zo zien we Gods onmetelijke liefde voor ons.

Tijdens de KND gaan we achtereenvolgens aan de slag met de volgende Bijbelverhalen:

### 1e Advent 29 november:

Genesis 1 De schepping (van het licht)

Thema: De hemel gaat open: het is zeer goed

### 2e Advent 6 december

Genesis 11 De torenbouw in Babel

Thema: De hemel gaat open: dit gaat niet goed

### 3e Advent 13 december

Genesis 28:10-22 Jakob in Betel

Thema: De hemel gaat open: het komt toch goed

### 4e Advent 20 december

Exodus 19 Gods verbond met Israël

Thema: De hemel gaat open: God leert ons wat goed is

### Kerstfeest 25 december

Lucas 2:8-20 De herders in het veld van Betlehem

Thema: De hemel gaat open: God is goed

De kinderen zullen tijdens de KND het bijbehorende verhaal horen en een verwerking maken die we in de hal van de Patmoskerk zullen ophangen. Ook zal 1 van de kinderen bij terugkomst in de kerk aan de gemeente vertellen waar we het die dienst over gehad hebben.

Wij hopen op een grote opkomst, alle kinderen zijn van harte welkom.

Namens de leidsters, Simone Schipper

Iedereen die mij geholpen heeft bij het verhuizen van Hoogkamplaan 17 naar Hoogkamplaan 32, hartelijk dank.

Een bijzonder woord van dank voor Marie Boes, voor het verzorgen van de koffie tijdens de 2 verhuisdagen. Erg fijn dat je dat voor mij hebt willen doen.

Grietje Visser  
Hoogkamplaan 32  
1156 AK Marken



**Bouw- en Onderhoudsfonds Gereformeerde Kerk.**

Voor degene die hun bijdrage 2009 nog niet hebben betaald.

Het rekeningnummer is : **79.00.44.129**  
t.n.v. Bouw- en Onderhoudsfonds Gereformeerde Kerk te Marken.

Wilt u bij het overmaken van uw bijdrage bij "**mededelingen**" als extra uw "**adres**" vermelden.

Dan weten de penningmeesters van wie de bijdrage afkomstig is.

Verder zijn er nog enkele mensen in het bezit van obligaties van de Pastorie.  
Wilt u deze obligaties ter verzilvering bij de penningmeester inleveren.

## Filippus dagboek 2010

Wilt u iemand verrassen, b.v. als kerstgroet bestel dan het

Filippus dagboek 2010

U kunt het dit dagboek bestellen bij :

Trijntje Boes  
Noorderwerfstraat 12  
Tel: 0299601241

Wilt u dit dagboek, bestel dan voor 1 december 2010.

### Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.

Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.

Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.

Te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur

te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Website: [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)