

# Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 48

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 5 december 2009

## Kerkdiensten voor: *zondag 6 december 2009*

10.00 uur *ds. J. Pronk*  
*Bediening Heilige Doop*  
Intochtslied: Gezang 117: 1 en 2

09.45 uur Crèche in Gebouw Hoog  
(Janita en Willy Diana)

17.00 uur *ds. P.A. Pronk*  
*Vorbereiding Heilig Avondmaal*  
Intochtslied: Gezang 117: 1 en 2

Eerste collecte: het Bouwfonds  
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds. W. Gugler*  
*Tweede Advent*

Tekst: Richteren 13:1-5 en 16:1-6

Schoollied: Gezang 117:1

Crèche: Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en  
Marieke Schipper

Kaarsen/Schoollied: Rebecca M. Schipper

Adventkaars: Nathan Schipper

Adventgedicht: Kim de Jong

Kerstproject: Miriam Schipper

Collecte is bestemd voor de Kerk

17.00 uur *Adventvesper*

Collecte is bestemd voor de Kerk

'Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor': zo begint gezang 126

'Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?' gezang 117

Als je deze regels op zichzelf leest is het net of we bij Maria staan die de boodschap van de engel krijgt. Maar daar staan we niet. We weten dat Zijn kribbe ter wille van ons een kruis werd. Natuurlijk vieren en gedenken wij de komst van onze Heiland. Wat zouden we zonder Hem moeten. Maar we weten dat Hij gekomen is!

Het zevende vers van gezang 117 spreekt van de wederkomst. Is dat dan de adventsverwachting?

Natuurlijk geloven wij dat eens alles goed zal komen. Het is een troostrijke gedachte, want al wonen wij in een gezegend stukje wereld, -dat moeten we al mopperend toegeven- ook hier is verdriet en leed. En als we kijken naar grote delen van de wereld waar onrecht, ontbering en onderdrukking heersen, gepaard gaande met wreedheid voor mens en dier, wordt het je koud om het hart.

En het weinige dat we eraan doen lijkt vaak ook nog te mislukken.

Toch heb ik niet het idee dat we uitzien naar het kerstfeest in de verwachting van de wederkomst. Wat verwachten we dan? Zijn we tevreden als het gezellig is en het eten lekker smaakt?

Niet dat we het niet gezellig mogen hebben, maar als enige adventsverwachting is het wel wat mager.

Gaandeweg komt er ook een andere verwachting bij mij naar boven. De Heer is gekomen in Bethlehem. Maar door de Heilige Geest is Hij nog steeds bij ons. Dat is natuurlijk niet aan advent gebonden, maar het is wel een goede tijd om daar bij stil te staan. Want als wij Zijn verborgen omgang vinden verandert ons leven.

Het geeft glans aan de goede dagen, en kracht en moed als het leven moeilijk is.

Vervul o Heiland het verlangen  
 Waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!  
 Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
 Mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
 Blijf in Uw liefde mij bewaren  
 Waar om mij heen de wereld woedt.  
 O, mocht ik Uwe troost ervaren  
 Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Geertje Pereboom-van Altena

---

### Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

December: Piet Boes en Freek Visser

---

### Kerst- en Nieuwjaarswensen

De laatste kerkode zal dit jaar verschijnen op donderdag 24 december. De daarop volgende verschijnt op 9 januari 2010. Inleveren van Kerst- en Nieuwjaarswensen uiterlijk op zaterdag 19 december 2009 bij de bekende adressen.

De redactieleden

**Dagelijkse schriftlezingen**

zondag	6 december	Rechters 15:9-20
maandag	7 december	Lucas 1:1-25
dinsdag	8 december	Lucas 1:26-38
woensdag	9 december	Lucas 1:39-56
donderdag	10 december	Lucas 1:57-66
vrijdag	11 december	Lucas 1:67-80
zaterdag	12 december	Rechters 16:1-3

**Voorbede**

1. Voor de jongeren, dat ze hun plaats in de gemeente mogen vinden.
2. Heer bescherm onze Koningin en haar gezin. Dat ze niet ontmoedigd wordt door hen die ons koninklijk huis geen plaats gunnen.
3. Voor allen die drempelwachters zijn voor Uw huis. Dat de vreze des Here hen mag vullen met wijsheid.
4. Wees met hen die in de gevangenis zitten. Dat ze mogen ontdekken dat Uw genade duizend maal groter is dan hun zonde.
5. Zegen het werk van het Heil des Volks. Dat ze geen andere weg in slaan nu de subsidiekraan dicht gaat.
6. Dat de bede: "Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet" in ons aller hart mag neerdalen.
7. Leer ons onze zonden te belijden, zodat onze kinderen niet in dezelfde fout vervallen.

Ria Kaars

---

**Bij de kerkdiensten**

Zondagmorgen is het de tweede Zondag van de Advent.

In de morgendienst in de Hervormde Kerk willen we nadenken over Lucas 1: 26 – 38: over het meisje Maria, die moeder wordt van een koningskind.

Dan wordt ook het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Fenna Diana Visser en Jayden Levi Zeeman.

Na de dienst drinken we koffie in de kerk.

In de middagdienst houden we de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal en dan gaat Pieter Ariaan voor.

ds J. Pronk

---

**Bij de kerkdiensten**

Op zondag 6 december gaan we verder met het thema "Sporen tot Christus in het Oude Testament". Deze keer willen we het wonderbaarlijke leven van Simson nader belichten en lezen hiervoor Richteren 13: 1-5 en Richteren 16: 1-21.

In de Vesperdienst om 17.00 uur luisteren naar het Evangelie van Lucas 1:26-38 (de aankondiging van de geboorte van Christus). Wat is het toch fijn dat gemeenteleden deze Vesperdienst op hun manier hebben voorbereid. Allen van harte welkom.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

## De Makkabeeën

Dat was voor sommigen even schrikken, toen in het bijbelrooster van ons kerkblad stond, dat er uit het tweede boek van de Makkabeeën gelezen moest worden. Staat dat ook in onze bijbel? Sommigen hadden er nog nooit van gehoord. Hoe zit dat?

Een aantal mensen hebben mij erover aangesproken. En ik vind dat wel leuk, want nu merk ik, dat het bijbelrooster van ons kerkblad best wel gebruikt wordt. En het is goed om dat te weten.

Hoe komen we aan dat bijbelrooster? Nee, de dominees maken dat niet zelf, maar het staat in een boekje van het Nederlands Bijbel Genootschap. Dat boekje kun je gewoon aanschaffen. En de typistes van het kerkblad gebruiken dat boekje, als ze het bijbelrooster typen.

Maar nou die Makkabeeën. Staan die nou in de bijbel of niet?

Wij zijn gewend aan de 66 bijbelboeken, die we van oudsher kennen. 39 boeken van het Oude Testament ( Genesis tot en met Maleachi ) en 27 boeken van het Nieuwe Testament (het Mattheus-evangelie tot en met de Openbaring van Johannes ). Een enkel bijbelboek heeft in de Nieuwe Bijbel Vertaling een nieuwe naam gekregen. Zo heet het bijbelboek Richteren tegenwoordig Rechters. Maar dit is de inhoud van onze calvinistische bijbel.

En nu zijn er ook een aantal boeken, die niet in onze bijbel staan, maar die wel in andere bijbels voorkomen, bijvoorbeeld bij de Rooms-Katholieken. Die boeken worden van oudsher "de apokriefe boeken" genoemd. Ze worden ook wel de "deutero-canonieke boeken" genoemd. Het is nog een heel lijstje: Tobit, Judit, Ester (grieks), 1 en 2 Makkabeeën, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach, Baruch, Daniel (aanvullingen) en het Gebed van Manasse. In de katholieke kerk wordt wel uit deze boeken gelezen, maar eigenlijk nooit in onze calvinistische kerken.

Wie waren die Makkabeeën? De Makkabeeën is de naam van een joodse familie, die leiding heeft gegeven aan het joodse volk in de periode 166 voor Chr – 63 voor Chr.

Israël was eerst bezet gebied. En de Syrische overheerser Antiochus IV heeft de tempel van Jeruzalem ontwijd door er een varken aan Zeus te offeren en het werd de Joden verboden om offers te brengen volgens het joodse ritueel.

Dat namen de Joden niet en er kwam een opstand, die redelijk succesvol was. Een van de leiders van deze joodse opstand was Judas met de bijnaam Makkabeüs ( dat betekent: die met de hamer zwaait). En het is naar deze Judas Makkabeüs, dat we spreken van de vrijheidsstrijd van de Makkabeeën. En in de boeken van de Makkabeeën wordt dan uitvoerig verteld, hoe dat allemaal gebeurde.

In het jaar 63 voor Chr werd Jeruzalem veroverd door de Romeinen en kwam Israel onder Romeinse heerschappij, wat het ook was ten tijde van de Here Jezus.

Deze joodse vrijheidsstrijd heeft de componist Händel geïnspireerd tot het componeren van zijn oratorium Judas Makkabeüs met daarin het bekende lied: Dochter Sions, wees verheugd, juich van vreugd, Jeruzalem! In dit lied wordt Jeruzalem opgeroepen om blij te zijn nu de bevrijder ( Judas Maccabeüs) in aantocht is.

En wij gebruiken deze melodie weer om te zingen: U zij de glorie, opgestane Heer!

ds J. Pronk

## Collecten Hervormde Kerk

### Zondag 29 november:

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Missionairwerk € 148,00

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 131,00

## Collecten Patmoskerk

### Zondag 29 november:

Diaconie € 211,60

Kindertehuis Timoteo € 373,28

(16 september – 24 november 2009)

# KERSTBROODMAALTIJD

*Vrijdag 18 december a.s. is er weer een gezamenlijke broodmaaltijd in  
Dorpshuis 't Trefpunt voor personen van 60 jaar en ouder.*

*Wij verwachten u om 16.00 uur.*

*U kunt zich hiervoor opgeven bij:*

*Aaltje Taanman*

*of bij:*

*Immetje de Waart,*

*Thamiswerfstraat 6, tel 601889*

*IJsselmeerweg 14, tel. 601726.*

*Indien nodig wordt voor vervoer gezorgd!*

*(Graag kenbaar maken bij aanmelding).*

*U kunt zich opgeven tot 14 december a.s.*

*Schroom niet maar kom!!!!*

*Het is altijd erg gezellig.*

6.  
Dankbaar en blij weer thuis te zijn na een geslaagde knie operatie en revalidatie. Wil ik mijn familie, burens, vrienden en kennissen bedanken voor de bezoeken in Novawhere en thuis, voor de vele kaarten en attenties in welke vorm dan ook.  
Het was hartverwarmend jullie aandacht aan mij.  
Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen.

Hartelijke groet,  
Maretje Meilink - Boes

---

# Kienen



De kerstdagen staan weer voor de deur.  
De kerstbomen hebben een heerlijke dennengeur.

Volgende week vrijdag 11 december kienen wij ook weer.  
De meeste prijzen hebben wij dan ook aangepast aan de kerstsfeer.



't Is de laatste keer in 2009, maar in 2010 gaan wij gewoon weer door.

't Is om 20.00 uur in 'Gebouw Hoog', dus komen hoor!



Tot ziens op de 11<sup>e</sup>.

De kiencommissie wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2010.