

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 januari 2010

Kerkdiensten voor: zondag 10 januari 2010

10.00 uur *ds J. Pronk*
Bevestiging ambtsdragers
Intochtslied: Psalm 150: 1 en 2

09.45 uur Crèche in Gebouw Hoog
(Neeltje Alice en Diana Schipper)

17.00 uur *ds J. Pronk*
Vorbereiding Heilig Avondmaal
Intochtslied: Psalm 150: 1 en 2

Eerste collecte: het Bouwfonds
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds. W. Gugler*

Tekst: Matteüs 5: 1-12

Schoollied: Psalm 77:1

Crèche: Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en
Marieke Schipper

Kaarsen/Schoollied: Rachel M. Zondervan

Collecte is bestemd voor de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	10 januari	Titus 3:1-7
maandag	11 januari	Titus 3:8-15
dinsdag	12 januari	Jesaja 62:1-5
woensdag	13 januari	Jesaja 62:6-12
donderdag	14 januari	Jesaja 63:1-6
vrijdag	15 januari	Jesaja 63:7-14
zaterdag	16 januari	Jesaja 63:15-64:2

Kerkebalans

Wat is een kerk zonder mensen die de Schepper dienen?

Dat is een leeg gebouw. Elk jaar als we de balans opmaken van de kerk worden we geconfronteerd met minder mensen die lid zijn van de kerk. In dezelfde neergang zijn er ook steeds minder mensen die naar de kerk gaan om God de lof te brengen.

Wat is het toch jammer dat zoveel rechtvaardige mensen zondags niet naar de kerk komen. God zond ons zijn Zoon om het goed te maken tussen ons en Hem. Om de gebrokenheid in de wereld te helen. Nu de zonde ons niet meer wordt toegerekend is het toch mogelijk om ons onderling als mensen met elkaar te verzoenen. Of is er nog steeds een zondebok nodig? Doet de kerk het zo fout?

Hoe krijgen we de kerk weer in balans? De kerk als leerschool voor onze toekomst? Een leerschool voor de eeuwigheid. De kerk een plaats om Christus te ontmoeten.

Christus nodigt ons uit vreugde te hebben in het leven. Hij heeft ons bevrijdt van onze zonden.

Als er wat fout gaat hoeven we geen zondebok te zoeken. Wel kunnen we kijken hoe het beter en anders kan. Maar we hoeven niet gebukt te gaan onder onze fouten.

We mogen vreugde hebben in onze arbeid. Vreugde hebben in het hier zijn.

Zes dagen werken en de zevende dag tot rust komen in het Vaderhuis. Wat is dat fijn en wat hebben we het nodig om in die regelmaat te leven.

Mensen wat zou het fijn zijn als beide kerkgebouwen weer vol zijn met vaders en moeders met hun kinderen. Vol met mensen die stoppen met tobben. Vol met tieners, met alleen gaande en met mensen die even anders zijn. Dacht je dat jij niet gewenst bent? Kom nou, wie heeft je dat wijs gemaakt? Kom, een leeg gebouw is geen kerk. Breng de kerk weer in balans.

Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Ria Kaars -van den Bosch

Voorbede

1. Voor de beide kerkenraden, dat de Heer die we dienen zichtbaar mag worden in al hun werken.
2. Breng mensen op ons pad die we over Jezus kunnen vertellen.
3. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt. Maar U die het lijden kent en de hemel heeft geopend, vervul hen met Uw vrede.
4. Bescherm Uw volk Israël.
5. Wilt u wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.
6. Voor de Alpha cursus, dat deze cursus een verrijking mag zijn voor allen die meedoen.
7. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, genees hen Heer.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

In de morgendienst in de Hervormde Kerk zal de bevestiging van de ambtsdragers plaatsvinden.

Jan Uithuisje zal bevestigd worden als ouderling en

Pieter Boes en Klaas Cornelis Zondervan als ouderling – kerkrentmeester.

In de verkondiging luisteren wij naar Lucas 2: 41 – 52, waar de twaalfjarige Jezus in de tempel zegt, dat Hij in het huis van zijn Vader moet zijn.

Na de kerkdienst kunnen we de bevestigde ambtsdragers sterkte toewensen bij hun taak als ambtsdrager. En daarna is er koffie in de kerk.

In de middagdienst willen wij luisteren naar 1 Koningen 18: 40 -46: over een etende koning en een biddende profeet. En wij houden dan de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

ds J. Pronk

Jaaroverzicht 2009 Hervormde Gemeente

Twee lidmaten en vier doopleden zijn bij ons binnengekomen.

Twee lidmaten en tien doopleden zijn vertrokken.

Aan vijf kinderen is het sacrament van de Heilige Doop bediend.

Elf doopleden hebben Belijdenis des Geloofs gedaan.

Zeven gemeenteleden zijn overleden.

Per 31 december 2009 telt de Hervormde Gemeente 443 lidmaten en 437 doopleden.

Tesamen maakt dat 880 leden

Bijbelkring Bijbelboek

Op vrijdag 15 januari des avonds om half acht hoopt de Bijbelkring Bijbelboek weer samen te komen in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. We spreken samen over Efeze 5: 1 – 21: over het volgen van het voorbeeld van de Vader.

Uiteraard is iedereen die met met ons mee wil denken en praten heel hartelijk welkom.

AREOPAGUS

Zo 10 jan 12.00 uur kerk Zuiderwoude: Nieuwjaarsbijeenkomst en Koffieconcert

Di 12 jan 20.00 uur Luth. Kerk M'dam: over de dichter Jaap Kronenburg

Wo 13 jan 20.00 uur Luth. Kerk M'dam: Van Mansvelt over Alternatieve Landbouw

Zo 17 jan 16.00 uur Luth. Kerk M'dam: De Gijsbrecht van Aemstel

Do 21 jan 20.00 uur Luth. Kerk M'dam: Gugler over Babel en Bijbel: Nebukadnezar

Wo 27 jan 20.00 uur kerk Uitdam: Filmavond over de fotograaf Kors van Bennekom

Do 28 jan 20.00 uur Luth. Kerk M'dam: Halbertsma en de Doopsgezinden

AREOPAGUS – REIZEN

22-24 maart: Culturele Wijnreis langs Nederlandse en Duitse wijngaarden

10-19 april: Turkije Reis

15-20 september: Rusland Reis

Inlichtingen: Henny van Geemen, 0299-651390, t.van.geemen1@kpnplanet.nl

Bij de kerkdiensten:

Dit voorjaar wil ik op verzoek wat preken houden over de Bergrede. Dit is een bijzonder uitdagende taak want er zijn – denk ik – nergens in de Bijbel zulke pittige en radicale woorden te vinden dan in Mat. 5-7. Het zijn woorden die van volgelingen van Christus het buitengewone verwachten. Tevens spreekt Jezus over het buitengewone waarmee Hij zijn volgelingen zalig spreekt. En daar willen we het op zondag 10 januari over hebben, de Zaligsprekingen van Mat. 5:1-12.

Catechisatie voor de 12-15-jarigen:

Zoals in de vorige kerkbode vermeld, zal de catechisatie voor de 12-15-jarigen (tijdelijk) niet meer op dinsdag avond maar op *donderdag* avond plaats vinden. De eerst volgende catechisatie is dus op donderdag 14 januari, 19.30 uur in de Pastorie.

Belijdeniscatechisatie:

Wie zich graag meer wil verdiepen in kwesties van het geloof en leven, is van harte uitgenodigd voor belijdeniscatechisatie. Op donderdag 14 januari is er een kennismakingsavond in de pastorie (20.30 uur). Ook al ben je (nog) niet van plan om belijdenis te doen, kan zo'n catechisatie zeer waardevol zijn om je eigen mening te gaan vormen. Je bent van harte welkom – ongeacht je leeftijd. Voor verdere info's en/of opgave kun je mij bellen.(603255) of mailen (w.g@filtnet.nl).

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Collecten Patmoskerk

25 december	Kerk	€	382,80
26 december	Beide kerken	€	134,10
26 december	deurcollecte: Roemenië	€	139,90
30 december	Kienen	€	847,50
1 januari	Beide kerken	€	76,60
3 januari	Diaconie	€	95,40

Collecten Hervormde Kerk

25 december	<u>Eerste Kerstdag:</u>		
	1 ^e collecte: Diaconie	€	337,97
	2 ^e collecte: Hervormde Gemeente	€	330,35
27 december	<u>Gezamenlijke ochtenddienst:</u>		
	1 ^e collecte: Kerk in Actie Kinderen in de knel	€	152,80
	2 ^e collecte: Beide kerken	€	111,25
	<u>Middagdienst:</u>		
	1 ^e collecte: Kerk in Actie Kinderen in de knel	€	81,20
	2 ^e collecte: Hervormde Gemeente	€	98,00
31 december	<u>Oudejaarsavond Gezamenlijke dienst:</u>		
	1 ^e collecte: Beide diaconieën	€	249,85
	2 ^e collecte: Beide kerken	€	267,90
3 januari	1 ^e collecte: Diaconie	€	150,37
	2 ^e collecte: Hervormde Gemeente	€	183,50

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Januari: Pieter Moenis en Jaap Boes

Lijst van namen van hen die gestorven zijn in het jaar onzes Heren 2009

- 25 januari Klaas Commandeur, oud 81 jaar.
 17 februari Jan Boes, oud 49 jaar
 20 mei Klaas de Groot, oud 90 jaar
 28 juni Neeltje Janssen, oud 55 jaar
 22 juli Pieter Stoker, oud 78 jaar
 1 september Pietertje Pereboom, oud 86 jaar
 6 september Jannetje Roos, oud 79 jaar
 11 september Janny Kaars, oud 63 jaar
 12 september Grietje Boes, oud 63 jaar
 13 september Jaap Springer, oud 82 jaar
 5 oktober Trijntje van Altena, oud 88 jaar
 25 oktober Jannetje de Jonge, oud 84 jaar
 30 oktober Elbert Commandeur, oud 88 jaar
 5 december Lijsje de Groot, oud 87 jaar
 7 december Jacoba Wilhelmina Tromp, oud 93 jaar.

Wij gedenken deze broeders en zusters,
 ziende op Jezus Christus die gesproken heeft:
 Ik ben de opstanding en het leven;
 die in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op dinsdag **19 januari** is onze eerste lezingavond in 2010.

Jan Schild zal dan weer veel foto's van Marken laten zien, die hij ook in zijn nieuwe boek wil gebruiken.

Het verdere programma van dit seizoen ziet er als het volgt uit:

- 16 februari Klaas Visser houdt deze keer een lezing over zijn vroegere werk bij Shell:
 De winning van gas en aardolie.
 16 maart Kees en Jannie Visser uit Noord-Sleen vertellen over hoe zij woonden
 en werkten in een Afrikaans land.
 13 april ds. W. Gugler is de spreker, maar het onderwerp staat nog niet vast.
 Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur.

Wij wensen iedereen een gezegend en vooral gezond nieuwjaar!

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stoeker

Nog een paar dagen en de Alpha cursus Waterland start.

Vanaf dinsdag 12 januari 2010 start de Alpha cursus, een inleiding op het christelijk geloof, die ik samen met mijn collega uit IJpendam (ds. M. Schuurman) in Monnickendam geef. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Alpha cursus in de Doopsgezinde kerk.

De cursus start met een openingsavond op dinsdag 12 januari 2010 om 20.00 uur. Vervolgens is de cursus elke dinsdag vanaf 19 januari 2010 om 18.30 uur en beslaat 9 dinsdagavonden en één weekend (12, 13 en 14 februari). We starten met een gezamenlijke maaltijd. De locatie wordt het oude, rustige kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente, Weezenland 15 te Monnickendam.

De kosten bedragen € 40,- incl. de 9 maaltijden en het boekje, maar excl. weekend.

U kunt zich hiervoor opgeven bij mij, ds. W. Gugler (0299-603255 w.g@filtnet.nl) of direct bij Jeannette de Waart (0299-652018, Jeannette.dewaart@kerkpleinmonnickendam.nl). Heeft u nog vragen, kunt u altijd contact met mij opnemen.

Graag geef ik hier de Alpha-ervaringen van *Marco Springer* door:

De Alpha cursus die binnen onze gemeente nu al een aantal jaren loopt, heb ik tot twee keer toe mee mogen maken en heb dat in één woord als "geweldig" beschouwt. Met het beschrijven van de Alpha cursus in één woord doe ik de Alpha cursus te kort en wil daarom wat van mijn ervaringen met u delen.

Wat mij in het begin wel een beetje heeft tegengehouden was het idee van een cursus. Ik kende eigenlijk alleen maar cursussen waarbij iemand feiten op tafel gooide en de cursisten dat maar moesten onthouden. De Alpha cursus was in mijn optiek niet zo. Er werd een inleiding over een onderwerp gegeven en vervolgens gingen wij in kleinere groepjes zitten om na te denken en te praten over dat onderwerp. Hoe wij als verschillende mensen tegen een onderwerp aan keken, of wat wij ervaren hadden met betrekking tot een onderwerp. Dit was voor mij erg interessant, ik heb zo mijn horizon kunnen verbreden op het gebied van geloof en misschien zijn mijn meningen en zienswijzen hierdoor ook wel wat veranderd.

Voor mij was het ook belangrijk dat de aanwezigen wordt verwacht en verlangt dat wat er binnen de groepjes wordt gehoord niet naar buiten wordt doorverteld. Door deze vertrouwelijke situatie heb ik waarschijnlijk meer gedeeld dan wat ik anders zou hebben gedaan en dit geldt waarschijnlijk ook voor anderen.

Vooraf hadden we natuurlijk altijd lekker te eten en te drinken en later was er altijd nog koffie of thee met een koekje. Dit alles zorgde bij binnenkomst al voor een open sfeer, waardoor de meeste gesprekken al vroeg begonnen. Dit gebeurde zelfs al op de eerste avond, maar naarmate de tijd vorderde ging dit steeds makkelijker.

Als ik eenmaal begin te schrijven over de Alpha cursus kan ik eigenlijk niet meer ophouden en zou ik zo nog best een paar bladzijden door kunnen gaan. Maar wat ik u het liefst wil meegeven staat hierboven. Samengevat zou ik zeggen: "De Alpha cursus is een gezellige, vertrouwelijke en open plek, waar alle zienswijzen kunnen worden besproken en waar je je horizon kan verbreden".

Ik ben er altijd met plezier heen gegaan en ik hoop dat veel meer mensen mogen ervaren wat ik heb ervaren.

Met vriendelijke groet,
Marco Springer



De kiencommissie wenst iedereen een heel gelukkig en vooral gezond 2010.



Het jaar 2009 ligt achter ons en 2010 zijn we ingegaan. Ook met kienen gaan we er weer met veel plezier tegenaan.



Let op: morgen, 8 januari is het al zover, dus kom. Wij heten uiteraard iedereen weer van harte welkom.

Om 20.00 uur beginnen we, met getallen laag en hoog. De locatie is, zoals bekend: in 'Gebouw Hoog'.

De  -commissie

De nitslag

De juiste antwoorden zijn:

1. C / 2. B / 3. B / 4. C / 5. C / 6. B / 7. A / 8. A / 9. A / 10. C /
11. E / 12. A / 13. C / 14. B / 15. C / 16. B / 17. C / 18. C /
19. C / 20. A

Toelichting

1. C. Lucas 2:5 / 2. B. Lucas 1:31 / 3. B. De letterlijke betekenis is: In de hand van God / 4. C. Het traditionele aantal wijzen is gebaseerd op de geschenken / 5. C. Alleen Matteüs en Lucas kennen een geboorteverhaal / 6. B. Lucas 1:28 / 7. A. Lucas 1:29 / 8. A. Lucas 2:1 / 9. A. Lucas 2:4 / 10. C. Lucas 2 / 11. E. Lucas 2, er staan geen aanwijzingen over de plek / 12. A. Lucas 2:9 / 13. C. Lucas 2:9 / 14. B. Lucas 2:14 / 15. C. Lucas 2:20 / 16. B. Lucas 2:21 / 17. C. Lucas 2 / 18. C. Matteüs 2, de namen komen uit de overlevering / 19. C. Herders zijn er bij Lucas (en geen wijzen), wijzen bij Matteüs (en geen herders) / 20. A. Op de berg Hermon ligt eeuwig sneeuw.

0 - 5

Natuurlijk, ook over u gaat uiteindelijk het licht op, maar uw score is bedroevend laag. Even laag als dat van de gemiddelde Intratuin-medewerker in de dagen voor kerst. Natuurlijk, een gebrek aan kennis hoeft geloof niet in de weg te staan, maar je kunt ook door de bodem zakken. Doe er iets aan! Tip: neem een notitieboekje mee naar de kerstnachtdienst, noteer de feiten en leer die uit het hoofd.

6 - 13

Weet u zeker dat u protestant bent? Uw parate kennis is beslist beneden peil. Heeft u soms te veel kinderbijbels

of andere frivole versies van de Schrift gelezen, in plaats van door de Amsterdamse School goedgekeurde vertalingen? Of mijdt u de kerstdiensten vanwege te veel kinderlijk gedoe, kerstboom en Ere zij God? Uw situatie is echter niet hopeloos. Zie af van een copieus kerstdiner en gebruik uw tijd liever voor bijbelstudie.

14 - 18

Het kerstevangelie is bij u in goede handen, op een enkele vergissing na. En juist die enkele vergissing maakt u menselijk. U weet de elementen uit het bijbelverhaal te scheiden van allerlei mythen en traditie. 'Het Woord alleen', dat is na dit Calvijnjaar goed aan u besteed. Had iedereen alleen al uw mate van bijbelkennis, het spook van de kerkverlating zou ijlings wegvluchten, naar de een of andere hoek.

19 - 20

Van harte gefeliciteerd: u bent een ster, uw parate kennis van het kerstevangelie is boven elke twijfel verheven. Als bescheidenheid geen deugd was, zou u zich met recht op de borst kunnen kloppen. U kunt per direct toetreden tot het missionaire team van de Protestantse Kerk in Nederland. U kunt ook overwegen predikant te worden, maar waarschijnlijk bent u dat al.

Bouw- en Onderhoudsfonds Gereformeerde Kerk.

Voor degene die hun bijdrage 2009 nog niet hebben betaald.

Het rekeningnummer is : **79.00.44.129**

t.n.v. Bouw- en Onderhoudsfonds Gereformeerde Kerk te Marken.

Verder zijn er nog enkele mensen in het bezit van obligaties van de Pastorie. Wilt u deze obligaties ter verzilvering bij de penningmeester inleveren.

*Bezige handen nu stil
Een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen we denken aan wat is geweest*

Verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn. Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

Na moeilijke laatste jaren hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve mam, oma en 'ouwe' oma

Marie Slot - de Waart

echtgenote van Willem Slot † 1977
huisgenote van Gerbrand Karmelk † 1993

Purmer
27 september 1925

Purmerend
6 januari 2010

Grootebroek: Nel en Kees Velt-Slot
Kristi en Anne
Mischa en Korien

Marken: Tineke en Dirk Kes-Slot
Sebastiaan en Raymond
Manon en Rutger, *Madelief*

Lelystad: Gre en Han Rook-Slot
Annemarie
Jolien

Monnickendam: Willem en Marleen Slot-Beersma
Anouk
Robin

Correspondentieadres:
Tuinstraat 15
1141 TP Monnickendam

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 8 januari van 20.15 tot 20.45 uur in het Uitvaart huis, Dr. J.M. den Uyllaan 14-16 te Purmerend. De rouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 9 januari om 14.00 uur in de Patmoskerk aan de Hoogkamplaan 1 te Marken. Aansluitend zullen wij mam begeleiden naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats.