

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 10

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 maart 2010

Kerkdiensten voor : zondag 14 maart 2010

<p>Vijfde Lijdenszondag</p> <p>10:00 uur <i>ds. E.K. Teygeler te Huizen</i> Intochtslied: Gezang 178: 1 en 2</p> <p>17.00 uur <i>ds. J.W. van de Kamp te Beverwijk</i> Intochtslied: Gezang 178: 1 en 2</p> <p>Eerste collecte voor: <i>het Project van de Waterlandse Gemeenten</i> <i>(Kinderwerk in Gambia in Afrika)</i></p> <p>Tweede collecte voor: <i>de Hervormde Gemeente</i></p>	<p>10:00 uur <i>Ds. W. Gugler</i> <i>Schooldienst en Bidstond voor</i> <i>Gewas en Arbeid</i> Thema: Wat een zegen, plaats genoeg</p> <p>Crèche <i>Anja van Altena en</i> <i>Mireille van Veen</i></p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>de Diaconie</i></p>
--	--

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	14 maart	Exodus 7:14-25
maandag	15 maart	Exodus 7:26-8:11
dinsdag	16 maart	Exodus 8:12-15
woensdag	17 maart	Exodus 8:16-28
donderdag	18 maart	Exodus 9:1-7
vrijdag	19 maart	Exodus 9:8-12
zaterdag	20 maart	Exodus 9:13-26

Voorbede

1. Voor hen die verbitterd en terneergeslagen zijn, schenk hen Uw vreugde.
2. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waarde volle informatie.
3. Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.
4. Voor de ouderen, wier wereld vaak zo klein wordt, Heer dat wij klaar zijn als U ons roept.
5. Leer ons dankbaar te zijn voor gewas en arbeid.
6. Voor de leden van de muziekvereniging Juliana, dat ze mogen beseffen dat U een diamant van hen wil maken.
7. Geef vrijmoedigheid en blijdschap aan hen die met Pasen hun jawoord geven, om boven al Christus lief te hebben.

Ria Kaars

Deze meditatie (= overdenking) schrijf ik in een periode voorafgaand aan een christelijke hoogtij: Pasen. De meest omstreden gebeurtenis van het christelijk geloof. Elke religie heeft zo haar belijders, bestrijders en vermijders. Maar als we ons hoofd even buiten de kerk steken dan denk ik dat bij Pasen het aantal bestrijders het zelfs gaat winnen van het aantal vermijders. Opstaan uit de dood dat wonder is te groot, **dat gelooft niemand**.

Met kerstochtend zat ik in de Patmoskerk. De predikant hield een speciale introductie op zijn preek. Hij noemde het "God's wereld". We werden meegenomen naar de sterrenwereld, die zo onnoemelijk groot is dat het je gewoon duizelt. Maar vervolgens naar een micro-wereld die zo klein is dat het je net zo goed duizelt. God landt als een eikel in de buik van Maria, was de boodschap. De daarvoor benodigde zaadcel werd achterwege gelaten, wellicht om lastige vragen te vermijden. Hoe dan ook een eikel en een zaadcel vormen samen alle informatie om een nieuw mens te laten ontstaan. Een unieke samenstelling van 23 chromosomen van de moeder en 23 van de vader vormen een nieuw uniek mens. In het kerstverhaal is dat Jezus. Wie de moeite neemt om eens te lezen hoe een menselijke cel in elkaar steekt (er gaan er duizenden in een speldeknop) die komt z'n leven lang niet uitgestudeerd. Als we dit alles niet via de huidige technieken hadden ontdekt, **hadden we het nooit geloofd**.

De samensmelting van een eikel en een zaadcel vormt die allereerste cel. Na een paar uur zijn dat er al twee, die zg. stamcellen copieren zichzelf steeds. Zelf ben ik ook zo begonnen ik de buik van m'n memme. Nu besta ik uit zo'n 100.000 miljard van die celletjes. En in elke cel staat geschreven "ik ben Klaas Kes", mijn unieke code, mijn DNA. Alleen al het geheimzinnige dat het ene celletje oor wilde worden en het andere hart en weer een andere arm enzovoort, allemaal uit dat eerste groepje stamcellen dat zich al na een paar uur begon te vormen. En nu zit ik hier en terwijl ik dit schrijf gaan er elke seconde ongeveer een half miljoen cellen dood, maar (gelukkig) worden er ook weer zo'n half miljoen per seconde nieuw gemaakt, en dat gaat maar door, dag in dag uit, een voortdurende opstanding. Alweer: als we dit niet zelf via de huidige technieken hadden ontdekt, **hadden we het nooit geloofd**. Ik sta de laatste tijd in grote eerbied stil bij deze wonderen, ik denk omdat ik weer eens bap ben geworden. Wat zijn ze toch ongelooflijk klein als ze op de wereld komen. Maar in zo'n kleine mens huist een nog veel groter wonder, groter dan al het voorgaande: hij of zij is namelijk vatbaar voor **bewustzijn** en later voor **zelfbewustzijn**: een **ik-ervaring**. Dat zit er dus nog aan te komen. Hij/zij zal het moment krijgen dat ie over zichzelf gaat nadenken. Dat is iets waar de evolutionist niets mee kan, hij zal zich moeten beperken tot materie, hooguit tot biologie. Bij bewustzijn-ontvangende materie moet hij afhaken. Hij is zich wel **bewust** dat hij evolutionist is, maar dat **bewustzijn** volgt niet uit z'n theorie.

Er **zijn** is tot daaraantoe, maar de drang om er te **willen zijn** is een ander verhaal. Dat is een steeds aanwezige stille kracht die in alle evolutionaire gebeurtenissen eerst aanwezig is. Dit voor mezelf in overweging nemend kan ik een heel eind meegaan met een dominee (naamgenoot) die zegt "God gebeurt". God die in Mozes zegt "**IK** zal er zijn" - net die fractie in de tijd op alles voor - zodat bestaan mogelijk blijft. En wat zijn er veel "ikken" gekomen! U bent er ook een. En mij gelooft dat er niet eentje wegraakt, zelfs al zou die dat willen, want elke **ik** is uiteindelijk vrucht van de **IK**. Dat God de interactie met de materie is aangegaan maakt het allemaal nog glorieuzer, maar ook risicovoller: er kunnen dingen mis gaan.

Tenslotte: als iemand zegt dat er geen wonderen bestaan dan komt dat uit de mond van het grootst denkbare wonder van het universum. Jawel, het grootste wonder beweert dan dat er geen wonderen bestaan. Als je iets ontdekt hebt als wetenschapper moet je niet meteen doen alsof je het ook begrepen hebt, laat staan dat je het gemaakt hebt. Dat is nogal arrogant. DNA, electriciteit, magnetisme, evolutie, het bestond allemaal allang voordat het ontdekt werd en de ontdekker is steeds een groter wonder dan wat hij ontdekt.

U als lezer moet maar voor uzelf bepalen of u deze meditatie vrijzinnig vindt of vrij zinnig. Tijd om psalm 8 weer eens te zingen.

Klaas Kes.

Bij de kerkdiensten

Zondag is het de vijfde Lijdenszondag.
 Dan hopen twee gastvoorgangers voor te gaan.
 In de morgendienst ds Teygeler uit Huizen
 en in de middagdienst ds van de Bank uit Beverwijk.

ds J. Pronk

In memoriam

Op 4 maart 2010 is gestorven zr. Neeltje Uithuisje – Commandeur, die verpleegd werd in verpleeghuis “ de Die “ te Amsterdam.

Laat mij slapend op U wachten,
 o, dan slaap ik zo gerust.
 Geef mij heilige gedachten
 en wees in de slaap mijn lust.
 't Lichaam slaapt, maar 't harte waakt,
 daar het zich in U vermaakt.
 Mag ik dicht bij Jezus wezen,
 o, dan heb ik niets te vrezen.

Lieve Jezus, houd mijn harte
 dicht bij U in elke strijd.
 Help mij, dat door vreugd en smarte
 'k rijpen moog' voor d' eeuwigheid.
 Slaap 'k dan voor het laatst hier in,
 wordt mij dit tot groot gewin.
 Want dan zal ik altoos waken
 en mijn heil steeds zien volmaken.

Bediening Heilige Doop

Op zondag 7 maart 2010 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan:

Lana, dochter van Jan Uidam en Monique Klok,
 geboren 20 juli 2009, dooptekst Johannes 8: 12,
 Menno Douwe, zoon van Pieter Willem Korstman en Hilda van Diepen,
 geboren 29 september 2009, dooptekst Johannes 10: 11,
 Lieve Kathleen, dochter van Pieter Schipper en Catharina Uithuisje,
 geboren 10 december 2009, dooptekst Johannes 14: 6.

Herder, neem uw schaapje aan.
 Hoofd, maak het een van uw leden.
 Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
 Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
 Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
 dat er eens veel vruchten groeien.

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10,00 voor de Hervormde Diaconie en 1 x € 10,00 en 1 x € 70,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 14 maart zullen is er weer en schooldienst in de Patmoskerk waar de kinderen van de Rietlandenschool hun bijzondere bijdrage leveren. Het thema "Wat een zegen – plaats genoeg!" sluit aan bij verhalen uit Marcus 10 (Jezus zegent de kinderen, en geneest een blinde bedelaar). Allen van harte welkom.

Bijbelgespreksavond

Volgende week woensdag 17 maart is er wee een bijbelgespreksavond in de pastorie (Hoogkamp-
laan 1a). We beginnen zoals gebruikelijk om 20.00 uur en willen met elkaar nadenken over de
"Zeven Kruiswoorden van Jezus". Wees welkom!

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Zangmiddag zondag 14 maart 2010

Zondag 14 maart aanstaande is er weer een zangmiddag georganiseerd. De middag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen (een mix van opwekkingsliederen en liederen van Johannes de Heer). De muzikale begeleiding bij de liederen wordt verzorgd door Walter & Nienke Maas en het Zeeman-orkest.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen. De middag begint om 14.30 uur in de Patmoskerk en duurt tot ca. 16.00 uur. Het belooft een gezellige en muzikale bijeenkomst te worden!

Na afloop bieden wij u graag een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien de 14de!
de Zendings- & Evangelisatiecommissie

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 7 maart 2010

De eerste collecte bestemd voor de Zending

€ 315,50

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente

€ 377,57

Collecte Patmoskerk

Zondag 7 maart 2010

Kerk

€ 186,10

Vrouwenkoffieochtend

U bent van harte uitgenodigd te komen op dinsdag 23 maart om 9.00 uur ontvangst met koffie en thee en programma van 9.15 tot 11.15 uur.

Plaats : Opstandingskerk Graafwillemlaan 1 Monnickendam.

Kinderoppas aanwezig.

Thema : een bakje troost of is er meer.

Spreekster : Dinie Stortenbeker uit Dordrecht

*De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets.*

Psalm 23 : 1

De Here heeft tot Zich geroepen, onze lieve moeder,
schoonmoeder en Bessie

Neeltje Commandeur Jd.

Sinds 12 december 1991 weduwe van Pieter Uithuisje

* 24 september 1922 te Marken

† 4 maart 2010 te Amsterdam

Jan

Elbert en Jannetje

Tiny en Eric

Pieter

Elbert

Wolmet en Muus

Muus Marcel

Neeltje en Jeroen

Maritje en Eric

Pieter Jan

Aaltje en Wim

Klaas en Grietje

Johan

Cindy

Martinus en Marleen

Amsterdam, 4 maart 2010.

Correspondentieadres: Wittewerf 8, 1156 CS Marken.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zoals een boot heel langzaam
Achter de horizon verdwijnt,
Zo hebben wij de laatste jaren
Stap voor stap
Afscheid van je moeten nemen,
Wat blijft zijn onze herinneringen.

Lieve Mem rust zacht.

Jan
Elbert en Jannetje
Wolmet en Muus
Klaas en Grietje
Martinus en Marleen.

Langzaam vervaagden herinneringen
gleden gedachten weg
en nam je afscheid van ons.
Nu nemen we afscheid van jou.

Lieve Bessie rust zacht.

Muus Marcel
Neeltje en Jeroen
Maritje en Eric
Tiny en Eric
Pieter Jan
Pieter
Elbert
Aaltje en Wim
Johan
Cindy

Vrees niet: Ik laat je niet alleen,
 vertrouw op Mij, Ik zal je dragen.
 Ik houd Mijn vleugels uitgeslagen
 En voer je door de wolken heen.

Met verdriet hebben wij vernomen dat onze schoonzuster en tante

Neeltje Uithuisje – Commandeur

is overleden.

P. Dorland
 T. Commandeur – de Waart
 neven en nichten

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God...

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, cadeaubonnen en andere kraamcadeaus die wij na de geboorte van Menno Douwe mochten ontvangen.

Ook danken wij eenieder die aan ons gedacht heeft tijdens het verblijf van Pieter in het ziekenhuis en na zijn thuiskomst. De hoeveelheid kaarten, fruitmanden en andere presentjes is overweldigend. Wij voelen ons gesteund door alle bemoedigende woorden.

We hebben nog een lange weg te gaan, maar zijn dankbaar voor wat ons is gegeven.

Pieter en Hilda Korstman
 Jorrit, Rinske en Menno

Christelijke Vrouwengroep Marken

Onze volgende lezingavond is op **dinsdag 16 maart**.

Deze avond zal verzorgd worden door Jannie en Kees Visser. Zij wonen nu in Drente, maar hebben jarenlang in het buitenland gewoond. Thuis tussen vreemden; wat betekent het als je steeds voor je werk moet verhuizen, alles achterlaten, nieuwe contacten maken. Een andere kerk en andere gewoonten. Over de voor en nadelen zullen zij vertellen en we krijgen ook foto's te zien.

Deze avond is ook de gelegenheid om het lidmaatschapsgeld te betalen.
 Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stooker

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Sanne Marie

4 maart 2010
ze weegt 2890 gram

Ronny Gerritsen en Marie Janne Visser
Buurt 2 nr. 10
1156 BB Marken



Samen een kindje lijkt zo normaal
dit kindje van ons samen voor ons heel speciaal

Wil jij Sanne komen bewonderen?
Bel even van te voren 0299 - 470710

*Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer,
van U de zegeningen, die'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.*

Op 16 maart 2010 zijn onze schoonzuster, broer en zwager, peet en oom.

Muus v Altena en Aaltje v Altena Uithuisje

60 jaar getrouwd

Hartelijk gefeliciteerd

Jan Uithuisje
Geertje Pereboom v Altena
Jan v Altena
Nichten en neven

14 maart 2010 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

OECUMENISCHE KERKDIENTST

Dienst van Woord en Tafel
VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 14 maart 2010, aanvang 14.30 uur einde ± 16.00 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorgangers:

Ds. Nico Schroevers en Pastor Christa de Wit

muzikale medewerking door:

Liturgisch koor 'Ars Musica' o.l.v. Marcel Settels

thema:

'Groei en Bloei – De wijnstok'

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie
of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?

Bel dan voor woensdag 10 maart met Annemarie van Geemen,
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002

Grote profeten

10.



In de bijbel bevindt zich een groot aantal boeken.

Die boeken kun je verdelen in verschillende groepen. Zo is er een groep profetenboeken. We spreken van 'grote' profeten en 'kleine' profeten en dan gaat het om dikke of dunne profetenboeken.

De namen van de vier grote profeten zijn in lettergrepen uit elkaar gevallen. Zoek de goede bij elkaar en schrijf dan de gevonden namen op.

Ze worden opgesomd in de inhoudsopgave voorin de bijbel.

De grote profeten zijn:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____

Kleine profeten

In het oude testament vind je aan het eind een groot aantal boeken die we de 'kleine profeten' noemen. Niet omdat de profeten naar wie die boeken genoemd zijn, kleine mensen waren, maar omdat de boeken die ze schreven niet dik zijn. Het zijn kleine boekjes, vandaar de naam 'kleine profeten'.

Een aantal namen van die profeten zijn in lettergrepen uit elkaar gevallen. Zoek de goede bij elkaar tot je in totaal zes namen gevonden hebt.



Het zijn deze zes profeten:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____