

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 1 mei 2010

Kerkdiensten voor: *zondag 2 mei 2010*

| | |
|--|--|
| 10.00 uur <i>ds J. Pronk</i> Bediening Heilige Doop Intochtslied: Gezang 416: 1 en 2 | 10.00 uur <i>drs J. Greven</i> Schoollied: Gezang 416 |
| 09.45 uur Crèche in Gebouw Hoog Jannetje en Tiny Uithuisje | Geen crèche |
| 17.00 uur <i>ds J. Pronk</i> Intochtslied: Gezang 416: 1 en 2 | Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Boes |
| Eerste collecte: het Bouwfonds Tweede collecte: de Hervormde Gemeente | Kaarsen/Schoollied: Kimberley A. Boes |
| | Collecte is bestemd voor de Kerk |

Dagelijkse schriftlezingen

| | | |
|-----------|-------|----------------------|
| zondag | 2 mei | Openbaring 19:11-21 |
| maandag | 3 mei | Openbaring 20:1-10 |
| dinsdag | 4 mei | Openbaring 20:11-15 |
| woensdag | 5 mei | Openbaring 21:1-5a |
| donderdag | 6 mei | Handelingen 15:1-5 |
| vrijdag | 7 mei | Handelingen 15:6-21 |
| zaterdag | 8 mei | Handelingen 15:22-35 |

Herinner u de grootse daden die u met eigen ogen hebt gezien, de tekenen en wonderen en uw bevrijding met sterke hand en opgeheven arm! Zo zal de HEER ook optreden tegen alle volken die u angst aanjagen

Deuteronomium 7:19

Rond deze tijd worden wij geconfronteerd met de herdenking van de oorlogsslachtoffers. Toen ik hierover in de bijbel ging zoeken, verwachtte ik eigenlijk uitgebreid hierover te kunnen lezen en terug te vinden hoe wij als christenmens hier tegenover zouden moeten staan. Immers de geschiedenis van het volk Israel staat in het teken van de strijd om overleving en daarbij blijken oorlogen een onontkoombaar kwaad. Toch wordt de term oorlog in het Oude Testament als een soort "fact of life" genoemd zonder waardeoordeel of verdere toevoeging. In het Nieuwe testament wordt de term oorlog helemaal niet gebezigd in tegenstelling tot vrede.

Betekent dit dat wij oorlog op zich moeten accepteren als onvermijdelijk uitvloeisel van het kwade in de mens ?

Of moeten wij proberen een massaal en daardoor moeilijk te bevatten verschijnsel als oorlog, terug te brengen tot de menselijke maat en zowel de tragedie als het heldendom dat zich rondom mensen vormt, te aanschouwen in het licht van de liefde van God voor ons als mens; niet als volk, niet als land, niet als partij maar als kind van God. Een mens die in een onmogelijke situatie als oorlog wordt geplaatst en daarop probeert te antwoorden vanuit zijn eigen persoonlijke geloof. Een geloof dat gebaseerd mag zijn op het Woord van God zoals het hierboven vermelde gedeelte van Deuteronomium. Een passage waaraan een onvoorwaardelijk vertrouwen in God kan en mag worden ontleend. Geen keuze voor de anonimiteit van de massale oorlog maar elke keer opnieuw een keuze tussen goed en kwaad gebaseerd op de regels van God zoals je die elke dag kan en moet gebruiken. Een keuze die prachtig wordt verwoord door de dichter en verzetsstrijder H. van Randwijk in het laatste gedeelte van zijn gedicht: "Allen die hier tezamen zijn"

*"Wij staan tezaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen
een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht."*

Uw jeugdouderling Anton van Altena

Voorbede

1. Heer maak ons getrouw, zoals U trouw bent.
2. Dat we een open Kerk mogen zijn, waar de mensen de vreugde en schoonheid van het evangelie ervaren.
3. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen.
4. Voor onze Koningin en haar familie, dat we een blij plekje in ons hart voor hen inruimen.
5. Doe ons beseffen dat de vrijheid waarin wij leven met kostbaar bloed is betaald.
6. Laat onze rouw, het geloof in Uw liefde niet overwinnen, troost ons en richt ons op door de kracht van Uw geest.
7. Voor de Oranjevereniging en de muziekvereniging Juliana, dat wij dankbaar mogen zijn voor elke vrolijke noot die zij in onze gemeenschap brengen.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen we in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop te bedienen aan Ryan Schipper. In de preek willen we overdenken Marcus 6: 45 – 52: Jezus komt bij de mannen op zee.

Na de kerkdienst kunnen we de doopouders feliciteren en koffie drinken in de kerk. In de middagdienst luisteren we naar Marcus 7: 1 – 23, waar Jezus spreekt over schone handen en schone harten.

ds J. Pronk

In memoriam

Op 23 april 2010 is overleden br Jan Pereboom, Kets 24.

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn Herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan.
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Kerkdienst de Viervorst

Op donderdag 6 mei des middags om half drie mag ik voorgaan in de kerkdienst van zorgcentrum de Viervorst in Purmerend. Ik ben er nog nooit geweest, maar met de kaart moet er wel te komen zijn, zelfs zonder tomtom. Met een groepje voorgangers verdelen we de maandelijks kerkdiensten in de "neutrale" zorgcentra en verpleegtehuizen in Purmerend. Ik ga dan meestal naar Novawhere of de Molentocht, en een enkele keer naar het Jaap van Praaghuis. Maar nu bleken voor deze kerkdienst in de Viervorst alle collega's verhinderd te zijn of op vakantie. Nou, dan moet ik er maar heen. Best wel spannend eigenlijk, een nieuw huis en nieuwe mensen. We zien wel.

ds J. Pronk

De Pinkster Posters

Ja, na Kerst en Pasen komt nu het Pinksterfeest. En ook voor het Pinksterfeest hebben ze een mooie poster bedacht. Rood en een eenvoudige tekst: Pinksterfeest. Ze zeggen wel, dat Pinksterfeest het meest onbekende feest is van de christelijke traditie. Dat is jammer. Want het feest van de uitstorting van de Heilige Geest is eigenlijk heel belangrijk voor ons. En iedereen mag dat weten.

De posters worden zondag na de kerkdienst uitgedeeld in de Hervormde Kerk. En ik zal zorgen, dat in de Patmoskerk ook een flinke stapel posters ligt. En wie pakt, die hangt.

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 en 1 x € 50,00 voor de Hervormde Gemeente.
Hartelijk dank

Bij de kerkdiensten

Op zondag 2 mei en zondag 9 mei zal er een gastpredikant voorgaan in de Patmoskerk. Ook op deze zondagen zal de liturgie via de beamer op de scherm te zien zijn.

Vakantie

Vanaf zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei zijn wij een weekje op vakantie. Wanneer u een predikant nodig hebt dan kunt u contact opnemen met ds. Pronk.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 25 april 2010

| | | |
|--|---|--------|
| De eerste collecte bestemd voor het Project van de Waterlandse Gemeenten | € | 184,30 |
| De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente | € | 185,70 |

Collecte Patmoskerk

Zondag 25 april

| | | |
|----------|---|--------|
| Diaconie | € | 176,75 |
|----------|---|--------|

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Mei: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Collecte voor de Nederlandse Hart Stichting 2010

Ook dit jaar is er weer gecollecteerd voor de Hartstichting.

De opbrengst was € 1.220,29

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag.

Namens de N.H.S.,
Sijtje Pereboom-Uithuisje

Na 2 ziekenhuis opnames gaat het weer goed met me.

Graag wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft meteen kaartje of een telefoontje tijdens mijn opnames, en de attenties bij mijn thuiskomsten.

Ook namens mijn vrouw hartelijk dank hiervoor.

S. Schouten

“Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.”

Martijn, wij leven met je mee en wensen jou en je familie veel kracht en sterkte toe.

je vriendenploeg

*Een vader sterft altijd te vroeg,
Al wordt hij nog zo oud
Je bidt dat God hem sparen zal
Omdat je van hem houdt
Maar als de dagen knellen gaan
Hij ziek wordt, moe en benauwd
Bid je dat God hem halen zal
Omdat je van hem houdt*

We wisten dat het zou gebeuren, maar toch is onverwachts van ons heengegaan

Jan Teerhuis

de vader van onze vriendin Geertje.

Wij wensen Geertje en haar familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Marijke Commandeur
Cateijne Klaver

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van

JAN TEERHUIS

De vader van onze medespeler Erik.

Wij wensen Erik en zijn familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Spelers en begeleiding A-selectie SV Marken

Met droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Jan Teerhuis

de vader van onze voetbalvriendin Geertje.

Namens alle speelsters van de Dameselectie willen wij Geertje en haar familie heel veel sterkte wensen om dit verlies te verwerken.

SV Marken Dames

Ps 121;

Wien God bewaart, is wel bewaard.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen; vanwaar zal mijn hulp komen?

Na een zware operatie is plotseling overleden mijn lieve vriend,
onze zoon, broer, zwager en oom

Jan Pereboom

* 5-2-1955

† 23-4-2010

Oda
Ta en Mem
Jannetje
Aaltje en Jan
Gerben
Anouk

Marken, 23 april 2010
Kets 28
1156 AV Marken

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 28 april 2010

"Der Tag is hin, mein Jesu bei mir bleibe"

Dit stuk speelde Jan tijdens "de orgelbespeeling" verleden jaar.
Bij ons mocht hij niet meer blijven, maar hij mag nu voor altijd bij Jezus blijven.

Verslagen en verbijsterd zijn we door het onverwachts overlijden van onze *organist en vriend*

Jan Pereboom

In hem verliezen wij behalve een toegewijd organist ook een hartelijk en meelevend mens.

Wij mogen geloven dat Jan in Gods heerlijkheid is opgenomen, maar wij kunnen de zin niet vinden van wat God met dit sterven heeft bedoeld. Maar ook Jezus weende toen de vriend die Hij beminde, gestorven was.

Wij bidden om kracht en Gods nabijheid voor zijn vriendin Oda, zijn ouders, Jannetje, Aaltje, Jan, Gerben en Anouk om dit grote verlies te kunnen dragen.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente

“Daar juicht een toon.....”

Plotseling is het orgel stil en kunnen wij niet meer terugvallen op jouw trouwe muzikale begeleiding tijdens ons werk voor de jeugd.

Met stomheid geslagen zijn we door het onverwachts overlijden van onze organist

Jan Pereboom

Plotseling zijn wij een vaste waarde in ons werk voor de jeugd verloren en een enthousiaste man die bijna vanzelfsprekend, altijd een oplossing kon vinden voor onze onmogelijke muzikale wensen

Bovenal verliezen wij een vriendelijk en belangstellend mens die altijd openstond voor onze vragen, maar zijn wij dankbaar voor de rol en muziek die hij in ons jeugdwerk heeft mogen spelen.

Wij bidden om Gods kracht, Jezus liefde en de nabijheid van Zijn Geest voor degenen die hij achterliet en die dit plotselinge en onbegrijpelijke verlies moeten verwerken; zijn vriendin Oda, zijn ouders, zijn zusters en overige familie.

De Jeugdraad

*Daar boven juicht een grote schaar,
van kind'ren voor Gods troon,
verlost van zond' en van gevaar,
tot eer van 's Vaders Zoon.
Nu klinkt hun lied; "De Heer zij prijs,
- die aan het kruishout stierf,
en in het hemels Paradijs
een plaats voor ons verwierf."*

Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van

Jan Pereboom.

Jarenlang was hij leider van onze Zondagsschool en de vaste organist.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte en Gods nabijheid toe om dit verlies te dragen.

De Zondagsschool.

Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van onze neef
Jan Pereboom

Wij wensen Ome Dirk, Peet Lijsje, Oda, Jannetje, Aaltje, Jan, Gerben en Anouk alle troost en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Jan en Roos
Piet en Irma
Klaziëna en Klaas
Miranda en Adri

8:
"Eens als de bazuinen klinken"
(speelt Jan mee op het orgel)

Intens verdrietig zijn wij met het plotseling overlijden van onze neef

Jan Pereboom

Wij wensen Oda, Peet, Ome Dirk, Jannetje, Aaltje, Jan, Gerben en Anouk Gods nabijheid toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Peet
Klaas en Marjan
Jan en Corry
Lobbetje en Henk
Robert en Gea

en kinderen

*Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn,
als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn,
als je dan de muziek hoort
en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegegaan
maar naar Huis gegaan.*

Verslagen en verdrietig hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van onze lieve neef

Jan Pereboom Dzn.

Wij wensen Oda, peet Lijsje, ome Dirk, Jannetje, Aaltje en Jan, Gerben en Anouk heel veel kracht en sterkte toe, om dit zware verlies te kunnen dragen.

Ome Jan en Sijtje
Pieter Elbert

zo geschrokken, zo onwerkelijk,
is het overlijden van

Jan Pereboom

het maakt ons stil, verdrietig en boos
om zo plotseling afscheid te moeten nemen

wij wensen Oda en de familie heel veel sterkte met dit grote verlies

jan, trijntje, yvette en jacqueline

Vest in bang' en droeve dagen
 al uw hoop op Hem alleen,
 schroom niet Hem om hulp te vragen;
 vest in bang' en droeve dagen
 al uw hoop op Hem alleen:
 Hij kan helpen, Hij alleen

Diep geschokt heb ik kennis genomen van het overlijden van mijn collega-organist

Jan Pereboom

Het overlijden van Jan is een groot gemis voor onze kerk en voor alle mensen die van orgelmuziek houden.

Ik wens Dirk, Lijsje en hun kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Piet Boneveld

Psalm 139:8

Klom ik op naar de hemel - U tref ik daar aan
 Lag ik neer in het dodenrijk - U bent daar.

Erg geschrokken en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze neef
 Jan Pereboom Dz.

Wij wensen zijn ouders, vriendin, zusters, zwager en verdere leden van de familie, heel veel sterkte toe om dit onvoorstelbare verlies te dragen. Misschien kunnen we troost vinden in het rotsvaste vertrouwen van David dat we, zelfs in het dodenrijk, niet alleen zijn.

Fam. J. Pereboom-Uithuisje
 „ J. van Altena
 „ J. Oudhuis-Kes
 „ N. Lievendag-Pereboom
 „ K. Pereboom
 „ J. Rijkenberg-Pereboom
 „ K. Zeeman- Pereboom
 „ C. Zwiers-Pereboom

“Veilig in Jezus' armen”

Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van onze trouwe vriend,

Jan Pereboom.

Zijn vriendschap, humor en passie voor muziek zullen wij heel erg missen.

We wensen Oda, zijn ouders, Jannetje, Aaltje en Jan, Gerben, Anouk veel sterkte met dit plotselinge verlies.

Klaas en Eeftje, Ilse, Jurgen Zondervan

*Een laatste verre reis,
Maar dit keer zonder kaartje*

Vol ongeloof en verdrietig hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze huisvriend

Jan Pereboom

Jan, bedankt voor al die jaren trouwe vriendschap.
Wat zullen we je missen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten op Westerstraat 5.

Wij wensen zijn familie en vriendin heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Grietje de Waart-Zeeman
Lutje Geertje & Jan
Jan & Rob
Cornelis Pieter en Tiny
Wendy & Jelle

*Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet arm*

Geschokt en bedroefd zijn wij, omdat plotseling is overleden onze neef

Jan Pereboom

Wij wensen Oda, Peet Lijsje en Ome Dirk, Jannetje, Aaltje, Jan, Gerben en Anouk veel sterkte toe.

Jannetje
Richard en Nathalie
Lijsje en Dirk
Danielle en Jan
Patrick en Chantal
Trijntje Maretje en Hans
Elwin

*In een ogenblik van stilte bij een groot verdriet
is het fijn dat men er is en hoeven woorden niet.
In een ogenblik van stilte vooral na zo'n gemis,
zegt aanwezigheid voldoende voel je echt wat vriendschap is*

Diep geschokt en verslagen zijn wij toen wij vernamen dat onze buurman

Jan Pereboom

zo plotseling is overleden.

Wij wensen zijn ouders, vriendin en verdere familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Buren van de Kets en de Fort.

**Van het concert des levens krijgt niemand een program
Vanaf het eerste uur stond vast wat in je leven kwam
De partituur van het concert is aan geen mens bekend
De lijnen naar het slot-accoord weet slechts de Dirigent**

Verdrietig zijn wij om het heengaan van

JAN PEREBOOM

Samen met Jan hebben wij mooie muzikale momenten beleefd.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vriendin Oda en de naaste familie.
We wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Voor Ankerband en het Saxofoonkwartet

" Daniel "
" Jesus Would You Come By Here "
" Po' Boy "

Door jouw muzikale inbreng , voor ons van grote betekenis geworden !

Brother Jan is gone .

Fill Inn
Bull Shit Bluesband
Charlies Gospel Train

Hoera, Julia heeft een zusje!

FLEUR

Geboren op 16 april 2010 om 22.40 uur.
Ze weeg 3240 gram en is 48 cm lang.

Ronald, Nathalie en Julia Teerhuis
Max 

Buurterstraat 12, 1156 AS Marken
Tel. 0299 601416

Wil je mijn oogjes zien twinkelen,
laat de telefoon dan even rinkelen.

Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur

Tekens van visserij- of huismerken die op Marken gebruikt werden in de 18^e eeuw.

Naar aanleiding van het stukje in de kerkbode van 3 april 11 over huismerken op de grafstenen in de Grote of Sint Nicolaaskerk van Monnikendam wil ik vertellen over de visserij- of huismerken van Marken uit de 18^e eeuw. Deze tekens kwamen op Marken voor op o.a grafstenen, notariële akte en gebruik voorwerpen in de visserij, ook werden de tekens in fuiken gebreed (zie boek van Dorleijn, gaand en staand want) en in de hoepels en stokken gesneden, dit deed men om zijn fuiken bij diefstal of vermissing te herkennen, zelfs op 'schuittestiene' kwamen ze voor. Later na de invoering van de visserijnummers gebruikte men zijn visserijnummer in plaats van zijn huismerk. Door het grafboek uit 1775 kunnen we veel te weten komen van wie de huismerken waren die begraven lagen in de toenmalige kerk van Marken, en met de gegevens uit het doopboek dat begint in 1695, aangelegd door Stoffel Hendrick de Vries de toenmalige gemeente sec. (zijn laatste nazaad, Jan de Vries overleed in 1959). Met deze gegevens kan men ook vrij nou keurig de genealogie van d v families in kaart brengen. De huismerken die men aantreft in het grafboek zijn van Markers die zich een eigengraf konden permitteren of soms zelfs meer dan één, degenen die geen grafrechten kon betalen (fl 2,- voor een volwassene en fl 1,- voor een kind) werden buiten de kerk begraven op het kerkhof.

Klaas Pietersz., commandeur op de **HARLINGEN** een Groenlandvaarder, "dat waren fluitschepen die men gebruikte voor de walvis vangst" voerde dit teken als huismerk , hij noemde zich Teerhuis, zo ook de kinderen uit zijn 1^e huwelijk, en ook de kinderen uit het huwelijk met zijn 2^e vrouw de weduwe Neeltje Jacobsd. 3 Van de zonen van Neeltje noemde zich ook Teerhuis, die naam had dus wat te beteken in die tijd. Klaas Pietersz. bezat 2 graven in de kerk № 30 en 120. Een broer van Klaas, Jan Pietersz. Teerhuis, stuurman op een Enkhuizer haringbuis had als huismerk dit teken  dat ook op zijn grafsteen № 44 stond.

In een akte opgemaakt door notaris J Ketel te Monnikendam op 20 mei 1724 komen we Pieter Elbertsz. tegen, stuurman in 1701 op de haringbuis de **GROUWE MONNICK** met als huismerk  De namen van de kinderen uit zijn 1^e huwelijk met Immetje Heijnsd. komen we tegen in deze akte bij de verdeling van het moedersdeel voor de kinderen;

Jan Pietersz.  Gerrit Pietersz.  Cornelis Pietersz.  Jan Sijbrandsz. 

Jan Sijbrandsz. trad op als voogd van zijn dochter Immetje Jansd. de kleindochter van Pieter Elbertsz. Aan de merktekens kan men ook de verwantschap van de eigenaars zien (zie Jan en Cornelis). Veel huismerken treffen we aan in de registers van te Enkhuizen aangevoerde haring in de 18^e eeuw te

Enkhuizen, de meesten zijn van Marker stuurman, hier enkele namen; Jan Jansz. v/d Kes 
Cornelis Pietersz. Zeeman, stuurman  graf № 50.

Cornelis Klaasz. Oversloot (kleine Kee), stuurman  graf № 72, hij woonde op het westelijk Erf.

Jan Gerritsz. Puthaak, stuurman  graf № 25. Jan Pietersz. Teerhuis, stuurman 

Cornelis Pietersz. de Waart, stuurman en ook burgemeester tot zijn dood in 1792 had als huismerk  dit teken dat ook op de 2 graven № 51 en № 95 van hem stond, hij woonde op Mekurf (KB). Zijn vader Pieter Jansz. was eigenaar van de herberg "in de **MARKER HARINGBUIJS**", waarschijnlijk op de plek van de voormalige oude herberg van Pietje van Sijmen Kes.

Eén van zijn zoons, Cornelis Cornz. de Waart (Crelis) stond aan de wieg bij de omwenteling van februari 1795, hij behoorde tot de patriotten in die tijd. Tijdens de bij heen komst in de kerk op 12 februari bij heen geroepen door het Committé Revolutionair om de voorgestelde Provisioneele Repraesentanten (volksvertegenwoordigers) te verkiezen tekende 5 man met hun huismerk.

Klaas Pouwelsz.  Cornelis Jacobsz.  Dirk Jansz. Capiteijn  Elbert Dirksz. 

Sijmon Pietersz.  De gangmaker van deze omwenteling was dominee P P van Eyken, dit kunnen we opmaken uit de correspondentie uit die tijd die allemaal van zijn hand kwamen.

Hier de namen van het "Committé Revolutionair"; Cornelis Cornelisz. de Waart, Cornelis Sijmonsz., Cornelis Jongejaapsz. en Klaas Klaasz. Teerhuis, [z v Klaas Pietersz. Teerhuis].