

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 mei 2010

Kerkdiensten voor: zondag 16 mei 2010

10.00 uur *ds F. van der Tempel*
te Zwammerdam
Intochtslied: Gezang 234: 1 en 2

17.00 uur *ds E.J. Bergman te Katwijk*
Intochtslied: Gezang 234: 1 en 2

Eerste collecte: de Diaconie
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds W. Gugler*

Tekst: Jes. 44: 1-6; Jer. 31: 31-34; Hes. 36: 25-27.

Schoollied: Gezang 234: 1 en 2

Crêche: *Gonda Zeeman en Amber Zeeman*

Kindernevendienst: *Danielle Springer en*
Trijntje Jacoba Boes

Kaarsen/Schoollied: *Bryan de Leeuw*

Collecte is bestemd voor de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

| | | |
|-----------|--------|-------------------|
| zondag | 16 mei | Exodus 21:26-36 |
| maandag | 17 mei | Exodus 21:37-22:8 |
| dinsdag | 18 mei | Exodus 22:9-19 |
| woensdag | 19 mei | Exodus 22:20-30 |
| donderdag | 20 mei | Exodus 23:1-9 |
| vrijdag | 21 mei | Exodus 23:10-19 |
| zaterdag | 22 mei | Exodus 23:20-33 |

GEMEENTEVERGADERING IN BEIDE KERKEN OP

WOENSDAG 19 MEI OM 20.00 UUR.

Overdenking : Openbaring 1 vers 1-3 : Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van de getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voortleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Deze week herdenken wij de hemelvaart van de Here Jezus. Het wonder van Pasen hebben wij net herdacht en opnieuw mogen wij stilstaan bij een teken van Gods almacht. Zichtbaar voor het menselijk oog haalde God zijn Kind thuis. 2 engelen lieten aan de verbouwede discipelen weten dat de Here Jezus op dezelfde wijze zal wederkomen. Alleen werd er niet bijgezegd wanneer dat dan wel zou zijn. Wat een verwarring voor de discipelen. Want wij mensen willen graag weten waar we aan toe zijn, tijdstip en plaats zijn voor ons belangrijk. Ons leven bestaat uit vaste patronen, regelmaat ervaren wij als prettig en veilig. En dat is nu zo moeilijk met Gods Woord, onze bijbel. Daar staat wel in beschreven wat er ons staat te gebeuren, maar exacte plaats, dag en tijd niet. Want dat is des Heren. Wij mensen vinden het verschrikkelijk afscheid te moeten nemen van onze geliefden, die door de Here thuis worden gehaald. Natuurlijk wil je elkaar niet kwijt. Je wilt elkaar vasthouden tot ... ja, voor altijd. Ons geloof is meestal te klein om te beseffen dat de Here God veel meer van ons houdt dan wij van ons zelf, onze partner, onze kinderen of iemand anders ooit zouden kunnen houden. Wij zijn allemaal kinderen van God en Hij roept ons thuis op zijn tijd, want dat is des Heren, hoe moeilijk wij dat ook vinden. In al ons verdriet, onze pijn, is er de schreeuw van het 'waarom ???!' Maar hoe verschrikkelijk moeilijk ook, we moeten het loslaten, want het is des Heren. God zij dank helpt Hij ons in ons verdriet. Er is niemand die beter weet en voelt hoe moeilijk wij het hebben in ons verdriet, met het ellendige gevoel dat onze geest uitput, ons lichaam doet protesteren en alle energie wegzuigt. Zoek het rechtstreekse contact met onze Here in het gebed en Hij zal er zijn. Nooit laat Hij varen het werk zijner handen, nooit laat Hij ons in de steek. Dat heeft Hij beloofd en die belofte komt de Here steeds weer na. Makkelijk zullen we het niet hebben, dat is na de zondeval wel duidelijk geworden. Maar door Gods oneindige liefde kunnen we weer verder, hoe zwart de nacht ook was, de dageraad brengt licht dat niet te stoppen is. Dat licht is des Heren, in al zijn almacht !

We leven sinds de hemelvaart van de Here Jezus in de eindtijd, in de verwachting van zijn wederkomst op aarde. De Here Jezus heeft middels een engel Johannes laten zien wat er nog staat te gebeuren, tot de voleinding der wereld. Geen prettig vooruitzicht, maar dat hebben wij mensen zelf over ons afgeroepen. Het is een groot wonder dat onze Here nog steeds zoveel geduld met ons heeft, dat we nog steeds in de gelegenheid gesteld worden ons te bekeren tot de troon van zijn genade. Elke dag weer mogen we genieten van de wonderen van de schepping. Zeker hier op Marken, te midden van de prachtige natuur, zitten we er middenin. En als je dan wat verder kijkt en ziet hoeveel onheil wij aanrichten in de schepping, die wij van onze Here in bruikleen hebben gekregen, de vervuiling, de uitputting van natuurlijke bronnen, uitmoorden van dieren, leegvissen van oceanen. De vele oorlogen die wij voeren, de vele mensen (kronen van de schepping Gods) die we ombrengen, kinderen van God die Hij met een oneindige liefde liefheeft ... en dat de Here veel verdriet zal doen. Hoe lang zullen wij dan nog hebben, eer Hij de aarde omkeert en de slechte mens verdelgt ??? Wat ben ik blij dat de Here Jezus gekomen is om ons te redden. Want Gods oordeel zal, hoewel rechtvaardig, voor de niet in Jezus herboren mens verschrikkelijk zijn. Laten wij de profetie van de Here Jezus aan elkaar voorlezen en deze doorgeven aan allen die hem willen horen. Nog is er tijd tot bekering. Laten we die (korte ?) tijd benutten, nu het nog kan.

Zalig hij, die voortleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Jan C. Commandeur

Voorbede

1. Voor allen die in deze tijd examen doen, Heer wil hen rust en wijsheid geven.
2. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
3. Voor de alleen staande moeders, dat zij hun kinderen de verstrekkende liefde van Jezus mogen leren, zodat moeder en kind vrij mogen zijn van elke smet.
4. Voor de Diakenen van beide kerken, dat ze vreugde vinden in al hun taken.
5. Wees bij hen die langdurig verpleegd worden, dat ze ondanks hun hulp vraag, mogen beseffen dat ze waarde volle mensen zijn in Uw ogen.
6. Voor de verpleegsters, dat ze blijmoedig hun werk mogen doen.
7. Voor de Zending en alle medewerkers, Heer wil al dit werk zegenen.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 16 mei willen we in verkondiging nadenken over de komst van de Heilige Geest zoals die in het Oude Testament meerdere male is aangekondigd. Hier valt te denken aan Jes. 44: 1-6; Jer. 31: 31-34 en Hes. 36: 25-27. De Geest brengt nieuw leven zoals water een woestijn tot bloei kan brengen. In feite verlangen wij als kerk door de eeuwen heen steeds naar de vernieuwing door de Heilige Geest. Het is een vernieuwing die bij *ons* moet beginnen en waar *wij* telkens weer om moeten vragen.

Uit de pastorie:

- Even nog iets persoonlijks. Zoals u misschien weet, loop ik al een tijdje met rugklachten die zich zoals nu gebleken is alleen door een operatie laten verhelpen. Ik zal dus volgende week op woensdag 19 mei geopereerd worden i.v.m. een dubbele hernia. In feite verlang ik er echt naar de operatie. Je wordt er letterlijk moe van de pijn en al door maar pijnstillers moeten slikken, daar wordt je ook niet vrolijk van. Afgezien van het feit dat je je werk (vooral als het om zitten gaat) nauwelijks kunt verrichten. De kerkdiensten voor de operatie zal ik wel aankunnen. Maar na de operatie is het een ander geval. Zoals het er nu voor staat zal de eerste Pinksterdag waarschijnlijk een gezamenlijke kerkdienst worden – daar zult u in de volgende kerkbode meer over kunnen lezen.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Collectem Hervormde Kerk**Zondag 9 mei**

| | | |
|---|---|--------|
| De eerste collecte bestemd voor de Diaconie | € | 165,95 |
| De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente | € | 164,00 |

Collecte Patmoskerk**Zondag 9 mei**

| | | |
|----------|---|--------|
| Diaconie | € | 148,65 |
|----------|---|--------|

Bij de kerkdiensten

Zondag is het de Wezenzondag. Traditiegetrouw wordt, op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, in de verkondiging aandacht besteed aan de woorden van Jezus: "Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug." (Johannes 14:18) In de morgendienst in de Hervormde Kerk hoopt voor te gaan ds van der Tempel te Zwammerdam. En in de middagdienst ds Bergman uit Katwijk.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 15 mei van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 6 juni in de morgendienst.

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 voor de Hervormde Diaconie en 1 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Korendag Monnickendam op zaterdag 5 juni 2010

Na de enthousiaste reacties over deze manifestatie in voorgaande jaren, organiseert de Cantorij grote kerk te Monnickendam voor de 15^e achtereenvolgende keer een Korendag. De korendag zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 2010, aanvang 10.00 uur. Die dag worden door koren uit het gehele land gedurende 25 minuten uitvoeringen gegeven uit hun eigen repertoire.

De uitvoeringen vinden plaats in vijf verschillende kerken, een sociëteit en het Raadhuis, waar een volledig volgeboekt programma met ongeveer 90 koren kan worden geboden, met een zeer uiteenlopend repertoire.

De slotmanifestatie is om 17.00 uur met een optreden van de Cantorij Grote Kerk en samenzang in de Grote Kerk, met medewerking van Chr. Muziekvereniging "Juliana" uit Marken.

Het doel van deze dag is om het plezier in het samen zingen uit te dragen en te bevorderen.

Van bezoekers en deelnemers van deze korendag wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 3,00 per persoon, waarvoor men de gehele dag toegang heeft tot elke locatie waar de uitvoeringen plaats vinden. Jeugdigen tot 16 jaar hebben vrije toegang.

Snuffelmarkt

De vrouwenvereniging "Tot Arbeid Geroepen" van Zuiderwoude organiseert op zaterdag 29 mei van 10.00 – 15.00 uur een Snuffelmarkt in en rond de kerk. Wat valt er dan te snuffelen en waarom zou u, na dat gesnuffel, tot aankoop overgaan (want dat is de bedoeling)? Omdat de brocante (dat is deftige rommel) van prima kwaliteit is, omdat de consumptie, al of niet voorzien van taart ook al zo heerlijk smaakt. En omdat u het goede doel van het onderhoud van de kerk van Zuiderwoude ermee ondersteunt. Iedereen is hartelijk welkom op de Snuffelmarkt.

En langzaam kleurt ons Marken rood...

Nu de vlaggetjes weer uit ons straatbeeld verdwenen zijn, en het rood, wit en blauw niet meer fier wappert, komt het eenvoudige rood weer boven. Rood voor de ramen van de mensen. Rood op de poster voor Pinksteren. Rood met een eenvoudige oproep: Vier Pinkster. Eenvoudiger kan het haast niet. Maar wel indringend.

Pinkster, wat is er dan met Pinksteren te vieren? Voor velen tegenwoordig een vraag. Voor ons een antwoord. En wij willen graag anderen laten delen in ons antwoord.

Pinksteren is het feest, waarop wij vieren, dat God zijn Heilige Geest heeft gegeven aan ons mensen. De Heilige Geest, die ons helpt in ons gelovig zijn. De Heilige Geest, die mensen brengt tot geloof en bewaart bij het geloof. Als de Heilige Geest niet was gekomen, dan zou er weinig van geloof en kerk zijn terechtgekomen.

Maar de Geest is wél gekomen, vroeger in wind en vuur, tegenwoordig vaak heel stil in ons mensenhart. De Heilige Geest, die ons bij Jezus brengt. De Heilige Geest, die de kerk in alle waarheid leidt.

En daar zijn we blij om. Daar zijn we dankbaar voor. En dat willen we weten. Daarom hangen we de poster voor de ramen. En aan ieder die ons vraagt, zullen we vertellen van de hoop, die in ons is. Want we schamen ons er niet voor, dat we bij Jezus horen.

De posteractie is begonnen als een initiatief van Areopagus, de club die bijeenkomsten organiseert op het raakvlak van Kerk en Cultuur in Waterland. De drijvende motor van de actie is de dominee van Zuiderwoude. Veel gemeenten doen mee. Dit seizoen zijn het nog vooral gemeenten in Noordholland. Maar volgend seizoen wil de landelijke kerk meedoen en zullen de posters te zien zijn in heel Nederland.

Vier Pinkster, staat op de poster te lezen. Het is al gauw Pinksteren. Als u nog wilt meedoen, moet u zich haasten. De posters zijn te krijgen in de Patmoskerk (ze liggen op de tafel in de hal) en in de Hervormde Kerk (daar liggen de posters voorin de kerk in de zijbanken). En ik heb ook nog wat posters bij mij thuis. Als u belt, dan kom ik een poster brengen.

Langzaam kleurt ons Marken rood.... Ach nee, het gaat ons niet om politiek. Het gaat ons erom, dat wij trouwe getuigen willen zijn van Jezus onze Heer. Daarom hangen we de poster op.

ds J. Pronk

Van de kerkrentmeesters

Verjaardagskalenders

In het kader van 100 jaar kerkgebouw heeft de werkgroep een prachtige verjaardagskalender met oude (kerk)foto's samengesteld, die te bezichtigen is op een plateau achterin de kerk. Belangstellenden kunnen deze kalender aanschaffen tegen de verlaagde prijs van 5,00 Euro. Ook gedurende de openstelling van de kerk doordeweeks kunt u even binnenkomen om een kalender aan te schaffen. Neemt u s.v.p. wel gepast geld mee? Ook zijn er nog kaarten en boekjes over onze kerk verkrijgbaar. Leuk om weg te geven bij verjaardagen e.d. Loop eens langs en kijk of er voor u ook iets bijzit. De opbrengst komt ten goede aan (het onderhoud van) de kerk.

Pastorie

Aan de pastorie is wat groter onderhoud verricht. Het hekwerk is vervangen, de tuin opgehoogd en opnieuw betegeld, de bomen gesnoeid en de pastorie is in prachtige kleuren geschilderd. Het geheel ziet er weer prima uit. Vaklui en vrijwilligers, hartelijk dank!

Inventaris

De tafels in Gebouw Hoogh zijn vervangen door opklapbare lichtgewicht tafels. Deze zullen ook dienstdoen in de kerk bij avondmaal en koffiedrinken. Vervanging van de (versleten) stoelen in Gebouw Hoogh zal binnenkort ook plaatsvinden. We zullen dan overgaan op inklapbare stoelen.

Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente

UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING IN BEIDE KERKEN
OP 19 MEI 2010

Bij deze nodigen wij u namens de kerkenraden van beide kerken uit voor een *gemeentevergadering op woensdag 19 mei a.s. om 20.00 uur.*

Het is de bedoeling dat deze vergadering gelijktijdig plaatsvindt in zowel de Patmoskerk als de Hervormde Kerk.

Het doel van deze bijeenkomst is "*het kennen en horen*" van de gemeente over punten de kerkfusie aangaande. Over deze punten is al overeenstemming bereikt in de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen.

Hieronder volgen de punten:

1. Kerkdiensten

Reguliere middagdiensten vervallen.
 Normale erediensten rouleren in beide gebouwen.
 Trouw – en Rouwdiensten: voorkeur familie.
 Klokluiden om 9 uur en bij aanvang dienst, in gebouw waar dienst wordt gehouden.

Diensten Hervormde Kerk:

2^e kerstdag – 2^e paasdag
 Bid- en Dankstond woensdag
 Goede vrijdag morgendienst
 Oudejaarsdienst

Diensten Patmoskerk

1^e kerstdag – 1^e paasdag
 Jeugddienst
 Kinderkerstfeest
 Nieuwjaarsdienst
 Schooldienst

2. Doopbeleid

Alle leden van de kerk mogen hun kind laten dopen.

3. Zendingscommissie

Deze staat los van de kerkenraad.
 Legt verantwoording af aan kerkenraad en gemeente.
 Bestaande activiteiten en projecten worden voortgezet.

4. Verkiezing kerkenraad in januari voor een termijn van vier jaar

5. Avondmaal

Allen die in Christus geloven mogen deelnemen aan het Avondmaal.

De scriba's van beide kerken

Om over na te denken

Eerbied

Om maar met een biecht te beginnen. Op vakantie in Frankrijk ga ik 's zondags meestal naar de Rooms-Katholieke kerk. Nu zijn er grotere zonden, maar toch, erg solidair met de Hugenoten is het niet. Het begon ermee, dat ik geen zin had om eerst een uur in de auto te zitten om een protestantse dienst mee te maken, als er vlakbij de camping ook een kerk is. Daar komt bij dat zo'n katholieke dienst met mijn gebrekkige Frans goed te volgen is; de klassieke onderdelen van een eucharistieviering zijn immers wereldwijd hetzelfde. Maar er is méér.

Het overkwam me in de St Pierre, een prachtige oude kerk in Saumur, een stadje aan de Loire. Het orgel speelt als we binnenkomen. Voorin staat een jonge vrouw die even bescheiden als doortastend de gemeentezang leidt. We zingen een lied over Christus die ons vrijmaakt... En bij de eucharistie het klassieke Agnus Dei, "Christus, heilig Gods Lam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer....en geef ons uw vrede".

De dienst emotioneert me. Waarom raakt deze dienst mij zo? Mijn zwager die ook predikant is, heeft dezelfde ervaring. Het is de eerbied die uit alles spreekt. Eerbied bij de cantrix, eerbied bij de priester, eerbied bij hen die aan de communie deelnemen en daarna in hun bank neerknielen. Maar evengoed bij de jonge moeder die even stil opzij in de kerk een stukje rondloopt om het kindje in haar armen in slaap te wiegen....

De liefdevolle toewijding en devotie waarmee velen de dienst beleven. De jonge soldaat in uniform neergeknield een paar banken verder.

Je wordt er zelf stil en ontvankelijk van. Alles verwijst naar het wonder waarvan de kerk leeft. Christus zelf is hier aanwezig....Hij wil ons hier ontmoeten.

Hoe komt het toch, dat je dit in onze protestantse kerk minder beleeft? Misschien is bij ons de kerkdienst meer een sociaal gebeuren geworden. We zingen wel: "Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer" (Psalm 62), maar we praten rustig verder en zijn veel meer met elkaar, onszelf of de voorganger bezig, dan ons open te stellen om de levende Heer te ontmoeten.

Soms denk ik, laten we stoppen met onze kerkdiensten alleen maar gezellig, blijer en leuker te willen maken. We moeten in de kerk meer *eerbied* leren. Aan de kinderen, maar ook aan onszelf. Om stil verwonderd bijeen te zijn dat de grote God voor ons de tijd neemt.

ds Wim Koerselman, predikant in Rotterdam – Overschie.

(overgenomen uit het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Monnickendam)

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen,
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem,
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.

Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.

Laat mij nu reeds aan U
alles mogen geven, lieve God, mijn leven.

God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen

Laat, o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen, lof en dank bewijzen.

Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,

zo laat Gij, Zon van mij,
in uw licht mij groeien, voor U openbloeien.

(Gezang 323)

8

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Sherpa”, Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn, afd Troefke: hr S. Kes,

Prinses Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Berg 9 : hr. K. de Wit

Verpleeghuis “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. de Dijk: hr. S. Peereboom

Afd. de Dijk: mw. E. Zeeman – de Groot

Afd. de Dijk: mw. L. Zeeman - Roos

Zorgcentrum “Sint Nicolaashof”, St Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Kamer 306 : mw. G. Zeeman – van Altena

Chr. Leefgemeenschap “Groot Schuylenburg”, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zeevangstraat 2, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser

Oranjefontein 35, 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. Kaars

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 101: mw. S. Zeeman – Zeeman

Kamer 110: mw. A. Taanman – Zeeman

Kamer 112: mw. S. Commandeur – de Groot

Kamer 116: hr. J. Schouten

Kamer 118: mw. G. Dorland – Boes

Kamer 121: mw. N. Zeeman - Boneveld

Kamer 122: mw L. Teerhuis – Visser

Kamer 124: hr. K. Springer

Kamer 128: mw. H. Schul – Breekveldt

Kamer 134: hr. K. de Jong

Kamer 202: hr. en mw. J. van Altena – de Groot

Kamer 203: hr. A. Zondervan

Kamer 209: hr. C. Commandeur

Kamer 211: mw. L. de Waart - Stoker

Kamer 229: mw . L. Zeeman – de Waart

Kamer 234: hr. J. Schipper

Kamer 304: hr. J. Appel

Kamer 309: mw. J. Kes - Pereboom

Kamer 316: hr. K. Kaars

Kamer 323: hr J. Boneveld

Kamer 328: hr. en mw. K. Visser – van Altena

Kamer 335: mw. S. de Waart - Boes

Kamer 336: mw. N. de Waart – Teerhuis

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 201: mw. P. Springer – Kes

Kamer 212: mw. J. Booneveld – Zondervan

Kamer 214: mw. E. Stoker – de Waart

Verpleeghuis Novawhere, prof mr P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Kamer 130: hr. K. Visser

Kamer 230: mw. P. Bootsman - Pereboom

Verpleeghuis Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd. Rozenhof 1: mw. L. Zeeman – Zeeman

Bazar
van de Nederlands Hervormde kerk



De bazar was gezellig, de opbrengst geweldig, nogmaals onze hartelijke dank.

De meest prijzen zijn door de gelukkige winnaars opgehaald. Er zijn echter nog enkele prijzen, die nog niet zijn opgehaald, namelijk:

| Stand | Nr(s) |
|-------|-------------|
| 01 | 1704 |
| 21 | 1741 |
| 23 | 926 |
| 27 | 1975 |
| 28 | 1674 – 1680 |
| 34 | 1493 |
| 36 | 963 |
| 42 | 1936 |
| 47 | 1691 – 1975 |

Deze prijzen kunnen nog tot uiterlijk 1 juni 2010 worden opgehaald bij Jan Piet van Altena, Kets 46, 0299 601703.

De bazarcommissie

Onze wereld is weer een stukje mooier!

10.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje



Finn

2 mei 2010

Mariska Zondervan & Wil en Sven Peijnenburg
Schildgronden 63 - 2134 ZV Hoofddorp
Tel. 06 - 48 93 63 33



23:26 uur



3728 gram



52 cm

