

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 mei 2010

Kerkdienst voor: zondag 23 mei 2010

Eerste Pinksterdag

10.00 uur ds J. Pronk
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk
De Zingende Kerk

Eerste collecte: de Zending
Tweede collecte: de beide kerken

09.45 uur Crèche in Gebouw Hoog
(Annelies van Altena en Astrid van Altena)

Kerkdienst voor: maandag 24 mei 2010

Tweede Pinksterdag

10.00 uur ds J. Pronk
Gezamenlijke dienst in de Patmoskerk
Intochtslied: Psalm 89: 1 en 2

Eerste collecte: Stichting Steur
Tweede collecte: de beide kerken

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	23 mei	Exodus 24:1-11	Eerste Pinksterdag
maandag	24 mei	Exodus 24:12-18	Tweede Pinksterdag
dinsdag	25 mei	Psalm 68:1-11	
woensdag	26 mei	Psalm 68:12-24	
donderdag	27 mei	Psalm 68:25-36	
vrijdag	28 mei	Joël 2:18-27	
zaterdag	29 mei	Joël 3:1-5	

"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren zij allen bij elkaar." Handelingen 2: 1

In het oude Israël werd ook al het Pinksterfeest gevierd. Het was een oogstfeest, net als het vroegere Paasfeest, een dankdag voor het gewas. Twee keer per jaar werd er in Israël geoogst en de eerste opbrengst werd met Pasen naar de tempel gebracht om geheiligd te worden. Na zeven weken werd de tarweoogst binnen gehaald. De boeren kwamen dan weer naar de tempel om twee broden te offeren als bekroning van de paasbelofte. Later werden deze twee feesten gekoppeld aan de geschiedenis van Israël. Op het Paasfeest werd de uittocht uit Egypte herdacht en op het Pinksterfeest werd het feest ter nagedachtenis van het sluiten van het verbond bij de berg Sinaï herdacht. Daar ontving het volk Israël de tien geboden, die volgens de joodse Talmoed op Gods bevel door de engelen in zeventig talen zijn vertaald voor alle volken op aarde.

Pasen en Pinksteren horen dus onverbrekkelijk bij elkaar: Het feest van de bevrijding en het feest van de roeping van het volk.

Ons woord Pinksteren komt van het Griekse woord Pentecoste en dat betekent: vijftigste dag. Vijftig is zeven maal zeven plus een. Zeven is het getal van de volheid. Zeven dagen duren de standen van de maan. De regenboog heeft zeven kleuren. Een toonladder heeft zeven tonen. Met dat zeven maal zeven plus een stijgen wij boven de aardse volheid uit. Daarmee wordt het iets hemels, iets van God.

Op de vijftigste dag na Pasen beschrijft Lucas de uitstorting van de heilige geest. In een huis in Jeruzalem zaten de discipelen bij elkaar toen plotseling een windvlaag de kamer vulde. Er verschenen vuurtongen, de discipelen werden vervuld van de heilige geest en zij spraken verschillende talen.

Lucas somt zeven volken op en tien landen. Hij noemt ze alle "zeventig".

Zoals bij de berg Sinaï de twaalf stammen van Israël werden samengevoegd, zo worden nu de volken van de aarde geroepen om samen te leven tot Zijn eer. Het huis in Jeruzalem waar het begon wordt op de vijftigste dag uitgebreid tot aan de uiteinden der aarde.

- De mensen in Jeruzalem waren net zo verbijsterd als het volk in de Sinaï. Het gevolg is dat de mensen dan al gaan spotten: Ze zouden teveel hebben gedronken. Maar dan treedt Paulus onmiddellijk op en spreekt dit tegen. Hij houdt de eerste preek in de geschiedenis van de jonge kerk.

*O God die op het Pinksterfeest uw Geest uitstort op alle vlees
En uit de hemel nederdaalt op alle tong en taal,
Stort nu in ons het goede woord dat wordt geloofd met het gehoor
En indaalt als een zoete wijn waarvan wij dronken zijn,
Dat Jood en Griek en Arabier uw daden horen, nu en hier,
Dat U Romein en Aziaat in eigen taal verstaat!
O stormwind die ons huis vervult, vuur dat zich over elk verdeelt,
Maak onze eigen woorden tot de taal van God!*

(Muus Jacobse in Gezang 84)

Ouderling Neeltje van Altena Boneveld.

Voorbede

1. Voor allen die in deze tijd examen doen, Heer wil hen rust en wijsheid geven.
2. Voor de Diakenen van beide kerken, dat ze vreugde vinden in al hun taken.
3. Wees bij hen die langdurig verpleegd worden, dat ze ondanks hun hulp vraag, mogen beseffen dat ze waarde volle mensen zijn in Uw ogen.
4. Voor de verpleegsters, dat ze blijmoedig hun werk mogen doen.
5. Voor de Zending en alle medewerkers, Heer wil al dit werk zegenen.
6. Wij vragen Uw zegen over het Pinksterfeest, maak ons denken gelijk aan Uw wil.
7. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

Zondag is het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

In de Hervormde Kerk wordt een gezamenlijke dienst gehouden.

We luisteren dan naar Handelingen 2 : 1 – 13: over een advocaat en een vuilnisman, die niet van staken willen weten.

En we maken er een Zingende Kerk van.

Op Tweede Pinksterdag houden we een gezamenlijke dienst in de Patmoskerk.

Dan horen wij naar Numeri 11: de Geest gaat steeds weer nieuwe wegen.

ds J. Pronk

In memoriam

Op 15 mei 2010 is overleden zr Aaltje Taanman – Zeeman, zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam.

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan de Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Kerkdienst Swaensborch

Op de woensdag na het Pinksterfeest mag ik weer voorgaan in de kerkdienst in zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Het is altijd weer fijn om met de ouderen daar de kerkdienst te vieren. En dat de mensen het waarderen, blijkt wel uit de verhoudingsgewijs grote opkomst van de mensen.

Een paar weken geleden ben ik voorgegaan in de kerkdienst in zorgcentrum De Viervorst in Purmerend. Ik kende het niet, maar de Viervorst blijkt een mooi nieuw zorgcentrum te zijn met aanleunwoningen in de Bloemenbuurt van Purmerend.

De opkomst was niet groot. Er waren vijftien kerkgangers. Maar evengoed hebben we kerk gehouden.

Voordat de dienst begon, riep een oude mevrouw, of ik even bij haar wilde komen. Ze had een gedicht gemaakt en of ze dat mocht voorlezen in de kerkdienst. Natuurlijk, geen enkel bezwaar.

Toen het haar beurt was, kwam ze, gearmd tussen twee vrijwilligers, naar de micorofoon. En ze heeft haar gedicht voorgelezen. Een gedicht over hoe dankbaar ze was, dat er gezorgd werd voor haar in de Viervorst. En ook hoe dankbaar ze was, dat de Here God voor ons allen zorgt. En dat Hij ons zo liefheeft, dat Hij de Here Jezus naar ons toe gestuurd heeft om ons tot zijn kinderen te maken. Toen ze haar gedicht gelezen had, ging die mevrouw weer tussen twee vrijwilligers in naar haar plaats.

Ik was er echt een beetje stil van. Iemand die niet meer zelf kan lopen en wie weet wat voor zorg en moeite ze nog meer heeft, gaat vertellen van haar dankbaarheid, dat God zo goed voor haar zorgt. Ik voelde me echt een beetje klein worden. Ik kan gaan en staan waar ik wil, en toch ben ik maar zo weinig dankbaar.....

Ook dat gebeurt....in Purmerend.

ds J. Pronk

Collecten Hervormde Kerk**Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst**

De eerste collecte bestemd voor Marken helpt Roemenië	€	179,00
De tweede collecte bestemd voor de beide kerken	€	129,85

Zondag 16 mei

De eerste collecte bestemd de Diakonie	€	150,84
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€	176,64

Collecte Patmoskerk**Zondag 16 mei**

Kerk	€	229,50
------	---	--------

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE

In Pakistan zijn christenen verreweg in de minderheid. In dit land dat overwegend moslims is, is Bijbelonderwijs moeilijk te krijgen. Het Open Theologisch Seminarie steunt de christenen en verzorgt Bijbelcursussen. Dit jaar wil Kerk in Actie dit project in Pakistan steunen.

Het foldertje waarin u meer kunt lezen hierover en het zendingszakje zit aan dit kerkblad gehecht. Het zakje wordt tussen 23 en 29 mei 2010 bij u opgehaald.

De hervormde zendingscommissie.

Bloemen verzorgen en wegbrengen

Trijntje Teerhuis-Zondervan heeft te kennen gegeven dat zij stopt met het verzorgen en wegbrengen van de bloemen.

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente willen wij Trijntje oprecht bedanken voor de grote toewijding waarmee ze dit mooie en dankbare werk 25 jaar heeft gedaan.

Wij wensen haar Gods nabijheid en een goede gezondheid toe.

Scriba Aaltje Zeeman

Bloemen verzorgen en wegbrengen

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente laten wij u weten dat Maria Uithuisje-de Waart de verzorging en het wegbrengen van de bloemen op zich heeft genomen.

Wij zijn verheugd en dankbaar dat Maria dit mooie en vreugdevolle werk samen met Loppie en Lijs wil gaan doen.

Wij wensen haar een goede tijd toe.

Scriba Aaltje Zeeman

*Lopen op het water
Zonlicht zien voor dag en dauw
Vliegen zonder vleugels
Allemaal door jou*

25 mei 1960

25 mei 2010

**Pieter Zondervan
en
Jannetje Schipper**

Op 25 mei a.s. zijn onze ouders, schoonouders, bessie en bap 50 jaar getrouwd.
Wij wensen dat zij nog lang in gezondheid bij elkaar kunnen zijn.

Symon en A.T.
Britt Demi
Tess Julia
Maud Marijn

Peter en Neeltje
Robin
Danny

Judith en Cornelis
Amy
Ellis
Bo

Hierbij laat ik weten dat ik m.i.v. 7 mei 2010 ben verhuisd naar het volgende adres:

L. Kes – de Groot
“De Viervorst”
Primulastraat 112
1441 HC Purmerend

Vriendelijke groeten,
Lijsbeth Kes – de Groot

*De levensbaan is afgelopen
De grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor haar open
Ze is voor immer thuis gebracht*

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat na een liefdevolle verzorging in verzorgingshuis "Swaensborch" is overleden onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Aaltje Taanman – Zeeman

sinds 1997 weduwe van Cornelis Taanman

* 26 november 1910

† 15 mei 2010

Grietje en Piet
Cees en Neeltje
Klaas en Grietje
Loppie en Jan
Aaltje en Outger
Geertje en Piet
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

C. Taanman

Thamiswerfstraat 12, 1156 AA Marken.

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 20 mei om 14.00 uur in de Hervormde kerk te Marken.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in dorps huis Het Trefpunt.

*Toen ze steeds maar ouder werd
en haar wereldje zo klein.
Kwamen er steeds vaker momenten,
waarop ze verlangde, bij Hem te zijn.*

Na een zorgzaam leven is op 99-jarige leeftijd rustig ingeslapen onze bessie,

Aaltje Taanman-Zeeman

Kleinkinderen en achterkleinkinderen.