

# Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 22

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 5 juni 2010

## Kerkdiensten voor: zondag 6 juni 2010

10.00 uur *ds J. Pronk*  
Bediening Heilige Doop  
Intochtslied: Psalm 87: 1 en 2

09.45 uur Crèche in gebouw Hoog  
(Eeftje en Ilse Zondervan)

17.00 uur *ds J. Pronk*  
Intochtslied: Psalm 87: 1 en 2

Eerste collecte: het Project van de  
Waterlandse Gemeenten (waterputten in  
Gambia in Afrika)  
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds W. Gugler*  
Viering Heilig Avondmaal

Tekst: Mat. 6:1-18

Crèche: Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: *Tanja de Jong en  
Esther Kaars*

Collecte is bestemd voor de kerk

Na de dienst is er koffie drinken in de hal van  
de kerk (Kerkrentmeesters).

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	6 juni	Psalm 41
maandag	7 juni	Lucas 7:11-17
dinsdag	8 juni	Lucas 7:18-28
woensdag	9 juni	Lucas 7:29-35
donderdag	10 juni	Psalm 18:1-20
vrijdag	11 juni	Psalm 18:21-35
zaterdag	12 juni	Psalm 18:36-51

## Meditatie

want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

2 Korintiërs 3: 6b

Het is Pinksteren geweest. Het feest van de Geest; met een hoofdletter. Het woord geest kent vele verbindingen en betekenisvarianten: geestdodend, geestdrift, geestesarbeid, geesteskind, geestgrond, geestesgemeenschap, geestesoog, geestesziek, geestgrond, geestig, geestelijk, geestverruimend, geestverwantschap, de geest des tijds, de geest geven, de geest is uit de fles, er uitzien als een geest, hoe groter geest, hoe groter beest, geestrijk vocht, geest van zout. Er zijn nogal wat geest-'aanduidingen.'

Dat maakt het ingewikkeld om het begrip geest te duiden

Dat kan het gevolg zijn van een besef van de gecompliceerde knopen waarin zo'n woord gewikkeld is geweest en waaruit hele kluwens van betekenissen zijn voortgekomen. Bij het woord 'geest' zijn die metaforische kluwen uiteen te rafelen in een groot aantal associaties, die stuk voor stuk interessant en moeilijk te vatten zijn. Ik meen twee groepen te kunnen onderscheiden, een die te maken heeft met de geest die in ons is, waardoor wij geestelijk en geestig zijn, en een met de geest die buiten ons is en daar bijvoorbeeld waait waar hij wil. Ik denk verder dat in een taal als het oude Grieks hiervoor ook afzonderlijke woorden waren, een dat met 'besef' te vertalen is en een dat afgeleid is van 'blazen' en 'waaien'. Van allebei is 'geest' een vertaling en dat is een van de redenen waarom de betekenis daarvan zo ingewikkeld is geworden.

In het eerste kluwen wordt met 'geest' een vermogen in ons bedoeld, het levensbeginsel waardoor wij leven en ons daarvan bewust zijn. Er bestaat een zekere voorkeur voor een stijgende beweging bij de ontwikkeling van dit woord. Geest is niet alleen hoger dan stof en vanaf dat niveau daaraan tegengesteld, maar ook in het innerlijk lijkt er een tegenstelling te ontstaan tussen 'ziel' en 'geest' waarbij aan 'geest' een hogere plaats wordt toegekend, meer kans op eeuwigheid en een groter intellectueel gewicht. Maar hoe hoog ook gestegen, 'geest' in deze betekenis is in ons als een eigendom. Voor wat ik op dat gebied in mij heb, kan ik spreken van 'mijn' geest en ik kan proberen die als een instrument te gebruiken bij mijn pogingen te formuleren wat mij bij dit woord voor de geest komt. Ik mag dan hopen dat het ook bij anderen voor de geest komt, want wat alleen voor mijn geest komt is een hachelijk bezit. Als mijn geest en mijn besef geen vensters zijn die uitzicht geven op een gezamenlijk bewoonde wereld, vertegenwoordigen zij alleen maar mijn particuliere waanzin.

In het tweede kluwen, eigenlijk dierbaarder, slaat 'geest' niet op een vermogen of op iets wat van mijzelf is, tenzij ik als het ware met de onderkant ervan genoeg neem. Bij het Griekse 'pneuma' en het Latijnse 'spiritus' is dat 'adem', iets warmes en dierbaars dat wij in ons hebben en een enkele keer aan anderen kunnen meedelen. Maar aan de bovenkant van zijn betekenis, waar hij het mooist, het meest goddelijk en het meest raadselachtig is, onttrekt de geest zich totaal aan ons bezit, onze beschikking en onze temperatuur. Hij is daar niet 'mijn' geest, maar 'de' geest, de wind, die waait waar hij wil -in elk geval niet waar wij dat willen. Hij staat daar wel tegenover de letter die doodt, maar hij is evengoed de onverhoeds opstekende stormvlaag die letters en letterlijkheid kan wegvagen. Die geest hebben wij niet, maar wij zeggen van hem dat hij over ons kan komen als een kracht die wij niet kennen en waar wij niet de trotse bezitters van zijn. Juist op het moment waarop 'geest' zich aan onze greep onttrekt en eerder betrekking heeft op ons onvermogen dan op wat wij zoal kunnen, precies daar waar onze activiteit een afwachende houding en passiviteit wordt, bereikt het woord het hoogtepunt in de ontwikkeling van zijn betekenis.

De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt  
Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.  
Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar.

De geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt.

Kees Zeeman



**Voorbede**

1. Voor de verpleegsters, dat ze blijmoedig hun werk mogen doen.
2. Voor de Zending en alle medewerkers, Heer wil al dit werk zegenen.
3. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
4. Wees Uw volk Israël nabij en geef vrede over Jeruzalem.
5. Geef inzicht in uw plan met onze gemeente, zodat ons beleidsplan mag werken tot groei en bloei van Marken.
6. Wilt U zijn met de zieken, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer.
7. Voor de politici, dat ze rechtvaardige plannen mogen maken.

Ria Kaars

**Bij de kerkdiensten:**

Zondag 6 juni willen we weer met elkaar Heilig Avondmaal vieren. Hierbij willen we in de evangeliieverkondiging n.a.v. Mat. 6:1-18 nadenken over het feit dat God de *Vader* is. Jezus spreekt immers in de Bergrede niet over God in het algemeen, maar over "jullie Vader in de hemel" – dit is echt een hemelsbreed verschil! Ook het gebed dat Jezus zijn discipelen geleerd heeft, het Onze Vader, is juist daarom zo prachtig omdat wij niet tot een onbekende God roepen maar tot de Vader. Allen welkom!

**Uit de pastorie:**

In de tussentijd ben ik met succes geopereerd aan een hernia. Gelukkig ben ik nu van de pijn af en ben begonnen met de revalidatie. Dit gaat nog wat langzamer dan ik soms graag wil maar stukje bij beetje gaat het aardig vooruit. In overleg met de fysiotherapeut mag ik op zondag a.s. voor het eerst weer in en kerkdienst *voorgaan* en preken. Of het een korte preek wordt, durf ik nu niet te zeggen. In elk geval ben ik blij als ik weer een uurtje naar buiten mag. Zo'n ziekte leert je wel hoe kwetsbaar jezelf als mens bent, maar ook hoe het voor iemand anders is die voortdurend met beperkingen moet leven. Het maakt je weer dankbaarder.

Beste mensen, het was hartverwarmend wat ik allemaal van zoveel verschillende mensen heb ontvangen aan kaartjes, fruitmanden, biefstukken enz. Ik ben er stil van geworden.

Met en hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

**Bij de kerkdiensten**

Zondagmorgen hopen we in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop te bedienen aan Sofie Kaars. We luisteren dan naar Marcus 7: 27: 33, waar Jezus de vraag stelt: Wie ben ik volgens jullie?

In de middagdienst luisteren wij naar Marcus 7: 34 – 38, waar Jezus zegt: Wat heeft een mens er aan, als hij de hele wereld wint, maar het leven erbij inschiet?

ds J. Pronk

**Giften**

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10,00 voor de Hervormde Diakonie en 1 x € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Collecten Hervormde KerkZondag 30 mei 2010

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€	319,50
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€	127,25

Collecte PatmoskerkZondag 30 mei 2010

Diaconie	€	162,75
Kindertehuis Timoteo 31-3-2010 – 27-5-2010	€	439,34

Nu zijn de posters voorbij....

Dat was toch wel een mooi gezicht, al die posters voor de ramen. Op Marken, maar ook daarbuiten. De poster voor het Pinksterfeest had in ieder geval een heldere kleur, rood is altijd de liturgische kleur van Pinksteren. En een pakkende tekst. Vier Pinksteren.

Dat de poster tot heel wat bezinning en gepuzzel aanleiding heeft gegeven, is alleen maar een goed teken. Een klein voorval wil ik u vertellen.

In de Hervormde Kerk was iemand om vreemdelingen op te vangen. En als dat zo uitkomt, maak je dan ook een praatje. Nu gebeurde het, dat een groepje vreemdelingen de kerk binnenkwam, en het eerste wat opviel, was dat ook in de kerk de posters hingen met: Vier – Pink – Ster. In het dorp hadden ze ook al heel wat van die posters gezien. Wat mag daarvan dan wel niet de betekenis zijn? Waar de vreemdelingen vandaan kwamen, is onbekend, en ze spraken gebrekkig engels.

Ze hadden met hun eenvoudige woordenboekje al een oplossing bedacht. Maar door de posters in de kerk waren ze aan het twijfelen gebracht, of zij wel de juiste verklaring voor de tekst op de posters hadden gevonden.

Welke oplossing hadden die vreemdelingen bedacht dan?

Vier, dat kan niet anders zijn dan het getal Vier.

Pink, dat is roze, rood, dat is de kleur van de poster.

En Ster, nou dat is gewoon het hemellichaam de ster.

Na enig logisch nadenken was de groep vreemdelingen tot de conclusie gekomen, dat hier op Marken ergens een vier-sterrenhotel moest zijn; en dat de huizen waar de poster hing dan dependances waren, waar je ook kon overnachten. Alleen de kerk gooide roet in het eten. Want het is een mooie kerk, maar niet om in te slapen.

De dame, die de vreemdelingen in de kerk opving, heeft uitgelegd dat het echt niet om een vier-sterrenhotel ging, maar dat het een oproep was om het Pinksterfeest te vieren.

Hoe heb je dat duidelijk gemaakt?, vroeg ik aan haar. Nou ja, met handen en voetenwerk, want ik spreek geen vreemde talen. Ik ben begonnen met Kerstfeest, dat Jezus was geboren. En toen kwam ik bij Goede Vrijdag, dat Jezus gekruisigd was. Met Pasen was Hij opgestaan van de dood. Met Hemelvaartsdag ging Hij naar de hemel terug. En met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. En, zei de dame, ze snapt het allemaal.

Jammer, dat ik er niet bij was. Want ik had best willen zien, hoe je met handen en voetenwerk aan een groep vreemdelingen duidelijk maakt, dat de Heilige Geest is uitgestort. Ik denk, dat zelfs voor een ervaren dominee de klus te moeilijk zou zijn geweest.

Maar ach, het Pinksterfeest is toch het feest van het talenwonder. Zo zie je maar, het gebeurt nog altijd....zelfs op Marken.

ds J. Pronk



WATERLANDSE SENIOREN VIERDAAGSE - 22 t/m 25 JUNI 2010

Zoals u in het blad Prettig Weekend heeft kunnen lezen organiseert de stichting Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland de Senioren Vierdaagse in de kernen van Waterland.

Voor langzame wandelaars, maar ook voor rolstoel- of rollatorgebruikers. De mooie route is ongeveer drie kilometer lang. Met muziek bij aankomst in Swaensborch om de wandelaars in te halen. De kosten zijn € 7,50

U kunt zich nog tot 7 juni opgeven bij: Gerrit Schouten - Wittewerf 3 – tel. 601585

Astma Fonds Collecte

De collecte voor het Astma Fonds heeft dit jaar een bedrag van € 946,45 opgebracht. Hierbij wil ik alle collectanten bedanken voor hun inzet. Alle gevers bedankt voor dit mooie bedrag.

Namens het Astma Fonds,  
Elly Schouten – Blok

Mevrouw P. Springer-Kes

is verhuist van De Meermin te Edam naar  
Liornehuis  
Westfriese Hof 153  
1624 HG Hoom  
Kamer 315



Op mijn teentjes kijk ik  
over het randje van de wieg.  
Dag klein zusje, ik vind je lief...

Joris



Stefan, Mirjam en Joris  
de Duikjes 8  
1256 AR Marken  
0299- 416531

Voor een bezoekje  
graag eerst even bellen.



# Waterland Kerkenland 2010

15 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam  
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 5 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop  
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

## ZUIDROUTE

Zaterdag 19 juni

Zondag 20 juni

### Zunderdorp

Achterlaan 12

Trajecti Voces  
*vocaal ensemble*  
Madrigalen van Monteverdi

Noot voor Noot  
*wereldmuziek*  
Liederen uit vijf continenten

### Ransdorp

Dorpsweg 55

Stuurloos  
*veelzijdig mannenkoor*  
Liederen uit heel Europa

Fanfare Zuiderwoude  
*fanfare*  
Spetterende blaasmuziek

### Holysloot

Dorpsstraat 30

Unicorn  
*Ierse folk*  
Ballades, giggles en feestmuziek

Rijndert Woudenberg  
*gitaar*  
Verfijnd klassiek in het witte kerkje

### Durgerdam

Durgerdammerdijk 76

The Quinted  
*jazz*  
Swingen in de dorpskerk

Mainstream Jazz  
*jazz*  
Swingende groep uit het Groene Hart



Info Zuidroute: Henk Breur Termietergouw 5 1027 AD Amsterdam/Zunderdorp  
telefoon: 020-6340727 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Laatste nieuws:  
[www.areonagus.nl](http://www.areonagus.nl)