

# Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 24

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 19 juni 2010

## Kerkdiensten voor: *zondag 20 juni 2010*

10.00 uur *ds C.D. van Alphen te IJsselstein*  
Intochtslied: Psalm 66: 1 en 2

17.00 uur *ds J.W. van de Kamp te*  
*Beverwijk*  
Intochtslied: Psalm 66: 1 en 2

Eerste collecte: de Diaconie  
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds W. Gugler*  
*Doopdienst*

Tekst: Matteüs 6:25-34

Schoollied: Psalm 66: 1

Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en  
Tanja de Jong

Kaarsen/Schoollied: Katinka van Dijk

Collecte is bestemd voor de Diaconie

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	20 juni	Psalm 89:16-38
maandag	21 juni	Psalm 89:39-53
dinsdag	22 juni	Lucas 9:1-9
woensdag	23 juni	Lucas 9:10-17
donderdag	24 juni	Lucas 9:18-27
vrijdag	25 juni	Lucas 9:28-36
zaterdag	26 juni	Lucas 9:37-50

## Waar zoeken wij ons heil

Uit een enquête in opdracht van Trouw bleek nog niet zo lang geleden dat de meeste Nederlanders op spiritueel gebied dik tevreden zijn met zichzelf. Velen van hen hebben geen behoefte aan een traditionele God. Zelfontplooiing en zelfverwerkelijking is wat de meeste Nederlanders bezighoudt. Hoe jonger en hoger opgeleid, des te belangrijker ze dit vinden. Op de vraag wat mensen doen om 'zich bewust te worden van hun 'diepere zelf' wordt echter nogal verschillend geantwoord. Een enkeling noemt meditatie of yoga, maar bijna niemand volgt een systeem om zichzelf te verbeteren. De meesten lijken iets gekozen te hebben wat bij hen past, wat goed voelt. Niet de verwachting meer bewust te worden, maar het verlangen je goed te voelen, klinkt meestal in de antwoorden door, en niet het oriënteren op wat anderen zeggen dat goed is. God en andere religieuze begrippen komen bijna niet voor. Op grond van de antwoorden kan worden geconcludeerd dat de mensen over het algemeen positief over zichzelf denken, en een hoog ideaalbeeld hebben. Maar of zij hieraan uiteindelijk ook voldoen, wordt door hen bijna niet onderkend. Men zegt eerlijk tegenover zichzelf te willen zijn, maar of dat lukt, is de vraag.

Bij de enquête zei minder dan een derde van de ondervraagden tot een bepaalde religieuze stroming te horen. Hun antwoorden verschilden echter niet veel van die van de grote meerderheid; ook zij vermeden religieuze taal.

- Hoe gaan wij zelf hier mee om?
- Vinden wij dat het met ons ook redelijk goed zit?
- Hebben wij voor een goed zelfinzicht ook niemand anders nodig?
- Zijn wij ons meer bewust van hoe wij ons levensgeluk kunnen bewerkstelligen?

Voor een christen is Gods genade de voorwaarde tot zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Maar wordt ons leven ook daadwerkelijk hierdoor bepaald, en verwachten wij ons heil alleen van Hem? Of zijn wij eerder kinderen van deze tijd, in plaats van Zijn kinderen?

Pieter C. Springer

### Voorbede

1. Geef inzicht in uw plan met onze gemeente, zodat ons beleidsplan mag werken tot groei en bloei van Marken.
2. Wilt U zijn met de zieken, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer.
3. Voor de politici, dat ze rechtvaardige plannen mogen maken.
4. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.
5. Leer ons te troosten.
6. Wees bij de mensen die geen toekomst zien, open hun ogen voor de eenvoudige dingen.
7. Leer ons vreugde te hebben in de lofzang.

Ria Kaars



**Bij de kerkdiensten**

Op zondag 20 juni zal de doop worden bediend aan *Finn Senna*, zoon van Jan Cornelis en Cynthia de Wit (Flevostraat 11). We zijn blij met de doopouders en wensen hen en hun familie een fijne een feestelijke dag toe. In de verkondiging willen n.a.v. Mat. 6:25-34 nadenken over het thema levensdoelen. Waar streef je naar in je leven? Wat heeft de bovenste prioriteit? Wat wil je bijvoorbeeld je kinderen beslist mee geven? Dit zijn belangrijke vragen waar (doop)ouders telkens mee te maken krijgen in de opvoeding van hun kinderen. Jezus geeft hier in de Bergrede een wegwijzend en bevrijdend antwoord voor ons allen.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

**Bij de kerkdiensten**

Zondag hopen in de Hervormde Kerk twee gastpredikanten voor te gaan. In de morgendienst ds van Alphen te IJsselstein en in de middagdienst ds van de Kamp te Beverwijk.

ds J. Pronk

**In memoriam**

Op 9 juni 2010 is overleden br Klaas Kaars, zorgcentrum Swaensborch te Monnickendam.

Hart onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen,  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven.

**Collecten Hervormde Kerk**

Zondag 13 juni 2010

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat	€	155,53
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€	158,10

**Collecten Patmoskerk**

Zondag 13 juni 2010

Werelddiaconaat	€	187,15
-----------------	---	--------

**De ziekenboeg**

Jaap Stoker  
AMC  
Toren H6 Noord  
Kamer 249  
Meibergdreef 9  
1105 AZ Amsterdam Z-O

### Hier gebeurt iets

*Hans Schouten (80) trad een jaar geleden toe tot de Rooms-Katholieke kerk. Op 29 mei is hij tot priester gewijd. Schouten, geboren in de Amsterdamse binnenstad, studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en later aan de Vrije Universiteit. Hij werkte als gereformeerd predikant in diverse gemeenten en in het leger.*

“De zaterdag na pinksteren ben ik tot priester gewijd door bisschop Punt, een heel intuïtieve, plezierige en tegelijkertijd heel duidelijke man die bijzonder goed kan preken. Op mijn tachtigste, inderdaad. Er zijn allerlei heel persoonlijke omstandigheden geweest waarom het zo lang heeft geduurd. Daarover wil ik niet uitweiden. Ik kan wel zeggen, dat ik mijn hele leven onderweg ben geweest naar de beslissing om priester te worden. Op een dag wist ik: Schouten, nu niet langer lullen, maar poetsen.

Al mijn protestantse vriendjes waren bij de wijding. Zij waren diep onder de indruk. Het verschil tussen een protestantse ambtsbevestiging en een priesterwijding is oneindig groot. Heel bijzonder is het moment waarop de priester je in stilte de handen oplegt, en dat alle andere aanwezige priesters dat ook doen. Dat zijn zeven, acht doodstille minuten waarin de Heilige Geest wordt overgedragen, prachtig en indrukwekkend. Dan volgt de broederlijke omhelzing, die de eenheid tussen alle priesters symboliseert. Eigenlijk heet dat “vredeskus”, maar dan heb ik het idee, dat Freud op de ene en Van het Reve op de andere schouder zit. “Broederlijke omhelzing”, dat zegt wat het is.

In de protestantse kerken wordt gepreekt wat Christus gedaan heeft. In de katholieke kerken en de oosterse orthodoxie wordt geloofd dat Christus zich tijdens de eucharistie werkelijk op sacramentele wijze aan de Vader offert – een tastbare werkelijkheid in brood en wijn: daar gebeurt iets. Christus wordt er een tijdgenoot door.

In het Oude Testament is God aanwezig boven de ark. “Die in Israël boven cherubs woont en Zijn hoogheid toont”. God troonde boven de ark; daar is Hij op een massieve, gecondenseerde manier aanwezig. In Israël zegt God: “Ik ben hier, in de tempel”. Israël had het voorrecht om te zeggen: God is hier, onder ons. In het Nieuwe Testament wordt Gods tegenwoordigheid niet minder maar meer, want overal waar brood en wijn op de altaren staat, is Christus. Niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in Israël, maar over de hele wereld.

Mijn overstap van de protestantse naar de rooms-katholieke kerk heeft te maken met die tegenwoordigheid van God, met het idee: “hier gebeurt iets”.

Een andere reden voor mijn overstap is dat in de protestantse kerk iedereen maar kan zeggen wat ie wil. In Zeeland zegt een dominee, dat God niet bestaat en er is niemand die hem aanpakt. Ik vind daer gezag moet zijn. Aan vrijzinnigheid heb ik altijd de pest gehad. Dat is de grootste drijfveer geweest om samen met Willem Glashouwer in 1967 de Evangelische Omroep op te richten: al die vrijzinnigheid die de NCRV binnensloep. We zeiden tegen elkaar: “Er rest ons niets anders dan zelf een christelijke omroep te beginnen”. Glashouwer heeft zich daar vervolgens op gestort. Ik had er de tijd niet voor, ik was predikant. Als ik nu naar de EO kijk, denk ik: door de verkondigende programma's er uit te halen, is het hart uit de omroep gesneden.

Protestanten zeggen: het gezag, dat is de bijbel. Maar van wie komt de bijbel? Van de kerk! We hebben gezag nodig, dat de bijbel uitlegt. Je hebt niets aan een geschreven gezag, als er geen levend gezag is dat het uitlegt. Nederland telt 316 protestantse kerken en de één zegt dat het zus is en de ander zo. Terwijl er toch maar één Heilige Geest is! Wij hebben daarvoor de Paus in Rome.

Van bisschop Punt moet ik horen wat mij in de rooms-katholieke kerk te doen staat. Ik heb een ruggemergsinfarct gehad en ben niet mobiel. Maar als ze me komen halen en brengen, doe ik graag een Heilige Mis.”

(Anniek van den Brand in dagblad Trouw 7 juni 2010)



**PINKSTERZENDINGSCOLLECTE 2010**

De pinkstercollecte heeft het mooie bedrag van € 1583,61 opgebracht. Bij deze willen wij graag alle mensen die hieraan bijgedragen hebben hartelijk bedanken.

De hervormde zendingscommissie

*Welzalig dien Gij hebt verkoren,  
Dien G'uit al 't aardch gedruich  
Doet naad'ren en Uw heilstem horen,  
Ja, wonen in Uw huis*

Psalm 65 : 2b oude berijming

In dit vertrouwen is van ons heengegaan onze peet

**Pieterje Kes Cd**

op de leeftijd van 79 jaar.

Sinds 8 oktober 1998 weduwe van Cornelis Springer Jz

\* 31 juli 1930

† 11 juni 2010

Cees en Grietje†

Christiaan en Samantha

Marie en Rik

Minou

De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 15 juni 2010 om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Marken.

De begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de hal van de Gereformeerde Kerk.

Correspondentieadres:

Familie C.K. Moenis, Zuiderzeeweg 56, 1156 BW Marken.

6

Ps 73 Vers 10

Wien heb ik in den hemel, Heer,  
behalve U, mijn troost en eer?  
Wat kan op aarde mij bekoren?  
Alleen bij U wil ik behoren.  
Al zou mijn vlees en hart vergaan,  
toch zal ik, God, voor U bestaan,  
wien ik mijn leven toevertrouw,  
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Bedroefd ben ik om het overlijden van mijn enige zuster

**Pieterkje Springer Kes**

Nu is ze thuis bij haar Heer en Heiland

Haar Zuster,  
Maritje Kes

---

Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze moeder,  
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

**A Taanman-Zeeman**

Namens de familie  
Marken, juni 2010

---

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeau's,  
die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk.

Het was hartverwarmend.

Neeltje en Klaas Uithuisje