

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 juni 2010

Kerkdiensten voor: zondag 27 juni 2010

10.00 uur *ds. C. Visser te Westzaan*
Gezamenlijke tentdienst op de Haven

Thema: "Zing-vecht-huil-bidt-lach-werk en bewonder"
m.m.v. een gelegenheidsband en De Acht Zonder

Collecte is bestemd voor: Ronoylion -Wilde Ganzen-

17.00 uur *ds J.W. van de Kamp te Beverwijk*
Intochtslied: Psalm 75: 1 en 2

Eerste collecte: de Diaconie
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	27 juni	Lucas 9:51-62
maandag	28 juni	1 Timoteüs 1:1-11
dinsdag	29 juni	1 Timoteüs 1:12-20
woensdag	30 juni	Jeremia 15:1-9
donderdag	1 juli	Jeremia 15:10-21
vrijdag	2 juli	Jeremia 16:1-9
zaterdag	3 juli	Jeremia 16:10-18

Overdenking: "Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden". (Lucas 15: 21)

Nergens in het evangelie komt het grenzeloze van Gods erbarmende liefde zo sterk tot uitdrukking als in de gelijkenis van de verloren zoon. Het verhaal van de verloren zoon, is het verhaal van een God die ons zoekt en die niet rust voordat Hij ons gevonden heeft.

De jongste zoon had een leven achter zich dat werd gekenmerkt door een groot zelfvertrouwen, door succes en roem, maar dat was uitgelopen op verlies, teleurstelling en mislukking. De jongste zoon accepteert de vergeving en geeft zich over aan de omhelzing van de Vader. De oudste zoon heeft zich altijd aan de regels gehouden, was gehoorzaam, plichtsgetrouw, werkte hard. Naar buiten toe was de oudste zoon zonder fouten. Maar geconfronteerd met de vreugde bij de terugkeer van zijn jongere broer kwam er een heel ander mens te voorschijn; een mens vol eigen dunk, jaloezie en wrok. ***Bij wie staan we het dichtste?***

God houdt evenveel van de oudste als de jongste zoon. Hij heeft geen lievelingskind. De Vader verlangt vurig om ook zijn oudste zoon deelgenoot te maken in zijn vreugde. Je kan kiezen voor dankbaarheid in plaats van jammerklacht. Je kan blijven klagen over alle tegenslagen in je leven en helemaal opgaan in je wrok. Er wordt zoveel geoordeeld en veroordeeld en onder de zogenaamde voorbeeldige mensen heersen zoveel vooroordelen. Er is zoveel ingehouden woede onder de mensen die zo vreselijk hun best doen om maar niet te zondigen.

God heeft ervoor gekozen om bovenal een Vader te zijn. Als Vader wil Hij dat Zijn kinderen vrij zijn, vrij om lief te hebben. Die vrijheid sluit de mogelijkheid in dat Zijn kinderen Hem verlaten. De Vader kent de pijn die deze keuze met zich meebrengt, maar Zijn Liefde maakt Hem machteloos om deze pijn te voorkomen. Hij wil slechts liefde schenken die in vrijheid wordt aanvaard. Hij lijdt als Hij merkt dat Zijn kinderen Hem alleen maar eren met de lippen terwijl hun hart ver van Hem is. De Vader probeert Zijn kinderen te bereiken vanuit de plek in Zijn hart waar de Goddelijke liefde alle menselijke verdriet omarmt. Met Zijn handen en vooral met Zijn stem wil de Vader zeggen: "jij bent Mijn geliefde zoon of dochter, in wie Ik Mijn welbehagen heb". Als de geliefde zoon of dochter hoeven we niet bang te zijn om te worden afgewezen; hoeven we niet zonedig door andere mensen te worden bevestigd, aanvaard en bemind om een voorbeeld voor anderen te zijn; hoeven we voor geen enkele confrontatie uit de weg te gaan; en kunnen we troosten, waarschuwen en bemoedigen.

Jezus toont een onmiskenbare voorkeur voor hen die aan de rand van de maatschappij leven. Wat doet Jezus met de mensen? Alle afgeschreven mensen zet Hij voor de volle waarde op zijn balans: hoeren, tollenaars, zwakken en mismaakten, zwervers, verslaafden, gokkers en bezetenen.

Laatst raakte ik in gesprek met een vrouw van mijn leeftijd die stervende was. Tijdens ons gesprek vroeg ik haar of ze ook wat met God had? Nee was haar antwoord. Ze gaf aan er wel mee te zijn opgegroeid maar al jaren geleden het geloof vaarwel te hebben gezegd omdat ze wel zonder God kon. Ach zei ze tenslotte; je denkt toch niet dat God nu nog op mij zit te wachten; nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen. Ja, mocht ik zeggen; dat is nou het grote verschil tussen God en mensen. Als je jaren geen contact hebt gehad met mensen, kun je ook in deze situatie meestal niets meer van die mensen verwachten, je bent voor ze afgeschreven. Maar gelukkig is God anders; Hij ziet altijd naar je uit, wacht op je met uitgestrekte armen om je te ontvangen. Ze glimlachte ... Een week daarna is ze gestorven.

ouderling Aaltje Zeeman

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we een gezamenlijke kerkdienst in de tent op de Haven.

Voorganger zal zijn ds Visser uit Westzaan.

Cornelis zal zijn uitgangspunt nemen in een regel uit een vers van Ramses Shaffy:

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Een muziekgroep zal dit lied voor ons spelen en zij zullen ook de samenzang begeleiden.

In de middagdienst in de Hervormde Kerk zal voorgaan ds van de Kamp uit Beverwijk.

ds J. Pronk

Ransdorp-Holysloot

Zondag 27 juni is het feest in Ransdorp-Holysloot. Na een vacante periode van bijna een jaar zal om 14.30 uur ds Carolina Koops in het Witte Kerkje van Holysloot intrede doen als predikant van de Protestantse Gemeente aldaar.

Ds Koops is predikant geweest in Friesland. Vorige week is ze getrouwd met een Katwijker en nu wil ze wat dichterbij komen wonen en werken.

Wij wensen ds Koops en de mensen van Ransdorp-Holysloot Gods beste zegen toe voor de toekomst.

Ransdorp-Holysloot is maar een kleine gemeente. Alles bij elkaar nog geen tweehonderd mensen, die bij de kerk horen. De koster vertelde me, dat het gemiddelde kerkbezoek schommelt tussen de vierentwintig en zesentwintig mensen bij gewone diensten. Maar de mensen daar vinden het wel belangrijk, dat het evangelie ook in Landelijk Noord blijft verkondigd worden.

In een tijd waarin steeds meer predikantsplaatsen opgeheven worden, doet het goed aan te horen, dat deze kleine gemeente het heeft klaargespeeld om de predikantsplaats op te waarderen van 50 % naar 80 %. Proficiat!

ds J. Pronk

Cursus TVG – Theologie Voor Gemeenteleden (PKN)

De kerk biedt haar gemeenteleden de mogelijkheid om met andere cursisten en onder leiding van docenten u te verdiepen in de bijbelwetenschappen, theologie en geloofsbeleving, en te spreken en geïnformeerd te raken over alles wat met de kerk en haar geschiedenis te maken heeft. Dit wordt u geboden in de cursus Theologie Voor Gemeenteleden. Als u belangstelling hebt bent u van harte welkom in de kring van deze driejarige cursus. Er is geen bepaalde vooropleiding nodig, maar enige basiskennis van de bijbel wordt verondersteld, en er worden geen voorwaarden gesteld voor wat betreft het lidmaatschap van een kerk.

Overall in het land worden deze cursussen gegeven van eind augustus tot eind april. In onze omgeving in Alkmaar (maandagavond) en in Amsterdam (dinsdagochtend). De kosten bedragen € 225,- per jaar. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen voor de cursus in Alkmaar met ds J. Moens, tel 0223-522474 en mw A. Van Niekerk-de Kramer, tel 072-5714683. Voor de cursus in Amsterdam info en aanmelding bij de secretaris: Maaïke Lock-Funcke, tel 023-5615104, e-mail: Lock-funcke@hetnet.nl . Op verzoek kan een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

Tentdienst 2010

Het doel van de tentdienst is altijd geweest deze zo laagdrempelig te maken, dat de toevallige voorbijganger die met zijn bootje in de haven ligt zo aan kan schuiven en zich thuis voelt. In Zaandijk heb ik in de afgelopen jaren voor dergelijke diensten gebruik gemaakt van één of meerdere popliederen, die een boodschap hebben. Daar wil ik dit jaar ook in de tentdienst gebruik van maken. In het afgelopen jaar stierf Ramses Shaffy. Zijn lied *Zing-vecht-huil-bidt-lach-werk-en-bewonder* wil ik gebruiken als rode draad voor de dienst. Dat lied zal ik verweven met allerlei Psalmfragmenten, die ik erin herken. Het themalied zal door de á capella groep *De acht zonder* worden gezongen. Bovendien zal ik met een aantal familieleden en vrienden een gelegenheidsband vormen. Zo zal het zowel qua teksten als qua liederen een mix worden van traditioneel en modern. We hopen daar een breed publiek mee aan te spreken. Zowel jong als oud. Zowel de vaste kerkganger als de passant, die met zijn bootje in de haven ligt.

Ds. Cornelis Visser uit Westzaan

Muzikale medewerking aan de dienst:

De Acht zonder onder leiding van Jan Peereboom
Met **Dominic Zeeman** op Piano

- **Gelegenheidsband:**

Jan Cornelis Boes (gitaar)
Andre Peereboom (keyboard)
Cornelis Peereboom (trekzak en trombone)
Cornelis Visser (gitaar)

Opnemen van Kerkdiensten

Sinds enige tijd worden bijzondere kerkdiensten niet meer op bandje opgenomen maar op CD.

De provider die de uitzendingen via de kerkteléfonoon voor ons verzorgd bied ons de gelegenheid om kerkdiensten op te slaan. Wij zullen in het vervolg de bijzondere diensten op CD aanbieden.

Rouw, Trouw en Doopdiensten worden altijd opgenomen.

Mochten er mensen zijn die liever een bandje willen, dan moeten die dit melden aan iemand van de diaconie of aan de dienstdoende Koster.

De Hervormde Diaconie



Collecte Tentdienst 27 juni

In de tentdienst van 27 juni a.s. zal er gecollecteerd worden voor een projekt dat Wilde Ganzen in samenwerking met stichting Ronoylion ondersteunt.

Samen brengen zij Euro 20.165,- bij elkaar voor boeren op het eiland Luzon in de Filippijnen die erg klem zitten in hun voedselsituatie door onderontwikkeling van hun landbouwkennis. De mensen hebben gemiddeld maar 2 maaltijden per dag en eten bovendien erg eenzijdig.

De boeren werken op Hacienda Luisita op het eiland Luzon en die hacienda was voorheen een grote suikerrietplantage, waar uitsluitend suikerriet werd verbouwd. En die eigendom was van grootgrondbezitters die de arme boeren voor erg weinig geld op hun suikerrietvelden lieten werken.

Het land is in het kader van landbouwhervorming door het Filippijnse ministerie van Landbouw nu toegewezen aan de boeren die het willen gaan gebruiken voor verbouw van eigen voedsel zoals zoete aardappelen, noten, allerlei soorten bonen, rijst, papaya's, cassave e.d. En ook voor de teelt van mangobomen, bananenbomen en abacabomen,

Probleem is echter dat veel boeren onvoldoende landbouwkennis hebben en nog heel onderontwikkelde landbouwmethodes gebruiken. Ook missen ze goed, gedegen werkmateriaal op het land zoals ploegen, eggen, eenvoudige graanmolentjes, waterbuffels en andere trekdieren, handtractor, mudboats (ploeg voor rijstvelden), e.d.

Met het geld van de collecte wordt een proefboerderij opgezet, waar landbouwonderwijs gegeven kan worden aan groepen van 100 boeren. Het gaat in totaal om 2000 boeren en er moet dus 20 maal een landbouwopleiding gegeven worden. En tijdens die opleiding worden dan de benodigde landbouwwerktuigen en zaden en pootmateriaal aangeschaft.

De eerste groep boeren helpt later na voltooiing van hun opleiding de kennis weer door te geven aan de 2e groep, die weer aan een 3^e enz. enz. Zo moet de kennis dus als een olievlek over de ongeveer 2000 boeren worden uitgespreid.

Om het geld voor het hele projekt te verzamelen gebruiken Wilde Ganzen en Ronoylion gezamenlijk giro 40.000 van stichting Wilde Ganzen *onder vermelding van:*

Tube Project Ronoylion A2009.542

Wij bevelen de collecte van harte bij u aan!!

De diaconieën van beide kerken en de MES

Voorbede

1. Voor de politici, dat ze rechtvaardige plannen mogen maken.
2. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.
3. Leer ons te troosten.
4. Wees bij de mensen die geen toekomst zien, open hun ogen voor de eenvoudige dingen.
5. Leer ons vreugde te hebben in de lofzang.
6. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met uw woorden van liefde en waarheid.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand hebben verloren.

Ria Kaars

6.

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 20 juni 2010

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€	141,20
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€	159,80

Collecten Patmoskerk

Zondag 20 juni 2010

Diaconie	€	176,05
----------	---	--------

Kerkelijke stand Patmoskerk

Gedoopt op zondag 20 juni: Finn Senna
zoon van Jan Cornelis de Wit en Cynthia Stooker
Geboren 24 februari 2010

K. Zeeman

De Ziekenboeg

Verpleeghuis Novawhere, Prof mr P.J.Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend
Kamer 324: mw T. Teerhuis – Zondervan, Noorderwerfstraat 21
Waterland ziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
Afdeling D 2 Kamer 13: L.Boes – de Groot.

Prins Bernhard Cultuurfonds Anjeractie

De collecte voor het Anjerfonds heeft dit jaar € 731,10 opgebracht.
Hierbij willen wij alle collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet en
de Marker bevolking voor hun bijdrage aan dit mooie bedrag. Een derde
van dit bedrag komt ten goede aan de collecterende vereniging.

Chr. Muziekvereniging Juliana Marken

7.

12 juni 2010
Mayra



Soms komen dromen uit...

Mayra

is geboren op 12 juni 2010
om 5.35 uur en weegt 3358 gram.

Mayra is het dochtertje
van Robin en Graetha Wolfs

Kerkbuurt 181
1156 BS Marken
Tel. 0299-603355

Kom ons meisje gerust eens knuffelen.
Graag even een belletje als je komt kijken.

8.

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man, ta en schoonvader

JAN TEERHUIS

Neeltje Teerhuis-Zeeman
Martijn
Erik en Nini
Geertje en Pascal

Marken, juni 2010

Wij willen een ieder die met ons heeft meegeleefd tijdens Jan's verblijf in het ziekenhuis en na zijn plotseling overlijden heel hartelijk bedanken.

Uw steun, lieve woorden en mooie indrukwekkend geschreven kaarten doen ons beseffen dat Jan heel veel heeft betekend voor menigeen.

Bedankt namens de vriendin en de familie van Jan Pereboom

Neeltje van Altena-Janssen

28 juni 2009

28 juni 2010

Een jaar al zonder jou, wat mis ik je toch erg.
Jij bent niet meer bij mij, je plaats is in de hemel.
De herinnering aan jou, blijft in mijn hart bewaard.
Bedankt voor al jouw liefde en de mooie jaren.

Dirk