

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 27

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 juli 2010

Kerkdiensten voor: zondag 11 juli 2010

10.00 uur *ds. W. Gugler*
Gezamenlijke dienst in de Patmoskerk

m.m.v. Mannenkoor Sauerlandia uit Olsberg
en
het Marker Mannenkoor

Tekst: Matteus 7: 13-23

Crèche: Anja van Altena en Mireille van Veen

Collecte is bestemd voor: Project Pakistan

Deurcollecte voor: de beide kerken

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk (Z+E cie).

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	11 juli	Lucas 10:17-24
maandag	12 juli	Lucas 10:25-37
dinsdag	13 juli	Lucas 10:38-42
woensdag	14 juli	Psalm 15
donderdag	15 juli	1 Timoteüs 4:11-5:2
vrijdag	16 juli	1 Timoteüs 5:3-16
zaterdag	17 juli	1 Timoteüs 5:17-25

Stilte voor God

Voor ons ligt de vakantieperiode. Mensen trekken uit de beslommeringen van het dagelijkse leven naar verre stranden en landen. Even uitspannen en iets anders zien – want dat heb je nodig. En ik begrijp best dat velen er echt aan toe zijn om in een andere omgeving weer op te knappen – of gewoon wat plezier willen beleven. Uitbreken uit de keurslijf van verplichtingen en gewoontes. De vakantie schijnt in een levensbehoefte van de moderne mens te voorzien. Mag ik hier een meditatie moment inlassen.

De vanzelfsprekendheid waarmee tegenwoordig over vakantie wordt gesproken, roept bij mij de vraag op: wat heb je eigenlijk als mens echt nodig. Als ik voor een minuut of twee geen adem kan halen, reageert mijn lichaam zo heftig dat ik weet: ik heb lucht nodig, anders stik ik. Hetzelfde geldt voor voedsel. Een paar uur (of dagen) niet eten, en het enige waar ik nog aan kan denken is eten, eten, eten. Al mijn gedachten en verlangens zijn erop gericht om iets eetbaars te vinden. Nou, de mens leeft blijkbaar niet van eten en drinken. Hij heeft toch meer nodig. Ik denk hier aan alles wat met communicatie te maken heeft: een woord van bemoediging, een tegenover, een gesprekspartner – iemand die de moeite neemt om je te begrijpen. Die de tijd neemt om naar jouw verhaal te luisteren. Ja, die gewoon je naam noemt, die je aanspreekt. Die je door je aan te spreken in feite laat merken dat je mens bent. Hoe veel mensen verliezen hun zelfwaarde puur omdat er niemand is die met hen spreekt. Niets lijkt erger te zijn dan het zwijgen, de stilte die door geen menselijk woord doorbroken wordt. Ik denk, dat velen mij tot nu toe kunnen volgen en zeggen: ja, dit hebben we als mens nodig. Maar hoe zit het dan met het woord van God? Ik bedoel het woord dat God gebruikt om ons aan te spreken, om ons bij name te noemen, om contact te leggen. Ik denk dat juist het woord van God mij tot een mens maakt, tot een *tegenover* van God. En hier verbaas ik me enigszins erover dat mensen het jarenlang vol kunnen houden zonder levendig contact met God. Dan denk ik vaak: voelt de ander nou niet dat hij God nodig heeft zoals je lucht, water of eten nodig hebt. En als je het niet hebt, dat dan je lichaam en ziel duidelijk reageren en aangeven dat er in een levensbehoefte voorzien moet worden. Het schijnt als of er iets in de mens (in zij ziel?) kapot is. Een lampje dat niet meer brandt. Een alarmsignaal dat niet meer afgaat. Hoewel, misschien gaat die we af, maar het lawaai om ons heen is wat harder, zodat we het niet kunnen horen. Misschien hebben wij mensen het meest behoefte aan gezonde rust, aan stilte om het woord van God te kunnen horen. Stilte komt niet vanzelf. Je moet hard aan werken dat je de ruimte creëert om te luisteren naar God. Om de stem van degene te kunnen horen die je tot mens maakt. Misschien zou het zo gek niet zijn om een keer vakantie te plannen met het oog op de stilte voor God. Daarna kun je nog steeds naar Verweggistan. Het is maar wat je nodig hebt. Voor mij is elke zondag een mogelijkheid om de stilte voor God te zoeken. Om mens te blijven die door God wordt aangesproken.

Ds. Werner Gugler

Voorbede

1. Leer ons vreugde te hebben in de lofzang.
2. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met uw woorden van liefde en waarheid.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand hebben verloren.
4. Voor de boeren op het eiland Luzon, dat het plan van de Wilde Ganzen mag lukken.
5. Leer ons dankbaar te zijn voor de kleine dingen, zodat de grote ons niet onopgemerkt voorbij gaan.
6. Voor de doopouders dat ze de liefde voor al wat leeft mogen doorgeven.
7. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden, Heer wil hen beschermen.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 11 juli begint de vakantieperiode van zes weken waar we gezamenlijke kerkdiensten beleggen. De eerste drie weken is het mijn beurt. In de kerkdienst van 11 juli ga ik gewoon verder met de Bergrede, t.w. Mat. 7:13-29. Jezus heeft het over de brede en smalle weg, over valse profeten en een levenshuis met een stevig fundament. Het zijn bestwel pittige uitspraken die we willen overdenken. De kerkdienst wordt muzikaal ondersteund door de medewerking van het Marker Mannenkoor en een Duits Koor. We verheugen ons op hun bijdrage en hopen op een fijne ontmoeting.

Vakantie:

Dit jaar gaan wij de vakantiedagen wat verspreiden. Volgende week, vanaf maandag 12 t/m vrijdag 16 juli ben ik samen met Hanna een aantal dagen in Berlijn. Het lijkt ons erg leuk om verschillende musea te kunnen bezoeken. In augustus zal ik dan ook nog wat vakantie opnemen. Zoals altijd kunt u – indien nodig – een beroep op ds. Pronk (tel. 601414) doen.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondag gaat de Zomerdienstregeling in.

Op de zondagen 11, 18 en 25 juli gaat ds Gugler voor in gezamenlijke morgendiensten.

En de zondagen 1, 8 en 15 augustus is het mijn beurt om voor te gaan in gezamenlijke morgendiensten.

De middagdiensten komen te vervallen.

Zelf mag ik zondagmorgen in Zunderdorp voorgaan.

ds J. Pronk

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis Afd. A 2 Kamer 6 Postbus 250 1440 AG Purmerend:
Jaap Stoker.

In memoriam

Op 2 juli 2010 is overleden br Klaas de Waart, Mariënstein 47, 1852 SE Heiloo.

Loof Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Snel vergaan de mensenkindren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held.
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

Bediening Heilige Doop

Op zondag 4 juli 2010 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan:
Jelte Lars, zoon van Michel Vincent Schipper en Nienke Tamminga,
geboren: 4 februari 2010, dooptekst: Johannes 8: 12.

Geef dat wij niets zozeer begeren,
als dat ons kind U kennen zal,
die U in Christus, onze Here,
geopenbaard hebt, eens voor al.

Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem, die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken,
een lichtglans in de duisternis.

Doopaangifte

Op zaterdag 10 juli van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid tot doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 1 augustus in de gezamenlijke morgendienst in de Hervormde Kerk.

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Collecten Hervormde Kerk**Zondag 4 juli 2010**

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds	€	152,75
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€	195,25

Collecten Patmoskerk**Zondag 4 juli 2010**

Collecte bestemd voor de kerk	€	173,10
-------------------------------	---	--------

“Zijn waar de schipper is” (2)

Tussen de 1000 en 1200 mensen maken deel uit van “de varende gemeente”. Ds Gert van Zeben is een van de twee voorgangers in deze gemeente van binnenschippers. Hoe lang nog?

Families

Zeker 75% van de binnenvaart is zogenaamde gezinsvaart: men woont aan boord met het gezin. Lang niet alle schippers hebben een huis aan de wal. Tot hun zevende mogen schipperskinderen aan boord blijven en krijgen zij les van hun ouders.

“Dat is een fantastisch systeem, het Landelijk Onderwijs voor Varende kleuters, LOVK. Elk kind heeft een eigen mentor. Er komen plastic kisten aan boord met de leermiddelen voor een bepaalde periode, met instructie voor de ouders, ook via internet. Alles zit erin, tot en met de bal voor de balspelen tijdens de gymnastiekles. Daarnaast is er een netwerk van scholen langs de vaarroute, die hieraan meedoen. Als het schip een paar dagen ergens ligt, kunnen de kinderen naar de plaatselijke school toe, ook om tussen andere kinderen te zijn.

Na hun zevende moeten de kinderen naar school. Soms gaat de moeder dan met oudere kinderen aan de wal wonen. Soms gaan zij naar een internaat en van daaruit naar een school naar keuze.

Mij valt op, dat de kinderen daar met trots over spreken. Wij zijn geneigd het zielig te vinden, maar kinderen spreken er positief over. Ze worden relatief snel zelfstandig. In de weekenden gaan ze naar huis, dat wil zeggen: waar het schip dan ook ligt. Zo worden er enorme afstanden afgelegd.

Pastoraat

Op zondag zijn er kerkdiensten voor schippers in Duisburg, Mannheim en Rotterdam, in respectievelijk: de Nederlandse Kerk aan de Ruhr, de Hafenkirche en de Koningskerk. Of zij naar de kerk kunnen, hangt af van de ligplaats op zondag. Maar vooral voor de diensten in Mannheim en Duisburg worden dikwijls grote afstanden overbrugd om de Nederlandstalige dienst te kunnen bijwonen. In Nederland gaan de schippersfamilies vaak naar de kerk ter plaatse. De kerkdienst duurt pakweg een uur, maar het koffiedrinken erna kan uren duren. Ik doe daar veel contacten op, maak afspraken voor een gesprek of word uitgenodigd mee aan boord te gaan en mee te eten. Mijn zondagen zijn totaal veranderd. Boordbezoek moet altijd worden afgesproken. Vaak bel ik de schipper op, vraag waar hij ligt en reis hem achterna. Wij zijn waar de schippers zijn. Aan de ene kant letterlijk, en dat maakt ons werk heel beweeglijk. Waar ik niet overal kom! Aan de andere kant moet je thuis zijn in hun wereld, een van hen willen zijn. Daarvoor is het nodig, dat je je verdiept in de wereld van de binnenvaart en het leven van de binnenschippers en hun families. Dat leven speelt zich af op de paar vierkante meters van het schip en vaart altijd met je mee.

Wanneer er in je leven iets ernstigs gebeurt, grijpt dat direct diep in. Een schipper werd ziek en leek niet lang meer te leven te hebben. Er werd niet gevaren, dus er kwam geen geld binnen. De gemeente kwam langs, het schip bleef te lang op dezelfde plaats liggen. Er moest thuiszorg komen, maar dat leverde ARBO-problemen op: deurtjes te smal, drempel te hoog, trapje te steil, het bed staat vast en kan niet op klossen. Dat soort problemen komt bovenop de zorg en het verdriet, dat mensen toch al hebben. Als predikant voor de binnenvaart moet je daar weet van hebben, om goed pastoraat te kunnen bieden. In opdracht van de synode onderzoekt Van Zeben, hoe het werk van het Pastoraat Binnenvaart kan worden overgedragen naar plaatselijke gemeente. “Tot mijn stomme verbazing zegt het overgrote deel van de predikanten langs de vaarroutes: “Wij kennen helemaal geen schippers. Daar hebben wij nooit mee te maken.” Binnen die gemeenten is geen enkele voeling met het bijzondere leven dat deze categorie leidt. Schippers zeggen vaak wat spottend: “Ze hebben geen idee, dat er ook nog mensen aan boord van een schip zijn.” Gemeenten zijn best bereid om bij te springen als er pastoraal incidenteel een beroep op hen wordt gedaan. Maar als de schipper vertrekt en er gebeurt iets, dan kan de predikant er niet naar toe, zeker niet naar het buitenland. Overdracht van de zorg voor de binnenvaartschippers naar plaatselijke gemeenten gaat dus niet werken. Het is eenvoudig: plaatselijke predikanten kunnen niet zijn waar de schippers zijn. Wij wel.

(ds Gert van Zeben in “Woord en Dienst “)

De Zomerzangavonden

Nu het zomer wordt en half Marken op vakantie gaat, gaan we als thuisblijvers weer Zomerzangavonden houden.

Op de woensdagavonden 14 juli, 28 juli en 11 augustus. In de Hervormde Kerk.

P. Boneveld bespeelt het orgel. De muziekgroep "De Gospeltrain" komt spelen, net als de "Voor Anker Band". Het Marker Mannenkoor komt zingen. En nog meer mensen verlenen hun medewerking. Het belooft dus heel mooi te worden allemaal.

Woensdag 14 juli is dus de eerste avond. Aanvang 8 uur in de Hervormde Kerk. P. Boneveld bespeelt het orgel en "The Gospeltrain" brengt in een swingend rythme de negro-gospels en andere muziek tot leven. Na afloop is er koffie in de kerk. De toegang is vrij en iedereen is hartelijk welkom.

Waterlands Orgelfestijn 2010 – Woensdagavondconcerten

14 juli 20.00 uur Purmerend Nicolaaskerk – Bram Beekman

21 juli 20.00 uur Edam Grote Kerk – Theo Jellema

28 juli 20.00 uur Volendam Boerderijkerk – Willem Poot

4 augustus 20.00 uur Edam Grote Kerk – Peter Ouwerkerk

11 augustus 20.00 uur Oosthuizen Grote Kerk – Reitze Smits

*Je bent een groot wonder, lief en klein
waar wij heel blij en gelukkig mee zijn*

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon Rens Thomas Klein

Geboren op 23 juni 2010 om 15.52 uur

Rens Thomas

Gewicht: 3990 gram

lengte: 52 cm

Erwin Klein en Annette Schipper

Kerkbuurt 185

1156 BS Marken

Tel. 0299-603533

Iedereen hartelijk dank die aan mij heeft gedacht middels een kaartje, telefoontje en andere attenties tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Een speciaal woord van dank voor mijn moeder voor al haar hulp.

Maritje Zeeman – Roos

Voetballer was je je hele leven
Tot je 60ste ben je dat gebleven
Met het gezin op vakantie
Heeft heel veel vreugde gegeven
Tot die vreselijke ziekte kwam
En bezit van je gezonde lichaam nam

KLAAS DE WAART Sz

In de vroege ochtend van vrijdag 2 juli 2010 is onze lieve broer en zwager overleden.

Nooit meer over voetbal, politiek en andere dingen praten.

Het is allemaal voorbij.

Klaas, wat zullen we je missen.

Wij wensen Lijs, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe.

Neeltje en Pieter
Immetje
Maritje en Cees
Aagje en Piet

8.

Het is ons maar geleend
De vele mooie dingen
Ons onbetwistbaar eigendom
Zijn de herinneringen

Toch nog plotseling is uit onze familie weggenomen onze zwager en oom

Klaas de Waart

Wij wensen Peet Lijs en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor de komende tijd

Fam Boes,
Marken

† 2 juli 2010

De scheidsrechter heeft het eindsignaal gegeven.
Na een lange en zware strijd heeft hij besloten,
om jou Ome Klaas, niet langer meer mee te laten lopen.

Je gezin, je team, heeft van de zijlijn meegekeken.
Het was een te zware strijd,
voor hen, voor jou, deze laatste weken.

Daarom nemen engelen je mee
naar een nieuw groen veld,
waar alleen eerlijke uitslagen worden voorspeld

Vlieg met hen mee zonder pijn en angst.
Dit beleef je maar ene keer!

Want op de tribune in de Hemel
juichen je toe
Bap, Bessie, Gaartje en Muus
en onze lieve Heer

Dag lieve Ome Klaas,

Een laatste groet,
Neven en nichten familie de Waart

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van:

Klaas de Waart

de vader van onze vriendin Nanda

Nanda,

Je kunt niet meer verzorgen,
dan je al hebt gedaan.
Je moet, die jou zo dierbaar is
naar elders laten gaan.
Dat zelf uit handen geven
doet meer dan zomaar pijn.
Het zal voor wie dat doormaakt
haast niet te dragen zijn.

Wij wensen Nanda, Dirk, Sarah, Mischa en familie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Astrid en Jacob
Lydia en Jack
Esther en Jelle
Daniëlle en Pieter Henri
Mireille en Jurie

Rosina en Sander
Jan
Anja en Cornelis
Maritje en Piet

10.

ZOMERAVONDZANG

WOENSDAGAVOND 14 JULI

20.00 UUR

HERVORMDE KERK

MARKEN

AAN HET ORGEL: P. BONEVELD

MUZIEKGROEP: "THE GOSPELTRAIN"

TOEGANG VRIJ

IEDEREEN WELKOM