

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 28

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 juli 2010

Kerkdiensten voor : zondag 18 juli 2010

10:00 uur *Dr. W. Gugler*
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk

Tekst: *Matteüs 11:16 - 30*

Eerste collecte voor:
Het Nederlands Bijbel Genootschap

Tweede collecte voor:
de beide Kerken

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	18 juli	1 Timoteüs 6:1-10
maandag	19 juli	1 Timoteüs 6:11-21
dinsdag	20 juli	Psalm 90
woensdag	21 juli	Lucas 11:1-13
donderdag	22 juli	Lucas 11:14-26
vrijdag	23 juli	Lucas 11:27-36
zaterdag	24 juli	Jeremia 32:1-15

Collecte gezamenlijke dienst Patmoskerk

Zondag 11 juli 2010

Projekt Pakistan € 346,15

Beide Kerken € 270,21

En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden.
Numeri 13:32

Het volk Israel heeft een lange reis achter de rug, en nu staan ze aan de grens van het door God beloofde land. Het beloofde land waar op dit moment door velen nogal anders over gedacht wordt. Een veel gehoorde kreet is: er woonden toch al mensen, die moesten zeker zomaar verjaagt of vermoord worden.

Ja God had het land aan zijn knecht Abraham beloofd, en moeten wij dan een belofte van God gaan bestrijden? Dat is niet verstandig want we weten toch dat God zijn belofte altijd nakomt. Mozes heeft verkenners erop uit gestuurd, en deze komen met nogal tegenstrijdige verklaringen terug. Het kan niet, onmogelijk, er wonen alleen maar reuzen die wij niet kunnen verslaan. En dat klopte, de mensen waren nogal lang in dat land, maar niet te verslaan dat is onzin. Waar is het geloof van deze verkenners? God had op de weg naar dit land al zoveel wonderen gedaan, waren ze die dan vergeten? Het manna, de kwakkels, water, de wolk overdag en de vuurkolom s' nachts dat is toch allemaal Gods werk. Maar het zaad van het Ongeloof is gezaaid, het volk gelooft hen. Dan komen Jozua en Kaleb aan het woord, zij spreken van een prachtig land, overvloeiende van melk en honing. Zij spreken ook van de grote mensen die er wonen, maar dat komt bij hen op de tweede plaats, omdat zij vertrouwen op God. Zij zeggen tegen de Israëlieten, zij hebben niemand die hun beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer, wees dus niet bang voor hen. Maar Jozua en Kaleb worden niet geloofd. Het volk huilde en was kwaad, zij hadden de vruchten die in het land groeide gezien, maar ze zouden ze niet eten. Dan spreekt de Heer tot Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoelang zal het weigeren op mij te vertrouwen? Mozes ik zal het met de pest treffen en ze zo verhinderen om het land binnen te gaan. Maar Mozes hij probeert God op andere gedachten te brengen en zo komt het dat God zegt: veertig dagen hebben jullie het land verkend, veertig jaar zul je boete doen voor je ongeloof en ontrouw. Niemand van twintig jaar en ouder zal het beloofde land binnengaan behalve Jozua en Kaleb want zij hebben op Mij vertrouwd. Later zal Jozua het volk Israel na de zwerftocht in de woestijn het beloofde land inbrengen.

God zij geloofd om kanaan,
dat land vol druiven en vol graan,
dat overvloeit van melk en honing,
het geeft zijn oogst te rechtertijd,
dat land is enkel vruchtbaarheid,
gezegend land om in te wonen.

J.P. van Altena.

Voorbede

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand hebben verloren.
2. Voor de boeren op het eiland Luzon, dat het plan van de Wilde Ganzen mag lukken.
3. Leer ons dankbaar te zijn voor de kleine dingen, zodat de grote ons niet onopgemerkt voorbij gaan.
4. Voor de doopouders dat ze de liefde voor al wat leeft mogen doorgeven.
5. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden, Heer wil hen beschermen.
6. Dank U voor de zomeravondzang, dat U ook vreugde mag hebben in ons lied.
7. Geef ons een luisterend oor, voor hen die ziek zijn.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen wordt een gezamenlijke morgendienst gehouden in de Hervormde Kerk, waarin ds Gugler zal voorgaan. De middagdienst komt te vervallen.

Zelf mag ik voorgaan in het witte kerkje van Holysloot in de morgendienst..

En 's avonds heb ik de voorgang in de Opstandingskerk van Monnickendam.

Ik vind het toch wel dapper van de Monnickendamers. Of het nu warm is of koud, of het nu regent of dat de zon schijnt, op zondagavond houden ze hun tweede kerkdienst. Daar wijken ze niet van af.

ds J. Pronk

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

St Patrick

St Patrick (393 – 461) was de missionaris van Ierland. Hij wordt daar nog altijd vereerd. En de nationale feestdag is naar hem vernoemd. Hij maakte het volgende gebed,

Heer, wees voor ons om ons de weg te wijzen.
 Wees naast ons om ons te beschermen.
 Wees achter ons om ons te beschermen voor valsheid.
 Wees onder ons om ons op te vangen als wij vallen.
 Wees in ons om ons te troosten alsd wij verdrietig zijn.
 Wees om ons heen om ons te verdedigen.
 Wees boven ons om ons te zegenen.
 AMEN

Franciscus

Franciscus van Assissi (1182 – 1226) is de stichter van de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders. Hij is bekend om zijn armoede-ideaal en liefde voor dieren. Van hem is het volgende gebed.

Heer, maak ons tot instrument van uw vrede.
 Laat ons waar haat is, liefde brengen.
 Waar belediging is, dat wij daar vergiffenis brengen.
 Waar onenigheid is, dat wij daar eensgezindheid stichten.
 Waar twijfel is, dat wij daar geloof vestigen.
 Help ons, dat waar wanhoop is, wij daar hoop wekken.
 Waar duisternis is, dat wij daar licht onsteken.
 Waar droefheid is, dat wij daar vreugde brengen.
 Geef, dat wij niet zozeer zoeken vertroost te worden, maar om zelf te troosten.
 Dat wij niet zo begerig zijn om begrepen te worden, maar om zelf te verstaan.
 Dat wij niet zozeer zoeken bemind te worden, maar om zelf lief te hebben.
 Want door te geven, ontvangen wij.
 Door te vergeven, wordt ons vergeven.
 Door aan onszelf te sterven, worden wij wedergeboren ten eeuwigten leven.
 AMEN

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 18 juli is er weer een gezamenlijke kerkdienst in de Hervormde kerk. In de verkondiging willen we nadenken over de woorden van Jezus in Mat. 11:16-30.

Uit de pastorie:

Op woensdag 7 juli heb ik een beroep gekregen van de Hervormde Andreaskerk in Putten. Deze gemeente is al een langere tijd bezig om aan mij duidelijk te maken dat ik een taak in hun midden kan vervullen. Helaas ken ik de gemeente (nog) onvoldoende en heb dus nog geen idee hoe het verder gaat. Volgens de kerkorde hebben wij drie weken de tijd om te beslissen. Het is voor mij (ons) belangrijk dat, waar wij ook zijn, wij de weg gaan die God ons wil voeren. U zult dus binnenkort meer horen over de uiteindelijke beslissing.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

