

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 augustus 2010

Kerkdiensten voor : zondag 15 augustus 2010

10.00 uur Ds. J. Pronk
Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk

Eerste collecte is bestemd voor:
Kerk in Actie/Zending

Tweede collecte is bestemd voor:
de beide Kerken

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	15 augustus	Lucas 12: 49-59
Maandag	16 augustus	Lucas 13: 1-9
Dinsdag	17 augustus	Psalm 17
Woensdag	18 augustus	Hebreeën 12: 1-13
Donderdag	19 augustus	Hebreeën 12: 14-24
Vrijdag	20 augustus	Hebreeën 12: 25-13: 6
Zaterdag	21 augustus	Lucas 13: 10-21

Collectes Gezamenlijke dienst Patmoskerk zondag 8 augustus 2010

Artsen zonder Grenzen	€ 216,70
Beide Kerken	€ 210,50

Overdenking: Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen,
waar gij uw vleugels om mij slaat.

Psalm 61: 3

Het was op een mooie zomeravond. Kinderen waren aan het zwemmen in het Havengat. Op de kant en in het water, op de kant en in het water. Heerlijk kinderspel.

Opeens komt daar een moedereend aanzwemmen met vijf pulletjes achter zich. De kleine eendjes hadden het druk met de wereld te verkennen. Maar erg ver durfden ze nog niet bij hun moeder vandaan.

Toen de kinderen de eendjes ontdekten, wilden ze kijken wie het eerst een pulletje te pakken kon krijgen. Vlug doken ze het water in op weg naar de eendjes.

Maar moedereend zag het gevaar aankomen en gaf het signaal af: Hierkomen, gevaar!

En in een mum van tijd waren de pulletjes verdwenen. Veilig onder de vleugels van hun moeder.

En de zwemmende kinderen zagen niemand meer dan de moedereend., die dreigend hun kant opkeek. Daar hadden de kinderen niet van terug. En een voor een klommen de kinderen weer de kant op.

De moedereend draaide zich om en ging een andere kant op. En langzaam kwamen de pulletjes weer tevoorschijn. Op ontdekkingsstocht in het water van de Haven. Op ontdekkingsstocht in de onbekende wereld.

Ik zag het allemaal gebeuren en ik moest denken aan Psalm 61. De psalmdichter zingt: "Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen, waar Ge uw vleugels om mij slaat."

Ja, zo is het in het geloof. We leven in de wereld. Daar hebben we onze verantwoordelijkheden. In de wereld zullen we proberen iets van gerechtigheid en vrede te laten zien. In de wereld zullen we trachten iets van naastenliefde te realiseren. In de kleine kring van gezin en kerk, maar ook in de grotere kring van land en volk. Dat ieder die uit eigen land verjaagd wordt omwille van overtuiging of geloof, of vanwege honger of armoede, zich bij ons veilig mag weten.

We leven in de wereld. Daar hebben we ons leven te leven. Ook al wordt ons leven bedreigd door ziekte en dood. Door vijandschap en haat. Ook al ervaren we steeds meer, dat we niet meer serieus genomen worden, omdat we geloven. De tolerantie lijkt wel voor iedereen te gelden behalve voor mensen met een geloofsovertuiging.

We leven in de wereld. Daar hebben we onze levensopdracht te vervullen.

We leven in de wereld. Daar hebben we te maken met de dreigingen van ziekte en onverschilligheid.

We leven in de wereld.

Maar wat is het dan mooi, dat we mogen weten van een schuilplaats bij God. Dat we een rots hebben, waarheen we bestendig kunnen gaan. Dat we een bijbel hebben, die vol staat met bemoedigende woorden. Dat we een kerk hebben, waar we tot rust kunnen komen en nieuwe krachten opdoen. Dat we als een kleine vogel schuilen mogen, waar God zijn vleugels om ons slaat. In een schuilplaats kun je niet blijven zitten. Daar is een schuilplaats niet voor. In een kerk kun je niet wonen. Daar is een kerk niet voor. Je moet er weer uit. We zullen het leven leven midden in de wereld. Daar ligt onze opdracht. Een opdracht van liefde tot God en tot ieder die God op onze weg stelt.

Maar zonder schuilplaats bij God, zonder kerk en zonder bijbel zou de opdracht voor ons te zwaar zijn. En daarom willen we zingen met Psalm 61: "Laat mij – af en toe, regelmatig – als een kleine vogel schuilen mogen, waar Gij uw vleugels om mij slaat."

ds J. Pronk

Voorbede

1. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
2. Maak ons bewust waar we de verzoeker ruimte geven het boze te doen.
3. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.
4. Wees met uw volk Israël, dat ze in ons Christus mogen herkennen.
5. Voor allen die in het huwelijk zijn getreden, dat ze de verbondenheid met U niet loslaten.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
7. Voor het werk van "Artsen zonder Grenzen", dat zij kunnen helpen daar waar de nood het hoogst is.

Ria Kaars

Bij de kerkdienst

Zondag houden we een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk.
We luisteren dan naar Johannes 5: Jezus en de man, die niemand had, die hem wilde helpen.

ds J. Pronk

Huwelijksinzegening

Op 6 augustus 2010 vond in de Hervormde Kerk de kerkelijke bevestiging en inzegening plaats van het huwelijk van Frederik Jan Cornelis van Altena en Angelique Roos.

Geloof en hoop en liefde worden
nooit van ons genomen.
Gedrieën bouwen zij de orde
die God zal doen komen.
Dan vieren wij het bruiloftsfeest
en mogen blijde zingen
van drie verheven dingen,
maar van de liefde 't meest.

In memoriam

Op 6 augustus 2010 is overleden br Jaap van Altena, verzorgingshuis Swaensborch kamer 202, Monnickendam.

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij naar 't eeuwig licht.

4:

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Augustus: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

De Ziekenboeg

A.M.C. Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Afd. G7 kamer 141: hr. P. Moenis, Gouwzeestraat 8 (correctie)

R.C.A. kamer 215, Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam:
Jaap Stoker, Noorderwerfstraat 13

Gift

Op huisbezoek ontvangen € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

God, tot U roep ik

God, tot U roep ik in de vroege morgen, help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U, ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, maar bij U is licht.
Ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, maar bij U is hulp.
Ik ben onrustig, maar bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, maar bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg.

Dietrich Bonhoeffer

Graag wil ik iedereen die aan mij gedacht heeft, tijdens mijn korte verblijf in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst, hartelijk bedanken.

Groeten,

Dirk de Groot



Jezus zegt:
Komt tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijn en Ik zal u rust geven:

Mattheüs 11 : 28

Dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor anderen mocht betekenen,
geven wij kennis van het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader
en bap

Jaap van Altena Kz.
echtgenoot van Jannetje de Groot

* 17 oktober 1923

† 6 augustus 2010

Jannetje van Altena – de Groot
Klaas en Cobie
Dirk en Neeltje†
Lijs en Chris
Sabrina en Ewout
Ronald en Marijke
Erwin en Roos

Correspondentieadres:
J. van Altena – de Groot
Swaensborch 11, kamer 202
1141 VZ Monnickendam.

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 11 augustus om 14.00
uur in de Hervormde Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de hal van de Patmoskerk.

Veilig in Jezus armen

Hiermee geven wij kennis van het overlijden van mijn zwager en onze oom

JAAP VAN ALTENA Kz.

17-10-1923

6-8-2010

echtgenoot van Jannetje de Groot

Wij wensen peet Jannetje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van
haar man, vader, schoonvader en bap.

Marken: G. van Altena-Boes
Neven en nichten
Hardinxveld: Neven en nichten fam. Dame

Welk beroep?

6.

Welk beroep hadden de volgende personen?

1. Petrus _____
2. David
(als jongen) _____
3. Ester _____
4. Nehemia _____
5. Zacheüs _____
6. Amos _____
7. Lydia _____
8. Jozef
(man van Maria) _____
9. Aäron _____
10. Joab _____
11. Pilatus _____
12. Bileam _____

Kies uit de volgende beroepen:

