

# Protestants Marken



**Jaargang 4, nummer : 33**

*verschijnt wekelijks*

**Zaterdag 21 augustus 2010**

## **Kerkdiensten voor : zondag 22 augustus 2010**

10.00 uur Ds. W. Poldervaart te Huizen  
*Intochtslied: Psalm 65: 1 en 2*

17.00 uur Ds. E.J. Bergman te Katwijk  
*Intochtslied: Psalm 65: 1 en 2*

Eerste collecte is bestemd voor:  
*het Bouwfonds*

Tweede collecte is bestemd voor:  
*de Hervormde Gemeente*

10.00 uur Ds. W. Gugler  
*Tekst: Matteüs 12: 22-32*

Crèche: Edith Visser en Lisenka Zeeman

Kindernevendienst: Marieke Schipper en  
Nathanja Moenis

Collecte is bestemd voor:  
*de Diaconie*

### **Dagelijkse schriftlezingen**

Zondag	22 augustus	Lucas 13: 22-35
Maandag	23 augustus	Jesaja 66: 1-6
Dinsdag	24 augustus	Jesaja 66: 7-18a
Woensdag	25 augustus	Jesaja 66: 18b-24
Donderdag	26 augustus	Hebreeën 13: 7-16
Vrijdag	27 augustus	Hebreeën 13: 17-24
Zaterdag	28 augustus	Lucas 14: 1-11

### **Collectes Gezamenlijke dienst Hervormde Kerk zondag 15 augustus 2010**

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie/Zending	€ 202,70
De tweede collecte bestemd voor beide kerken	€ 164,80

Worden gebleven als een kind.

Ik heb kleinkinderen die zo langzamerhand vatbaar zijn voor verhalen en sprookjes. Als ik bij ze oppas vertel ik ze er wel eens eentje. Ze zijn er gek op, al weten ze de loop van het verhaal allang. Zo probeer ik wel eens een nieuw element in te brengen of iets te veranderen in een detail, bv. bij "de wolf en de zeven geitjes" gaat de wolf naar de bakker om zijn poot wit te krijgen door die in het meel te steken. Prima. Maar als ik die wolf *niet* naar de bakker laat gaan maar naar de schilder en als die poot daar dan in de witte verf gaat, dan is de boot goed aan: Neeeeheee, bahahaap, zo was het niet .... En het verhaal moet alsnog in correcte vorm hersteld worden en de oortjes zijn gespist of bap niet nog eens in de fout gaat, want hij moet natuurlijk geen kapiolen gaan uithalen met onze verhalen. Raar eigenlijk dat kinderen niet van dit soort veranderingen houden, dat het sprookje moet gaan zoals het altijd al ging en zoals ze dat allang kennen. Anders voelen ze zich er ongemakkelijk bij. En ook al beweer ik dat verf veel beter blijft zitten dan meel, argumenten noch logica bieden uitkomst, het verhaal is hun heilig.

Is dat werkelijk zo raar? Ik ben al-met-al alweer een dikke week in het boek "Jezus van Nazaret" van Paul Verhoeven bezig. Zoals bekend is Paul filmregisseur, en, minder bekend, deze meneer is ook nog eens afgestudeerd in de wis- en natuurkunde. Qua logisch redeneren praat je hem met geen tien alfa-mensen van de sokken, een en al no-nonsense! En nog minder bekend, Paul maakte sinds 1985 deel uit van de wetenschappelijke denktank van zo'n 70 professoren in de godgeleerdheid, filosofie en bijbelgeschiedenis met de naam "Het Jezus Seminar". Deze club onderzoekt wie en wat de historische Jezus van Nazaret was, zonder zich te laten beïnvloeden door de christelijke inkleuring die in de latere eeuwen ontstond. Fascinatie over de persoon Jezus van Nazaret bewoog hem ertoe. Zijn benadering is Jezus eerst te ontdoen van alle mythologische franje die zijn status vroeger moest oppoetsen en die er tegenwoordig juist voor zorgt dat er zoveel mensen zijn die zeggen "geef mijn portie maar aan fikkie". Hoezo spijziging van vijfduizend mensen uit vijf broden en twee vissen! Hoezo opstanding van Lazarus en soortgelijke. Maar weer wel de gave van exorcisme en genezing.

Het onderzoek naar het ontstaan van de evangeliën (en de politieke context waarin) blijken een hele andere richting uit te wijzen. De verhalen die in de evangeliën terecht gekomen zijn dienden vaak als overschildering van geheel andere situaties en gebeurtenissen. En, vanzelf, Paul is geen vriend van zijn naamgenoot: Paulus die Jezus nooit in zijn dagelijkse doen heeft ontmoet nooit een gesprek met hem heeft gehad. Paulus gebruikt niets van de prediking van Jezus (het koninkrijk der hemelen noemt hij nergens), niets van de gelijkenissen, niets van de gebeurtenissen. Paulus z'n Jezus begint pas na Pasen. Hij heeft het uitsluitend over de status van de opgevaren Jezus. *Paulus maakt van de boodschapper de boodschap*. Het lijkt allemaal nog te kloppen ook, lees maar na, Paulus heeft het nergens over de Jezus van voor Pasen. En dan word het mij te gortig. Tegen de argumenten van een geleerde die jaren heeft meegedraaid in het selecte gezelschap van "The Jesus Seminar" kan ik als simpele ziel natuurlijk niets inbrengen.

Maar het kind in mij wordt wakker en roept Neeheeee Pauhau-aul zo was het niet! En ik merk bij mezelf dezelfde weerstand als bij mijn kleinkinderen waarmee ik dit epistel begon.

Natuurlijk zo hier en daar wat bakzeil halen houdt je scherp: Dat andere werkwoord in Genesis "In den beginne *scheide* God de hemel en de aarde", *scheide* en niet *schiep*: vertaalfout, hier promoveerde iemand zelfs op; ja en de aarde rust niet op hare grondpilaren zoals psalm 90 zo mooi zegt, nee ze is een van de planeten in ons zonnestelsel, en de sterren zullen niet op de aarde vallen (openb.) want ze zijn zelf duizenden malen groter dan de aarde, leuk gedroomd, maar het kan niet. En ook mij bekruipt wel eens de gedachte van "Is de bijbel het verslag van een volk met God of is het een verslag van een volk met een *godsdienst*". Immers het volk van de Allah-supporters claimen God ook.

Het voelt ongemakkelijk om een verhaal dat je je hele leven meegedragen hebt onderuitgehaald te zien. Ik blijf daarin dus kind gebleven, niet vatbaar voor argumenten, hoe sterk ook, en dus geen eerlijke gesprekspartner.

Om aan dit alles te ontsnappen is devote vroompraat niet toereikend en vaak zelfs belachelijk. We moeten teruggrijpen naar een boodschap van Jezus die overstijgend is aan wetenschappelijk onderzoek en zelfs aan godsdienst: "**Aan de vruchten kent men de boom**". Voor mij persoonlijk zijn dat prachtige muziekstukken die het christendom heeft voortgebracht waarin de Geest zo direct wordt doorgegeven dat elke redenatie over welke leer dan ook verbleekt. (Hee hier heb ik een puntje, moslims kennen geen muziek, ze verbieden het zelfs.) Maar de boom heeft meerdere takken: probeer voor uzelf de vruchten vast te stellen en ze dankbaar te nuttigen. Niet de vruchten van de leer (dat zijn vaak twisten), maar de vruchten van de Geest, want het kind (niet de kinderachtigheid) in u moet blijven.

### Voorbede

1. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.
2. Wees met uw volk Israël, dat ze in ons Christus mogen herkennen.
3. Voor allen die in het huwelijk zijn getreden, dat ze de verbondenheid met U niet loslaten.
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
5. Voor het werk van "Artsen zonder Grenzen", dat zij kunnen helpen daar waar de nood het hoogst is.
6. Heer, wees bij allen die door de overstromingen geen toekomst meer zien, bescherm hen tegen ziektes.
7. Dat we elkaar mogen liefhebben, hoe anders we ook zijn.

Ria Kaars

---

### CLUBSEIZOEN 2010-2011

Het einde van de zomer nadert langzaam en dat betekent dat we aan de vooravond van een nieuw clubseizoen staan.

Na jarenlange inzet heeft een aantal leidsters van de waterhoentjes aangegeven dat leiding geven aan de club op dit moment niet meer in hun schema's past.

Ook al hebben wij van hen vernomen dat ze niet bij naam genoemd willen worden, willen wij hen toch op deze manier heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en passie die zij hebben getoond voor de club en de overige taken binnen het jeugdwerk Marken.

Afscheid betekent echter ook een nieuw begin, en vandaar dat wij op zoek zijn naar enthousiaste dames of heren die de taak van leiding van de waterhoentjes op zich willen nemen.

In beginsel gaat het om een tweewekelijks leiden van de club op maandag avond van 19.00uur tot 20.30uur. De waterhoentjes is een gemengde club van jongens en meisje. Naast de club hebben we eens in de twee maanden een jeugdwerk vergadering, bereiden we de jeugddienst voor en gaan we een keer per twee jaar op een geweldig kamp waarvan iedereen altijd 100% geniet.

Lijkt het jou leuk om onderdeel van ons team uit te maken, dan hopen we graag een reactie van je te vernemen. Wil je wat meer informatie over de clubavond en invulling daarvan, dan kun je contact opnemen met Nienke Tamminga via mail of telefoon: nienke106@hotmail.com of 0299-601555.

We hopen graag snel iets van je te horen!!

Namens het jeugdwerk,

Anton van Altena & Erwin van Altena

### Bij de kerkdiensten

Zondag hopen in de Hervormde Kerk twee gastpredikanten voor te gaan.

In de morgendienst ds Poldervaart uit Huizen.

En in de middagdienst ds Bergman uit Katwijk.

Ja, nu de zomerdienstregeling weer voorbij is, vatten wij de gewone draad van de kerkdiensten weer op. En voor de Hervormde Gemeente betekent dit, dat er weer twee kerkdiensten gehouden worden. Wij vertrouwen, dat de gemeente dit waardeert en trouw aanwezig zal zijn om de Heer te loven en om wijs te worden in zijn woord.

ds J. Pronk

### Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

### **Marken helpt Roemenië**

In de week van **23 t.e.m. 28 augustus a.s.** wordt er weer een collecte gehouden voor de stichting "Marken helpt Roemenië". Zoals u weet, wordt de opbrengst gebruikt om het vervoer van kleding en spullen te bekostigen.

De verspreiding van de kleding richt zich de afgelopen jaren steeds meer op Moldavië, Albanië en de Oekraïne, waar nog veel armoede heerst. "Marken helpt Roemenië" heeft daarom een samenwerkingsverband aangegaan met de Oosteuropa Zending die ervoor zorgt dat een groot deel van de kleding uit Marken in de genoemde 3 landen terecht komt. Maar ook de bekende adressen in Roemenië worden bevoorrad. Door overstromingen is er dit jaar veel schade aangericht, zijn huizen ondergelopen en juist de armste mensen hebben van deze misère het meest te lijden.

Daarom is het goed, dat juist deze week de Roemeense contactpersoon, die dominee en tevens garagehouder is, met een grote bus naar Marken komt en hij kan dan flink wat spullen meenemen. Deze dominee is al jaren de vaste contactpersoon en weet door zijn werk als predikant heel goed waar de hulp het hardst nodig is.

In september wil de stichting een reis organiseren om de resterende spullen weg te brengen. Uiteraard zijn aan alle vervoer veel kosten verbonden en voor die kosten wordt het geld van de collecte gebruikt. We hopen daarom dat u de collectantes wilt helpen de bussen goed te vullen!!

Mocht u ze missen, dan is er de mogelijkheid om het geld over te maken op **Rabobanknummer 34 28 71 188.**

Namens de stichting Marken helpt Roemenië,  
Eef Visser

### De Ziekenboeg

Novawhere Prof.Mr.P.J.Oudlaan 1 1444 HT Purmerend Kamer 334:  
Hr.P.Moenis Gouwzeestraat 8

Waterlandziekenhuis Afd. D 2 Kamer 2 Postbus 250 1440 AG Purmerend:  
Mevr.T.Springer-Kes Westerstraat 18

Uit Pakistan kreeg ik het volgende email van Saima de vrouw van Faras. Even ter opfrissing van ons geheugen: Faras is onze contactman in Toba Tek Singh alwaar onze diaconie een project ondersteunt voor het in stand houden van een christelijke school en de mogelijkheid creeert om kinderen van christen-ouders (die daar zwaar vervolgd worden) een kans op onderwijs te geven. Als we dat niet doen worden deze kinderen door rijke moslims uitgebuit in de plaatselijke steenfabriek of als slaaf gebruikt in de huishouding (en soms als seks-slavin), ik krijg daar zo af en toe zeer allarmerende berichten over. Voor wie in het najaar van 2007 bij de presentatie van Faras in de Patmoskerk is geweest (hij was toen 3 weken op Marken en logeerde bij ons) hoeft een en ander geen betoog, dat liet niets aan duidelijkheid te wensen over. Het fotomateriaal heb ik nog bewaard.

Hier de email:

**Dear Klaas and Hilly,  
Greetings! I want to inform you that its been raining again last 2 days. Many homes and walls broken and many are homeless. Faras has gone to help the families those are stuck in the water. Its a great need to help them. Many people died because of flood. Many are waiting helping. Any news from your church? We are praying for your people.  
God bless.  
Saima.**

Even vertaald:

Lieve Klaas en Hilly,  
Groeten! Ik wil je laten weten dat het de laatste 2 dagen weer geregend heeft. Veel huizen en muren kapot en velen zijn dakloos. Faras is er op uit om families te helpen die vast zitten door het water. Het is erg nodig om ze te helpen. Veel mensen stierven door de vloed. Velen zitten te wachten op hulp. Al wat nieuws vanuit jouw kerk? Wij bidden voor jullie mensen.  
God zegene je,  
Saima.

*Al wat nieuws vanuit jouw kerk?* Even nog ter verduidelijking: Ik heb al eerder telefonisch contact gehad met Faras waarin ik hem beloofd heb de zaak voor te leggen aan onze diaconie en mogelijk via hun ook aan de Hervomde diaconie. Beide diaconien hebben na de tsunamie enkele jaren geleden ook een succesvolle gezamenlijke actie opgezet. Ik ben al een tijd geen diaken meer dus meer als voorleggen kan ik niet.  
Inmiddels heb ik de belofte ingewilligd (email naar Cor Teerhuis) en wens hen veel wijsheid toe in hun besluitvorming.

PS. Wat mij meteen al opviel toen Faras hier was is dat de Pakistanie niet kunnen zwemmen. Zo gewoon als dat bij ons is zo uitzonderlijk is het daar. Faras kon ook geen slag. Misschien is het grote aantal doden daar nu ook aan te wijten. Water is voor hen meteen levensgevaar.

Klaas Kes

Hierbij wil ik iedereen die aan mij gedacht heeft in de vorm van kaarten, bonnen fruitmanden en bezoekjes tijdens mijn ziekenhuis opname en thuiskomst hartelijk bedanken,

N.G.Zeeman de Waart

*Op de haven van Marken verkocht ik een broodje kroket  
een briefje met telefoonnummer en e-mail was haar eerste zet*

*Die eerste blik in zijn ogen voelde zo vertrouwd  
ik wist het meteen, met hem word ik oud*

*Zes jaar later ging ik op de knieën met die ene vraag  
waarop zij volmondig antwoordde 'JA graag'*

*Nu zeven jaar samen is de dag daar  
vrijdag 3 september 2010 staan wij voor het altaar*

## *Denise Derckx & David Commandeur*

*Geven elkaar op vrijdag 3 september 2010 om 11.00 uur  
het Ja woord in de tiendschuur van het kasteel te Well.*

*De huwelijksinzegening vindt plaats om 15.00 uur in de  
Sint Anthoniuskapel te Aijen.*

*Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 - 20.30 uur in de  
Grote Waaij te Well.*

*Onze ceremoniemeesters zijn:*

*Moniek Robins 06 - 10878973*

*Yvon van de Munckhof 06 - 11224837*

*ceremoniemeester@commandeur.eu*

*<http://www.commandeur.eu>*

*Ons adres:*

*Jacob Ruysdaelstraat 5  
5854 EV Nieuw Bergen*