

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 september 2010

Kerkdiensten voor : Zondag 5 september 2010

<p>10.00 uur: Ds. E.J. Bergman te Katwijk</p> <p><i>Intochtslied: Psalm 149: 1 en 2</i></p> <p>17.00 uur: Ds. J. van de Kamp te Beverwijk</p> <p><i>Intochtslied: Psalm 149: 1 en 2</i></p> <p>Eerste collecte is bestemd voor <i>De slachtoffers van de overstromingen in PAKISTAN</i></p> <p>Tweede collecte is bestemd voor: <i>De Hervormde gemeente</i></p>	<p>10.00 uur: Ds. W. Gugler</p> <p>Tekst: Marcus 10: 13 - 27</p> <p>Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis</p> <p>Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman</p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>De slachtoffers van de overstromingen in PAKISTAN</i></p>
---	--

Dagelijkse Schriftlezing

zondag	5 september	Deuteronomium 30:11-20
maandag	6 september	Deuteronomium 31:1-8
dinsdag	7 september	Jeremia 11:1-8
woensdag	8 september	Jeremia 11:9-17
donderdag	9 september	Jeremia 12:1-6
vrijdag	10 september	Jeremia 12:7-13
zaterdag	11 september	Jeremia 12:14-17

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 5 september zal de doop worden bediend aan *Rosanne Karlijn*, de dochter van Mirjam Tamminga en Stefan Stooker en het zusje van Joris. Als een kind gedoopt wordt in de naam van de drieëne God, worden wij telkens aan onze eigen doop herinnert, namelijk de vraag van wie we zijn en voor wie leven.

Menselijk leven is al een fantastisch wonder (ik hoop dat we dit nog kunnen zien); maar het wonder van Gods genade (dat hij een verbond wil sluiten met ons mensen) overtreft alle voorstelling. Allen door genade krijg je toegang tot Gods koninkrijk en zijn zegen. En daar gaat de verkondiging van Marcus 10:13-22 over. We wensen de doopouders en hun families een fijne doopdienst toe.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Overdenking / Meditatie.

Ieder van ons heeft zich ongetwijfeld wel eens afgevraagd: "Wie is God?". Geprobeerd zich een beeld van Hem te vormen.

Alleen maar constateren: "God is er" is immers wel erg mager.

Mensen willen meer weten, ik ga mezelf maar na.

Regelmatig kan het in stille momenten, als je je gedachten de vrije loop laat, gebeuren dat deze vraag bij je komt bovendrijven "wie is God, waar is Hij, en wat betekend Hij voor mij?".

Ik durf wel te beweren dat deze vraag gesteld is zolang er mensen op deze aarde rondlopen.

Ook al kunnen wij tegenwoordig minder dan ooit vaste oplossingen uit de hemel halen of theologische conclusies trekken uit onveranderlijk geachte waarheden.

Toch willen wij mensen ten diepste weten, wie God is en wat Hij voor ons betekent.

Ik las laatst een verhaal dat ik u in deze overdenking niet wil onthouden.

Het is een oud verhaal. Het vertelde van een koning die (misschien wel ongebruikelijk) gewoon was om over allerlei dingen na te denken.

Op een dag kwam de vraag bij hem op: "Wie is God?".

Geen antwoord kon hem bevredigen. Hij ontbood een aantal geleerde mannen uit zijn rijk en stelde hen de vraag: "Wie kan mij zeggen wie God is?".

"Jullie hebben drie dagen bedenktime, weet je het niet dan zal ik maatregelen treffen".

Een soortgelijk verhaal kennen we ook uit de Bijbel. De geleerden gingen met elkaar in gesprek, maar ze konden geen bevredigend antwoord vinden.

Op de derde dag meldde zich een arme schaapherder bij de koning.

"Ik heb gehoord, o koning, van uw vraag en van de problemen die de geleerde mannen daarmee hebben; sta mij toe u mijn antwoord te geven". De koning stemde toe.

De herder zei toen: "Kijk eens in de zon, o koning". De koning reageerde onmiddellijk. "Ik zie dan niets, dan word ik blind".

Toen antwoordde de herder: "Wanneer alleen de zon al (een schepsel) u verblindt, hoeveel te meer moet God (de Schepper) u dan verblinden".

Veel mensen worden niet alleen verblind door het licht van de Schepper, maar vooral ook door de duisternis van alles wat in ons leven zo tegenstrijdig is.

Hoe kunnen we aan één kant de Goede God en aan de andere kant onze pijnlijke ervaringen rijmen. Het kwaad, het lijden, de dood.

Inderdaad, door dit soort gebeurtenissen kunnen we gemakkelijk het zicht op onszelf en het uitzicht op God verliezen.

Er zijn vrome mensen die hun medemensen willen redden met een reddingsboei, waarmee ze eigenlijk God willen redden.

Die eenzaamheid, die ziekte, die scheiding, dat sterfgeval. Dat is nu eenmaal Gods wil.

Alles is in Zijn hand. En zo rijmt God op lot.

Paulus in zijn brief aan de inwoners van Rome, denkt daar anders over.

Keizer Claudius had alle Joden en Christenen uit Rome weggejaagd. Ze mochten daar niet meer zijn, we kennen dat soort situaties maar al te goed, ook in deze tijd.

Het zal je maar overkomen, alles wat je in je leven hebt opgebouwd - weg.

Hoe moet het verder, waar is onze God?

Als de keizer een aantal jaren later is overleden, mogen ze pas terugkeren, weer opnieuw beginnen. Veel onzekerheid, kun je het je voorstellen?

In wat voor God kunnen we nu nog geloven, zullen die mensen gedacht hebben, en misschien wel aan Paulus gevraagd. Mogelijk was dit wel de aanleiding voor Paulus om z'n brief te schrijven. Paulus weet: "Zoals we aan de stralen die de zon uitzendt, iets van haar gloed en warmte kunnen voelen, zo kunnen wij iets van Gods geheim vermoeden".

Zoals Hij zich aan ons voorstelt in de Bijbel, waar gesproken wordt over "Zijn stem"

“Zijn hart” “Zijn oog”. Het zijn menselijke woorden.

De mensen die de Bijbel schreven hebben zo willen doorgeven, hoe zij de Goede Schepper voor ogen hadden. Maar het zijn testwoorden, voelwoorden die beslist geen dwangwoorden mogen worden. Al die woorden willen zeggen, God is geen blinde macht. Hij is een levende Ik, een Ik die liefheeft, een Ik die er zijn zal.

Vandaar dat we het steeds weer in de Bijbel tegenkomen als een refrein “God is Liefde”.

Daarom heeft het verhaal van de koning ook een vervolg, want de koning stelde de herder nog een vraag: “Wat doet God?”.

De koning zat in vol ornaat op z'n troon en de herder stond in zijn plunje onderaan de troon.

De herder zegt dan tegen de koning: “Ik zal het u zeggen, maar sta mij toe dat we eerst van plaats en kleding wisselen”. De koning stemt toe, en zo gebeurde.

Daarna zei de herder tegen de koning: “Kijk koning, dat doet God”. De grote God daalt neer in ons armoedig bestaan. Hij heft ons op en laat ons plaatsnemen op Zijn troon.

Hij leeft niet aan ons voorbij, zegt Paulus. Hij heeft ons immers gewild, geschapen?

Hij heeft in Jezus de Christus Zijn Zoon gezonden, die was aan God gelijk en werd mens en slaaf, legt de apostel uit.

Hij wil ons de mantel van de liefde leren dragen, zodat ons geloof een levenshouding wordt, waardoor ook anderen iets van de warmte zullen voelen die God via ons wil uitstralen.

Toegegeven, voor ons verstand blijft God een groot geheim.

Geloven heeft daarom niet zozeer met ons verstand te maken, maar is meer een zaak van ons hart, een zaak van heel de mens.

Wij kunnen niet tegen de zon in kijken, maar wel z'n warmte voelen.

Vanmiddag zat ik via de televisie te kijken naar de herdenking van de bevrijding van Indië en dan hoor je en zie je hoeveel mensen in moeilijke en soms onmogelijke situaties toch iets van de in deze meditatie genoemde warmte gevoeld hebben. Dat overtuigde me opnieuw van de warmte van Gods liefde.

Gerrit Visser.

Voorbede

1. Voor het werk van “Artsen zonder Grenzen”, dat zij kunnen helpen daar waar de nood het hoogst is.
2. Heer, wees bij allen die door de overstromingen geen toekomst meer zien, bescherm hen tegen ziektes.
3. Dat we elkaar mogen liefhebben, hoe anders we ook zijn.
4. Bescherm Uw volk Israël.
5. Wil ons samenvoegen tot één gemeente, met liefde voor onze redder en zaligmaker Jezus Christus.
6. Voor al het gemeentewerk wat van start gaat. Dat we plezier mogen hebben om in uw dienst te staan.
7. Wil de jongeren beschermen in hun weg naar volwassenheid.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

Zondag hopen in de Hervormde Kerk weer twee gastpredikanten voor te gaan.

In de morgendienst is de voorgang voor ds Bergman uit Katwijk.

In de middagdienst zal voorgaan ds van de Kamp te Beverwijk

ds J. Pronk

Collecte Hervormde Kerk

Zondag: 29 augustus 2010

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeenten € 172,55

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde gemeente: € 150,70

Collecte Patmos Kerk

Zondag: 29 augustus 2010

Kerk € 230,20

Rooster Kerkrentmeesters Patmos Kerk

September: Piet Boes en Freek Visser

Bij de collecte in de Patmoskerk

Zoals u inmiddels bekend is, ondersteunt de diaconie het moeilijke werk om de Christelijke school in Toba Tek Singh in Pakistan in stand te houden. Door de hevige regenval en overstromingen is deze school ernstig beschadigd en dus is hiervoor direct hulp nodig. Echter, dit is lang niet alles: veel mensen en gemeenteleden hebben vastgezet in de overstroomde gebieden en hebben huis en haard, of erger nog, hun geliefden verloren. Deze situatie verdient actie en wel van onze kant! De collecte is dus zowel voor het herstel van de school, als voor de hiervoor genoemde getroffen mensen. In een eerder bericht in de kerkbode heeft u kunnen lezen dat deze (Christelijke) mensen niet op steun vanuit de regering kunnen rekenen. Onze steun is daarom hard nodig!
De Diaconie

Stichting Marken helpt Roemenië

Ons streven is om op 11 september met uw spullen naar Roemenië te vertrekken. Zoals het er nu naar uitziet hebben we nog enige ruimte over in onze bus. Wie dus nog spullen voor ons ter beschikking wil stellen, graag voor die datum aanleveren.

Goede kleding (graag vooraf gewassen) schoenen, brillen, klein speelgoed en oude gereedschappen zijn nog altijd welkom op de bekende adressen. Kunt u het zelf niet brengen, neem dan contact met ons op.

Indien u ons financieel wilt steunen om het transport te bekostigen, uw bijdrage gaarne

storten op reknr : 34.28.71.188
 t.n.v. : St. Marken helpt Roemenië
 Grote Werf 21
 Marken

Namens Stichting Marken helpt Roemenie
Klaas Boes, Akkerstraat 18, tel. 601338
Pieter Kaars, IJsselmeerweg 5 tel. 601754
Robbie Zwiers, Grote Werf 21, tel 603281

Tijdens de gemeentevergadering van 19 mei 2010 is onder meer commentaar geleverd door leden van de Zondagsschool omtrent de keuze van het kerkgebouw voor de viering van het Kinderkerstfeest.

In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering is dit besproken en er is toen besloten om een bijeenkomst te organiseren met leden van de Zondagsschool, Kindernevendienst, Kerstfeestcomité en Creche.

Verslag bijeenkomst met leden van de Zondagsschool, Kindernevendienst, Kerstfeestcomité, Creche en kerkenraad gehouden op maandag 16 augustus 2010 om 20.00 uur in gebouw Hoogh

De voorzitter Jan Uithuisje heet ieder van harte welkom en geeft aan verheugd te zijn met de grote opkomst.

Verder geeft hij de leden van de Zondagsschool, Kinderkerstfeestcomité, Kindernevendienst en Creche de gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken.

Wensen leden Zondagsschool/Kinderkerstfeest

Zij geven te kennen dat zij de zondagsschool willen blijven voortzetten in de Hervormde Kerk en gebouw Hoogh.

Eveneens willen ze de gezinsdiensten aan het begin en het eind van de zondagsschool houden in de Hervormde Kerk. Eerste gezinsdienst op 26 september 2010 tweede gezinsdienst op Palmzondag 2011.

Verder spreken ze het verlangen uit om het Kinderkerstfeest bij toerbeurt in beide kerken te houden.

Wensen leden Kindernevendienst

Zij geven te kennen alle zondagen, behalve misschien in de vakantieperiode, in de dienstdoende kerk een kindernevendienst te houden. De kindernevendienst is bestemd voor kinderen vanaf groep 1 tot groep 8.

Als de dienst in de Hervormde Kerk plaatsvindt, dan is de Kindernevendienst in gebouw Hoogh op de eerste verdieping.

Over de praktische invulling van de kindernevendienst zullen de leden zich nog beraden.

Wensen leden Creche

Ze geven te kennen om elke zondag in de dienstdoende kerk voor een creche te zorgen om ouders van jonge kinderen de gelegenheid te geven om de diensten bij te wonen en de kinderen van jongs af aan bekend raken met de kerk.

De leden zullen onderling regelen hoe ze het gaan aanpakken.

Het verlangen is ook uitgesproken om te mixen d.w.z. om niet alleen in de creche van eigen kerk maar ook in die van de andere kerk als leidster van de creche te op te treden.

Als de dienst in de Hervormde Kerk plaatsvindt, dan is de Creche in gebouw Hoogh (beneden).

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende zaken c.q. vragen nog naar voren:

- Schooldienst in de Patmoskerk werd toegejuicht. De vraag was of er nog steeds twee diensten worden gehouden?
- Het voorlezen van het schoollied door een schoolkind, blijft dat in stand in de dienstdoende kerk?
- Verzoek om het rooster van de te houden kerkdiensten naar voornoemde leden te sturen?
- Verzoek om de gemeenteleden continue te informeren over de genomen besluiten. Meer openheid van zaken?
- Verzoek om de punten uit deze bijeenkomst in het kerkblad te plaatsen?

De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng.

Namens beide kerkenraden

AREOPAGUS – LUTHERSE KERK – MONNICKENDAM

Vrijdag 3 sept 20.00 uur: Weerzien met Turkije

Dinsdag 7 sept 20.00 uur Russische Avond 1: muziek en verhalen uit St Petersburg.

Woensdag 8 tot zondag 11 sept Zuiderwoude: Reflections, Festival Nieuwe Muziek

Maandag 13 sept 20.00 uur: Russische Avond 2: Modern Rusland, muziek en verhalen.

Dinsdag 14 of woensdag 15 sept 20.00 uur: Gesprek met de wethouders van Waterland.

Woensdag 22 sept 20.00 uur: Marius van Leeuwen over: Arminius en de Remonstranten.

Maandag 27 sept 20.00 uur: Filosofisch Café: Wanneer weet je iets zeker?

Dinsdag 28 sept 14.00 uur en 20.00 uur: Pettinga over het Onze Vader.

Woensdag 29 sept 20.00 uur: Inburgeren in de Groene Wereld van Waterland.

Areopagus Reizen 2011

Berlijn: maandag 2 mei – vrijdag 7 mei

Het "Oude" Amerika: maandag 12 – 25 september

Beste gemeenteleden,

Een paar weken geleden schreef Klaas Kes al over de nood in Pakistan. Fariz woont daar en wij als gemeenteleden steunen de christelijke gemeente aldaar al jaren.

Zij worden altijd al vervolgd, gediscrimineerd en uitgesloten van werk en school.

De oudere gemeenteleden onder ons weten nog wat het betekent als het water komt.

Dus de nood is daar nu dubbel zo groot.

Misschien zijn er nog sommigen onder u die twijfelen om geld te geven.

De vraag is of het wel goed terecht komt, de vraag is niet of we moeten geven, we hebben het voorbeeld van onze Heer.

Ik heb een oproep bijgesloten van de Stichting Open Doors.

U kan doen wat uw hart ingeeft om te doen.

Vriendelijke groet,

Neeltje J. Moenis.

Help christenen in Pakistan

Steun slachtoffers van de watersnood met voedsel en medicijnen

Geachte mevrouw Moenis,

De omvang van de watersnoodramp in Pakistan wordt steeds duidelijker. Miljoenen Pakistani zijn van huis en haard verdreven. **Ook vele tienduizenden christenen hebben helemaal niets meer.** Zij zijn nergens veilig. Discriminatie, bedreiging en geweld tegen christenen zijn in Pakistan aan de orde van de dag. Met de overstromingen erbij overheersen grote wanhoop en vrees voor de toekomst.

Open Doors is een actie gestart om de christenen in Pakistan te helpen. **Binnen drie dagen reageerden enkele duizenden mensen op een noodoproep per e-mail.**

Dat bracht meer dan 100.000 euro op. In totaal is er 1,5 miljoen euro nodig. Als u nog niet hebt gegeven, mogen wij dan nu om uw hulp vragen?

Open Doors staat door jarenlange relaties met kerken in Pakistan rechtstreeks in contact met de christenen. **Zij hebben nu voedsel, schoon drinkwater, medicijnen en andere goederen nodig.** De wederopbouw zal nog jaren in beslag nemen. Open Doors helpt daarbij en blijft de Kerk versterken met bijbels en onderwijs.

Geef de Pakistaanse Kerk hoop. Bid voor de christenen. Steunt u daarnaast ons werk met een gift? Met 35 euro draagt u bij aan de eerste levensbehoeften van een gezin.

In Christus verbonden
Open Doors Nederland



Tjalling Schotanus
Directeur

PS. Steun christenen in Pakistan.
Geef een noodhulppakket voor 35 euro.



Voer samen actie!

Hebt u er als (zondags)school, kerk, vereniging of bedrijf al aan gedacht om samen geld in te zamelen voor christenen in Pakistan? Betrek christenen in uw omgeving bij de nood van christenen in Pakistan en zet een actie op touw.

Open Doors **Nederland**

Giro 7733
Bankrekening 67 20 07 800
K.v.K. 410 35 175
België: 000.0224138.68

“ Onze grootste zorg is om toegang te krijgen tot de gebieden die na de overstromingen **compleet zijn afgesloten van de buitenwereld.** ”

Een Pakistaanse kerkleider



Waarom geeft Open Doors alleen hulp aan christenen?

De nood onder christenen in Pakistan is enorm hoog. Christenen worden gezien als tweederangsburgers. Dat zien we nu regelmatig bij het geven van hulp. Moslims gaan vaak voor christenen. Christenen in Pakistan leven nu, na de watersnoodramp, onder hoogspanning. De laatste weken vond er al veel geweld plaats tegen christenen.



Komt uw gift daadwerkelijk bij christenen in Pakistan terecht?

Ja. Open Doors staat al jaren in nauw contact met verschillende kerken in Pakistan. Deze lokale kerken weten waar de christelijke slachtoffers zich bevinden en zijn daardoor in staat hen te helpen.



Wat wordt er met uw gift gedaan?

Via de lokale kerken helpt Open Doors gezinnen te voorzien in hun eerste levensbehoeften. Er worden in verschillende regio's kampen opgezet, waar christenen terecht kunnen. Daar krijgen ze voedsel, schoon drinkwater en medicijnen om hen te beschermen tegen ziekten. De winter komt eraan en veel christenen hebben helemaal niets meer. De wederopbouw zal jaren gaan duren. Daarom kijkt Open Doors ook naar hulp op langere termijn.



OpenDoors

Op de bres voor vervolgte christenen

Maak uw gift over

o.v.v. Pakistan t.n.v. Open Doors te Ermelo

GIRO 7733
(België: 000.0224138.68)