

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 september 2010

Kerkdiensten voor : Zondag 12 september 2010

10.00 uur Ds. W.Gugler
Gezamenlijke dienst in de Patmos Kerk
Viering Heilig Avondmaal

Tekst: Mat. 15: 1-20

Crèche: Anja van Altena en Mireille van Veen

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper

Collecte is bestemd voor de beide Kerken
en de
Tafelcollecte is bestemd voor de Diakonie

17.00 uur Ds. J.Pronk
Intochtslied: gezang 288: 1 en 2

Eerste collecte : de Diakonie
Tweede collecte: de Hervormde gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	12 september	Lucas 15:1-10
maandag	13 september	Lucas 15:11-32
dinsdag	14 september	Efeziërs 1:1-6
woensdag	15 september	Efeziërs 1:7-14
donderdag	16 september	Efeziërs 1:15-23
vrijdag	17 september	Efeziërs 2:1-10
zaterdag	18 september	Efeziërs 2:11-22

Overdenking : Psalm 23 "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil". En leest u rustig het vervolg van deze prachtige psalm van David.

Tijdens het zoeken naar een onderwerp voor deze overdenking kom ik telkens weer terug bij deze psalm. En eigenlijk is dat ook niet zo vreemd. Ik denk dat wij als leden van Christus' gemeente in een tijd verkeren dat wij dringend behoefte aan deze Herder hebben. Wij hebben onze Hoeder nodig om ons de weg te wijzen bij het vinden van een nieuwe voorganger voor onze gemeente op Marken. Een nieuwe leermeester die aanvoelt hoe wij mensen op Marken zijn en die wegen weet te vinden om mensen te binden en (weer) naar de kerk te krijgen. Die een waardig opvolger kan zijn van onze huidige fijne leermeesters, die ons gaan verlaten. Wij hebben onze Herder nodig om van de schapen op Marken één grote hechte kudde te maken. Een kudde waaruit straks geen schaapje zal ontbreken.

Maar ik denk ook aan de landelijke politiek, die duidelijk de hand van de Herder nodig heeft. Het land moet geregeerd worden, maar het eigen(partij)belang lijkt dit in de weg te staan. Uit de mediaberichten blijkt bij de zogeheten 'christelijke' partijen weinig meer te ervaren te zijn van die christelijke achtergrond. Ook in de dagelijkse politieke praktijk lijken we steeds verder af te dwalen. Nog even en bv. de zondag is een 'gewone werkdag', de zwakkeren in onze samenleving worden steeds meer aan hun lot overgelaten, baby's moeten meteen het huis uit want pa en ma moeten beide werken. Andersdenkenden 'moeten' onder het mom van 'tolerantie' alle ruimte hebben en christelijke waarden, neem de christelijke feestdagen, verdwijnen meer en meer. Je naaste liefhebben is onze opdracht, maar onze Herder liefhebben gaat toch boven alles. En 'tolerantie' van andersdenkenden mag dit toch niet in de weg staan. In christelijk politieke zin ontbreekt ogenschijnlijk een duidelijke leider/voorganger, waardoor m.i. veel christenen in Nederland onzeker worden en zich in de steek gelaten voelen. Ik wil van deze overdenking geen 'politiek stukje' maken, maar slechts aangeven dat ik ook hier de duidelijke behoefte gevoel aan leiding en ingrijpen van onze Herder, onze Heiland. Anders glijden we in Nederland steeds verder af en beschouwt men ons christenen straks nog slechts als een 'wonderlijke sekte', een clubje zonderlingen.

Maar gelukkig ziet de Here alle dingen en zal Hij op zijn tijd en wijze ingrijpen en sturen. Alleen ben je als mens vaak wat ongeduldig en zie je graag snel resultaat. Echter zo werkt het gelukkig niet bij onze God. Als Herder is Hij altijd bij ons en hoeven we slechts onze handen te vouwen om biddend contact met Hem te maken. Hij kent als geen ander onze bezorgdheid en betrokkenheid. We hoeven het slechts in zijn handen te leggen en te vertrouwen op zijn oordeel en leiding. En ook al zien we niet direct resultaat zoals wij dat graag zouden willen, de Here weet wat goed voor ons en ons land is en Hij zal ons niet in de steek laten. Dat wij wel, in liefde voor onze naaste, waakzaam blijven en opkomen voor ons christen zijn, is een opdracht, net als het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus. Hoe moeilijk we dat vaak ook vinden, temeer wanneer je (werk)omgeving daar duidelijk negatief tegenover staat.

In de wereld zijn talloze problemen op te lossen, zoals armoede, ziekte, kindersterfte, natuurrampen, oorlogen, terrorisme, onderdrukking, etc. Problemen die door ons mensen nooit opgelost zullen kunnen worden, omdat wij met dezelfde gang nieuwe problemen veroorzaken. Wel hebben we de opdracht naar elkaar om te zien en te doen wat in ons vermogen ligt om onze naaste bij te staan. Voor de rest is alles in de hand des Heren, die de mens nog tijd geeft tot bekering; het duurt echter niet lang meer tot Hij komt. Laten we haast maken en zorgen dat we klaar zijn voor die grote dag. God zegene ons allen daarbij.

Jan C. Commandeur

Voorbede

1. Dat we elkaar mogen liefhebben, hoe anders we ook zijn.
2. Bescherm Uw volk Israël.
3. Wil ons samenvoegen tot één gemeente, met liefde voor onze redder en zaligmaker Jezus Christus.
4. Voor al het gemeentewerk wat van start gaat. Dat we plezier mogen hebben om in uw dienst te staan.
5. Wil de jongeren beschermen in hun weg naar volwassenheid.
6. Voor de doopouders, dat hun jawoord aan U, mag doorwerken in het leven van hun kind.
7. Geef wijsheid aan de beroepingscommissie, dat ze Uw leiding mogen ervaren.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 12 september mogen wij een historisch moment beleven door (weer) samen het Heilig Avondmaal te vieren. In het lied *Samen in de Naam van Jezus* staat de regel: "en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt". Wat is het heerlijk wanneer wij als kerkgemeenschap niet (meer) worden bepaald door de grenzen die door mensen in het verleden zijn gemaakt en dat wij ons laten samenbinden door onze gemeenschappelijke Heer die ons aan zijn tafel vraagt.

In de verkondiging wil ik n.a.v. Mat. 15:1-20 preken over bijzaken en hoofdzaken in het geloof. We verheugen op een gezegende dienst. Allen van harte welkom.

Met een hartelijke groet,
ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondag is er een Avondmaalsviering in de Patmoskerk, waarin voor zal gaan ds Gugler.

Het is een Gereformeerde kerkdienst, maar de Hervormden zijn uitgenodigd om te komen en het Heilig Avondmaal mee te vieren.

Op 28 november worden de rollen omgedraaid. Dan is er een Hervormde Avondmaalsviering in de Hervormde Kerk, waar de Gereformeerden mee uitgenodigd worden. Zo groeien we steeds meer naar elkaar toe.

Maar laten we wel beseffen, dat bij het Heilig Avondmaal de eigenlijke Gastheer Jezus Christus is, die zondaren nodigt om bij de tekenen van brood en wijn zijn dood te gedenken.

In de middagdienst in de Hervormde Kerk overdenken we Marcus 9: 14 – 29, waar een bezorgde vader tot de Here Jezus zegt: Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp!

ds J. Pronk

Kerkdienst Swaensborch

Iedere woensdagmiddag om drie uur wordt er kerkdienst gehouden in zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. En we zijn met acht predikanten en priesters die om beurten dienst doen. Woensdag 15 september is het mijn beurt om voor te gaan. Het is altijd weer een vreugde om daar met de ouderen uit onze regio te luisteren naar de woorden van het evangelie, die ons moet geven op onze reis naar Gods Koninkrijk. Ik vertrouw erop, dat we met elkaar weer een goede kerkdienst zullen hebben.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 11 september van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 3 oktober in de morgendienst in de Hervormde Kerk.

Collecte Patmos Kerk zondag 5 september 2010

De opbrengst van de collecte voor Pakistan was EUR 848.70
 Zoals u wellicht weet ondersteunen wij een christelijke school in Toba Tek singh in Pakistan. De watersnood heeft ook daar veel slachtoffers en schade veroorzaakt. Met dit bedrag gaan we hen helpen. Wanneer u nu niet in de gelegenheid bent geweest om tijdens deze collecte uw steentje bij te dragen, kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 3428.74.217 ten name van Gereformeerde diaconie te Marken, onder vermelding van “|Watersnood Pakistan|”
 Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

De diaconie

Collecten Hervormde Kerk zondag 5 september 2010

De eerste collecte bestemd voor Pakistan EUR 617,85
 De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente EUR 178.88

Kerkelijkestand Patmos kerk

Gedoopt op zondag 5 september 2010 : *Rosanne Karlijn*, geboren op 23 mei 2010
 en dochter van
 Stefan Stoker en Mirjam Tamminga

De Regenboog 35 jaar.

Wie Regenboog zegt, zal ook denken het werk van de Regenboog in Amsterdam. Onder die naam kun je een aantal instanties vinden, die zich bezig houden met het werk onder drugsverslaafden. Als kerken beseffen wij, hoe belangrijk dit werk is onder deze zeer kwetsbare groep. Hieronder volgt een inkijkje in het dagelijks bezig.zijn

Harm reduction

Mensen accepteren zoals ze zijn. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest. Ook het accepteren van drugsgebruik. Uiteraard willen we mensen stimuleren om te stoppen, maar we hebben geen moreel oordeel. Wij zorgen voor *harm reduction*. Dat wil zeggen, dat we de schadelijke gevolgen van druggebruik proberen te beperken. Voor henzelf, voor anderen en voor de hele samenleving. In de inloophuizen kunnen bezoekers een kop koffie drinken, eten, douchen, hun vuile kleding ruilen voor schone, en praten met vrijwilligers en hulpverleners. Bij een aantal inloophuizen zijn aparte gebruikersruimtes, waar chronisch verslaafden hun zelf meegenomen drugs kunnen gebruiken. Bovendien is het zeven dagen per week mogelijk om gebruikte spuiten om te ruilen voor nieuwe.

De Regenboog Groep heeft 10 inloophuizen in Amsterdam, 4 met gebruikersruimtes. Jaarlijks komen hier ruim 300 bezoekers, ongeveer 93 % zijn mannen. De meeste bezoekers zijn tussen de 35 en 45 jaar. De nachtopvang telde tot en met 31 maart dit jaar 27 bedden en sinds 1 april 12 bedden. De winteropvang is open in tijden van strenge vorst en telt dan 40 bedden. De avondopvang voor vrouwen heeft een capaciteit van 15 per avond. Vorig jaar was het aantal omgeruilde en verkochte spuiten in Princehof 70.268 en in AMOC 4.740.

Vrede door vriendschap

Volgens het Sociaal Planbureau zal rond 2020 nog maar twintig procent van de Nederlanders aangesloten zijn bij een kerk. Als deze voorspelling uitkomt, is het aantal kerkleden over tien jaar gehalveerd. Toch maak ik me geen grote zorgen. Ik geloof dat het vonkje van het evangelie nooit uitdooft. Dat geldt zeker ook voor Libanon, een land dat naar verhouding evenveel christenen telt. Ook hier lopen de kerken leeg. Steeds meer Libanese christenen emigreren naar het rijke Westen en de invloed van de Islam groeit. Is er hoop voor deze kerken?

“Ja”, zegt onze uitgezonden medewerker Jaap Hansum, “Tegen de verdrukking in willen mijn studenten zich met hart en ziel inzetten voor de Libanese kerk.” Jaap Hansum woont met zijn gezin in Beyroet en is docent aan de NEST, de enige engelstalige theologische opleiding in het Midden Oosten. “Mijn studenten zijn stuk voor stuk van plan om na hun studie terug te keren naar hun geboortestreek om daar in vaak moeilijke omstandigheden hun eigen gemeenschap te dienen.”

Als het aan Gladys ligt, een van de studenten van Jaap Hansum, blijven de christelijke kerken in Libanon bestaan. “Ik deel mijn leven met moslims en mag daarin het licht van Christus laten schijnen. Zodat velen dezelfde vreugde ontdekken die ik beleef in Christus.” Gladys en haar medestudenten hebben onze steun nodig. Kerk in Actie Zending wil hen helpen. Aldus Haye Feenstra in de Zomer Nieuwsbrief van Kerk in Actie Zending.

Gladys, 23 jaar, lid van een presbyteriaanse kerk in Noord Libanon.

“Ik heb zeer intense vriendschappen gehad met verschillende islamitische meisjes. De logeerpartijen tijdens de Ramadan zal ik nooit vergeten. Ik deel mijn leven met moslims en mag daarin het licht van Christus laten schijnen. De laatste jaren heb ik met veel plezier deelgenomen aan interreligieuze conferenties en van daaruit enkele workshops georganiseerd in mijn eigen dorp. Ik zou anderen willen aanmoedigen om te bouwen aan diepe vriendschappen over religiegrenzen heen. Mijn grootste angst is, dat het christendom binnen dertig of veertig jaar uit Libanon is verdwenen, maar ik hoop van harte dat velen dezelfde vreugde ontdekken als die ik beleef in Christus.”

Sebouh, 23 jaar en kandidaat-priester in de Armeens-orthodoxe kerk van Libanon.

“Tijdens mijn tienerjaren raakte ik bevriend met een meisje uit een moslimfamilie. Zij is een zeer vroom mens. We komen bij elkaar thuis, bezoeken elkaar op de feesten en hebben dikwijls geloofsgesprekken. Mijn moeder is lang bang geweest dat ik op deze manier ooit met een moslimmeisje zou willen trouwen. Werken aan een goede verstandhouding met het oog op vreedzaam samenleven vind ik heel belangrijk. Ik zou mijn gemeenteleden willen stimuleren om vriendschappen met moslims op te bouwen. Het is het cement voor een goede samenleving. Door vriendschappen kan het licht van Christus schijnen.”

Issam, 30 jaar, lid van een presbyteriaanse kerk in Aleppo, Syrië

“Mijn mooiste herinnering is dat moslims in ons dorp op een gegeven moment meehielpen met de bouw van een grieks-orthodoxe kerk! Ik vind het een uitdaging om het evangelie te delen met moslims met maximaal respect voor de Islam. Als predikant zou ik vooral inzetten op sociaal werk met en ten dienste van mijn islamitische medemensen. Ik droom er niet zozeer van dat veel moslims zullen toetreden tot mijn of een van de andere christelijke kerken, maar wel dat velen van hen Christus leren kennen en met Hem op weg gaan. Ik ben ervan overtuigd, dat kerken zich niet langer moeten isoleren, maar zich juist betrokken en bewegen opstellen en hun contacten met moslims verbreden en verdiepen.”

Veel kerken in Libanon

Libanon is vier keer zo klein als Nederland, maar het kerkelijk landschap is minstens zo veelkleurig. Er zijn zeventien officieel erkende geloofsgemeenschappen: vier islamitische groepen, de druzen en twaalf christelijke kerken. Deze christenen zijn verdeeld over vier verschillende kerkfamilies: oosters-orthodox, orientals-orthodox, katholiek en protestant.

Voor het zendingsprogramma van Kerk in Actie is in 2010 bijna 13 miljoen euro nodig. We besteden dit geld om op diverse manieren het evangelie door te geven via uitgezonden medewerkers, bijbelvertaling en –verspreiding, toerusting van kerkelijk kader, studentenwerk, bijbelcursussen en jongerenwerk. We ondersteunen de NEST, de theologische school in Beyroet dit jaar met € 25.000,--. Helpt u mee? Giro 456.

Christelijke Vrouwengroep Marken

De zomer is weer voorbij, dus het vergaderseizoen begint weer.

Onze eerste lezingavond is op dinsdag 21 september. Dhr Diederick Aten houdt dan een lezing namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het onderwerp is: "Oorlog om de markten". Na de 17^{de}-eeuwse droogmakerijen als de Beemster en de Schermer brak er een concurrentiestrijd uit tussen de marktplaatsen Alkmaar, Hoorn en Purmerend. Dit ging om de beheersing van de vaarten, sluizen, overtomen en dijkwegen tussen deze plaatsen.

Eén en ander zal worden toegelicht aan de hand van dia's, historisch kaartmateriaal en oude prenten.

De agenda voor de komende maanden is:

19 oktober dhr. H.J. Souer houdt een dia-lezing over Bijbelse gevelstenen in Amsterdam.

16 november Marianne van Beek uit Leliestad houdt een lezing met als titel:
"Droste Altijd Welkom", over de geschiedenis van de familie Droste van de
chocolaatjes

21 december Kerstviering

We hopen jullie allemaal weer te zien op dinsdag 21 september in de hal van de Patmoskerk.

Aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stooker

De Regenboog 35 jaar.

Hoe het is begonnen.

Als kleurrijke vogels streken eind jaren zestig, begin jaren zeventig hippe jongeren uit alle delen van de wereld neer op de Dam en later in het Vondelpark. Met de flower-power deden echter ook de drugs hun intrede in Nederland. Vooral de heroïne maakte veel slachtoffers.

Geschrokken door wat zij onder hun ogen zagen misgaan, namen in de zomer van 1974 enkele predikanten het initiatief voor een jongerenproject. Dominee Douwe Wouters, nu 80 jaar, was een van hen. Naar Amerikaans voorbeeld werd in het Vondelpark koffiebar *Speak Easy* opgezet. Hier werd koffie en thee geschonken, muziek gemaakt en, als men wilde, ook gepraat. Vrijwilligers gingen het park rond om jongeren aan te spreken.

Het project werd een groot succes. Avond na avond was het druk in de koffiebar. "Wat ons bijblijft is het contrast tussen de beide plaatjes van het park", schrijft Douwe Wouters in zijn boek *Zorg op straat. De Regenboog 25 jaar*. "Zoveel jongeren in zo'n ludiek sfeertje op het ene plaatje. Zoveel drop-outs, verslaafd, gedesoriënteerd, gedemoraliseerd, die na de zomer in Amsterdam bleven hangen, op het andere". Deze laatste groep vormde de eerste generatie van de Amsterdamse drugscene.

Hun handen aftrekken van deze groep konden en wilden Wouters en de anderen niet. Daarom werd als vervolg op dit zomerprogramma een werkgroep opgezet, die de haalbaarheid onderzocht van een omvangrijker project voor verslaafdenzorg. Met als resultaat de oprichting van Stichting De Regenboog op 25 maart 1975. Het geld kwam uit giften. De vrijwilligers werden vooral via de kerken en christelijke organisaties geworven.

De Regenboog gaat het 35-jarig bestaan vieren met een interactief jubileumfestival op vrijdag 3 september van 12.00 – 18.00 uur in het Corvershof, Nieuwe Herengracht 18 te Amsterdam (bij de Hermitage). Het wordt een kleurrijke middag. Laat u verwonderen door live-art, muziek, theater en presentaties. Doe mee aan een workshop of ga een pittige discussie aan in de Dialogue Space.

De Regenboog Groep is er voor mensen die steun en aandacht nodig hebben. Wij geloven in talenten en helpen mensen zelf een passende plek in de maatschappij te vinden.

7

DE CLUB GAAT WEER BEGINNEN...

Vanaf maandag 27 september a.s. beginnen de clubs weer.
Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2011.
De kosten bedragen € 2,00 per maand.

De clubavonden zijn ongewijzigd:

De waterhoenen, starten op maandagavond 27 september.

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00.- 20.30 in de Patmoskerk.

De meisjesclub, start op woensdagavond 29 september.

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 – 20.30 in Gebouw Hoog.

De afgelopen jaren was het animo van de meisjesclub zo hoog, dat we besloten hebben om deze club te splitsen in de groepen 4-5-6 en groepen 7-8. Of dat dit jaar weer zo gaat hangt af van het aantal meiden. We verwachten alle meiden gewoon op woensdag 29 september in Gebouw Hoog.

Die avond kijken we hoe we het dit jaar gaan doen.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte welkom maandag 27 september of woensdag 29 september!!

Christelijk Jeugdwerk Marken

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Op zaterdag 9 oktober a.s. hopen we met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs te komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood.

Zoals gebruikelijk gaat het om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En de brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

We hopen dat iedereen die ons helpen wil met ophalen deze datum alvast in de agenda noteert. Behalve mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!

Jongeren uit het voortgezet onderwijs willen we er trouwens attent op maken dat het meehelpen met de kledingactie ook als uren voor maatschappelijke stage telt. In overleg met ons worden die uren dan afgetekend. Wil je daarover meer weten, dan kun je even bellen met tel. 601582 of mailen naar <eefvisser@hetnet.nl>

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: tot 9 oktober.

Nelie Springer-Zecman
Eef Visser

MARKEN HELPT ROEMENIE 2010

De collecte voor Marken helpt Roemenie heeft dit jaar Euro 1087,85 opgebracht.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken.

Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: heel hartelijk dank voor jullie inzet!



Ds. Liviu Ficut ontvangt hulpgoederen voor Roemenie.

Het is een prachtig bedrag, waarvoor weer veel kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden. Kort na de collecteweek gingen al weer veel zakken en dozen die kant op. Ze werden opgehaald door Liviu Ficut, één van de mensen waarmee "Marken helpt Roemenië" veel contacten heeft. Hierbij een foto van het inladen van alle spullen die hij meenam.

Zoals u weet is deze Roemeense Liviu Ficut predikant en garagehouder. Garagehouder omdat hij de kost moet verdienen en predikant omdat hij de Heer en Zijn gemeenschap wil dienen. Dat predikantschap doet hij

onbezoldigd. Hij weet door zijn betrokkenheid bij de mensen heel goed waar de noden van de mensen zitten en dus ook wie wel en geen hulp behoeft.

Het resterende deel van de kleding wordt 11 september richting Oosteuropa gebracht door Pieter Kaars en Eppie Zwijs. Een deel van de collecte wordt al voor dit vervoer gebruikt.

Daarom namens de stichting Marken helpt Roemenie nogmaals hartelijk dank voor uw gift!!

Eef Visser

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.
 Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.
 Postabonnement 55 euro per jaar.
 Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.
 Te gebruiken door buitenabonnees.
 De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.
 Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.
 Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur
 te zijn aangeleverd bij:
 A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)
 Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en belangstelling en alle kaarten, telefoontjes, fruitmanden en bezoeken die wij mochten ontvangen tijdens en na de ziekenhuisopname van Kees.

Kees en Sandra Schouten

6 augustus 2010 was voor ons een onvergetelijke dag,
 we kijken er op terug met een fijn gevoel en een lach.
 De belangstelling, de kerk en het weer, alles was grandioos.
 Bedankt lieve mensen voor de warmte, de vele kaarten en cadeaus.

Freek-Jan en Angelique

In Liefde volle herinnering

12-09 2009

12-09-2010

Lieve Griet

Uit het oog , maar niet uit het hart.

Janny



De vakanties zijn weer voorbij.
En vanaf 17 september zijn wij weer van de partij.

Pak je agenda of kalender er maar even bij,
want hier komen de kiendata 2010 op een rij.

17 september 2010

15 oktober 2010

12 november 2010

10 december 2010

De data van 2011 zijn nog niet bekend.
Door veranderingen worden deze later ingepland.



We gaan om 20.00 uur in 'Gebouw Hoog' beginnen.
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Tot de 17^e september



De Kiencommissie:

Jan Piet, Lijs, Aaltje, Lijsje, Charlotte en Willy