

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer : 37

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 september 2010

Kerkdiensten voor : Zondag 19 september 2010

10.00 uur Ds. W.Gugler
*Gezamenlijke Jeugddienst
in de
Patmos kerk*

Thema: Heb je bereik ?

Crèche: Edith Visser en Lisenka Zeeman

Collecte is bestemd voor opvangcentrum Oudezijds 100 te Amsterdam

De deur collecte is bestemd voor de beide Kerken

17.00 uur Ds. P.A. Pronk
Intochtslied: gezang 297: 1 en 2

Eerste collecte : de Diaconie
Tweede collecte: de Hervormde gemeente

Dagelijkse schriftlezing

zondag	19 september	Efeziërs 3:1-13
maandag	20 september	Efeziërs 3:14-20
dinsdag	21 september	Lucas 16:1-9
woensdag	22 september	Lucas 16:10-18
donderdag	23 september	Psalm 137
vrijdag	24 september	Daniel 9: 1-8
zaterdag	25 september	Daniel 9: 9-14

...met mijn God spring ik over een muur. (Psalm 18:30)

Het is een merkwaardig gevoel. Nog vier weken en dan moet je afscheid nemen van Marken. Het vertrouwde loslaten en je aanpassen aan een nieuwe woon- en werksituatie. Hoe ouder een mens wordt hoe minder hij over het algemeen zin heeft om zich aan te passen. Nu wil ik graag over een voorbeeld spreken waar ik bepaalde bijbelse gedachten in zie. Het gaat om de nieuwe pastorie in Putten die – zo vond ik dan – de ene of andere aanpassing nodig had. Aanpassing? Laten we maar liever spreken van een verbouwing. Mijn voorganger had waarschijnlijk met de allerbeste bedoeling de grote slaapkamer op zolder in tweeën gedeeld door er een muur op te trekken. Afijn, ik had de gedachte, laat ik toch het mooie werk van mijn voorganger slopen en de muur weer eruit halen. Dus met de wat verwonderde toestemming van de kerkrentmeester begon ik die lelijke muur te slopen. Tijdens dat slopen kwamen als vanzelf bij mij meditatieve gedachten en vergelijkingen op. Ik dacht: tjonge, dat is nou het lot van een dominee. Wat de een met veel liefde opbouwt, is voor de ander een sta in de weg, dat gesloopt moet worden. Wat zal de nieuwe predikant op Marken misschien slopen dat mij dierbaar is? Maar ook: die kerkrentmeester in Putten hebben wel een enorm vertrouwen in mij als ze mij de toestemming geven om een muur te slopen. Stel je voor dat het een dragende muur was geweest! Hoeveel dominees hebben al dragende muren en zuilen van het geloof in hun gemeentes gesloopt in de naam van een modern denken en dat je toch die oubollige dogma's vandaag de dag niet meer nodig hebt. Dogma's moeten verdwijnen omdat ze niet meer van deze tijd zouden zijn en vooral omdat ze een grens trekken en zodoende mensen uitsluiten. Er moet ruimte zijn voor iedereen en alles! Nee, haal die muur maar neer met de moker van de vrijzinnigheid!

Maar er zijn inderdaad onnodige muren die echt gesloopt kunnen worden. En hierbij denk ik niet aan muren in een pastorie maar aan verschillen binnen een geloofsgemeenschap die tot scheidende muren kunnen uitgroeien. De manier waarop men het kerkzijn beleeft met al die kleine verschillen in de geloofsbeleving mogen toch niet de oorzaak zijn dat christenen elkaar niet kunnen ontmoeten in de grote ruimte van Gods gemeente. Ik hoop – om met de woorden van mijn preek van afgelopen zondag te spreken – dat we als gelovigen steeds het verschil tussen *hoofd-* en *bijzaken* van het geloof kennen. Wat zou het erg zijn wanneer wij in het gevecht om bijzaken de hoofdzaak uit het oog verliezen! Wat zou het heerlijk zijn wanneer wij ter wille van de hoofdzaak een ruim hart hebben om bijzaken te laten staan. Wat zou het een geweldig teken van wijsheid en kracht zijn wanneer niet verwacht dat de ander zich aan jou moet aanpassen maar dat je zelf over je eigen schaduw durft te springen. Wat is het toch fantastisch dat wij met onze God over muren kunnen springen (Ps. 18:30).

Ds. Werner Gugler

Voorbede

1. Wil ons samenvoegen tot één gemeente, met liefde voor onze redder en zaligmaker Jezus Christus.
2. Voor al het gemeentewerk wat van start gaat. Dat we plezier mogen hebben om in uw dienst te staan.
3. Wil de jongeren beschermen in hun weg naar volwassenheid.
4. Voor de doopouders, dat hun jawoord aan U, mag doorwerken in het leven van hun kind.
5. Geef wijsheid aan de beroepingscommissie, dat ze Uw leiding mogen ervaren.
6. Voor de mensen in Roemenie, dat ze onze goederen in harmonie mogen verdelen.
7. Geef Heer, de dak- en thuislozen hoop op een nieuwe plaats in onze maatschappij.

Bij de kerkdiensten:

Zondag 19 september is er weer een jeugddienst. Het is – als ik goed heb geteld – mijn vierentwintigste jeugddienst. Iedere keer bedenken we iets leuks om mensen – vooral de jeugd – te trekken. We proberen alles uit de kast te halen om het evangelie op een uitdagende en eigentijdse manier te presenteren. Omdat ik nog steeds overtuigd ben van deze aanpak, zal dit ook aanstaande zondag weer het geval zijn. We zullen iets horen en zien over het thema: “Heb je bereik?” Het gaat over communicatie met God. Met name als je er schijnbaar “geen bereik” hebt. In de dienst zal de jeugdband uit Monnickendam die liederen begeleiden. En gratis koffie wordt ook geschonken – vóór de dienst en (waarschijnlijk) ook na de dienst. Dus wees van harte welkom.

Met een hartelijke groet,
ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we een gezamenlijke jeugddienst in de Patmoskerk, waarin ds Gugler zal voorgaan.

In de middagdienst in de Hervormde Kerk hoopt Pieter Ariaan voor te gaan.

ds J. Pronk

Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 1 september 2010 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Twisk br Jesse Bauke Bakker, Rozenwerf 12.

Per 1 september 2010 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Amsterdam zr Candy van Riel, Het Rietland 6.

Per 1 september 2010 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Volendam br Ramon Commandeur, Minnehof 16.

Per 1 september 2010 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Volendam zr Marcella Commandeur, Minnehof 16.

Per 1 september 2010 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Utrecht br Jeroen van Altena, Kets 40.

Per 1 september 2010 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Schipluiden br Harald Jeroen Pijl, Moeniswerf 9.

Adreswijziging

Fam. Terlouw – Vis van IJsselmeerweg 94 naar Oosterpad 2.

Hr K. Kes van Kerkbuurt 138 naar Hoogkamplaan 24.

Mw J. van Altena – de Groot, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam van kamer 202 naar kamer 207.

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 voor de Diaconie (Project Waterlandse Gemeenten), 1 x € 50,00 voor de Diaconie (hulp aan Pakistan), en 1 x € 10,00 en 1 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

4.

Collecten Patmoskerk zondag 12 september 2010

De collecte voor de Diaconie heeft opgebracht	Eur 325.15
De collecte voor de beide kerken heeft opgebracht	Eur 224.68

Collecten Hervormde Kerk zondag 12 september 2010

Middagdienst

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie heeft opgebracht	Eur 133.10
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente heeft opgebracht	Eur 141.50

Jeugddienst

Aankomende zondag 19 september houden we weer een gezamenlijke jeugddienst in de Patmos kerk op Marken.

Zoals gewoonlijk zullen we de dienst beginnen met een ontspannen intro, waarna de dienst om 10.00uur zal starten.

We willen met z'n allen nadenken over het feit dat God überhaupt deel uit maakt van ons leven en hoe we God het best kunnen bereiken.

Ook hebben we weer de samenwerking gekregen van een hele leuke band die ons zal begeleiden bij alle liederen die we gaan zingen.

Wij hebben er in ieder geval enorm veel zin en hopen dat jullie allemaal zullen komen!

Namens het Jeugdwerk,

Anton & Erwin van Altena

Dienst van lofprijzing en gebed- 19 september 2010 – Opstandingskerk Monnickendam

“Niets menselijks is ons vreemd” dat is het thema van de Dienst van Lofprijzing en Gebed a.s. zondag 19 september in de Opstandingskerk in Monnickendam.

Ds. Werner Gugler zal ons meenemen in de overdenking naar aanleiding van Marcus 10 vers 17 t/m 22. Deze passage gaat over de rijke jongeling. Als u wilt kunt u de bijbelverzen thuis vast lezen en uzelf afvragen wat u zou doen als Jezus hetzelfde van ons zou vragen. Of.....wellicht vraagt Hij dit ook van ons?

De LPG band wil ons weer begeleiden met hun muziek en zang.

Wilt u dat er voor u of iemand anders gebeden wordt dan kunt u uw gebed op een briefje in de hal inleveren. Deze zal dan door de predikant worden meegenomen.

De dienst begint om 19.00 uur in de Opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan in Monnickendam en ik wil u en jou van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. We zingen ook al enkele liederen voor aanvang van de dienst. Wees welkom!

Namens de voorbereidingsgroep, Annemieke Splinter



Komend weekend staat in de hal van de Patmoskerk weer een stand van de **Wereldwinkel**, verzorgd door **stichting Ronoylion**.

Er zijn 3 verkooptijden:

* **zaterdagmiddag 18 september van 14.00 tot 17.00 uur**

* **zondag 19 september na de kerkdienst**

* **maandagavond 20 september van 19.00 tot 20.00 uur**

De gehele opbrengst van de verkoop is voor het project dat Wilde Ganzen in samenwerking met stichting Ronoylion ondersteunt.

Samen brengen zij Euro 20.165,- bij elkaar voor boeren op het eiland Luzon in de Filippijnen die onvoldoende voedsel kunnen produceren door veel te weinig landbouwkennis.

De mensen hebben gemiddeld maar 2 maaltijden per dag en eten bovendien erg eenzijdig.

De boeren werken op Hacienda Luisita op het eiland Luzon en die hacienda was voorheen een grote suikerrietplantage, waar uitsluitend suikerriet werd verbouwd. De hacienda was eigendom van grootgrondbezitters die de arme boeren voor erg weinig geld op hun suikerrietvelden lieten werken..

Het land is in het kader van landbouwhervorming door het Filippijnse ministerie van Landbouw nu toegewezen aan de boeren die het willen gaan gebruiken voor verbouw van eigen voedsel zoals zoete aardappelen, noten, allerlei soorten bonen, rijst, papaya's, cassave e.d. . En ook voor de teelt van mangobomen, bananenbomen en abacabomen.

Probleem is echter dat veel boeren onvoldoende landbouwkennis hebben en nog heel onderontwikkelde landbouwmethodes gebruiken. Ook missen ze goed, gedegen werkmateriaal op het land zoals ploegen, eggen, eenvoudige graanmolentjes, waterbuffels en andere trekdieren, handtractor, mudboats (ploeg voor rijstvelden), e.d.

Mede met het geld van de winkelverkoop wordt een proefboerderij opgezet, waar landbouwonderwijs gegeven kan worden aan groepen van 100 boeren. Het gaat in totaal om 2000 boeren en er moet dus 20 maal een landbouwopleiding gegeven worden. En tijdens die opleiding worden dan de benodigde landbouwwerktuigen, zaden en pootmateriaal aangeschaft.

De eerste groep boeren helpt later na voltooiing van hun opleiding de kennis weer door te geven aan de 2e groep, die weer aan een 3^e enz. enz. Zo moet de kennis dus als een olievlek over de ongeveer 2000 boeren worden uitgespreid.

Om het geld voor het hele project te verzamelen gebruiken Wilde Ganzen en Ronoylion gezamenlijk giro 40.000 van stichting Wilde Ganzen.

Wie niet wil kopen, maar toch wil bijdragen, kan dat doen door een bijdrage over te maken op giro 40.000 van Wilde Ganzen *onder vermelding van:*

Tube Project Ronoylion A2009.542

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

De Rommelmarkt van Monnickendam.

Op zaterdag 4 september is de jaarlijkse rommelmarkt van de Protestantse Gemeente van Monnickendam gehouden. En het was een gezellige drukte. De Opstandingskerk stond vol met meubels. En in kraampjes op straat waren de andere dingen te vinden. Ik heb nooit geweten, dat de Monnickendammers zoveel rommel hadden. Maar ik hoorde, dat er ook wel Markers geweest zijn, die hun oude, of nooit gebruikte spullen daar gebracht hebben.

En op de markt zelf heb ik, naast Monnickendammers, ook mensen uit omliggende gemeenten gezien. En natuurlijk ook Markers, want die kom je overal tegen.

Het is misschien wel aardig om hier in ons kerkblad het bedrag te vermelden, wat de markt heeft opgebracht. Want daar zijn de Monnickendammers best wel trots op. En dat is te begrijpen. Het is het mooie bedrag van € 20.122,00. En dat allemaal voor de kerk van Monnickendam.

ds J. Pronk

Lieve mensen,

Hierbij wil ik, mede namens Marja, iedereen die aan mij gedacht heeft tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst, hartelijk bedanken. De vele kaarten, bonnen, bloemen en fruitmanden hebben mij goed gedaan.

Groeten, Dirk Boes

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die aan mij heeft gedacht in de vorm van kaarten en andere attenties, tijdens en na mijn ziekenhuis opname.

Het is heel fijn als er aan je gedacht wordt.

met vriendelijke groet.

Mevrouw L. Boes de Groot

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en fruit tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

J. Kaars-Zeeman

HET NIET MEER NAAR DE KERK GAAN IS VAAK DE EERSTE OPENLIJKE

STAP OP DE WEG DIE NAAR ONGELOOF LEIDT.

PROF. RUNIA

DE CLUB GAAT WEER BEGINNEN...

Vanaf maandag 27 september a.s. beginnen de clubs weer.
Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2011.
De kosten bedragen € 2,00 per maand.

De clubavonden zijn ongewijzigd:

De waterhoenen, starten op maandagavond 27 september.

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00.- 20.30 in de Patmoskerk.

De meisjesclub, start op woensdagavond 29 september.

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 – 20.30 in Gebouw Hoog.

De afgelopen jaren was het animo van de meisjesclub zo hoog, dat we besloten hebben om deze club te splitsen in de groepen 4-5-6 en groepen 7-8. Of dat dit jaar weer zo gaat hangt af van het aantal meiden. We verwachten alle meiden gewoon op woensdag 29 september in Gebouw Hoog.

Die avond kijken we hoe we het dit jaar gaan doen.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte welkom maandag 27 september of woensdag 29 september!!

Christelijk Jeugdwerk Marken

Poëtische boeken

8

De bijbel bestaat eigenlijk uit een grote verzameling verschillende boeken. Het oude testament telt er 39, het nieuwe 27 boeken. Die boeken kun je in groepen bij elkaar zetten. Zo heb je in het oude testament een groep van vijf boeken die we aanduiden als poëtische boeken. Het zijn: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied. In de letterrechthoek zijn deze namen verstopt. Als je alle vijf boeken hebt gevonden blijven een aantal letters over. Die vormen achter elkaar gezet een (wijze) zin uit het boek Spreuken. Iedere letter wordt slechts één keer gebruikt.



Voorbeeld: dienaar

D				R
I	E		A	
	N	A		

	H	I	E	M	P	N	A	N	P	D	Z	O	N	D
E	O	R	E	R	E	R	H	U	I	S	S	J	I	S
A	P	O	U	K	L	S	E	E	A	E	N	V	O	O
S	G	E	G	D	L	D	E	L	M	Z	O	B	N	D
E	R	L	I	E	I	K	N	R	E	E	N	S	T	

De spreuk luidt:
