

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer: 39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 oktober 2010

Kerkdiensten voor : Zondag 3 oktober 2010

10.00 uur: Ds J. Pronk

Bediening Heilige Doop

Intochtslied: Psalm 98 : 1 en 3

09.45 uur: Crèche in Gebouw Hoog:
Corine en Candy van Riel

17.00 uur: Ds E.J. Bergman te Katwijk

Intochtslied: Psalm 98 : 1 en 3

Eerste collecte is bestemd voor:
het Bouwfonds

Tweede collecte is bestemd voor:
de Hervormde Gemeente

10.00 uur: Ds W. Gugler

Tekst: Handelingen 16 : 6 - 15

Crèche: Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en
Thea Bocs

Collecte is bestemd voor:
de Diaconie

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal
verzorgd door de Kerkenraad

Dagelijkse schriftlezing

zondag	3 oktober	Lucas 17:1-10
maandag	4 oktober	Job 28:1-11
dinsdag	5 oktober	Job 28:12-20
woensdag	6 oktober	Job 28:21-28
donderdag	7 oktober	Klaagliederen 1:1-9
vrijdag	8 oktober	Psalm 30
zaterdag	9 oktober	Ezechiël 25:1-7

Meditatie

FRANCISCUS VAN ASSISI

Als u dit leest verblijf ik in de stad die zijn naam draagt. En ik kom terug op zijn naamdag, om terug te keren in de wijk waarvan de naam ontleend is aan de orde die hij stichtte.

De naam van Franciscus van Assisi wordt nogal eens genoemd in verband met de vredesbeweging. En ook is hij uitgeroepen tot patroon van de milieubeschermers. Hoe komt het dat iemand die ruim zeven eeuwen geleden geleefd heeft, nog zoveel aandacht krijgt van mensen met uiteenlopende levensovertuiging: van christenen en niet-christenen, van protestanten en katholieken, van sociaal geëngageerden en mensen die zich aangetrokken voelen door mystiek? Wie is hij? War bewoog hem?

De feiten van Franciscus' leven zijn gauw samen te vatten: geboren in 1182 als zoon van een rijke koopman, is hij als jonge man de onbetwiste gangmaker bij de feesten van de jongeren van de stad. Als man van in de twintig maakt hij een geestelijke crisis door die uitloopt op het besluit radicaal het spoor te gaan volgen van Jezus Christus. Intrigerend is daarbij, dat hij die vóór zijn bekering onweerstaanbaar was geweest door zijn vrijgevigheid en vrolijkheid, zich daarna bepaald niet binnen de perken van een net en verzekerd burgerbestaan wenste op te sluiten. Hij blijft iemand die kwistig omgaat mee zijn talenten; niet bang om excentriek te lijken en voor goed weg te trekken uit de beklemming van een bestaan dat opgesloten lag in de zucht naar bezit, macht en aanzien. Al spoedig is er een snel groeiende groep van mensen die met hem een alternatief, evangelisch leven willen gaan leiden. Ze delen het leven van de armsten, trekken rond als troubadours, zingen de lof van Gods goedheid en leggen getuigenis af van waar het volgens hen in het leven om gaat. Zijn stadgenote Clara Favarone wordt al evenzeer geraakt door dit evangelisch elan. Zij kiest, net als Franciscus, voor een leven zonder enig bezit, en ook zij inspireert vele vrouwen om zich op dezelfde wijze open te stellen voor het geheim van God. Als Franciscus in 1226 sterft laat hij een handvol geschriften na: gebeden, brieven, een leefregel voor de broederschap die hij gesticht heeft, en die unieke lofzang voor God, die als het 'Zonnelied' tot op de dag van vandaag geliefd is gebleven. De religieuze beweging die hij op gang heeft gebracht is dan al bezig zich toe ver buiten Italië te verspreiden: een soort explosie van evangelisch enthousiasme die nog lang zal nawerken. Deze kleine arme (il poverello) van Assisi, die zich bij voorkeur mindere broeder noemde, die alleen maar naar Christus wilde verwijzen, die niets had van een geleerde en er ook geen grote theorieën over maatschappijverbetering op na hield, deze mens bleef desondanks (of juist daardoor?) een weergaloze aantrekking uitoefenen.

Wat is het geheim van die aantrekkingskracht? Hoe boeiend is Franciscus als 'grensganger' als iemand die allerlei maatschappelijke en godsdienstige garelen en afrasteringen achter zich laat en vrijmoedig nieuwe wegen inslaat. Dat is ook: partijganger der armen. De vroegere burger van Assisi heeft leren zien dat de grenzen tussen de maatschappelijke standen veelal omheiningen zijn waarmee mensen zichzelf afschermen tegenover anderen. Bezit, verworven vanwege de noodzaak om in onze behoefte te voorzien, kan spoedig verworden tot een splijtzwam, die echte gemeenschappelijkheid onmogelijk maakt. De consequentie die Franciscus trekt is: wegtrekken uit het rijke hooggelegen centrum van de stad en het leven gaan delen van de mensen die letterlijk onderaan en aan de rand van de samenleving moeten leven — de derde wereld van toen. Hij weet goed dat hij zodoende de wereld op zijn kop zet. Want wat 'men' vindt en wat 'men' doet is juist zorgen om 'binnen' te raken en te stijgen op de maatschappelijke ladder. Maar die zucht tot toe-eigening en die drang om zichzelf omhoog te werken ten koste van anderen, worden die niet grondig gelogenstraft door Christus zelf die gekozen heeft voor de laatste en laagste plaats? Dat vooral heeft hem zo gefascineerd in Jezus Christus: dat als Gods mateloosheid zich laat kennen in de maat van zijn mensenleven, dit niet resulteert in een overmaat van bezit en eer, niet in een overmacht die mensen zou verblinden en onderwerping zou afdwingen. Maar dat dan iets totaal anders gebeurt, iets wat de apostel Paulus in zijn kern heeft aangeduid met de woorden 'zelfontlediging' en 'zelfvernedering'. Natuurlijk zijn die woorden erg weerbarstig, toen niet minder dan nu. Maar Franciscus die serieus probeerde ze open te pellen, zag ze verwijzen naar dat ongehoorde: dat de

Zoon van God niet optreedt als een bezitter, maar als de gevende bij uitstek; niet als een heerser, maar als de dienstknecht van allen. Hem wil Franciscus de 'maat' en horizon van zijn leven laten zijn. Door zijn Geest wil hij zich laten bewegen. Franciscus als grensganger, dat is ook als vredebrenger. In latere jaren trekt hij met het leger der kruisvaarders mee naar Palestina en Egypte. En al spoedig gaat het onthutsende bericht als een lopend vuur door de christenheid: hoe hij die afgrijselijke broederstrijd van christenen en islamieten aan de kaak stelt door dwars door de linies heen te trekken en zijn leven op het spel te zetten om met de sultan te kunnen spreken; en hoe hij deze inderdaad ontmoet in wederzijds respect en achting.

Achting. Misschien is dat wel het woord dat Franciscus het beste typeert. Achting voor alle medeschepselen: hij kan niet meer leven als iemand die als een heerser met de natuur omgaat. De dieren en zelfs de elementen spreekt hij aan als zusters en broeders, voortgekomen uit dezelfde scheppende hand van God. Achting voor Gods geheim, voor die Deemoed en die Afstand — zo nabij in iedere verschoppeling, zo verheven als de stilte en de wijsheid van het bergland waar Franciscus zich van tijd tot tijd terugtrekt om er in holen en grotten te bidden.

Achting ten slotte ook voor iedere mens, in het besef dat alle praten over grenzen zal moeten beginnen met de erkenning van die heel concrete grens die aanwezig is in de tere huid van de ander. In die erkenning van de lijfelijke verstoorbaarheid en verwondbaarheid van de ander treedt bij Franciscus een wonderlijke verbinding aan het licht van grenseerbiediging en grensoverschrijding.

Grenseerbiediging: Franciscus wil iedere mens volledig ernstig nemen en eerbiedigen zoals zij of hij is, namelijk begrensd. Maar juist ter wille van die eerbiediging overschrijdt hij allerlei grenzen, ingekankerde afscheidingen en uitsluitingen, om aan de miskende ander nabij te kunnen zijn, in de ander zijn eigen verlangen naar mededogen en achting te kunnen herkennen en hem of haar recht te doen. De vrije ruimte van het goede samenleven kan blijkbaar maar open gaan in de mate dat mensen elkaar nabij durven zijn in achting. Echte bescheidenheid en echte grootmenselijkheid sluiten elkaar niet uit. Integendeel, zij ontsluiten elkaar.

Is deze grensganger Franciscus ook voorganger? Misschien. Maar wel alleen als wij in onze tijd opnieuw de afsluitingen en apartheid, de diverse gordijnen onderkennen. Niet om ze te verbieden, maar om het vervolgens opnieuw te wagen met de erkenning en eerbiediging van ons aller wezenlijke broosheid en gevoeligheid.

Een bewerking van het Zonnelied is lied 400 uit het liedboek.

Kees Zeeman

Voorbede

1. Geef wijsheid aan de beroepingscommissie, dat ze Uw leiding mogen ervaren.
2. Voor de mensen in Roemenie, dat ze onze goederen in harmonie mogen verdelen.
3. Geef Heer, de dak- en thuislozen hoop op een nieuwe plaats in onze maatschappij.
4. Voor de stichting Ronoylion, dat ze voldoende geld mogen ontvangen om de boeren in de Filippijnen een toekomst te schenken.
5. Voor de regering, dat ze oog mogen houden voor de zwakken in de samenleving.
6. Wees met de langdurig zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.
7. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.

Ria Kaars

**UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING IN BEIDE KERKEN
OP 13 OKTOBER 2010**

Bij deze nodigen wij u namens de kerkenraden van beide kerken uit voor een **gemeentevergadering op woensdag 13 oktober a.s. om 20.00 uur.**

Het is de bedoeling dat deze vergadering gelijktijdig plaatsvindt in zowel de Patmoskerk als de Hervormde Kerk.

Het doel van deze bijeenkomst is **"het kennen en horen"** van de gemeente over punten de kerkfusie aangaande. Over deze punten is al overeenstemming bereikt in de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen.

Hieronder volgen de punten:

1. Verdeling van de bijzondere diensten

Tijdens de gemeentevergadering van 19 mei jl is al uitgebreid gesproken over de verdeling van de bijzondere kerkdiensten over beide kerkgebouwen. **Hieronder volgt een herziene verdeling waarbij rekening is gehouden met de reacties die zijn voortgekomen uit die vergadering:**

Nieuwjaardienst	Patmoskerk
Bidstond (woensdag)	Herv. Kerk
Goede Vrijdag (morgendienst)	Herv. Kerk
1 ^o Paasdag	Patmoskerk (jaarlijks bekeken)
2 ^o Paasdag	Herv. Kerk) wisselen?
Hemelvaartsdag	Herv. Kerk
1 ^o Pinksterdag	Herv. Kerk (jaarlijks bekeken)
2 ^o Pinksterdag	Patmoskerk) wisselen?
Dankstond (woensdag)	Herv. Kerk
Kerstnachtdienst	Herv. Kerk
1 ^o Kerstdag	Patmoskerk
2 ^o Kerstdag	Herv. Kerk
Kinderkerstfeest	bij toerbeurt
Oudjaardienst	Herv. Kerk
Schooldiensten	Patmoskerk
Jeugddiensten	bij toerbeurt, maar programma kan bepalend zijn.
Gezinsdiensten (Palmzondag en najaar)	Herv. Kerk

Zoals u heeft kunnen lezen in het kerkblad van 5 september 2010 heeft er ook een bijeenkomst plaatsgevonden met leden van de Zondagsschool, Kerstfeestcomité, Kindernevendienst en Creche.

2. **Beroepingscommissie**

Door het vertrek van ds. Gugler is er een beroepingscommissie benoemd, die zal bestaan uit 8 personen. Namens de Gereformeerde kerkenraad is er een ouderling en diaken benoemd en er zijn 2 gemeenteleden gezocht. Namens de Hervormde kerkenraad een ouderling en een ouderling-kerkrentmeester en eveneens zijn er 2 gemeenteleden gezocht.

Behalve een predikant zal er op een later tijdstip ook naar een kerkelijk werker worden gezocht.

Als eerste zal er een profielschets voor een predikant worden gemaakt. Later volgt de profielschets voor de kerkelijk werker. Dus eerst wordt er een predikant benoemd en dan wordt de predikant betrokken bij het aantrekken van een kerkelijk werker.

3. **Beleidsplan.**

In het kerkblad van 25 september jl. is het beleidsplan reeds gepubliceerd.

4. **Jaarlijks zullen er 2 gemeentevergaderingen worden gehouden.**

In het voorjaar gaat het over inhoudelijke zaken en in september over financiële zaken.

5. **Naam gefuseerde Kerk.**

Dit zal worden "**Protestantse Gemeente te Marken**"

6. **Rondvraag.**

7. **Datum volgende gemeente vergadering.**

24 november 2010

Met vriendelijke groet

De scriba's van beide kerken

Afscheid van de familie Gugler.

Zondagmiddag 10 oktober nemen we afscheid van onze dominee en zijn gezin. Het was gebruikelijk op Marken om dan langs de deuren te gaan en een bijdrage te vragen voor het afscheidscadeau. Van deze gewoonte willen we afwijken. Maar we beseffen ook dat er nu mensen zullen zijn, die toch graag een bijdrage zouden willen geven aan het afscheidscadeau voor Werner en zijn gezin. We willen daarom graag iedereen in de gelegenheid stellen om een bijdrage te geven. Dat kunt u doen door geld in een enveloppe, met daarop de vermelding "**AFSCHEID DOMINEE**", bij één van de onderstaande kerkenraadsleden (voor 9 oktober) in de brievenbus te doen.



Cornelis Teerhuis	-	Zuiderzeeweg 17
Jan Schipper	-	Kerkbuurt 176
Walter Maas	-	Zuiderwegzeeweg 46
Trijn Boes	-	Noorderwerfstraat 12

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen we in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop te bedienen aan Tijme Nicolaas Kes. We luisteren dan naar Johannes 1 : 12: Jezus heeft ons het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

In de middagdienst hoopt voor te gaan ds Bergman uit Katwijk.

ds J. Pronk

Adreswijziging

Hr J. Zeeman van Minnehof 14 naar Kerkbuurt 115

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 voor de Diaconie en 1 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

De dinsdagavondcatechisatie

Op dinsdag 5 oktober gaan de catechisaties weer beginnen.

De meeste kinderen weten wel wat we op de catechisatie doen. Maar voor wie het nog niet weet, zal ik het in het kort vertellen. Op de catechisatie komen we bij de dominee op zijn studeerkamer en dan praten we met elkaar over de dingen van de bijbel en over wat jullie zelf belangrijk vinden. Ook lezen we vaak een stukje in de bijbel en doen we bidden. Het is niet saai en we lachen ook veel.

De indeling is dit najaar als volgt:

Half zeven tot kwart over zeven: jongens en meisjes van 12 en 13 jaar.

Kwart over zeven tot acht uur: jongens en meisjes van 14 en 15 jaar

Acht uur tot kwart voor negen: jongens en meisjes van 16 jaar en ouder.

Omdat ds Gugler binnenkort naar Putten verhuist, worden nu alle kinderen van heel Marken voor deze dinsdagavondcatechisatie uitgenodigd.

Ik heb een grote studeerkamer, en ik reken erop, dat veel kinderen naar de catechisatie komen op dinsdag 5 oktober in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16.

Tot ziens,

dominee Pronk

Bijbelkring Bijbelboek

Ja, we gaan toch nog maar even door met onze Bijbelkring Bijbelboek. We hebben al heel wat boeken van de bijbel doorgenomen. Deze winter doen we het een beetje anders en proberen we de hoofdpunten van het bijbels getuigenis eruit te lichten.

Op vrijdag 8 oktober komen we samen om met elkaar te spreken over wat het betekent, als we belijden: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

Wie zin heeft om met ons mee te doen is hartelijk welkom op vrijdag 8 oktober 's avonds van half acht tot negen uur in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16.

ds J. Pronk

Belijdeniscatechisatie

Op woensdag 6 oktober wil ik weer beginnen met de belijdeniscatechisatie.

De belijdeniscatechisatie is een gespreksgroep voor jongere mensen, maar ook ouderen zijn welkom. Op deze groep bespreken we de hoofdzaken van het christelijk geloof en vragen ons steeds af, wat het ons te zeggen heeft.

De laatste jaren hebben veel mensen deze belijdeniscatechisatie gevolgd. Dus ik reken nu ook weer op een grote groep.

Vanwege mijn vertrek als predikant op Marken eind januari volgend jaar wil ik dit najaar met deze groep iedere week op woensdagavond van acht uur tot half tien samenkomen bij mij thuis in de pastorie, Akkerstraat 16. Voor de mensen, die dat willen, is er dan in december of januari gelegenheid om in een kerkdienst belijdenis te doen van het geloof. Mochten er mensen zijn, die wel willen komen, maar op woensdagavond beslist verhinderd zijn, laat die dan even contact met mij opnemen. Dan kunnen we samen zoeken naar een geschikte dag.

Uiteraard mag iedereen komen naar deze belijdeniscatechisatie. Iedereen is welkom. Ik zou zeggen: denk er eens over na. Misschien is deze belijdeniscatechisatie een goede gelegenheid voor je om de dingen van het geloof eens op een rijtje te zetten. Wat betekent het geloof voor mij? Wat kan de kerk voor mij betekenen? En wat kan ik voor de kerk betekenen?

Iedereen is hartelijk welkom op woensdag 6 oktober om acht uur in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16.

ds J. Pronk

Ik voel de winden Gods vandaag

Ik voel de winden Gods vandaag;
vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim,
maar 'k hijs 't en hoop op heil.
Want Christus zelf als stille gast
reist in mijn sloop mee.
Op zijn bevel durf 'k uit te gaan
op wilde hoge zee.

De tranen die ik heb geweend
zijn door Gods wind gedroogd;
ik denk niet meer aan wat voorheen
vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed
neem ik een vast besluit:
ik voel de winden Gods vandaag
en zeil de haven uit.

Bij de kerkdiensten:

Aanstaande zondag vieren wij met elkaar een bijzondere doopdienst. *Heleen Boes* (Pieterlanden 4) heeft aangegeven dat zij zich graag wil laten dopen. Het is bijzonder mooi dat Heleen besloten heeft om deze stap te zetten. Als gemeente zijn wij blij met haar besluit en wensen haar van harte Gods zegen toe. In de verkondiging zullen wij het over Handelingen 16: 6-15 hebben. Een indrukwekkend verhaal over een bijzondere God.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Oktober: Jaap Boes en Pieter Moenis

Collecten Hervormde Gemeente:

Zondag 26 september 2010:

De eerste collecte bestemd voor het Project van de Waterlandse Gemeente € 151,69

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 150,35

Collecten Patmoskerk:

Zondag 26 september 2010:

Collecte bestemd voor de Kerk € 173,10

Waarvoor heb je je laatste
24 uur ingeruild?

Waarom weegt gij geld af voor wat geen
brood is en uw vermogen voor wat niet
verzadigen kan?

Jesaja 55:2

3
De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 819,70 opgebracht.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting
L. Visser-Schouten

Iedereen die mij in het A.M.C, Waterlandziekenhuis en revalidatiecentrum een bezoekje hebben gebracht, wil ik ook namens Aaltje, heel hartelijk bedanken. Tevens allemaal bedankt voor de vele kaarten en verdere lieve attenties die ik daar en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen.

Groeten

Jaap Stoker.

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten en cadeaus die wij hebben gekregen na de geboorte van onze zoon Rens Thomas.

Heel hartelijk bedankt!

Erwin, Annette en Rens

Bedankje.

Wat is het toch fijn dat er zoveel mensen aan je denken in wat moeilijker tijden. Jullie worden (ook namens mijn man en kinderen) allemaal hartelijk bedankt voor de vele kaarten en andere attenties die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna mocht ontvangen.

I. Springer-Kes

10.

NAJAARSCONCERT



CHRISTELIJK GEMENGD KOOR MARCANTAT

o.l.v Wim Stroman

m.m.v. dubbelkwartet 'VIVA VOCE'

o.l.v. Ike Rebel

Orgel en Piano: Ike Rebel

Presentatie: Annetje Nielsen-Schouten

Zondag 10 oktober in de PATMOSKERK

Aanvang 20.00

Vrij entree

