

Protestants Marken



Jaargang 4, nummer: 41

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 oktober 2010

Kerkdiensten voor : Zondag 17 oktober 2010

10.00 uur: Ds J. Pronk

Schooldienst

09.45 uur: Crèche in Gebouw Hoog:
Janita Bontebal en
Willy Diana Appel

17.00 uur: Ds P.A. Pronk

Vorbereiding Heilig Avondmaal

Intochtslied: Psalm 139 : 1 en 2

Eerste collecte is bestemd voor:
*het Project van de Waterlandse Gemeenten
(Waterputten in Gambia, Afrika)*

Tweede collecte is bestemd voor:
de Hervormde Gemeente

10.00 uur: Ds L.C. Bakker

Er is geen crèche en geen kindernevendienst.
(schooldienst in de Hervormde Kerk)

Collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezing

zondag	3 oktober	Lucas 17:1-10
maandag	4 oktober	Job 28:1-11
dinsdag	5 oktober	Job 28:12-20
woensdag	6 oktober	Job 28:21-28
donderdag	7 oktober	Klaagliederen 1:1-9
vrijdag	8 oktober	Psalm 30
zaterdag	9 oktober	Ezechiël 25:1-7

Psalm 131

1 HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

2 Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

3 Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.

“Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U”.

Een beroemde zin van de al even beroemde kerkvader Augustinus.

Terugkijkend op een veelbewogen leven waarin hij van alles had uitgeprobeerd, en had geworsteld met hoogmoed, ambitie en seksuele begeerte, maar zijn God had teruggevonden. We zullen dat vast wel herkennen: onrust in jezelf, vragen, twijfels.

Waar komt die ellendige onrust vandaan?

Soms is het leeg en bang in ons hart. Soms vinden we geen geluk, geen verzadiging, geen vervulling. Misschien zijn het zorgen, misschien zonden, misschien is het een gevoel van mislukt zijn. Misschien is het angst voor de toekomst.

Misschien voelt iemand zich niet thuis bij de mensen, en is het eenzaamheid en een gevoel van verlorenheid. Misschien is het een gevoel van vervreemding dat veroorzaakt wordt door de moderne wereld.

Als een opgejaagd hert kan een mens zich voelen, ver bij God vandaan en ver van de bronnen van het leven. Hoe kunnen we God weer vinden, als we in onze nood en onmacht de weg niet weten en verdwaald zijn in het leven?

Herkennen we die onrust?

Wat kan er allemaal niet leven in een mens, zeker in onze tijd, aan onrust, angst, stress.

Hoe staan wij daar zelf in? Herkennen wij iets daarvan in ons eigen leven?

Leggen wij ons leven dan in de handen van God, wat de toekomst ook mag brengen, of willen wij eigenlijk alles in eigen hand houden?

Om dan als dat niet lukt, waar we steeds weer keihard mee worden geconfronteerd, uit het lood geslagen en zwaar gefrustreerd te eindigen in totale verslagenheid.

Dat kan zomaar gebeuren in ons eigen leven of gezin, in een spannende tijd van ziekte en onzekerheid over de kansen op genezing. Het kan ook te maken hebben met de verwarrende tijd waarin we leven, met gevoelens van onveiligheid, nu allerlei zekerheden die vroeger onaantastbaar leken, weg zijn of ter discussie staan.

Je wilt graag grip krijgen of houden op wat er met je gebeurt of wat er gebeurt met mensen die je lief zijn. Maar dan is er de angst dat het je uit de hand loopt, of dat het niet gaat zoals je graag had gezien, met je gezondheid, met wat er verandert in de kerk, met wat er allemaal gebeurt in de samenleving.

Waar gaat het heen en waar loopt het op uit?

Dan is die korte en op het eerste gezicht misschien wat softe psalm 131 precies wat we nodig hebben. Hoewel, zo soft is die psalm eigenlijk helemaal niet, want je hoort de storm nog narazen: Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Dat gaat echter niet vanzelf, dat kan strijd opleveren en tijd kosten, heel veel tranen.

Ook in het leven van een kind van God wordt veel strijd gestreden, veel leed geleden.

En het gaat vaak op en neer: je wilt best op God vertrouwen, je leven in zijn handen leggen, maar wat is dat moeilijk.

Wat kun je een last hebben en houden van wat zo verkeerd ging, maar geen keer neemt.

Je onmachtig voelen om wat niet goed zit en niet goed te praten is, weer goed te krijgen.

Je klem voelen en benauwd door wat ze van je verwachten en je niet waar kunt maken.

Steeds weer jezelf tegenkomen in wat je wel anders zou willen, maar toch maar niet lukt.

Maar wat is het goed dat gewoon ook maar te benoemen, eigen zwakheid en beperkingen toe te geven, en je er niet voor te schamen. En dan je handen maar gewoon in die van je Heer te leggen: ik weet het niet, en ik kan het zelf niet, ik maak me grote zorgen Heer, wilt U het van me overnemen?

Zoals in psalm 55: Leg uw last op de Heer, en Hij zal u steunen.

En de uitnodiging van Jezus: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Jezus weet zelf wat het is: onrustig te zijn, bang te zijn. Denk aan Getsémané en Golgotha.

Hij voelde zich onrustig en angstig staat in het evangelie. Bloedig zweet brak hem zelfs uit.

Maar Hij heeft zich overgegeven en rust gevonden bij zijn Vader: Uw wil geschiede.

Hij is zelfs vol vertrouwen en met goede moed de dood tegemoet gegaan: Vader, in uw handen leg ik mijn geest, mijn leven. Hij is verhoord, en vond rust bij de Vader.

Overgave, dat gaat niet vanzelf. Maar, wat een rust als je daaraan hebt toegegeven.

Ik wil eindigen waar ik begon, bij Augustinus, en bij de God die ons schiep en kent: Groot bent U, Heer, en hoog te prijzen. Groot is uw macht, en uw wijsheid kent geen grenzen. Loven wil U de mens, een nietig deeltje van Uw schepping, een mens die moeizaam de last van zijn sterfelijkheid meedraagt, en in zijn zondigheid ervan getuigt dat U de hoogmoedige weerstaat. Uzelf doet de mens vreugde vinden in het zingen van uw lof, want U hebt ons naar U toe geschapen. En rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U!

Pieter C. Springer

Voorbede

1. Voor de regering, dat ze oog mogen houden voor de zwakken in de samenleving.
2. Wees met de langdurig zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.
3. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
4. Voor ds Gugler en zijn gezin, bescherm hen op de nieuwe weg die ze inslaan. Dat ze ook op hun nieuwe plaats trouwe getuigen van U mogen zijn.
5. Voor de catechisatie willen we bidden. Dat Uw Geest leiding mag geven in de gesprekken met jonge mensen.
6. Leer ons dankbaar te zijn voor de vele vormen van muziek die ons hart verkwikken.
7. Wees met alle Joden over de hele wereld. Dat hun uitverkiezing niet tot een vloek, maar tot zegen voor heel de wereld mag zijn.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen wij in de Hervormde Kerk de schooldienst te houden. Het onderwerp is de roeping van Mozes. Durf je mee te gaan met God?

De kinderen zijn op school bezig geweest met dit thema. In woord en muziek laten ze ons zien, wat zij er van vinden. Het belooft weer een mooie en spannende dienst te worden.

In de middagdienst houden wij de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, dat wij 24 oktober hopen te vieren. Voorganger is Pieter Ariaan.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 16 oktober van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 7 november in de morgendienst in de Hervormde Kerk.

De dinsdagavondcatechisatie

Het leek wel een stormloop op de pastorie, de eerste avond van de catechisatie. Zoveel kinderen! Met wat passen en meten, wat extra stoelen halen en extra Cola aandragen, is het allemaal gelukt. En met elkaar hebben we geprobeerd om er een fijne catechisatieles van te maken. Natuurlijk hebben we veel gelachen, maar we moesten ook moeilijke bijbelse vragen beantwoorden. Ja, op de catechisatie zit je niet voor niks. We hopen, dat de opkomst zo groot blijft. Dat komt de sfeer alleen maar ten goede.

ds J. Pronk

De belijdeniscatechisatie

Ook op de belijdeniscatechisatie maakten we gelijk een goede start. Zo'n eerste keer is het allemaal wat onwennig. Maar we hebben ons aan elkaar voorgesteld, net alsof we elkaar nog niet kenden. En ja, dan komen er altijd weer nieuwe dingen naar voren. En dat is leuk.

In verband met voetbaltraining, zoemacursus, champions league en nog wat andere zaken beginnen we voortaan op woensdagavond om zeven uur en gaan we door tot kwart over acht. Een mooie tijd, zo vlak na het eten.

Wie met ons mee wil doen, is van harte welkom. Maar het is wel fijn, als je nu direkt komt. Want de belijdenisdienst is voorlopig vastgesteld op zondag 19 december in de middagdienst.

ds J. Pronk

Het Project

Het Project van de Waterlandse Gemeenten is dit jaar de Stichting "June", die de arme kinderen in Gambia in Afrika helpt om naar school te kunnen gaan, en die de mensen in droge gebieden daar helpt om diepe waterputten te maken, zodat ze voldoende schoon drinkwater hebben, ook in de droge tijd. De Waterlandse Gemeenten steunen dit werk van harte.

En wij doen een beroep op u allen om dit goede werk te steunen met uw voorbede en met uw giften. Vandaar de eerste collecte in de Hervormde Kerk voor het Project.

Geef goed, geef gul!

Mededeling betreffende de bevestigings- en intrededienst Ds. W.Gugler te Putten

Nu Ds. W.Gugler en zijn gezin in de middagdienst van 10 oktober 2010 afscheid hebben genomen van Marken, verhuizen zij naar Putten.

Voor hen, die bij de bevestigings- en intrededienst als predikant in de Hervormde Gemeente Andreaskerk aanwezig willen zijn even ter informatie :

Deze dienst zal plaatsvinden op zondag 24 oktober 2010 om 14.00 uur in de Andreaskerk Voorthuizerstraat 14 te Putten.

Namens de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk
W. Schul (scriba)

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag hebben we, in een fijne dienst, afscheid genomen van dominee Gugler en zijn gezin. Hij heeft in deze dienst enkele cadeaus aangeboden gekregen, waaronder een grote afscheidskaart van de gemeente. In deze kaart (en dat is in deze dienst niet helemaal tot zijn recht gekomen) zat de financiële bijdrage, die jullie als gemeenteleden bij elkaar hebben gebracht. Deze financiële bijdrage kunnen ze naar eigen inzicht besteden. Alle gemeenteleden hartelijk dank voor jullie bijdrage. In het totaal is het een prachtig bedrag geworden.

De kerkenraad.

Zangmiddag zondag 31 oktober 2010

Zondag 31 oktober aanstaande is er weer een zangmiddag georganiseerd. De middag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen (een mix van opwekkingsliederen en liederen van Johannes de Heer). De muzikale begeleiding bij de liederen wordt verzorgd door Walter & Nienke Maas en de Voor Anker Band.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen. De middag begint om 14.30 uur in de Patmoskerk en duurt tot ca. 16.00 uur. Het belooft een gezellige en muzikale bijeenkomst te worden!

Na afloop bieden wij u graag een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien de 31ste!
de Zendings- & Evangelisatiecommissie

Collecten Patmoskerk:

Zondag 10 oktober 2010:

Collecte bestemd voor de Beide Kerken	€ 211,21
Collecte bestemd voor Stichting Red een Kind	€ 564,90

Lieve mensen,

Op deze manier wil ik iedereen bedanken voor de vele belangstelling, de kaarten, biefstuk en fruit, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Heel hartelijk dank.

Jan Lievendag

Bericht van de zending en evangelisatiecommissie Gereformeerde Kerk

Collecten:

Kindertehuis Timoteo (Zendingskist) 09.07.2010 – 06.10.2010	€ 540,35
---	----------

Christelijke Vrouwengroep Marken

Onze volgende lezing avond is dinsdag 19 oktober. Dhr. H. J. Souer uit Landsmeer houdt dan een dia-lezing met als onderwerp: "Bijbelse gevelstenen in Amsterdam". Hij werkt als gids in Amsterdam dus hij kan daar veel bij vertellen.
We hopen jullie allemaal weer te zien in de hal van de Patmoskerk.
Aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stooker

Unie-Collecte: Help ze op School!!!

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 75 miljoen kinderen in de basisschool leeftijd niet naar school. Armoede, oorlog, handicap, discriminatie of aids maken dat onmogelijk. De Unie helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school, zonder onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging.

Het zangduo Nick en Simon gaat zich ook inzetten voor onderwijs en ze zijn dit jaar ambassadeurs geworden van Edukans. Zij vinden ook dat het onderwijs een basis is voor je leven en dat ieder kind naar school moet kunnen gaan.

Ontwikkeling begint bij onderwijs

Onderwijs is de duurzame basis voor ontwikkeling. Onderwijs maakt kinderen weerbaar en geeft ze vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Tegelijk dragen geschoolde kinderen bij aan de ontwikkeling van hun land.

Wereldwijd meer dan 150 projecten

De Unie steunt wereldwijd meer dan 150 projecten en onderwijsprogramma's in landen als Ethiopië, Malawi, Oeganda en Kenia. Zoals het bouwen van extra scholen, aanbieden van lesmaterialen, opleiden van docenten, en het geven van goed onderwijs. Het afgelopen jaar zijn er 400.000 kinderen geholpen aan beter onderwijs. En 160.000 kinderen ontvingen een schoenendoos met schoolspullen van de actie Schoenmaatjes!!

Christelijk karakter

De Unie laat zich leiden door de christelijke sociale traditie van **vertrouwen** in de medemens, **hoop** op betere toekomst en **betrokkenheid** niet alleen in geld maar ook in het geven van aandacht.

Investeer in de toekomst van kinderen

Kinderen zijn onze toekomst, de fundamentele bouwstenen van iedere samenleving.

In één van de Millenniumdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, is de afspraak vastgelegd dat in 2015 alle kinderen naar school gaan.

De Unie wil bijdragen aan het behalen van dit doel.

De Rietlandenschool helpt mee. Daarom komen wij vrijwillig bij u langs in de week van 18 t/m 23 oktober 2010.

CHR. BASISCHOOL "DE RIETLANDEN"

Verborgen beroepen (1)



E.R. Oudlezer = l

In de bijbel vind je talloze beroepen: profeten, schrijvers, jagers, smeden, enzovoort. Een aantal van deze beroepen kom je in onze tijd niet meer tegen. Maar in veel verhalen in de bijbel spelen ze vaak een belangrijke rol. Denk maar eens aan een zaaier of een priester.

Probeer er nu eens achter te komen wat de mensen die hieronder staan doen. In hun naam zit het beroep dat ze uitoefenen verstoppt. Om je wat op weg te helpen, geeft de eerste letter aan hoe het woord begint. De illustraties laten voorwerpen zien die met het beroep te maken hebben.



R.E. Rabbijn = b



H.R. Reder = h



O.P.R. Kattenbek = p

W. Vere = w



T. Aanrolle = t



H.E. Setrouwen = s



R.V. Weerkaterop = w



M.L.T. Rammen = t



O. Malenaar = m