

Protestants Marken



Jaargang 4 nummer : 43

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 oktober 2010

Kerkdiensten voor : zondag 31 oktober 2010

10:00 uur *Ds. J. Pronk*
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk
Intochtslied: *Psalm 98: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
Kerk in Actie Werelddiaconaat

Tweede collecte voor:
de beide Kerken

17.00 uur *Ds. J. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 98: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
Kerk in Actie Werelddiaconaat

Tweede collecte voor:
de Hervormde Gemeente

Woensdag 3 november 2010

20.00 uur *Ds. J. Pronk*
Dankstond voor Gewas en Arbeid
Intochtslied: *Psalm 65: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
De Zending

Tweede collecte voor:
de Hervormde Gemeente

'Vaste rots van mijn behoud'

Al eeuwenlang staat de rots symbool voor onwankelbare kracht. Als we van mensen zeggen: 'Dat is een rots in de branding' bedoelen we: 'daar kun je op bouwen'. Vandaar dat in veel geliefde liederen de Here God bezongen wordt als een rots. Te beginnen bij de psalmen, en alle eeuwen door.

In onze tijd, waarin alles snel verandert, is het geweldig om te weten van de rots die niet wankelt, die altijd dezelfde is. De mens dringt steeds dieper in de schepping door. Nieuwe inzichten en technieken volgen elkaar in rap tempo op.

Aan de techniek hebben we veel te danken. Denk aan al dat zware werk dat door de geslachten heen verzet moest worden, en dat nu door apparaten wordt gedaan. Ook de vooruitgang in de medische wetenschap heeft veel zegen gebracht.

Toch roepen al die op zichzelf goede dingen ook onzekerheid op. Vragen: Tot hoever kan dat alles gaan, en wordt het niet onbeheersbaar? En omdat we zondige mensen zijn ligt verkeerd gebruik, ja zelfs misbruik altijd op de loer.

Een van de grootste onzekerheden, zo niet de grootste, en zo oud als de wereld, is het feit dat we geliefde mensen kunnen verliezen. Mensen, waarvan we denken niet zonder te kunnen. Maar zonder hen moeten we toch verder.

Verdriet, aanvechtingen en onzekerheid horen bij ons leven en worden nooit helemaal weggenomen. Maar met het oog gericht op de vaste rots ben je geborgen in zijn trouw en liefde.

'Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
Mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen,
als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat u gezegend wordt.
God is een schuilplaats voor ons allen.'

Ps.62: 4 berijmd

Geertje Pereboom-van Altena

Voorbede

1. Voor de catechisatie willen we bidden. Dat Uw Geest leiding mag geven in de gesprekken met jonge mensen.
2. Leer ons dankbaar te zijn voor de vele vormen van muziek die ons hart verkwikken.
3. Wees met alle Joden over de hele wereld. Dat hun uitverkiezing niet tot een vloek, maar tot zegen voor heel de wereld mag zijn.
4. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij u mogen zoeken. Genees hen Heer!
5. Voor allen die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd, dat zij de weg terug mogen vinden.
6. Voor het schoolbestuur van "de Rietlanden" school. Dat ze niet overweldigd raken door alle taken die op hen afkomen.
7. Laat het samen op weg proces een zegen zijn voor onze gemeente

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	31 oktober	Psalm 38
maandag	1 november	Daniël 12:1-13
dinsdag	2 november	Lucas 18:18-30
woensdag	3 november	Lucas 18:31-43
donderdag	4 november	Lucas 19:1-10
vrijdag	5 november	Lucas 19:11-28
zaterdag	6 november	Lucas 19:29-40

Bij de kerkdiensten

Zondag is het 31 oktober: Hervormingsdag. Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg in Duitsland en luidde daarmee een nieuwe beweging in de kerk in, het Protestantisme.

Natuurlijk willen we als Protestanten daarbij stilstaan en we doen dat in een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk. We overdenken dan Hebrëeën 12: 2: Laten wij de blik alleen gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof.

In de middagdienst overdenken we Lucas 10: 38 – 42: over de twee zusters Martha en Maria, bij wie Jezus komt.

Op woensdag 3 november om acht uur houden wij in de Hervormde Kerk de jaarlijkse dankstond voor gewas en arbeid. We luisteren dan naar de profeet Habakuk, hoofdstuk 3 vers 17 en 18: Al zal de vijgenboom niet bloeien....toch zal ik juichen voor de Heer.

ds J. Pronk

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

November: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 24 oktober 2010

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 412,22

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 158,10

Collecte Patmoskerk

Zondag 24 oktober 2010

Diaconie € 138,25

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
Afd. B2 kamer 11; mw L. Boes - de Groot

Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 20 oktober 2010 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Breda zr Rosaline Zeeman, Buurt 4 nr 20.

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 voor de Diaconie en 1 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

De laatste tocht

Wie zoo het leven heeft bevaren
op koers en zicht van eigen stem,
brengt eerst de schroeven tot bedaren
voorbij het licht van Bethlehem.

Er is een zeekaart van dit bekken
in oude taal en bruine band,
waar woorden weer symbolen dekken
voor geul en klip en rotsig strand.

Wie zich laat stuwen door de winden
in 't spaarzaam tuig van ree tot ree,
zal eens des ochtends voor zich vinden
de ankerplaats Gethsémané.

Het kruis verheft zich op de bergen,
dit havenlicht wordt nooit geblust.
Waarom het schip hier nog te bergen?
Stuur het te pletter op de kust.

Hoe ook de golven mogen bruisen,
de Heer zal naast de zeeman staan.
Van wrakhout maakt men elders kruisen,
maar hier spoelt geen als dode aan.

Eddy Evenhuis

Zangmiddag zondag 31 oktober 2010

Zondag 31 oktober aanstaande is er weer een zangmiddag georganiseerd. De middag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen (een mix van opwekkingsliederen en liederen van Johannes de Heer). De muzikale begeleiding bij de liederen wordt verzorgd door Walter & Nienke Maas en de Voor Anker Band.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen. De middag begint om 14.30 uur in de Patmoskerk en duurt tot ca. 16.00 uur. Het belooft een gezellige en muzikale bijeenkomst te worden!

Na afloop bieden wij u graag een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien de 31ste!
de Zendings- & Evangelisatiecommissie

Kledingactie MENSEN IN NOOD

Een aanhanger met 3390 kg kleding verliet zaterdag 9 oktober j.l. het parkeerterrein van Marken om zijn vracht bij Mensen in Nood af te leveren. Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie willen we heel hartelijk bedanken.

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima actie-centrum.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen. We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van veel opgekomen vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet was een groot karwei toch weer snel geklaard.

De kledingactie van Mensen in Nood ontvangt van Marken al 33 jaar een bijdrage. Vorig jaar is de kledingactie omgedoopt tot "Sam's kledingactie" waarbij de sam vooral staat voor "samen": de gezamenlijke inspanning van de vele vrijwilligers levert namelijk elk jaar weer een belangrijke bijdrage aan het opbouwende werk van Mensen in Nood.

De opbrengst van de ingezamelde kleding van dit najaar gaat naar een project in Kenia waarbij Droogte Cyclus Management centraal staat. De mensen worden geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes als gevolg van de klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs. Een zeer goed bestedingsdoel dus van onze kledingactie op 9 oktober!!
Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

"Het Marker Mannenkoor zingt in Monnickendam

Op vrijdag 5 november 2010 zingt het Marker Mannenkoor in de kerk van de HH. Nicolaas en Antonius aan het Noordeinde in Monnickendam. Dit alom bekende koor laat ons genieten van zijn brede repertoire. Naast zeemansliederen en populaire nederlandse meezingliederen zal het koor ook liederen uit andere delen van de wereld ten gehore brengen. Bij diverse liederen worden alle aanwezigen uitgenodigd om mee te zingen, want zingen schept saamhorigheid en blijdschap. Frank Keijzer, de organist van de kerk, egeleidt het koor die avond op het orgel en op de piano. Het belooft een hele mooie en zeer afwisselende avond te worden. De kerk is open vanaf 20.00h voor een kopje koffie, thee of een drankje en het concert begint om 20.30h. Ook tijdens de pauze is er gelegenheid om van een drankje te kunnen genieten.

De entree is gratis. Aan het einde van het concert wordt er een deurcollecte gehouden die ten goede komt aan de Orgelstichting Waterland voor het onderhoudsfonds van het recentelijk gerestaureerde orgel.

U bent van harte uitgenodigd om van dit eenmalige en fantastische concert te komen genieten."

18 oktober 2010 – Een nieuwe regering – Commentaar bij de tijd.

Electoraal belangen hebben wel een erg groot stempel op de nederlandse politiek gedrukt. Daardoor is het moeilijk gebleken tot een stabiele regering te komen. Uiteindelijk heeft de dans geleid tot een regering van de twee coalitiepartners VVD en CDA met de gedoogsteun van de PVV. De achilleshiel van dit kabinet zit in de constructie van de gedoogsteun van een partij die grote vragen oproept.

Ik wil hierbij enkele opmerkingen maken.

In de eerste plaats:

Gedogen is niet bepaald de favoriete term voor een partij, die van gedoogsteun niet veel moet hebben. De PVV is immers de partij van het onbehagen. Onbehagen is er veel, en het is te gemakkelijk het allemaal weg te wuiven. Maar onbehagen is een gevaarlijk goedje. Wie uitsluitend stem van het onbehagen wordt, wordt populist. De oplossingen die worden aangedragen simplificeren of generaliseren.

In de tweede plaats:

We moeten waken voor een (vaak verborgen) taboe op spreken. Zo is er een vorm van correctheid, die de stem van de "gewone" man of vrouw onderdrukt of weghoont. Dat hebben we gezien in de hoogtijdagen van de "multiculturele samenleving". Mensen hielden maar hun mond, anders werd je aan de schandpaal genageld. Het is goed dat dit is doorbroken. Echter, de wijze waarop wij spreken, vraagt om een nieuwe stijl. Het is zeker geen vooruitgang wanneer we voor beleefdheid en fatsoenlijk taalgebruik de neus ophalen. Dat geldt zeker ook voor een partij, die een vorm van verantwoordelijkheid wil nemen.

In de derde plaats:

We kennen vrijheid van meningsuiting. Te snel roepen dat iemand iets niet mag zeggen, is benauwend en past niet bij onze open samenleving. Ik ben persoonlijk niet zo blij wanneer een politicus voor de rechter wordt gedaagd. Maar in een parlement zijn volksvertegenwoordigers niet bijeen om statements af te leggen, maar om een open debat aan te gaan. Om vrijmoedig te spreken, met een open mind te luisteren, en zo te komen tot goede besluiten. Dat zal ook moeten gelden voor een partij die "gedooft". Het ware overigens te wensen, dat alle parlementariërs daar meer van doordrongen waren.

In de vierde plaats:

Kritische opmerkingen over de islam als godsdienst moeten gemaakt kunnen worden. Daartoe is, gezien de situatie in een aantal landen, ook aanleiding. Ook over het christendom moeten deze opmerkingen gemaakt kunnen worden (en worden ze gemaakt, zonder dat dit in ons land tot grote opschudding leidt). Echter, wanneer gelovigen daarbij het idee krijgen niet of minder welkom te zijn, kunnen deze opmerkingen dreigend overkomen. Dat stelt eisen aan de wijze waarop kritiek naar voren wordt gebracht, zeker van volksvertegenwoordigers en zeker van een partij die "gedooft". Het is ontoelaatbaar wanneer groepen van mensen die horen bij onze samenleving, het gevoel wordt gegeven er eigenlijk niet bij te horen.

Het is op zichzelf goed dat er nu eindelijk een regering is. Zij zal op haar daden moeten worden beoordeeld. Of de gedoogsteun zal werken en of met name het CDA die punten die voor deze partij onopgeefbaar zijn, ook zal kunnen verwerkelijken, zal moeten blijken. In het gebed zal de kerk ook voor deze regering om wijsheid en liefde voor gerechtigheid bidden.

Bij dit alles is de kerk geroepen om te getuigen van het evangelie van de verzoening door Jezus Christus aan alle mensen. Dat betekent concreet, dat ze gastvrij is, het goede zoekt voor alle mensen, en samen met allen die van goede wille zijn, het goede zoekt voor de samenleving. Dat betekent ook, dat de kerk zich zal keren tegen elke vorm van tirannie, van het seculiere gelijkheidsdenken tot religieuze dwang en terreur, van populisme tot elitarisme.

dr Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Graag wil ik, mede namens Luutje Geertje en de jongens, iedereen bedanken voor de belangstelling getoond, in welke vorm dan ook, vóór, tijdens en na de rugoperatie die ik op 24 augustus jl. heb ondergaan.

Het doet werkelijk goed als er aan je gedacht wordt.

Bedankt allemaal.

Jan Veerman