

Protestants Marken



Jaargang 4 nummer : 51

verschijnt wekelijks

Vrijdag 24 december 2010

Gezegend



Kerstfeest

Kerkdienst voor : vrijdag 24 december 2010

22.45 uur

Gezamenlijke Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk

Collecte is bestemd voor:
Stichting Red een Kind
(zie artikel in dit blad)

**Kerkdiensten voor :
zaterdag 25 december 2010**

<p>Eerste Kerstdag</p> <p>10:00 uur <i>ds J. Pronk</i> De Zingende Kerk</p> <p>09:45 uur Crèche in Gebouw Hoog <i>Eeftje en Ilse Zondervan</i></p> <p>Eerste collecte voor: <i>de Diaconie</i></p> <p>Tweede collecte voor: <i>de Hervormde Gemeente</i></p>	<p>Eerste Kerstdag</p> <p>09.50 uur Kerstliederen zingen 10:00 uur <i>ds. T.C. Wielsma</i> Tekst: <i>Lukas 2: 7</i></p> <p>Crèche: Gonda en Amber Zeeman Kindernevendienst: Jannetje Boes, Nelly Zeeman, Nathanja Moenis en Marieke Schipper</p> <p>Kerstster: <i>Demi de Graaf</i> Gedicht: <i>Jennifer Visser</i></p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>De Kerk</i></p>
--	---

Kerkdiensten voor: zaterdag 26 december 2010

10.00 uur

Tweede Kerstdag
ds L. C. Bakker
 Intochtslied: Gezang 141: 1 en 2
 Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk



Eerste collecte:
Kerk in Actie Kinderen in de Knel

Tweede collecte
de beide Kerken

16.00 uur

Kinderkerstfeest in de Patmoskerk

Kerkdienst voor: vrijdag 31 december 2010

19.30 uur

Oudejaarsavond
ds J. Pronk
 Intochtslied: *Psalm 138: 1 en 2*
 Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk

Eerste collecte voor:
De Diaconie

Tweede collecte voor:
de beide Kerken



Kerkdienst voor: zaterdag 1 januari 2011

10.30 uur

Nieuwjaarsdag
ds. J. Pronk
 Intochtslied: *Psalm 139: 1 en 2*
Patmoskerk



Eerste collecte:
De Diaconie

Tweede collecte:
De Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk, verzorgd door de kerkenraadsleden

Kerkdienst voor : *zondag 2 januari 2011*

10.00 uur *ds J. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 98: 1 en 2*
Voormalige Hervormde Kerk

Eerste collecte voor:
Het Bouwfonds

Tweede collecte voor:
De Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	26 december	Micha 5:6-14
maandag	27 december	Micha 6:1-8
dinsdag	28 december	Micha 6:9-16
woensdag	29 december	Micha 7:1-7
donderdag	30 december	Micha 7:8-13
vrijdag	31 december	Micha 7:14-20
zaterdag	1 januari	Matteus 1:1-17
zondag	2 januari	Psalm 72
maandag	3 januari	Matteus 1:18-25
dinsdag	4 januari	Matteus 2:1-12
woensdag	5 januari	Matteus 2:13-23
donderdag	6 januari	Matteus 3:1-12
vrijdag	7 januari	Matteus 3:13-4:11
zaterdag	8 januari	Handelingen 10:1-23a



Voorbede

1. Sterk hen die een naaste hebben verloren, dat Uw woord tot troost mag zijn.
2. Geef vrijmoedigheid en blijdschap aan de belijdenis catechisanten, dat Uw liefde hun leven mag vullen.
3. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
4. Dat de bede: "Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet" in ons aller hart mag neerdalen.
5. Wees met hen die in de gevangenis zitten. Dat ze mogen ontdekken dat Uw genade duizend maal groter is dan hun zonde.
6. Geef ons een manier om hen die misbruikt zijn, troost te bieden. Een schouder om te kunnen uithuilen.
7. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.

Ria Kaars

MEDITATIE

'De moerbeitoppen ruisten;'
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koesteren en beschermen,
En sluimerde in.

De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij

Onlang kwam ik bovenstaand gedicht van Nicolaas Beets ergens tegen.

Voor al de vet gedrukte regels troffen me. Ze zouden iemand langdurig in een vrome stemming kunnen brengen. Waar alles fout kan gaan en toch alles feilloos verloopt, dat is ongeveer de gedachte. Bij al zijn poëtische glans krijgt het gedicht ook nog het gewicht van een theologisch traktaat. Ik wil een blik werpen op het woord 'toefde' waarvan de remmende werking bij zoveel voorbijgang mij nog het meest is bijgebleven. Ik heb het gevoel dat het de kern van het gedicht is. De ontkenning van de voorbijgang op zich zelf al lijkt te zeggen dat het ruisen van de bomen vraagt om een oplettendheid die aan iets vluchtigs niet besteed is. Als voorwerp van aandacht is het ruisen zelf al een toeven, een ontkenning, bijna een bezwering van elke haast en luidruchtigheid en de bevestiging van een aanwezigheid. Het woord zal in de negentiende eeuw al een zekere plechtstatigheid hebben gehad, passend in een literaire stijl. Toeven is daarin iets anders en meer verhevens dan gewoon even stoppen of uitrusten. Maar die stijl is er dan ook niet alleen voor de sier, maar om diepte te geven aan wat er wordt gezegd. Hij is ook zelf een middel om aan het voortsnelen van de taal en het wegwaaien van woorden een rem op te leggen en ze te laten landen op de juiste plaats, waar ze welkom zijn en voorwerp van overweging worden.

Als een van de beste kenners van onze taal, in zijn eeuw moet Beets niet alleen beseft hebben dat 'toeven' een zwaar en literair woord is, maar ook dat het woord altijd wordt gebruikt vanuit de gedachte dat in het toeven niet alleen de eigen rust van de passant wordt beoogd, of zijn belang beklemtoond, maar dat het ook een intense aandacht insluit voor de plaats waar die gaat verblijven en voor wat daar gebeurt. Bij alle betekenissen die het woord in al die eeuwen en in allerlei gewesten heeft gekregen, horen ook die van kalmeren, troosten en verzorgen. De literaire gewichtigheid van het woord moet wel te maken hebben met het belang dat de verblijvende persoon door zijn oponthoud heeft voor de omgeving die hij aandoet. Als de dichter dus al zo vroeg in het vers de voorbijgang juist met dit woord ontkent of bezweert, kondigt hij ook aan dat deze aanwezigheid voor hem persoonlijk van wezenlijk belang is en hem verlost van gedachten die mij kwelden. God toefde in Bethlehem, in een stal, in menselijke gedaante, in de stille nacht.

Dat is Kerst

Hoort toe, gij zwaarbeproefden,
uw Koning is niet ver!
Voor wie in 't duister toefden,
rijst nu de Morgenster.

De Heer geeft in de nood
zijn wonderbare bijstand;
Hij slaat de laatste vijand,
Hij overwint de dood.

Kees Zeeman

Blij de kerkdiensten

Vrijdag 24 december zal de gezamenlijke Kerstnachtdienst gehouden worden in de Hervormde Kerk.

Zaterdag, 25 december is het Eerste Kerstdag. Dan viëren wij de geboorte van Christus. In de Hervormde Kerk willen wij luisteren naar het Kerstevangelie uit Lucas 2: herders gaan naar Bethlehem om het kindeke Jezus te aanbidden.

En we maken er een Zingende Kerk van.

Op zondag 26 december is het Tweede Kerstdag. Dan hoopt in een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk ds Bakker voor te gaan.

Om vier uur 's middags is het Kinderkerstfeest in de Patmoskerk.

Op Oudejaarsavond sluiten we in de het jaar af met een kerkdienst in de Hervormde Kerk. Dan horen wij naar het verhaal van Henoch, de man die wandelde met God. Dan zullen ook de namen voorgelezen worden van hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

Op Nieuwjaarsmorgen is er een gezamenlijke dienst in de Patmoskerk, waarin wij luisteren naar de wijze woorden van de oude Prediker: Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug.

En onder het genot van koffie en appeltaart wensen wij elkaar gelukkig nieuwjaar.

Zondag 2 januari is de kerkdienst in de Hervormde Kerk. Wijzen uit het oosten brengen het beste wat ze hebben bij het kindeke Jezus.

Vanuit de pastorie wensen mijn vrouw en ik aan heel de gemeenschap van Marken fijne kerstdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

ds J. Pronk

Openbare Belijdenis des Geloofs

Op zondag 19 december hebben in de Hervormde Kerk de volgende doopleden belijdenis des geloofs gedaan:

Pieter Willem Korstman, belijdenistekst: Psalm 23: 1,

Esther Boes, belijdenistekst Psalm 25: 5

Roselda Commandeur, belijdenistekst: Psalm 27: 1a,

Mirjam Appel, belijdenistekst Psalm 27: 1b,

Jessica Cornelia Visser, belijdenistekst Psalm 31: 4,

Vivienne Commandeur, belijdenistekst Psalm 62: 8,

Tijs Klaver, belijdenistekst Psalm 100: 2,

Jentien Klaver, belijdenistekst Psalm 100: 3

Daphne Andrea Vogel, belijdenistekst Psalm 103: 8.

Hebreeën 12: 2: Laten wij de blik gericht houden op Jezus.

De dinsdagavondcatechisatie

De eerstvolgende keer dat er weer dinsdagavondcatechisatie gehouden zal worden in de Hervormde Pastorie is op dinsdag 11 januari op de bekende tijden.

ds J. Pronk



De drukte van onze verhuizing vanuit de Pieterlanden is voorbij. De komende tijd
verblijven wij in het voormalig Postkantoor aan de Westerstraat 9.
Wij willen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe wensen.



Groetjes, Pieter en Nelly Zeeman

Wij wensen familie, buren en kennissen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig
2011.

Kees en Grietje de Wit



Wij wensen familie, vrienden en kennissen fijne Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar

Aagje en Piet Kes



Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten die ik afgelopen jaar heb ontvangen en
wens allen fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2011

S. Zeeman-Zeeman
Kamer 101
Swaensborch 11
1141 VZ Monnickendam



Hierbij wens ik iedereen een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

A. Zondervan, Swaensborch, kamer 203.



Jaap Kaars, Kerkbuurt 152, wenst familie, buren en bekenden
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar



Vanuit Purmerend wens ik iedereen Gezellige Kerstdagen en een Goed 2011.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die mij
afgelopen jaar een kaart heeft gestuurd.

Klaas Cornelis Kaars
Oranjefontein 35, Purmerend



Kerkdienst 1^{ste} Kerstdag Patmoskerk

Voorganger is ds. Theo Wielsma.

Voorafgaand aan de dienst willen we vanaf 9.50 uur enkele kerstliederen zingen.

Organist is D. Kes

K. Zeeman

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Januari: Jaap Boes en Pieter Moenis



Benoeming ambtsdragers

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Marken deelt mede, dat de volgende ambtsdragers aftreden:

ouderling Ria Kaars – van den Bosch, IJsselmeerweg 5,
ouderling Jannetje Kes – Appel, IJsselmeerweg 80,
diaken Maritje Boes – Uithuisje, IJsselmeerweg 30,
diaken Jolanda Zeeman – Visser, Zeilstraat 4.

De kerkenraad heeft de volgende lidmaten benoemd:

tot ouderling Pieter Moenis, Gouwzeestraat 8,
tot ouderling-kerkrentmeester Jongejaap Commandeur, Buurterstraat 40,
tot ouderling-kerkrentmeester Pieter Kaars, IJsselmeerweg 5.

Tot onze vreugde hebben zij hun benoeming aangenomen.

Eventuele bezwaren dienen door stemgerechtigde lidmaten van de kerk vóór 31 december schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad W. Schul, Zuiderzeeweg 54

==

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Marken deelt mede, dat de volgende ambtsdragers aftreden:

ouderling-kerkrentmeester Jan Cornelis Commandeur, Buurterstraat 41,
ouderling-kerkrentmeester Jan Peereboom, Zuiderzeeweg 2,
diaken Cornelis Appel, De Pieterlanden 3.

De kerkenraad heeft benoemd

tot diaken Dirk Commandeur, Minnehof 16.

Tot onze vreugde heeft hij zijn benoeming aangenomen.

Eventuele bezwaren dienen door stemgerechtigde lidmaten van de gemeente vóór 31 december schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad zr. A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2.

==

De bevestiging zal Deo Volente plaats vinden op 9 januari in de Patmoskerk



Bijbelkring Bijbelboek

De Bijbelkring Bijbelboek komt weer bij elkaar op vrijdag 7 januari des avonds van half acht tot negen uur. Ik neem aan, dat dit de laatste keer is, dat wij deze kring houden.

Ik ben best wel blij, dat wij met deze kring de jaren door zijn gegaan. Ik weet het niet zeker, maar ik denk zo, dat deze kring toch gauw 25 jaar bestaat. En steeds bij ons thuis in de pastorie. Eerst in de woonkamer omdat er zoveel mensen kwamen. Toen dat minder werd, was mijn studeerkamer de vaste plek.

Bijbelkring Bijbelboek: best wel een vreemde naam voor een kring. Hoe kwamen we er eigenlijk aan?

Nou, dat zit zo.

Eerst was er bij ons thuis "de Gesprekskring", een groep die allerhande onderwerpen aan de orde stelde. Onderwerpen uit de bijbel, maar ook maatschappelijke onderwerpen.

Uit deze eerste "Gespreksgroep" zijn later twee andere kringen ontstaan.

De ene groep was "Christen en politiek", die uiteraard politieke onderwerpen behandelde. Het leuke van deze groep was, dat links en rechts vertegenwoordigd was.

De andere groep was "Bijbelkring Bijbelboek". Die meer gericht was op bijbelstudie, en dan echt de bijbelstudie van een heel bijbelboek. Hier werd gestudeerd.

Ongeveer parallel aan deze groepen was ook de "Jongerenbijbelkring" ontstaan, die uit jongeren bestond en ook bijbelstudie deed. We kwamen bij de mensen thuis. En de jongeren van de kring waren langzamerhand allang geen jongeren meer, maar het was wel erg leuk.

Deze groep heeft tot een paar jaar geleden bestaan.

Alleen de "Bijbelkring Bijbelboek" is nu nog over. En gaat nu ook stoppen. Zo gaat dat. Kringen komen en verdwijnen.

Een collega zei pas: Huisbezoek en preken, dat is het gewone werk voor een dominee. Maar het kringenwerk, dat zijn de krenten in de pap. En zo heb ik dat ook wel een beetje ervaren. Ik ben tenminste dankbaar voor al die gezellige en leerzame uren die we met elkaar hebben doorgebracht.

ds J. Pronk

Kerkdienst Novawhere

Op zaterdag 8 januari om kwart over tien mag ik weer de kerkdienst leiden in verpleeghuis Novawhere in Purmerend. Pianist is de heer Theo Koelstra. Daar ga ik de mensen vertellen van de wijzen uit het oosten, die het kindeke Jezus kwamen aanbidden en Hem vereerden met hun geschenken van goud, wierook en mirre.

ds J. Pronk

Kiencommissie Hervormde Kerk

Zoals u in het voorgaande kerkblad heeft kunnen lezen worden de kienactiviteiten in januari 2011 samengebundeld. Ter afronding heeft de kiencommissie € 3.300,00 gestort op de rekening van de Hervormde Kerk. En dat terwijl ten tijde van de laatste bazar ook al een forse donatie was gedaan. Een geweldige bedrag waar wij heel dankbaar voor zijn. Een hartelijk woord van dank aan de kiencommissie en aan alle kieners. Veel succes allemaal in de nieuwe samenstelling volgend jaar.

College van Kerkrentmeesters

Hervormde Kerk

VAN DE KERKRENTMEESTERS

(Hervormde Gemeente)

OUDEJAARSCOLLECTE

De kerkelijke gemeente is de plek waar we het gevoel van samenzijn ervaren. Waar we momenten van geluk, maar ook van verdriet met elkaar delen. Waar we nieuw leven vieren en hen die gestorven zijn herdenken. Een plek waar jong en oud een eigen bijzondere plek innemen.

Aan het eind van het jaar blikken we terug, maar staan we ook aan een nieuw begin. Hervormd en Gereformeerd gaan als één Protestantse gemeente verder, een mijlpaal in onze kerkelijke historie. Vol verwachting gaan we samen een nieuwe toekomst tegemoet. Met elkaar delen we ons geloof in God. Samen mogen we ons laten leiden door zijn woorden. Mogen we vragen om de zegen voor het nieuwe jaar. Het nieuwe begin. Samen mogen we ons verbonden weten in Christus en vertrouwen in een toekomst met Hem.

Met uw bijdrage aan de Oudejaarscollecte ondersteunt u het werk in de gemeente en wij bevelen deze dan ook van harte bij u aan. Met uw gift zorgt u ervoor dat wij als kerkelijke gemeente verder kunnen. Bij dit kerkblad is een collectezakje gevoegd. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? De kerkelijke medewerkers komen het collectezakje binnenkort weer bij u ophalen.

(Ps. Alle abonnees van het kerkblad ontvangen een collectezakje, maar omdat dit een actie is van de nu nog Hervormde Gemeente zal alleen bij de Hervormde abonnees het collectezakje worden opgehaald.)

De Here zegene u en uw gave !

BEDANKJE

Onze Hervormde Gemeente wordt, naast het vele pastorale werk door ds. Pronk en zijn gezin, eveneens in stand gehouden door vele vrijwilligers die allerlei uiteenlopende zaken regelen. Zonder compleet te willen zijn noemen wij de kosters, koperpoetsers, schoonmakers, zitters, kerkblad-redactie/drukker/vouwers/verspreiders/typisten, koffiezetploeg, organisten, bloemen-commissie, commissie van bijstand, kiencommissie, jeugdwerkers en nog tal van andere broeders en zusters die hand- en spandiensten verlenen. Wij willen u allen, mede namens de Kerkenraad, van harte danken voor al uw inspanningen voor onze gemeente. Graag rekenen wij ook weer op u in het nieuwe jaar.

GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2011 TOEGEWENST !

Zo spreekt de Heer : " Mijn weg zal Ik u wijzen.
U ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft.
Zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft. "
Wie God ontvlieft heeft ondergang te vrezen.
Wie tot hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
Verheugt u in den Heer te allen tijd !



College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente

Wie zijn ze:

Red een Kind is een christelijke ontwikkelingsorganisatie, actief in 18 landen in Azië en Afrika.

Missie:

Geïnspireerd door de liefde van God streeft Red een Kind ernaar dat kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen hun leven kunnen leiden in waardigheid en al zijn volheid.

Visie:

Red een Kind stelt gezinnen en hun gemeenschappen, die worden geconfronteerd met marginalisering, discriminatie en armoede, in staat een goede en veilige plek te zijn voor kwetsbare kinderen, in liefde, waardigheid en met kansen.

Red een Kind ondersteunt kinderen in nood, ongeacht achtergrond, kaste, ras, geloof of geslacht.

Geïnspireerd door de bijbelse uitleg van liefde, zoals beschreven in Mattheüs 25, Markus 12, Lucas 10 en vele andere plaatsen, hecht Red een Kind veel waarde aan de christelijke identiteit. Het personeel deelt de christelijke overtuiging ook. Dat wordt eveneens verwacht van onze partnerorganisaties.

Hulp is in eerste instantie geconcentreerd op kinderen. Red een Kind helpt hun levensstandaard te verbeteren. Deze hulp heeft ook impact op de ouders of verzorgers. Speciale focus is er op de versterking van de kinderen die leven in armoede en bovendien geconfronteerd worden met andere problemen in hun leven zoals een handicap.

Het werk van Red een Kind:

Red een Kind ondersteunt kansarme kinderen en jongeren in Azië en Afrika. Red een Kind doet dat via sponsorprogramma's, programma's voor basisonderwijs, vaktrainingen voor jongeren, zorg voor gezinnen met HIV/Aids en noodhulp.

Collecten Hervormde Kerk

zondag 19 december 2010

Eerste collecte bestemd voor de Diakonie € 310,92

Tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 322,30

Gift

Op huisbezoek ontvangen € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Collecte Patmoskerk

Kerk 19 december € 176,95



KIENEN

Woensdag 29 december a.s. gaan we de laatste keer in 2010 weer kienen.

Locatie: Patmoskerk

Aanvang: 20.00 uur



Kinderkerstfeest

Komt allen tezamen

Zoals elk jaar zal het Kinderkerstfeest worden gehouden op Tweede Kerstdag om 16:00 uur. Rond 15.55 uur zullen we beginnen met de samenzang.

De 11-jarigen hebben een prachtige musical en afscheidsleid ingestudeerd. En de andere kinderen hebben weer hun best gedaan om u een prachtig lied te laten horen, dat zij de afgelopen weken hebben geleerd.

Ouders, kinderen en alle belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd om samen met ons het kerstfeest te komen vieren.

De 11-jarigen, die meespelen in de musical, worden om 14.45 uur in de Patmos Kerk verwacht.

Aan het eind van de kerstviering zal een deurcollecte gehouden worden.

Dan gaarne nog even uw aandacht voor het volgende:

Als er tijdens het kerstfeest hele jonge kinderen aanwezig zijn, voor wie het allemaal wat te lang gaat duren, is er de mogelijkheid om bv. tijdens de musical samen met uw kind uit te wijken naar één van de zaaltjes.

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.

Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.

Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.

Te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond voor 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie



Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Fam. Visser van Altena, Swaensborch



Ik wens, familie, buren en kennissen
Gezegende Kerstdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar



Jongajaap Schouten
Evean Swaensborch 11 kamer 16
1141 VZ Monnickendam
Tel. 313385



Vanuit Swaensborch wens ik iedereen een Gelukkig en Gezond 2011 toe

Jannetje van Altena – de Groot
Kamer 207



Wij wensen familie, vrienden en kennissen een Gezegend Kerstfeest en een
Gezond en een Gelukkig Nieuwjaar.

Jannetje en Piet Zondervan



Na mijn knie operatie wil ik, ook namens Henk, iedereen bedanken voor alle attenties
en aandacht.
Ook willen wij iedereen fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar
toewensen

Henk en Ida Buisman



Vanuit Swaensborch wens ik familie, buren, vrienden en kennissen Gezegende
Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

K. de Jong
Swaensborch, Kamer 134



Ik wens familie, vrienden, buren en bekende een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig
en Gezond 2011

Neeltje, HB 11



Kinderen, kleinkinderen, familie, buren en vrienden wens ik Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2011



Vriendelijke groet,
Maritje Moenis Kes
Hoogkamplaan 15



Vanuit Kwadijk wensen wij iedereen
prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig en gezond 2011.

Pieter-Cornelis en Luitje Commandeur



Klaas Springer, van de overkant, wenst alle Markers een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Swaensborch, kamer 124



Wij wensen familie, buren, vrienden en bekenden Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Symon en Geertje Zeeman



Ik wens alle mensen God's Zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar

Luitje Roos – de Waart



Wij wensen familie, vrienden, buren en kennissen, hele fijne Kerstdagen en een Spetterend 2011

Simon, Marja, Yorick en Noa Tol
Buurterstraat 35c



Vanuit Swaensborch wens ik iedereen fijne Feestdagen en een voorspoedig 2011

Mw. S. de Waard - Boes

Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

I. Stoker - Zeeman



L. Teerhuis-Visser uit Swaensborch (kamer 122) wenst iedereen Prettige
Kerstdagen en een Gezond 2011



Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Maritje en Pieter Commandeur
IJsselmeerweg 90



Bij deze wil ik iedereen die bij mijn ziekenhuisopenname en mijn
thuiskomst aan mij gedacht heeft heel hartelijk bedanken.
Het is fijn om te weten dat er met je meegeleefd wordt.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen prettige
Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen.

Hartelijke groet,
Jan Schipper
Kamer 234 Swaensborch



Jannetje Booneveld – Zondervan wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond
en Gelukkig 2011.

En nog bedankt voor de vele kaarten



Het jaar is weer voorbij
De een heeft verdriet, en de ander is blij
Maar aan de Heer kunnen we alles vragen
Ook in moeilijke dagen
Voorspoed en Geluk voor alle mensen
Dat zijn onze wensen



Fijne Kerstdagen – Gelukkig Nieuwjaar
Piet en Marie Schipper



Ik wens je allemaal een Gelukkig Kerstfeest en een Gezond 2011 toe.

N Zeeman, Hoogkamplaan



Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Klaas, Diana, luke en Robin.



Beste mensen,

Vanuit Swaensborch wens ik al mijn familie, vrienden, buren en kennissen en ook mijn medebewoners, Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Goed 2011.

Ook wil ik een ieder bedanken voor de kaarten die jullie stuurde het afgelopen jaar.

Hartelijke groeten van Gaartje Boes



Ik wens familie, vrienden en buren Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

A. van Altena - van Altena



Ik wens familie en kennissen Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond
Nieuwjaar.

Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik het afgelopen jaar
heb mogen ontvangen.

L. Zeeman de Waart
Swaensborch, kamer 229



Cees Schipper van Grotewerf wenst iedereen prettige Kerstdagen
en een Gezond 2011



Vanuit Novawhere wens ik alle mensen een liefdevolle Kerst en een Gezegend
Nieuwjaar

P. Bootsman - Pereboom



Hierbij willen wij familie, buren, nichten en neven een goede Kerst en een
Gelukkig Nieuwjaar toewensen

Jannetje en Dirk Springer



Dhr. C. Commandeur, kamer 209, wenst familie, kennissen en mede bewoners van Swaensborch goede Kerstdagen en een goed 2011



Langs deze weg willen wij familie, buren, vrienden en kennissen Gezegende Kerstdagen toewensen, en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar

Loppie en Jan Peereboom
Gouwzeestraat 2



Wij wensen familie, buren, vrienden en bekenden Goede en Gezellige Kerstdagen, veel geluk en gezondheid in het Nieuwe jaar

Piet en Grietje Visser Taanman



Jannetje en Hein Zeeman, buurt 4-21, wensen iedereen Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2011.



Wij wensen iedereen een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Fam. K. Taanman



Wij wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2011

Jan Schipper en Grietje de Waart



Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die wij na de geboorte van onze kleinzoon Jason hebben ontvangen.

Tevens wensen wij iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Peter en Willy de Weijze



Wij wensen familie, vrienden, buren en bekenden Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en Gezond Nieuwjaar toe.



Gerrit en Elly Schouten, Wittewerf 3



Wij wensen iedereen een Kerst vol vrede en veel Heil en Zegen in het Nieuwe jaar.

Bij Heil en Zegen dan is onze blik naar boven, op God gericht.

Een jaar zonder verdriet of tegenslag maar heel veel voorspoed en liefde voor elkaar.

Aaltje Zeeman en Jan Veerman.



Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond 2011 toe.
Tevens willen wij jullie bedanken voor alle felicitaties op onze bruiloft
(3 september)

Groetjes David en Denise Commandeur, Nieuw-Bergen



Wij wensen familie, buren en kennissen een Gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Pieter Springer en Trijn Kes
Westerstraat 18



Wij wensen u allen Gods Zegen op het Kerstfeest en in het Nieuwejaar

Tijs en Grietje van Altena - Zondervan



Aaltje Peereboom – Kes wenst familie, vrienden en kennissen fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar



Ik wens familie, kennissen, vrienden en buren een gelukkig Kerstfeest en een gezond 2011.



Hartelijke groet,
Grietje Springer - Peereboom



L. Kes – Schouten wenst u allen Gods Zegen voor het Kerstfeest en het Nieuwe jaar.

Vanuit mijn vertrouwde plekje aan de Breihoek wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de overweldigende belangstelling vòòr en na mijn heupoperatie. Uw lieve en bemoedigende woorden hebben mij diep geraakt en mede bijgedragen aan een zeer spoedig herstel. Nu nog de laatste loodjes.....

Tevens wil ik iedereen Prettige Kerstdagen toewensen en een Gelukkig en Gezond 2011

Aaltje Schouten (vd Bakkerij)
KB 65



Allen wens ik Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor het Nieuwe jaar

G. van Altena - Schouten



Neeltje de Waart – Teerhuis wenst iedereen Gezegende Kerstdagen en Gezondheid en Liefde in 2011.

Swaensborch 11, Kamer 336
Monnickendam



We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en cadeaus die we hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze zoon Jason.

Tevens wensen wij iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2011

Jacob Rene, Neeltje en Jason de Weijze



Langs deze weg wil ik familie, vrienden, burens en ieder die dit leest heel goede Kerstdagen toewensen. Voor het komende jaar veel Heil en Zegen.

Geertje Pereboom – van Altena



Heel blij weer thuis te zijn na een ziekenhuisopname en een revalidatieperiode in Novawhere, wil ik, mede namens mijn kinderen, iedereen bedanken voor alle aandacht, in welke vorm dan ook.

Het heeft deze periode voor mij heel dragelijk gemaakt. Ik ben beduusd en onder de indruk door al uw medeleven.

Ik wens iedereen hele Gelukkig Kerstdagen en een voorspoedig en gezond Nieuwjaar.

Grietje de Waart – Zeeman
Westerstraat 5



Wij wensen iedereen een fijn Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar

Cornelis Pieter & Tiny de Waart – Zandstra
Wendy en Jelle
De Duikjes 9



Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2011

Jan & Luitje Geertje Veerman – de Waart
Jan en Rob
Zuiderzeeweg 18

