

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer : 1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 januari 2011

Kerkdienst voor: zondag 9 januari 2011

10.00 uur **PATMOSKERK**
ds J. Pronk
Bevestiging ambtsdragers

Schoollied : Psalm 66:1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Ellen Zwiars

Crêche : Marie Appel en Neeltje Anita Schipper

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

De eerste collecte is bestemd voor :
Project Pakistan (zie het artikel in deze kerkbode)

De tweede collecte is bestemd voor:
de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	9 januari	Handelingen 10:23b-33
maandag	10 januari	Handelingen 10:34-48
dinsdag	11 januari	Handelingen 11:1-18
woensdag	12 januari	Jesaja 60:1-14
donderdag	13 januari	Jesaja 60:15-22
vrijdag	14 januari	Jesaja 61:1-11
zaterdag	15 januari	Jesaja 62:1-12

OVERDENKING

Er is een aandoenlijk Engels lied, het zgn. Coventry Carol, een wiegeliedje, dat wel vaak bij Kerst wordt gezongen maar dat niet verhaalt over het Kerstkindje of over de engelen of de herders maar over de kindermoord in Betlehem.

Behalve de verhalen rond de geboorte van Jezus over de engelen, de herders en de wijzen uit het oosten is er, misschien minder bekend, ook het verhaal over deze kindermoord.

Tot deze gruweldaad kwam Herodes de Grote toen hij hoorde dat hij misleid was door de wijzen. Om er maar zeker van te zijn dat de nieuwe Messias hem maar niet van zijn troon zou stoten gaf hij het bevel om alle jongetjes van twee jaar en jonger om te laten brengen.

Dat is toch wat dat je zo bang bent om je heerschappij te verliezen, dat je zoveel, onschuldige, doden op je geweten hebt, maar een kat, of in dit geval, een koning in het nauw kan hele rare sprongen maken.

Herodes de Grote was niet zo'n lieverdje, hij had veel bloed aan zijn handen, en schroomde niet om ook leden van zijn familie, tot aan zijn zoon en een van zijn vrouwen, om te laten brengen vanuit een ziekelijke achterdocht en wreedheid, hij was dan ook totaal niet geliefd bij de Joden.

Zo was het plan voor deze gruwelijke kindermoord ook aan zijn ziekelijk brein ontsproten. Wat een impact zal dat geweest zijn, wat een verschrikkelijk verdriet zal dat teweeg hebben gebracht.

In de dagen rond Kerst wordt hier eigenlijk weinig aandacht aan besteed, waarschijnlijk om het vredige karakter van Kerst niet te bezoedelen, men denkt liever aan het kindje in de kribbe dan aan al die onschuldige slachtoffertjes.

Deze onschuldige kindertjes, peuters, babies eigenlijk, waren de eerste martelaren sinds de geboorte van Christus. Behalve het immense leed zal er ook wellicht gereageerd zijn met gemengde gevoelens jegens Jozef en Maria, zo van: jullie worden bedankt met je kindje Jezus, maar wij hebben nu geen kind meer, en meer van dat soort reacties, want wat doet zoiets met je, als ouders van zo'n omgebracht kindje, het is toch heel goed voor te stellen dat je niets meer wilt weten over de Messias en Hem voorgoed de rug toekeert, Hij, die dan zogenaamd de wereld komt redden, maar dan wel ten koste van jouw kind!

Tja, helaas gaat het vaak op deze manier, dat mensen zich afkeren van het geloof omdat er iets is voorgevallen dat men niet kan verteren, en dus achterblijft in verbittering.

Nu zou je denken dat er in deze tijd geen Herodes-figuren meer rondlopen maar toch is er nog steeds en eigenlijk steeds meer de vervolging van christenen in heel veel landen, sla er de kranten maar op na, het islamitische extremisme is een duidelijk gevaar!

Maar er is een nog groter gevaar dat we goed moeten onderkennen deze dagen:

Momenteel ligt de Rooms Katholieke Kerk onder vuur door de talloze beschuldigingen van misbruik door priesters en bisschoppen bij kinderen op de toenmalige internaten, en wordt er bij het een na het ander bisdom een beerput opengetrokken waarin het ene na het andere misbruikschandaal boven water komt.

Hier zijn weer kinderen het slachtoffer en de gevolgen zijn zodanig dat men ook hierdoor de kerk en het geloof de rug kan toekeren; dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen, het lijkt wel een strategie om de kerk van binnenuit aan te vallen en te doen omvallen en zo de gelovigen te verstrooien. Het betreft dan wel tot nog toe de Roomse Kerk maar voor de buitenstaander krijgt toch de Kerk in het algemeen hier een bedenkelijk etiket opgeplakt.

Zo raakt men het vertrouwen kwijt in de kerk en is het voor wie zoekende is nu niet bepaald een stimulans om naar de kerk te gaan en is de verwarring compleet.

Maar juist nu is er over de gehele wereld een opwekking gaande in de christelijke kerken, zou dit nog mensen kunnen redden?

Bij de kindermoord in Bethlehem viel er een hele generatie weg in een groot gebied rond Bethlehem en nu zijn er opnieuw nog meer hele generaties geestelijk en lichamelijk beschadigd, zodanig dat dit ernstige gevolgen heeft voor hun verdere leven en hun directe omgeving, maar let wel, niet alleen in Nederland maar mondiaal.

Waar moet het heen als je zelfs bij de kerk niemand meer kan vertrouwen?

Herodes heeft het wel geweten, hij is op een vreselijke manier gestorven; maar wat kunnen wij met deze schandalen heden ten dage? Waar moet je beginnen?

We moeten er de bijbel weer op naslaan en lezen, ook over deze dingen die behoren bij de eindtijd; het zijn allemaal beproevingen waar God ons aan onderwerpt, waar we doorheen moeten zien te komen, als door een soort loutering.

Pas dan zullen we Hem in volheid zien en zijn we klaar voor zijn Terugkomst...

Maar er moet nog heel wat gebeuren voor we zover zijn, want bent u er klaar voor?

Hierbij wens ik u veel heil en zegen voor het nieuwe jaar toe!

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
2. Wees met hen die in de gevangenis zitten. Dat ze mogen ontdekken dat Uw genade duizend maal groter is dan hun zonde.
3. Geef ons een manier om hen die misbruikt zijn, troost te bieden. Een schouder om te kunnen uithuilen.
4. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
5. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
6. Bescherm de ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
7. Dat velen het plan mogen opvatten de Alpha cursus te gaan volgen, om te kunnen groeien in het geloof.

Ria Kaars

Paul Lommers is een groot aantal jaren, ongeveer 30, naar eigen zeggen betrokken geweest bij het maken van het kerkblad. Hij heeft allerlei veranderingen meegemaakt.

Nu Protestans Marken de vijfde jaargang ingaat heeft hij besloten er mee te stoppen.

Wij, de redactie, vinden dat jammer maar respecteren zijn standpunt. Paul wij bedanken je voor je inzet wij hebben prettig met je samengewerkt. Als je het toch mist, mag je best nog wel eens langskomen.

Ook bij de bezorgers zijn er enkele, die na jaren elke week zorgde dat het kerkblad bij u in de bus gleeed te moeten stoppen. Ook dat vinden we jammer. De redactie bedankt jullie hartelijk voor het werk dat toch elke keer weer terug kwam.

Wij bedanken, mevr. N. Zeeman – Uithuisje, mevr. N. Teerhuis – Zeeman, mevr. W.D. Appel – de Waart' en mevr. G. Lof - Uithuisje

Gelukkig zijn er toch weer mensen gevonden om de opengevallen plaatsen in te nemen.

Dat zijn mevr. L. de Waart – Uithuisje IJsselmeerweg 33, mevr. L. Zondervan – Visser Kerkbuurt 159. en mevr. E. Schouten – Blok Wittewerf 3 Wij rekenen op een goede samenwerking en alvast veel succes.

De redactie

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen wij samen te komen in de Patmoskerk.

Dan zal de bevestiging van de ambtsdragers plaats vinden.

Jongajaap Commandeur en Pieter Kaars zullen bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester en Dirk Commandeur als diaken.

En we nemen dan afscheid als kerkenraadslid van Ria Kaars-van den Bosch, Jannetje Kes-Appel, Jan Cornelis Commandeur, Jan Peereboom, Maritje Boes-Uithuisje, Jolanda Zeeman-Visser en Cornelis Appel.

In de verkondiging luisteren wij naar Johannes 2: 1 – 12: er is feest in de tent.

Na de kerkdienst kunnen wij de bevestigde ambtsdragers sterkte toewensen bij hun taak als ambtsdrager, en wij zullen de afgetreden ambtsdragers bedanken voor hun inzet en trouw.

ds J.Pronk

In memoriam

Op 1 januari 2011 is overleden br Pieter Schouten, Hoogkamplaan 40.

Heer, laat mij schuilen in uw hoede,

begeef mij niet, o God.

Maak nimmer mij ten spot.

Leid in uw trouw mijn weg ten goede,

verleen mij uw nabijheid

en stel mij in de vrijheid.

Jaaroverzicht Hervormde Gemeente.

Eén lidmaat is bij ons binnengekomen.

Zeven lidmaten en twaalf doopleden zijn vertrokken.

Aan elf mensen is het sacrament van de Heilige Doop bediend.

Dertien mensen hebben Belijdenis des Geloofs gedaan.

Eén huwelijk is kerkelijk bevestigd en ingezegend.

Zeven gemeenteleden zijn overleden.

Per 31 december 2010 telt de Hervormde Gemeente 439 lidmaten en 425 doopleden.

Tesamen maakt dat 864 leden

Kerkdienst Swaensborch

Op woensdag 12 januari om drie uur mag ik voorgaan in de kerkdienst in zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Het is altijd weer fijn om daar met de ouderen uit de regio te zingen en te luisteren naar het Woord van God.

ds J. Pronk

Ontvangen giften

Op huisbezoek ontvangen 2 x € 20,00 voor de Diaconie, en 1 x € 10,00 en 1 x € 50,00 voor de Kerk. Hartelijk dank.

Beroepen/Aantrekken van een nieuwe predikant.

Kerkenraad en beroepingscommissie zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het voorwerk voor het aantrekken van een nieuwe predikant voor onze gemeente. Zo is een profielschets van onze gemeente en een profielschets van de te beroepen predikant gemaakt. Deze profielschetsen en het beleidsplan van onze gemeente zijn enige tijd terug gepubliceerd in de kerkbode. Op basis hiervan zal een advieslijst met te beroepen predikanten worden aangevraagd bij het secretariaat beroepingswerk van onze kerken.

Kerkordelijk is er echter ook de plicht om de gemeente de gelegenheid te geven om te komen met namen van door u geschikt geachte predikanten. Deze dienen dan ook te voldoen aan de eerder gepubliceerde profielschets.

Weet u of kent u een predikant die beroepbaar is en die volgens u past in de gemaakte profielschets, dan kunt u dat kenbaar maken bij één van de scriba's, binnen één maand na het verschijnen van deze kerkbode. U dient uw voordracht te voorzien van een motivatie of argumentatie en van uw naam.

Adressen scriba's: A.Zeeman, Noorderwerfstraat 2 en

W. Schul, Zuiderzeeweg 54

De beroepingscommissie

Schoollied

Zoals aan u reeds is meegedeeld, heeft de kerkenraad besloten om het schoollied ook door een kind te laten voorlezen tijdens de kerkdiensten. Voor het voorlezen van het schoollied zijn wij op zoek naar kinderen uit groep 4 t/m 8 van de Basisschool.

Ouderling Sijtje Springer-Kes heeft de taak, wat betreft het vragen van kinderen voor het voorlezen van een schoollied, op zich genomen. Zij zal u als ouders benaderen met het verzoek of uw kind wil meewerken aan het voorlezen van het schoollied in de door haar genoemde kerkdienst. Zij zal uw kind ondersteunen en terzijde staan.

Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken.

Naam van het kerkgebouw van de Hervormde Kerk

Uit de gehouden enquête betreffende de naam van het kerkgebouw van de Hervormde Kerk is gebleken dat de grote meerderheid heeft gekozen voor "Grote Kerk".

<i>41 personen hebben gekozen voor:</i>	<i>"Oude Kerk"</i>
<i>177 personen hebben gekozen voor:</i>	<i>"Grote Kerk"</i>

Zoals afgesproken is de uitslag al bekendgemaakt tijdens de kerkdienst van Nieuwjaarsdag. **Het is dus voortaan de "Grote Kerk".**

De scriba's.

Even wat informatie i.v.m. de collecte van komende zondag. Deze is voor het "project Pakistan" dat nu alweer zo'n 15 jaar ondersteund wordt door de diaconie. We zijn er aan begonnen toen een christenwijk (Cristian Colony) in het stadje Toba Tek Singh was platgebrand door moslimfanaten die *dachten* dat er ergens in een huis een fles wijn te vinden was. Dit was achteraf niet het geval, maar toen was het al te laat. Dit voorval illustreert onder welke immense druk de christenen daar leven. Bij de geringste vermeende aanleiding die de fanaten zoeken zijn de gevolgen voor christenen niet te overzien.

En toen kwam midden augustus van 2010 de watersnood over een enorm deel van Pakistan. Hulp via giro 555 kwam in Nederland ook nu weer opgang. Maar ... waar kwam die hulp terecht? Ik kreeg al gauw een berichtje van Faras waarin hij liet weten hoe het er ter plekke aan toeging:

Dear Klaas and Hilly,

Greetings in the name of our Lord Jesus Christ,

The Pakistani Christians who were victim of the catastrophic flood in Southern Punjab are being discriminated in receiving any aid from "Muslim flood relief organization" or Government relief fund managed by district administrations.

Even vertaald:

Groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus,

De Pakistaanse Christenen die slachtoffer werden van de catastrofale vloed in Zuid Punjab worden gediscrimineerd bij het ontvangen van enige hulp van de Moslim watersnoodhulporganisatie of overheids hulpfondsen, geleid door districtsoverheden.

De rest van dit bericht laat ik achterwege, het betreft nare details die we later ook hebben gezien op TV: Christenen en Hindoes die gewerd werden bij de uitreiking van hulpgoederen.

Faras, u weet wel die Pakistaanse man die we in 2007 (toen nog) in beide kerken hebben ontmoet. Faras blijft zich, ondanks alle gevaren voor hemzelf en zijn gezin, inzetten voor de Christelijke school in Toba Tek Singh.

Hij is ons rechtstreekse contact daar. En hij is door en door betrouwbaar. Elke keer als hij een donatie van de diaconie heeft ontvangen geeft hij (ook met fotos) rekenschap waar hij het aan heeft besteed: meestal aanschaf van schoolspullen voor de allerarmste kinderen en hen de mogelijkheid geven om naar de christelijke school te gaan. Deze school heeft inmiddels een goede naam vanwege goed onderwijs en omdat de administratie zo perfect op orde is.

Na de watersnood heeft de diaconie een extra actie gestart waarvan de opbrengst via Faras rechtsteeks naar christen-families die niets meer hadden is gegaan. Sommigen waren ziek geworden, sommigen al gestorven.

Christenvervolging haalt niet direct de voorpagina's van de dagbladen in Nederland. In Duitsland is men er wat openlijker (eerlijker?) mee. Het trof me toen ik 2^e kerstdag op het vliegveld van Frankfurt moest wachten. Grote koppen in de kranten dat wereldwijd de christenvervolging aan het toenemen is, onder andere in Pakistan.

Ik ben blij dat we op Marken nu 1 kerk geworden zijn. Dat scheelt ook naar Faras toe. Ik heb dat twee-kerken-zijn altijd maar een beetje verdoezeld. Hij zou dat vanuit zijn situatie natuurlijk toch niet snappen, en ik schaamde me er ook een beetje voor. Zij bidden daar elke zondag voor de christengemeenschap op Marken, dat schrijft hij me. Nouja wat moet ik dan?

Laten we dit in acht nemend, komende zondag in dankbaarheid **geven**. Laat er vanaf dit prachtige eiland een geluid uitgaan dat tot in Pakistan's Toba Tek Singh reikt: **Jullie staan niet alleen!**

Klaas Kes (contactman Pakistanproject)

Lijst van namen van hen die gestorven zijn in het jaar onzes Heren 2010.

6 januari: Marie de Waart, oud 84 jaar

4 maart: Neeltje Commandeur, oud 87 jaar

16 maart: Pieter Peereboom, oud 77 jaar

19 april: Jan Teerhuis, oud 57 jaar

23 april: Jan Pereboom, oud 55 jaar

15 mei: Aaltje Zeeman, oud 99 jaar

9 juni: Klaas Kaars, oud 87 jaar

11 juni: Pietertje Kes, oud 79 jaar

20 juni: Wolmet Schouten, oud 82 jaar

2 juli: Klaas de Waart, oud 74 jaar

6 augustus: Jaap van Altena, oud 86 jaar

5 november: Marie Boes, oud 74 jaar

30 november: Klaas Visser, oud 83 jaar.

Wij gedenken deze broeders en zusters, ziende op Jezus Christus, die gezegd heeft:

Ik ben de opstanding en het leven.

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

AMEN.

Vandaag, 20. jaar na de geboorte van onze Zoon, nu het medeleven weer hoogtij viert, een brief aan allen die welgemeend of misschien zonder er veel bij na te denken zich noemen naar mijn Zoon.

Want ik zie, als alle jaren, hoe mijn Zoon, kwetsbaar als immer, andermaal is overgeleverd aan wie maar over Hem beschikken wil. 'Weer aan de heidenen overgeleverd', denk ik dan verdrietig en kwaad, omdat de handel zich weer van Hem heeft meester gemaakt. Muzikanten zien brood in Hem, predikanten schuiven zichzelf onbeschaamd tussen mijn Zoon en de mensen in en van veel koren die u zo mooi vindt, zeggen wij hier dat ze vals zingen. Daarom dit begeleidend schrijven bij het verhaal dat u vannacht/vanmorgen weer naar goede gewoonte leest.

U moet mij geloven: er was in die nacht niet zoveel bijzonders aan de hand. Ja, Lucas heeft er later, toen alles geschied was, lang na onze dood, een prachtig verhaal van gemaakt. Een mooi gedicht zou je kunnen zeggen. Een leven dat, zo geloofde hij, zo'n wonderlijke finale heeft gekend, vroeg om een wondere ouverture. Zonder dat wondere einde zou dit wondere begin nooit geschreven zijn en zeker niet zo. Nogmaals, het was een nacht als alle andere, behalve dan dat onze Zoon het levenslicht aanschouwde. O ja, er valt nog meer over te zeggen en dat deed Lucas dan ook: engelen werden ten tonele gevoerd. Want, zo geloofde hij, God was hier aan het werk. Een geschenk uit de hemel: zo ervoer hij ons Kind en daarom kon Lucas de komst van ons Kind niet beter beschrijven dan als een wonder. Zo is het ook gebeëindigd met die anderen, die elk op hun eigen wijze over mijn Zoon vertelden, Matthéüs, Marcus en Johannes.

Een ontroerend verhaal, maar vergis u niet. Zo'n idyllisch gezin hadden we niet. Ja, wij zijn gelukkig met elkaar geweest, maar ook diep ongelukkig. Wij hebben Hem zo goed als we konden opgevoed, ook in het geloof, maar er was iets met die Jongen en eerst - uiteindelijk hebben wij het begrepen en er vrede mee gekregen, maar dat was pas later - eerst waren we in verwarring. Misschien wilt u daar eens aan denken als u van vrede zingt. Hij wilde de mensen terugbrengen bij God, zei Hij, hun leren leven zoals God dat bedoeld had, zo open en vertrouwensvol als een kind. Maar het was allemaal zo anders dan wij Hem hadden geleerd. Het is echt verdrietig als je Kind andere wegen gaat. Het was moeilijk vader en moeder te zijn van een zoon die over 'mijn Vader' sprak. Zo, dat je het niet meer kon volgen. Hij was vol van God, maar volgens anderen was Hij van de duivel bezeten. Het ging dwars door mijn ziel als een zwaard. Niet alleen de bevalling was pijnlijk, het bleef pijnlijk, ik zeg het eerlijk. Armen en verdrukten klampten zich aan Hem vast net als de herders in het verhaal van vannacht/vanmorgen, maar de machthebbers en de godgeleerden zochten dit Kind te doden. Zijn weg werd een lijdensweg, Hij kwam op aarde en droeg al zijn kruis en wij, Jozef en ik, moesten er ook aan geloven.

En toch, toch heb ik steeds geweten dat ik Hem op zijn weg moest zien te volgen, en dat heb ik gedaan, zo goed en zo kwaad als het ging. Een weg was het van verdrukkingen en verdriet. Ik heb Hem gevolgd, hopend Hem te behouden, wetend dat ik Hem zou verliezen. Ik was erbij toen Hij stierf. God geklaagd was het. Maar tegelijk moet ik zeggen: dit sterven hoorde bij zijn leven en daarom was het ook goed. Maar het is er niet bij gebleven, dat geloof ik tenminste. Zijn Vader, op Wie Hij zo vertrouwde, onze Vader nam het voor Hem op. Het werd Pasen. Toen pas ben ik alles gaan begrijpen. Het was alsof Hij toen pas werd geboren, alsof zijn leven toen pas begon en het mijne.

En u, die heden Kerstmis viert, u zou ik willen vragen: verkijk u niet op de dag en denkt u vannacht/vanmorgen niet alleen aan het Kind, maar ook aan de Man. Dat wij worden als een kind dat zijn de woorden van een Man.

God zegene u op uw weg. Hartelijke groeten,

Maria

Nog even en dan start de Alphacursus Waterland 2011.

De Alphacursus is een inleiding op het christelijk geloof. Gedurende de cursus wordt het ook een vertrouwd samenzijn en goede gesprekken in kleine vaste groepjes onder leiding van een ervaren gespreksleider. De cursus wordt gegeven door drie predikanten: ds. M. Pettinga, ds. M. Schuurman en ds. W. Gugler.

De cursus is elke dinsdag vanaf 25 januari tot en met 5 april 2011 met uitzondering van 22 februari. We starten om 18.30 uur met een maaltijd en eindigen om 22.00 uur in de Lutherse kerk aan het Zuideinde 39 te Monnickendam. Het weekend is van 11 tot 13 maart. De kosten bedragen € 115,- all in (eten, drinken, muziek, inleidingen, zaalhuur, overnachtingen, etc.).

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de cursus. We hebben eind 2010 al 8 aanmeldingen.

U kunt zich opgeven bij Jeannette de Waart, 0299 652018 of per mail: Jeannette.dewaart@kerkpleinmonnickendam.nl. Heeft u nog vragen: bel of kijk op www.Kerkpleinmonnickendam.nl onder Protestantse gemeente / "Op zoek naar God".

Denkt u er eens rustig over na.

Namens het Alpha team,
Tijmen de Bree

Alpha Waterland 2010, Impressie van Jan Pauws

Deze week vroeg Tijmen de Bree of ik ook een stukje wilde schrijven voor het kerkblad met betrekking tot de laatst gehouden Alpha cursus. De eerste Alpha in 2009 heeft mij niet zo geraakt. De Alpha in 2010 was een voltreffer. De gesprekken raakten mij persoonlijk diep en het was een plezier om elke week weer meer van HEM te ontdekken. Het maakte mij steeds nieuwsgieriger. Ik heb ook geweldig veel geleerd van Werner Gugler. Werner weet enorm veel over de Bijbel en kan zoveel dingen wetenschappelijk onderbouwen, wat mij zeer aansprak.

Ik kan het een ieder aanraden om deze Alphacursus te gaan bijwonen. Het is laagdrempelig en ik zie deze cursus niet alleen als een inleiding op het christelijk geloof. Maar deze avonden en het weekend hebben zeker bijgedragen aan een verrijking van mijn geloof. Ik was geen bijbellezer maar daar is nu wel verandering ingekomen.

Jan P.

TOURISTENSEIZOEN 2011

Het is nog wat vroeg natuurlijk, maar voor het komende touristenseizoen zoeken wij voor de openstelling van de Grote Kerk nog 'zitters', die tijdens het bezoek van de touristen toezicht houden en eventueel nog wat kunnen vertellen over de kerk en de kerkgang op Marken. Lijkt u dat wat of wilt u informatie ter zake, meldt u dan aan bij één van de kerkenraadsleden of bij gebouwenbeheerder br. Piet Boes, tel. 601743.

Schoonhouden Grote Kerk

Onze schoonmaakploeg is weer bijna compleet. We zoeken nog één kandidaat, dus als u ons wilt helpen, meldt u dan svp, dan kan het rooster weer opgesteld worden. U kunt u aanmelden of informatie verkrijgen bij gebouwenbeheerder br. Piet Boes, tel. 601743.

Commissie van Bijstand

Ingaande 1 januari 2011 hebben we afscheid genomen van br. Jan Peereboom sr. als lid van de Commissie van Bijstand. Jan heeft, samen met zijn echtgenote Loppie, ruim 34 jaar brieven, kwitanties en collectes opgehaald en heeft daarnaast ruim 25 jaar kerkcollectes verwerkt. We zijn Jan en Loppie ontzettend dankbaar voor hun niet aflatende inzet voor onze kerk(gemeenschap) over zo'n lange periode en wensen hen van harte God's rijke zegen toe op hun verdere levenspad.

De leden van de Commissie van Bijstand doen hun werk wat op de achtergrond, maar zijn zo belangrijk voor de financiële huishouding van de kerk. Wij zijn heel erg blij met ze !

Met broederlijke groeten,

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Kerk te Marken

Opbrenge collecten Hervormde Kerk

Vrijdag 24 december 2010

Gezamenlijke Kerstdienst
Collecte bestemd voor Stichting Red een Kind. € 358,12

Zaterdag 25 december 2010

Eerste Kerstdag
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 310,95
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 324,26

Zondag 26 december 2010

Tweede Kerstdag - Gezamenlijke dienst
De eerste collecte bestemd voor de Kerk in Actie Kinderen in de knel € 122,90
De tweede collecte bestemd voor de beide kerken € 104,90

Vrijdag 31 december 2010

Oudejaarsavond – Gezamenlijke dienst
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 218,70
De tweede collecte bestemd voor de beide kerken € 253,45

Opbrenge collecten Patmoskerk

Zaterdag 25 december 2010

Eerste Kerstdag
De collecte bestemd voor de kerk € 386,95

Opbrenge collecten

Zondag 1 januari

Nieuwjaarsdag
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 114,30
De tweede collecte bestemd voor de kerk € 97,85

Zondag 2 januari

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds € 112,85
De tweede collecte bestemd voor de kerk € 136,05

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.
Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.
Postabonnement 55 euro per jaar.
Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.
Te gebruiken door buitenabonnees.
De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.
Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.
Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur
te zijn aangeleverd bij:
A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)
Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie

*“Iedere dag werd de wereld kleiner
en de mogelijkheden minder”
Het is goed zo*

Na een kort ziekbed is toch nog onverwachts overleden

Pieter Schouten

* 18 december 1931

† 1 januari 2011

Wolmoed en Marcel
Liza

Fam J. Kaars

Marken, 1 januari 2011
Hoogkamplaan 40, 1156 AK Marken

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 6 januari 2011 a.s. om 14.00 uur aan huis, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Cafeteria “de Verkeerde Wereld”.

Januari 2006 – 2011

Lieve Piet (Thank you),

Al 5 jaar niet meer bij ons, maar we missen je nog steeds!

Je vrienden uit de Visscher.

Vanuit Swaensborch wens ik iedereen een gezond en gelukkig

2011

Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik heb ontvangen.

Hanna Schul-Breekveldt
kamer 128

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de warme belangstelling en de attenties, in welke vorm dan ook, ontvangen na de operatie aan mijn rug.

Pieter Kaars
IJsselmeerweg 5

Na een knie operatie wil ik, ook namens mijn vrouw,
iedereen bedanken voor de vele attenties en bezoeken
bij mijn thuiskomst.

Tevens wensen wij iedereen nog een goed en gezond 2011 toe.

Dirk en Aaltje Schipper



De kiencommissie wenst iedereen een heel gelukkig en vooral gezond 2011.



Het jaar 2010 ligt achter ons en 2011 zijn wij ingegaan. Ook met kienen gaan we er weer met veel plezier tegenaan.



Vrijdag 14 januari is het al zover, dus kom en speel mee. Misschien win je wel een prijs, lijkt je dat geen leuk idee!

Om 20.00 uur beginnen we, met getallen hoog en laag. De locatie is de Patmoskerk, wij verwelkomen u daar graag.



De

-commissie