

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer : 2

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 januari 2011

Kerkdienst zondag 16 januari 2011

10.00 uur **GROTE KERK**
ds J. Pronk
Vierig Helig Avondmaal

Crêche : Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwierts

De eerste collecte is bestemd voor :
de Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:
de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	16 januari	Romeinen 12:1-8
maandag	17 januari	Romeinen 12:9-21
dinsdag	18 januari	Romeinen 13:1-7
woensdag	19 januari	Romeinen 13:8-14
donderdag	20 januari	Romeinen 14:1-12
vrijdag	21 januari	Romeinen 14:13-23
zaterdag	22 januari	Romeinen 15:1-13

E e n k e u z e m a k e n

Dat we dagelijks veel keuzes moeten maken is bij iedereen bekend. Er moet immers veel worden beslist op elk niveau van het dagelijks bestaan. De een is hier beter in dan de ander. En sommigen worden bij voorbaat al onzeker wanneer ze iets moeten besluiten. Besluiteloosheid is dan ook een soort virus waar veel mensen mee behept zijn. Goede keuzes maken is dan ook behoorlijk moeilijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook met 'Oud- en Nieuwjaar'. Dan maken velen van ons een keuze om ergens mee te stoppen, of juist aan iets te beginnen, om af te vallen en meer te gaan sporten, meer omzien naar de ander of om alle klusjes in huis af te maken. We noemen dit, 'goede voornemens'. We maken dan een bewuste keuze om dingen anders te gaan doen. Maar jammer genoeg zien we veel van die keuzes mislukken. En dat geeft vaak een demotivatie om dingen te veranderen die best belangrijk zijn.

Het woord kiezen betekent dus, een keuze maken om ergens in te veranderen. Soms is dit eenmalig maar er kunnen situaties zijn waarin we dat elke dag moeten doen. En het kan zijn dat je dan wordt dwarsgezet om de juiste keuze te maken. Want door een keus te maken kies je vóór of tégen iets. Kiezen kent dus gevolgen voor je leven. Maar wanneer je niet kunt kiezen, dan behoor je tot de groep van twijfelaars.

En dat er een leger van twijfelaars bestaat, blijkt wel uit de alternatieve bronnen die soms geraadpleegd worden voor meer zekerheid in het leven.

Waarzeggers en helderzienden doen nog steeds goede zaken, wanneer ze worden ingeschakeld bij het nemen van beslissingen. We zien dan ook dat belangrijke mensen op het zakelijke, persoonlijke en politieke vlak grote behoefte hebben om de toekomst te kennen. Daar kunnen ze dan hun visie en beleid door laten bepalen. Voor veel geld worden er dan ook uitgebreide voorspellingen gedaan, en of ze uitkomen...?

Gelukkig kennen Gods kinderen een 'andere Bron' waaruit ze mogen putten voor heden en toekomst. Voor hen die het willen geloven, is er het woord van God, wat ons helpt om de toekomst te kennen. Wat ons kracht en inzicht geeft om de juiste keuze te maken. Om ons inzicht te geven hoe te handelen op zakelijk en politiek niveau. Nee, God laat ons niet aan ons lot over.

Keuzes maken, het kan zo frustrerend zijn, omdat je soms niet sterk genoeg bent. Het je aan inzicht of moed ontbreekt. Niet opgewassen bent tegen hen die je het leven zuur maken. Dan is het heel normaal dat je roept om hulp. Dat is niet altijd fijn, want je wilt het alleen kunnen. Dan staat soms je trots je in de weg om te zeggen; 'Heer wilt U me helpen'?

Wat is onze keuze; 'roepen en belijden', dat God met ons is (Psalm 121).

Dan zullen wij een goede, en nieuwe tijd tegemoet gaan waarin God ons zal zegenen, ondanks alle moeite en zorg van deze tijd.

Wat is jouw keuze?

Pieter C. Springer

Zondag hopen we in de Grote Kerk met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. We vertrouwen, dat velen zullen komen om bij de tekenen van brood en wijn gesterkt te worden in het geloof.

In de verkondiging luisteren wij naar Mattheüs 17: 1 – 8: de stralende Heer is de lijdende Heiland.

Moge God ons een gezegende Avondmaalszondag geven.

ds J.Pronk

Bevestiging ambtsdragers

Op zondag 9 januari zijn bevestigd als kerkenraadslid van de Gereformeerde Kerk tot ouderling-kerkrentmeester Jongejaap Commandeur en Pieter Kaars,

en als kerkenraadslid van de Hervormde Gemeente tot diaken Dirk Commandeur.

Wij wensen hen sterkte toe.

In dezelfde dienst hebben wij afscheid genomen als kerkenraadslid van:

de ouderlingen Ria Kaars-van den Bosch en Jannetje Kes-Appel,

van de ouderling-kerkrentmeesters Jan Cornelis Commandeur en Jan Peereboom en

van de diakenen Maritje Boes-Uithuisje, Jolanda Zeeman-Visser en Cornelis Appel.

Wij bedanken hen hartelijk voor hun inzet en wensen hen Gods rijke zegen toe.

de beide kerkenraden

Kerkdienst Swaensborch.

Op woensdag 19 januari mag ik voor de derde achtereenvolgende week voorgaan in de kerkdienst in zorgcentrum Swaensborch. De dienst begint om drie uur en iedereen is hartelijk welkom.

ds J. Pronk

Bijbelkring Bijbelboek

De Bijbelkring Bijbelboek hoopt weer samen te komen op vrijdag 21 januari van half acht tot negen uur in de pastorie in de pastorie, Akkerstraat 16. Wie met ons mee wil doen is hartelijk welkom.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 14 januari van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 6 februari in de Patmoskerk.

Gift

Aan huis ontvangen een gift van € 500,00 voor de kerk. Hartelijk dank

Voorbede

1. Geef ons een manier om hen die misbruikt zijn, troost te bieden. Een schouder om te kunnen uithuilen.
2. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
3. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
4. Bescherm de ouderlingen en diakenen , dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
5. Dat velen het plan mogen opvatten de Alpha cursus te gaan volgen, om te kunnen groeien in het geloof.
6. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt.
7. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.

Ria Kaars

WEEK VAN GEBED 16-23 januari 2011

Ook dit jaar zal Monnickendam weer meedoen met de landelijke week van gebed met als thema: " **Trouw&Toegewijd** ". Van maandag tot en met vrijdag gaan we in de Opstandingskerk , aan de Graaf Willemlaan, bidden en zingen van 19.00 uur tot 19.45 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd op één of meerdere avonden.

Voorafgaand aan de week van gebed zal er op zondag 16 januari om 10.00 uur in de R.K. Kerk, aan het Noordeinde, een Raad van Kerken dienst zijn.

Zondag 23 januari om 19.00 uur zal er in de Opstandingskerk een dienst van Lofprijzing en Gebed zijn waarin ds. Pieter Hoekstra zal voorgaan.

Vriendelijke groet namens de gebedsgroep Daniël,
Annemieke Splinter 020-4033315.

Opbrengst collecten

Zondag 9 januari	
De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan	€ 344,70
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 238,35

OPBRENGST KIENEN

Patmoskerk 29 december	726,50 euro
------------------------	-------------

Interieurverzorgingsteam Grote Kerk

Tot onze grote dankbaarheid kunnen wij u meedelen dat het team weer compleet is. De zrs. A. Schipper-Appel en M. Meilink-Boes hebben zich aangemeld. We wensen hen veel succes.

College van Kerkrentmeesters

AFSCHEID DOMINEE PRONK



DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE MARKEN
 NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR DE EREDIENST WAARIN DOMINEE J. PRONK
 AFSCHEID NEEMT OP D.V. ZONDAG 30 JANUARI 2011 OM 14.30 UUR
 IN DE HERVORMDE KERK TE MARKEN.

NA DE KERKDIENT BENT U VAN 16.00 – 18.00 UUR HARTELIJK WELKOM IN
 DORPSHUIS 'T TREFPUNT, KERKBUURT 90, 1156 BM MARKEN,
 OM MET EEN HANDDRUK AFSCHEID TE NEMEN VAN
 DOMINEE PRONK EN ZIJN ECHTGENOTE MEVROUW A. PRONK-LEHNE.

DS. J. PRONK DIENDE DE HERVORMDE GEMEENTE TE MARKEN VAN
 1974 – 2011.



"HOUDT UW VOORGANGERS IN GEDACHTENIS, DIE HET WOORD GODS TOT U
 HEBBEN GESPROKEN ..."
 HEBREEËN 13 VERS 7

WILT U DOMINEE PRONK IETS SCHENKEN, DAN BESTAAT DAARTOE GELEGENHEID
 IN 'T TREFPUNT. ✉

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
 Afd A2 kamer 2: hr J. Pereboom, Buurt 1 nr 1

Kerkdienst Novawhere

Op zaterdag 8 januari moest ik voorgaan in het verpleeghuis Novawhere. Dat is altijd fijn. Maar soms is het ook wat triest. Meestal is er wel een pianist, die erg mooi kan spelen. Maar als we daar met een kleine groep mensen bij elkaar zijn, van wie de meesten niet meer kunnen zingen, dan is het allemaal wat iel. We proberen er dan het beste van te maken.

Rond Nieuwjaarsdag werd ik opgebeld door de dame, die de kerkdiensten daar regelt. En haar eerste vraag aan mij was, of ik het Marker Mannenkoor meebracht. Gelukkig kon ik daar ja op zeggen. Ik hoorde aan de andere kant van de lijn een zucht van verlichting. "Gelukkig, zei ze, dat wordt dan een groot feest in Novawhere. Want de mensen vinden het altijd zo fijn als het Mannenkoor komt".

En inderdaad, de vrijwilligers hadden flink wat reclame gemaakt voor de kerkdienst. En zo gebeurde het, dat de zaal zo goed als vol was, toen we met de kerkdienst begonnen. Het Marker Mannenkoor heeft gezongen. En dat was, zoals altijd, prachtig. Maar ook de gemeentezang klonk vol en schoon, want met zo'n dertig mannenstemmen erbij is het een plezier om de liederen te zingen ter ere van God. En ook voor de pianist Theo Koelstra, (ik zal maar zeggen: de man van juf Lia, dan weten de meeste Markers wel wie ik bedoel) is het een genoegen om zo de gemeentezang te begeleiden. En met elkaar hebben we geluisterd naar het oude verhaal van de drie wijzen uit het oosten, die het kindeke Jezus komen aanbidden. Die drie wijzen hebben in de traditie van de kerk de namen gekregen van Caspar, Melchior en Balthasar.

Aan het eind van de negentiende eeuw heeft een Amerikaan, Henry van Dyke, een kerstverhaal geschreven over de vierde wijze. In de Engelstalige wereld is het verhaal heel bekend, maar het is niet zo bekend op het Europese continent. Jaren geleden heb ik dit verhaal eens gebruikt in een Kerstpreek. En nu heb ik het gebruikt in Swaensborch en Novawhere. Die vierde wijze, zijn naam is Artaban, verkoopt alles wat hij heeft om geschenken te hebben voor het Jezuskind. Zijn geschenken waren een blauwe saffier, een rode robijn en een witte parel. Die vierde wijze komt steeds te laat om Jezus te zien. En zijn geschenken raakt hij kwijt, als hij mensen die in nood zijn, wil helpen. Eerst moet hij zijn kameel inruilen voor een paard om sneller naar Bethlehem te komen. Daar ging zijn blauwe saffier. In Bethlehem koopt hij soldaten om, die een klein kind willen doden. Daar ging zijn rode robijn. Eindelijk komt hij in Jeruzalem. In Jeruzalem koopt hij een meisje vrij, dat door soldaten als slavin verkocht gaat worden. Daar ging zijn witte parel. En dan, eindelijk, vindt hij Jezus. Maar dan is Jezus onderweg naar de kruisheuvel Golgotha. En bij het kruis van Jezus staat Artaban daar met lege handen. Hij heeft niets meer om Jezus aan te bieden. Maar dan spreekt de gekruisigde Heer tot Artaban: "Artaban, Gij hebt goed gehandeld. Want al wat gij gedaan hebt voor de minsten der mensen, hebt gij voor Mij gedaan". En de ogen van de gekruisigde Heer straalden van liefde en goedheid. En zo kan Artaban toch weer verder door het leven met de zegen van de Heer.

Zondagavond 16 januari, Opstandingskerk M'dam, Alpha-kerkdienst

Er zijn zoveel gedachten en goede voornemens die beginnen met het woord 'eigenlijk': Eigenlijk zou ik wat meer gaan sporten of wat minder eten, maar ja, het woord *eigenlijk* zegt het al dat we van te voren vaak weten dat er weinig van terecht zal komen. Dit betreft ook vragen over het geloof: Eigenlijk zou ik wat meer willen weten over God en de bijbel. Eigenlijk zou ik willen leren geloven. Eigenlijk zou ik tijd vrij willen maken om erachter te komen wat God met mijn leven te maken heeft. Eigenlijk zou ik het zo gek niet vinden om een keer mee te doen met een Alpha-Cursus. Ik heb al zo veel verhalen over deze cursus gehoord – maar om daar naar toe te gaan? Een beetje eng om tien avonden met 'vreemde' mensen aan tafel te zitten? En dan nog een weekend waar je het over iets als de Heilige Geest hebt? Eigenlijk zou ik wel willen maar... Nee, eigenlijk zou ik moeten ophouden om *eigenlijk* te zeggen en Alpha gewoon doen. Elke dinsdagavond vanaf 25 januari om 18.30 uur in de Lutherse Kerk in Monnickendam. Om u een kleine indruk te geven wat Alpha is en wat daar zo allemaal gebeurt, kunt u op 16 januari een Alpha-kerkdienst in de Opstandingskerk in Monnickendam bijwonen (19.00 uur). Ik zal deze kerkdienst waar we het hebben over een *Kwestie van Leven* ook een oud cursist interviewen hoe zij de cursus beleefd heeft. Zodoende krijgt Alpha een gezicht. Ik hoop dat u zegt: waarom eigenlijk niet!

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Alpha cursus Waterland: Welkom !

Ben je op zoek naar de zin van je leven? Vraag je je soms af of er meer is tussen hemel en aarde? Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en houd je van een goed gesprek? Of wil je je gewoon eens verdiepen in het christelijk geloof? Dan is de Alpha-cursus Waterland 2011 iets voor jou.

De Alpha-cursus is een inleiding op het christelijk geloof. Gedurende de cursus wordt het ook een vertrouwd samenzijn en goede gesprekken in kleine vaste groepjes onder leiding van een ervaren gespreksleider. De cursus wordt gegeven door een predikant.

De cursus is elke dinsdag vanaf 25 januari tot en met 5 april 2011 met uitzondering van 22 februari. We starten om 18.30 uur met een maaltijd en eindigen om 22.00 uur in de Lutherse kerk aan het Zuideinde 39 te Monnickendam. Het weekend is van 11 tot 13 maart. De kosten bedragen € 115,- all in (eten, drinken, muziek, inleidingen, zaalhuur, overnachtingen, etc.).

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de cursus.
Je kunt je opgeven bij Jeannette de Waart, 0299 652018 of per mail:
Jeannette.dewaart@kerkpleinmonnickendam.nl. Vragen? Bel of kijk op
www.Kerkpleinmonnickendam.nl onder Protestantse gemeente / "Op zoek naar God".

Denk er eens rustig over na.

Namens het Alpha team,
Tijmen de Bree

Christelijke Vrouwengroep Marken

Deze maand is het 50 jaar geleden dat de NCVB afdeling Marken werd opgericht.

De oprichtingsvergadering was op 31 januari 1961. De presidente was toen mevr. van Hout, de secretaresse mevr. Van Zuylen en de penningmeesteresse mevr. Verbaas.

Op 1 januari 1999 is de NCVB gefuseerd met de Christelijke Plattelandsvrouwen en werd de naam Passage. En vanaf 1 januari 2003 is onze naam Christelijke Vrouwengroep Marken.

Dit heuglijke feit gaan we vieren met iets lekkers bij de koffie.

Onze eerste lezingavond in 2011 is **dinsdag 18 januari**.

dr. W. Haverkamp is dan onze spreekster en ze behandelt dan de vraagstukken rondom het levenseinde. Niet zo'n vrolijk onderwerp, maar we krijgen er allemaal mee te maken.

Het verder programma ziet er als volgt uit:

15 februari mevr. Winet Gootjes behandelt het thema: "Bemoedigen" vanuit Bijbels oogpunt.

15 maart Notaris Hofstee legt uit wat het levenstestament inhoudt.

12 april Lida Visser (dochter van Ali) gaat ons alles vertellen over valpreventie.

Tot ziens op 18 januari in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur.

Wij wensen iedereen een gezegend en vooral gezond nieuwjaar.

Namens het bestuur

L. Verkade-Stooker

FINANCIEEL OVERZICHT PROTESTANTS MARKEN

Saldo 1-1-10	2.709,83	Drukkosten 2009 Ger.Kerk	1.007,41
Abonn. en advertenties	6.721,-	Papier	802,06
		Diverse onkosten	388,06
		Kopieer-apparaat	243,95
		Nietjes	142,80
		Bankkosten	23,40
		Saldo 1-1-11	<u>6.823,15</u>
	<u>9.430,83</u>		<u>9.430,83</u>

Saldo Rekening Jaarsparen 5.324,09

Kassaldo 1-1-11 598,65



*9 Maanden eindelijk, voorbij,
nu heb ik er een zusje bij.
Zij moet nu nog groeien,
zodat wij later samen kunnen stocien.*

*Lauren
Petronella Maria*

*06-01-2011
3550 gram - 52 cm*

*Trotse ouders en zus zijn:
Hona, Ed & Lianne Rijkenberg
Jan Shuiterstraat 51
1132 XW Volendam
Tel: 06-50 87 19 75*

*Lauren
06-01-2011*

Een ieder wil ik bedanken voor de belangstelling en attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en ook bij mijn thuiskomst.

Onder andere de fitness-club van Het Trefpunt, de g.g. groep en de buurtjes.

Bedankt allemaal !

Jan Blijleven

Na mijn ziekenhuisopname wil ik ,ook namens mijn vrouw,iedereen bedanken voor de vele attenties en bezoekjes bij mijn thuiskomst.

Hein en Piety Zeeman

Wie zei ...?

10



Van wie zijn de volgende uitspraken? Kies uit de antwoorden onderaan.

1. 'Moet ik soms voor mijn broer zorgen?' (Genesis 4:9)

2. 'Ik ben doodop, geef me vlug wat van dat rode brouwsel van je.' (Genesis 25:30)

3. 'Het is de stem van Jakob, maar het zijn de armen van Esau.' (Genesis 27:22)

4. 'Ik droomde nu dat de zon en de maan en elf sterren zich voor mij neerbogen.' (Genesis 37:9)

5. 'Gooi alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de Nijl, maar laat de meisjes in leven.' (Exodus 1:22)

6. 'Met een ezelskaak heb ik ze neergeslagen, wel duizend heb ik er opgestapeld met één zo'n ezelskaak.' (Rechters 15:16)

7. 'Ach, was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!' (Samuël 19:1)

8. 'Hak het levende kind in tweeën en gebeide vrouwen een helft!' (1 Koningen 3:25)

9. 'Ga u zeven keer wassen in de Jordaan, dan krijgt u weer een gave huid.' (2 Koningen 5:10)

10. 'De man die tegen ons is, onze vijand, dat is Haman, die schurk daar!' (Ester 7:6)

11. 'De Heer heeft mij alles gegeven, de Heer nam het ook weer af. Geprezen zij de Heer.' (Job 2:21)

12. 'Ga met mij mee, dan zal ik van jullie vaders van mensen maken.' (Matteüs 4:19)

13. 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God!' (Matteüs 16:16)

14. 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met me!' (Marcus 10:47)

Kies uit de volgende namen:

Bartimeüs, David, Elisa, Esau, Ester, de farao, Isaak, Jezus, Job, Jozef, Kain, Petrus, Salomo, Simson