

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer : 3

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 januari 2011

Kerkdienst zondag 23 januari 2011

10.00 uur **PATMOSKERK**
ds A. Schrage-Buitenbos,
Ouderkerk aan de Amstel

Schoollied : Gezang 308: 1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Myrthe Safhira Roos

Crêche : Petra Zeeman en Ria Abcouwer

Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Waterlandse Gemeenten

De tweede collecte is bestemd voor:
de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	23 januari	Romeinen 15:14-33
maandag	24 januari	Romeinen 16:1-16
dinsdag	25 januari	Romeinen 16:17-27
woensdag	26 januari	Sefanja 1:1-13
donderdag	27 januari	Sefanja 1:14-2:3
vrijdag	28 januari	Sefanja 2:4-15
zaterdag	29 januari	Sefanja 3:1-8

Overdenking: 1 Tessalonicenzen 5: 16 t/m 18

"Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt".

Hoe kan dat nou: altijd blij zijn, 24 uur per dag bidden en dan ook nog onder alles danken. Een onmogelijke opdracht. Inderdaad, moeten we zeggen, in eigen kracht kunnen we dat niet volbrengen en, laten we eerlijk zijn, willen we het zelfs niet eens proberen.

Het blijkt dus meer dan een raadgeving te zijn, het is een opdracht. God wil, eenvoudig gezegd, dat we **"blij zijn, een biddend leven leiden en dankbaar zijn"**. Die drie dingen horen bij elkaar en zijn niet apart verkrijgbaar. Wie ze wel los van elkaar ziet, komt er nooit uit en zal er niets van begrijpen als iemand temidden van allerlei ellende blijmoedig blijft en zelfs dankbaar is, al is het soms blijdschap door je tranen heen.

Wij hebben eerder de neiging om God de schuld van alle ellende te geven. Wij, mensen van de moderne tijd, willen onafhankelijk zijn. We willen niemand boven ons. Geen betutteling. Niks dank-u-wel, wij hebben onze rechten. Hoe we moeten leven, maken we toevallig zelf wel uit. De Bijbel leert ons dat we nergens recht op hebben, maar dat we van genade moeten en mogen leven. Als een bedelaar van genadebrood leven, valt, voor ons hoogmoedige mensen, niet mee. Toch leert God al Zijn kinderen dat het zo goed is. **De Here God leert ons onze zegeningen te tellen en Hem daarvoor te danken.** Als we dat accepteren en doen, ervaren we weer licht en uitzicht.

"Het bidden zonder ophouden" houdt natuurlijk niet in, dat we steeds met gevouwen handen en gesloten ogen in een gebedshouding moeten zitten. Nee, waar het wel om gaat, leef voortdurend in gemeenschap met God. Om een eigentijds beeld te gebruiken: de communicatielijnen met de Hemel staan dag en nacht open. Er is een rechtstreekse lijn ... Voor die verbinding heeft God zelf gezorgd. Het is een geschenk van Hem.

En dan: dankt onder alles. **"Danken onder alles"** is niet hetzelfde als: *"danken voor alles"*. *Onder of in alles* betekent hier: onder alle omstandigheden, in alle situaties, op elk moment. Onze relatie met God wordt voor een groot deel medebepaald door dankbaarheid en dankzegging. Nee, het gaat niet om een krampachtig "dank U" tot God zeggen, terwijl je hart het uitschreeuwt van verdriet. Dat uitschreeuwen mag ook.

Dankbaarheid is een gave van God, een bemoediging die we elke dag nodig hebben. Wie God oprecht dankt voor wat voorbij is, vertrouwt ook op Hem voor alles wat nog komen gaat. Diegene ontvangt van God drie dingen: **"dankbaarheid voor gisteren, moed voor vandaag en vertrouwen voor morgen"**. Dankbaarheid helpt ons vervolgens ook dingen te veranderen die ons neerdrukken. Echte dankbaarheid vraagt om een nederig hart. Net als dankbaarheid is nederigheid een schaars product in onze samenleving.

Hoe is het met ons gesteld? Kunnen we wel dankbaar zijn, als er schijnbaar niets gebeurt? Kunnen we wel dankbaar zijn in ons leven als het *lijkt* dat wij geen zegeningen in ons leven ervaren? Kunnen wij wel bidden, dat wij gelukkig zijn met alles wat God voor ons doet, ook al merken wij daar in het dagelijks leven niets van?

Ikzelf kan alleen maar zeggen dat ik dankbaar ben. Dankbaar voor alles wat God voor mij doet en heeft gedaan. Vooral als ik terugkijk op de moeilijke en zware periode in mijn leven dan ervaar ik zoveel zegeningen, ik raak niet uitgeteld ...

ouderling Aaltje Zeeman

Voorbede

1. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
2. Bescherm de ouderlingen en diakenen , dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
3. Dat velen het plan mogen opvatten de Alpha cursus te gaan volgen, om te kunnen groeien in het geloof.
4. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt.
5. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.
6. Wees met onze regering, dat ze wijze wetten mogen maken.
7. Voor uw volk Israël, dat ze in ons Christenen hun verlosser mogen herkennen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 16 januari

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 526,85

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 269,00

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 20.00 voor de Diaconie. Hartelijk dank.

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend

Afd A2 kamer 2: hr J. Pereboom, Buurt 1 nr 1

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Kerk op Marken

Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.

Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.

Te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie

De Alphacursus Waterland 2011.

Volgende week dinsdag 25 januari start de Alphacursus Waterland 2011. We hebben op moment van schrijven, 14 januari en dus nog voor de Alphadienst 14 aanmeldingen. Bij 21 aanmeldingen moeten we de inschrijving sluiten.

U kunt zich nog opgeven bij Jeannette de Waart, per telefoon 0299 652018 of per mail: jeannette.dewaart@kerkpleinmonnickendam.nl.

Heeft u nog vragen: bel of kijk op www.Kerkpleinmonnickendam.nl onder Protestantse gemeente / "Op zoek naar God".

Namens het Alpha team,
Tijmen de Bree

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling voor en na mijn operatie. Tevens wil ik iedereen bedanken voor de ontvangen attenties. Het was hartverwarmend en heeft mij heel erg goed gedaan.

Cees Schipper, Grote Werf.

