

Protestants Marken



Jaargang 5 nummer :9

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 maart 2011

Kerkdienst voor : *zondag 6 maart 2011*

10.00 uur

PATMOSKERK

Ds. L.C. Bakker, Amstelveen

Organist: Albert Koffeman

Schoollied:

Gezang 172:1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Kimberley Anne Boes

Crèche:

Edith Visser en Lisenka Zeeman

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor:

de Zending

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Woensdag 9 maart 2011

20.00 uur

GROTE KERK

Ds. P.A. Pronk

Bidstond voor gewas en arbeid

Organist: Piet Boneveld

De eerste collecte is bestemd voor:

Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Komt nu met zang en roert de snaren,
 gij volk dat leeft van 's Heren recht
 Hijzelf heeft zijn getrouwe schare
 de lofzang in de mond gelegd.
 Worde als nooit te voren
 door wie Hem behoren
 't feestlied ingezet
 Meldt de blijde mare
 bij de klank der snaren
 steekt de loftrumpet.

(Psalm 33)

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik
 zeggen : verblijdt u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen
 bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd,
 maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met
 dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods,
 die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw
 gedachten behoeden in Christus Jezus.
**Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat
 rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat
 welluidend is, al wat deugd heet of lof verdient, bedenk
 dat;**
 wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord
 en gezien hebt, breng dat in toepassing.

Voordat we in misverstanden verzeilen, die laatste twee regels uit de tekst zijn natuurlijk ook nog van Paulus! De tekst komt uit Filippenzen 4.

Ik heb hem nog even uit de "oude" vertaling gekozen (NBG 51), Daar staat het "verblijdt u" nog in de gebiedende wijs en niet zoals in de "nieuwe"

Laat de Heer uw vreugde blijven. Dan is het meer een goede raad.

Wie de bijbel doorzoekt op het woord vreugde of blijdschap krijgt heel wat teksten op hem af. Probeer maar eens, op de site

www.bijbelweb.nl/bijbelvertalingen.htm . Daar staan zo'n 60 bijbelvertalingen waarvan 9 in het nederlands, allemaal met zoekmogelijkheid.

Ik weet niet door welke van die vertalingen de meeste mensen tot geloof gekomen zijn en wat voor geloof dat geworden is, maar ik denk dat het bij ons wel de NBG-51 is, het staat er in ieder geval allemaal wat vertrouwder.

Maar ja, verheugt u (in de gebiedende wijs) hoe doe je dat, wat is dat. Komt blijdschap dan niet juist door een situatie van buiten af, bv. een aardige meevaller, een werk dat goed gelukt is, een examen dat je gehaald hebt, een muziekstuk dat eindelijk een beetje lukt of een sportprestatie.

Je kunt dit rijtje vast nog wel wat aanvullen, kwestie van "tel uw zegeningen", zoals dat zo mooi heet. En komt de rem op de blijdschap ook niet door een gebeurtenis van buiten af, bijvoorbeeld de blauwe envelop in de brievenbus?

Ach, zal de neuropsycholoog zeggen, blijdschap komt door voldoende serotonine in je hersenen, de mens heeft daarvan zo gemiddeld 10 milligram.

En inderdaad, mensen die er een tekort aan hebben zijn depressief, hebben weinig eetlust, slapen slecht, voelen zich rot, worden nog sjachrijniger als je met bovenstaande tekst komt aanzetten en ze zijn met de zegeningen letterlijk uitgeteld. Soms moet er dan een medicatie worden toegepast die er voor zorgt dat je dat "zaligmakende" stofje serotonine beter vasthoudt. Sommigen nemen het heft in eigen hand en zoeken het in drugs, dat werkt inderdaad, maar de bijwerkingen werken nog harder! De aanmaak **bevorderen** door bewegen in de buitenlucht, wandelen, joggen, sporten of lachen, zingen, dansen, muziek maken, gezelligheid is een veiliger manier. Met een paar van deze ingrediënten heb ik zelf ervaring, al jaren doen wij wandelvakanties.

En wat kan mij het schelen wat voor stofjes er in mijn hersenen aangemaakt worden en hoe die heten! Geweldig knap van die onderzoekers natuurlijk, zo kunnen er gericht medicijnen gemaakt worden tegen depressie. En ook dit: de eerbied voor hoe onvoorstelbaar knap wij in elkaar zijn gezet wordt er wat mij betreft zeer door aangewakkerd. Waar ik in dit stukje naar toe wil is naar wat er links van die tekst staat, psalm 33. Want geen enkele bijbelschrijver had ook maar het geringste benul van wat er in zijn bovenkamer aan de hand was. Trouwens ik denk dat daar zowiezo geen beginnen aan is, zo'n 100 miljard neuronen die voortdurend met elkaar in noodtempo staan te twitteren (wat zo ons doen en denken en meditatie-schrijven bepaalt). Maar de psalmist kende het vreugde-ingrediënt uit ervaring:

zingen, muziek maken, en ziet het als een gave van God. Paulus wist van al dat soort zaken ook nog niets, maar hij vult psalm 33 aan met zijn "Voorts broeders". (vers 8). Lees ze nog maar eens, dat zijn allemaal dingen die waar zijn en die in de praktijk werken. Laten wij mijden alles wat daar niet bij hoort, want daar barst het van tegenwoordig, ook op Marken. Zo ligt er juist in deze tijd een serieuze taak voor de Kerk (d.w.z. voor ons). Wij moeten, ook voor ons eigen gemoed dus, de lofzang gaande houden. "Gaande" betekent ook doorgeven aan de volgende generatie. En niet maar wat op z'n janboere-fluitjes, zo van "als 't maar uit je hartje komt", maar zo goed als we kunnen, want dat geeft vrolijkheid. Als iets echt uit je hart komt wil je het immers zo goed mogelijk hebben! Het is mooi dat het schoollied elke week wordt voorbereid en voorgelezen in de eredienst. Het is nog mooier dat het daarna ook gezongen wordt: de muziek brengt de geest in het Woord. Een lied bestaat pas volop als het gezongen wordt. Voor deze kerkbode even psalm 33:1 en Filippenzen 4:8, daar staat voorlopig gereedschap genoeg. En dat God de sturing van mijn gemoedstoestand indertijd met serotonine heeft opgelost vervult mij met diep ontzag voor die God die mij ziet zoals ik ben, veel dieper dan ik mijzelf ooit ken, want ik geloof echt dat daar geen beginnen aan is. Wie wel eens aan God twijfelt moet maar eens denken "ik besta en dat kan toch allemaal maar". Ik loop door de natuur, maar de natuur loopt ook door mij en ik mag een vermoeden hebben van haar Eigenaar.

Klaas Kes

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	6 maart	2 Korintiërs 3:7-18	Open verhouding
maandag	7 maart	2 Korintiërs 4:1-15	Helderheid
dinsdag	8 maart	2 Korintiërs 4:16-5:10	Zicht op de toekomst
woensdag	9 maart	2 Korintiërs 5:11-21	Gepaste trots
donderdag	10 maart	2 Korintiërs 6:1-7:1	Liefdesverklaring
vrijdag	11 maart	2 Korintiërs 7:2-16	Heilzaam verdriet
zaterdag	12 maart	Psalm 32	Biecht

Voorbede

1. Voor de catechisanten, dat ze trouw mogen komen en zullen groeien in geloof.
2. Voor allen die in het buitenland werken, Heer wil hen beschermen en omringen met uw Geest.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Leer ons liefhebben met hart en ziel.
5. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, wees hen nabij en sterk hen.
6. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
7. Voor de leraren en leraressen dat ze plezier mogen hebben in dit belangrijke werk.

Ria Kaars

Uit Pakistan van onze contactpersoon Faras Mukhtar.

Afgelopen week heb ik een email van Faras gekregen. Altijd zijn de christenen daar weer erg dankbaar voor wat wij hier voor ze doen. Fijn dat die laatste collecte ook weer een goed bedrag heeft opgeleverd. De diaconie maakt zo'n twee maal per jaar een bedrag over om bankkosten van de Rabobank uit te sparen.

Maar te vaak komen er ook droeve berichten uit Pakistan. Er is daar een zware christen-vervolging. Natuurlijk interesseert dat niemand in ons ruimdenkende Nederland, en zeker niet de nederlandse pers: het trekt geen kijkcijfers, het heeft geen z.g. "nieuws waarde" en daar gaat het tenslotte allemaal om.

In moslimlanden hebben we te maken met de islamitische wetgeving, de sharia. Deze wetgeving (die bv. de doodstraf door steniging nog handhaaft) wordt door de moslims boven de landelijke wetgeving gesteld omdat ze rechtstreeks van God komt. Je moet je daarbij zoiets voorstellen dat wij buiten alle landelijke wetgeving om gehoorzamen aan Leviticus 24:10-16, omdat wij vinden dat de hele bijbel Gods woord is.

Maar daar in Pakistan ?

Een vrouw in Faisalabat heeft een stukje grond, haar naam is Agnes Bibi. Een groep moslims menen dat zij aanspraak kunnen maken op dat stukje. Agnes wordt in het gelijk gesteld, maar ze laten het er niet bij zitten en dienen een klacht in bij het politiebureau wegens schending van de islam. Inmiddels is deze vrouw ter dood veroordeeld voor blasfemie (godslastering).

Haar zaak moet nog in hoger beroep dienen voor het hooggerechtshof in Lahore, maar daar zijn de rechters onder druk gezet en bedreigd. Ook is er een fatwa uitgevaardigd waarbij een beloning is uitgelooft aan degene die haar doodt. Een fatwa is een juridisch advies in de islam dat door een godsdienstige wetspecialist wordt uitgevaardigd met betrekking tot een specifieke zaak. Zo werden in juli 2010 twee christenen al doodgeschoten op weg naar de rechtzitting op klaar lichte dag. Christenen in Pakistan leven in voortdurende angst, er hoeven maar een paar lieden te besluiten dat zij getuigen waren van blasfemie (natuurlijk altijd van een christen) en ze kunnen je aangeven en dan begin je niks meer. Misschien kan deze geschiedenis bij het lijstje voorbeden dat elke week in deze kerkbode staat, in ieder geval, Faras vraagt daar dringend om

Klaas Kes

TE KOOP: harmonium en naaimachine.

Na de verhuizing van ds. Pronk zijn in de pastorie nog twee artikelen voor verzamelaars overgebleven:

1. Een harmonium (huiskamer orgel) uit de jaren 1920 á 1930. Met een beetje handigheid in de bediening van de pedalen komt er nog een redelijk geluid uit.
2. Een Singer naaimachine, wellicht één van de eersten met elektrische aandrijving.

Zowel het harmonium als de naaimachine mogen weg tegen elk aannemelijk bod. De foto's kunt u bekijken op de website www.protestantsmarken.nl

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Klaas Zondervan Kets 42.

Telefoon: 0299 601901 of 0612 922540 email: kzondervan@ziggo.nl

CONCERT MARKER MANNENKOOR

Op zaterdag 5 maart geeft het Marker Mannenkoor een concert in de Patmoskerk.
Aanvang 15.30 uur.

Naast het Mannenkoor werken mee de familie de Jong (zang en muziek) en Pieter Kaars, organist.

Iedereen is van harte welkom.

Na het concert kunt u tot 18.15 uur onder het genot van een kopje koffie of iets anders de voorzitter (K. Zeeman) gelukwensen met zijn verjaardag.

Om 18.30 uur gaan we met familie en leden van het Mannenkoor een hapje eten.

Bestuur Marker Mannenkoor

Langs deze weg willen wij alle mensen die met ons hebben meegeleefd tijdens en na de ziekenhuisperiode van Jan en de oogoperaties van Sijtje heel hartelijk dankzeggen. Ook hartelijk bedankt voor de vele lieve en bemoedigende kaarten, telefoontjes en bezoeken.

En dan nog voor de attenties in welke vorm dan ook die wij mochten ontvangen heel veel dank hiervoor.

Het was hartverwarmend dat er zoveel belangstelling en medeleven voor ons is geweest. Gelukkig gaat het nu weer een beetje de goede kant op met ons.

Sijtje en Jan Pereboom

Hoe oud, hoe groot, hoeveel?



Hiernaast staan negentien vragen. Het antwoord op iedere vraag is een getal. Vul het juiste antwoord in. Je kunt kiezen uit de getallen die onder aan de pagina staan. Bij ieder antwoord hoort een letter. Vul die letter in het vakje naast het antwoord in. Als je alle letters hebt ingevuld, vormen die samen nog een getal. (Sommige antwoorden komen meer dan één keer voor. Een antwoord dat meerdere keren voorkomt, heeft alle keren dezelfde letter.)

Kies uit de volgende antwoorden:



Het getal is: _____

Dit is het aantal vissen dat Jezus' leerlingen vingen, op de dag dat Jezus aan hen verscheen.



1. Hoe oud was Abraham toen Isaak geboren werd? _____
2. Hoeveel jaren werkte Jakob bij zijn oom Laban? _____
3. Hoeveel zonen had Noach? _____
4. Hoeveel jaar moest Israël door de woestijn zwerven? _____
5. Hoeveel zonen had Jakob? _____
6. Hoeveel hoofdstukken heeft het bijbelboek Psalmen? _____
7. Hoeveel zonen had Lea? _____
8. Hoeveel armen had de kandelaar in de ontmoetingstent? _____
9. Hoe lang was de ark van Noach (in meters)? _____
10. Hoeveel personen gingen er in de ark? _____
11. Hoeveel leerlingen had Jezus? _____
12. Hoeveel bijbelboeken heeft het Oude Testament? _____
13. Hoeveel uur lang was het donker toen Jezus aan het kruis hing? _____
14. Hoeveel mensen kregen te eten met vijf broden en twee vissen? _____
15. Door hoeveel plagen werd Egypte getroffen? _____
16. Hoe oud was Jezus ongeveer toen hij in het openbaar begon op te treden? _____
17. Hoe oud werd Metuselach? _____
18. Hoeveel evangeliën staan er in het Nieuwe Testament? _____
19. Het 'getal van het beest' in het boek Openbaring _____