

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer :12

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 maart 2011

Kerkdienst voor : zondag 27 maart 2011

10.00 uur

PATMOSKERK – vierde lijdenszondag

Ds. G.J. van Butselaar

Viering Heilig Avondmaal

Organist: Arie Kes

Crèche:

Suzanne Uithuisje en Gera van Altena

Kindernevendienst:

Esther Kaars en Tanja de Jong

Eerste collecte is bestemd voor:

de Kerk

Tafelcollecte is bestemd voor:

de Diaconie

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	27 maart	Ester 6: 1-11	Zelfoverschatting
Maandag	28 maart	Ester 6: 12-7:6a	Het hoge woord komt eruit
Dinsdag	29 maart	Ester 7: 6b-8:2	De rollen worden omgekeerd
Woensdag	30 maart	Ester 8: 3-8	Onherroepelijk?
Donderdag	31 maart	Ester 8: 9-17	Nieuwe wet
Vrijdag	1 april	Ester 9: 1-10	Zelfverdediging
Zaterdag	2 april	Ester 9: 11-19	Verlenging

Toekomstverwachting

Protestanten hebben een moeizame verhouding tot traditie. Ze zweren bij de Schrift en de Schrift alleen. Protestantisme is een geloof zonder bemiddelingen, de ziel staat er naakt tegenover God. Geen priester, geen sacrament, geen geloofsleer, geen instituut, geen overlevering, kan de plaats innemen van het geloof van de enkeling. Het zijn hooguit hulpmiddelen, geleiders van het geloof, maar kunnen het niet vervangen.

Het radicale gemak waarmee sommige theologen (en vele kerkleden met hen) in de laatste decennia afscheid namen van hun religieuze erfgoed moet hiermee te maken hebben. In de breuk met hun traditie staan ze in een duidelijke traditie: het protestantse sektarisme, dat moeiteloos de tak doorzaagt waar het zelf op zit. De radicale onkerkelijkheid, waarmee Nederland zo langzamerhand een mondiale uitzondering aan het worden is, kan wellicht in ditzelfde licht worden verklaard.

Dezelfde minachting voor traditie kenmerkte ook de babyboomers die in de jaren zestig en zeventig de gevestigde orde bij het grofvuil zetten. Zo gemakkelijk als in Nederland in de jaren zestig en zeventig de nieuwe elites gevolgd werden, en de oude vaarwel werden gezegd, gebeurde het nergens. Nederland is daardoor een land van hypes en trends geworden. Zijn we in Nederland de weg kwijt?

Een religie met een moeizame verhouding tot traditie, in combinatie met een generatie zonder geheugen – geen wonder dat het 'vroeger was alles beter' ons gestolen kan worden. Maar is het omgekeerde 'later komt alles goed' een beter alternatief?

De nieuwe 'theologieën van de revolutie' waren doortrokken van een heilig geloof in later. Men wilde niet meer terug naar het paradijs, maar vooruit naar het Rijk van God. Het vooruitgangsgeloof domineerde de jaren zestig en zeventig en zette alle kaarten op de technologische en politieke maakbaarheid van de cultuur. Een messiaanse bevlogenheid maakte zich van de godgeleerden meester. God is de Komende en wij helpen hem een handje bij de komst van zijn Rijk. Al kunnen we het niet realiseren, we kunnen in de geschiedenis op zijn minst de weg bereiden.

Maar de toekomsthype in de theologie ging redelijk snel weer over.

Het laatmoderne relativisme heeft ons het geloof in zowel het ongeschonden paradijs als de glorieuze toekomst weer ontnomen. Het zijn niet meer dan verhalen.

Maar willen wij niet graag ontsnappen aan dit relativerende cynisme, waarin geen werkelijk verschil meer bestaat tussen kwade en goede dagen, vroeger, nu en later. Het doet er wel degelijk toe of morgen een nachtmerrie wordt of het uitkomen van een droom, en of je met anderen voor die droom wil gaan of niet. Hoe gisteren ook was, morgen zal beter zijn dan vandaag. Als dat niet meer voor jezelf geldt, dan toch wel voor je kinderen.

Een evolutionair bioloog zal zeggen: "Dat onuitroeibare vertrouwen in de dag van morgen zit nu eenmaal in de aard van het beestje"

Een christen daarentegen: "Dit is onze hoop, en in die hoop woont God".

Pieter C. Springer

Wij verwachten vol verlangen de Heer, hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Schenk ons uw trouw, Heer, op u is al onze hoop gevestigd.

Psalm 33 : 20 – 22

Voorbede

1. Voor de leraren en leraressen, dat ze plezier mogen hebben in dit belangrijke werk.
2. Voor de christenen in Pakistan, maak ons bereid hun kruis mee te dragen.
3. Help ons bij het zoeken naar een herder, die leiding kan geven de smalle weg te gaan.
4. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
5. Ontferm U over Japan, help hen door deze ellende heen. Geef wijsheid en kracht aan de hulpverleners.
6. Bescherm de inwoners van Libië, laat menselijke waarden belangrijker zijn dan olie.
7. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.

Ria Kaars

OPBRENGST COLLECTEN

Zondag 20 maart 2011

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds € 233.50

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 278.10

In memoriam

Op 9 maart 2011 is overleden zr. Jannetje Kes-Pereboom op de leeftijd van 94 jaar. Jannetje heeft op een nog te jonge leeftijd haar man Jan van Outger moeten missen.

Jannetje moest toen naast het verlies van haar man ook zorgdragen voor haar gezin en de winkel. Dit heeft zij tot op hoge leeftijd op een haar passende manier gedaan.

In de rouwdienst op 15 maart 2011 hebben we afscheid van haar genomen.

Als hier op aarde mijn werk is gedaan
 en ik kom veilig aan 's hemels kust aan,
 o, dan zal daarin mijn vreugde bestaan,
 dat ik heel dicht naast mijn Heiland mag gaan.
 O, dat maakt mij, zalig en blij,
 o, dat maakt mij, zalig en blij.
 Als ik het Lam zie, geslacht ook voor mij,
 dat maakt voor eeuwig, mij zalig en blij,

Als 'k eens de plaats, in de hemel bereid,
 en reeds zo lang door mij biddend verbeid,
 binnentreed, aan zijne hand voortgeleid,
 zal 'k bij Hem wonen tot in eeuwigheid,
 O, dat maakt mij, zalig en blij,
 o, dat maakt mij, zalig en blij.
 Als ik het Lam zie, geslacht ook voor mij,
 dat maakt voor eeuwig, mij zalig en blij.

In memoriam

Op 10 februari 2011 is overleden zr. Luitje Teerhuis-Kes op de leeftijd van 94 jaar. Luitje heeft in haar leven veel moeite en zorgen gekend. Op nog jonge leeftijd moest ze haar moeder al missen, later haar verloofde en vervolgens ook nog haar man. Gelukkig had Luitje een vast vertrouwen op God. Door haar geloof kon ze staande blijven in het leven.

Ook heeft Luitje veel vreugde gekend in haar leven. Hoewel zijzelf geen kinderen had, mocht zij wel een bessie zijn voor de kinderen van diverse predikanten. Als er wat gedaan moest worden in de kerk dan stond ze klaar, niks was haar teveel.

In de rouwdienst op 15 februari 2011 hebben we afscheid van haar genomen. We zongen toen, op haar sterfbed aangegeven, Psalm 118: 3 en 9 (bundel 1938)

Ik werd benauwd van alle zijden
en riep den Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde mij in 't lijden
en deed mij in de ruimte gaan.
De Heer is bij mij, 'k zal niet vrezén,
de Heer zal mij getrouw behoên.
Daar God mijn schild en hulp wil wezen,
Wat zal een nietig mens mij doen?

De Heer wou mij wel hard kastijden,
maar stortte mij niet in den dood,
verzachtte vaderlijk mijn lijden
en redde mij uit alle nood.
Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden
de poorten der gerechtigheid;
door deze zal ik binnentreden
en loven 's Heren majesteit.

In memoriam

Op 9 maart 2011 is overleden zr. Lijsbeth Kes-de Groot op de leeftijd van 89 jaar. Lijsbeth heeft naast zorgen ook vreugde gekend.

Veel markers hebben haar leren kennen als Lijs van de patat. Haar vriendelijkheid was bij velen bekend.

In de rouwdienst van 14 maart 2011 hebben we afscheid van haar genomen. Wij zongen toen Psalm 139: 1 en 8

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd,
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Sherpa”, Zandheувelweg 4, 3744 MN Baarn, afd Troefke: hr S. Kes,

o

Prinses Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Berg 9 : hr. K. de Wit

Verpleeghuis “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. de Dijk: hr. S. Peereboom

Afd. de Dijk: mw. E. Zeeman – de Groot

Afd. de Dijk: mw. L. Zeeman - Roos

Chr. Leefgemeenschap “Groot Schuylenburg”, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zeevangstraat 2, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser

Oranjefontein 35, 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. Kaars

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 101: mw. S. Zeeman – Zeeman

Kamer 112: mw. S. Commandeur – de Groot

Kamer 116: hr. J. Schouten

Kamer 118: mw. G. Dorland – Boes

Kamer 121: mw. N. Zeeman – Boneveld

Kamer 122: mw L. Teerhuis – Visser

Kamer 124: hr. K. Springer

Kamer 128: mw. H. Schul – Breekveldt

Kamer 327: mw. J. Zeeman-Vlasbloem

Kamer 134: hr. K. de Jong

Kamer 209: hr. C. Commandeur

Kamer 211: mw. L. de Waart - Stoker

Kamer 229: mw. L. Zeeman – de Waart

Kamer 234: hr. J. Schipper

Kamer 323: hr J. Boneveld

Kamer 328: hr. en mw. K. Visser – van Altena

Kamer 335: mw. S. de Waart - Boes

Kamer 336: mw. N. de Waart – Teerhuis

Kamer 203: hr. A. Zondervan

Kamer 207: mw. J. van Altena – de Groot

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 212: mw. J. Booneveld – Zondervan

Kamer 214: mw. E. Stoker – de Waart

Verpleeghuis Novawhere, prof mr P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Kamer 230: mw. P. Bootsman – Pereboom

Kamer 320: mw. T. Stoker – van Altena

Verpleeghuis Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd. Rozenhof 1: mw. L. Zeeman – Zeeman

Afd. Tulpenhof 2: mw. G. Zeeman – van Altena

Verpleeghuis De Hoge Hop, Roerdomp 2 , 1628 AW Hoorn

Afdeling kofschip hr. J. Appel

De Hervormde Gemeente te Marken en de Gereformeerde Kerk te Marken zijn voornemens zich te verenigen tot de Protestantse Gemeente te Marken, waarbij ook hun diaconieën worden verenigd tot de diaconie van die Protestantse Gemeente.

Het voorgenomen besluit tot vereniging alsmede de laatste vastgestelde jaarrekeningen van die gemeenten en van de betrokken diaconieën liggen ter inzage op het adres Kerkbuurt 101 te Marken en kunnen aldaar [op werkdagen tussen 20.30 en 21.30 uur] worden ingezien. Een eventuele schuldeiser van (een of meer van) de te verenigen gemeenten en/of van (een of meer van) de betrokken diaconieën kan tot een maand na deze publicatie bezwaren tegen het voorgenomen besluit inbrengen bij de classicale vergadering, per adres Purmersteenweg 20 te Purmerend, waarbij moet worden aangegeven waarom naar zijn inzicht door de vereniging zijn verhaalspositie wordt benadeeld.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer K.R. van Altena [adres: Kerkbuurt 101 te Marken]

17 April

IN DE AGENDA
LENTECONCERT

17 April

Een aankondiging om in uw agenda te zetten of op het prikbord in de keuken. Op zondag 17 April hopen het Marker Brass Ensemble en Marcantat een Lenteconcert te geven in de Patmoskerk.

In dit concert zal zeker de Passiemuziek niet ontbreken, we gaan dan immers onderweg naar Pasen. Maar ook muziek waarbij u niet meteen aan Pasen denkt zal langs komen.

De repetitie's zijn in volle gang en wij hopen u te ontmoeten bij dit concert. Meer info volgt nog. Graag tot ziens.

Sijtje Stoker

namens het Marker Brass Ensemble en Marcantat