

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer: 18

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 mei 2011.

Kerkdienst voor : Zondag 8 mei 2011.

Grote Kerk

10.00 uur. Ds. P. Dubbelman, Heemskerk.

Organist Albert Koffeman.

Creche : Gonda en Amber Zeeman.

Kindenevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper.

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Huwelijksinzegening

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Gréthe van der Lee en Marien van Belzen bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben aangevraagd. De huwelijksinzegening zal plaatsvinden op donderdag 12 mei a.s. om 14.30 uur in de Patmoskerk. Zij gaan wonen op de Kets 31.

Voor het bruidspaar wordt de christelijke voorbede van de gemeente verzocht.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	8	Psalm	16	Veilig bij God.
Maandag	9	Daniel	1 : 1 - 21	Gezond gedrag.
Dinsdag	10	Daniel	2 : 1 - 18	Wie helpt de koning uit de droom?
Woensdag	11	Daniel	2 : 19 - 35	Tekst...
Donderdag	12	Daniel	2 : 36 - 49	...en uitleg.
Vrijdag	13	Daniel	3 : 1 - 18	Uitkomen voor je geloof.
Zaterdag	14	Daniel	3 : 19 - 30	God gaat voor zijn dienaren door het vuur.

Overdenking : Gezang 411 vers 6 : Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer !

Wij leven weer in een jaargetijde waarin we regelmatig ons volkslied gezamenlijk in het openbaar zingen. Voor mij steeds weer een bijzonder moment. Het Wilhelmus van Nassouwe is een stemmig lied, vol religieuze inhoud en vaderlandse geschiedenis. Er zijn maar weinig volksliederen met zo veel inhoud. Het lied geeft moeilijke tijden weer, maar ook verlossing door Gods hand. Als je de tekst zo doorneemt, dan had het lied wel door David geschreven kunnen zijn. Je kunt het ook omdraaien, de schrijver heeft zich duidelijk laten inspireren door de psalmen van David, de man naar Gods hart. Gezang 411 kent 15 mooie coupletten, maar het 6^e couplet, dat wij meestal na het eerste couplet zingen, is voor mij toch wel de mooiste. Wat een geloofsvertrouwen spreekt daaruit.

Met de woorden 'Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer !' wordt aangegeven dat de strijder het allemaal van de Here God verwacht en het heil bij Hem zoekt. De Here als schild om achter te schuilen, om te behoeden, te beschermen. Om je veilig bij te weten en te voelen. Hoe fijn is het te weten dat de Here je beschermt, door zijn handen over ons uit te strekken en ons te behoeden tegen de aanvallen van de satan, die slechts wacht op een kans ons van het eeuwige leven te beroven. De Here zal dat niet toelaten bij hen, die zich onder zijn hoede scharen. En wij zijn allen welkom onder zijn hoede. Ook mogen wij anderen vertellen van deze schuilplaats en hen uitnodigen eveneens te komen onder Gods eeuwige bescherming. Zijn schild is voor alle mensen, mits men zich onvoorwaardelijk onder Gods bescherming plaatst. Wat een genade ! Beseffen wij ons dat eigenlijk wel ? Of zingen we deze woorden gedachtenloos ? Het is toch onvoorstelbaar dat onze Grote God, de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarin en daarop is, dat Hij ons nietige, eigenwijze, vervelende en ondankbare schepselen, met zoveel liefde omringt en zelfs zijn zoon Jezus Christus offert, om ons schild ende betrouwen te zijn. En dat er dan evengoed nog mensen zijn die de Here afwijzen en hun eigen weg willen gaan ! Hoe kan dat bestaan ?! En de Here maakt het ons zo makkelijk. We mogen alles aan Hem overlaten en ons vertrouwen volledig in Hem stellen. En dan zorgt Hij voor ons en redt en beschermt ons. Wat willen we nog meer ?! De schrijver van het Wilhelmus heeft het wel begrepen en laat dat duidelijk in de woorden doorklinken. 'Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer !' De Here is het fundament en daarop kan gebouwd worden. Dan sta je als mens rotsvast en kan niets of niemand je meer verwoesten. Maar aan dat bouwen moeten wij als mens dan wel meewerken. Door het voortdurend bouwen aan je geloof wordt het schild sterk genoeg om alle duivelse aanvallen te weerstaan. Het bouwen doen we als geloofsgemeenschap samen, in de kerk, in bijeenkomsten als bijbelkringen e.d. Overal waar het Woord van God wordt geopend en besproken. En door Gods zegen daarover te vragen wordt het schild ondoordringbaar, Gods handen houden ons dan vast. Wat heerlijk om zo door het leven te kunnen gaan. En de Here Jezus is daarbij de deur, die geopend wacht tot wij er doorheen gaan. Onze Leidsman is ons voor gegaan, heeft de weg bereid en pleit voor ons bij zijn Hemelse Vader. Laten wij in de voetsporen van Jezus treden en dan komen wij veilig aan.

Wij zijn als samengaande gemeenten op zoek naar een aardse leider, die mee helpt bouwen aan een hechte protestantse gemeente op Marken. De gemeenten hebben zelf al de eerste grote stappen gezet en de nieuwe predikant kan het proces verder begeleiden en afronden, zodat er een sterke geloofsgemeenschap met een duidelijke visie op de toekomst ontstaat. Laat het onderstaande vers ons dan steeds voor ogen blijven.

"Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer !
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer !
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Voorbede

1. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
2. Dank U Heer dat U de dood heeft overwonnen, dat U ons bent voorgegaan.
3. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
4. Voor onze Koningin en haar familie, bescherm hen op al hun wegen.
5. Wees het volk van Japan nabij, geef wijsheid om deze chaos te overwinnen.
6. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
7. Voor het echtpaar Van Belzen - Van der Lee dat Uw liefde en trouw hen onlosmakelijk mag verbinden. Geef hen een vreugdevolle dag.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten.

Zondag 1 Mei. 2011.

Eerste collecte bestemd voor Project Pakistan	185,46	Euro.
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	170,62	Euro.

Tijdelijk adres:**J. Schipper.**

Revalidatie afdeling Kamer 118
 Evean Eduard Douwes Dekker
 Schoenerstraat 11
 1034 XZ Amsterdam.

ADRESWIJZIGING

Familie M. Kaars – Schipper is verhuisd van Almerestraat 7 1156 BX naar
 Kerkbuurt 195 1156 BT

Natascha Kaars en Kees Honingh zijn verhuisd van Akkerstraat 1 1156 AE naar
 Almerestraat 7 1156 BX

**Kerkenraadsleden, die bevestigd zullen worden in de dienst
van 22 mei 2011**

Ouderlingen

Jan Uithuisje
Pieter Moenis
Wim Schul
Jan Schipper
Aaltje Zeeman
Jan Piet van Altena
Sijtje Springer-Kes
Neeltje van Altena-Boneveld
Walter Maas
Anton van Altena
Erwin van Altena

Ouderling Kerkrentmeesters

Jongejaap Commandeur
Pieter Kaars
Pieter Boes
Klaas Cornelis Zondervan
Cornelis Zeeman

Diakenen

Sijmen Zondervan
Simon van Altena
Trijntje Boes-Boes
Dirk Commandeur
Charlotte Zeeman-Schipper
Pieter Pereboom
Richard Sterkenburg
Cornelis Teerhuis
Klaas Richard van Altena