

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer: 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 mei 2011

Kerkdienst voor : Zondag 15 mei 2011

Grote Kerk

10.00 uur: Ds A. Schrage-Buitenbos, Ouderkerk a/d Amstel

Organist Piet Boneveld

Schoollied: Gezang 457 : 1

Kaarsen aansteken / schoollied lezen: Jiddo Springer

Crèche: Petra Zeeman en Ria Abcouwer

Kindernevendienst: Esther Kaars en Tanja de Jong

Eerste collecte is bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	15	Psalm	23	Herder en gastheer
Maandag	16	1 Petrus	2:1-10	Heilig volk
Dinsdag	17	1 Petrus	2:11 -17	Vrijheid
Woensdag	18	1 Petrus	2:18-25	Christelijke assertiviteit
Donderdag	19	Genesis	6:5-22	Scheepsbouw
Vrijdag	20	Genesis	7:1-24	Bootvluchtelingen
Zaterdag	21	Psalm	98	Nieuw lied voor de HEER

Petrus zei: "Ik ga vissen."

Johannes 21: 3.

Op Paasmorgen blijkt het graf leeg.
 Jezus verschijnt aan Maria en op de avond van die eerste dag ook aan de apostelen.
 Na een week verschijnt Jezus weer in hun midden en kan Thomas zijn geloof belijden.
 Nu pas is hij in staat te geloven, omdat hij de Here Jezus heeft aangeraakt.
 Jezus zegt tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven."
 Daarna verlaten de apostelen Jeruzalem en gaan zij terug naar Galilea, terug naar vroegere leven.
 "Ik ga weer vissen", zegt Petrus.
 "Dan gaan wij met je mee", reageren de anderen.
 Wat kunnen ze anders doen dan de draad van het gewone leven weer oppakken?
 Met hun schip naar zee en vissen.
 Wie in verwarring is of veel verdriet heeft meegemaakt, probeert op een gegeven moment ook de dagelijkse draad weer op te pakken om zo in de vertrouwde structuur van het leven het evenwicht weer terug te vinden.
 Een manier van doen die nu nog steeds door veel mensen - al dan niet bewust - wordt gevolgd.
 Of is het hier bij de apostelen aan het meer van Tiberias misschien een uiting van onzekerheid en teleurstelling?
 Dat zou zomaar kunnen.
 We hoeven ons maar een ogenblik in hen te verplaatsen.
 Met het oppakken van de dagelijkse gang van zaken keert tenminste de zekerheid van het bestaan terug.
 De discipelen stappen weer aan boord van hun schip, maar de hele nacht vangen zij niets.
 Het lijkt wel alsof hun oude leven hen niet terug wil hebben.
 En wat gebeurt er?
 Aan de oever zien ze een gestalte staan.
 Het blijkt Jezus te zijn.
 Hij wil de apostelen eraan herinneren dat zij geroepen zijn tot vissers van mensen en daagt hen uit hun netten aan de andere kant van het schip uit te werpen.
 Vertrouwend op die figuur aan de andere oever van het meer doen zij wat hun wordt opgedragen.
 En nu kunnen ze het net bijna niet binnenhalen, zoveel vis zit erin.
 En toch scheuren de netten niet.
 Het klinkt bijna als een bezwering: Geen scheuringen. Laat de eenheid die de Here Jezus zo ter harte gaat bewaard blijven.

Neeltje van Altena Boneveld, ouderling

Voorbede

1. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
2. Voor onze Koningin en haar familie, bescherm hen op al hun wegen.
3. Wees het volk van Japan nabij, geef wijsheid om deze chaos te overwinnen.
4. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
5. Voor het echtpaar Van Belzen - Van der Lee dat Uw liefde en trouw hen onlosmakelijk mag verbinden.
6. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven.
7. Voor de Diakenen, dat ze oog mogen hebben voor de minder bedeelden.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 8 mei 2011

Eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 177,92
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 181,80

Ziekenboeg**De heer C. Roos**

O.L.V.G. Ziekenhuis
 5^e verdieping, kamer 1a
 Oosterpark 9, 1090 HM Amsterdam

De heer P. Teerhuis

Verpleeghuis Molentocht
 Afdeling Rozenhof 3
 Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Kerkdienst op Radio 5 met ds. Dekker

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat op zaterdag 11 mei om 20 uur op Radio 5 een kerkdienst wordt uitgezonden waarin ds. H. Dekker voorgaat.

De kerkenraad en de beroepingscommissie.

Ria Schipper – Adriaans

Ga maar, vlieg maar kleine vlinder, vlieg maar helemaal omhoog.

Ga maar, vlieg maar lieve vlinder, vlieg maar naar de regenboog.

Als eens door onze zouten tranen een klein zonnestraaltje lacht.

Weten wij, mijn mooie vlinder dat jij daar boven op ons wacht.

Pieter en Nelly

Simon, Marja, Yorick en Noa

Ilona, Arno en Bjarne

BESTEMMING

De kerk zit al bomvol als we te laat binnen komen. We leunen achter in de zaal tegen de muur, en puffen even uit. Gelukkig niet de laatste, denk ik als er even later een jongeman met een grote tas naast me komt staan. De dienst begint. De voorganger opent zijn gebed met te danken voor het feit dat de overledene nu bij zijn Hemelse Vader is. Het is even stil en dan klinkt uit de tas luid en duidelijk de stem van een tomtom: 'Bestemming bereikt, bestemming bereikt.'