

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer: 21

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 mei 2011

Kerkdienst voor : Zondag 29 mei 2011

Patmoskerk

10.00 uur: Ds W.H.B. ten Voorde, Almere

Viering H. Avondmaal

Organist: Dirk Kes

Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Eerste collecte is bestemd voor de Kerk

Tafelcollecte is bestemd voor de Diaconie

Donderdag 2 juni 2011, Hemelvaartsdag

Grote Kerk

10.00 uur: Ds A. Schrage-Buitenbos, Ouderkerk a/d Amstel

Organist: Piet Boneveld

Geen crèche, geen kindernevendienst

Eerste collecte is bestemd voor Marken helpt Roemenië

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Overdenking

Had u het ook even benauwd vorige week, toen de Amerikaanse dominee Harold Camping riep, dat afgelopen zaterdag de wereld zou vergaan?

Op verschillende plekken over de wereld hadden zich gelovigen verzameld om het einde der wereld af te wachten, al dan niet biddend!

Maar deze zaterdag, het was een prachtige lentedag, vrij warm, ging geruisloos over in een zwoele avond....de hemel gaf een prachtige zonsondergang en nergens was iets te bespeuren van zwavel en vuur....het enige vuur dan was van talloze barbeques...!

Maar er zullen die avond vele mensen zijn geweest die opgelucht adem haalden... U ook? Op zich is het niet zo raar dat men denkt aan het eind der tijden, want, wees eerlijk, de tijden zijn momenteel helemaal niet zo rooskleurig; we worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met rampen als aardbevingen, tsunami's, met oorlogen, onrust, en geweld! Kijk naar Japan, de kernreactoren in Fukushima zijn nog steeds niet veilig en wat heeft dat verder voor gevolgen voor niet alleen Japan maar ook de rest van de wereld?

We zijn echter gauw geneigd om deze dingen maar gauw te vergeten en letterlijk over te zappen naar de dingen van de dag... zolang wij er maar niet al te veel last van hebben!

Maar het kan geen kwaad om eens na te denken over de Dag des Oordeels, waarvan niemand weet wanneer dat zal zijn maar ik denk wel dat deze Dag dichterbij is dan wij denken!

Door de eeuwen heen wordt al gewaarschuwd voor het eind der tijden, en men denkt hierbij aan het letterlijke einde van de aarde, die dan wordt verzwoegen door vuur en zwavel...

De filmindustrie speelt hier nu dan ook lustig op in met spectaculaire rampenfilms, en vergroot hiermee niet alleen de angst van de mensen maar ook hun eigen omzet, kassa...!

Maar eigenlijk is de ondergang van de wereld al begonnen; ja hoor, zegt u, dat zal wel...!

Maar kijk om u heen, je hoort en ziet en voelt de verkilling, de verloedering, egoïsme en vervlakking, liefdeloosheid... ik hoef u toch niet uit te leggen wat ik daar precies mee bedoel!?

Sla de kranten open, kijk naar het huidige aanbod van televisieprogramma's, leg je oor te luisteren hier en daar en je wordt er bang van! Dát is de eigenlijke ondergang van de wereld!

Die zogenaamde onheilsprofeeten, die het blijkbaar dus ook nu weer mis hebben, het is heel makkelijk om deze mensen voor gek te verklaren en verder links te laten liggen maar ze zullen toch bij velen iets raken, opdat men weer wakker geschud wordt en gaat nadenken over hoe het toch zover is gekomen met deze wereld, onze wereld, Gods wereld!

Noach werd ook uitgelachen toen hij de ark bouwde, maar hij kreeg wel gelijk!

In de bijbel wordt er ook verschillende malen gewaarschuwd voor het eind van de wereld:

“Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden” 2 Petrus 3:10

In sommige gelovige kringen is het gebruikelijk om, bij afspraken die gemaakt worden, hierbij op te merken: indien de Heer vertoeft te komen ...

Dat is een mooie uitdrukking die ook weergeeft, dat wat je ook wil doen of waar je ook heen gaat, je altijd moet rekenen met Hem, die je doen en laten bepaalt!

Je leven ernaar inrichten en waakzaam zijn, dat is wat God van ons vraagt!

Pinksteren is in aantocht... In Handelingen 2 weten we het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest, maar kennen we ook de toespraak van Petrus, die ook verwijst naar deze dingen: over het uitstorten van de Geest op alle vlees, over het profeteren en gezichten zullen zien, dromen en wonderen in de hemel, tekenen op aarde van bloed en vuur en rookwalm, de zon die wordt verduisterd en de maan die in bloed verandert, voordat deze grote dag des Heren komt, en tot slot: En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Nog is er hoop, nog is er tijd, laten we die tijd goed gebruiken!

Pinksteren is niet alleen het feest van de Heilige Geest, het was ook het begin van de eerste gemeente, afgelopen zondag was er ook een begin van een nieuwe gemeente: de fusie van de Gereformeerde en de Hervormde kerk op Marken is een feit, we heten nu de Protestantse Gemeente Marken. Laten wij dan ook leven als in die eerste gemeente, maar laten wij ook leven als waren wij de laatste gemeente... opdat onze werken gevonden zullen worden!

Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. 2 Petrus 3: 17-18

Anneke Commandeur-Kroes

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	29	1 Petrus	3:13-22	Hoop doet leven
Maandag	30	Genesis	8:1-14	Drooglegging
Dinsdag	31	Genesis	8:15-9:7	Buitenlucht!
Woensdag	1	Psalm	47	Hooggestemd
Donderdag	2	Daniël	7:1-14	Een blik in de hemel
Vrijdag	3	Daniël	7:15-28	Hogere dierkunde.
Zaterdag	4	Psalm	27	Niet bang

Voorbede

1. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven.
2. Voor de Diakenen, dat ze oog mogen hebben voor de minder bedeelden.
3. Laat niets ons in de weg staan om één te zijn in aanbidding, om U te loven en te dienen.
4. Help ons het unieke wat U in een ieder van ons hebt gelegd tot schoonheid te brengen.
5. Wees het volk van Japan nabij, help hen die de ramp hebben overleefd hun verdriet te delen.
6. Voor allen die in het huwelijk zijn getreden, dat ze de verbondenheid met U niet loslaten.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 22 mei 2011

Eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds	€ 283,78
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 318,60

Verlag van de kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 17 mei 2011 in gebouw Hoogh

Aanwezig 18 leden, afwezig 7 leden.

Opening

De voorzitter opent de vergadering door het lezen van Psalm 46 waarna hij ons voorgaat in gebed.

Mededelingen

De voorzitter leest binnen gekomen e-mail voor. Verder werden van diverse gemeenteleden adreswijzigingen medegedeeld. De uitgeschreven leden, zullen in het kerkblad worden vermeld.

Vaststellen notulen van de KRV van 18 april 2011

Na goedkeuring zijn er de volgende opmerkingen:

Tijdens de Evangelisatie dienst op 3 juli zullen medewerkers uit Thailand een presentatie geven. Gelet moet worden op noodzakelijke technische en praktische aanpassingen.

Protestants Marken - Berichten over de fusie.

Een bericht van de Classis wordt voorgelezen. Dit zal in het kerkblad worden geplaatst, met een korte toelichting. Verder nemen we kennis van het "juridisch stuk" van de notaris. Ook is er een verklaring van de belastingdienst dat er geen overdrachtsbelasting behoeft te worden betaald. Tevens wordt het "Bevestigingsformulier Ambtsdragers" voorgelezen.

Beroeping predikant

De door de PKN aanbevolen "Beroep brief" dient na 29 mei 2011 aan Ds. Dekker aangetekend te worden gestuurd meteen bijlage over praktische zaken.

Binnen 3 weken na ontvangst van de brief dient Ds. Dekker zijn beslissing aan ons kenbaar te maken.

Diaconie

Besloten is om het water bij de doop te laten verzorgen door de dienstdoende koster.

Tevens is gesproken over het dooplied en tekeningen die door de kinderen aan de doopouders zullen worden aangeboden. Dit wordt teruggekoppeld met de kindernevendienst.

Kerkrentmeesters

Er wordt melding gemaakt dat het ophalen van de zakjes van de Paascollecte niet goed is gegaan. Dit zal in de toekomst beter moeten worden geregeld. Tot op heden zijn in 6 wijken geen zakjes opgehaald. Eén ouderling wil wel in haar woonbuurt de zakjes ophalen.

Ds. Dekker heeft beide pastorieën bekeken. Zijn voorkeur gaat uit naar Hoogkamplaan 1a.

Er wordt toestemming gevraagd om beide pastorieën te renoveren ;

Akkerstraat 16 kosten ongeveer 26.500 euro

Hoogkamplaan 1a kosten nog onbekend.

De Kerkenraad gaat akkoord met de renovaties. De renovaties zijn zeker verantwoord omdat onze financiële positie dit toelaat en verkoop van 1 pastorie niet verstandig en noodzakelijk is. Mocht n.l. de nog aan te trekken kerkelijk werker de pastorie niet willen betrekken, dan kan de woning alsnog worden verhuurd in de particuliere sector.

In de komende KR vergadering van 20 juni a.s. zullen alle financiële stukken over 2010 en 2011 worden behandeld en waar mogelijk worden samengevoegd.

Pastoraat

De 2^e wijkavond , waarbij ong. 16 personen aanwezig waren, was geslaagd.
In het najaar gaan de huisbezoeken / wijkavonden weer beginnen.

Kerkdiensten - Zomeravond zangdiensten

Besloten wordt om hiermee door te gaan.

Aantal van 3 wordt afgesproken, te verdelen over beide kerkgebouwen.

Rondvraag

Gevraagd wordt wie de bij het komend avondmaal de " plaatsaanwijzers" willen zijn.

Hiervoor melden zich 2 mensen.

Ook wordt gevraagd waarom in de vesperdienst van Goede Vrijdag er geen collecte is gehouden. Hierop antwoordt de voorzitter dat dit in een vesperdienst nooit gebeurt.

Er wordt om hulp gevraagd bij het grasmaaien rondom de pastorieën. Deze hulp wordt door de kosters toegezegd.

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk Onze Vader

WEBSITE PROTESTANTS MARKEN

Op deze site staan foto's geplaatst van de kerkdienst van afgelopen zondag.

Het bekijken waard!

Ook kunnen via deze site gemiste kerkdiensten beluisterd worden.

Verder is er veel informatie te vinden over onze kerk.

K.Zeeman

Cursus Theologische Vorming gemeenteleden (TVG)

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Cor. 13 niet bedoeld als huwelijgstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus op de huidige theologische inzichten gehad?

Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verruimt de kijk op dingen die allang bekend waren vanwege opvoeding maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse kerk in Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding is niet nodig. In totaal duurt de cursus drie jaar, per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 30 weken van eind augustus tot half april 2011/2012 bijeenkomsten belegd in Amsterdam. De kosten bedragen € 225,-.(gespreide betaling is mogelijk) Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris: Maaïke Lok-Funcke, tel. 023 56 15104, e-mail: lok-funcke@hetnet.nl. Op verzoek kan een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

ADRESWIJZIGING

S. Commandeur is verhuisd van IJsselmeerweg 48 naar Buurterstraat 29 1156 AP

Astmafonds collecte 2011

6

Namens het Astmafonds wil ik alle gevers uit Marken hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de collecte dit jaar. Dankzij de inzet van de collectanten is er een mooi bedrag opgehaald van

€957,64

Mede namens alle mensen met chronische longziekten, zoals astma en COPD, nogmaals heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Marie Appel

Onze huwelijksdag, 12 mei 2011, was voor ons onvergetelijk!
Graag willen wij hierbij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling, de warme woorden en de vele attenties die wij mochten ontvangen.
Nogmaals hartelijk dank!

Marien & Gréthe van Belzen – van der Lee

Isa Naomi Vithuisje

zij is geboren op 16 mei 2011
om 08:16 uur.

Bij haar geboorte woog
zij 3474 gram.

wil je beschuit met muisjes komen eten,
bel of mail even van tevoren.

Dirk, Amanda, Noah* en Jonas
Dichtershof 58
1382 DJ weesp
0204-795135
boes.vithuisje@upcmail.nl



“In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, Heer, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis”.
Psalm 4: 9

7

Na onverwacht slecht nieuws is het snel bergafwaarts gegaan. Na een kort ziekbed is rustig ingeslapen mijn vader, schoonvader en opa

Egbert (Ep) Veldman

*Assen, 6 maart 1934

†Monnickendam, 19 mei 2011

Hij heeft zijn rust gevonden en is thuis gekomen. We zullen hem missen.

Bart Veldman
Regina Veldman – Swart
Noor & Cato

Correspondentieadres:
Schoolstraat 26A, 2282 RD Rijswijk

De rouwdienst zal gehouden worden op dinsdag 24 mei 2011 om 15:00 uur in de Patmoskerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats vinden op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Ep ligt opgebaard in het trefpunt te Marken.
Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet is mogelijk een uur voorafgaand aan de rouwdienst in de Patmoskerk.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk.

Ep hield van bloemen.

Aangedaan zijn we door het overlijden van onze bridge vriend

Ep Veldman

Ep was jarenlang lid van onze Technische Commissie.
Hij laat een lege plaats achter.
Wij wensen Bart en Regina met hun kinderen Noor & Cato
heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bridgeclub De Breg

Na een strijd tegen een slopende ziekte is op 19 mei 2011 een waardig erelid van de tennisclub Marken overleden,

8

Ep Veldman

Ep Veldman is na ruim 25 jaar actief te zijn geweest voor de vereniging, door zitting te nemen in het bestuur en zich te hebben ingezet voor verschillende commissies van de tennisvereniging, benoemt tot erelid vanaf 2004. Met het overlijden van Ep, verliest de Tennisclub Marken een groot lid die zich zeer betrokken voelde bij alles wat met tennissen te maken had. We zijn Ep zeer erkentelijk voor al zijn vrijwillige inzet.

Wij wensen de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe.

Tennisclub Marken

In Memoriam

Op donderdag 19 mei 20 11 overleed **Egbert Veldman**

Eb was vanaf 2000 medewerker van het kerkblad van de Gereformeerde Kerk
Sinds 2005 was hij betrokken bij het samenstellen van Protestants Marken
Hij moest helaas begin januari 2010 af haken door ziekte.
Wij verliezen in hem een gewaardeerde medewerker.

Onze gedachte gaan uit naar zijn zoon , schoondochter , kleinkinderen en verdere familie
Moge zij de kracht vinden dit verlies te verwerken.

Redactie Protestans Marken.

In memoriam

Op 19 mei 2011 is overleden br. Ep Veldman op de leeftijd van 77 jaar.

Enige jaren geleden openbaarde zich bij Ep een ernstige ziekte. In een eerste tijd leek de ziekte te zijn overwonnen. Maar in het najaar van 2010 kwam de ziekte in alle hevigheid terug.

Ep wilde zo graag zijn twee kleinkinderen zien opgroeien. Maar helaas, het mocht niet zo wezen.

Op 19 mei jl. is hij in Swaensborch overleden.

Hij kon nu gaan slapen zonder zorgen,
want slapend komt hij bij Hem thuis,
alleen bij Hem is hij geborgen.
Hij doet hem rusten in de morgen,
en wonen in een veilig huis.