

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer :23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 juni 2011

Kerkdienst voor : zondag 12 juni 2011

GROTE KERK

1^e Pinksterdag

10.00 uur

**Ds. A. Schrage-Buitenbos,
Ouderkerk a/d Amstel**

Organist: Piet Boneveld

Schoollied: Gezang 249: 1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Johan O. Uithuisje

Crèche: Anja van Altena en Mireille van Veen

Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman

Eerste collecte is bestemd voor de Zending

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Maandag 13 juni 2011 2^e Pinksterdag

PATMOSKERK

10.00 uur

Ds E.T. Bergman, Katwijk

Organist: Arie Kes

Eerste collecte is bestemd voor Family Help Program van Steur

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Meditatie.

Nog een paar dagen en dan is het Pinksteren.

De oorsprong van Pinksteren ligt in wet van Mozes die aan Israel was gegeven na de uittocht uit Egypte. In Leviticus 23 lezen we dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach, nieuwe offers voor God moeten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest wordt ook wel het 'Feest van de Eerstelingen' genoemd. Er moesten 'eerstelingen' van de graanoogst en het vee worden geofferd.

In de christelijke theologie, die hier geheel in lijn ligt met de Joodse, waren de eerste nieuwe bekeerlingen op de eerste Pinksterdag de 'eerstelingen van de oogst' die toegevoegd werden aan de eerste christelijke gemeente: de "geboorte" van de kerk.

Al langere tijd is Pinksteren wat moeilijk uit te leggen aan onze ontkerkelijkte omgeving. Bij kerst en pasen is er voor de goegemeente een koppeling aan gezelligheid en voorjaar. Dat wordt aangekleed met versierde bomen, kerstmannen, gekleurde eieren en onnozele paashazen. Hemelvaart ligt al wat lastiger, zo lasen we vorige week in het kerkblad.

Ook in de kunst zie je veel minder van Pinksteren. Een paar maanden geleden was ik in Florence en daar is een overweldigende hoeveelheid hoogstaande kunst met een kerkelijke achtergrond. Van alles aan Bijbelse taferelen waar je een plaatje van kunt maken, van Adam en Eva tot de jongste dag aan toe. Maar van Pinksteren zie je weinig of niets. En in wat er dan wel is, staat Maria centraal. Zij symboliseert volgens de katholieke leer de kerk en was (volgens handelingen 1:14) in het gezelschap van de apostelen na de hemelvaart. Zodoende. GEEST en uitstorting van GEEST laten zich niet zomaar uitbeelden; die zitten in de kunstenaar als hij met zijn penseel of muzieknoden een boodschap probeert door te geven.

GEEST, in dit geval Heilige Geest is een kracht; een inspirerende beweging. De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht (=LIEFDE) en kan worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. En dat is wat Jezus, wat de Eeuwige ook met ons is gaan delen, zoals Jezus beloofd had bij zijn hemelvaart.

Dat stelt hemelvaart ook in een ander daglicht: geen wonderlijke verdwijntruc van een lichaam tegen de zwaartekracht in, maar het één worden in de Geest met de Eeuwige.

We lezen: "Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen".

En dat maakt wat los bij mensen: *"Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken".*

Hoe je er ook tegen aan kijkt, ik herken hier wel wat van in het verslag van de 37^e EO-jongeredag (afgelopen zaterdag). Voor kerkelijk Marken en haar jeugd is dit niet helemaal hun "cup of tea" maar voor de 26.000 bezoekers heeft de boodschap "Als jij 'ja' zegt komt God in je hart" betekenis: Pinksteren !!

Pinksteren: één worden in de Geest met de Eeuwige; een soort hemelvaart voor het gewone volk met de voeten op de aarde. Jaarlijks even opwaarderen en vieren.

De prachtige Marker klederdracht is er al meer dan een eeuw klaar voor ☺

Voorbede

1. Wees het volk van Japan nabij, help hen die de ramp hebben overleefd hun verdriet te delen.
2. Voor allen die in het huwelijk zijn getreden, dat ze de verbondenheid met U niet loslaten.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
4. Voor de christelijke omroepen dat ze programma's mogen maken die mensen op het spoor van Jezus brengen.
5. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanselen door aardse zaken na te jagen.
6. Geef de christenen in Pakistan vrijmoedigheid, om ondanks alle tegenstand, gebedsdiensten te houden.
7. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	12 juni – 1 ^o Pinksterdag	Handelingen 2:1-13	Verstaanbaar voor iedereen
Maandag	13 juni – 2 ^o Pinksterdag	Handelingen 2: 14-28	Vervulde profetie
Dinsdag	14 juni	Handelingen 2: 29-42	Trefzeker
Woensdag	15 juni	Psalm 104: 1-15	Kennis der Natuur
Donderdag	16 juni	Psalm 104: 16-35	Kennis van God
Vrijdag	17 juni	Matteüs 8: 2-13	Aangeraakt
Zaterdag	18 juni	Matteüs 8: 14-22	Gezond leven

Rooster kerkrentmeesters Patmoskerk

Maand juni: Piet Boes en Freek Visser

Opbrengst collecten

Hemelvaartsdag

De eerste collecte bestemd voor Marken helpt Roemenië	€ 190,74
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 156,30

Zondag 5 juni

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan	€ 240,19
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 162,85

Doopaangifte

4

Op 17 juni 2011 van 19.00 tot 19.30 uur is er de gelegenheid voor doopaangifte bij de scriba van de kerkenraad :

Wim Schul Zuiderzeeweg 54 tel. 601799.

Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst worden gehouden op zondag 26 juni 2011 in de tent op de haven door Ds W. Gugler.

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds- De Macht van het Kleine heeft op Marken **692 euro opgebracht**. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Van 23 tot en met 28 mei gingen in heel Nederland ruim 35000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds. Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Nederland leven 120,000 mensen met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft veel last houden van aanvallen,

Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is dus geld nodig voor onderzoek. Maar zeker ook voor voorlichting, veel mensen weten niets over de aandoening epilepsie. Naast het subsidiëren van onderzoek en het geven van voorlichting, organiseert het Nationaal Epilepsie Fonds vakanties voor mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. Ook verleent het fonds individuele hulp aan mensen met epilepsie,

Hebt u de collectant gemist ? Maak dan een bijdrage over op giro 222111 ten name van het Nationaal Epilepsie Fonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2)

Het Nationaal Epilepsie Fonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die gegeven heeft aan de collectant.

A. Springer - Zeeman

NEDERLAND ZINGT TV

5

De Evangelische Omroep nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de TV-opname van een koor- en samenzangavond onder de titel "Nederlant Zingt" op:

D.V. dinsdag 21 juni 2011 in de Grote- of St.Nicolaaskerk aan de Grote Kerkstraat 59 te Edam.

Medewerkende musici en zangers zijn o.a. het Collegium Vocale uit Zaandam onder leiding van Cor Brandenburg en de Chr.Koorvereniging Deo Juvante onder leiding van Bert Moll en organist Martin Zonneberg.

De kerk is open vanaf 18.45 uur, de aanvang is 19.45, in verband met TV-opnamen dient u uiterlijk 19.30 aanwezig te zijn. Bij binnenkomst ontvangt u een programma van de avond. De toegang is gratis.

LET OP !!

Vanaf heden moet iedereen een reservering maken om een opname bij te kunnen wonen. Dit kan via www.eo.nl/nederlandzingt of telefonisch via de EO Reserveerlijn 0900 3002130

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ADRESWIJZIGING

Jannetje Pereboom is verhuisd van Kerkbuurt 19 naar Kets 24

Mevr. T. Vlasbloem-Visser

Verpleeghuis Novawhere
Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1
Unit 1, kamer 313
1444 HT Purmerend

Je bent een wonder
Je bent bijzonder
Je bent een parel in Gods hand

Geboren om voor altijd lief te hebben

Feline Lente van Essen

geboren 24 mei 2011

Dochter van Richard van Essen en Esther de Waart

Mijn achtste kleinkind waar ik heel gelukkig mee ben.

Gaartje Dorland-Boes
Swaensborch, kamer 118

Profeten

6



1. Met de lettergrepen hieronder kun je vijf namen van profeten vormen. Welke zijn dat?



2. Nog zes profeten:



Waterland Kerkenland 2011

16 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

ZUIDROUTE

Zaterdag 18 juni

Zondag 19 juni

Zunderdorp

Achterlaan 12

dansgroep Gaida

Israëlische en Chassidische dansen
op veertien vierkante meter

zanggroep en blokfluitensemble

samen en apart
muziek van rond 1600

Ransdorp

Dorpsweg 55

Waterlandse Harmonie

filmmuziek
in hout en koper geblazen sferen

Marker Brass Ensemble

prettig klassiek
vaardig en met vaart

Holysloot

Dorpsstraat 30

studenten HKU

liedjes en instrumentaal
huiswerk in uitvoering

Zadar

Balkan, muziek en zang
van opzweepend tot gevoelig

Durgerdam

Durgerdammerdijk 76

Trio Tangata

tangomuziek van Argentijnse bodem
één trio, één bodemloze passie

A Libe

muzikaal duo
met grote staat van dienst



Info Zuidroute: Henk Breur Termietergouw 5 1027 AD Amsterdam/Zunderdorp
telefoon: 020-6340727 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Laatste nieuws:
www.kerkencultuurwaterland.nl

Waterland Kerkenland 2011

16 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

NOORDROUTE

Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni

Monnickendam

R. K. Kerk, Noordeinde 17

Waterlands Kamerkoor

klassiek koor

madrigalen uit de 16e en de 20ste eeuw

Capricciata

kamerkoor

klassiek van alle tijden

Broek in Waterland

Kerkplein 13

Ogto Gadje

zigeunermuziek

door meesterlijke muzikanten

MainstreamJazz

jazz

maakt er weer een feest van

Zuiderwoude

Dorpsstraat 1

Stuurloos

gedreven mannenkoor

met repertoire van alle kanten

De Blauwe Maandag

gemengd koor

vol variatie

Uitdam

Dorpsstraat 41

Eveline Juten

liederen uit de 17e eeuw

begeleidt zichzelf op cister

Amhràn

Iers

van ingetogen tot uitbundig



Info Noordroute: Annet Nielsen Cornelis Roelestraat 16 1151 CB Broek in Waterland
telefoon: 020-4031388 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Fietsverhuur: Wim Tweewielers Laan 44 1151 AB Broek in Waterland 020-4031462
(graag tijdig reserveren)

Laatste nieuws:

www.kerkencultuurwaterland.nl