

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer :29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 juli 2011

Kerkdienst zondag 24 juli 2011

10.00 uur Patmoskerk
ds J.J. Blom, Almere

Organist: Arie Kes

De eerste collecte is bestemd voor:
de Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:
de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	24 juli	Psalm 79
maandag	25 juli	Handelingen 22:30 - 23:11
dinsdag	26 juli	Handelingen 23:12 - 23:30
woensdag	27 juli	Handelingen 23:31 - 24:9
donderdag	28 juli	Handelingen 24:10 - 24:23
vrijdag	29 juli	Psalm 70
zaterdag	30 juli	Matteus 14:1-12

Meditatie

Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer... Zo begon het schoollied afgelopen zondag 17 juli. Het werd door Brit Peereboom prachtig voorgedragen. Het was alsof ze zich deze woorden helemaal had eigengemaakt; daardoor bleven ze bij mij hangen en ging ik erover nadenken. **Van U zijn alle dingen.** Het apocriefe boek van Johannes, ook wel het geheime boek van Johannes genoemd, werd in 1899 gevonden. Het beschrijft een scheppingsverhaal waarin de schepping het werk is van de Demiurg. Deze Demiurg die in het oude testament Jehova heet wordt al beschreven door de Griekse wijsgeer Plato als de formeerder (op eigen houtje) van de wereld. De Demiurg heeft een onvolmaakte schepping voortgebracht, waarin ongelukken ziekten lijden slechtheid en natuurrampen tot de mogelijkheden behoren. Het is een wereld die vanwege zijn onvolmaaktheid verlossing behoeft. Volgens Romeinen 8:22 is het een schepping die in brensnoed verkeert.

De worsteling met de gedachte aan een goede God en een onvolmaakte schepping is al heel oud. Menig catechesant heeft deze kwestie in vragende vorm naar voren gebracht. Mede omdat Genesis meldt dat de mens zelf onderdeel is van de schepping, hoewel er tegenwoordig twijfel bestaat over de juiste vertaling van Genesis: "*In den beginne scheidde God de hemel en de aarde*", scheidde, niet schiep. Hoogleraar Ellen van Wolde is hierop gepromoveerd. Het Geheime Boek van Johannes beschrijft de goede God als onkenbaar en onbeschrijfelijk. Maar we kunnen gevoelig stellen dat deze God een probleem heeft met Zijn schepping.

Een lied als gezang 465 stapt over al deze overwegingen heen en kent ondanks alles **alle dingen**, inclusief mijzelf, toe aan God. Het spreekt van noden, plagen waaruit ik gered wil worden. De onvolmaakte schepping (alle dingen) wordt dus niet ontken, maar als eigendom van God gezien.

Het christendom is een monotheïstische godsdienst. (d.w.z. er is "slechts" één God). Juist in onze tijd van wetenschap en rationaliteit is het monotheïsme onmisbaar. Het geloof in één God gaat ervan uit dat alles vanuit één centraal punt geschapen is en nog steeds geschapen wordt. Dit verklaart waarom alles in het universum met elkaar samenhangt. De wetenschap stelt steeds vaker het bestaan van een enorme correlatie vast tussen allerlei natuur-, psychologische, sociologische, fysiologische en andersoortige wetten. De wetmatigheid en samenhang van alle fenomenen in deze wereld kan alleen verklaard worden vanuit één besturend principe. Eén enkel moment buiten Gods aandacht en er bestaat niets meer !! En wij hebben zo af en toe het lef om te zeggen dat we iets van God merken. Is het feit dat - te midden van alle dingen - wij er **zijn** al niet genoeg?

Klaas Kes

Voorbede

1. Heer leer ons ontdekken dat dankbaarheid een eerste levensbehoefte is.
2. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden, Heer wil hen beschermen.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
4. Voor het echtpaar Springer – de Jong dat Uw liefde en trouw hen onlosmakelijk mag verbinden.
5. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
6. Maak ons bewust van wat anderen weerhoud om U te loven.
7. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.

Ria Kaars

Opbrengst collectenVrijdag 15 juli

De opbrengst van de trouwdienst

€ 167,16

Zondag 17 juli

De eerste collecte bestemd voor het Nederlandse Bijbelgenootschap

€ 230,90

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 245,00

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse kerk Marken

Zendingskist Kindertehuis Timoteo Bolivia 11.05 – 15.07.2011

€ 294,90

Adreswijziging

Kirsten Yvette Zondervan

Van IJsselmeerweg 84 naar Buurt 3 no 9

Wij willen iedereen bedanken voor de cadeaus, kaarten, bonnen en andere attenties die wij hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze dochter

Lara Dionè

Kemal en Daphne

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele leuke reacties die we mochten ontvangen bij de geboorte van onze kleindochter

Lara Dionè

Dick en Grietje Zondervan

Herstellen van een operatie heeft tijd nodig. Dankzij de bloemen, cadeaus, biefstukken, mandjes en de vele kaarten die ik de afgelopen weken kreeg ging de tijd en het herstel voorspoedig. Iedereen hiervoor heel veel dank.

Groetjes Inge Kaars Zeeman

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en
bap

Pieter Teerhuis Mzn

zijn wij u heel dankbaar.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar familie, buren, vrienden en kennissen die hem
bezocht hebben tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en de verpleeghuizen Evean Eduard
Douwes Dekker en De Molentocht. Ook de vele kaarten die heeft gekregen stelde hij zeer
op prijs.

Het doet ons goed dat er zoveel mensen met ons meeleven in deze moeilijke tijd.

Marken, juli 2011

Fam. S. Teerhuis Schipper

