

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer :31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 augustus 2011

Kerkdienst zondag 7 augustus 2011

10.00 uur **Patmoskerk**
Ds. Mevr. S. Hovestad – de Jong
Baarnd

Organist: Arie Kes

De eerste collecte is bestemd voor:
Stichting Ronoylion

De tweede collecte is bestemd voor:
de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	7 augustus	Handelingen 27:13-26
maandag	8 augustus	Handelingen 27:27-44
dinsdag	9 augustus	Handelingen 28:1-10
woensdag	10 augustus	Handelingen 28:11-22
donderdag	11 augustus	Handelingen 28:23-31
vrijdag	12 augustus	Matteüs 15:1-11
zaterdag	13 augustus	Matteüs 15:12-20

Het fundamentele verschil tussen licht en duisternis is, dat het licht wel de duisternis kan verdrijven, maar de duisternis het licht niet.

We zijn opgeschrikt door een bom en een in het rond schietende man. Dood en verderf zaaide hij. Niet in een land ver weg. Niet voor de Jihad. In Noorwegen door een Noor. Het is iets wat zo weer kan gebeuren. Daar hoeft je geen profeet voor te zijn. Wat is er in enkele uren veel stuk gemaakt. Wat een verdriet. Al die jonge mensen die zonder reden zijn dood geschoten. Wat bezielde hem? Waar komt al die onrust vandaan. Wie heeft deze man met zoveel duisternis gevoed? Graag willen we iemand de schuld geven, dan zijn we er klaar mee. Maar zo eenvoudig is het niet. Van nature zijn we allemaal geneigd het kwade te doen. Daar willen we niets van weten. Erfzonde? Onze zonde? Onze schuld? Niet te bont maken hoor. Is dat de reden waarom mensen onder de 50 jaar hun tijd niet meer willen besteden aan een bezoek aan de kerk. Omdat ze hun zonde niet willen benoemen? Want uit de wet van God leren wij onze zonden kennen. Pas als je weet wat je fout doet, kan je werken aan de verandering. Verander de wereld, begin bij jezelf. Nee, begin bij Jezus en zet die centraal in je leven. Laat je hart en leven voeden door Zijn woorden. Want stel jezelf de vraag: Waar voed ik me mee?

Het is goed om ons te voeden met Gods woord. Want levend en krachtig is het woord van God. Een paar statements van Jezus zijn:

Heb je vijanden lief.

Geef de keizer wat van de keizer is.

Wees niet bezorgd

Vergeef, dan zal je vergeven worden

Leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten

Oordeel niet

Zondig niet meer.

Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis.

Wat een fijne woorden. Wie gelooft en op Jezus vertrouwt heeft toekomst. Want dit licht zal de duisternis overwinnen. Aan de gebrokenheid van deze wereld komt een eind. Met blijdschap mogen we daar naar uitzien.

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Voorbede

1. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
2. Maak ons bewust van wat anderen weerhoud om U te loven.
3. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
4. Heer, wees bij de vervolgte Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
5. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
6. Voor allen die gevangen zitten, dat ze bevrijd mogen worden van doemdenken en wraak gevoelens.
7. Wil bij hen zijn die omkomen van honger en dorst. Wilt U mogelijkheden geven aan de hulpverleners.

Ria Kaars

ZOMERZANGAVOND

10 AUGUSTUS 2011 - GROTE KERK - AANVANG 20.00 UUR



m.m.v Dominic Zeeman

Na afloop koffie

Wilt u deze zomerzangavond nog eens beluisteren? kijk dan op www.protestantsmarken.nl/kerkdienstgemist

Opbrengst collecten**Zondag 31 juli**De eerste collecte bestemd voor het project Pakistan
De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 309,65

€ 220,05

Beste mensen,

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik gekregen heb na de geboorte van mijn kleindochter

Feline

Ook voor de vele kaarten als groet van jullie uit Marken
Ben er zeer verrast door
Van mij een hartelijke groet uit Swaensborch

Gaartje Dorland – Boes

30-6-2011

Op deze datum is onze kleindochter geboren

Isa Maren Roos

dochter van: Enrico Roos en Marjolein Bos

Luitje en Klaas Roos
Buurt 2-19

Bij deze willen wij iedereen bedanken die ons een kaartje hebben gestuurd