



# Uitnodiging

## Bevestigings- en intrededienst

De kerkenraad van de  
Protestantse Gemeente te Marken  
nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de  
bevestiging en intrede van onze  
nieuwe predikant

**Drs H. Dekker**

Op zondag 18 september 2011 om 15.00 uur in de  
Patmoskerk, Hoogkamplaan 1.

De bevestiging zal geschieden door,  
drs. W.L. Dekker,  
zoon van onze nieuwe predikant,  
predikant van de Hervormde Gemeente  
Kolderveen-Dinxterveen.



# Protestants Marken



Jaargang 5, nummer: 35

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 3 september 2011

## Kerkdienst zondag 4 september 2011

10.00 uur **PATMOSKERK**  
*ds E.J. Bergman, Katwijk*

Organist: Albert Koffeman

Crêche : Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor:  
*het Onderhoudsfonds*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag 4 september  
maandag 5 september  
dinsdag 6 september  
woensdag 7 september  
donderdag 8 september  
vrijdag 9 september  
zaterdag 10 september

Prediker 7:1-4  
Spreuken 31:10-31  
Job 28  
Psalm 65  
Matteüs 17:24-18:9  
Matteüs 18:10-20  
Matteüs 18:21-35

Er zijn tv-iconen, sport-iconen en zo meer. Het zijn voorbeelden op hun terrein.

Ook in de religieuze kunst kennen we iconen.

Iconen worden niet aanbeden, want aanbidding komt alleen de drie-enige God toe. Iconen worden door de gelovigen geëerd. Het is een devotie stuk, zoals een kaars of een kleed. De icoon vertegenwoordigt het oertype. Naar zijn beeld schiep Hij hen. En gij hebt de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

De eer die men aan de icoon bewijst, gaat terug op dit oerbeeld. Voor christenen was en is, tot op de dag van vandaag, dit beeld een mysterie en zij beschouwen het als een drager van Goddelijke genade. In 787 is de iconenverering door de gehele christelijke Kerk geaccepteerd – door dezelfde Kerk die de bijbel heeft samengesteld en geredigeerd, de leer van de drie-eenheid en de twee naturen van Christus heeft geformuleerd.

Sommige christenen staan negatief tegenover de iconenverering. Meestal houdt dit verband met het oudtestamentische verbod om beelden te maken.

Christus heeft door Zijn bovennatuurlijke menswording een totale omwenteling in de relatie tussen God en mens teweeggebracht, iets wat de wetten van het Oude Testament niet in aanmerking konden nemen. De iconenverering is direct verbonden met de leer van de menswording van Christus, de Zoon van God: Christus, de vleesgeworden God, is immers af te beelden.

De orthodoxe kerk leert dat door een icoon te eren, door er voor te bidden, de gelovige in verbinding treedt met God. Een gelovige vereert een icoon door het slaan van een kruis en het maken van buigingen en door de icoon eventueel te kussen; in de kerk zetten de gelovigen een kaars voor de icoon op een daarvoor bestemde kaarsenstandaard.

Iconen worden ook wel *vensters op de eeuwigheid* genoemd, omdat zij als het ware een stukje van de Hemel, een stuk van Gods Koninkrijk laten zien. Een icoon is in zekere zin een trefpunt van het materiële en het bovenzinnelijke, een medium waardoor de Godheid tot de mensen wordt gebracht. De gelovige kan, door zich in gebed te concentreren op een icoon, zich voor een moment losmaken van de wereld en al biddend zich in verbinding stellen met de onzichtbare, hogere wereld, met God.

De Russische icoon heeft zijn oorsprong in de Byzantijnse traditie, maar al vroeg is de iconenschilderkunst in Rusland zich op haar eigen manier gaan ontwikkelen en maakte ze zich los van de Byzantijns-Griekse stijl.

Er ontstonden verscheidene scholen in Rusland met hun eigen stijkenmerken.

De bloeitijd van de Russische icoonschilderkunst wordt doorgaans gesitueerd in de periode van de 13e tot en met de 16e eeuw.

De wereldberoemde oudrussische iconen van ongeëvenaarde schoonheid zijn een spiegel van de spiritualiteit van het Russisch-orthodoxe geloof. In deze iconen hebben de hoogste geestelijke idealen gestalte gekregen in vorm en kleur. Deze iconen roepen de gelovigen op tot eenheid en tonen de heerlijkheid en de vreugde die de mens in het toekomstige Koninkrijk deelachtig zullen worden.

God, die uw woord gegeven,  
uw Zoon gezonden hebt  
en naar zijn beeld het leven  
van wie U kent herschept,

wees door uw Geest met allen  
die hebben ja gezegd,  
dat zij die staan niet vallen.  
Maak Gij ons trouw en echt.

Kees Zeeman  
In de Hermitage aan de Amstel  
is een mooie tentoonstelling

**Voorbede**

1. Voor allen die langdurig verpleegd worden en hun familie, Heer wees hen nabij.
2. Wees met Uw volk Israël dat ze hun toevlucht zoeken bij U en niet vertrouwen op wapens en de kracht van militaire wijsheid.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Voor allen die in het huwelijk zijn getreden, dat ze de verbondenheid met U niet loslaten.
5. Voor het werk van de zending, dat velen Uw bevrijdend woord mogen horen en aannemen.
6. Wees met onze regering, dat ze niet strijden tegen elkaar, maar samenwerken aan  
- goede wetten.
7. Voor onze jongeren die weer een nieuwe start op school maken.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**Zondag 28 augustus

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 235,31

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 233,96

**Rooster kerkrentmeesters Patmoskerk**

September: Piet Boes en Freek Visser

**[www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)**

Via deze site kunt u alle kerkdiensten, zomeravondzangdiensten (mooie foto's) nogmaals horen en zien.

Graag wil ik, ook namens mijn kinderen, iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoeken, kadobonnen etc. die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.  
Tevens iedereen bedankt voor de kaarten na de geboorte van mijn kleindochter.

Hartelijke groeten:

N. Zeeman - Uithuisje

Dankbetuiging bij het overlijden van de heer Klaas de Jong Pz.

Namens mijn vader en de neven en nichten van de overledene, die op 19 augustus jl is begraven, wil ik u hartelijk bedanken voor de vele blikken van medeleven die we zowel schriftelijk als mondeling mochten ontvangen.

Alhoewel ome K al weer bijna een kleine 3 jaar in Swaensborch verbleef, bleef hij toch met verschillende gemeenteleden nauw verbonden. Hij ontving af en toe wat kaarten, die hij echter niet beantwoordde, maar die hem toch erg goed deden. Ook de bezoeken van oud voetballers stelde hij zeer op prijs. Hartelijk dank hiervoor. Tijdens zijn verblijf in het Waterland Ziekenhuis wisten verschillende onder u hem te vinden. We danken Ds. Jan Pronk voor zijn pastorale bijstand aan hem en ons betoond.

Een bijzonder woord van dank aan het Bestuur van SV Marken. De voorzitter Henk Zeeman sprak een warm woord ter gedachtenis aan Ome K als Ereid van de voetbalvereniging in de afscheidsdienst en op de zaterdag daaropvolgend werd er een minuut stilte gehouden op de velden en werd er gespeeld met rouwbanden. Ere wie Ere toekomt.

Ome K heeft zich in zijn laatste levensjaren op Swaensborch bijzonder prettig gevoeld. De verzorging was er prima en ook al was hij altijd zelf wat stilletjes, hij genoot van de nieuwe gemeenschap en sociale contacten met de bewoners en verzorgenden. Als langstlevende – 87 jarige- uit een gezin van 5 kinderen namen we van hem op passende en eervolle wijze afscheid.

Pieter Springer Kz,  
Braspenning 8, 5283 PT Boxtel

Soms neem je afscheid met.....Tot morgen.  
Morgen zien we elkaar weer.  
Tot die ene dag gaat komen  
Dan is er plots geen morgen meer.

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden  
van onze neef

**MUUS TEERHUIS**

Wij wensen Wolmet,kinderen en kleinkind heel  
veel sterkte toe.

P.Dorland.  
T.Commandeur – de Waart  
neven en nichten.

Geheel onverwacht is overleden op 63 jarige leeftijd, ons lid

## Muus Teerhuis

Muus maakte ruim 50 jaar deel uit van de vliegcombinatie Gebr. Teerhuis en in de vereniging hij heeft zich jaren in gezet door het verzorgen van de verloting en de tentoonstelling.

Wij wensen Wolmet en haar kinderen en kleinkind en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden  
Postduivenvereniging  
Door Vriendschap Sterk  
te Marken

*“Moge de steun van je vrienden je troost bieden  
en mooie herinneringen het verlies verzachten”*

Wij wensen onze vriend Muus en zijn familie heel veel sterkte toe.

Stefan  
Peter  
Martijn  
Jeffrey  
Ramon  
Ronald  
Michel & Nienke  
Wijnand & Leona  
Freek-Jan & Angelique

### In memoriam

Op 22 augustus 2011 is overleden br. Muus Teerhuis Mzn. op de leeftijd van 63 jaar.

Muus was een boer in hart en nieren. Zijn vrouw hielp hem waar ze kon. Zijn gezin was echter het belangrijkste in zijn leven. Omdat zijn gezondheid de laatste tijd te wensen overliet, maakte hij zich grote zorgen hoe het verder moest als hij er niet meer was.

Ook mocht hij nog meemaken om bap te worden, waar hij kort maar wel erg van genoten heeft.

In de rouwdienst van 27 augustus 2011 hebben we afscheid van hem genomen. We zongen toen Gezang 442: 1 en 2.

Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede,  
Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons tradt,  
is het rechte pad.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van één van onze leden

**Muus Teerhuis**

Nog maar kort lid van onze vereniging en met zoveel enthousiasme begonnen nu hij er de tijd voor had.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familie heel veel sterkte met dit verlies.

Klaverjasclub 'Flying Sailer'

Samen plezier en samen op reis,  
samen een eenheid en samen eigenwijs.  
Maar verder zonder jou dat doet pijn,  
te weten nooit meer samen te zijn.

Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze neef en achterneef, Muus Teerhuis.

Wij wensen Wolmet, Kinderen en Kleinkind Veel sterkte toe in de komende tijd.

Jongajaap en Wolmet  
Rudolf en Geertje  
Bjorn , Lars en Mika  
Tijs en Simone  
Tim en Melanie

*Nu is voor je vader de strijd gestreden,  
nu is voor hem de tocht volbracht.  
Zijn Vader die hem riep te komen  
heeft hem nu bij de hand genomen  
en veilig Thuis gebracht.*

Geschokt en met veel verdriet heb ik kennisgenomen van het plotselinge overlijden van

**Muus Teerhuis**

de vader van mijn vriendin Neeltje.

Ik wens Neeltje en haar familie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Catelijne Klaver



# KERK WATERLAND PLEIN

## SEPTEMBER

Start van een experiment. We doen het een jaar en zien wat het wordt: **Kerkplein Waterland**. Boeiend voor Waterlanders, kerkmens en anderszins verlichte. Want uitgeleerd zijn we nooit.

Onmiskkenbaar de rode draad dit najaar: 'De zeven hoofdzonden.' De mensen van vroeger waren geen haar beter, dus wisten ervan: hoogmoed, jaloezie, woede, hebzucht enzovoort. Nu weer helemaal terug in de ethische reflectie.

Eind september opent de godsdienstfilosoof dr. Petruschka Schaafsma het bal: een inleiding op de hele serie. Zie hieronder een kleine voorproef. En steeds de avond erna in De Bolder: hetzelfde thema, maar dan als *film!* Kortom, een kans om onszelf en de zonde beter te leren kennen. Wie geen gelegenheid heeft voor de hele serie: ook per avond ben je welkom!

Een royale uitnodiging vanuit Edam: een gesprek met voormalig minister *Jan Pronk*. Over een zaak van groot belang. Zo'n kans krijg je niet gauw weer.

*Hebreeuws*, taal van heilige Schrift: wie durft er zich zelf aan te wagen? Met Andre Fox als gids is geen berg je te hoog. Voor beginners en voor ietwat gevorderden.

Ben jij de baas over je tijd of is de tijd de baas over jou? Het laatste, zo voelt menig-een het aan. Is wat aan te doen. *Time management!* In de kerk van Broek helpen Peter van Essen en Henk Ekker je verder.

Tot zover september. Voor oktober verschijnt een nieuw bulletin.

Eugène Baljet

16 september

## DE ROL VAN RELIGIES

in conflicten en vredesopbouw

lezing professor **Jan Pronk**  
aan de vooravond van de Vredesweek

als voormalig minister  
van Ontwikkelingssamenwerking en  
als voorzitter van het IKV, enz.  
nadere introductie overbodig

Komt luisteren  
en doe mee in de discussie

locatie:  
H. Nicolaaskerk, Voorhaven 124, Edam  
Aanvang: 19.30 uur

Acht ochtenden, start 8 september

## HEBREEUWS

Kennismaken met Bijbels Hebreeuws

Docent: Andre Fox

Hebreeuws is ook in het Nederlands terug te vinden: lef, Mokum (plaats om te wonen), ponum (van panier: gezicht) enz. Je leert het Hebreeuwse Alfabet schrijven en lezen, m.b.v. leesplankje, liedjes en Bijbelteksten. Ter afsluiting van de cursus: een wandeling door de vroegere Jodenbuurt in Amsterdam

Locatie: De Bolder, 't Spil 1, Monnickendam

Tijd: 10.00-12.00 uur Kosten: 60 euro

Informatie: 020-6731335 / afox@xs4all.nl

Zeven ochtenden, start 15 september

## HEBREEUWS

### De Hebreeuwse Bijbel

Docent: Andre Fox

Bedoeld voor iedereen die ooit al eens heeft 'kennisgemaakt' met het Bijbels Hebreeuws. We gaan samen taalkundig en ook inhoudelijk een aantal teksten in de Hebreeuwse Bijbel bekijken.

Locatie: De Bolder, 't Spil 1, Monnickendam

Tijd: 10.00-12.00 uur. Kosten 50 euro

Informatie: 020-6731335 / afox@xs4all.nl

## DE ZEVEN HOOFDZONDEN

Op woensdag lezing met discussie  
Op donderdag film

*"De zeven hoofdzonden fascineren ons, verlichte westerlingen die allang niet meer aan zonde doen. Waarom? Waarschijnlijk om dezelfde reden als waarom we af en toe ook graag een goede film over Het Kwaad zien. Ze wijden ons in de slechtheid pur sang. Dat heeft iets pikants. En je kunt er fijn bij griezelen zonder echt geconfronteerd te worden met je zelf.*

*Toch kwam de lijst van zeven hoofdzonden (die overigens veel varianten kent juist op in een traditie van grondige bezinning op jezelf. In die traditie was het belangrijk om stil te staan bij je zonden, omdat je mocht geloven dat die nooit het laatste woord over je leven zouden hebben. Dat gebeurde in een cultuur die door en door religieus was, en waarin vergeving nog iets betekende, omdat het een zaak van God was. Wij beroemen ons graag op onze vermogens tot zelfreflectie, verrijkt door een stevige psychologische traditie. Maar hoe diep gaat ons inzicht in onszelf? Zijn bij ons niet alle katjes grauw, omdat we uiteindelijk niet meer durven geloven in goed en kwaad?*

*In deze serie avonden verkennen we wat we over onszelf kunnen leren als Het Kwaad niet iets monsterlijks is maar evenmin iets triviaals. De zeven hoofdzonden zijn daarbij een uitstekende leidraad."*

Petruschka Schaafsma

Avond I 28 september

### Zonde voor beginners

dr. Petruschka Schaafsma

Godsdienstfilosoof,

promoveerde op 'Het Kwaad'

Lutherse kerk, Zuideinde 39, Monnickendam

Koffie staat vanaf 20.00 uur klaar

Programma 20.30-22.00 uur.

29 september / donderdag

### De film en gesprek na

**SEVEN** 1995, film van David Fincher:

de hoofdzonden in beeld

Locatie: De Bolder, 't Spil 1, Monnickendam

Aanvang: 21.00 uur, bar open 20.45 uur

Toegang: gratis, bus bij uitgang

## Time management

Structuur in je leven

21 september / woensdag

**Ritme schept ruimte. Op tijd beginnen, op tijd ophouden. Orde aanbrengen. Doe wat je doet (en nog meer tips)**

Door: **Peter van Essen** (1944, coach en organisatieadviseur, geeft cursussen Time- en Stressmanagement) en **Henk Ekker**, (1950, gemeentepredikant, en kenner van Benedictijnse Spiritualiteit).

Locatie: Kerk Broek in Waterland

Aanvang: 20.00 uur

## DE KALENDER van oktober 2011

03 Genesis I Spiritueel

05 Jan Blokker: Traagheid

06 Film: OMBLOMOV

10 Genesis I Spiritueel

12 Geloofsopvoeding

12 Daan van Speijbroeck: Woede

13 Film: FESTEN

18 Rembrandt en de bijbel I

25 Rembrandt en de bijbel II

27 De rechtvaardige oorlog