

# Protestants Marken



Jaargang 5, nummer: 38

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 24 september 2011

*Kerkdienst zondag 25 september 2011*

10.00 uur **GROTE KERK**  
*ds H. Dekker*

**Gezinsdienst**

Organist: Piet Boneveld

Crèche : Marie Appel en Neeltje Anita Schipper

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Zondagsschool*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

zo. 25	Rechters 19:1-15	Waar gaat dat heen?
ma. 26	Rechters 19:16-30	Sodom in Israël
di. 27	Rechters 20:1-17	Mobilisatie
wo. 28	Rechters 20:18-35	Burgeroorlog
do. 29	Rechters 20:36-48	Geweldsspiraal
vr. 30	Rechters 21:1-14	Vrouwenhandel
za. 1	Rechters 21:15-25	Schaakspel

---

En God zeide: "*er zij licht*" en er was licht. En God zag dat het licht goed was. (Gen. 1:3).

In de Bijbel lezen we heel vaak een verwijzing naar licht.

Wat wordt er bedoeld en is het allemaal hetzelfde?

Het loopt nogal eens door elkaar heen. In het Latijn zijn er twee verschillende woorden voor:

Lux = innerlijk licht van de geest, inzicht, begrip en Lumen = natuurkundig licht; u vindt woord dat op de verpakking van een lampje.

We luisteren eerst naar wat Jezus zegt in Joh. 8:12:

*"Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben."*

Jezus spreekt over "licht der wereld;" en "licht des levens". Wij zouden zeggen dat Jezus beeldspraak gebruikt. Waarom? Omdat in onze tijd het begrip "licht" natuurkundig uitgelegd wordt en niet geestelijk. Maar dat was toen heel anders.

Jezus uitspraak staat tegen de achtergrond van de toenmalige opvattingen van de Griekse filosofen over "licht" en "zien".

We weten uit de geschiedenis dat er opeenvolgende opvattingen waren over "licht". Die hadden in het begin niets met de kille natuurkunde te maken. Veel meer met innerlijk licht in de geest: inzicht, wijsheid. Wij zouden er ook "geloof" aan kunnen toevoegen.

De Grieken meenden dat "licht" en "zien" via het oog uitgingen van de geest. Dat zorgde er meteen voor dat je de betekenis begreep van de dingen die je zag. In veel opzichten is dat voor ons eigenlijk nog wel zo: inzicht opent je ogen; je ziet gewoonweg meer.

We vinden dit terug bij een andere uitspraak van Jezus:

*"Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!"*

Dit komt goed overeen met de inzichten uit Jezus' tijd en helpt ons om de betekenis van Zijn woorden uit Joh. 8 beter te begrijpen en in geloof te aanvaarden. Jezus benoemt zichzelf niet als een vuurtoren van natuurkundig licht (Lumen) maar als geestelijk baken (Lux) in een oceaan van religies en dogma's.

Daar zingen we ook van in gezang 222: "*Jezus is ons licht en leven*" of in gezang 253:

*"O zalig licht, Drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt"*

*De grote zon verzinkt in nacht, o licht, houd in ons hart de wacht"*

Dat licht der wereld heeft een naam: "Liefde".

Maar dan die andere betekenis van licht, eigenlijk die uit Genesis 1:3.

De mens ontdekt het "licht" van de logica en de natuurwetenschap pelt vanaf de 16<sup>e</sup> eeuw de oude opvattingen over licht stap voor stap af. De mythologie van het licht verdamppt, ook in onze eigen geloofswaarheden.

Zo leerden we bijvoorbeeld dat de regenboog door de Schepper aan de hemel was geplaatst na de zondvloed als teken van de belofte dat de aarde niet opnieuw verzwolgen zou gaan worden door water. Leuk, maar toen de Schepper al veel eerder sprak "*er zij licht*", was de regenboog als natuurverschijnsel meteen al een feit. Omdat we ontdekt hebben hoe dat in elkaar zit.

Daar zit ook wel wat treurigs, nostalgisch en weemoedigs in.

John Keats schrijft in een gedicht:

*"... wordt niet elk wonder weggevaagd als de wetenschap het kil belaagt?"*

*Ooit scheen de regenboog in volle pracht; nu kennen we het weefsel van haar dracht.*

*En is ze alledaags en tam, wetenschap maakt eng'len vleugellam.*

*Ze meet mysteries met een liniaal, plukt sprookjesbos en tovertuinen kaal.*

*Ontrafeld wordt de regenboog ..."*

En zo zijn er nog veel meer geloofsfeiten (ook buiten het Christendom) die opnieuw geijkt moeten worden na hun opheldering door de natuurwetenschap. Dat gaat in de kerk vaak met tegenzin. Natuurwetenschap en geloof zijn elkaar enigszins kwijtgeraakt onder het toeziend oog hun zelfde Schepper. Mensen als Galilei, Newton, Descartes, Euler, Faraday, Maxwell, Einstein kennen wij niet als profeten van de voortschrijdende openbaring van de werken Gods maar veeleer als opponenten van de gevestigde tradities en orthodoxie. Dat is jammer en hoort niet. Hier ligt een uitdaging voor ons en onze voorgangers om een onderhoudsachterstand in het kennen van de Schepper bij te werken. Opdat Lux en Lumen elkaar weer in harmonie en tot zegen kunnen aanvullen.

**Voorbede**

1. Voor onze jongeren die weer een nieuwe start op school maken.
2. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.
3. Wees dominee Dekker nabij, dat hij zich spoedig thuis mag voelen in onze gemeenschap.
4. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
5. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
6. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
7. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**Zondag 18 september,ochtenddienst

De eerste collecte bestemd voor Oudezijds 100	€ 180,50
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 144,87

middagdienst

De collecte bestemd voor de Kerk	€ 798,65
----------------------------------	----------

**Een woord van dank**

Namens de Protestantse Gemeente te Marken willen wij ds. Pronk oprecht bedanken voor alle rouwbezoeken en rouwdiensten die hij heeft geleid in de vacaturetijd. Hij heeft met veel zorg en aandacht deze taak volbracht.

Het was voor de kerkenraad een grote zorg minder dat ds. Pronk deze taak op zich wilde nemen.

Ds. Pronk heeft onlangs laten weten dat de verrichte werkzaamheden als vrijwilligerswerk voor de Protestantse Gemeente te Marken kunnen worden gezien, dus kunnen worden beschouwd als een gift aan onze gemeente. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk. Wij wensen hem en zijn vrouw met allen die hen lief zijn nog heel veel goede jaren toe. Wij bidden hen Gods onmisbare Zegen toe.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken.

## De Zondagsschool begint weer

Ook dit jaar willen we het Zondagsschoolseizoen openen d.m.v. een **gezinsdienst**, welke gehouden zal worden op **zondag 25 september a.s. om 10.00 uur** in de Hervormde kerk.

Ds. Dekker zal de dienst leiden en het thema is: 'Mozes in het biezen mandje'.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

**Vanaf zondag 2 oktober** is er dan weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van 12.15 - 13.10 uur.

### Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle-kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!

Voor de 4- jarigen geldt, dat ze voor 1 oktober 2011 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2012).

De kinderen van 4 t/m 7 jaar komen naar het gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

### Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. dia's of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen; we maken een verwerking van het verhaal; bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma.

Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook?

Lijs-Barbara-Cornelis-Maritje- Lilian-Esther-Hilda-Gera

### In memoriam

Op 9 september 2011 is overleden br. Martin Zeeman op de leeftijd van 54 jaar.

Donderdag 15 september 2011 is afscheid genomen van Martin Zeeman.

Na jaren van hoop en vrees is hij rustig ingeslapen, nadat hij zijn kleindochter nog in zijn armen mocht houden.

In de rouwdienst luisterden wij naar de woorden uit Psalm 27 "De Heer is mijn licht, bij de Heer ben ik veilig".

Dat deze woorden zijn gezin, familie en iedereen die van hem hield, tot troost mag zijn.

Gezang 444: 3

Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 12 september 2011 in gebouw Hoogh om 20.00 uur

Aanwezig 19 leden, afwezig 6 leden.

**Opening**

De waarnemend voorzitter opent de vergadering met het lezen van Matheus 21 vers 23 en een stukje van een dagkalender.

**Vaststellen notulen van de KRV van 18 juli 2011**

De notulen worden goedgekeurd en getekend. Naar aanleiding van de notulen wordt voorgesteld om Ds. Pronk te bedanken voor het verzorgen van de begrafenissen en hem een boekenbon te geven.

**Inkomende post**

Vele reacties zijn ontvangen op de verzonden uitnodigingen betreffende de bevestigingsdienst van Ds. Dekker.

De periodieken zullen worden verdeeld over beide kerkgebouwen.

**Financieel verslag NH kerk 2010**

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers. De voorzitter bedankt hem hartelijk voor zijn werk.

**Intrede dienst Ds. Dekker van 18 september 2011**

Voor de bevestigingsdienst wordt een concept orde van dienst getoond. Ziet er prima uit en zal binnenkort gedrukt worden. Het aantal gasten zal totaal ong. 120 zijn, waarvan er 100 een broodje blijven eten. Slechts 1 fotograaf wordt toegelaten.

**Jeugdzaken**

In de jeugddienst zal Ds. Dubbelman voorgaan en treedt de Marker band Road to Nowhere op. De dienst is in de Grote kerk.

De clubs gaan begin oktober a.s. weer van start. In het kerkblad zal opnieuw een oproep voor nieuwe leiders/leidster worden geplaatst.

Gekeken moet worden naar (vooral een administratief) opheffen van:

St. Hervormde jeugdraad en de Jongelingsvereniging Eendracht maakt macht.

De Kamer van Koophandel blijft n.l. om jaarlijks bijdragen vragen voor de inschrijvingen.

**Diaconie**

Het voorstel om op 6 november a.s. het Heilig Avondmaal te vieren is goedgekeurd.

**Kerkrentmeesters**

Financieel verslag NH kerk 2010 wordt goedgekeurd.

Gevraagd wordt er voor te waken, de Commissie van bijstand niet te vergeten als nieuwe zaken/acties aan de orde zijn.

Het plaatsen van de geluidinstallatie was dermate spoedeisend, dat inbreng niet mogelijk was.

Verder wordt bevestigd, dat iedereen zoveel mogelijk wordt betrokken/geïnformeerd.

**Pastoraat**

De huisbezoeken gaan dit najaar weer van start.

**Kerkdiensten – functioneren kerktelefoon**

Meegedeeld wordt dat de kerktelefoon nu prima functioneert en geen klachten zijn binnengekomen.

Per 1 januari 2012 zijn er 5 aftredende kerkraadsleden.

**Rondvraag**

Er hebben zich 2 voorkeursleden aangemeld (leden die verhuisd zijn en wel lid willen blijven van onze gemeente).

De zendingscommissie organiseert een zangmiddag op 9 oktober.

Door de leidsters van de kindernevendienst is gevraagd of zij tijdens de dienst in de Grote Kerk een sleutel kunnen krijgen. Hierop zal later worden teruggekomen.

**Sluiting**

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk Onze Vader

---

Van de Zendings- en Evangelisatie Commissie

Vanaf komende zondag staan er (net als in de Patmoskerk) in de Grote kerk twee zendingskisten (blauw) bij de uitgangen van de kerk.

De opbrengt van de kisten in beide kerken gaat voor een deel naar het zendingswerk van Mision Timoteo in Bolivia en voor een deel naar het project 'De Schuilplaats' van de familie Bak in Thailand.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van het werk dat in Bolivia en Thailand wordt verricht. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld!

Ps. Voor het vervaardigen van de kisten willen wij hierbij Cees Uithuisje en Johan Zeeman hartelijk bedanken!

---

**Adreswijzigingen**

Dennie de Waart is verhuisd van Thamiswerfstraat 6, 1156 AA naar Akkerstraat 25, 1156 AE

Pouwel Jonathan van Altena is verhuisd van Buurt IV nr. 4-5, 1156 BG naar Akkerstraat 39, 1156 AE

# DE CLUB GAAT WEER BEGINNEN...

Vanaf maandag 3 oktober a.s. beginnen de clubs weer.  
 Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2012. ( 1<sup>e</sup> week april)  
 De kosten bedragen € 2,00 per maand/ € 12,00 per clubseizoen.

De clubavonden zijn ongewijzigd:

## **De waterhoenen, starten op maandagavond 3 oktober.**

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.  
 Op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00.- 20.30 in de Patmoskerk.

De waterhoenen hebben om de week club, in verband met het tekort aan clubleiding.

**Hierbij doen wij dan ook meteen een oproep:**

**Heb jij zin om een groep enthousiaste kinderen een gezellige clubavond te bezorgen neem dan contact op met Mirjam of Nienke Tamminga.**

## **De meisjesclub, start op woensdagavond 5 oktober.**

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.  
 Op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 – 20.30 in Gebouw Hoog.

De afgelopen jaren was het animo van de meisjesclub zo hoog, dat we besloten hebben om deze club te splitsen in de groepen 4-5-6 en groepen 7-8. Of dat dit jaar weer zo gaat hangt af van het aantal meiden. We verwachten alle meiden gewoon op woensdag 5 oktober in Gebouw Hoog.

Die avond kijken we hoe we het dit jaar gaan doen.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte welkom maandag 3 oktober of woensdag 5 oktober!!**

Christelijk Jeugdwerk Marken

Iedereen moet dit even horen  
vandaag is onze zoon geboren!  
En dan moet je ook nog even weten  
dat hij JESSE zal heten.  
Wij zijn reuze trots en blij,  
Want wij wilden hem er graag bij!

Wil je onze kanjer zien?  
Bel dan even, anders  
slaapt hij misschien.

Tussen 13.00 en 15.00 uur  
Liggen wij te rusten, en na 22.00 uur  
zegt ook papa welterusten.

Dolblij en gelukkig zijn wij  
met de geboorte van onze  
Zoon en broertje

*Jesse Casper*

Geboren op: 07-09-2011  
om 21.16 uur  
hij weegt 3960 gram.

Trotse papa, mama en zus zijn:  
Jeroen, Marieke en Demi de Graaf  
Buurt 2 nr. 12  
1156 BB Marken  
Tel: 0299-603116