

Protestants Marken



Jaargang 5, nummer: 40

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 oktober 2011

Kerkdienst zondag 9 oktober 2011

10.00 uur **PATMOS KERK**
ds H. Dekker

Schooldienst

Organist: Albert Koffeman

Schoollied: Gezang 319:1

Kaarsen aansteken/Schoollied lezen: Rachel Zondervan

Crèche : Eeftje en Ilse Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor:
Ronoylion

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zo. 9	Psalm 130	Psalm uit de diepte
ma. 10	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
di. 11	Matteüs 22:23-40	Levensantwoord
wo. 12	Matteüs 22:41-23:12	Voorschriftgeleerden
do.13	Deuteronomium 31:9-18	Geef het door
		Een gewaarschuwd volk telt voor
vr. 14	Deuteronomium 31:19-29	twee
za. 15	Deuteronomium 31:30-32:18	Afscheidslied

Overdenking: Matteüs 19: 6 "Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden". Wat God samengevoegd heeft, scheid de mens niet. *Deze tekst heeft mij jarenlang achtervolgd, heeft mij als het ware bijna de kerk uitgejaagd. Wat bezielt mij dan om deze tekst nu als overdenking te gebruiken? Ik denk: mijn geestelijke en persoonlijke groei.*

Wat zegt de Bijbel over echtscheiding? Is het geoorloofd om te scheiden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn minstens twee zaken nodig. *In de eerste plaats* de bereidheid om zonder veroordeling en zonder pasklare oplossingen naast degenen van wie de vraag komt te gaan zitten. Aan elke gedachte of elk voornemen om te gaan scheiden gaan vaak vele jaren van pijn, eenzaamheid en verdriet vooraf. Wie daaraan voorbijgaat loopt het risico met antwoorden te komen die misschien wel waar zijn, maar toch niet kloppen. *In de tweede plaats* is het voor het juist beantwoorden van deze vraag nodig om met een open hart te luisteren naar wat de Bijbel hierover leert. Natuurlijk zijn er dan vervolgens allerlei verschillende interpretaties mogelijk van teksten die over echtscheiding gaan.

Jezus wijst niet met het vingertje maar helpt als geen ander de gebroken mens weer op de been. Jezus heeft het niet over wat wij nu echtscheiding noemen; de volwassen beslissing van twee mensen die zo uit elkaar zijn gegroeid dat hun huwelijk die naam niet langer verdient. Hij heeft het niet over de huwelijkse trouw die door de kerk tot een groot dogma is gemaakt, tot een sacrament dat louter en alleen aan de kerk zou behoren. Jezus kiest zijn bewoording zorgvuldig. Wat God heeft samengevoegd dat moet de mens niet scheiden. Er staat niet; wat God heeft samengevoegd mag de mens niet scheiden. Dat staat er nadrukkelijk niet. Dat is er later in kerkelijke wetten van gemaakt. Jezus spreekt geen onverbiddelijk gebod uit. Jezus kiest voor de pastorale, de herderlijke bewoordingen. Zijn woorden zijn inclusief het verdriet en de wanhoop die een stukgelopen relatie kan oproepen. Doch ze zijn ook inclusief het bevrijdende dat mensen kunnen ervaren als ze zijn verlost uit een beknellende relatie, die geen huwelijk meer mag heten.

Wie gaat scheiden, verliest vaak veel. Er is verlies van de verwachting die je had toen je ging trouwen, verlies van de belofte die je voor God deed. Er is verlies van geloof misschien: waar was God al die jaren dat het niet ging? Verlies van identiteit: wie ben ik eigenlijk? Waarom is het mislukt? Verlies van eigenwaarde: wat stel ik voor? Bij echtscheiding is sprake van rouw, maar die is anders dan bij het overlijden van een echtgeno(ote), omdat bij echtscheiding er naast gemis ook vrijwel altijd het gevoel van falen meespeelt. Soms is er ook verlies van de kerkelijke gemeenschap waartoe iemand hoorde omdat er een oordeel wordt geveld. Het past de geloofsgemeenschap niet om daar een oordeel over uit te spreken. We mogen erom treuren en soms mogen we er blij om zijn samen met de mensen die het treft. Als liefde wordt tot bezit, dan kun je ook met elkaar doen wat je wilt. Bevalt de ander je niet, dan zet je hem of haar maar aan de kant. Mensen zijn niet elkanders bezit, maar mogen 't leven met elkaar delen. We mogen dankbaar zijn om wat het heeft gebracht aan geluk, we mogen huilen om het verlies. We mogen bidden om een nieuw leven, gelukkig, los van elkaar maar wel in vrijheid en gelijkwaardigheid. In de kerk spreken we, namens de geloofsgemeenschap, een zegen uit over de relatie die mensen willen aangaan. Niet meer en niet minder. We spreken uit de hoop dat mensen elkaar tot zegen mogen zijn, dat ze elkaar mogen doen groeien in hun mens-zijn. Belangrijk is of zij het koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid. En daarbij past geen onderdrukking, geen ongelijkwaardigheid. Daarbij past vrijheid en gelijkwaardigheid. In die betekenis moeten we ook de relatie plaatsen tussen God en de mens.

ouderling Aaltje Zeeman

Voorbede

1. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
2. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
3. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
4. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
5. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, toon Uw aanwezigheid.
6. Wil bij allen zijn die zich onbegrepen en eenzaam voelen, dat ze weg naar U en Uw gemeente mogen vinden.
7. Zie om Heer naar de hongerige mensen in Afrika, onthoud hen niet hun dagelijks brood.

Ria Kaars

Opbrengst collectenZondag 2 oktober

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie, Hoorn van Afrika

€ 308,05

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 265,30

WE GAAN WEER ZINGEN!!!**ZANGMIDDAG ZONDAG 9 OKTOBER 2011**

Zondag 9 oktober aanstaande hebben wij weer een zangmiddag georganiseerd. De middag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen (een mix van opwekkingsliederen en liederen van Joh. de Heer). De muzikale begeleiding bij de liederen wordt deze keer verzorgd door Walter & Nienke Maas en de Voor Anker Band.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen. De middag begint om 15.00 uur in de Patmoskerk en duurt tot ca. 16.30 uur. Het belooft een gezellige en muzikale bijeenkomst te worden!

Na afloop bieden wij u graag een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien op de 9de!
de Zendings- & Evangelisatiecommissie

Zondag. Opnieuw een bijzondere dienst in onze gemeente. De zogenoemde kerk-en schooldienst, waarin ik zelf hoop voor te gaan. Maar wel gemakkelijk voor de dominee, want de kinderen nemen de verkondiging voor hun rekening deze keer. Ieder op hun eigen niveau. En dat doet me denken aan 1 Korintiërs 13: 11a. Zoek het maar eens op wat daar staat en vanuit die gedachte hoop ik op een vreugdevol samenzijn met onze kinderen. In ieder geval zijn we heel benieuwd hoe de diverse groepen van de basisschool het verhaal uit Genesis 12: 1-9 tot ons willen brengen. Ook zondagmiddag is er deze keer dienst. Dan hoop ik met jullie kerkganger te zijn. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. J. Vlasbloem, Hoogkamplaan 43 ligt nog in het ziekenhuis en zal volgende week eerst even naar Edam gaan om bij te komen van alles. Hopelijk is hij daarna snel weer bij zijn vrouw in z'n eigen huis. Ouderl. Aaltje Zeeman moest geheel onverwacht een operatie ondergaan. Ze is gelukkig weer thuis, maar ontvangt nog geen bezoek. Eerst maar eens bijkomen van alle schrik, bij alles wat haar zelf overkomt en wat ook haar vriend overkomt. Zr. L.v.d. Lee-Groot, Hoogkamplaan 3 werd van het revalidatiecentrum overgebracht naar De Molentocht in Purmerend. Hopelijk is daarmee een goede plaats voor u gevonden. Andere zieken zijn mij op dit moment niet bekend. We zullen allen wel begrijpen dat één dominee nooit allemaal kan doen, wat tot voor kort door twee dominees werd gedaan. Niettemin zeg ik van harte tegen jullie allemaal: bij vreugde en leed, zorg dat uw dominee het weet. Mijn tel. nr. is 746169.

Swaensborch. Woensdagmiddag 12 oktober a.s. sta ik op het rooster van de werkgemeenschap om de Bijbellezing te verzorgen in De Swaensborch. Dat is dan gelijk mijn eerste kennismaking met onze gemeenteleden daar.

Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.

De Solidariteitskas

In de komende week wordt de bijdrage voor de solidariteitskas bij u aan de deur opgehaald door de leden van de Commissie van Bijstand.

De bijdrage is € 10,-- per gemeentelid vanaf de leeftijd van 18 jaar, hiervoor ontvangt u bij betaling een kwitantie.

Uw bijdrage aan de solidariteitskas is deels bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland, die met dit geld de minder draagkrachtige kerkgemeenten ondersteunt.

Onze gemeente behoort tot de voldoende draagkrachtige gemeenten in de PKN en dient per gemeentelid € 6,-- af te dragen voor deze solidariteitskas. Het eventueel resterende bedrag dat we ophalen mag binnen de gemeente behouden worden, een eventueel tekort moeten we zelf aanvullen.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groeten,

Namens de kerkrentmeesters,

Klaas Zondervan

NB. Nog niet alle intekenbrieven voor de kerkelijke bijdrage en onderhoudsfonds zijn door ons ontvangen. Als u de brieven nog niet heeft ingeleverd, wilt u dat dan alsnog doen bij één van onze penningmeesters:

Jan Commandeur
Buurterstraat 41

of

Freek Visser
IJsselmeerweg 3

Kerkdienst later nog eens beluisteren

Van alle kerkdiensten worden opnamen bewaard. U kunt kerkdiensten tot ongeveer drie maanden terug beluisteren via de link "kerkdienst gemist" op onze website:

www.protestantsmarken.nl

Wat u misschien nog niet wist is dat u voor € 2,-- ook van een kerkdienst een CD kunt bestellen, zodat u de dienst kunt beluisteren en bewaren.

Neem hiervoor contact op met:

Pieter Pereboom

Buurterstraat 46

telefoon: 0299 601190.

Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 8 oktober a.s. Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen i.v.m. bijeen blijven?

Wanneer er om 11.45 uur nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen. Wilt u in dat geval *zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen?* De vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg naar Den Bosch. Mensen die ons willen helpen met ophalen van alle spullen, worden om 10.00 uur in de duivenkantine van D.V.S. verwacht.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!! Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben. Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende meelopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

Zoals al eerder aangekondigd telt voor jongeren uit het voortgezet onderwijs het meehelpen met de kledingactie ook als uren voor maatschappelijke stage. In overleg met ons worden die uren dan afgetekend. Wil je daarover meer weten, dan kun je even bellen met tel. 601582 of mailen naar <eefvisser@hetnet.nl>

We hopen dat er weer veel mensen voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken. Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staan de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!!

Behalve voor Noodhulp gebruikt Mensen in Nood de kledingactie ook om projecten te financieren. Met de opbrengst van 15 zakken kleding kan men bijvoorbeeld al één kind een jaar lang huisvesten, kleding, voeding, medische zorg en onderwijs aanbieden.

Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor bv. Kenia, waar periodes van droogte tegenwoordig steeds vaker voorkomen door de klimaatverandering.

Diverse activiteiten worden in verschillende stadia van droogte uitgevoerd. Zo worden mensen getraind in het verbouwen van andere gewassen die beter bestand zijn tegen de droogte. Ook zorgt Mensen in Nood (Cordaid) samen met nomaden voor nieuwe waterputten. Zo wordt het water dichterbij de huishoudens gebracht en zijn ze zeker van water, ook in droge perioden. Als de droogte zich aankondigt, nemen de mensen voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door de aanleg van wateropslagplaatsen. Op het toppunt van droogte als er niet genoeg water is voor mens en dier wordt een deel van het vee geslacht. Zo brengt het nog geld op en blijft er voor de overblijvers voldoende water beschikbaar.

Mensen in Nood (Cordaid) richt zich dus op een preventieve aanpak. Samen met de getroffen nomaden wordt er samengewerkt aan 'droogte cyclus management'. Als mensen minder kwetsbaar zijn, als zij voor hun levensonderhoud minder afhankelijk zijn van het klimaat, bijvoorbeeld doordat ze andere inkomsten- of waterbronnen hebben, dan kunnen ze de droge periodes beter doorkomen. Daarmee leidt droogte niet altijd tot een ramp.

Graag tot 8 oktober a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Een woord van dank

Na een geslaagde operatie van een nieuwe knie voor Jan, kreeg ik de volgende dag tot grote ontsteltenis te horen dat Jan die dag een beroerte had gehad.

Na een paar dagen van grote onzekerheid, is er gelukkig elke dag een kleine vooruitgang te zien.
Hoe het verder gaat verlopen, kan niemand ons zeggen.
We zullen dat in Gods hand moeten leggen.

Ook ik moest vrijdagavond plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen en worden geopereerd aan een beklemmende liesbreuk.
Afgelopen maandag mocht ik gelukkig naar huis om daar in alle rust verder te herstellen.

Jan is inmiddels vanuit het OLVG naar het Waterlandziekenhuis gebracht.
Graag wil ik, ook mede namens Jan en onze kinderen, iedereen alvast bedanken voor de steun en het oprechte medeleven op wat voor manier dan ook.
Wij voelen ons gedragen door uw gebed.

Een lieve groet van Aaltje Zeeman en Jan Veerman.

*Jan Veerman
Afdeling Neurologie A2 kamer 3*

ZIEKENBOEG

Mw. L. van der Lee-de Groot
De Zorgcirkel, locatie Molentocht
Persijnlaan 99
1447 EG Purmerend
Rozenhof 3, kamer 2
Tel. 0299-469760

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 893,77 opgebracht.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting
L. Visser-Schouten

Welkom lief meisje!!

Aniek
Jasmijn

14 september 2011

Gewicht: 3276 gram

Trotse ouders zijn:
Jasper Sluys en Sylvia Visser
Noorderwerfstraat 14
1156 AJ Marken
0299 742504