

# Protestants Marken



*Jaargang 5, nummer :44*

*verschijnt wekelijks*

*Zaterdag 5 november 2011*

*Kerkdienst voor : zondag 6 november 2011*

10.00 uur

Patmoskerk

*Ds. H. Dekker, Viering Heilig Avondmaal*

*Organist: Arie Kes*

Crèche:

Anja van Altena en Mireille van Veen

Kindernevendienst:

Simone Schipper en Marianne Zwierts

Eerste collecte is bestemd voor:  
*de kerk*

Tafelcollecte is bestemd voor:  
*de Diaconie*

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag 6 november

Maleachi 2: 17-3:5

Voorbode

Maandag 7 november

Maleachi 3: 6-12

Waag het met de HEER

Dinsdag 8 november

Maleachi 3: 13-18

Boekhouding

Woensdag 9 november

Maleachi 3: 19-24

Elia komt

(Maleachi 4: 1-6)

Donderdag 10 november

Matteüs 24: 15-28

Iedereen zal de Mensenzoon  
(h)erkennen

Vrijdag 11 november

Matteüs 24: 29-35

Let op de vijgenboom

Zaterdag 12 november

Matteüs 24: 36-51

Laat je niet overvallen,  
maar verrassen

Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt; en alles wat in het geheim is ontstaan moet aan het licht komen. (Marcus 4:22).

Het zijn woorden van Jezus. Ze vallen niet zo best: Iedereen heeft wel ergens een verborgen hoekje. Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn. Iedereen heeft wel een paar zwarte bladzijden en van sommige bedrijven bestaat zelfs een zwartboek! Onze koningin is grootaandeelhoudster van zo'n bedrijf. Tegenwoordig heet het dat ze er aardig mee wegkomen. Dat betekent zoiets als het kon verdoezeld worden of het werd gezien door een ander die nog veel meer boter op zijn hoofd had en het dus maar liet zitten. Hoe meer hiervan onder de pet, hoe minder van wat er wel onder zou moeten zitten. Van deze gang van zaken lust de politiek wel pap. Amerika liet zijn gevangenen in buitenland van dicatoriale regimes martelen om zo geen conflict te krijgen met zijn eigen grondwet. Op papier was dus alles in orde. Griekenland komt in 2000 met een valse boekhouding aanzetten, dat was toen al bekend want Henk de Haan (CDA) diende een motie in, maar nee Kok en Zalm lieten het, met deze kennis op zak, gewoon gebeuren. Banken zwijgen als het graf over mega-leningen aan dubieuze landen. Massagraven van Irakese en Libische gevangenen worden blootgelegd en de gruwelen van o.a. de pappie van onze prinses werden alom bekend. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Onze slaven-handel hoefde niet aan het licht te komen, die werd gewoon open en bloot bedreven. Jezus had de slavernij niet verboden, dus de kerk begon daar ook maar niet aan. Het oude testament (Exodus 20) heeft het er wel over dat een slaaf niet op de sabbat mag werken en dat je de slaaf van een ander niet mag begeren, maar de slavernij afschaffen ...? En dat hoofdstuk begint met "Toen sprak God al deze woorden, Ik ben de Here uw God die u uit het land Egypte uit de slavernij bevrijd heeft". Voor mij allemaal erg lastig bij elkaar te rijmen, vast te weinig naar catechesatie geweest. Maar ook hier, juist hier, bij de weerlozen, de slaven, wat is er met deze mensen niet in het verborgene gebeurd en gebeurt er nog. Hier goedkope kinderkleding, speelgoed, mobieltjes enz. Daar kinderen in de lage-lonen-landen die zestien uur per etmaal dag in dag uit vermalen worden in een arbeidsproces dat opgang wordt gehouden ten behoeve van onze marktwerking. Vragen? ..... Geen vragen! Het lijkt wel of de lelijkste dief de "dief-van-de-eigen-portemonee" is.

Heel veel later, Jezus is dan allang niet meer onder ons, begint een tijdperk dat in de oudheid niet was voorzien. Een tijdperk waarin (zij het onbedoeld) de woorden van Jezus gestalte krijgen. Ons tijdperk van wetenschap en techniek. Wij kijken zomaar mee (via amateur-opnamen van gewone mensen) in de straten van Damaskus in Syrië, en in vele andere steden waar de overheden hun gruweldaden botvieren op hun bevolking. Via internet kan ieder die dat wil bij Wikileaks elk van de 779 dossiers inzien van wat de Amerikanen in Guantanamo hebben uitgehaald met gevangenen. Kortom dankzij de ontwikkeling van computernetwerken en communicatie-satellieten, een ontwikkeling die in de dagen van Jezus in de verste verte niet werd vermoed, worden langzaam maar zeker de woorden uit Marcus 4:22 mogelijk. Onderzoeksjournalistiek, camerabeelden, geluidsfragmenten, alles kan nog dezelfde dag (soms binnen het kwartier) op elke plek op aarde openbaar worden. Deze trein valt niet meer te stoppen.

Ik noemde Marcus 4:22 mogelijk. De mogelijkheid tot openbaarmaking is er inderdaad, maar de mogelijkheid voor de leugen heeft gratis meegelift. Dat doet de leugen bij voorkeur. Ook hier zal de leugen weer haar vergiftigende werk gaan doen ten bate van politiek gewin. Kok en Zalm waren heus niet de enigen. Toch maar wachten op wat Jezus wel voorzien heeft. Dat is zelf nog in het verborgene. Zomaar wat gedachten van ....Klaas Kes

### Opbrengst collecten

Zondag 30 oktober

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds

€ 208,06

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 222,01

Voorbede

1. Voor de eenheid van ons land en de invloed die ons koningshuis hierop heeft.
2. Omring de Christen-Palestijnen met uw liefde. Zij hebben de moeilijke taak als wachter te staan tussen Uw volk en zij die opnieuw een poging doen om Uw plan te verijdelen.
3. Maak ons bewust dat Christus ons bevrijdt van zonden en ons vrij wil maken van de toorn van God.
4. Leer ons dat wanneer wij Uw woord delen met anderen, dit vermenigvuldigen wordt.
5. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij u mogen zoeken. Genees hen Heer!
6. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid een eerste levensbehoefte is.
7. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.

Ria Kaars

ZENDINGSKALENDERS

In de maand november komen we bij u langs met de zendingskalenders.

De kalenders kosten € 8,00. Zij zullen aangeboden worden bij de vaste adressen. Als u dus vorig jaar een kalender had, dan komen wij nu weer bij u langs. Bij het samenvoegen van de adressen kan er iets mis gegaan zijn. Als u in december nog geen kalender ontvangen hebt, kunt u contact opnemen met Anneke Commandeur, tel.: 601558. Ook als u nooit een zendingskalender had en er nu toch één wilt, kunt u Anneke bellen, want er zijn er nog enkele over.

De zendings- & evangelisatiecommissie

Marken, November 2011

Lieve allemaal,

Het afscheid en de begrafenis van Frits was bijzonder.

De gang met de kist vanuit huis met zoveel bloemen begeleid door kinderen en kleinkinderen door het dorp was een indrukwekkende ervaring.

De hoeveelheid mensen bij de afscheidsdienst was overweldigend.

Hieruit zullen wij troost moeten putten, maar ook al zijn foto's zullen altijd een herinnering zijn.

Dank voor jullie brieven, komst, lieve woorden, bloemen.

Ondanks het verdriet en groot gemis, was 5 oktober 2011 een dag om niet te vergeten.

Dank voor jullie medeleven.

Saskia

**Zondag** hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. En dat mag toch een hoogtepunt zijn in het leven van de gemeente. Immers, als wij aan de tafel van de Heer horen dat Christus voor ons gestorven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden, dan mag ons hart opademen. Laat je daarom je plaats niet leeg aan tafel? Want we hebben dat nodig!

We lezen Hebrëen 10: 19-25 en zingen: Ps. 116: 6, 8, Gz. 290: 1, 2, 6, Evang. Liedbundel 285: 1, 4, Gz. 344: 1, 3, De Apostolische Geloofsbelijdenis, Ps. 62: 1, Gz.291: 1,2, Ps. 136: 12, 13. Van harte een zegenrijke zondag gewenst!

**Adventsvespers.** Een ieder die mee wil denken over, of mee wil helpen bij de uitvoering van de Adventsvespers wordt van harte uitgenodigd om bij de voorbereidingssamenkomst aanwezig te zijn dinsdag 8 nov. a.s. om 20.00 uur in de consistorie van de Patmoskerk.

**Pastoraat.** Mocht u mij om welke reden dan ook willen spreken of een huisbezoek van mij verlangen, aarzel dan niet om mij te bellen (tel. 746169). Op één van mijn huisbezoeken ontving ik € 10.—voor het kerkenwerk. Hartelijk dank.

**Ten slotte.** In deze weken wordt mij vaak gevraagd: kunt u een beetje wennen? Dat gaat best, antwoord ik dan naar eer en geweten. Hopelijk wennen jullie ook al een beetje aan de nieuwe ds. Want een ieder heeft zo z'n eigen manieren en iedere dominee brengt ook weer z'n eigen gewoontes mee. Maar als we maar samen op dat éne fundament staan dat gelegd is, namelijk Christus Jezus, zoals de apostel Paulus dat zo mooi zegt, dan zal het wel goedkomen!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

### Openstelling Grote Kerk

De herfst is in het land en het touristenseizoen zit er weer op. De Grote Kerk is doordeweeks niet meer open. Gedurende de maanden april t/m september hebben onze trouwe *zitters* het weer mogelijk gemaakt dat toeristen en anderen de kerk overdag konden bezoeken. De bezoekers waren heel enthousiast over de kerk en de gehouden foto-expositie en kregen van de *zitters* in alle (gebaren)talen uitleg over het hoe en waarom. De tevredenheid van de bezoekers uitte zich ook dit jaar in de opbrengst van de vreemdelingenbussen, want die brachten het mooie bedrag op van € 2.875,00 ! Het College van Kerkrentmeesters is alle *zitters* dan ook zeer erkentelijk en dankt ze bij deze bijzonder hartelijk voor hun inspanningen. We hopen dat jullie het nog lang vol mogen houden en veel plezier mogen beleven aan het begeleiden van de bezoekers. Graag doen wij volgend seizoen weer een beroep op jullie.

Met broederlijke groeten,

College van Kerkrentmeesters

## Oprichtingsvergadering CV afdeling Noord Holland

Het Hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging is op dit moment bezig met de voorbereidingen tot oprichting van een afdeling in Noord Holland.

Wij nodigen u hartelijk uit om deze oprichtingsvergadering bij te wonen in het gebouw Pro - Rege aan de Olifantsteiger 4 in Enkhuizen.

Deze vergadering wordt gehouden op maandag **21 november 2011**, aanvang 19.45 uur.

Na de oprichtingshandelingen, waarbij tevens een afdelingsbestuur zal worden benoemd, zal Ds. H.Dekker uit Marken spreken over de Confessionele Vereniging.

In het te benoemen afdelingsbestuur is nog één vacature. Wij willen u vragen hierover na te denken en u zo mogelijk hiervoor kandidaat te stellen. U kunt daarover contact opnemen met de heer A. de Jonge, Treebord 4, 1602 GT Enkhuizen, telefoon 0228-319049, e-mail [a.dejonge@quicknet.nl](mailto:a.dejonge@quicknet.nl).

Als u zusters en broeders kent die de Confessionele gedachte in de Protestantse Kerk willen steunen, dan zijn zij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

De mogelijkheid bestaat dan om ook lid te worden van de Confessionele Vereniging.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Het Hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging.

Het lijkt me goed voor degenen onder ons die de Conf.Vereniging niet kennen, of alleen maar kennen van de jaarlijkse dagkalender Immanuël, te vertellen dat deze vereniging vanouds wortel geschoten heeft in de N.H. Kerk. En nu dus actief is binnen onze Prot. Kerk, in nauwe samenwerking met het Conf. Geref. Beraad. Op termijn staat ons een fusie voor ogen, juist omdat de Herv. Kerk en de Geref. Kerk ook gefuseerd zijn.

Wat is de doelstelling van de Confessionele Vereniging? Kort gezegd, maar ik hoop daar in mijn lezing in Enkhuizen nog wel meer over te zeggen: de kerk is gediend met predikanten en kerkleden die trouw willen zijn aan de Schriften in verbondenheid met de belijdenis van het voorgeslacht. Met de consequenties van die trouw wil de Confessionele Vereniging de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland dienen. In het besef dat zij in die trouw ook zichzelf voortdurend moet oefenen en toerusten.

De Confessionele Vereniging bestond al 140 jaar toen in mei 2004 de PKN door fusie gevormd werd. Als dit u aanspreekt, kom gerust en versterk onze vereniging.

Ds. H.Dekker.



## FILIPPUS DAGBOEK 2012

Het **Filippus Dagboek** is een praktisch en geliefd dagboek dat al 126 jaar aan velen ondersteuning biedt bij het bijbellezen. Voor elke dag is er een schriftlezing uit De Nieuwe Bijbelvertaling, een korte meditatie en een lied.

Iedere predikant verzorgt een maand lang een tekstuitleg in beknopte en pakkende bewoording. Ds. Pieter Boomsma neemt ook een maand voor zijn rekening.



## DAGBOEK IMMANUEL 2012

## IMMANUEL 2012 DAGOVERDENKINGEN



De 103e editie van het **Immanuel dagboek** waarin jaarlijks verschillende predikanten uit confessioneel -hervormde kring meewerken. Iedere predikant verzorgt twee keer een halve maand een tekstuitleg in beknopte en pakkende bewoording. Per dag wordt een lied aangegeven uit het Liedboek voor de kerken, de Nederlandse Hervormde Bundel 1938, of een andere liedbundel. Deze editie van Immanuel is te bestellen in twee uitvoeringen:

- “Dagboek Immanuel 2012” met ook ieder dag een (vervolg)verhaal of gedicht
- “Immanuel 2012 Dagoverdenkingen” zonder extra verhaal

Wilt u één van deze boekjes bestellen voor uzelf of als verrassing voor iemand anders, dan kunt u dit doen door de ingevulde bestelbon in te leveren bij

Trijntje Boes  
Noorderwerfstraat 12  
Tel.: 0299-601241



### Bestelbon

___ stuks	Filippus dagboek 2012	à € 5,00
___ stuks	Dagboek Immanuel 2012	à € 9,95
___ stuks	Immanuel 2012 Dagoverdenkingen	à € 6,50

Naam \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

Wilt u dit dagboek, bestel dan voor 15 november 2011

7  
*Eline*

18 oktober 2011

Dol gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje

*Eline Sophie*

Ze is geboren op 18 oktober 2011  
en weegt 3465 gram.

Ronny Gerritsen, Marie Janne Visser & Sanne  
Flevostraat 18  
1156 CB Marken  
Tel: 0299 – 470710

Wil je Eline bewonderen, bel dan even!



Een liefde voor het leven  
Is opnieuw aan ons  
gegeven.

---

Adreswijziging.

Ik ben inmiddels verhuisd van de Akkerstraat naar Hoogkamplaan 48

1156AK te Marken.

Mw. A.de Waart –Dorland.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt  
missen moet.  
Hartelijk dank voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en bap.

### Muus Teerhuis



Het land van jou en mij  
Als ik niet meer hier woon  
In het land van jou en mij  
Bedenk dan dat ik ergens ben  
Zonder land en jaargetij  
Ik zweef daar door de ruimte  
Lichter dan een veer  
En kijk zonder zorgen  
Liefdevol op jullie neer

Wolmet Teerhuis-Uithuisje  
Muus Marcel  
Neeltje en Jeroen  
Maritje en Eric  
*Lucas Marcel*  
Pieter Jan  
Aaltje en Wim



Wij zijn intens gelukkig met de geboorte  
van onze dochter en zusje

*Quinty Luna*

Zij is geboren op 29 oktober 2011  
om 06.28 uur en weegt 3950 gram.

*Lang geboopt...  
Lang gedroomd...  
Liefdevol verlangend  
uitgekeken...  
Onze droom  
werd werkelijkheid!*

Mama is nog mama  
Papa blijft gewoon papa  
Maar mij wacht een flinke klus  
Want ik ben ineens  
een grote zus.

Céline

*Quinty*

*Wil je haar oogjes zien twinkelen,  
laat de telefoon dan even rinkelen.*

Jan-Cornelis, Edith en Céline Visser  
Buurterstraat 45  
1156 AR Marken  
0299-601395

Beste mensen, familie, buren, vrienden en kennissen,

Ik ben verhuist van Havenbuurt 11, 1156 AL naar :  
Hoogkamplaan 71, 1156 AK.

Mijn nieuwe telefoonnummer is : 06 – 37 00 83 34.

Groetjes,

Neeltje Dorland van Altena

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en andere felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij hebben gekregen voor ons 50 jarig huwelijk.

HET WAS GEWELDIG!

Dirk en Pietertje Schipper-Teerhuis

*Als wij naar de sterren kijken  
 En ze fel zien stralen  
 Willen wij heel erg graag  
 Dat jij dan neer zou dalen  
 Het hoeft niet voor een lange tijd  
 Al is het maar voor even  
 Wij wilden je nog lang niet kwijt  
 Maar zo hard is het leven  
 Het leven doet soms heel erg pijn  
 Aan jou te denken is dan fijn  
 Wij zullen je nooit vergeten...*

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als gezin ontvingen tijdens het ziek-zijn van Martin en na zijn overlijden. Woorden schieten te kort, maar jullie aanwezigheid, bloemen, kaarten en telefoontjes hebben ons erg goed gedaan en zijn een grote steun voor ons! Hoewel de grote leegte en het gemis blijven, doet het ons goed te weten dat Martin niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Esther, Kristian, Vanessa, René en Sophie.

---

Hierbij wil ik iedereen die aan mij heeft gedacht in welke vorm dan ook, bij mijn plotselinge ziekenhuis opname en bij mijn thuiskomst heel hartelijk bedanken, ook namens mijn kinderen en kleinkind

Wolmet Teerhuis-Uithuisje

---

Beste mensen uit de Noorderwerfstraat,

Na ruim 45 jaar met heel veel plezier te hebben gewoond op nummer 25, hebben wij besloten om te verhuizen naar een senioren appartement, Hoogkamplaan 63.

Het is niet zo ver weg, we zullen elkaar wel regelmatig tegenkomen, maar het is toch anders.

Wij danken jullie voor al de gezelligheid en medeleven en wensen jullie het allerbeste.

Hartelijke groeten,

Kees en Grietje de Wit

---

# KERK WATERLAND PLEIN

## NOVEMBER / DECEMBER

Voor twee maanden tegelijk. Een vol programma. Ik hou het kort: welkom op Kerkplein Waterland

Eugène Baljet

### Rembrandt III

1 november / dinsdag

De laatste van drie avonden over Rembrandt als interpretator van talloze Bijbelse scènes. Willemijn Francissen, theoloog, laat u middels afbeeldingen van het werk van de grote schilder een fascinerende wereld binnengaan.

Locatie: Lutherse kerk Zuideinde 39 Monnickendam  
Koffie vanaf 20.00 uur  
Programma: 20.30-22.00 uur.

In de serie: *De zeven hoofdzonden*

2 november / woensdag

### HEBZUCHT

Roel Janssen, journalist (met boeken over Wellink en 'grof geld')

Lutherse kerk, Zuideinde 39 Monnickendam  
Koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.  
Programma: 20.30-22.00 uur

3 november / donderdag

### *De film* en gesprek na Wall Street

Locatie: De Bolder, 't Spil 1, Monnickendam  
Aanvang: 21.00 uur. Bar open: 20.45 uur

9 november / woensdag

### VRAATZUCHT

Rieks Hoogenkamp, dominee

Lutherse kerk, Zuideinde 39 Monnickendam  
Koffie staat klaar vanaf 20.00 uur  
Programma: 20.30-22.00 uur

10 november / donderdag

### *De film* en gesprek na La grande Boeffe 1973

Locatie: De Bolder, 't Spil 1, Monnickendam  
Aanvang: 21.00 uur. Bar open: 20.45 uur

## WERKEN AAN VREDE

14 november / maandag

Peter Paul Ekker, actief in het internationaal oecumenisch netwerk, voor IKV/Pax Christi aanwezig bij de IEPC (International Ecumenical Peace Convocation) te Kingston, in Mei van dit jaar, komt spreken over nucleaire ontwapening. De gevaren van nucleaire wapens staan ons niet helder voor ogen. Peter Paul Ekker houdt lezingen, nam een No Nukescampagne-film op, en brengt de urgentie van de zaak onder de aandacht van politieke partijen. Even kan hij uit zijn drukke werk stappen om naar Kerkplein Waterland te komen.

Locatie: de kerk van Broek in Waterland  
Koffie vanaf 20.00 uur  
Programma: 20.30-22.00 uur.

## HEMEL, HEL EN ANDERE TOEKOMST

21 en 28 november / maandag

Niemand komt terug om het te vertellen. Toch, of misschien daarom, wordt er heel wat over beweerd. In de godsdienst – maar niet alleen daar – circuleren over de toekomst

nadrukkelijke beelden: hemel, hel, enz. enz. In twee bijeenkomsten komen die beelden aan de orde, hun herkomst, onderlinge samenhang, realiteitszin en niet in de laatste plaats hun onderbouwing: op grond waarvan koestert men hoop, schrikt men terug, rekent een mens reeds nu met straks? Dat soort vragen

Door: Eugène Baljet, predikant te Monnickendam.

Locatie: Doopsgezinde kerk Monnickendam

Aanvang: 20.15. Koffie staat vanaf 20.00 uur klaar.

Toegang gratis, bus bij uitgang.

In de serie: *De zeven hoofdzonden*

23 november / woensdag

### LUST

Lisette Thooft, journalist,  
Schreef onlangs boek over lust 'De  
onverzadigbare vrouw'

Lutherse kerk, Zuideinde 39 Monnickendam

Koffie staat vanaf 20.00 uur klaar

Programma: 20.30-22.00 uur

24 november / donderdag

### *De film* en gesprek na **The bridges of Madison County**

1996 Clint Eastwood / Meryl Streep

Locatie: De Bolder, 't Spil 1, Monnickendam

Aanvang: 21.00 uur, bar open 20.45 uur

In de serie: *De zeven hoofdzonden*

7 december / woensdag

### JALOEZIE

Nico ter Linden, *theoloog*  
groot verteller van verhalen waarin jalouzie  
vaak een rol speelt

Lutherse kerk, Zuideinde 39 Monnickendam

Koffie staat vanaf 20.00 uur klaar

Programma: 20.30-22.00 uur

8 december / donderdag

### *De film* en gesprek na **Liaisons Dangereuses**

1988. Verhaal van nijd, jaloezie, verving  
en hartstocht.

14 december / woensdag

### HOOGMOED

Prof.dr. Hans van den Bergh, cultuur-  
wetenschapper

Lutherse kerk, Zuideinde 39, Monnickendam

Koffie staat vanaf 20.00 uur klaar

Programma: 20.30-22.00 uur

15 december / donderdag

### *De film* en gesprek na **How to get rid of the others**

2007 Absurde satire uit Denemarken

Locatie: De Bolder, 't Spil 1, Monnickendam

Aanvang: 21.00 uur, bar open 20.45 uur

## ALPHACURSUS WATERLAND 2012

Op zoek naar de zin in je leven? Vraag je jezelf soms af of er meer is tussen hemel en aarde? Vind je het leuk nieuwe mensen te ontmoeten, en houd je van een goed gesprek? Of wil jij je gewoon eens verdiepen in het Christelijk geloof? Dan is de Alphacursus Waterland 2012 iets voor jou. Een inleiding op het Christelijk geloof. Gedurende de cursus wordt het ook een vertrouwd samenzijn en goede gesprekken voeren in kleine groepjes met een gespreksleider. De cursus wordt gegeven door de Monnickendamse dominees. Martien Pettinga en Eugène Baljet.

Elke dinsdag, van 24/1 tot en met 1/4, uitgezonderd 28/2. Een extra weekend op 9.10 en 11 maart. Tijd: Vanaf 18.30 uur warme maaltijd, einde avond: 22.00 uur.

Locatie: Rooms Katholiek clubhuis, Noordeinde, Monnickendam. Kosten: 115 euro all in

Aanmelden: bij Jeanette de Waart, 0299 652018 of  
[Jeannette.dewaart@kerkpleinmonnickendam.nl](mailto:Jeannette.dewaart@kerkpleinmonnickendam.nl)