

# Protestants Marken



Jaargang 5, nummer: 51

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 24 december 2011

**Kerkdienst voor : Zaterdag 24 december 2011**



**Grote Kerk**

**Kerstdienst m.m.v. de Zeemanband**

**22.45 uur**

1<sup>o</sup> Schriftlezingen: Carina van Gerven

2<sup>o</sup> Schriftlezingen: Sabrina van der Vis

Collecte: KIKA (Kinderen Kanker Vrij)



**Kerkdienst voor : Zondag 25 december 2011**



**Patmoskerk**

**Eerste Kerstdag**

**10.00 uur: Ds H. Dekker**

**Organist: Dirk Kes**

Schoollied: Gezang 133 : 1

Kaarsen aansteken / schoollied lezen: Brit Marit Peereboom

Crèche: Angela Teerhuis en Leona de Waart

Kindernevendienst: Simone Schipper, Marianne Zwijs,  
Jannetje Boes en Nelly Zeeman

Eerste collecte is bestemd voor Kerk-in-Actie: Kinderen in de knel

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk





**Kerkdienst voor : Maandag 26 december 2011**



Grote Kerk

Tweede Kerstdag

10.00 uur: Ds H. Dekker

Organist: P. Boneveld

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

16.00 uur: Kinderkerstfeest in de Grote Kerk



**Kerkdienst voor : Zaterdag 31 december 2011**



Grote Kerk

Oudejaarsdag

19.30 uur: Ds H. Dekker

Organist: P. Boneveld

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk



**Kerkdienst voor : Zondag 1 januari 2012**



Patmoskerk

Nieuwjaarsdag

10.30 uur: Ds H. Dekker

Geen crèche

Geen kindernevendienst

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken met appeltaart in de hal van de kerk,  
verzorgd door de Kerkenraadsleden





## Het Kerstverlangen

Sinterklaas is nog niet voorbij, of op alle populaire radiozenders worden al de eerste songs ten gehore gebracht, die de Kerstsfeer op moeten roepen.

Langzaam aan zie je overal versieringen: in winkels, in hotels, op kantoor en thuis.

Niet alleen met een kerstboom in huis, maar ook met verlichting in de tuin en in de straat wordt de juiste sfeer gecreëerd, en verdringt het licht de duisternis.

Vorbereidingen worden getroffen voor Kerstdiners, thuis of buiten de deur.

Mensen hebben meer aandacht voor elkaar, nodigen elkaar uit, en vergeten even wat hen anders scheidt. Zelfs oorlogen kunnen even worden stopgezet.

Tijdens Kerst even geen crisis of andere sores.

Is er dan iets mis met die Kerstsfeer?

Nee, maar komen we er iets verder mee?

Als we na Kerst al niet in een gat vallen, dan is er toch zeker sprake van een redelijke dip.

Het lukt ons misschien om het wat langer te rekken, en het vol te houden tot na

Nieuwjaar, maar als de laatste restjes zijn opgesoupeerd, komt er toch weer een einde aan de gezelligheid en het gevoel van geborgenheid.

De sfeer die we ieder jaar met Kerst proberen op te roepen, kunnen we kennelijk niet lang vasthouden. Geen mens is er ooit in geslaagd om het voor altijd Kerst te laten zijn.

Of misschien toch wel?

Drukt de Kerstsfeer die wij tot stand weten te brengen, naast de vervelende dingen ook niet de waardevolle dingen weg? Ging het bij Kerst niet om het voorgoed verdringen van de duisternis, en om vrede die langer duurt dan een paar dagen?

Wat heeft God ook al weer met Kerst te maken?

Wilde Hij zich niet voorgoed met mensen verzoenen, en heeft Hij daarom niet Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd?

Is dat niet wat Kerst ons eigenlijk te vertellen heeft?

Is de geboorte van Jezus niet het begin, van waaruit we wel verder kunnen?

Pieter C. Springer

O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood!

Lied 139 : 3





### Voorbede

1. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen.
2. Wees met alle Predikanten Heer, sterk hen met Uw woord en zegen hen.
3. Kom Uw belofte na; laat U vinden door wie U zoeken. Omring hen met Uw vrede.
4. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.
5. Bescherm het team van Jeugd met een Opdracht, die in India en Nepal Uw naam willen groot maken.
6. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
7. Vernieuw ons denken, zodat we iets begrijpen van Uw plan met ons.

Ria Kaars

### Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	25 dec.	Jesaja	8:23b – 9:6	Licht in de duisternis
Maandag	26 dec.	Johannes	1:1 - 18	Mens geworden
Dinsdag	27 dec.	Jesaja	50:4-11	God is nabij
Woensdag	28 dec.	Jesaja	51:1-11	Vastigheid
Donderdag	29 dec.	Jesaja	51:12-23	Bescherming
Vrijdag	30 dec.	Jesaja	52:1-12	Goed nieuws
Zaterdag	31 dec.	Numeri	6:22-27	Veel heil en zegen
Zondag	1 jan.	Psalm	67	Gelukkig nieuwjaar gewenst
Maandag	2 jan.	1 Korintiërs	1:1-17	(Van) wie ben jij?
Dinsdag	3 jan.	1 Korintiërs	1:18-31	Wat is wijsheid?
Woensdag	4 jan.	1 Korintiërs	2:1-16	Gods wijsheid
Donderdag	5 jan.	1 Korintiërs	3:1-15	Groeien en laten groeien
Vrijdag	6 jan.	1 Korintiërs	3:16-4:5	Beoordelingsvermogen
Zaterdag	7 jan.	1 Korintiërs	4:6-21	Geen persoonsverheerlijking

### Opbrengst Collecten

Zondag 18 december 2011

Eerste collecte bestemd voor het onderhoudsfonds      € 236,45

Tweede collecte bestemd voor de Kerk      € 252,90

### Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Maand januari: Jaap Boes en Pieter Moenis

**Kerkdiensten.** Met blijdschap zie ik uit naar de kerkdiensten met de feestdagen. Hopelijk jullie ook. Het is zó mooi als je als predikant betrokkenheid bij de erediensten mag vernemen in de gemeente, zich uitend in een naar de kerk komen door jongeren en ouderen. Een preek maken, een kerkdienst voorbereiden is méér werk dan velen van ons denken. En dan wil je als dominee ook wel graag dat je niet tegen lege stoelen en/of banken staat te praten. Nou, denken sommigen nu natuurlijk, het valt nog wel mee met je, want voorlopig zit de kerk steeds voller. Ja, dat is waar en daar ben ik ook erg dankbaar voor. Maar het Woord drijft ons aan tot spoed, om het met dat mooie lied te zeggen, want de Heiland wil niet dat ook maar iemand achterblijft. Maar veel eerder, dat we elkaar aansporen om méé te doen!

Op de 1<sup>e</sup> Kerstdag lezen we Micha 5: 1-3 en Lucas 2: 1-7 en zingen Gz. 138, Gz. 133: 1,5,7,9,12, Ps. 98: 2,3, Joh. de Heer 609: 1,4, Gz. 143, Evang. Liedbundel 103, Evang. Liedbundel 101. Kom zelf, breng je kinderen mee als je die hebt, of je gasten en laat het een echt féést voor de Heer mogen worden.

Ook 2<sup>e</sup> Kerstdag komen we samen. Dan lezen we Johannes 1: 1-18 en Kolossenzen 1: 12-23 en zingen Gz. 140, Ps. 116: 1,3,8, Gz. 150: 1,2, Gz. 150: 3,4,5, De Apostolische Geloofsbelijdenis, Gz. 147: 1,4,5,6. Van harte vreugdevolle kerstdagen gewenst.

Bijna een week later is het zaterdag 31 december. Wij noemen dan de namen van hen die ons ontvielen in het afgelopen kalenderjaar. En we zingen tijdens de preek. Dat zal wel nieuw zijn, maar dat is dan nog net te leren in het oude jaar hoe dat werkt. Mijn preek op Oudejaarsavond is verdeeld in 4 punten en ieder punt sluiten we af met een couplet uit Gz. 254. We lezen 2 Koningen 2: 1-11 en 1 Korintiërs 15: 51-57 en zingen Gz. 389, Ps. 65: 1,2,6, Gz. 392: 3,5, Ps. 90: 1,8, Gz. 292, Gz. 254 (na ieder punt in de preek één couplet), de Apostolische Geloofsbelijdenis, Gz. 397.

Nieuwjaarsdag valt op zondag dit keer. Ik begrijp heus wel dat het oudejaarsnacht laat wordt (of vroeg, het is maar net hoe je het zeggen wilt), maar als nieuwjaarsdag op zondag valt, schept dat voor de gemeente van Christus een verantwoordelijkheid, zou ik zeggen. Want het is wél zondag! We beginnen een half uur later dan gebruikelijk en na afloop is er koffie en gebak. Dan lezen we Matteüs 25: 31-46 en Jakobus 1: 19-27 en zingen Gz. 293: 1,3,4, Ps. 24: 2,3, Opwekking 167, Ps. 146: 1,3, Ps. 146: 4,5, Gz. 474: 2,3, Gz. 21: 1,5,7.

**Zieken.** Mw. M. Zeeman, Buurt 3, nr. 1 onderging in het VU ziekenhuis een operatie, maar is naar verwachting weer thuis als dit kerkblad verschijnt. Ook denken we in deze bijzondere dagen aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Wij gedenken.** Op 17 december overleed in de leeftijd van 91 jaar Jannetje Zondervan, weduwe van Pieter Booneveld. Zij woonde de laatste jaren van haar leven in zorgcentrum “De Meermin” te Edam. Woensdag 21 december kwamen we samen in de Grote Kerk om herinneringen te delen en haar leven voor Gods aangezicht te gedenken. Een hoge leeftijd mogen bereiken is een zegen. Maar de zorgen van haar lichaam werden haar niet bespaard. En zo werd de zegen van het ouder worden ook een zorg. Je zelfstandigheid prijsgeven, dat valt niet mee als je oud wordt. En zo groeide ze van de aarde af, als ik het zo mag zeggen. In de kerkdienst lieten we ons troosten door die heerlijke woorden van Jezus: “in het huis van mijn Vader zijn vele woningen”. Ook voor Jannetje was daar een plaats bereid. Zij verhuisde daarheen. Een veel grotere verhuizing dan van Marken naar Edam. En nu mag haar ziel daar wonen in dat Vaderhuis. Tot een zó hoge bestemming riep God haar, die 17<sup>e</sup> december. Dáárom kon er op de rouwkaart dat gedicht van Nel Benschop geciteerd worden: “Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen, bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis. ” Die troost mag de kinderen, klein en achterkleinkinderen vergezellen die zozeer hun lieve moeder, schoonmoeder, Bessie en ouwe Bessie zullen missen.

Eveneens op 17 december overleed in de leeftijd van 87 jr. Cornelis Commandeur Pz. Hij verbleef de laatste jaren in De Swaensborch. Op de dag dat dit kerkblad rondgebracht wordt op Marken, donderdag 22 december is de rouwdienst in de Grote Kerk. Met zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die hem gekend hebben willen we dan samenkomen, om zijn leven te gedenken en ons te laten troosten. Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in U o Heer, zo zei Augustinus. En zijn woelig leven is nu tot rust gekomen, nu hij mag wonen bij de Vader. Gestempeld door alle gebeurtenissen in de oorlog en vooral ook dat hij daarna eigenlijk geen thuis kon vinden, had hij een moeilijk leven. Een ernstige ziekte bracht hem naar Zonnestraal in Hilversum. In 1999 werd hij weduwnaar. Zijn kinderen stonden om hem heen en begeleidden hem op die laatste reis naar zijn Hemelse Vader, waar ook voor hem een plaats bereid was, dankzij Christus. Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hóóp op God, want ik zal Hem nog loven. Dat loven is nu zijn deel voor immer. Zoals hij hier op aarde al kon genieten van de mus, de zwaluw, de specht, de spreeuw, die hier hun lied zingen voor hun Schepper, zo mag hij nu zélf meezingen in dat onmetelijke koor. Zijn 5 kinderen, de 9 kleinkinderen en de 6 achterkleinkinderen wens ik van harte toe dat zij zich getroost mogen weten door de psalmwoorden die we overdenken bij zijn begrafenis: Ps. 42, waar wij o.a. lezen dat God de God is die ons ziet en die ons redt!

**Tentoonstelling.** In de Nieuwe Kerk op de Dam, naast het paleis is vorige week de tentoonstelling geopend: "Jodendom. En wereld vol verhalen". Aan de hand van kunstwerken, manuscripten en voorwerpen uit het dagelijks leven vertelt de tentoonstelling het verhaal van 3000 jaar Joodse religie, cultuur, kunst en geschiedenis. Topstukken zijn onder meer delen van de Dode Zeerollen uit het Israël museum in Jeruzalem, die voor het eerst in Nederland te zien zijn. Ook is er een prachtige houten maquette van de tempel van Salomo. Er is vanaf Marken een prima busverbinding met Amsterdam centraal. En vanaf het centraal station is het maar een klein stukje lopen naar de Dam. Een mooi uitje voor ouders met opgroeiende kinderen in de kerstvakantie, maar laten ook de ouderen onder ons als ze kunnen vooral deze tentoonstelling gaan bezoeken. Dagelijks geopend van 10-17 uur. Van harte aanbevolen!

**Heilige Doop.** Op zondag 15 januari hoop ik de H. Doop te bedienen in onze gemeente. Ik heb daar al 2 aanmeldingen voor. Maar als er nog andere ouders zijn die ook in deze dienst hun kind willen laten dopen, dan kan dat uiteraard. De aanmelding daarvoor staat open tot 30 december a.s. (tel. 746169).

**Ter overweging.** Als je alleen maar toeschouwer bent, raak je gauw uitgekeken op de kerk. Wordt daarom deelnemer. En doe niet zoals de herbergier deed die te druk was met zijn zaak. Of zoals de Joodse leiders deden, die het te veel moeite vonden om acht kilometer te lopen en te kijken wat er aan de hand was. Of zoals Herodes die zich bedreigd voelde door een baby. Maar besef, dat we met Kerst, als we cadeautjes krijgen die we niet echt nodig hebben, van God een geschenk aangeboden krijgen waar we niet zonder kunnen.  
(Mark Stibbe).

**Ten slotte.** Op vele momenten in deze dagen kleppert de brievenbus in de voordeur van de pastorie en vallen er heel wat kerstkaarten in de gang. Geweldig leuk! Ze staan allemaal te pronken in de huiskamer en dat is een heel feestelijk gezicht! Ik kan niet alle kaarten persoonlijk beantwoorden, dat zullen jullie wel begrijpen en daarom wens ik graag op deze manier een ieder van harte vreugdevolle dagen en Gods zegen voor het a.s. nieuwe jaar!  
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 12 december 2011 in gebouw Hoogh om 20.00 uur

Aanwezig 21 leden, afwezig 5 leden.

**Opening**

De voorzitter opent met het lezen van Psalm 97. Daarna gaat hij voor in het gebed.

**Mededelingen:**

**Benoeming Kerkelijk werker:** Nog geen reacties gehad op de advertenties. Drs. Dekker heeft nog wat lijntjes uitgezet. In januari op de agenda: Profiel aanpassen?

**Vaststellen notulen van de KRV van 10 oktober 2011**

Rectificatie: Er stond dat iedereen die ouder dan 75 jaar is een kerststukje zou krijgen en ook die buiten Marken wonen. Het had moeten zijn dat iedereen die ouder is dan 75 jaar en buiten Marken woont een kerststukje krijgt.

**Jeugdzaken**

- Catechisatie:

De jeugdouderling heeft een 7-tal mensen als begeleiding voor de catechisatie benaderd. Allen hebben aangegeven dit niet te willen doen. Wat nu?

Voorstel: In gemeentevergadering van 14 december een oproep doen voor vrijwilligers. Besloten is dat in ieder geval dit kerkelijk jaar geen catechese wordt georganiseerd. De rest van het jaar moet worden gebruikt om mensen te zoeken voor het geven van catechese en grondige voorbereidingen te treffen.

- Jeugdcommissie:

Om de jeugd meer te betrekken bij de kerkenraad is voorgesteld om een jeugdcommissie op te zetten. Deze commissie bestaat dan uit afgevaardigden van de verschillende jeugdcommissies, zoals de kindernevendienst, zondagsschool en de clubleiding en de jeugdouderlingen. Doel is het verkorten van de communicatielijnen met de kerkenraad zodat er directer met deze commissies gecommuniceerd kan worden.

**Diaconie**

Gevraagd wordt of het mogelijk is om te collecteren voor een doel wat te maken heeft met Israël. Er wordt aangegeven dat er niet alleen afdrachtcollectes worden gehouden maar dat ook steun gegeven wordt aan doelen buiten het collecterooster om. Eén van die doelen kan Magen David Adom zijn, het Israëliische Rode Kruis. De diaconie gaat dit regelen.

**Kerkrentmeesters**

De afgetreden penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2012 toegelicht. Na een duidelijke uitleg werd de begroting goedgekeurd.

Tijdens de fusiebesprekingen is besloten om na de fusie met 1½ FTE aan predikanten te gaan werken. Besloten is om in 2012 dit tot 1 predikant terug te brengen. In plaats van de ½ FTE predikant wordt een kerkelijk werker aangetrokken.

Mededelingen van de voorzitter :

- Plan voor het organiseren van de financiële bijdragen van de gemeenten in 2012: In 2011 zijn er een aantal ophaalacties geweest die niet allemaal even gecoördineerd waren. Daarom is besloten één formulier te maken waarop alle bijdragen aangegeven moeten worden. Dit zijn dan de volgende inzamelingsacties:



- Kerkelijke bijdrage
- Paascollecte
- Oudejaarscollecte
- solidariteitskas (vast bedrag à EUR 12,-)
- onderhoudsfonds

Dit formulier wordt aan het begin van het jaar verspreid en weer opgehaald. Iedereen is dan vrij om op het moment dat het uitkomt zijn bijdrage(n) aan de Protestantse Gemeente over te maken.

- De medewerkers van de Hervormde gemeente kregen aan het eind van het jaar een presentje. Omdat de hoeveelheid medewerkers nu aanzienlijk is toegenomen, is het financieel niet haalbaar om hiermee door te gaan. Daarom wordt dat per dit jaar afgeschaft. Er wordt voorgesteld om iedereen een kerstkaart te sturen. Dit wordt in overweging genomen.
- De pastorie op Akkerstraat 16 is bijna klaar. In week 51 wordt de nieuwe keuken geplaatst. In week 3 is het schilderen binnen klaar.
- Voor de winter worden de glas-in-lood ramen van de Grote Kerk zover nodig hersteld.

#### **Kerkdienst Goede Vrijdag**

Tijdens de fusiebesprekingen is afgesproken dat er 's ochtends een kerkdienst wordt gehouden en 's avonds een vesper. Drs. Dekker stelt voor om de ochtenddienst te laten vervallen en dan 's avonds om ~~19.30~~ <sup>20.00</sup> uur een reguliere kerkdienst te houden. Dit wordt na enige discussie aangenomen.

#### **Rondvraag**

Wie gaat de liturgieën voor de rouwdiensten verzorgen?

Tijdens de gemeenteavond wordt om vrijwilligers gevraagd.

Is er al nagedacht over het gebruik van een beamer in de Grote Kerk? Antwoord kerkrentmeesters: Ja, is praktisch en financieel (nog) niet haalbaar.

Na de kerst wordt er weer een Alpha cursus opgestart in Monnickendam. Informatie te verkrijgen bij Mw. A. Zeeman

Het team dat het oud-papier ophaalt is genomineerd voor team van het jaar. Stemt allen. Uitreiking is op 7 januari.

Een toename van het kerkbezoek is geconstateerd. Dit stemt tot vreugde en dankbaarheid.

#### **Sluiting**

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk Onze Vader.



In een Angelo Moens en ik vertrek 25  
januari 2012 naar Uganda om via Be  
More te weten vrijwilligerswerk te  
doen/steun te geven bij Chedra.

Wat we hier hebben door een donatie te  
doen de rekeningnummer 2543371 o.v.v.  
Angela Moens o.v.v. Uganda.

Wat gaat van nu worden nu goed  
terecht komen omdat ik zelf nu bezig  
met een heel klein beetje nu lokale Dit  
was de afsluiting later op mijn weblog:  
Kamer-moens-be-more.nl

Groetjes Angela Moens



Be More werkt met kleinschalige lokale projecten en organisaties in ontwikkelingslanden en is hierbij actief betrokken. Be More helpt niet alleen met vrijwilligers, maar ook door anderen bij het werk te betrekken en er financieel aan bij te dragen.

Chedra is een organisatie die op allerlei manieren vecht tegen hiv/aids in Uganda. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over de ziekte en het voorkomen er van, programma's voor jongeren, onderzoek en medische voorzieningen. Chedra begon als een zelfhulpgroep om de gevolgen van hiv/aids in verschillende gemeenschappen rondom de stad Masaka te bestrijden. Inmiddels is de organisatie één van de voorvechters in de strijd tegen hiv/aids in deze regio en ondersteunt zij talloze mensen, van jong tot oud.

Vrijwilligers helpen met het ondersteunen en uitbreiden van de verschillende programma's. Bijvoorbeeld het geven van voorlichting, wat natuurlijk heel erg belangrijk is aangezien het bestrijden van de gevolgen van hiv/aids zinloos is als niet ook in een eerder stadium iets wordt gedaan. Maar we gaan ook mee op huisbezoeken om ondersteuning te geven met het omgaan van hiv/aids, leren kinderen en jongeren allerlei nuttige vaardigheden en helpen in het centrum met van alles wat nodig is. Ten slotte proberen we samen met Be More zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het werk van Chedra, zowel in Uganda als thuis.

## De Ziekenboeg

Mevr.A.Visser-Visser is verhuisd naar Verpleeghuis Novawhere  
Prof.Mr.P.J.Oudlaan 1 Kamer 346 1444 HT Purmerrend.

## WIE KAN ONS HELPEN?

Wij, Ger Hofman en Jet Veringa, wonen sinds januari dit jaar in het kleine huisje op Kerkbuurt 28

Het bevat ons prima!

Alleen het huis heeft geen tuintje en/of berging.

Wie (het liefst in de Kerkbuurt) is genegen ons iets te verhuren zodat we onze spullen (fietsen, gereedschap enz.) kwijt kunnen. Ons telefoonnr. is 602100.

Tot het laatst toe wilde je leven.  
Door jouw sterke wil hiertoe gedreven.  
Jouw geest nog op volle kracht,  
maar over je lichaam had je geen macht.  
Je was moe, je hebt jouw strijd gestreden.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van  
mijn zwager en onze oom Hein.

Wij wensen Peet Jannetje en kinderen veel sterkte.

Neeltje  
René en Vanessa  
Edwin en Marjolein

Lieve Bessie en Ouwe Bessie

Wij denken aan jou met een traan,  
 want je bent van ons heen gegaan.  
 Maar één ding moet je weten,  
 we zullen je nooit vergeten.  
 Je gaf ons alles wat je had.  
 Zo heb je ons groot gebracht.  
 Bap wacht op jou daar boven, reken maar  
 en dan zijn jullie weer bij elkaar.

Welterusten Bessie, wij houden van jou.

Liefs de klein- en achterkleinkinderen

Wat was ze trots als we onze muziek speelden.

Onze Peet, onze grote fan!

## Jannetje Booneveld-Zondervan

Is er niet meer.

Haar levensbaan is afgelopen,  
 De grens bereikt met laatste kracht.  
 De hemelpoort gaat nu voor haar open,  
 Ze is voor eeuwig thuis gebracht.

We wensen de kinderen, Ome, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe.

Piet en Nelly  
 Aaltje en Cees  
 Wolmet en Arie  
 Cor en Corine  
 Aagtje en Jacob

*Je bent niet dood – de Heer heeft geroepen  
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.  
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,  
je hebt ze nu – want je bent veilig thuis.*

Met droefheid, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat van ons is heengegaan onze lieve Moeder, Schoonmoeder, Bessie en Ouwe Bessie

**Jannetje Booneveld-Zondervan**

Sinds 8 april 1992 weduwe van Pieter Booneveld

op de leeftijd van 91 jaar

Jezus zegt: In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen  
(Johannes 14:2)

Marken: Geertje en Fred  
Neeltje en Pieter  
Jan en Aaltje  
Alie en Kees

Volendam: Jannetje en Jan

kleinkinderen en  
achterkleinkinderen

Edam, 17 december 2011  
Zorgcentrum De Meermin

Correspondentieadres:  
J. Booneveld  
Zeilstraat 24  
1156 CK Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

*Kom ontvang een heel nieuw leven  
kom en stap in de rivier  
Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt: "ontmoet mij hier"*

*Matth. 11 : 28*

Na een woelig leven hopen wij dat onze vader, schoonvader, bap en overbap zijn thuiskomst heeft gevonden.

## **Cornelis Commandeur Pz.**

sinds 1999 weduwnaar van Niesje Zeeman Cd.

\* 17 mei 1924

† 17 december 2011

Pieter Cornelis en Luitje  
Jacob en Aagtje  
Janny en Wim  
Lobke en Frank  
Marjolein en John

Rebecca en Arjan  
Muus Cornelis en Linda  
Sabrina en Thierry  
David en Denise  
Dwayne en Johanna  
Sven en Juliana  
Camilo  
Santino en Nathalie  
Bryan  
en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

P.C. Commandeur, Kwadijk 115, 1471 CG Kwadijk

Gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 20 december 2011 van 19.00 – 20.00 uur in dorpshuis "Het Trefpunt".

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 22 december 2011 om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en koffiedrinken in dorpshuis "Het Trefpunt".

Monnickendam, 17 december 2011

*Als het lichaam niet meer wil,  
en het leven wordt een lijden.  
Kan men dankbaar zijn,  
dat God je komt bevrijden.*

*De liefde is oneindig en gaat verder dan de dood.  
De liefde is de inspirerende kracht achter het leven, en is het kostbaarste dat moet worden  
doorgegeven.  
Wij moeten verder, maar staan hierin niet alleen.  
Hierbij mogen wij de liefde van God ervaren. Wetende dat Bap aanwezig is in liefde van God.*

Lieve Bap,  
Hopelijk heb jij de rust gevonden en ben je weer met Bessie verbonden.

Rebecca en Arjan  
*Sam, Mila, Levi*  
Muus Cornelis en Linda  
*Julia*  
Sabrina en Thierry  
David en Denise  
*Jesse*  
Dwayne en Johanna  
*Kynai*  
Sven en Juliana  
Camilo  
Santino en Nathalie  
Bryan

*De Heer wil ik loven, zolang ik leef.  
Mijn God bezingen, zolang ik besta.*

*(Psalm 146)*

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons ere-lid

**Cornelis Commandeur**

Jarenlang heeft Cees, als bariton, zich met groot enthousiasme ingezet voor ons koor.

Trooste de Heer zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Het Marker Mannenkoor



Woensdag 28 december is het voor de laatste keer kienen in 2011, maar in 2012 gaan wij gewoon weer door. 't Is weer om 20.00 uur in de 'Patmoskerk', dus allemaal komen hoor!

Ook het sint- en kerstkienen was een geslaagde avond. En hebben wij gezorgd dat er ruim € 900 op de teller stond.

Dus allemaal weer tot ziens op de 28ste.



De kiencommissie wenst iedereen een gezellige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2012.



# Woordzoeker



In het diagram zitten 29 woorden verborgen. Van links naar rechts, van boven naar beneden, van linksboven naar rechtsonder of van rechtsboven naar linksonder. De woorden die je moet opzoeken, staan onderstreept in het leesstuk.

Streep de woorden door in het diagram. Als alle woorden zijn doorgestreept, vormen de overgebleven letters een uitspraak van Jezus. Hoe luidt deze uitspraak?



Op een keer kwam Jezus in de buurt van de stad Caesarea Filippi. Hij vroeg aan zijn leerlingen: 'Wie is volgens de mensen de Mensenzoon?'

Ze antwoordden: 'Sommige mensen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' Hij vroeg hun: 'En jullie? Wie denken jullie dat ik ben?' Het antwoord kwam van Simon Petrus. Hij zei: 'U bent de Messias, de zoon van de levende God!' Jezus antwoordde: 'Je bent een gelukkig man, Simon Barjona! Want het zijn geen mensen van vlees en bloed die dit aan jou bekend hebben gemaakt, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg je dit: Jij bent Petrus en jouw naam betekent rots. Op die rots zal ik mijn kerk bouwen en het dodenrijk zal geen macht over haar krijgen. Ik zal jou de sleutels van het hemelse koninkrijk geven. Wat jij op aarde verbiedt, zal ook door God verboden worden. Maar wat jij op aarde toestaat, zal ook door God toegestaan zijn.' (Matteüs 16:13-19, *Startbijbel*)

W	F	I	L	I	P	P	I	A	B	B	T	O
N	D	M	G	N	O	G	E	E	E	A	P	L
M	Y	O	A	E	K	I	K	S	L	R	R	V
E	E	A	D	V	L	E	E	S	I	J	O	S
N	M	N	O	E	N	U	T	O	A	O	F	I
S	L	A	S	D	N	A	K	W	R	N	E	M
E	S	E	C	E	D	R	M	K	I	A	T	O
N	L	E	E	H	N	N	Y	V	I	E	E	N
S	E	J	E	R	T	Z	K	K	A	G	N	P
N	U	G	O	D	L	H	O	E	I	D	J	E
S	T	M	O	U	G	I	A	O	R	E	E	T
J	E	R	E	M	I	A	N	A	N	K	Z	R
B	L	O	E	D	L	Y	K	G	R	V	U	U
O	S	T	C	A	E	S	A	R	E	A	S	S
M	E	S	S	I	A	S	O	R	G	N	O	D

De uitspraak luidt:

---



---



Hierbij wens ik familie, vrienden en bekenden Prettige Kerstdagen  
en een Gelukkig en Gezond 2012.

Geertje van der Meer-Pereboom

---

Ik wens familie en kennissen Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten,  
die ik het afgelopen jaar heb mogen ontvangen.

L. Zeeman-de Waart  
Swaensborch, kamer 229

---

Via deze weg wil ik familie, vrienden, bekenden en burens Fijne Feestdagen  
en een Gelukkig en Gezond 2012 toewensen.

Trijntje Schipper-Visser  
Havenbuurt 25

---

Vanuit Swaensborch wens ik iedereen op Marken Prettige Kerstdagen  
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Hartelijke groeten,  
J. van Altena-de Groot

---

Hierbij wens ik mijn familie, burens en bekenden een Gezegend Kerstfeest  
en een Voorspoedig en Gezond 2012.

Jannetje Springer-Peereboom



C



Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

G. de Waart-Zeeman  
Westerstraat 5

---

Wij willen iedereen fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2012 toewensen.

Cornelis Pieter & Tiny de Waart-Zandstra  
Wendy & Jelle  
De Duikjes 9

---

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig maar bovenal Gezond Nieuwjaar  
is wat wij wensen voor iedereen.

Jan & Luitje Geertje Veerman-de Waart  
Jan & Rob  
Zuiderzeeweg 18

---

Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen en een Goed en Gezond 2012.

Verder iedereen bedankt voor de kaarten en/of bezoeken.

Gaartje Zeeman-van Altena  
Molentocht, Tulpenhof 2, Purmerend

---

Wij wensen fam., buren, vrienden en vriendinnen Prettige Kerstdagen  
en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar.

Kees en Maretje Zeeman  
Buurterstraat 13





Neeltje de Waart-Teerhuis wenst iedereen Gezegende Kerstdagen  
en een Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar.

Swaensborch 11, kamer 336



Familie, vrienden en bureu en ieder die dit leest, wens ik Goede Kerstdagen toe.  
En voor het Nieuwe Jaar veel Heil en Zegen!

Geertje Pereboom-van Altena



Prettige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar voor iedereen.

Jan Jacob Pereboom



Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en cadeaus, die wij hebben ontvangen  
voor en na de geboorte van onze dochter en zusje Quinty Luna.

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Gezond 2012.

Jan Cornelis, Edith, Céline en Quinty Visser



Wij wensen alle mensen Gezegende Kerstdagen en één Voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar.

Klaas en Makie Zeeman, KB 21



Ik wens familie, bureu en vrienden Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Grietje Springer-Pereboom





Ik wil mijn familie, buren, alle vrienden en kennissen een Goede en Prettige Kerst wensen. En vooral een goed begin in 2012.

G. Schouten-de Groot  
Minneweg 21



Vanuit Swaensborch wil ik iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gezond, Voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar toewensen!  
Tevens wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en aandacht, die ik gedurende het afgelopen jaar mocht ontvangen. Hartverwarmend!

Jente Zeeman-Vlasbloem



Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Maritje en Pieter Commandeur  
IJsselmeerweg 90



Langs deze weg willen wij familie, buren en kennissen Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Dirk en Jannetje Springer



Familie, vrienden, oud buren en kennissen: vanuit Swaensborch wil ik jullie allen Gezegende Kerstdagen en een Goed en Gezond Nieuwjaar toewensen.

Dan wil ik de mensen bedanken die mij het afgelopen jaar bezocht hebben en voor de vele kaarten die ik gekregen heb. Ben er dankbaar voor.

Groeten van Gaartje Boes





Hierbij wens ik iedereen een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

A. Zondervan  
Swaensborch, Kamer 203

Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Cees en Marie Boes, Buurt I

Wij wensen familie, vrienden en kennissen Prettige Feestdagen en een Gezond 2012.

Piet en Aagje Kes-de Waart

Klaas Springer uit Monnickendam wil iedereen die dit leest  
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Gezond 2012 toe wensen.

Swaensborch, kamer 124

L. Kes-Schouten wenst u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Hierbij wil ik familie, vrienden en kennissen Prettige Kerstdagen  
en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

T. Stoker-van Altena  
Swaensborch





Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens mijn diverse ziekenhuisopnames het afgelopen jaar.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen Prettige Kerstdagen toe te wensen en een Gelukkig en Gezond 2012.

Kees Schipper, Grote Werf

---

Ieder mens heeft zijn eigen zorgen van de avond tot de morgen.  
Maar in vreugde en verdriet, Hij verlaat ons niet.  
Voorspoed en Geluk, dat zijn onze wensen voor alle mensen.

Fijne Kerstdagen, Gelukkig Nieuwjaar.

Piet en Marie Schipper

---

Loppie en Jan Peereboom wensen familie, burens en kennissen een Gezegend Kerstfeest en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

---

Wij wensen iedereen een Kerst vol vrede, warmte en licht  
en een jaar zonder verdriet of tegenslag.  
Maar bovenal wensen wij u allen Gods onmisbare Zegen  
en Nabijheid op het Kerstfeest en in het Nieuwe Jaar.  
Blijf dicht bij Hem, blijf in Zijn Liefde, dan kunnen we vol goede moed  
en met vertrouwen het Nieuwe Jaar tegemoet zien.

Aaltje Zeeman en Jan Veerman

---

Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond 2012.

I. Stoker-Zeeman





Wij wensen familie, vrienden, buren en bekenden Gezegende Kerstdagen  
en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar toe.

Gerrit en Elly Schouten  
Wittewerf 3

---

Vanuit de Meermin wens ik familie, vrienden en bekenden  
Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Eeftje Stoker-de Waart  
Zorgcentrum De Meermin  
Paulus Pieterstraat 1, kamer 214  
1135 GS Edam

---

Klaas Boes, Akkerstraat 1, wenst familie, vrienden, buren en alle bekenden  
Goede Kerstdagen en een Gezegend 2012

---

Vanuit Gouda wensen wij iedereen Gezegende Kerstdagen  
en een Gezond en Gelukkig 2012.

Klaas en Yvonne Visser  
Christian  
Désirée en Semya  
Benjamin en Sanne  
Andrea

---

Graag wens ik u allen vanuit Novawhere Gods Zegen op het Kerstfeest  
en voor het komende jaar 2012.

P. Bootsman-Pereboom







Jaap Kaars, Kerkbuurt 152, wenst familie, buren en bekenden  
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar.

---

Vanuit Purmerend wens ik iedereen Gezellige Kerstdagen en een Goed 2012.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken, die mij  
afgelopen jaar een kaart heeft gestuurd.

Klaas Cornelis Kaars  
Oranjefontein 35, Purmerend

---

Vanuit Kwadijk wensen wij iedereen Fijne Kerstdagen  
en een Voorspoedig en Gezond 2012.

Pieter Cornelis en Luitje Commandeur

---

Wij wensen iedereen een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar  
en Fijne Kerstdagen.

Fam. K. Visser-van Altena  
Kamer 328, Swaensborch

---

Hierbij wil ik familie, vrienden en kennissen hele fijne Kerstdagen en een  
Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar toewensen.

Hartelijke groeten,  
J. Schipper  
Kamer 234, Swaensborch





Bij deze wens ik familie en kennissen Gezegende Kerstdagen  
en een Voorspoedig Nieuwjaar.

N.G. Zeeman-de Waart

---

Ik wens familie, buren en kennissen:

Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2012.

J.j. Schouten  
Swaensborch, kamer 116

---

Ds en mw Pronk-Lehne wensen u allen en heel de gemeenschap van Marken  
Fijne Kerstdagen en veel Heil en Zegen in het Nieuwe Jaar.

---

Ik wens familie, vrienden en buren een Gelukkig Kerstfeest  
en een Gezond 2012.

Hartelijke groeten,  
Aaltje Schouten-Kaars

---

Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen  
en een Goed en Gezond Nieuwjaar.

Henk en Ida Buisman





Ik wens alle mensen Gods Zegen op het Kerstfeest en in het Nieuwe Jaar.

Luutje Roos-de Waart

---



Wij wensen iedereen een Gezegend Kerstfeest  
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Fam. K. Taanman



Alle mensen bedankt voor hun kaarten en bloemen, die wij  
ontvangen hebben voor ons nieuwe huis.  
Wij wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Piet en Grietje Visser-Taanman

---



Vanuit Swaensborch wens ik iedereen Fijne Kerstdagen  
en een Voorspoedig 2012.

Mw S. de Waart-Boes



Wij wensen familie, vrienden en kennissen Fijne Feestdagen  
en een Goed en Gezond 2012.

Klaas en Lijsje Boes-de Groot





Omdat wij kort geleden verhuisd zijn, schieten dit jaar de kerstkaarten er bij in.  
Daarom wensen wij dit jaar, op deze manier, familie, vrienden en kennissen  
Fijne Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar toe.

Lijs Roos en Dirk van Altena,  
Hoogkamplaan 79, 1156 AK Marken



Cees en Ma Roos wensen iedereen  
Prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar.



Allen wens ik Gezegende Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar.

G. van Altena-Schouten



L. Teerhuis-Visser uit Swaensborch (kamer 122) wenst iedereen  
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2012.



Vanuit Swaensborch wens ik iedereen Fijne Kerstdagen  
en een Gelukkig Nieuwjaar.

S. Zeeman-Zeeman  
Swaensborch 11, kamer 101  
1141 VZ Monnickendam





Wij wensen familie, buren, vrienden en kennissen hele Fijne Kerstdagen  
en vooral een Gezond 2012.

Bij deze gelegenheid bedanken wij alle mensen,  
die ons een kaart hebben gestuurd bij onze verhuizing.

Kees en Grietje de Wit

---

Hierbij wil ik familie, vrienden en verder iedereen Prettige Kerstdagen  
en een Gelukkig en Gezond 2012 toewensen.

Mw A. van Altena-van Altena  
Hoogkamplaan 35

---

Hartelijk bedankt voor de grote hoeveelheid kaarten, die ik in Volendam mocht ontvangen.  
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wens ik iedereen:

Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2012.

Groeten van:  
Mevr. L. Zeeman-Roos

---

Wij wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2012 toe.

Jan Schipper en Grietje de Waart

---

Ook wij willen bij deze een ieder Fijne Feestdagen wensen  
en een gezegend en liefdevol 2012!

Met vriendelijke groeten van Pieter Henri, Danielle en Christo





Wij wensen iedereen hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en vooral Gezond 2012.

Klaas, Sandra en Merel Visser

Ik wens familie, buren en kennissen een Gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Trijn Springer-Kes  
Westerstraat 18

Ik wens alle buren, familie en kennissen een Gelukkig Kerstfeest en een Gezond 2012 toe.

N. Zeeman  
Hoogkamplaan 42

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een heel Gelukkig en Gezond 2012.

Lucia en Pieter Springer  
Madeleine en Daniël

Wij wensen iedereen Gods Zegen op het Kerstfeest en in het Nieuwe Jaar.

Tijs en Grietje van Altena-Zondervan

Prettige  
Kerstdagen

Gelukkig  
Nieuwjaar

Langs deze weg willen wij iedereen een hele goede  
kerst toewensen en een gezegend Nieuwjaar.

Martijn & Tanja  
Jiddo & Esmee  
Springer





Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven getoond bij Jaap's verblijf in het ziekenhuis en na zijn thuiskomst.

Hartelijk dank voor uw belangstelling in de vorm van vragen, kaarten, bloemen en andere attenties.

Verder wensen wij iedereen gezegende Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar.

Eefje en Jaap Schipper  
Meester Visserstraat 10

---

Wij wensen familie, bureu, vrienden en bekenden:

Prettige Feestdagen

en een

Gelukkig Nieuwjaar

Sijmen en Geertje Zeeman



De redaktie wenst alle lezers  
een fijne Kerst en het beste  
voor het nieuwe jaar toe.



---

“Kerstgedachte”

Niet alleen nu  
Maar het hele jaar  
In gedachten bij elkaar

Samen delen  
Samen helen  
Samen denken  
Aan zo velen

We naderen het einde van het jaar  
En zetten nog even alle gebeurtenissen op een rijtje achter elkaar

We denken aan de mensen die niet meer in ons midden zijn  
Daar aan te denken doet best wel pijn  
Toch willen wij daar even bij stilstaan  
Omdat diegenen nooit uit ons hart zullen gaan

We zeggen het jaar 2011 vaarwel  
Oh, wat gaat de tijd toch snel  
Nog maar heel even  
Komen we het jaar 2012 tegen

Lieve mensen laten we elkaar  
Gods Zegen en Liefde wensen  
En een Gezegend Nieuwjaar

Koster J. Blijleven

