

# Protestants Marken



Jaargang 6, nummer:2

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 14 januari 2012

**Kerkdienst voor : Zondag 15 januari 2012**

**Patmoskerk**

**10.00 uur: Ds H. Dekker**

**Doopdienst**

**Organist Arie Kes**

Schoollied: Psalm 66 : 1

Kaarsen aansteken / schoollied lezen: Amber Schouten

Crèche: Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Boes

Eerste collecte is bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

## Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	15	Johannes	2:1-11	Feestvreugde
Maandag	16	1 Korintiërs	7:1-11	Zelfbeheersing
Dinsdag	17	1 Korintiërs	7:12-24	Trouw aan je roeping
Woensdag	18	1 Korintiërs	7:25-40	Hechtingsprobleem?
Donderdag	19	1 Korintiërs	8:1-13	Christelijke vrijheid
Vrijdag	20	1 Korintiërs	9:1-14	Leven van het Evangelie
Zaterdag	21	1 Korintiërs	9:15-27	Vrij

## Overdenking / Meditatie.

Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Izaäk en Jakob gesloten had. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.

Bovenstaande woorden vindt u in het Bijbelboek Exodus hfdst 2 : 23 en verder. Je zou dit de start van de bevrijding van de slavernij uit Egypte kunnen noemen. Er zal echter eerst nog heel wat water door de Nijl stromen voor het zover is.

U, lezer zult u misschien wel afvragen waar wil je heen met deze tekst ?

Het valt mij op, als ik het oude testament lees, dat het volk Israël en zeer zeker de rabbijnen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de verschillende delen van dit testament, in heel veel gebeurtenissen de hand van God zien, misschien moet ik hier zeggen, de hand van God voelen. Neem de bevrijding uit de slavernij in Egypte, dan de omzwervingen in de woestijn, vervolgens de verovering van het land Kanaän zoals het in die tijd genoemd werd. In voor en tegenspoed altijd werd God er bij betrokken. De Israëlieten werden bevrijdt en de Egyptenaren kwamen om. Je kunt je er in deze zaak nog wel iets bij voorstellen, immers de Egyptenaren waren de onderdrukkers.

Maar als ze straks onder leiding van Jozua het beloofde land gaan veroveren, wordt het toch iets anders. We lezen daar dat ze opdracht hebben van de Heer, om de inwoners van Kanaän om te brengen, zonder uitzondering (in Jericho mag alleen de familie van Rachab in leven blijven). Moeilijk om hier te spreken van vergelding. Wat hebben deze mensen tegen de Israëlieten misdaan ? Ze wonen per ongeluk in het beloofde land.

Lezen we verder in de Bijbel de verhalen ten tijde van de Rechters, dan zien we dat ook daar bij onderdrukking en bevrijding Gods handelen wordt ervaren. Als Israël andere goden dient worden ze door God tot de orde geroepen, waarbij buurvolken worden ingeschakeld. Als de Israëlieten het dan benauwd krijgen, lezen we dat God het berouwde en worden ze bevrijdt. De vijand die eerst werd ingeschakeld wordt verslagen (vernietigd). Ook in de periode van de koningen van Israël lees je verhalen van dezelfde strekking. Het dienen van andere goden blijft kennelijk een heet hangijzer bij het volk, een groot deel wordt tenslotte naar Babylon afgevoerd, waar ze ± zeventig jaar verblijven alvorens een deel van hen terugkeert. Ook hier ervaren ze de directe hand van hun God.

Over deze periode lezen we in de boeken van Ezra en Nehemia. Daarmee worden de verhalen van het volk Israël beëindigt. Dit deel zou je het joodse testament kunnen noemen.

Dan volgt het nieuwe testament, (van de christenen). Voor mijn gevoel kantelt daar het Godsbeeld. De straf van de overtreders wordt niet meer rechtstreeks toegepast.

God heeft zijn Zoon gezonden, die zal de straf voor de overtredingen (de zonde) dragen. Paulus heeft daarmee, denk ik, de toon gezet, zijn brieven zijn immers de oudste delen van het

nieuwe testament ? De Zoon van God - Jezus Christus - staat daarmee in het hart van de Christelijke leer, het Christelijk geloof.

De kerk heeft kort geleden het Kerstfeest gevierd, stil gestaan bij de geboorte van Jezus de Christus. We zullen over enkele maanden zijn kruisiging, dood, maar ook de opstanding herdenken en vieren.

We lezen ook al in het oude testament, in het boek Leviticus, over het brengen van offers waarbij bloed moest vloeien ter verzoening van schuld en zonde.

Heeft dit bij Paulus meegespeeld toen hij in zijn verkondiging het lijden en sterven van Jezus de Christus, Zoon van God, als verzoening voor de zonden centraal stelde ? Een eenmalige verzoening voor de zonde van de gehele mensheid. Ondanks de verdeeldheid binnen de christelijke kerk staat dit thema immers centraal.

Zou dit misschien een reden kunnen zijn waarom ons Godsbeeld toch anders is dan van de Israëlieten zoals dat in de verhalen van het oude testament naar voren komt. Daar moest steeds opnieuw geofferd worden om verzoening tot stand te brengen. Daar worden wij niet mee geconfronteerd.

Komt door de evolutie van de mens, de praktijk van ons leven niet steeds verder af te staan van de theorie van ons geloof ? Velen onder ons zien niet meer zo direct verband tussen bepaalde situaties die zich in ons leven voordoen en het ingrijpen van God. We bidden voor zaken in ons leven, of in onze omgeving, soms wereldwijd, waarin we vragen voor verbeteringen dan wel oplossingen. Maar om welke rede ? Is het theorie of heeft het met de praktijk van ons geloof te maken ? Met andere woorden, gaan we er van uit dat God er echt wat aan kan doen ?

Jezus zegt in de "Bergrede" Vraag en er zal gegeven worden, Zoek en je zult vinden, Klop en er zal voor je worden open gedaan. Hoe werken deze woorden in de praktijk van ons leven uit ?

In de verkondiging in onze kerken staan Jezus de Christus en Zijn verlossend werk centraal, en daar doe ik niets aan af. Maar de keus voor Hem heeft wel consequenties, in de Bergrede, en in Zijn optreden geeft hij daar vele voorbeelden van.

Zo maar enkele overpeinzingen aan het begin van het nieuwe jaar.

Gerrit Visser.

### Opbrengst Collecten

Zondag 8 januari

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 441,55
De collecte bestemd voor de Kerk	€ 240,74

### Voorbede

1. Bescherm het team van Jeugd met een Opdracht, die in India en Nepal Uw naam willen groot maken.
2. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
3. Vernieuw ons denken, zodat we iets begrijpen van Uw plan met ons.
4. Wees met onze ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
5. Voor de vrijwilligers van Chedra die strijden tegen aids in Uganda. Maak hen vindingrijk.
6. Voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, Heer wij vragen Uw zegen.
7. Leer ons vrijmoedig spreken over Uw verlossend werk.

Ria Kaars

Lijst van namen van hen die gestorven zijn in het jaar onzes Heren 2011.

1 januari: Pieter Schouten, oud 79 jaar.  
 31 januari: Cees Spruyt, oud 68 jaar.  
 10 februari: Luitje Kes, oud 94 jaar.  
 9 maart: Lijsbeth de Groot, oud 89 jaar.  
 9 maart: Jannetje Pereboom, oud 94 jaar.  
 7 april: Eefje de Groot, oud 85 jaar.  
 19 mei: Egbert Veldman, oud 77 jaar.  
 14 juni: Pieter Springer, oud 86 jaar.  
 26 juni: Pieter Teerhuis, oud 71 jaar.  
 11 augustus: Jacob Boneveld, oud 86 jaar.  
 12 augustus: Klaas de Jong, oud 87 jaar.  
 22 augustus: Muus Teerhuis, oud 63 jaar.  
 9 september: Martinus Zeeman, oud 54 jaar.  
 29 september: Frits Gerritsen, oud 86 jaar.  
 22 november: Jan Pereboom, oud 72 jaar.  
 29 november: Hein Zeeman, oud 77 jaar.  
 17 december: Jannetje Zondervan, oud 91 jaar.  
 17 december: Cornelis Commandeur, oud 87 jaar.

Wij gedenken deze broeders en zusters, ziende op Jezus Christus, die gezegd heeft:

*Ik ben de opstanding en het leven.*

*Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.*

*Amen.*

**Zondag** vieren we als gemeente het sacrament van de H. Doop. Er zullen 3 kinderen gedoopt worden in ons midden en uiteraard, zou ik zeggen, gaan we als gemeente “om hen heen staan” door aanwezig te zijn als ouderen en jongeren. Er is kindercrèche en er is kindernevendienst, dus kom met je hele gezin, als je dat hebt. Maar deze uitnodiging geldt natuurlijk niet alleen de gezinnen met kinderen, maar ons allen, groot en klein, oud en jong en alles wat daar tussenin zit. Omdat kinderen in het Koninkrijk altijd voorrang hebben, zoals Jezus ons leerde (o.a. in Mat. 18), zal ik in de komende weken, net zoals afgelopen zondag de terugkomst uit de kindernevendienst en de collecten laten samenvallen. Kinderen willen graag iets aan hun vader en/of moeder laten zien als ze terugkomen in de kerk, of iets aan ze vertellen over het Bijbelverhaal dat ze net gehoord hebben en het werkje dat ze maakten. En dat is logisch, daar ben je kind voor. Maar zoals we het tot nu toe deden was daar nooit gelegenheid voor, want dan volgde onmiddellijk het dankgebed. Door het zó te doen als afgelopen zondag voorkomen we dat. En ik wil heel graag dat onze (kleine) kinderen zich thuis gaan voelen in de kerk en dat het tot het normale patroon gaat horen dat ze op zondagmorgen meegaan naar de kerk. Daar heb ik natuurlijk in de 1<sup>e</sup> plaats jullie als ouders voor nodig. Maar daar is ook voor nodig dat we begrip hebben voor kinderen in de eredienst en hun uitingen. Als het niet bevalt kunnen we altijd weer terug naar de oude situatie, maar de komende weken proberen we dat eens even op deze manier. De 3 kinderen die gedoopt zullen worden zijn: Sanne Gerritsen, geboren 4 maart 2010 te Purmerend, Eline Gerritsen, geboren 18 oktober 2011 te Amsterdam en Quinty Luna Visser, geboren 29 oktober 2011 te Purmerend. We lezen: Lucas 2: 40-52 en zingen: Gz. 157: 1,2, Ps. 66 is het schoollied en we zingen de verzen 1 en 5, Evangelische Liedbundel 274a, Ps. 87: 3, Ps. 84: 1, Ps. 133: 3, Joh. de Heer 150: 1, Gz. 303: 1,2. Van harte hoop ik op een vreugdevolle zondag!

**Wij gedenken.** In de leeftijd van 87 jaar overleed op 5 januari j.l. Aaltje Uithuisje, echtgenote van Muus van Altena, Minnehof19. Zij werd de laatste tijd verpleegd in Molentocht te Purmerend. Zo moest ze een weg gaan die wij mensen niet begeren als we oud mogen worden. Daarmee zeg ik niets ten nadele van de verzorging in Molentocht. Maar toch... als je gezondheid je in de steek laat, lichamelijk, geestelijk, en je moet daar verzorgd worden, dat is niet simpel. Trouw stond haar echtgenoot om haar heen en gaf met veel geduld haar iedere dag daar te eten, en ontlastte zo het personeel van Molentocht. Met respect wil ik het noemen in ons kerkblad. Daarmee bewees je je vrouw liefde tot het allerlaatste toe, toen ze in je armen stierf. Het tot de dood ons scheidt, wat klinkt bij een huwelijk werd zo heel letterlijk volbracht. Niet vanzelfsprekend in de tijd waarin wij leven en na bijna 62 jaar huwelijk.

Toen ze nog thuis was, luisterde Aaltje trouw mee via de kerkradio, en je mocht haar daar niet bij storen. Zij putte telkens moed en krachten uit het horen van Gods Woord. En dat mag ons allen tot nadenken zetten. Het geestelijk testament dat ze achterliet in haar sterven roept ons op om ons leven niet zomaar te leven, maar je leven met God te leven. Ze zag de hemel geopend en gaf daar getuigenis van. Alsof ze wilde zeggen: zet al je twijfels over een leven na dit leven nu toch opzij. Ik mag ingaan in die schaapskooi van de goede Herder, die al Zijn schapen telt. Daar denken we over na op de dag van haar begrafenis, 12 januari. Mag het tot troost zijn voor haar man, de kinderen, klein – en achterkleinkinderen die haar zozeer zullen missen. Haar lievelingsgedicht was:

Er moet veel leed geleden zijn  
 en veel strijd gestreden zijn  
 en veel gebed gebeden zijn,  
 wil het eindelijk vréde zijn.

Die vrede, die alle verstand te boven gaat, zoals de Bijbel zegt, is nu haar deel. En in dat geloof gaan we haar begraven op de dag dat dit kerkblad rondgebracht wordt op Marken.

Op 10 januari overleed in de leeftijd van 84 jaar Sijtje Zeeman Kd. Weduwe van Hein Zeeman. Zij woonde sinds 2008 in de Swaensborch. Maar de meesten onder ons zullen haar wel herinneren als het petekind van Sijtje Boes en later werd ze met haar man eigenaar van de wereldberoemde souvenirwinkel. Ondernemend was ze, kordaat en op latere leeftijd, toen de auto kwam, ook reislustig. Op hun 60<sup>e</sup> stopten ze met de winkel en ze wilden nog meer van de wereld zien dan ze al gedaan hadden, maar daar kwam en jaar later een abrupt einde aan door een auto ongeluk. Toen was het reizen van de één op de andere dag over. Wat zal dat een bijzonder gezicht geweest zijn voor de vliegtuigpassagiers, denk ik dan, als ze in haar Marker kostuum het vliegtuig binnenstapte. Helaas verduisterde haar geest langzaam aan de laatste jaren en vond ze een goede plek in het woonkamerproject van de Swaensborch, waar ze met alle liefde werd omringd en verzorgd tot het laatst toe. Na haar knie operatie werd ze niet meer de oude en leek het of de moed er wat uitging. Zaterdag 14 januari a.s. komen we om 14.00 uur samen in de Patmoskerk om haar te gedenken. De kinderen zullen herinneringen met ons delen. En we luisteren naar het Woord van God, waar zij naar luisterde in haar gezonde dagen. Daarvan gaf ze blijf door haar kerkgang. En we zullen luisteren naar dat machtige Hallelujah koor van Händel. Vanuit 1 Korintiërs 15 denken we na, over wat Händel zo moeiteloos verwoordde in zijn Messiah: “when the trumpet shall sound.” Wanneer de bazuin zal klinken en het einde inluidt. Moeiteloos voor God. Voor ons mensen niet. Want

hier op aarde gaat het zovaak, en zo ook met Sijtje, door lijden tot heerlijkheid. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn voor allen die haar zozeer missen zullen.

Eveneens op 10 januari overleed in de leeftijd van 71 jr. Aaltje Moenis, Hoogkamplaan 54. Haar begrafenis is maandag a.s. nadat we eerst om 14.00 uur samenkomen in de Grote Kerk. Omdat ik haar familie nog niet gesproken heb op het moment dat ik mijn copy in moet leveren, zal ik in het volgende kerkblad een in memoriam over haar schrijven.

**Vergaderingen.** Een blik in mijn agenda leert me dat ik volgende week vier avonden achter elkaar met verschillende groepen hoop te vergaderen in de Patmoskerk. Maandagavond om 20.00 uur met het moderamen van de kerkenraad. Dinsdagavond om 20.00 uur hoop ik de nieuw te bevestigen ambtsdragers daar te ontmoeten en aansluitend alle ouderlingen voor het consistorie beraad. Woensdagavond hoop ik om 20.00 uur kennis te maken met de zendingscommissie en het werk dat zij in ons midden doen. En donderdagavond om 20.00 uur hoop ik allen te ontmoeten die mee willen werken bij de uitvoering of bij het inhoudelijk gedeelte van de Vespers die in de Stille Week gehouden worden. Een ieder die daarin mee wil denken, of mee wil helpen is van harte uitgenodigd. En vrijdagavond is het dan in de Patmoskerk ook nog kienen voor de kerk, en dat was leuk om mee te maken de vorige keer, dus misschien ga ik daar nog wel heen. Maar dan kan ik onderhand wel zowat mijn bed er neer zetten...

**Oproep.** Het is blijkbaar Marker gewoonte dat de dominee alles van horen zeggen moet hebben. Soms is dat lastig, zal ik maar eerlijk schrijven. Dus hoor ik graag wanneer mijn hulp verwacht wordt in dagen van zorgen en ziekte, bij ziekenhuisopnames, enz. enz. (tel. 746169).

**Terugblik.** Een hartelijke gelukwens mag in ons kerkblad m.i. niet ontbreken aan de vrouw van het jaar, de man van het jaar en ook niet aan de groep van het jaar. Allemaal broeders en een zuster van onze gemeente die zich inzetten voor kerk en maatschappij. En daardoor kwam de kerk uitermate positief in het zonnetje te staan tijdens de nieuwjaarsreceptie in Het Trefpunt. Prachtig! Wat ook bijzonder was om mee te maken voor mij, waren die ondeugende "Bab en Bessie". Of ik het allemaal wel verstaan kon, vroegen velen aan mij. Daar kon ik volmondig ja op zeggen na 4 maanden oefenen. En dat is maar goed ook, want die twee

“oudjes” moet je in de gaten houden, want ze houden jou en mij het hele jaar door in de gaten.  
Ironisch, mild, humoristisch en soms hilarisch. Hulde!

**Storm.** Dat het zó hard waaien kon op Marken wist ik nog niet. Dat had de beroepingscommissie er niet bij gezegd toen ze kwamen horen in Vollenhove...

Het deed me denken aan een gedicht van Marc Philippart.

Waaiende wuivende golven,  
land onder water bedolven,  
beukend, brekend, spattend uiteen.

De zee is geweldig als geen één.

Ze is machtig.

Ze is krachtig.

Na de storm de rust.

De zee en de kust likken hun wonden,  
resten op het strand gevonden.

De baren bedaren.

De zee zal de vrede bewaren  
tot een volgende keer.

Dan raast ze weer,  
waarna de lucht opnieuw zal klaren.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Dekker.



# KIENEN JANUARI 2012

Het jaar 2011 ligt achter ons en 2012 zijn wij ingegaan. Ook met kienen gaan we er weer met veel plezier tegenaan.

Het kienen tussen kerst en oud en nieuw was een succesvolle avond.

En hebben wij weer met z'n allen ervoor gezorgd dat er ruim € 1.250 op de teller stond.

Vrijdag 20 januari is het weer zover, dus kom en speel mee.

Misschien win je wel een prijs, lijkt je dat geen leuk idee!

Om 20.00 uur beginnen we, met getallen hoog en laag. De locatie is de Patmoskerk, wij verwelkomen u daar graag.



De  commissie

WEEK VAN GEBED 15-21 januari 2012

Ook dit jaar zal Monnickendam weer meedoen met de landelijke week van gebed met als thema:

"Winnen met gevouwen handen". Van maandag tot en met vrijdag gaan we in de Opstandingskerk, aan de Graaf Willemlaan, bidden en zingen van 19.00 uur tot 19.45 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd op één of meerdere avonden.

Voorafgaand aan de week van gebed zal er op zondag 15 januari om 10.00 uur in de R.K. Kerk, aan het Noordeinde, een Raad van Kerken dienst zijn. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Martien Pettinga en pastor Henk Bak

Wilt u meer informatie over de landelijke week van gebed, dan kunt u dit vinden op

[www.weekvangebed.nl](http://www.weekvangebed.nl)

Zondag 15 januari om 19.00 uur zal er in de Opstandingskerk een Alpha-dienst zijn waarin ds. Eugène Baljet zal voorgaan.

Vriendelijke groet van de gebedsgroep Daniël, Nanda Groenewold 652274, Neeltje Honingh 654274 en Annemieke Splinter 020-4033315.

Hierbij willen wij alle (oud) leiders en leidsters van de Zondagschool hartelijk bedanken voor de vele gezellige uurtjes op de zondagochtend de afgelopen jaren.

Bedankt en we zullen jullie missen !

Chiara  
Wendy

Arjen  
Sharon

Britt  
Fleur

### Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken  
Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.  
Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening voor Postabonnement 79.18.82.462 t.n.v. K.Zeeman e/o C.Appel

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor  
maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.  
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancsos niet zien.

De redactie

*Laat mij slapend op U wachten,  
O, dan slaap ik zo gerust.*

Na een mooi leven, is moegestreden van ons heengegaan  
mijn innig geliefde vrouw, onze Mem en Bessie

**Aaltje van Altena – Uithuisje**  
echtgenote van Muus van Altena

\*Marken, 17 juli 1924

†Purmerend, 5 januari 2012

Muus van Altena

Jan en Pietertje  
Miriam en Remco  
Eric en Maritje

Wolmet en Pieter  
Trijntje en Jos  
Nathilda  
Alma en Marcel

Aris en Suze

Grietje en Ed  
Annuska en Marc

Annelies en Hans  
Amanda en Mark  
Coen

En achterkleinkinderen

Minnehof 19  
1156 EA Marken

Mem is thuis, alwaar geen bezoek.

De Rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 12 januari  
om 14.00 uur in de Grote Kerk, op de Kerkbuurt te Marken.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden omstreeks 15.00 uur  
op de begraafplaats te Marken.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren en het drinken  
van een kopje koffie in 't Trefpunt, Kerkbuurt 90 te Marken.

Lieve Bessie,

Het is moeilijk te hopen voor een zieke,  
 van wie je weet, zij redt het niet.  
 Je streelt haar wangen, ziet haar ogen.  
 Je bent bevangen door verdriet.  
 Toch ben je dankbaar voor het einde.  
 Omdat het niet alleen haar leven,  
 maar ook haar lijden overnam.

Lieve Bessie, we zullen je vreselijk missen,

Trijntje & Jos  
 Alma & Marcel  
 Nathilda  
 Annuska & Marc  
 Miriam & Remco  
 Eric & Maritje  
 Amanda & Mark  
 Coen

Lieve ouwe Bessie,

Voor al ons kleintjes apart, een warm plaatsje in jouw hart.  
 Dat is de Bessie die we kennen.  
 Jouw moeten missen dat word wennen.  
 Je werd zo oud en moe .  
 Rust nu maar zacht de oogjes toe.

Je achterkleinkinderen

Sjors	Linde
Roos	Marleen
Meike	Romijn
Wessel	Lucas



De leegte zonder jou  
 is met geen pen te beschrijven  
 De leegte zonder jou  
 zal altijd bij ons blijven  
 Maar veel fijne herinneringen  
 verzachten onze smart  
 Voorgoed uit ons midden  
 maar altijd in ons hart

Lieve Bessie, we zullen je vreselijk missen.

Amanda, Mark en Coen.

Gij die alle sterren houdt  
 in uw hand gevangen,  
 Here God, hoe duizendvoud  
 wekt gij ons verlangen!  
 Ach, ons hart is verward,  
 leer het op uw lichte  
 hoge rijk zich richten.

Christus, stille vaste ster,  
 o Gij licht der lichten,  
 waarnaar wij van her en der  
 onze schreden richten,  
 geef ons moed; 't is ons goed  
 U te zien, Getrouwe,  
 uw hoog rijk 't aanschouwen.

Na een verblijf in het verpleeghuis Molentocht te Purmerend,  
 is op de leeftijd van zevenentachtig jaar, zacht en kalm overleden  
 onze schoonzuster en peet:

Aaltje van Altena-Uithuisje,

Wij wensen Muus, zijn kinderen, klein en achter kleinkinderen  
 veel sterkte en Gods zegen toe.

Jan Uithuisje  
 Geertje Pereboom-van Altena  
 Jan van Altena  
 Neven en Nichten,

Heden ontvingen wij het bericht dat onze buurvrouw

Aaltje van Altena – Uithuisje

is overleden.

Onze gedachten gaan uit naar buurman Muus, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en wensen hen veel sterkte toe.

De burens van de Minnehof

---

*Elke dag een stapje dichters naar het eind,  
elke dag een beetje van je kracht verkleind.  
Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet,  
doch wetend, eens komt alles goed.*

Op 5 januari bereikte ons het bericht dat

**buurvrouw Aaltje**

is overleden.

Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden veel sterkte met dit verlies.

familie C de Waart  
Moeniswerf

*Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt,  
zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap,  
afscheid van je moeten nemen,  
wat blijft zijn de herinneringen.*

Na een kortstondig ziekbed is rustig ingeslapen onze  
lieve moeder, schoonmoeder en Bessie

**Sijtje Zeeman Kd.**  
weduwe van Hein Zeeman

\* 6 september 1927

† 10 januari 2012

Marken: Neeltje en Paul

*Sander*

*Nathalie en Ronald*

*Julia en Fleur*

Klaas en Joke

*Vincent en Natasja*

*Jamie*

*Joyce en Pieter Ariaan*

*Tygo*

New Bern: Pieter en Mary

USA *Laura en Paul*

*Benjamin*

*Jacqueline*

*Stefanie*

Als ik de dingen niet meer weet,  
als ik de namen niet meer ken  
en wat ik weet meteen vergeet,  
zodat ik onherkenbaar ben,  
begin dan een heel oud lied,  
dan zing ik mee en aarzel niet.

Lieve Bessie,

Bedankt voor alle mooie herinneringen,

We zullen je missen.

Laura & Paul

*Benjamin*

Sander

Nathalie & Ronald

*Julia & Fleur*

Vincent & Natasja

*Jamie*

Joyce & Pieter Ariaan

*Tygo*

Jacqueline

Stefanie

Marken, 10 januari 2012

Correspondentieadres: Havenbuurt 13, 1156 AL Marken

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 14 januari 2012  
om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken,  
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de  
Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren  
in Dorpshuis "Het Trefpunt".

Zonder nog iets te zeggen of te vragen vergingen haar laatste dagen.

We weten niet wat ze heeft gedacht en geleden.

Je hebt je strijd gestreden.

Bedroefd, maar dankbaar, dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve zuster, onze schoonzuster en tante.

### Sijtje Zeeman – Zeeman

Wij wensen de kinderen, klein en achterkleinkinderen sterkte met het verlies van jullie moeder, schoonmoeder en bessie

L. Zeeman – Roos

Maretje en Cees Zeeman

Neven en Nichten

*Bij elk afscheid,  
wordt een herinnering geboren.....*

Verdrietig, maar wetend dat het zo goed is en met een onuitwisbare herinnering aan haar leven hebben wij voorgoed afscheid genomen van onze

**peet Sijt**

Wij wensen Neel en Paul, Klaas en Joke, Piet en Mary, klein-, achterkleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Maretje  
Sil en Jan  
Nelly  
en kinderen



Stil ben je van ons heengegaan,  
 je hebt altijd voor ons klaargestaan.  
 Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,  
 zo was je hele leven.  
 Je was een schat voor ons allen,  
 je moeten missen zal ons zwaar vallen.

Na een kortstondig ziekbed is rustig ingeslapen onze moeder, schoonmoeder en oma.

## Aaltje Meijn Moenis

*Weduwe van Jacob Meijn*

\*16-11-1940

† 10-01-2012

Marken  
 Monnickendam

Carla en Jacob  
 Cor en Oesha  
*Rayen*

Rutten

*Rachcita*  
 Marinus en Antje  
*Jordi*

Marken

Alexia en Rick  
*Apollonia*  
*Leroy*  
*Naomi*

Correspondentieadres:  
 Fam. J.Kaars  
 IJsselmeerweg 17  
 1156CE Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 16 januari 2012 om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de hal van de Patmoskerk.

# INDY

Welkom in ons midden

Welkom in dit huis

Nu je eindelijk dan hier bent!

Welkom Indy, welkom thuis

Thirza Commandeur en Klaas van Altana  
Kerkbuurt 5B  
1156 BL Marken

Tel: 06-30308425 of 06-51687161

Beschuitjes smeren moet ik nog leren,  
dus wil je voor een bezoekje eventjes telefoneren.



Trots, blij en dolgelukkig zijn wij  
met de geboorte van onze dochter

# INDY

geboren op

26 december 2011 om 04:35

3538 gram

# KERK WATERLAND PLEIN

## JANUARI 2012

'IK BEN HET GELOOF ONTGROEID', SPRAK HIJ OPGEWEKT. EN HET KLONK ALSOF HIJ EEN EENVOUDIGE WAARHEID VASTSTELDE. NA DE MIDZOMERSE BRUILOFTSVIERING IN DE KERK – ZIJN NEEF WAS DE BRUIDEGOM – KWAMEN WE ELKAAR IN DE GEZELLIGHEID TEGEN. 'HET LIJKT ER OP DAT U EEN OPTIMISTISCHE AARD BEZIT', ZEI IK. 'HOEZO?' VROEG HIJ. 'NOU, VOOR HETZELFDE GELD HAD U ME VERTELD, DAT HET IN U AFGESTORVEN WAS. KOMT OOK WEL VOOR, DENKT U NIET?' HIJ ECHTER HIELD HET ER OP DAT HET IN ZIJN GEVAL TOCH ECHT OM GROEI GING. HIJ ZAG DE DINGEN INMIDDELS AANZIENLIJK ANDERS EN ZEKER VEEL BREDER DAN ZIJN OUDERS DEDEN.

DAT LAATSTE IS NATUURLIJK NIET GERING, AL HIELD IK ENIGE TWIJFEL. ECHT BREED KON JE DAT TOCH NIET NOEMEN: HET GELOOF REDUCEREN TOT WAT JE ER BIJ JE OUDERS VAN ZAG. IK ZWEEG ER VERDER OVER. ALLES OP Z'N TIJD. IK HAD EIGENLIJK ALWEER SPIJT VAN WAT IK GEZEGD HAD. WE HIEVEN HET GLAS OP HET BRUIDSPAAR, DAT IN HET LIEFELIJKE ZONLICHT GELUK UITSTRAALDE.

NU IK IN DEZE ONDUIDELIJKE WINTER HET BULLETIN VAN KERKPLEIN WATERLAND ZIT SAMEN TE STELLEN, SCHIET DEZE KORTE ZOMERSE ONTMOETING ME INEENS TE BINNEN.

Eugène Baljet

## PAULUS

### De vooroordelen voorbij

Ds. Martien Pettinga,  
predikant te Monnickendam

Verheerlijkt en verguisd. Voor zware protestanten de eigenlijke apostel. Een drama voor vrouwen. Stichter van het Christendom. Zijn roemruchte dertiende hoofdstuk uit zijn brief aan de gemeente van Rome is voer voor reactionairen. Auteur van een weergaloze tekst over de liefde (alweer in een 13<sup>e</sup> hoofdstuk, nu in de brief aan de gemeente van Korinte). Paulus is van alles, maar nooit saai! De laatste jaren verschenen opmerkelijk veel boeken over de man. De apostel bevrijd uit de vaste schema's. Onze vooroordelen voorbij.

Ds. Martien Pettinga gebruikte zijn studieverlof om zich (opnieuw) grondig te verdiepen in de publicaties. Hij helpt u om onbevangen de apostel tegemoet te treden. Taai? Ook dat zal een vooroordeel blijken.

Drie woensdagavonden: 11.18.25 januari  
Locatie: Lutherse kerk Zuideinde 39 Monnickendam  
Koffie vanaf 20.00 uur  
Programma: 20.30-22.00 uur.

12 januari / donderdag

## AS IT IS IN HEAVEN

*Film om (opnieuw) te zien  
en over (na) te praten.*

Sommige films kan je niet genoeg zien. Je ontdekt dwarsverbinding, motiefrijm, krijgt oog voor scenario en spel. Dit is zo'n film! Iets van het verhaal: een dirigent met een burn out begint helemaal opnieuw in zijn geboortedorp in het noorden van Zweden waar niemand hem meer kent. Hij coacht het amateuristische kerkkoor. En daarmee komen allerlei processen los. Bij de dirigent en ook bij de koorleden. Over machtsstructuren, de kracht van de gemeenschap, de liefde, de muziek? De ontknoping is dramatisch!

Elk koorlid uit Waterland kan rekenen op een gratis consumptie. Als teken van erkenning voor de inspanning de wereld door zingen overeind te houden.  
In het korte nagesprek uw eerste reactie op wat u zag.

Locatie: De Bolder, 't Spil 1, Monnickendam  
Aanvang: 21.00 uur. Bar open: 20.30 uur  
Kosten: geen. Collecte bij uitgang.

## START ALPHA WATERLAND

Op 24 januari is het zover: dan start Alpha Waterland 2012. Een (nogal intensieve) cursus. Voor wie zich verdiepen wil in het Christelijk geloof, en van ontmoetingen en goede gesprekken houdt.

Elke dinsdag van 24 januari tot en met 1 april (uitgezonderd 28/2). We beginnen telkens om 18.30 uur met een gezamenlijke warme maaltijd. Om 22.00 uur einde avond. Bij de cursus zit ook een weekend weg: 9.10 en 11 maart. Kosten van deze cursus (all in, ook cursusboek): 115 euro. De cursusleiders zijn de Monnickendamse dominees Martien Pettinga en Eugène Baljet.

Locatie: Rooms Katholiek clubhuis, Noordeinde, Monnickendam.

Aanmeldingen bij : Ina C Reijnders 020-4033312

Per mail : [ina.reijnders@kerkpleinmonnickendam.nl](mailto:ina.reijnders@kerkpleinmonnickendam.nl)

2 februari / donderdag / 21.00 uur

### ALLES VAN WAARDE

Een heuse filmpremière van  
Kerkplein in samenwerking  
met De Bolder

Frans en Laura Bromet (filmmaker en politica) vragen zich af of de managercultuur ons niet achteruit duwt in plaats van vooruit helpt! Frans denkt van wel. Laura is optimistischer. In een autootje rijden over heen, in Waterland en daarbuiten. Vele bekenden figureren!

Jawel, voordat deze film de bioscoop in gaat: **een galapremière in De Bolder!** Met glitter en limousines. Tegen negenen arriveren de sterren!

Wilt u erbij zijn? Vanaf 20 januari kunt u gratis kaarten bekomen bij de NIMO.

Locatie: De Bolder, 't Spil 1,  
Monnickendam

## EXCURSIE UTRECHT

3 Februari 2012

*In de stad Utrecht is heel veel te zien. Allereerst de tentoonstelling, in het Catharijnenconvent over de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. We lunchen vervolgens in de serre bij de kruidentuin van de Dom en bezoeken (voor wie wil) het muziekmuseum 'Van spekklok tot pierement'.*

*We gaan met de trein. De prijs is laag en hangt af van ov-kaart en museumjaarkaart.*

Opgeven bij Els van der Lingen: 0299-651936  
Of per mail: [zlingen@xs4all.nl](mailto:zlingen@xs4all.nl) (vóór 28/1).

### EU-REIS

De belangstelling voor de Europese Unie neemt toe. Een zinvolle reden om de (toen nog) Areopagusreis van 2008 naar de EU-steden Brussel, Straatsburg en Luxemburg nog eens over te doen.

Maximaal 40 deelnemers kunnen, op een driedaagse reis op 12.13 en 14 juni, kennismaken met het Europese Hof van Justitie, het Europees Parlement en de Europese Commissie.

We reizen met een comfortabele bus, logeren in geriefelijke hotels (alles inbegrepen), en van tevoren organiseert Kerkplein Waterland een aantal boeiende voorbereidende avonden over EUROPA.

Coördinatie en leiding: Gerard Pott (die ook de vorige reis succesvol organiseerde).

Aanmelding kunt u zich bij: Henny van Geemen  
0299-651390 / [t.vangeemen1@kpnplanet.nl](mailto:t.vangeemen1@kpnplanet.nl)