

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer:3

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 januari 2012

Kerkdienst voor : Zondag 22 januari 2012

Grote Kerk

10.00 uur: Ds H. Dekker

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Organist Piet Boneveld

Schoollied: Gezang 158 : 1

Kaarsen aansteken / schoollied lezen: Fleur Jansen

Crèche: Petra Zeeman en Ria Abcouwer

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Trijntje J. Boes

Eerste collecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	22	Psalm	63	Lied van verlangen
Maandag	23	Handelingen	8:4-25	Onbetaalbare gaven
Dinsdag	24	Handelingen	8:26-40	Leesles
Woensdag	25	Handelingen	9:1-19a	Wordt vervolgd ...
Donderdag	26	Handelingen	9:19b-31	Aansluiting
Vrijdag	27	Deuteronomium	12:1-12	Grenzen
Zaterdag	28	Deuteronomium	12:13-28	Vlees en bloed

OVERDENKING

*Stille nacht, heilige nacht
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij eer*

Zo, wat is het toch weer fijn als alle kerstspullen weer opgeruimd zijn en alles er weer normaal uitziet. Een enkele versiering hier en daar in een tuin verraaft nog iets van de gezelligheid rond Kerst.

Ja, dat Kerstgevoel, het echte Kerstgevoel, dat is meer dan de warmte en gezelligheid, vrede, lief zijn voor elkaar en vul verder maar in ... of beleeft u dat niet zo ?

Maar wordt dat gevoel dan ook opgeruimd tegelijk met de kerstballen en de kerstverlichting? Bewust heb ik hierboven een coupletje van een kerstlied neergezet, want dat is nu actueler dan ooit. Persoonlijk vind ik het een van de mooiste kerstliederen, omdat het alles in zich heeft van de kerstboodschap voor de hele wereld!

Stille nacht, heilige nacht, soms kan een nacht heel lang duren als je wakker ligt over zorgen, maar het kan ook zo'n gewone broodnodige nacht zijn die ons in onze slaap weer kracht geeft voor de nieuwe dag, zo'n nacht is de nacht van het wonder van het kindje Jezus, dat geboren werd terwijl de wereld sliep, hij werd mens onder de mensen en deze nacht werd een keerpunt in de geschiedenis!

Heil en vree, dat wensen we elkaar ook voor het nieuwe jaar, wat betekent het eigenlijk? Heil, dat is het welzijn, gezond zijn, het nodig zijn voor elkaar, nut hebben maar ook in geestelijk opzicht gezond zijn, geen zieke gedachten van afgunst, misbruik en terreur, die hebben al heel wat leed veroorzaakt!

En dan vree, vrede, dat is een toestand van rust, van normale omstandigheden, de omgang met elkaar zonder wrok of boosheid, het hangt heel nauw samen, heil en vree. Het eerste, heil, heb je niet altijd in de hand maar het tweede, vrede, daar kun je wel iets aan doen, laten we ons daarvan opnieuw bewust worden! Als we namelijk de vrede in de hand hebben dan komt dat heil wel veel dichterbij!

Het heil en de vrede echter waarvan hier wordt gezongen is van een veel hoger kaliber, dat zullen wij hier op aarde niet meemaken, maar daar mogen wij wel hier vast aan werken! Een wereld verloren in schuld, dat is helaas nu erg letterlijk want we maken thans een van de grootste crises mee, die de hele wereld raakt...!

Het ene gat wordt met het andere gedicht en de gevolgen zijn desastreus, als een sneeuwbal volgen de effecten elkaar op, bezuinigingen, werkloosheid, en ga zo maar door.

Ook u en ik voelen het in onze portemonnee, maar we hebben nog wel te eten ! Het vergt dan ook veel wijsheid, beleid en geduld om deze crisis op te vangen, en dat geldt niet alleen voor de overheden en banken en bedrijven, maar ook voor u en mij als gewone burger en daar kunnen we alleen maar om bidden!

Maar de echte verlorenheid in schuld, dat gaat om de schuld die wij hebben als zondaar, de torenhoge rekening die ons door God uit handen is genomen, en die is betaald door Zijn Zoon. Laat ons daarom niet blijven hangen bij dat kindje in de kribbe, hoe vertederend ook, want God gaat verder met Zijn plan voor en met ons!

Zijn we ons bewust van die belofte van God, deze belofte houdt ook in dat wij ook nu nog, tweeduizend jaar later, mogen leven vanuit de hoop en verwachting, dat God zijn belofte gestand doet!

Het is niet altijd makkelijk om deze belofte ook te zien en vooral te blijven zien, zo was er in het nog jonge nieuwe jaar voor verschillenden al weer de gang naar het kerkhof om een geliefde te begraven; dan kan het toch wel moeilijk zijn om de moed erin te houden. En dan zijn er ook nog de steeds vaker voorkomende "dreigingen" dat de wereld vergaat in 2012 of althans spoedig!

In Openbaringen wordt er ook verschillende malen gesproken over moeilijke tijden, verdrukking en vervolging, als we de kranten erop na slaan lijkt dit ook heel actueel en niet te ontkennen!

Hebben wij dan redenen om bang te zijn of weten wij waar we staan?

Maar in de Bijbel werden nog meer dingen voorspeld, de geboorte van Jezus, Zijn kruisiging en Zijn dood, maar ook Zijn opstanding! Welnu, dat is toch ook allemaal uitgekomen!

Maar als God ons dan zover heeft gebracht, zou Hij dan niet Zijn werk afmaken? Het is slechts een kwestie van tijd, maar het is echt zo, Gods belofte wordt heerlijk vervuld!

Als we dus deze Kerstboodschap in dit eenvoudige kerstliedje hebben begrepen dan hoeven we niet bang te zijn om wat er komen gaat, dan mogen we Hem loven en prijzen om Wie Hij is! Amen, Gode zij eer.

Aan het begin van deze overdenking noemde ik het Kerstgevoel, heeft u dat nog? Als u het kwijt bent, het ligt als het goed is niet tussen de kerstspullen op zolder, het zit hem in het geloof en de zekerheid dat God ook voor u een belofte heeft!

Dus zoek het op, stof het af en krijg zo weer moed om dit nieuwe jaar in te gaan!

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Vernieuw ons denken, zodat we iets begrijpen van Uw plan met ons.
2. Wees met onze ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
3. Voor de vrijwilligers van Chedra die strijden tegen aids in Uganda. Maak hen vindingrijk.
4. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
5. Leer ons vrijmoedig spreken over Uw verlossend werk.
6. Doe ons beseffen dat de Here Jezus Christus ons in alle noden kan voorzien. Hij is het die geeft wat wij nodig hebben.
7. Voor de doopouders, dat ze hun kinderen vertrouwd mogen maken met Uw omgang met ons mensen.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 15 januari

De eerste collecte bestemd voor het Project van de Waterlandse Gemeente	€ 367,90
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 383,50

Zondag. Een bijzondere kerkdienst, waarin we afscheid nemen van de ambtsdragers: Neeltje Boneveld, Walter Maas, Jan Schipper, Cees Zeeman en Symen Zondervan. En waarin de nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden. Hun namen zijn eerder voorgesteld in het kerkblad en aangezien er geen bezwaren zijn ingediend, kunnen we tot hun bevestiging overgaan in de naam van de Heer. Komen jullie allemaal weer? Het was een prachtig gezicht afgelopen zondag ál die kinderen in de kerk en rond de doopvont. Volhouden, zou ik zeggen. Laten we om onze nieuwe en om onze scheidende ambtsdragers heenstaan in gebed en meeleven, zodat ze mogen ervaren dat ze gedragen worden door de gemeente in hun ambtelijk werk. Ik verheug me er op en ben dankbaar dat de vacatures allemaal weer vervuld zijn. We lezen Johannes 1: 43-51 en zingen: Gz. 47: 1,3, Gz. 158: 1 (schoollied), Ps. 119: 60, 65, Gz. 456, Gz. 429: 3, Ps. 108: 1,2, Gz. 473: 1, 4, 10, Gz. 314: 1, 3.

Kerkdienst. Woensdag 25 januari a.s. mag ik om 15.00 uur de kerkdienst leiden in De Swaensborch. Hopelijk zie ik dan in ieder geval alle ouderen die vanuit Marken daar zijn komen wonen.

Jeugddienst. De jongeren in onze gemeente en hun ouders wijs ik alvast op de jeugddienst van zondag 29 januari. We herinneren ons allemaal nog wel de jeugddienst van 4 dec. j.l. en ook nu wordt er achter de schermen door een heel aantal mensen keihard gewerkt om er weer iets fantastisch van te maken. De preek gaat over een liedje van Marco Borsato en dat liedje zullen we in ieder geval ook zien en horen. Ouders, praat er vast over met je kinderen en jongelui: nodig al je leeftijdgenoten uit en kom zelf ook!

Wij gedenken. Op 10 januari overleed in de leeftijd van 71 jaar Aaltje Moenis, weduwe van Jacob Meijn. Ze was net verhuisd naar Hoogkamplaan 54, maar ze heeft er maar een paar dagen kunnen wonen. Sinds 8 nov. verbleef ze in het Waterlandziekenhuis en daar is ze ook gestorven. Lieve woorden lieten de kinderen op de rouwkaart afdrukken. En zo was ze. Altijd zorgend voor de ander. Mooie en goede herinneringen werden maandag j.l. gedeeld in de Grote Kerk. En we luisterden naar de Bijbeltekst waar ze zich aan vastklampte in haar ziek zijn: Matteüs 28: 20. In alles mag je een beroep doen op Mij, zegt Jezus daar eigenlijk tegen ons. Het werd haar tot troost en houvast. Ons meeleven gaat uit naar haar kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

22 januari 2012 - Taborkerk - Purmerend

5



Uitnodiging

OECUMENISCHE GEBEDSDIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 22 januari 2012, aanvang 10.30 uur einde ± 11.45 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorgangers:

Pastor José van Sante en
Ds. Annemike van der Meiden

muzikale medewerking door:

Pauluskoor
o.l.v. Mirjam Boers



thema:

'Mensen, we zijn geroepen !'

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?

Bel dan voor woensdag 18 januari met Annemarie van Geemen,
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002

*Samen plezier, samen op reis,
Samen een eenheid, samen eigenwijs,
Samen kwaad en samen goed,
Samen verdrietig en samen weer moed,
Nu verder zonder hem, dat doet pijn,
Te weten nooit meer samen te zijn.*

Nu wij alleen verder moeten willen wij hierbij iedereen heel hartelijk dankzeggen voor jullie aanwezigheid tijdens de herdenkingsdienst en voor de vele kaarten, brieven, bloemstukken en bloemen, die wij mochten ontvangen als blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en vader

Jan Pereboom

Sijtje en Pieter Elbert

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, die wij ondervonden bij het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, Bessie en Ouwe Bessie

Jannetje Booneveld-Zondervan

Betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank.

Fam. Booneveld

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling en attenties in de vorm van kaarten, kadobonnen, bloemen enz. die ik heb mogen ontvangen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Vriendelijke groeten,
Manita Zeeman

Doopdienst zondag 15 januari.

Op de website van de kerk zijn prachtige foto's geplaatst van deze dienst.
Ga naar " Protestants Marken" om deze te bekijken.



Eline



Sanne



Quinty Luna

*Ik zou even bij je willen zijn,
ik zou alleen je hand vasthouden.
Als we zo samen zwijgen zouden,
dan deelden wij verdriet en pijn.
En wat ik niet in woorden zei,
dat bad ik voor ons allebei.*

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze buurvrouw

Aaltje Meijn-Moenis

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Jaap en Eefje
Jan en Margje

*Een lege plek, een groot gemis.
Een fijne herinnering is al wat er nog is.
Jou te kennen vonden wij fijn.
Je los te laten dat doet pijn.
We zullen je vriendschap missen in dit leven.
En altijd om je blijven geven.*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze buurvrouw

Aaltje Meijn-Moenis

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Sijmon en Geertje
Anita en Nico
Remco en Eric
Jan

Verdrietig zijn wij over het toch nog plotseling overlijden van
onze vriendin

Aaltje Moenis.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
voor nu en in de toekomst.

Je vriendinnen,

Aaltje Kaars

Wolmet Kaars

Lijs Teerhuis

**Met grote droefheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante**

Aaltje Meijn- Moenis

**Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het dragen van dit grote
verlies.**

Zusters

Zwagers

Neven en nichten

RECTIFICATIE

*Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap,
afscheid van je moeten nemen,
wat blijft zijn de herinneringen.*

Na een kortstondig ziekbed is rustig ingeslapen onze
lieve moeder, schoonmoeder en bessie

Sijtje Zeeman Kd.
weduwe van Hein Zeeman

* 6 september 1927

† 10 januari 2012

Marken: Neeltje en Paul
Sander
Nathalie en Ronald
Julia en Fleur
Klaas en Joke
Vincent en Natasja
Jamie
Joyce en Pieter Ariaan
Tygo
New Bern: Pieter en Mary
USA *Laura en Paul*
Benjamin
Jacqueline
Stefanie

Marken, 10 januari 2012

Correspondentieadres: Havenbuurt 13, 1156 AL Marken

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 14 januari 2012
om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in Dorpshuis "Het Trefpunt".

Als ik de dingen niet meer weet,
als ik de namen niet meer ken
en wat ik weet meteen vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
begin dan een heel oud lied,
dan zing ik mee en aarzel niet.

Lieve Bessie,
Bedankt voor alle mooie herinneringen,
We zullen je missen.

Laura & Paul

Benjamin

Sander

Nathalie & Ronald

Julia & Fleur

Vincent & Natasja

Jamie

Joyce & Pieter Ariaan

Tygo

Jacqueline

Stefanie

*De weg wordt zwaarder,
en mijn krachten wijken.
De zon gaat onder,
en de nacht breekt aan.
Maar eens zal ik Jeruzalem bereiken.
Daar zullen dan mijn voeten gaan.*

Na een kort ziekbed is overleden onze Schoonzuster en Peet

Sijtje Zeeman-Zeeman

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte.

Fam. Zeeman

Tot onze spijt hebben we moeten vernemen dat ons oud lid Sijtje Zeeman is overleden. Sijt was jarenlang als penningmeester bestuurslid van Marcantat. Voor Sijt was "de zang" heel belangrijk alles moest ervoor wijken. Zij sloeg dan ook bijna nooit een repetitie over. Wij wensen Neeltje en de familie dan ook veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en leden van Christelijk Gemengd Koor Marcantat.