

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 12

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 maart 2012

Kerkdienst zondag 25 maart 2012

Grote Kerk, Zesde lijdenszondag

10.00 uur *ds. H. Dekker*
40 jaar orgel Grote Kerk

Organist : Piet Boneveld

Schoollied : Gezang 172 : 1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Niels Owen Aäron van Veen

Crèche : Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman

Eerste collecte:
Diaconie
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag 25 maart	Ezechiël 33:1-9	Een gewaarschuwd mens
Maandag 26 maart	Ezechiël 33:10-20	Afkeren of terugkeren
Dinsdag 27 maart	Ezechiël 33:21-33	Horen is nog geen luisteren
Woensdag 28 maart	Deuteronomium 26:1-11	Gaven
Donderdag 29 maart	Deuteronomium 26:12-19	Kostbaar
Vrijdag 30 maart	Johannes 11:55-12:11	Kostbare gave
Zaterdag 31 maart	Johannes 12:12-19	Spannend feest

Meditatie.

Lezen: Psalm 3.

De psalm die we overdenken willen begint met een klacht. En dat is geen wonder, want David dichtte deze psalm toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom.

“Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers.” Ja, Absalom was niet alleen, maar had een heel aantal aanhangers om zich heen verzameld.

Maar ondanks deze droevige omstandigheden blijft David niet steken in zijn ontredding. Want midden in de psalm horen we hem zingen: “U, Heer, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande.” Dat is niet minder dan een geloofsbelijdenis en een lofprijzing te midden van alle ellende die hem overkomt.

En dan denk ik: zie je wel hoe de psalmen hun betekenis hebben voor alle tijden!

Ook al hebben de psalmen soms een heel specifieke historische achtergrond, dat beperkt op geen enkele manier hun betekenis voor andere tijden en andere situaties.

Ik wil het zo zeggen in deze meditatie: het psalmenboek in de Bijbel is een gebedenboek, waar Israël en de christenheid telkens weer hun actuele situatie in herkennen.

Zeker, er is heel veel veranderd in de wereld vergeleken bij de situatie van David toen. Maar nog steeds zijn wij kwetsbare wezens. Nog steeds kennen wij mensen in bepaalde situaties angst en benauwdheid. Ook een hoog ontwikkelde cultuur, zoals de onze, brengt daar weinig verandering in. Sommige oorzaken van verdriet en angst zijn in de loop van de geschiedenis weggenomen, maar anderen zijn er weer voor in de plaats gekomen. En ik denk dat het moeilijkst te hanteren zijn dat verdriet en die angst waar niet eens een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor aan te geven is. Met andere woorden: er zit in ieder mens een verborgen angst om te falen, om in een leegte terecht te komen. En wanneer anderen dan ook nog gniffelen: “God zal hem niet redden” vs. 3, ja, dan heb je het nóg moeilijker. Soms heb je zo'n stemmetje binnen in je die het je laat weten: vertrouw maar niet op God, Hij kan er toch niets aan veranderen. Misschien bestaat Hij niet eens. Misschien is het geloof alleen maar vrome inbeelding, meer niet.

Wat valt er in zo'n situatie te doen? Doorlezen in je Bijbel. Kijk maar naar het slot van deze psalm. “Bij U Heer, is redding, uw zegen rust op uw volk.” Kijk, dan gloort er weer hoop voor een mens. En bij redding mogen wij de lijn doortrekken naar onze Redder. In vertrouwen gaf Hij zich over aan Zijn Vader. “In uw handen beveel Ik mijn geest”. Uit dat gebeuren putten we hoop. Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Leer ons o Heer, uw lijden recht te verstaan.
2. Voor de christenen in Pakistan, maak ons bereid hun kruis mee te dragen.
3. Leer ons dankbaar te zijn voor gewas en arbeid.
4. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
5. Spaar Heer uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
6. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt.
7. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Woensdag 14 maart: Bidstond voor gewas en arbeid

De eerste collecte bestemd voor de Zending

€ 89,55

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 91,15

Zondag 18 maart

De eerste collecte bestemd voor het project Pakistan

€ 386,28

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 270,60

zondag 25 maart 10.00u

1972

2012

40 jaar



Orgel

"Daar zit muziek in"

Oproep schoonmaak

Na jarenlange trouwe dienst hebben de schoonmaaksters van de Patmoskerk, Lijsje Lommers-Zeeman en Maritje Zondervan-Vlasbloem, besloten om hun werkzaamheden per 1 mei a.s. te beëindigen.

We willen Lijsje en Maritje bedanken voor hun uitstekende werk voor de kerk.

We zijn op zoek naar een aantal nieuwe medewerk(st)ers, zodat we een schema kunnen opstellen waardoor men 1 keer per twee of drie weken aan de beurt komt.

Voor de werkzaamheden staat een vergoeding tegenover.

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Jongejaap Commandeur,
Tel. 0299-601894.

College van Kerkrentmeesters



De collecteweek van ZOA is van 25 t/m 31 maart 2012. Kunnen we rekenen op uw steun?

Dankzij de inzet van zo'n 15 vrijwilligers hopen we ook in 2012 de collecte voor ZOA-Vluchtelingen zorg weer tot een succes te maken. We kunnen uw donatie heel goed gebruiken. Met een uurtje collecteren halen onze collectanten op Marken al gauw een mooi bedrag op! Zo maakt u een groot verschil in het leven van vluchtelingen:

- Voor € 1,00 kan een kind in Sri Lanka een maand lang te eten krijgen;
- Voor € 12,50 krijgt een gezin schoon water en sanitatie in Liberia;
- Voor € 32,50 kan een kind in Zuid-Sudan weer naar school.

ZOA, meer dan vluchtelingen zorg alleen....

Het motto is daarom ook HULP, HOOP, HERSTEL

ZOA biedt HULP aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van HOOP waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder HERSTEL totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Kunnen we ook rekenen op uw steun?

Mede namens alle collectanten

Marianne Visser

Zondag. In de Grote Kerk vieren we a.s. zondagmorgen: 40 jaar orgel. Uiteraard zullen we daarom veel zingen en zal de preek over de betekenis van de muziek in de eredienst gaan. We lezen Psalm 150 en zingen: Gz. 259, het schoolied is Gz. 172: 1 en wij zingen dat gezang in z'n geheel, Ps. 32, Ps. 100 (op verzoek van onze organist zingen we dat deze morgen op de melodie van "daar juicht een toon"), Gz. 424, Ps. 150, Gz. 464, Gz. 476: 4, 5. Een fijne zondag gewenst.

Kerkenraad. De kerkenraad besloot dat in het vervolg de ambtelijke handdruk in de Grote Kerk ná de dienst ook zichtbaar zal worden. Dat houdt dus in dat ik na de zegen de kerk weer inkom en dat voor het oog van de gemeente de handdruk gegeven zal worden.

Schoonmaak. Verschillende dames uit onze gemeente zijn deze week druk aan de schoonmaak in de voormalige pastorie Akkerstraat 16. En zaterdag a.s. zullen nog een aantal mannen uit onze gemeente aan de buitenkant bezig gaan. Dank voor jullie inzet! Zoals bekend komt br. Kees Kersbergen vanaf 1 april voor 2 maanden op proef in onze gemeente werken als pastoraal medewerker. En als het wederzijds goed bevalt blijft hij vanaf 1 juni en zal het gezin hier komen wonen. Maar in deze proef maanden mag hij alvast zijn werk doen vanuit de Akkerstraat. Ik kom er volgende week nog wel op terug met het oog op de kerkdienst van 1 april, waarin br. Kersbergen zich voor zal stellen aan de gemeente. Maar nu wil ik wel alvast de vraag beantwoorden die mij gesteld werd: wat is nu eigenlijk precies een pastoraal medewerker? Bij iemand op huisbezoek heb ik het zó uitgelegd: zoals meneer pastoor zijn kapelaan heeft, zo heeft de dominee zijn pastoraal medewerker. Ook een woord van dank is hier op zijn plaats aan de vrijwilligers die gesnoeid hebben in de pastorietaan. Het is de bedoeling dat het "struikgewas" er helemaal uitgaat aan de voorkant, omdat het wild en lelijk geworden was en dat er een hek voor terug geplaatst wordt.

Doopdienst. Op zondag 22 april zal het sacrament van de H. Doop bediend worden in de Patmoskerk. Ouders die hun kind die zondag willen laten dopen worden verzocht contact met mij op te nemen (tel. 746169), zodat ik samen met de wijkouderling een bezoek kan brengen. De aanmelding voor deze doopdienst staat open tot 7 april a.s.

Zieken. Onverwacht werd zr. G. van Altena-Boes, Kerkbuurt 161 voor onderzoek opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Zr. J. Zeeman-Vlasbloem werd uit dat ziekenhuis ontslagen en is weer terug in Swaensborch, waar ze liefderijk omringd wordt door haar kinderen en het personeel. Ouderling-kerkrentmeester E. Commandeur, Kerkbuurt 201 moet deze week aan zijn 2^e voet geopereerd worden, en hopelijk loopt hij dan over een aantal weken weer helemaal in evenwicht. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op de grens van zaterdag en zondag overleed br. Outger Kes, Kerkbuurt 142 in het AMC. Hij mocht de leeftijd van 68 jr. bereiken. Zelf hoopte hij dat hij 75 zou worden. En natuurlijk mag je dat best hopen. Maar het ging niet meer. Zijn gezondheid liet hem meer en meer in de steek. Eigenlijk al vele jaren. Maar het werk moest doorgaan. De winkel moest draaien. En hij wist maar moeilijk van ophouden. Als het aan hem gelegen had, verkocht hij vandaag nog zijn groente en fruit. Maar wij hier op Marken zien nu de voormalige winkel te koop staan. Het viel hem allemaal zwaar. De laatste ingreep in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Zijn toch al zo zwakke hart gaf het op. En zijn vrouw en zoon moesten machteloos aanzien hoe ze hem los moesten laten. Moeilijke momenten zijn dat. Je wilt elkaar vasthouden, maar je kunt het niet. Vrijdag 23 maart komen we samen in de Grote Kerk om zijn leven bij God te brengen. Om ons te laten troosten door de woorden boven de rouwkaart die ons verwijzen naar het leven van aartsvader Abraham. "En allen die geloven", zo zingt Gz.3 "zijn van Abrahams geslacht, geboren uit de hoge, geboren uit de nacht. De stad die zij verbeiden, die staat in wit en goud, aan 't einde van de tijden, voor iedereen gebouwd". Die troost wensen wij zijn vrouw, zoon en vriendin, en zijn verdere familie van harte toe.

Ter overweging. Het N.T. is niets anders dan een verklarende woordenlijst van het O.T. (prof. Dr. A.A. van Ruler).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

**Verslag van de Kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 13 maart 2012
in gebouw Hoogh om 20.00 uur**

Aanwezig 21 leden, afwezig 6 leden.

Opening

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Marcus 15 verzen 1 t/m 15.
Daarna gaat hij voor in gebed.

Benoeming Pastoraal medewerker

Tijdens de dienst van 1 april a.s., zal de pastoraal medewerker K. Kersbergen worden voorgesteld aan de gemeente. De gemeente zal hij daarna kort toespreken.

Na de dienst is er koffiedrinken .

Per 1 april 2012 is hij op de maandagen en dinsdagen tot 1 juni 2012 op proef.

Per laatste datum kan een eventueel vast dienstverband worden aangegaan.

De oude pastorie, Akkerstraat 16 , zal door hem in gebruik worden genomen.

Overigens is hij geen lid van de kerkenraad.

Inkomende- en uitgaande post

De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen voor een kennismakingsbijeenkomst voor kerkenraadsleden in Waterland, in de Bolder Monnickendam op 30 maart a.s.

Er wordt een vertegenwoordiging opgesteld.

Jeugdzaken

De kerkenraad acht het wenselijk dat er enige samenspraak/samenwerking ontstaat tussen de verschillende geledingen die met de jeugd werken, zoals zondagschool, kindernevendienst, kinderkerstfeestcomité.

Kerkdiensten

-In de dienst van Goede vrijdag a.s. , zal het Marker Mannenkoor enkele liederen ten gehore brengen.

-In de dienst van 13 mei a.s. zal Acht Zonder enkele liederen zingen.

-De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel om de handdruk na de dienst in de Grote Kerk voortaan te laten plaatsvinden in de kerk zelf.

-Voorgesteld wordt om de Bid- en Dankstond voortaan niet om 19:30, maar om 20:00 uur te laten beginnen. Ook hiermee gaat de kerkenraad akkoord.

-Aan de dominee wordt gevraagd of het mogelijk is om meer accent te geven aan de voorbereiding op een Heilig Avondmaal. De dominee zal dit verzoek meenemen.

-Ook wordt afgesproken dat er na de dienst van 9 april a.s. (2^e Paasdag) koffiedrinken wordt verzorgd. Ds Gugler gaat dan n.l. voor in de dienst.

Kerkrentmeesters

Aan de Zonnewijzer en de Grote kerk zal binnenkort weer het nodige onderhoud worden gepleegd.

De borden in de Grote Kerk met de namen e.d. van predikanten zal worden bijgewerkt.

Nagedacht moet worden over eventueel nieuwe borden in beide kerkgebouwen.

Akkerstraat 16 zal moeten worden schoongemaakt, voordat de pastoraal werker er in kan trekken. Een schoonmaakploeg zal worden gemobiliseerd.

Binnenkort zal het straatwerk in orde worden gemaakt en een nieuwe zonwering worden geplaatst. Dan is alles klaar.

Tenslotte wordt gemeld, dat er iets mis is gelopen met het versturen van de betalingsverzoeken. Eind 2012 zal dit onderwerp opnieuw worden aangepakt.

De nieuwe intekenbiljetten (voor 2012) gaan binnenkort de deur uit.

De voorzitter vraagt of de financiële stukken 2011 al gereed zijn dit i.v.m. de nog te organiseren Gemeentevergadering.

Helaas moet hier negatief op geantwoord worden. Spoed is nu wel vereist, anders loopt alles veel te veel uit. Heeft de aandacht van de kerkrentmeesters!

Rondvraag

-Gevraagd wordt, op verzoek van de zondagsschool leiding, of de 1^e collecte in de dienst van 1 april a.s. voor de zondagsschool mag zijn. Dit wordt zo afgesproken.

Verder wordt gevraagd om een duidelijker aanduiding van de collectes bij de viering van het Heilig Avondmaal (tafel- en gewone collecte).

Zal door de scriba op worden gelet.

-De vraag is gerezen of het leuk zou zijn om dit jaar een **Gemeentedag** te organiseren.

Aan de dominee wordt uiteengezet wat dit precies inhoudt.

Alle leden vinden dit een prima idee dat geconcretiseerd moet worden.

Om praktische redenen gaat de voorkeur uit naar 14 oktober 2012.

-Tenslotte meldt de nieuwe penningmeester nog dat hij opnieuw geopereerd moet worden en dus weer enkele weken uit de running zal zijn.

Datum volgende vergadering 29 mei 2012

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk Onze Vader.

Kerkelijke bijdragen voor 2012

Deze en volgende week worden door de leden van de Commissie van Bijstand de intekenbiljetten voor de kerkelijke bijdragen voor 2012 rondgebracht.

Op het intekenbiljet 2012 zijn alle bijdragen aan de eigen gemeente benoemd. Het gaat om:

De kerkelijke bijdrage (incusief Paas- en Oudejaarscollecte)

Het onderhoudsfonds

De solidariteitskas

Deze bijdragen zijn verzameld op één formulier, zodat wij vanaf dit jaar nog slechts één maal per jaar bij u langs hoeven te komen voor een beroep op uw portemonnee

Over enkele weken worden het biljet weer bij u aan huis opgehaald.

Bij voorbaat dank voor uw bijdragen!!

Met vriendelijke groeten,

Namens de kerkrentmeesters,

Klaas Zondervan

*Hij twijfelde niet aan Gods belofte;
 zijn geloof liet hem nooit in de steek,
 hij werd er alleen maar in gesterkt.
 Zo bracht hij eer aan God;
 hij was er diep van overtuigd dat God bij
 machte was te doen wat hij had beloofd.
 Romeinen 4 : 20, 21*

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man, vader, onze broer en zwager.

Outger Kes

* 21 mei 1943

† 17 maart 2012

Willeke Kes - van den Berg
 Jan en Marloes

Klaas
 Trijntje
 Luutje en Cees

Tineke en Henk
 Annet en Graham
 Margriet en Claudi
 Hanneke en Ton

Marken, 17 maart
 Correspondentie: Kerkbuurt 142, 1156 BP Marken

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 23 maart om 14.00 uur
 in de Grote kerk op Marken.

Aansluitend zullen wij Outger begeleiden naar zijn laatste rustplaats
 op de Algemene begraafplaats te Marken

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de hal van "Het Trefpunt"
 Kerkbuurt 90 te Marken.

Nooit meer jouw aanwezigheid in de tuin of in de steeg
 Nooit meer netten maken of vis schoonmaken, jouw stoel blijft leeg

Nooit meer paling roken in de ton
 Nooit meer visbakken in de zon

Nooit meer een praatje op het plein
 Lieve Outger, wat zal het stil zonder jou zijn....

Geschrokken zijn wij door het plotselinge overlijden van onze buurman Outger Kes
 Wij wensen Willeke en Jan veel sterkte met dit grote verlies

De buurtjes

Eb Schipper
 Jaap Kaars
 Pien & Albertien
 Thijs, Barnet, Naomi & Mila
 Peter, Sandra, Kim & Dave
 Klaas, Grietje & Gawain
 Cees, Gabrielle, Ruby, Kick & Leonne
 Nico, Melanie, Pepijn & Tijme

Aangedaan zijn wij door het overlijden van onze klaverjas vriend

Outger Kes

Willeke en Outger genoten altijd samen van hun avondje kaarten. Ook bij de klaverjasvereniging zal hij een lege plaats achterlaten.

Wij wensen Willeke en Jan veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Klaverjasvereniging Marken

Zaterdagavond 17 maart is helaas,

Outger Kes,

De vader van onze vriend Jan overleden.
 Wij wensen Willeke, Jan en Marloes veel sterkte met dit verlies.

Pieter, Elbert, Patrick, Steven, Camilo, Dave en Mario

Met verslagenheid kennis genomen van het overlijden, van ons
trouw, en zeer gewaardeerde klaverjas maat,

Outger Kes Jz

Wij wensen zijn vrouw en zoon, en verdere familie heel veel sterkte
bij het dragen van dit grote verlies.

De Voor Anker Klaverjas club

Biljarten, een kaartje leggen en soms een partijtje tien over rood. Door ziekte was onze
biljartvriend niet altijd aanwezig, maar als hij er was, dan hield hij zich groot.

Zijn geest was sterk maar helaas heeft hij de strijd toch verloren.

Outger Kes

Outger was vanaf de oprichting lid van de biljart vereniging.

Wij wensen zijn vrouw, zoon en verdere familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden van biljartvereniging Marken

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden

van ons lid:

Outger Kes jz

Wij wensen Willeke, Jan en overige familie veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.

Klaverjasvereniging Flying Sailor

*Een lege plek, een groot gemis.
Een fijne herinnering is al wat er nog is.
Jou te kennen vonden wij fijn.
Je los te laten dat doet pijn.
We zullen je vriendschap missen in dit leven.
En altijd om je blijven geven.
Outger vaarwel*

Overleden onze vriend

Outger Kes

Willeke en Jan veel sterkte

Pieter en Marie

1972



Marker Mannenkoor

2012

De overweldigende belangstelling op onze receptie van afgelopen zaterdag ter gelegenheid van ons 40-jarige jubileum heeft deze dag voor ons onvergetelijk gemaakt. Wij hebben ervan genoten. Het Marker Mannenkoor wil dan ook iedereen bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het slagen van deze fantastische dag. Tevens willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, giften en andere attenties die wij mochten ontvangen.

Een speciaal woord van dank aan onze vrouwen, die geholpen hebben tijdens de receptie. Daarnaast niet te vergeten het Marker Saxofoonkwartet, Kees Visser alias "Kees Stet", Leo van Moergestel onze pianist en de Kokosmakronen. Jullie hebben allemaal bijgedragen aan een zeer gezellig gebeuren, dat ons beslist nog jarenlang zal heugen.

Nogmaals iedereen hartelijk dank!

Het Marker Mannenkoor