

# Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 13

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 31 maart 2012

## Kerkdienst zondag 1 april 2012

### Grote Kerk, Zevende lijdenszondag

10.00 uur      *ds. H. Dekker*  
Gezinsdienst

Organist      : Piet Boneveld

Schoollied      : Gezang 184 : 1

Schoollied lezen: Merel Jasmijn Visser

Crèche      : Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Eerste collecte:  
*Zondagschool*

Tweede collecte:  
Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk

## Vrijdag 6 april 2012

### Grote Kerk, Goede Vrijdag

20.00 uur      *ds. H. Dekker*  
m.m.v. Marker Mannenkoor

Eerste collecte:  
*Diaconie*

Tweede collecte:  
Kerk

### Vesperdiensten in de Stille Week

Ook dit jaar zullen er weer Vesperdiensten worden gehouden in de Stille Week (2 t/m 7 april).

Maandag en woensdag in de Grote Kerk

Dinsdag, donderdag en zaterdag in de Patmoskerk.

De diensten beginnen om 20.00 uur

Iedereen is van harte welkom. We volgen het evangelie van Johannes

De Vespercie

## Overdenking / Meditatie

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.

Dat is het hart van de wet en de profeten.

Mattheus 7 : 12

Het zal u, lezers, niet ontgaan zijn dat er de laatste maanden nogal wat te doen is met betrekking tot de financiële situatie van een aantal Europese landen, met Griekenland in de hoofdrol.

De Europese regeringsleiders hebben er hun handen aan vol. De kranten, de televisie, er gaat geen dag voorbij zonder dat er uitgebreid over wordt gesproken. Ook onze eigen regering speelt daarbij een belangrijke rol. Met onze minister van financiën (een C.D.A. politicus) in de hoofdrol.

Wat mij daar bij bezig houdt, en dat is al enige weken zo, is dat ik op geen enkel moment iets van mededogen proef. Het is alleen maar om het heel kort te zeggen:

Eigen schuld dikke bult

Als je je dan bij het lezen van de verschillende commentaren tussen de regels door probeert voor te stellen hoe een groot gedeelte van de inwoners van b.v. Griekenland (laat ik het maar bij dat land houden), die in wezen op de situatie in hun land nauwelijks invloed hebben, maar wel voor de financiële consequenties opdraaien, zich voelen. Dan krijg je er een heel naar gevoel bij.

Is dit nu het Europa waarvan we in het verleden droomden en ons voor ingezet hebben?

De tweede wereldoorlog was afgelopen, toen werd gezegd:

Dat nooit meer, op naar een verenigd Europa.

Het heeft ons grote welvaart gebracht. Echter is de welvaart ons naar het hoofd gestegen?

En nu even een tegenslag en zie; we laten elkaar vallen. Ik vind dat heel triest en dat benauwd me.

Ik noemde zojuist de politici, onze regeringsleiders, maar hebben we daar ook niet voor een deel persoonlijk mee te maken? Het lijkt wel of we steeds meer met onszelf bezig zijn, eigen belang voert de boventoon. En dat in een wereld met geweldige tegenstellingen. Een wereld met grote armoede, en ook grote rijkdom.

Waarbij wij het geluk hebben bij die laatste categorie te behoren.

Als zich ook maar een kleine hapering in onze economie voordoet, ontstaat er onmiddellijk een probleem, want er moet immers rendement zijn en zonder economische groei geen rendement.

Gevolg: verdampende pensioenen, oplopende schulden, maar niemand schijnt zich te realiseren dat er aan die groei ooit (en misschien is het al zover) een einde komt.

Daar komt bij dat dit een aspect is van een veel bredere tendens.

Een ander voorbeeld.

Hoe gaat Nederland om met vluchtelingen? Mensen die in veel gevallen hun land verlaten omdat er vervolging en onderdrukking heerst?

Ze proberen hier in vrijheid hun bestaan op te bouwen. In vrijheid te leven is toch een ideaal waar we in principe recht op hebben.

Maar het leven wordt ze in ons land heel moeilijk en maar al te vaak onmogelijk gemaakt.

Helaas ook hier een C.D.A. politicus in de hoofdrol. Gelukkig zijn er voor dit laatste voorbeeld wel de nodige tegengeluiden.

U zult in uw eigen omgeving situaties kunnen noemen die met het bovenstaande vergelijkbaar zijn.

Je wordt er echter verder niet echt vrolijk van. Europa en dus ook Nederland bouwen hun beschaving op een joods/christelijke traditie (bij een vorige gelegenheid is dat al eens genoemd)

Dan mag je verwachten dat in dit soort situaties toch anders gereageerd zou worden.

In ieder geval door de mensen die zich Christen, dus volgeling van Christus noemen.

Immers de oorsprong van de joods/christelijke traditie vinden we terug in de bijbel.

Ik ben deze overdenking begonnen met woorden uit het Evangelie van Matheus, woorden die zoals de evangelist aangeeft door Jezus zelf zijn uitgesproken in wat genoemd wordt zijn Bergrede.

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.

Hij noemt dat het hart van de wet en de profeten.

In de afgelopen weken werd er in de verschillende kerken stilgestaan bij het lijden van Jezus van Nazareth, de Mensenzoon, zoals hij zich noemde.

Komende week zullen we dat iedere avond doen.

Een goede zaak om al mediterend de reis naar Golgotha, naar het hoogtepunt van zijn lijden mee te maken, bij stil te staan.

Maar laten we vooral ook niet vergeten, welke boodschap Hij ons naliet, welke opdracht Hij ons gaf. Zodat de theorie van ons geloof samenvalt met de praktijk van ons leven.

Ik wil hier eindigen zoals ik ben begonnen.

**Behandel de ander dus steeds zoals je zelf behandeld wilt worden.**

Gerrit Visser.

### **Dagelijkse schriftlezingen**

Zondag 1 april	Psalm 24	Koninklijke intocht
Maandag 2 april	Johannes 12:20-36	Een donderslag bij heldere hemel?
Dinsdag 3 april	Johannes 12:37-50	Geloof in de Zoon en de Vader
Woensdag 4 april	Ezechiël 34:1-16	Wie is de goede herder?
Donderdag 5 april	Johannes 13:1-38	Zichtbare liefde
Vrijdag 6 april	Goede Vrijdag	Johannes 18:1-19:30    Cruciaal
Zaterdag 7 april	Johannes 19:31-42	Vorbereiding

### **Voorbede**

1. Leer ons o Heer, uw lijden recht te verstaan.
2. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
3. Spaar Heer uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
4. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt.
5. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.
6. Voor Uw Woord, dat we dit niet verdraaien en recht mogen verstaan.
7. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wees hen nabij.

Ria Kaars

### **Opbrengst collecten**

Zondag 25 maart	
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 264,50
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 286,35

### **Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk**

Maand April: Jaap Boes en Pieter Moenis

### Voorkeurslidmaatschap.

De Kerkenraad heeft een tweetal verzoeken ontvangen tot voorkeurslidmaatschap van de Protestantse gemeente te Marken.

Het betreft de volgende personen:

- Mevr. E. de Groot, wonende Fortunadreef 161 te Utrecht
- Mevr. R.E. Boes, wonende Cornelis Dirkszoonlaan 2 B te Monnickendam

De Kerkenraad heeft met beide verzoeken ingestemd.

### **Paasgroetenactie 2012**

**Een paasgroet voor gevangenen, als bemoediging.**

Elk jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie: rond Pasen kunt u ter bemoediging een paasgroet sturen naar politieke gevangenen en mensenrechtenorganisaties in het buitenland, aan Nederlandse gevangenen in het buitenland en aan gevangenen in Nederlandse gevangenissen. Kerk in Actie werkt hierbij samen met Amnesty International, Epafra's, Justitiepastoraat en Boekencentrum.

De Protestantse Gemeente Marken doet ook mee aan deze actie. Wij vragen u om een paasgroetkaart mee te nemen, en ter bemoediging naar een gevangene te sturen. Gevangenen wel of niet terecht veroordeeld, willen wij laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus' ogen: er wordt aan hen gedacht, en er wordt voor hen gebeden.

Op zondag 1 april liggen de paasgroetkaarten in de kerk klaar voor u om te versturen.

De diaconie beveelt deze actie van harte aan!

### **Gezinsdienst**

*Jezus rijdt op een ezel. Hij gaat naar de stad Jeruzalem.*

*De mensen zijn blij. Jezus komt eraan!*

Het zondagsschoolseizoen zit er bijna weer op en daarom willen wij hierbij iedereen uitnodigen om samen met de kinderen en de leiding de afsluitende gezinsdienst bij te wonen.

De kinderen van de zondagsschool hebben weer een aantal leuke liedjes geleerd en kunnen niet wachten om u die te laten horen.

De gezinsdienst zal worden gehouden op zondag **1 april a.s. om 10.00 uur in de Grote Kerk** en Ds. H. Dekker zal de dienst leiden.

---

**Zondag.** Het zondagsschoolseizoen is weer voorbij en de kinderen en leidinggevendenden komen daarom a.s. zondagmorgen naar de Grote Kerk. Daar willen we luisteren naar het verhaal dat past bij deze zondag vóór Pasen. We lezen Matteüs 21: 1-9. De preek zal in eerste instantie een vertelling zijn voor de kinderen, dat zullen we wel begrijpen. Ik zal daarom beneden blijven staan en deze zondagmorgen niet de preekstoel op gaan. Maar ik wil het niet alleen laten bij de vertelling voor de kinderen, maar ook een toepassing maken naar ons als ouderen vanuit dit Bijbelverhaal. En ik wil graag een hartelijke en dringende oproep doen aan de leiding van de zondagsschool en de kinderen met hun ouders om ook ná komende zondag in de kerk te zijn. Want wat moet er van de toekomstige gemeente terecht komen als we als ouders kinderen niet meer leren wat het is om op zondagmorgen naar de kerk te gaan? We hebben iedere zondagmorgen kindernevendienst, dus kom zelf en breng je kinderen méé alsjeblieft! De liederen die we zondagmorgen samen zingen zullen begeleid worden door onze organist Piet Boneveld: Joh. de Heer 150, Gz. 184: 1, 2, Gz. 182: 1, 6 En voor de rest zullen de kinderen met en voor ons zingen. Zij zullen begeleid worden door Dominic Zeeman op keyboard. Dat zingt voor hen iets gemakkelijker dan bij het grote orgel. Zo hopen we op een blijde Palmпасen. Er is een gestencilde liturgie.

Blij zijn we ook dat komende zondagmorgen br. Kees Kersbergen met zijn gezin in de kerk is. Zoals eerder gemeld zal hij vanaf a.s. maandag 2 dagen per week (maandag/dinsdag) in onze gemeente werken als pastoraal medewerker. Eerst voor een proefperiode van 2 maanden. Maar hopelijk is het wederzijds zó leuk, dat hij daarna voor vast komt op die dagen. Als dat zo is zal hij dán ook met zijn vrouw en de 2 dochters die nog thuis wonen, hier komen wonen op Akkerstraat 16. Maar ook in de komende maanden zal hij zijn werk al vanuit deze voormalige pastorie doen. Ik zal zondagmorgen aan het eind van de dienst iets zeggen ter inleiding op zijn werk en hij zal zelf ook iets tegen ons zeggen om zich zo voor te stellen aan de gemeente. Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken en kunnen we onze nieuwe medewerker de hand drukken, om hem zo welkom te heten in ons midden en hem Gods zegen te wensen bij zijn arbeid.

**Zieken.** Zr. G. van Altena-Boes is op dit moment nog in het Waterlandziekenhuis voor onderzoek, maar zal daarna waarschijnlijk niet gelijk naar huis terug kunnen keren. Zr. A. Peereboom-Kes, Noorderwerfstraat 22 ondergaat deze week een

operatie en zal daarna moeten revalideren. En in de komende week moet zr. M. Zeeman-Zeeman, Buurterstraat 13 geopereerd worden en ook zij zal daarna tijd nodig hebben om te revalideren.

**Wij gedenken.** Op 19 maart j.l. overleed in de leeftijd van 68 jr. Trijntje ten Napel, echtgenote van Jan Zondervan en (schoon)moeder van Jantine en Jeannot na een ernstige ziekte. Dat kost veel verdriet. Je hoopt nog op beterschap, je hoopt op een wonder. Maar wij mensen staan zo machteloos tegenover een ziekte die almaar voortwoekert. Zo is het gegaan in de tijd die achter ligt. Stilletjes wilde ze het allemaal dragen. Nee, geen drukte om haar heen. En nee, geen lange stoet van mensen achter haar kist aan op weg naar de begraafplaats. Daarom een begrafenis in besloten kring zaterdag 24 maart j.l. En daarom hielden we op haar verzoek een huisdienst op de dag van haar begrafenis. We lazen uit Psalm 139 en hoorden over die voetstappen in het zand. De meesten van ons zullen dat mooie gedicht wel kennen. De dichteres vraagt zich daarin af: waar was U, o God, toen ik het zo moeilijk had? Want op het zwaarste deel van mijn levenspad zie ik maar één paar voetstappen staan in het zand. En het antwoord van God in dat gedicht is: Mijn lieve kind, toen heb Ik jou gedragen. Trijntje wilde dat op haar rouwkaart zou staan: "laat pijn uit het verleden wegspoelen als voetstappen op het strand." En een ieder die de levensgeschiedenis van Trijntje kent, weet dat wij mensen die pijn voor elkaar niet weg kunnen nemen. En God voorkomt de pijn ook niet in ons leven. Maar Hij draagt wel méé! Dat mag de troost zijn voor jullie die achterblijven.

**Stille Week.** In de stille week komen we iedere avond om 20.00 uur samen voor een vesper. En op de belangrijkste dag van die week, de Goede Vrijdag, houden we om 20.00 uur een kerkdienst in de Grote Kerk. Het Marker Mannenkoor zal aan die dienst meewerken en o.a. enkele koralen uit de Matteüs-Passion zingen. We lezen heel de week uit het Johannes evangelie. Op Goede Vrijdag is dat Johannes 19: 17-37. En uit het O.T. lezen we die avond Psalm 22: 1-9 en 17-19. We zingen: Gz. 179: 1, 8, Ps. 89: 13, 15, Gz. 189, Gz. 192, Gz. 182: 5,6. Graag je Liedboek meebrengen!

**Ten slotte.** Een hartelijke groet uit de pastorie! Ds. H. Dekker.

Laat pijn uit het Verleden wegspoelen als  
Voetstappen op het strand.

Met heel veel verdriet hebben we afscheid moeten nemen van  
mijn lieve vrouw en onze moeder

## Trijntje ten Napel Td.

echtgenote van Jan Zondervan

\*6 augustus 1943

†19 maart 2012

Jan  
Jantine en Jeannot

Marken, 19 maart 2012  
Correspondentieadres: J. Zondervan  
Kerkbuurt 183, 1156 BS Marken

De begrafenis heeft op 24 maart 2012 in besloten kring plaats gevonden

Bezige handen, nu gevouwen en stil.

Een leven vol ijver, zo was jouw wil.

Nu heb je rust, met lichaam en geest.

Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest.

Een groot gemis, het doet ons pijn,  
Maar we weten, dat je altijd bij ons zult zijn!

Te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van onze tante Trijntje.  
Wij wensen ome Jan, Jantine en Jeannot veel sterkte met dit grote verlies.

Daphne, Kemal, Lara, Kirsten, Rahmon en Rosalien

---

Hard gewerkt en voor een ieder klaar gestaan

Deze ziekte heeft jou pijn gedaan

Rust nu maar uit

Je hebt je strijd gestreden

Na een periode van ziekte is te vroeg overleden, onze schoonzus

Trijntje Zondervan-ten Napel

Wij wensen Jan, Jantine en Jeannot veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies

Schoonzussen, zwagers, neven, nichten en achternichten Fam. Zondervan



Trijntje, wat hadden wij samen heerlijke jaren in de winkel,  
jij was voor mij een geschenk uit de hemel,  
ik mis je iedere dag.

Gelukkig zijn,  
besef je pas,  
wanneer het voorbij is!

Willemien Korving

---

*Twee geschenken - klein en teer  
om met liefde te verzorgen  
groeïend naar de dag van morgen  
twee geschenken van de Heer*

Na de geboorte van Tobias & Noah ontvingen wij veel kaarten, gelukwensen en attenties.  
Ontzettend leuk!  
Graag willen wij iedereen hiervoor hartelijk bedanken!

Vriendelijke groet,  
Marien en Grethe van Belzen

# Beroepen in de bijbel



De woorden zijn in lettergrepen uit elkaar gevallen. Probeer de beroepen op de kaartjes te vinden en schrijf ze op:

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_
- 5 \_\_\_\_\_
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_
- 9 \_\_\_\_\_

- 10 \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_
- 13 \_\_\_\_\_
- 14 \_\_\_\_\_
- 15 \_\_\_\_\_
- 16 \_\_\_\_\_
- 17 \_\_\_\_\_
- 18 \_\_\_\_\_



Voordat hij aan het werk kan, stampet de pottenbakker de klei met zijn voeten. Dan legt hij een stuk van de zo bewerkte klei op de ronde draaischijf.

Hierna vormt hij met zijn handen een pot, een kruik, een schaal, een schotel, een lamp of iets anders. In de nog zachte klei tekent hij vervolgens verschillende figuren of inscripties. Tenslotte bakt de pottenbakker het aardewerk in een oven om het hard te laten worden.

